



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## **Blz.**

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: uit de stronk van Isaï schiet een telg op
- 8 Gemeentenuws Brugge
- 11 Schrijfactie voor Amnesty
- 12 Vrienden van de Protestantse kerk van Brugge
- 14 Wel en wee
- 14 Gemeentenuws Oostende
- 16 Nieuws uit de oecumene
- 20 Nationaal nieuws
- 24 Districtsnieuws
- 26 Kerstzangavond
- 26 Erediensten 10.00 uur

## ***Inleidend woord***

U ontvangt alweer de kersteditie van de Brugse kerkbode. Vanuit het district en de nationale kerk krijgt u de nodige nieuwsberichten. Mooi nieuws is er vanuit onze gemeente. Verschillende verbindende en vreugdevolle activiteiten liggen in het verschiet zoals de schrijfactie voor Amnesty, de kerstzang-avond, een kerstgezinsviering en een uitstap naar Biblia met de Bijbelbabbelgroep. Ook in Oostende gaat het opbouwwerk gewoon door. We wensen u een gezegende Adventstijd en een vreugdevol kerstfeest. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven!

Met vriendelijke groet namens de redactieraad,

*Ds. Jannica de Prenter*



## **Overdenking: uit de stronk van Isai schiet een telg op**

### **Jesaja 11:1-10 (NBV)**

<sup>1</sup>Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,  
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

<sup>2</sup>De geest van de HEER zal op hem rusten:  
een geest van wijsheid en inzicht,  
een geest van kracht en verstandig beleid,  
een geest van kennis en eerbied voor de HEER.

<sup>3</sup>Hij ademt eerbied voor de HEER;  
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,  
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

<sup>4</sup>Over de zwakken velst hij een rechtvaardig oordeel,  
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.  
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,  
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

<sup>5</sup>Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen  
en trouw als een gordel om zijn heupen.

<sup>6</sup>Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,  
een panter vlijt zich bij een bokje neer;  
kalf en leeuw zullen samen weiden  
en een kleine jongen zal ze hoeden.

<sup>7</sup>Een koe en een beer grazen samen,  
hun jongen liggen bijeen;  
een leeuw en een rund eten beide stro.

<sup>8</sup>Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,  
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

<sup>9</sup>Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg.  
Want kennis van de HEER vervult de aarde,  
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

<sup>10</sup>Op die dag zal de telg van Isai  
als een vaandel voor alle volken staan.  
Dan zullen de volken hem zoeken  
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

### **Jesaja 11: visioen van nieuw begin**

Het visioen in Jesaja 11 is een prachtige tekst om te lezen in de Adventstijd. Wat dood lijkt is weer tot bloei gekomen, wat hope-loos verloren lijkt, blijkt een nieuw begin in zich te dragen. Dorre en droge aarde die weer vrucht draagt, een toekomst in de knop gebroken, die zomaar weer uitbot. Er is soms zoveel donkerte om ons heen, zoveel dat verloren gaat, dat wij niet meer kunnen of durven hopen op een nieuwe toekomst, een nieuw begin. Maar Jesaja nodigt ons uit om onze blikrichting te veranderen, om niet

langer blind te staren op wat er allemaal mis is aan deze wereld, maar te kijken naar de kleine tekenen van hoop: dorre takken die weer bloeien gaan, groene twijgen die de koude winterrijp moedig trotseren, mensen die opstaan om na een moeilijke tijd iets nieuws te beginnen.



*Alles ademt duisternis © Unsplash*

### **Profeet in donkere tijden**

Jesaja leefde in een gespannen politieke tijd. In de achtste eeuw voor Christus hangt er geweld in de lucht. Vanuit het Oosten is het geweld opgelaaid. Koning Assur van Assyrië zou oprukken met zijn legers en Juda in de as leggen. In Jesaja 10, het voorafgaande hoofdstuk, is die dreiging akelig voelbaar. Steeds dichterbij komen de legers: dwars door de dorpen trekken ze, over bergen en heuvels heen; dwars

door ravijnen en rivieren banen ze zich een weg. Het is een spoor van vernieling. Rama siddert, Gibeon slaat op de vlucht. Gil het uit Bat-Gallim, roept roept Jesaja. Laïs geef gehoor! Neem de kreten over Anatot (Jes 10:29-30)! Tegen vrouwe Sion wordt een vuist gebald. Nietsontziend, gaan ze rovend en plunderend hun vernietigende gang. Slechts enkele bomen blijven er over, schrijft Jesaja. Een kind kan ze tellen (Jes 10:19).

### **God breekt hun takken af**

Het Libanonwoud met haar statige, hoge cederbomen is vernield. Het is een treurbeeld voor wat er met de stam van David zou gebeuren. De profeet kijkt verdrietig voor zich uit, ergens buiten de muren van Jeruzalem. Zijn ogen vallen op een omgehouden boomstronk die nog na smeult van het verwoestende vuur. Beeld van een gebroken toekomst: afgehouden en ontworteld. Aan het einde van hoofdstuk 10 zegt de profeet dat het volk van Juda

*God de Heer, van de hemelse machten, houdt met geweld hun takken af; de hoogste bomen worden omgehakt, de statigste stammen komen ten val. Met een bijl kapt hij de struiken weg. Heel de Libanon wordt door de Machtige geveld (Jes 10:33-34)*

daar zelf schuld aan draagt. Wat Jesaja ziet is een Godsoordeel. Het huis van David zal het niet lang uithouden tegen de legers van Assyrië. Want het is God zelf, de Heer van de hemelse machten, die hun takken afbreekt, die de bijl aan de wortel slaat. Want het volk van Juda is zwanger van onrecht: stelen, roven, plunderen, vertrappen, uitrukken... het is het oude lied van onderdrukking en onrecht. Daarom valt het oordeel. Het is God zelf die koninkrijken afbreekt, ook in Juda. Het huis van David zal niet meer zijn dan een afgehouwen boomstronk.

### **Een nieuw twijgje ontluikt**

Opnieuw kijkt Jesaja naar die boomstronk. En dan ziet hij ineens nieuw leven. In de grondtekst komen drie verwante woorden voor, die je zou kunnen vertalen met 'tronk', 'wortel' en 'twijgje'. De Statenvertaling heeft in vers 1: 'want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van



*Een twijgje loopt uit © Pixabay*

Isaï, en een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen'. Die kale verkoolde boomstronk lijkt ten dode opgeschreven, maar als Jesaja aandachtig kijkt, dan ziet hij hoe aan die droge, kale wortels, een twijgje is ontsprongen. Het is maar heel klein, kwetsbaar ook, maar er is nieuw leven!

### **Een nieuwe koning**

In de verzen 2-5 gaat het over een nieuwe koning, de Messias die een koninkrijk van recht en vrede komt stichten. Vol van Gods Geest begint Jesaja te zingen. Hij jubelt het uit. Er zal een redder opstaan, een loot uit de stam van David. Over Hem zal Gods Geest vaardig worden. Alles wat hij doet ademt eerbied voor God en zijn schepping. Gods wijsheid rust op hem want hij spreekt wijze, verstandige woorden; zijn heerschappij getuigt van kracht en verstandig beleid. De oordelen van de Messias zijn niet gevormd 'naar het gezicht van zijn ogen', en ook niet 'naar het gehoor van zijn oren'. Zijn oordeel is niet gestoeld op uiterlijke schijn of op geruchten. Net als God ziet Hij de harten van de

mensen aan en doorziet hij wat goed is. Zijn oordeel is rechtvaardig (*ṣeḏeq*) en eerlijk (*mîšôr*). Deze koning komt om weer recht te zetten en heel te maken. Zijn liefde is in de eerste plaats gericht op de armen en de zachtmoedigen. In de wereld van het Oude Testament zijn de armen en zachtmoedigen beeld van de verneerden, de mensen die gebeukt en gebukt gaan. Want beide woorden dragen de grondbetekenis van ‘gebogen gaan’ in zich. Juist zij worden weer op hun voeten gezet, omhoog geheven. Maar zij die hoog van de toren blazen, die zich mooi voordoen, maar onrecht zaaien: hen tuchtigt hij met de gesel van zijn mond (Jes 11:3-4). Eeuwen later zingt ook Maria van die omkering:

*Barmhartig is hij van geslacht op geslacht,  
voor al wie hem vereert.*

*Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm  
en drijft uiteen wie zich verheven wanen.*

*Heersers stoot hij van hun troon  
en wie gering is geeft hij aanzien.*

Lc 1:50-52

### **Omgord met gerechtigheid en trouw**

In vers 5 gebruikt Jesaja twee keer het woord ‘gordel’ (*’ēzôr*). Deze koning draagt gerechtigheid en trouw als een gordel om zijn heupen. Het ‘opschorten van de lendenen’ of het omgorden van je middel is een beeld voor alertheid en gereedheid. De lendendoek werd op de heupen gedragen. Wanneer er vlug iets gedaan moest worden, dan werd deze tunica met een gordel rond de heupen gebonden. Omgord staan verwijst dus naar een innerlijke scherpte, het betekent dat je gereedstaat om in actie te komen. Zoals de Israëlieten met lendenen omgord het brood in Egypte eten (Ex 12:11), of Jeremia zijn gordel aantrekt om zijn roeping op zich te nemen (Jer 1:17), zo staat de Messias gereed om zich over armen en hulpbehoevenden te ontfermen.

### **Een rijk van vrede**

Een nieuw gedeelte begint in vers 6. Een nieuw visioen dringt zich op: wolf en lam slapen samen, een panter vlijt zich naast een bokje neer, kalf en leeuw zullen samen weiden, en een kleine jongen zal ze hoeden (Jes 11:6-8). Jesaja schetst op prachtige, dichterlijke wijze hoe het koninkrijk van deze Vredesvorst eruit zal zien. In dit koninkrijk zal de vrede bloeien. De verhoudingen tussen de dieren, maar ook tussen mens en dier, keren zich om.

Wat elkaar bijt en opeet, zal in vrede met elkaar verkeren, wanneer deze herder de mensen komt weiden. Er is vrede en rust, harmonie, voor ieder een plaats.

### **Niemand doet nog kwaad**

Het visioen van Jesaja eindigt met hoop: niemand doet nog kwaad. Het middelpunt van dit nieuwe rijk is de Sion, de berg van de Heer. Maar het strekt zich uit tot alle uiteinden van de aarde. Eindelijk daagt de vrede van de bergen. Zoals de zee bedekt is met water, zo zal de hele aarde vol zijn van Gods wijsheid. Alles ademt gerechtigheid, trouw en vrede. De telg van Isaï staat als een teken op Gods heilige berg en alle volken zullen hem zoeken (Jes 11:9-10).

### **Hoop op een nieuw begin**

Er is altijd hoop. Dat is de boodschap van Jesaja 11. Er zijn momenten in de geschiedenis, waarop het kwaad van de mensen dusdanige proporties aanneemt, dat God alles afbreekt, tot aan de allerlaatste wortel. Omdat er alleen zo een nieuw begin kan ontstaan. Al in Jesaja 6 klinkt dat perspectief door. Wanneer de profeet vraagt hoe lang het onrecht nog duren moet, antwoordt God met een onheilspellende boodschap. Het hele land zal verwoest worden: de bomen, de akkers en de steden. Niets zal er nog groeien. Het land zal gehuld zijn in diepe duisternis. Als een donkere deken valt een totale verlatenheid over de aarde heen. Slechts één stronk blijft er over, maar het zaad van die stronk is wel heilig (Jes 6:11-13). Uit die ene stronk zou één twijgje ontspruiten; één kans om het tij te keren. In de telg van David ontkiemt de hoop op een nieuwe wereld. In die ene nacht is de alldorste dak weer gaan bloeien. Het dal van Achor wordt een wijngaard en de ceders van Libanon zullen zich omhoogheffen. Wat vruchteloos was kan zomaar weer tot leven komen. Het is een hoopvolle boodschap voor deze wereld. Een kind wordt ons gegeven, een koning van vrede die alles weer nieuw maakt. Ik wens u een gezegende Adventstijd, en een vredevol kerstfeest!

*Ds. Jannica de Prenter*



# De nacht loopt ten einde

**De nacht loopt ten einde,  
de dag komt naderbij.**

**Het volk dat woont in duisternis  
zal weten wie zijn Heiland is.  
Onverwacht komt van heinde en ver  
de Mensenzoon, de morgenster.**

**De nacht loopt ten einde,  
de dag komt naderbij.**

**Zie naar de boom die leeg en naakt  
in weer en wind te schudden staat;  
de lente komt, een twijg ontspruit,  
zijn oude takken lopen uit.**

**De nacht loopt ten einde,  
de dag komt naderbij.**

**Een twijgje, weerloos en ontdaan,  
zonder gestalte, zonder naam.  
Maar wie gelooft verstaat het wel.  
Dat twijgje heet: Emmanuël.**

**De nacht loopt ten einde,  
de dag komt naderbij.**

**Die Naam zal ons ten leven zijn.  
Een Zoon zal ons gegeven zijn.  
Open uw poorten metterdaad,  
dat uw Verlosser binnengaat.**

**De nacht loopt ten einde,  
de dag komt naderbij.**

Lied 460 Nieuw Liedboek



### Vriendschappelijk bezoek uit Duitsland

Op 2 november ontvingen wij een Duitse groep protestanten van de evangelische gemeente uit Mannheim-Feudenheim. Na een gezellige maaltijd die goed smaakte, vertelden we hun over de woelige geschiedenis van het protestantisme in Brugge. Dat

gaf aanleiding tot een boeiend en leerzaam gesprek. We mogen terugkijken op een hartelijke ontmoeting. Dankzij Annegret Kutsch konden we elkaar ook verstaan. We ontvingen ook een royale gift en een uitnodiging voor een tegenbezoek. De kerkenraad zal zeker bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een gemeente-uitstap naar Duitsland.

### Kerstzangavond 'bloeien in de nacht'

Het is opvallend hoeveel kerstlieden gaan over bloei in het allerdiepste donker, twijgjes die de winterkou dapper trotseren. Het is een prachtig thema voor de kerstzangavond, die dit jaar zal doorgaan op donderdag avond 22 december: een



feestelijke avond met koor- en samenzang, Bijbelteksten en gedichten. Na afloop biedt vzw De Vrienden u een glaasje Glühwijn aan. Een warme oproep om ook vrienden en kennissen uit te nodigen voor deze mooiste avond van het jaar.

### Bijbelbabbel

Ook in december en januari komt de Bijbelbabbelgroep samen. De reis in het voetspoor van Petrus zetten we nog even voort. Zijn struikelen en falen, zijn liefde voor Jezus, zijn geloofsgroei dwars door dalen en door diepten heen: het is herkenbaar voor de deelnemers. Want niet altijd zijn wij de rots die wij zouden willen

zijn. Het stemt ons vreugdevol dat de nieuwelingen in onze gemeente de weg weten te vinden naar de Bijbelbabbel, en zo ook steun vinden bij elkaar.

### **Verkoop kerstgeveltjes**

Voor het goede doel van vzw De Vrienden maakte Gaby Labeur dit jaar sfeervolle kerstgeveltjes. De geveltjes zijn verkrijgbaar in drie maten: één geveltje kost €5, twee geveltjes €8 en drie geveltjes €10. De geveltjes zijn vanaf zondag 4 december te koop in de kerk. Heel hartelijk aanbevolen! De houten kerstboompjes zijn bedoeld als decoratie. Ze werden gemaakt door dhr. Achmad Manabi, die heel behendig is met de figuurzaag. Een zeer mooi gebaar. We zijn benieuwd wat voor moois we nog mogen verwachten.



### **Kerstgezinsviering**

Op zondag 25 december bent u van harte welkom voor een kerstgezinsviering in 't Keerske. Bariton Wolfgang Lestaeghe zal een aantal solo's brengen, en er zal aandacht zijn voor de jongeren in onze kerk. Het wordt een feestelijke viering voor jong en oud. Na afloop van de viering zijn er weer Vredeslichtjes te koop.

### **Ontmoeting op 14 januari**

Op zaterdag 14 januari komt de jongvolwassenengroep 'Haven' naar Brugge voor een ontmoeting met onze Bijbelbabbelgroep. De Leuvense Haven-groep bestaat uit jonge christenen van verschillende achtergronden. We beginnen in de voormiddag met

een interactieve Bijbelstudie over het thema ‘de weg’. Is onze geloofsweg een rechte weg, of eerder een pad met kronkels en bochten? En welke plaats neemt Jezus daarbij in? Na het middaggebod, zullen we een maaltijd met elkaar delen. In de namiddag trekken we naar het Grootseminarie om onder deskundige begeleiding van goede vriendin Nadine Van Parys Biblia te bezoeken: de nieuwe, interactieve Bijbeltentoonstelling van het Bijbelhuis. Het wordt vast een boeiende en leerrijke dag.

## **Nieuwjaarsreceptie**

Op zondag 22 januari, houden we na de eredienst een nieuwjaarsreceptie in de kerk, en klinken we samen een glaasje op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie wordt u aangeboden door vzw De Vrienden.

## **Overzicht activiteiten**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <i>MAANDAG 5 DECEMBER</i>    | 18.30 uur | Koorrepetitie  |
| <i>WOENSDAG 7 DECEMBER</i>   | 19.30 uur | Bestuursraad   |
| <i>ZATERDAG 10 DECEMBER</i>  | 10.00 uur | Actiedag in 't Keerske voor Amnesty                            |
| <i>MAANDAG 12 DECEMBER</i>   | 18.30 uur | Koorrepetitie  |
| <i>DINSDAG 13 DECEMBER</i>   | 14.00 uur | Kerkenraad   |
| <i>DONDERDAG 15 DECEMBER</i> | 13.30 uur | Onderweg met Bonhoeffer – maaltijd voorafgaand om 12.30 uur.   |
| <i>VRIJDAG 16 DECEMBER</i>   | 19.30 uur | Bijbelbabbel   |
| <i>MAANDAG 19 DECEMBER</i>   | 18.00 uur | Ontvangstmoment Vredeslicht                                    |
| <i>DONDERDAG 22 DECEMBER</i> | 20.00 uur | Kerstzangavond   |
| <i>ZONDAG 25 DECEMBER</i>    | 10.00 uur | Kerstgezinsviering   |
| <i>VRIJDAG 30 DECEMBER</i>   | 19.30 uur | Bijbelbabbel   |
| <i>ZATERDAG 14 JANUARI</i>   | 10.00 uur | Ontmoeting Bijbelbabbel en ‘Haven’-groep met bezoek aan Biblia |
| <i>ZONDAG 22 JANUARI</i>     | 10.00 uur | Eredienst met nieuwjaarsreceptie                               |
| <i>VRIJDAG 27 JANUARI</i>    | 19.30 uur | Bijbelbabbel   |
| <i>ZATERDAG 28 JANUARI</i>   | 9.30 uur  | Districtsvergadering   |

*Ds. Jannica de Prenter*

# Schrijfactie voor Amnesty



Al enkele jaren nemen wij met toenemend succes deel aan de Schrijfmarathon van Amnesty International. De actie beoogt het vrij-schrijven van mensen die geen geweld gebruikt hebben en onterecht gevangen zijn gezet om hun werk, hun mening of gewoonweg om wie ze zijn. Vrijheid is in onze wereld nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Wereldwijd worden mensen vervolgd om hun

mening, hun geaardheid of hun geweldloos verzet. Vaak gaat het om dappere activisten die zich inzetten voor een betere toekomst. Op 10 december, de internationale dag voor de Mensenrechten, organiseren we opnieuw een **schrijfmarathon van 10.00u tot 17.00u doorlopend in 't Keerske**. Kom en schrijf met ons mee naar ministers, presidenten en koningen, aan de hand van voorbeeldbrieven. Naar de vervolgdgen sturen we een kaartje om hen een hart onder de riem te steken. Ook vanuit thuis kunt u meedoen. Er zijn schrijfmappen met voorbeeldbrieven beschikbaar. U schrijft thuis en brengt de brieven en kaartjes binnen voor 25 december. Alle brieven en kaartjes worden door Amnesty International gezamenlijk opgestuurd naar de geadresseerden. Voor vragen over de schrijfactie kunt u terecht bij Albert Eversen.

Daarnaast is er op deze dag ook een **programma voor de tieners** voorzien. Na een lunch om 12.30u, gaat ds. Jannica de Prenter met hen aan de slag rond het thema christenvervolgning. Via een escaperoom leren ze over Petrus in de gevangenis. Door samen te werken en puzzels en opdrachten goed te beantwoorden, kunnen ze de deur van de gevangenis openen. We sluiten af met een liturgisch moment om 16.00u. Gelieve voor het tiener-programma aan te melden bij ds. Jannica de Prenter.



## **Programma actiedag in 't Keerske**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 10.00u tot 17.00u<br>doorlopend | Schrijven voor recht in 't Keerske   |
|                                 | <b>Voor de jeugd:</b>                |
| 12.30u                          | Lunch                                |
| 13.30u                          | Escaperoom 'Petrus in de gevangenis' |
| 16.00u                          | Liturgisch moment                    |

*Albert Eversen en Jannica de Prenter*



### ***Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge***

#### TWEEJARIG GOEDE DOEL

Het bestuur koos opnieuw voor een niet zo grote vzw uit het Brugse. Het werd : de VZW KOMERBI. Ze hebben hun thuis in Assebroek.

# KOMERBI

Op hun website lezen we het volgende:

De VZW KOMERBI werd opgericht door sociaal geëngageerde Bruggelingen met een hart voor de jeugd. Het is een jeugdwelzijnsorganisatie door en voor jongeren waar iedereen inspraak heeft.

KOMERBI zet de deuren open voor Brugse jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties die de toegang tot reguliere begeleiding moeilijk of niet kunnen krijgen. Hun werking vertrekt vanuit het idee dat de talenten van deze Brugse jongeren gezien, erkend en ontwikkeld moeten worden zowel binnen als buiten de school. De jongeren worden begeleid in het vormgeven van hun identiteit. Daarnaast worden ze ondersteund in het wegwerken van eventuele schoolachterstand. De VZW doet dit zowel door coaching momenten als vrijetijdsactiviteiten aan te bieden. We hopen begin 2023 een verantwoordelijke van deze VZW uit te nodigen voor een infoavond over hun werking. Meer over KOMERBI op hun website: <https://komerbi.be>

### LIDGELD VZW“ DE VRIENDEN”

In het artikel over de heropstart van de VZW in het septembernummer van de kerkbode kon u lezen dat er vanaf 2023 weer lidgeld zal gevraagd worden. Het bestuur van de VZW wil het vuur van de inflatie niet verder aanwakkeren en heeft daarom besloten om de prijs voor het lidmaatschap op € 10 per persoon te houden zoals in 2019. Vanaf januari 2023 kunt u dit betalen aan de penningmeester van de VZW (Wim ten Kate) of bij voorkeur storten op de bankrekening van de VZW Vrienden: BE 10 0000 1658 7404.

### TENTOONSTELLING

In het Sint-Janshospitaal is er een mooie tentoonstelling met werk van Hugo van der Goes. De VZW plant een bezoek in de tweede helft van januari 2023. De juiste datum wordt u nog medegedeeld.

*Adriën Deceuninck*

## Wel en wee



### 75-jaar getrouwd

We feliciteren dhr. Labeur en mevr. Labeur-Lenders van harte met hun 75-jarig huwelijk. *Rodium*: dat hoor je niet vaak meer tegenwoordig; mensen die een leven lang samenblijven, elkaar vasthoudend in liefde, wat het leven ook brengen mag. Er is veel om dankbaar voor te zijn. “De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht” (Ps 100:5).

### Uw steun voor...

De asielaanvraag van Dhr. Achmad Manabi werd voor de tweede keer afgekeurd. Dit zorgt bij Els Debrock en Achmed voor veel zorgen en onzekerheid. Uw gebed en steun wordt erg gewaardeerd. De predikant en kerkenraad trachten ondertussen ook te helpen met papieren. We blijven hopen op het goede.

*Ds. Jannica de Prenter*

## Gemeentenieuws Oostende

**Kerk in de marge** – Is onze kerk een kerk in de marge? In de kantlijn van het leven? Dat zou mooi zijn! Niet meer de kerk die de toon bepaalt, die de mensen in een richting dwingt, maar een kerk die kanttekeningen plaatst bij het alledaagse. In Oostende zijn



wij als protestanten een kleine minderheid tussen de velen die zich niet verbonden weten met een specifieke levensovertuiging of godsdienst. Daarnaast zijn er de moslims die, als het om aantallen in samenkomsten gaat, weleens de grootste groep zouden kunnen vormen in Oostende. Er zijn meerdere moskeeën hier in de stad. Natuurlijk zijn er ook de katholieken, velen noemen zich zo, waarvan velen de kerk enkel bezoeken bij hoogtijdagen. Ook evangelische samenkomsten worden beter bezocht dan de puur protestantse. Wij zijn de kerk in de marge, een kanttekening bij



het alledaagse. Het gaat ons niet om een plaats in het centrum, niet om de macht, hoewel we soms toch wel wat heimwee hebben naar de tijden waarin de kerk allesbepalend was. Het gaat ons om de boodschap van Jezus, om het Evangelie, dat die geleefd gaat worden, dat wij die zelf leven, midden in een stad waar wij als kerk een zijdelings plekje mogen hebben. Samen met anderen willen wij Jezus volgen. Daarbij denken we aan de woorden van Paulus in zijn brief aan de christenen in de havenstad Korinthe:

Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.

Kortom een kerkgemeenschap die een tegenwicht biedt. Wat dat concreet kan betekenen, daar zijn we steeds weer naar op zoek.

Vanuit Oostende wensen we onze zusters en broeders in Brugge een gezegende Kersttijd rondom het Kind in de kribbe. Hoe marginaal is dat!?

### De agenda van **december 2022**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| zondag 4 december                | <b>11:00 uur</b> viering Heilig Avondmaal                                |
| zondag 18 december               | <b>11:00 uur</b> viering met 🎵Kerstzang🎵                                 |
| woensdag 21 december             | <b>19:00 uur</b> Bijbelgroep Mozes                                       |
| zondag 25 december <b>Kerst!</b> | <b>11:15 uur</b> oecumenische Kerstviering                               |
| zondag 1 januari 2023            | <b>11:00 uur</b> Nieuwjaarsviering                                       |
| elke maandagnamiddag             | <b>14 tot 17 uur</b> Hazegraskerk <b>open</b><br><i>Kunst in de kerk</i> |
| elke woensdagnamiddag            | <i>Koffiebabbel</i><br>van <b>14:30 – 16:30 uur</b>                      |

Actuele Info vindt u steeds op de website:

[www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

*Dhr. Andries Boekhout*

## **Wij hebben een vlammetje voor jou!**

*Tijdens de donkere dagen voor kerst steekt een kind een kaars aan in Bethlehem. Vervolgens reist de vlam, zonder onderweg te doven, naar meer dan 30 landen. Van mens tot mens wordt het doorgegeven, over vele grenzen heen. Naar jaarlijkse gewoonte ontvangt ook stad Brugge een vonk van het Vredeslicht. Op maandag 19 december om 18.00 uur wordt het in de Magdalenakerk officieel in ontvangst genomen tijdens een sfeervolle ceremonie. Daarna wordt het door de Brugse buurten over gans de stad verspreid.*



Een klein vlammetje is genoeg om duizenden kaarsen aan te steken. Eén sprankeltje hoop is genoeg om mensen over de hele wereld met elkaar te verbinden. Dat is de boodschap die het Vredeslicht brengt. Al sinds 1986 wordt Vredeslicht ontstoken op een plek waar vele culturen en levensbeschouwingen samenleven, waar conflict nooit veraf lijkt. Over vele grenzen van

nationaliteit, leeftijd, achtergrond en levensbeschouwing heen wordt het aan elkaar doorgegeven.

Net dat willen we in Brugge ook doen: mensen samenbrengen. En zo is het ondertussen een traditie geworden dat verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen het licht sámen in ontvangst nemen. Dit jaar doen ze dat met bijzondere aandacht voor mensen in en uit Oekraïne én Rusland. Iedereen is welkom om nadien nog wat gezellig na te praten en te genieten van een hapje en een drankje aangeboden door de verschillende Brugse gemeenschappen. Ook dit jaar is het mogelijk om de ceremonie via livestream te volgen, via: [www.vredeslichtbrugge.be](http://www.vredeslichtbrugge.be).



Bekijk hier verdeelpunten

Omdat we deze boodschap van hoop en verbinding tot bij elke Bruggeling willen brengen, wordt het licht ook via lokale verdeelpunten en lichtparcours verdeeld in de Brugse buurten. Bovendien wordt het licht dit jaar naar het stadhuis gebracht om door te geven aan alle leden van de gemeenteraad in Brugge.

Iedereen die dit wenst, kan het licht komen afhalen tijdens of na het ontvangstmoment in de Magdalenakerk of op één van de verdeelpunten. Ook in de dagen na het ontvangstmoment is de Magdalenakerk nog geopend en kunt u een vonk van het Vredeslicht komen halen: van 20 t/m 23 december, tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Er worden ook kaarsjes te koop aangeboden.

Een klein licht aansteken is niet zo veel, maar wanneer we het allen aansteken, wordt het plots helder in Brugge. Vredeslicht Brugge is een initiatief van YOT, Stad Brugge, huisvandeMens, de Verenigde Protestantse Kerk Brugge en pastorale eenheid St.-Donatianus. Met de steun van de Orthodoxe Kerk, de moslimgemeenschap, de hindoeïstische en boeddhistische gemeenschappen.

We hopen dat we u mogen ontmoeten op 19 december.

*Werkgroep Vredeslicht Brugge*



# BONHOEFFER BIJBELKRING 2022

## Regionale presentatie- en gebedsavond in Ieper

Op vrijdagavond 9 december bent u welkom om mee te komen luisteren naar verhalen van vervolgte christenen en daarna samen voor hen te bidden. Met foto's en filmpjes neemt Open Doors Vlaanderen u mee naar India en Iran en de situaties daar. We lezen in de Bijbel en denken samen na wat wij kunnen leren van de vervolgte kerk.

India stijgt van de tiende plaats op de Ranglijst Christen-vervolging. Iran staat op de negende plaats op de Ranglijst Christen-vervolging. Meer info over Open Doors:

<https://www.opendoors.nl/>



**OpenDoors**  
Op de bres voor vervolgte christenen

De presentatie- en gebedsavond gaat door in Evangelische Kerk 'De Hoeksteen', Potzestraat 69 te Ieper om 20.00 uur.

## Gebedsweek voor de eenheid: doe goed, zoek recht!

De week van gebed voor de eenheid van de christenen wil kerken aanmoedigen om goed te doen en recht te zoeken. Er wordt tijdens deze bidweek bijzondere aandacht geschonken aan de verdeeldheid tussen mensen die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de week van gebed voor de eenheid komt uit Jesaja 1:17 "Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij".



De week van gebed voor de eenheid is een uitgelezen moment om te erkennen dat de verdeeldheid in en tussen kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid in de wereld. De eenheid van de kerk zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar de verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. Samen bidden voor de eenheid van de kerk stelt ons in staat om na te denken over datgene dat ons verbindt. De bidweek begint op 15 januari en eindigt op 23 januari 2023. Voor meer info over het thema van de bidweek: <https://www.weekvangebed.nl/>

In Brugge zal de oecumenische vespersviering doorgaan op 22 januari om 16.00 uur in de St.-Salvathorskathedraal. De organisatie is dit jaar in handen van de Rooms-katholieke gemeenschap. Mgr. Lode Aerts zal dit jaar, samen met de andere oecumenische partners, voorgaan in de dienst.

De gezamenlijke dienst met de Anglicanen gaat door op zondag 15 januari om 17.30 uur in 't Keerske. Dit jaar zijn we dus te gast bij onze Anglicaanse zusters en broeders. Deze dienst zal in het teken staan van het thema van de bidweek: 'doe goed, zoek recht'.

*Ds. Jannica de Prenter*

## **Nationaal nieuws**



De Synodale Raad startte in maart een project op voor de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. In landen die grenzen aan Oekraïne hebben kerken vaak een belangrijke rol in de eerste opvang. De Synodale Raad besloot steun te verlenen aan Hungarian Aid (HIA), een oecumenische hulporganisatie in Hongarije. Het noodfonds dat de Synodale Raad oprichtte werd uitgebreid tot ruim € 40.000. Aan de oproep aan de gemeenten om via giften en collectes bij te dragen, werd dus ruim gehoor gegeven. Op de Synode-vergadering in november riep de Synodale Raad de gemeenten op om te blijven geven, want hulp aan vluchtelingen in

de grensgebieden blijft nodig. U kunt blijven storten op de rekening van Uniprobel: BE06 3100 0835 5022, met vermelding ‘steun voor Oekraïne’.

### **Slotverklaring synodevergadering**

De synodevergadering van de VPKB is in Brussel bijeengekomen met een volle agenda. Onze kerk ziet het aantal gelovigen en gemeenten afnemen. Hoe kunnen we getuigen zijn van Hem die we willen dienen? Wat voor Kerk moeten wij vandaag en morgen zijn? Hoe moeten we reageren op de klimaatvergadering? Dit zijn ernstige vragen die aanleiding kunnen geven tot verdriet en angst. En toch verliepen de discussies van de synode-vergadering in de beste protestantse en democratische traditie. Meer dan dat, ze waren een bron van hoop. De besprekingen onderstreepten het belang van een visie op de toekomst van de Kerk, een enorme uitdaging.

Drie thema's in het bijzonder kregen aandacht:

- 1) versterkte ondersteuning van kerkplekken in een overgangsfase; zo zullen de kerkgemeenten die dat wensen, kunnen rekenen op begeleiding en expertise;
- 2) wij erkennen de behoefte aan nieuwe vormen van kerkzijn: pionierskerken, toevertrouwd aan pioniers die voor deze taak opgeleid zijn. Dit als aanvulling op onze traditionele kerkgemeenten.
- 3) coherent personeelsbeleid en verloning van predikanten; in mei 2023 zal hierover een buitengewone synodevergadering worden georganiseerd.

De vergadering heeft ook de benoeming goedgekeurd van predikanten en leken die zich toeleggen op de milieu-problematiek. Het klimaatvraagstuk wordt dus zowel praktisch als theologisch benaderd. Tot slot vragen wij u om alvast deze datum te noteren in uw agenda: op 1 juli 2023 herdenken wij de eerste martelaren van de Reformatie, die 500 jaar geleden op de Grote Markt in Brussel levend werden verbrand. Wij weten dat het geloof

ondanks vervolging de eeuwen en crisissen heeft overleefd. Laten we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

### **Huizen van hoop**

‘Humanitaire corridors’ is een nieuw oecumenisch project waarin huizen van hoop participeert. In samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en St.-Egidius zoekt Huizen van Hoop een gemeente die een kwetsbare vluchteling of een gezin wil opvangen en begeleiden in 2023 gedurende één jaar. Deze vluchtelingen komen uit de vluchtelingenkampen van Libanon of Libië. Huizen van Hoop staat in voor de eerste opvang tot het OCMW het overneemt. De kerkelijke gemeente staat in voor het zoeken van bijvoorbeeld een appartement, een huis, of een deel van een pastorie. Huizen van hoop richt zich vooral op pas erkende vluchtelingen en hun gezinnen. Meer informatie via Tetty Rooze: [tettyrooze@gmail.com](mailto:tettyrooze@gmail.com).

### **Adventsactie van Protestantse Solidariteit**



De nieuwe Adventsactie van Protestantse Solidariteit heet: ‘Laten we de schepping beschermen’. Deze actuele campagne richt zich op de grootschalige en desastreuze gevolgen van ontbossing in landen waar Protestantse Solidariteit actief

is. De focus ligt op bomen: bomen kweken, bomen planten en verzorgen om de klimaatverandering en haar gevolgen tegen te gaan. Protestantse Solidariteit doet dit in samenwerking met de VPKB. Twee belangrijke partners zijn de EPR in Rwanda (Église Presbytérienne au Rwanda) en de CBCO (Communauté Baptiste du Congo) in het westen van de Democratische Publiek Congo. Voor alle giften van €40 of meer, hebt u recht op een



belastingvermindering van 45%. U kunt de flyer van Protestantse Solidariteit bekijken via de website van onze kerk: <https://ap.lc/xysNp>

U kunt het project steunen via overschrijving: BE37 0680 6690 1028, met vermelding: 'laten we de schepping beschermen'.

### **Ik help een kind**

Een ander project van Protestantse Solidariteit is het studiefonds 'Ik help een kind', dat in samenwerking met de diaconie van de EPR wordt uitgevoerd en in verbinding staat met het ontwikkelingsprogramma van de EPR. Het project 'Ik help een kind' wil kinderen helpen door hen te ondersteunen in hun scholing en basisbehoeften. De leerlingen die vanuit het project ondersteund worden, worden opgevolgd door de predikant van de desbetreffende kerkgemeente, de leraren van de school en door het diaconaat dat hen op regelmatige basis bezoekt. Het studiefonds financiert een deel van het schoolgeld dat varieert tussen de 75,000 (= €70) en 200,000 (= €200) Rwandese Frank per trimester. De familie van het kind, en in sommige gevallen ook de diaconie, betaalt de rest van het schoolgeld. Dankzij giften kunnen andere kosten voor bijvoorbeeld het internaat, maaltijden, toelagen voor leerkrachten en andere onkosten worden betaald. Dit project maakt voor jongeren van onze zusterkerk in Rwanda een groot verschil.

Steun dit project door uw gift te storten op: BE38 3104 9936 4372 met vermelding van 'Ik help een kind'. Ook voor deze actie geldt dat u 45% belastingvoordeel krijgt vanaf een bedrag van €40.

*Ds. Jannica de Prenter*

Op zondag 30 oktober werd ds. Eefje van der Linden feestelijk bevestigd als predikant van de VPKB Gent-Rabot In haar boodschap stond de tekst uit Lucas 4:39 centraal: “Zij stond op diende hen”. Daarmee heeft de VPKB in Gent voor het eerst een vrouwelijke predikant. Wij wensen haar en de gemeente veel zegen toe.

In Aalst en Denderleeuw worden de eerste stappen gezet om toe te werken naar een gemeenschappelijke kerkenraad. Na het vertrek van dhr. Tom Schepers op 1 januari 2023 en het emeritaat van ds. Harry Sinnaghel op 1 mei 2023 hoopt het district dat deze samenwerking nog verder vorm zal krijgen. Dit is een nieuwe structuur, waar ongetwijfeld nog verder over doorgedacht moet worden. Het proces gebeurt onder begeleiding van ds. Chris Bultinck, die bereid werd gevonden het consulent-schap op zich te nemen.

In Oostende dacht de reflectiegroep, bestaande uit betrokkenen uit Oostende en kerkenraadsleden van Brugge, intens na over de toekomst van de pioniersplek. Dit proces heeft geleid tot een profieltekst voor de gemeenschap en een profieltekst voor de pionier. Andries en Alida Boekhout blijven actief als pioniers-koppel totdat de opvolging voorzien is.

In Dendermonde, waar ds. Tihamér Buzogány consulent is, werden goede stappen gezet in het beroepingsproces, en hoopt men in februari een gemeentevergadering te houden. In Roeselare begint de zoektocht naar een nieuwe herder en leraar lang te duren, maar blijft men desondanks toch hoopvol. Vanaf 1 januari 2023 zal ds. Marc Loos consulent worden in Ieper, waar ook een vacature is ontstaan. Dhr. Bram Meertens is al een tijdje actief als proponent in de Zuidwesthoek, en doet ervaring op in Menen, Ieper, Kortrijk en Roeselare. Na het vertrek van ds. Robbert Veen blijkt de gemeente te Knokke-Heist niet meer levensvatbaar. Een mogelijke opheffing komt daarmee in beeld.

## **Project Stadspredikant Gent**

Ds. Heleen Ransijn is inmiddels verhuisd naar Gent en heeft haar intrek genomen in de gerenoveerde pastorie aan de Begijnhoflaan 29. Ze werd hartelijk verwelkomd en kreeg namens de beide kerkgemeenschappen, Gent-Brabantdam en Gent-Rabot, een mooie kamerplant. Vanwege het stagneren van het project, werd de officiële start van het project reeds uitgesteld – dit in samenspraak met het districtsbestuur, de kerkenraden en de begeleidingscommissie. Vanaf 1 november is ds. Ransijn wel *low profile* begonnen met een aantal werkzaamheden die in het teken staan van kennismaking met diverse organisaties, personen en de kerkenraden in het Gentse.

## **Wijzigingen binnen het districtsbestuur**

Op de bestuursvergadering van vrijdag 25 november kondigden ds. Peter Smits en ds. Jannica de Prenter hun ontslag aan als voorzitter en ondervoorzitter van het districtsbestuur. Kort na de vergadering werd dit ontslag ook schriftelijk bevestigd. De *aanleiding* van het ontslag is het project SPG (stadspredikant Gent) en de intensieve, maar zeer vertrouwelijke gesprekken die ds. Jannica de Prenter en ds. Peter Smits in opdracht van het districtsbestuur voerden met de beide Gentse kerkenraden. De *reden* van het ontslag betreft niet de feitelijke stagnatie van het project. Het gaat niet om falen, wel om verantwoordelijkheid, en in diepere zin de samenwerking binnen het bestuur. Ds. Jannica de Prenter en ds. Peter Smits hopen op de eerstvolgende districtsvergadering een mondelinge toelichting te geven aan de afgevaardigden. Ondertussen duidde het nog zittende bestuur ds. Eefje van der Linden aan als voorzitter ad interim, en dhr. Cornelis Blommaert als ondervoorzitter. Het bestuur besloot om tot nader orde geen beleidsbeslissingen te nemen. Enkel de lopende zaken worden behartigd. Tot de lopende zaken rekent men de opvolging van de vacatures. De districtsvergadering van december werd geannuleerd.

*\* De informatie over de ontslagen binnen het districtsbestuur werd met goedkeuring van collega ds. Peter Smits gepubliceerd.*

*Ds. Jannica de Prenter*

# Kerstzangavond

Koorzang en samenzang



Donderdag 22 december 2022  
20 uur 't Keerske

## ***Erediensten 10.00 uur***

### **ZONDAG 4 december -tweede Advent-Heilig Avondmaal**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | Er zal een stralend licht over ons opgaan        |
| Lezen     | Psalm 132:1-11, 13-14, 17; Lucas 1:59-80         |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Eversen                                  |
| Diaken    | Mevr. M. Lammens                                 |
| Lector    | Dhr. J. van Groenigen                            |
| Organist  | Mevr. A. van Holst                               |
| Collecte  | Kerk   |
| Koffie    | Mevr. E. Nguh en Mevr. Chrzanowska               |
| Kinderen  | Mevr. A. Kutsch                                  |

## **ZONDAG 11 december -derde Advent-**

|           |   |
|-----------|---|
| Predikant | Mevr. E. Maassen <i>-gastpredikant-</i> |
| Ouderling | Mevr. A. Klifman                        |
| Organist  | Mevr. L. Vercruysse                     |
| Collecte  | Diaconie                                |
| Koffie    | Fam. van Groenigen                      |

## **ZONDAG 18 december -vierde Advent-**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | Mijn hart juicht voor God mijn redder!           |
| Lezen     | Jeremia 33:12-16; Lc 1:39-56                     |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Eversen                                  |
| Lector    | Mevr. A. Kutsch                                  |
| Organist  | Dhr. D. De Beun                                  |
| Collecte  | Kerk   |
| Koffie    | Fam. Deceuninck                                  |
| Kinderen  | Mevr. M. Chrzanowska                             |

## **ZONDAG 25 december -Kerstgezinsviering-**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | Een kind is ons geboren!                         |
| Lezen     | Jesaja 8:21-9:6; Jesaja 49:1-6; Lc 2:1-20        |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Deceuninck                               |
| Lector    | Dhr. P. van Harrewijn                            |
| Organist  | Mevr. A. van Holst                               |
| Solozang  | Dhr. W. Lestaeghe                                |
| Collecte  | Diaconie   |
| Koffie    | Fam. Ten Kate                                    |

## **ZONDAG 1 januari – Nieuwjaarsdag-**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | Met eigen ogen heb ik de redding gezien          |
| Lezen     | Jesaja 42:1-9; Lc 2:25-39                        |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Eversen                                  |
| Lector    | Dhr. W. Buijs                                    |
| Collecte  | Kerk   |
| Koffie    | Fam. Klifman                                     |

## **ZONDAG 8 januari -Epifanie-**

|           |   |
|-----------|---|
| Predikant | Mevr. E. Maassen <i>-gastpredikant-</i> |
| Ouderling | Mevr. A. Klifman                        |
| Collecte  | Diaconie                                |
| Koffie    | Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens       |

## **ZONDAG 15 januari -tweede na Epifanie- Heilig Avondmaal**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | De bruiloft van God en zijn volk                 |
| Lezen     | Jesaja 62:1-5; Johannes 2:1-11                   |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Deceuninck                               |
| Diaken    | Dhr. P. Hellebuck                                |
| Lector    | Mevr. A. Kutsch                                  |
| Collecte  | Kerk   |
| Koffie    | Mevr E. Nguh en dhr. A. Eversen                  |
| Kinderen  | Mevr. M. Chrzanowska                             |

## **ZONDAG 22 januari -Derde na Epifanie- Nieuwjaarsreceptie na de eredienst**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | Ommeekeer en roeping                             |
| Lezen     | Jesaja 61:1-4; Mattheüs 4:12-22                  |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Eversen                                  |
| Lector    | Dhr. P. Hellebuck                                |
| Collecte  | Kerk   |

## **ZONDAG 29 januari -Vierde na Epifanie-**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | Zalig wie leven naar deze woorden                |
| Lezen     | Sefanja 3:9-13; Mattheüs 5:1-12                  |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Mevr. A. Klifman                                 |
| Lector    | Dhr. P. van Harrewijn                            |
| Collecte  | Diaconie   |
| Koffie    | Fam. van Groenigen                               |

## **ZONDAG 5 februari -Vijfde na Epifanie- Heilig Avondmaal**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | Tegen de zouteloosheid                           |
| Lezen     | Jesaja 60:1-4, 18-22; Mattheüs 5:13-16           |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Deceuninck                               |
| Diaken    | Mevr. M. Lammens                                 |
| Lector    | Dhr. J. van Groenigen                            |
| Collecte  | Kerk   |
| Koffie    | Fam. Ten Kate                                    |
| Kinderen  | Mevr. A. Kutsch                                  |

### **De koffiedienst vervolgt aldus:**

*Zondag 12 februari: fam. Deceuninck; zondag 19 februari: mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens; zondag 26 februari: fam. Klifman.*

# **KERKENRAAD**

## **Predikant**

- **Ds. Jannica de Prenter,**
  - ☎ 050 35 50 84.
  - e-mail: [j.a.deprenter@gmail.com](mailto:j.a.deprenter@gmail.com)

## **Ouderlingen**

- **Mevr. A. Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36  
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

## **Diakenen**

- **Mevr. M. Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66  
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

## **Redactieraad van de Brugse Kerkbode**

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,  
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en  
Ds. Erik Libbrecht.

## **Bankrekeningen**

### Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

### Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)  
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)  
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt 10 x per jaar*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever:**

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**