



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

1	Inleidend woord
2	Overdenking: Numeri 21
6	Gemeentenieuws Brugge
8	Open kerken
10	Bijbelstudie Bonhoeffer
12	Gebed voor Europa
13	Nieuws VZW De Vrienden
14	Nieuws uit de Oecumene
15	Nationaal nieuws
17	Nieuws uit het district
18	Gemeentenieuws Oostende
19	Gemeentenieuws Knokke-Heist
21	Erediensten
24	Voor de kinderen

protestantsekerkbrugge.be



Inleidend woord

In deze nieuwe kerkbode is er weer genoeg te lezen. De overdenking staat in het teken van de 40-dagentijd en neemt u mee naar het woestijnverhaal in Numeri 21: een verhaal over dorst, volhouden en op adem komen, drinken van het levend water dat God schenkt. Er liggen een aantal mooie activiteiten in het verschiet: een oecumenische Bijbelkring in de 40-dagentijd, een tienermiddag, een nieuw project voor Open Kerken en de lang uitgestelde gemeentedag met Gent-Brabantdam. Ds. Robbert Veen en dhr. Andries Boekhout vertellen over hun werk in Knokke-Heist en Oostende. Er is weer een bericht met districtsnieuws en in de nationale berichten vindt u alle informatie over de bijzondere klimaatsynode op zaterdag 19 maart en ProFest, het veelkleurige feest van de VPKB dat dit jaar door zal gaan in Namen. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier!

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: dan zal ik hun water geven

Numeri 21:10-20

¹⁰De Israëlieten trokken verder en sloegen hun kamp op in Obot. ¹¹Nadat ze uit Obot weggetrokken waren, sloegen ze hun kamp op bij Ijje-Haäbarim, in de woestijn die ten oosten van Moab ligt. ¹²Van daar trokken ze verder, en ze sloegen hun kamp op in het dal waardoor de Zered loopt. ¹³Weer trokken ze verder, en ze sloegen hun kamp op aan de overkant van de Arnon, en wel in de woestijn die aan het gebied van de Amoriëten grenst; de Arnon vormt de grens tussen Moab en het gebied van de Amoriëten. ¹⁴Daarom wordt er in het Boek van de oorlogen van de HEER gesproken van ‘Waheb in Sufa en de beken die de Arnon vormen, ¹⁵en het stroomgebied van die beken, dat zich uitstrekt tot waar Ar ligt en dat aan het gebied van Moab grenst’. ¹⁶Van daar ging het verder naar Beër, de bron waar de HEER tegen Mozes gezegd had: ‘Roep het volk bijeen, dan zal ik het water geven’. ¹⁷Israël zong toen dit lied:

‘Wel op, bron!
Zing voor de bron,
¹⁸ontsloten door vorsten,
geopend door de hoogsten,
met scepter en heersersstaf!’

Vanuit de woestijn ging het verder naar Mattana, ¹⁹van Mattana naar Nachaliël, van Nachaliël naar Bamot, ²⁰en van Bamot naar de vallei in Moab, en vervolgens verder naar de Pisga. Vanaf de top van die berg kijkt men uit over de Jesimon.

Een verhaal over dorst

Numeri 21 is een verhaal over dorst. ‘Ik heb dorst’. In het evangelie van Johannes zijn het deze woorden die Jezus op het kruis uitroept, vlak voordat hij het leven laat. In zijn laatste uur is er nog maar één verlangen, één gedachte: het lessen van dorst. Dorst is één van de ergste kwellingen. Erger dan honger en erger dan pijn. In de laatste fase drinken stervenden niet maar, maar we zullen tot op de allerlaatste zucht hun lippen blijven bevochtigen als een gebaar van zorg, als een daad van liefde. Ook in Num 21 gaat het over de ervaring van dorst als kwelling, als een bedreiging en een schreeuw om hulp. Maar dorst zet mensen ook in beweging. In de woestijn moeten de Israëlieten van pleisterplaats naar pleisterplaats trekken, steeds weer op zoek naar stromend water. De dorst drijft hen voort, maar roept ook van alles bij hen op: van chagrijn en verwijten tot paniek en ontredering.

Legeren en verder trekken

Met Numeri 21 zijn we bijna aan het einde gekomen van de lange woestijnreis van Israël. Ze bevinden zich op de vlakten van Moab, vlakbij de Dode Zee. 'De Israëlieten trokken verder en sloegen hun kamp op' (Num 21:10). Zo begint het verhaal in Numeri 21. De Statenvertaling vertaalt steeds met 'legeren'. Optrekken en legeren: steeds komen die twee werkwoorden terug in de verzen 10-13. Opstaan, verder trekken tot waar je voeten je dragen kunnen en weer legeren, neerzitten, tot rust komen om daarna weer verder te gaan. Het is de lange en moeizame beweging van het boek Numeri, van die eindeloze woestijnreis.



Woestijn: zo ver het oog reikt © Unsplash

Hoe lang nog?

De Israëlieten zijn vlakbij de Dode zee... ze naderen de grenzen van het beloofde land, maar nog zijn ze de Jordaan niet overgestoken. Altijd maar onderweg zijn: crisis na crisis overviel hen; tegenstand en tegenspraak; gemopper; een loden last om te dragen, en steeds weer diezelfde vraag: hoe

lang nog? Het heeft alles van hen gevraagd. De moed om vol te houden; het geloof en het vertrouwen dat God hen leidt; dat ze eens thuis zullen komen. Maar achter elke rots en elke heuvel, doemt voor hun ogen de leegte op. Een woestijn zonder eind.

Zoeken naar waterbronnen

Maar midden in de woestijn waren er pleisterplaatsen, oases: plaatsen waar waterbronnen zijn, waar palmbomen groeien en schaduw is. Een plaats waar ze uit mogen rusten en op adem kunnen komen. Het was van levensbelang om op tijd zo'n oase te bereiken. De woestijn is immers een levensgevaarlijke plaats: 'een dor en dorstig land, zonder water' (Ps 63:3). Numeri 20 vertelt hoe Mirjam sterft in Kades, omdat ze daar te lang bleven. Wie te laat was en niet op tijd bij een pleisterplaats aankwam, verging letterlijk van de dorst. Op hun tocht door de woestijn zoeken de Israëlieten naar waterbronnen. Water om te drinken is in Bijbelse zin stromend water. Water uit de stroom, de bron,

is water dat drinkbaar is. Soms stuiten ze op stilstaand water, zoals aan het begin van hun woestijnreis toen de Israëlieten klaagden over het brakke water van Mara (Ex 15:23): water dat bitter en ondrinkbaar is.

Op de grens waar water stroomt

In het grensgebied tussen Moab, Kanaän en het land van de Amoriëten trekken de Israëlieten over de vlakten. Ze zijn dicht bij het beloofde land: dat land dat stroomt van vruchtbaarheid, waar wijnranken zijn en olijfgaarden. En het landschap verandert. Ze komen eerst bij Obot, dat zoiets als ‘waterzakken’ betekent. Ze steken de beek Zered over, en daarna de Arnonrivier. Het is een waterrijk gebied: een stromengebied vol met beken, riviertjes en waterplassen. Na al die woestijn moet het vreugdevol zijn om zoveel water te zien. Ik stel me zo voor hoe de Israëlieten door de vele waterbeekjes trekken, hoe hun kinderen met water spetteren.



Beër: waar water stroomt © dagelijkse broodkrumels

rots. Bij het water van Meriba hadden Mozes en Aäron het volk bijeengeroepen. Maar in hun frustratie en moedeloosheid hadden ze uitgeroepen: zullen wij jullie te drinken geven? Maar bij Beër, bij de bron, is de rust hersteld. God zelf zal hen te drinken geven en zij zullen hun dorst lessen.

Dan zal ik hun te drinken geven

Waterbeek na waterbeek steken ze over, totdat ze bij Beër komen, dat ‘bron’ of ‘put’ betekent. En daar op die plaats, waar water stroomt, klinkt opnieuw de stem van de Enige. ‘Roep het volk bijeen, dan zal ik hun water geven’ (Num 21:16). Let eens op de woorden van God: ‘dan zal ik hun water geven’. Dit verhaal in Numeri 21 is een spiegelverhaal met Numeri 20, met dat verhaal over water uit de

Een nieuw lied

Voor de tweede keer in de woestijnreis beginnen de Israëlieten te zingen. Ze hadden gezongen nadat farao en zijn legers in het water van de Rietzee verdwenen. Toen had Mirjam haar tamboerijn genomen en hadden ze gezongen: ‘zing voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot’ (Ex 15:21). Op hun lange tocht door de woestijn hebben ze vooral gemopperd en geklaagd. Maar nu zingen ze opnieuw, nu het beloofde land zo dichtbij is: ‘Wel op o bron, zing voor de bron’ (Num 21:17). Bij Beër klinkt een nieuw lied. De Israëlieten vinden er verkoeling en lessen hun dorst. Op deze pleisterplaats vinden ze rust, en herwinnen ze hun krachten. Er is weer perspectief; uitzicht op het beloofde land. En nu weten ze dat de Heer in hun midden is; een God die hen laaft en hen te drinken geeft, die rivieren schept in de woestijn en bronnen doet ontspringen. Ze zingen voor hem. Een nieuw lied voor de Here, de Schepper van al wat leeft.

Bron van genade

In de Bijbel is de bron vaak een beeld voor wie God is. Zo zegt de profeet Jeremia in een hartstochtelijk gebed: ‘Heer, bron van Israëls hoop, wie u verlaten, zullen te schande staan, wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven, want ze hebben de Heer, de bron van levend water, verlaten’ (Jer 17:13). En wanneer de profeet Jesaja spreekt over Gods redding zegt hij: ‘Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Zing een nieuw lied voor de Heer! Wonderbaarlijk zijn zijn daden’ (Jes 12:3,5). Sytze de Vries schreef een prachtig lied over God als levensfontein, als bron van nieuw leven:

*Zoals de regen onverwacht
een moede aarde op nieuwe krachten brengt,
zoals een bedding leeg en dor
plotseling volstroomt en leven brengt,
zo is mijn God, zo overkomt Hij mij,
een bron die uitbreekt in mijn woestijn.
Ik adem op, de dood ontkomen.*

Lied 929 Nieuw Liedboek

Laat wie dorst heeft drinken

Diezelfde profetische woorden klinken in Johannes 7. Want op het Loofhuttenfeest had Jezus uitgeroepen: ‘laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen

stromen uit hart van wie in mij gelooft' (Joh 7:37-38). Gods goedheid en heerlijkheid komen in Jezus ten volle aan het licht. Wie gelooft dat Hij de Messias is, de rots die leven geeft, zal nooit meer lijden aan die onverzadigbare dorst naar meer. Wanneer Jezus het heeft over levend water, dan doelt hij op zichzelf. Hij is het levende Woord. In hem is elk profetenwoord in vervulling gegaan. Hij geeft het leven in al haar volheid. Je bent een gezegend mens als je drinken mag uit de ene bron, als Jezus werkelijk de bron van heel je leven is. Mogen wij steeds blijven terugkeren naar de bron en zingen van Hem: de Mensenzoon die dorstend zijn leven gaf voor ons. Die op het kruis geroepen heeft: mij dorst! Dorstend naar de Vader werd hij een bron van zegen, een levensfontein. Gezegend ben je als je drinken mag van het water dat hij schenkt.

Ik wens u een gezegende 40-dagentijd.

Ds. Jannica de Prenter

Gemeentenuws Brugge



Onderweg met Bonhoeffer

Omdat er veel interesse blijkt te zijn voor de Bijbelstudiereeks 'onderweg met Bonhoeffer', zullen we vanaf 3 maart van start gaan met een wat grotere oecumenische Bijbelkring. Meer informatie over het programma vindt u in het uitgebreidere artikel in deze kerkbode. Gelieve u wel even aan te melden.

Tienermiddag (onder voorbehoud)

Op zaterdag 26 maart hopen we weer een tienermiddag te organiseren. Dit keer in de sfeer van de 40-dagentijd. Het wordt in ieder geval een leuke middag met mooie ontmoetingen, gesprek over Bijbel en geloof, actie, de handen uit de mouwen... De tienermiddag gaat door in 't Keerske van 15.00-17.00 uur.



Bijbelbabbel

Om de twee weken is er ook Bijbelbabbel in 't Keerske. We zijn nog steeds onderweg met het boekje 'dit is mijn lichaam'. We mogen steeds terugkijken op mooie gesprekken over de kerk als lichaam van Christus: over verbondenheid, trouw, en blijven in Christus. Voel je welkom als je eens aan wilt slui-

ten!

Gemeentedag met Gent-Brabantdam

Op zondag 1 mei gaat de reeds lang uitgestelde gemeentedag met Gent-Brabantdam door. Mevr. Rita Martens geeft ons alvast een voorproefje:

'Op zondag 1 mei vieren we samen met de mensen van Brugge Avondmaal tijdens de dienst in de Brabantdamkerk. We zijn blij dat nu eindelijk de kans er is op dit tegenbezoek, dat door corona zolang uitgesteld moest worden. We hebben aan ons bezoek in Brugge nog fijne herinneringen. Samen kerken en elkaar



ontmoeten is zo'n fijn geschenk nu het weer kan. Na het koffie-theemoment hebben we een lekkere broodmaaltijd in de kerk. In de namiddag maken we verder kennis met elkaar en kiezen we voor een korte uitstap of een apart programma in de kerk. Het ene groepje gaat dan naar het Belfort. Hopelijk hebben we goed weer want vanop de toren krijgen we dan een prachtig zicht op Gent. Er is een lift aanwezig. Het Belfort van Gent is een 95-meter hoge toren in het centrum van Gent. Men begon er waarschijnlijk aan te bouwen in 1313. De draak op het Belfort

is het waarmerk der Gentse stede en staat symbool voor "wijze waakzaamheid". We eindigen de namiddag met een heerlijk dessertenbuffet. Wij mensen van de Brabantdamkerk kijken er naar uit om jullie te ontvangen' !

Overzicht activiteiten

DONDERDAG 3 MAART	12.30 UUR	MAALTIJD + BIJBELSTUDIE BONHOEFFER
ZONDAG 6 MAART	11.00 uur	Gezamenlijke dienst in Oostende
MAANDAG 7 MAART	20.00 uur	Extra Districtsvergadering klimaat
VRIJDAG 11 MAART	19.30 uur	Bijbelbabbel
DINSDAG 15 MAART	18.30 uur	Kerkenraad
DONDERDAG 17 MAART	12.30 uur	Maaltijd + Bijbelstudie Bonhoeffer
DONDERDAG 24 MAART	10.00 uur	Vergadering pionieren Oostende
VRIJDAG 25 MAART	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 26 MAART	15.00 uur	Tienermiddag
DONDERDAG 31 MAART	12.30 uur	Maaltijd + Bijbelstudie Bonhoeffer
VRIJDAG 8 APRIL	19.30 uur	Bijbelbabbel

Ds. Jannica de Prenter

Open Kerken: Stilte zien

Na enkele jaren stellen we 't Keerske opnieuw open in het kader van het "Open Kerken"-project. Dit jaar werd Véronique Cardinael uit Brugge bereid gevonden haar werk tentoon te stellen. Om haar in Bijbelse termen voor te stellen:

*'Zij zoekt wol en linnen uit
En spint en weeft met vreugde'.
Spreuken 31:13*

Maar meer dan dat: Véronique Cardinael ontwikkelt reeds een paar decennialang op heel persoonlijke wijze een eigen taal met naald, draad en allerlei materiaal. Haar werken zijn een voorbeeld van hedendaagse textielkunst en vinden weerklank en erkenning in binnen- en buitenland.



Deze vertellende textielkunst getuigt van artistieke handvaardigheid die op originele wijze weet gebruik te maken van primaire en natuurlijke bekledings-materialen zoals zijde, katoen, linnen, leer, parels. Voor de kunstenaar zijn zij een uitnodiging om er een persoonlijke relatie mee aan te gaan. De ingetogen, affectieve gevoeligheid straalt uit in golven en kringelen van een genuanceerde lijnvoering en subtiële kleurschakeringen en getuigt van een telkens opnieuw beleefd creatief avontuur. We herkennen de betrokkenheid van de kunstenaar die zich geïnspireerd weet door diverse sociaal-maatschappelijke thema's: onrecht, afscheid, geweld, hongersnood, misbruik, communicatie en zorg voor de medemens. Het wordt een boeiende, kleurrijke en inspirerende ervaring.

Op zondag 5 juni zal er in de Pinksterviering ook aandacht zijn voor het thema 'stilte zien', met na afloop van de eredienst de feestelijke opening van de tentoonstelling. Bezichtiging is mogelijk op zaterdag 11-06, 18-06, 25-06, 02-07, en 09-07 van 14.00-18.00 uur.

Werkgroep Open Kerken

Geert, Gaby, Jan en Jannica



Onderweg met Dietrich Bonhoeffer

Bijbelstudie in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd is er een oecumenische Bijbelstudiereeks in 't Keerske rond het thema 'Onderweg met Dietrich Bonhoeffer'. Ruim 75 jaar na zijn dood blijft Bonhoeffer inspireren. Al in 1933 spreekt Bonhoeffer zich openlijk uit tegen het Nazi-regime. Hij sluit zich aan bij de Bekennende Kirche (Belijdende kerk) en blijft zich tot zijn dood verzetten tegen een ideologie van terreur, haat en angst. Vanuit de gevangenis schrijft hij brieven, preken en naar eigen zeggen pogingen tot gedichten. Gaandeweg tekenen zich de contouren af van een radicale theologie van het kruis en geeft hij zich volledig over aan Gods genade. Bonhoeffer was zijn tijd ver vooruit, want zijn denken blijft opvallend modern en oecumenisch; de rauwe eerlijkheid waarmee hij schrijft over zijn strijd en eenzaamheid zijn aangrijpend. In het spoor van Israëls profeten ging hij de lange weg van het kruis in verwarrende, onbarmhartige tijden.

*Jezus Christus, mijn Heer,
U was net als ik, arm en el-
lendig,
gevangen en verlaten.
Ieder menselijk lijden kent U.
U blijft bij mij, als niemand
nog helpt, U vergeet me niet
en zoekt me, U wilt dat ik U
zie en me omkeer naar U.
Heer, ik hoor Uw roepstem, ik
volg U. Help me.*

Dietrich Bonhoeffer, novem-
ber 1943

Lezen, gesprek, gebed

In deze Bijbelstudiereeks gaan we samen op weg rond een aantal centrale thema's. We lezen samen een Bijbeltekst en bijpassende fragmenten uit Bonhoeffers preken en brieven en gaan met elkaar in gesprek. We sluiten steeds af met een gedicht of gebed van Bonhoeffer. Een ideale gelegenheid dus om samen met andere christenen toe te leven naar Pasen en te proeven van het inspirerende werk van Bonhoeffer waarin barmhartigheid, overgave en verzet samenkomen.

Een sobere maaltijd om te delen

Voorafgaand aan elke Bijbelstudie bieden we een sobere broodmaaltijd aan. De maaltijden beginnen steeds om 12.30 uur, de Bijbelstudie om 13.30 uur. U kunt er ook voor kiezen om alleen de Bijbelstudie te volgen.

Woord & gebedsviering op Witte Donderdag

Op Witte Donderdag 14 april sluiten we deze reeks af met een Woord & gebedsviering, met aansluitend een broodmaaltijd. Ook in deze gebedsviering zullen er fragmenten klinken uit Bonhoeffers brieven en preken.

PROGRAMMA

Neem je kruis op en volg mij

Donderdag 3 maart: 12:30 uur broodmaaltijd,
13.30 uur Bijbelstudie

Navolging

Marcus 8:31-35

Heb je vijanden lief

Donderdag 17 maart: 12.30 uur broodmaaltijd,
13.30 uur Bijbelstudie

Vergeving

Psalm 27

U bent te sterk voor mij

Donderdag 31 maart: 12.30 uur broodmaaltijd,
13.30 uur Bijbelstudie

Beproeving

Jeremia 20

Zo stelde Hij een voorbeeld

Donderdag 14 april: 14.00 uur Woord & gebedsviering,
Aansluitend broodmaaltijd

Overgave

Johannes 13:1-30

Opgave vereist!

De Bijbelstudies en broodmaaltijden zijn gratis, en worden begeleid door ds. Jannica de Prenter en ouderling dhr. Albert Eversen. We vragen vriendelijk om u aan te melden zodat wij zicht hebben op het aantal deelnemers. Gelieve bij uw aanmelding aan te geven of u gebruik maakt van de maaltijden. Iedereen die verdieping zoekt is van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Jannica & Albert



© Dietrich Bonhoeffer – EO Visie

Gebed voor Europa

God, van U is heel de aarde,
van U zijn de eeuwen en de tijden,
van U is elk mens.

Wij danken U, Vader van alle leven
voor Uw woord van liefde en recht!

Zie neer op dit stuk van Uw wereld
dat wij Europa noemen.

Laat dit land waar wij wonen
onder uw glimlach liggen,
berg het in de palm van Uw hand.

Wij bidden voor alle mensen in Oekraïne,
voor zij die op de vlucht zijn en vrezen voor hun leven.
Voor alle mensen in de regio van goede wil,
voor Russen die de moed hebben hun stem te verheffen,
en iedereen die strijdt voor vrede en recht.
Ontferm U God! Laat niet langer toe
dat kwaad met kwaad bestreden wordt.

Zend Uw Geest, o God, geef wijsheid aan ons allen.
Laat ons zien welk erfdeel Gij ons toevertrouwt.
Dat wij niet meer nemen dan wat ons toekomt.

Laat uw zegen over ons neerdalen.
Dat bescheidenheid en nederigheid groeien in ons hart.
Laat ons scherp voor ogen houden wat er gebeurt:
de hoogmoed, de zwakheid, de verdeeldheid.
Geef ons een helder besef van de gebrokenheid
waarvan de eeuwen spreken
en die alleen Gij helen kunt.
Geef ons het geloof en het vertrouwen
dat Gij eens alles zult omkeren,
dat U bij ons bent met ons meegaat door de tijden.
Geef ons hoop in deze crisistijd door Jezus uw Zoon.

Schenk ons Uw liefde die bevrijdt
van hardvochtigheid en eigenbelang.
Geef ons een diepe zin voor eenheid
en ruimte voor verscheidenheid.
Doe ons recht, o God en zie ons met genade aan!
Heer, ontferm U over ons!

*Voorbeden VPKB Brugge, 27 februari 2022
Naar een gebed van kardinaal Daneels (2004)*



Nieuws VZW De Vrienden

Begin 2019 werd er besloten dat GLEK (Geef Leven Een Kans) ons nieuwe tweejaarlijkse doel zou worden. Vol enthousiasme werden activiteiten ontplooid om dit doel financieel te steunen.



Er was de gebruikelijke verkoop van confituur en verkoop van engeltjes, naast de klassieke kaas- en wijnavond en de BBQ. Uitschieters waren de fancy fair en een concert die respectievelijk € 633 en € 560 opbrachten.

Met de komst van de Corona in het voorjaar van 2020 konden noodgedwongen geen activiteiten meer doorgaan, een situatie die zich in 2021 voortzette.

Gelukkig ontvingen we nog enkele giften. En er bleef een grote verkoop van confituur, en engeltjes in de kerstperiodes, hetgeen samen het laatste jaar een mooi bedrag van € 635 opbracht. Met dank aan Annegret en Gaby, en uiteraard ook aan de kopers van hun producten!

Eind 2020 besloten we het doel met een jaar te verlengen, maar wel tussentijds al een som van € 2000 over te maken. Het bedrag dat in kas bleef, groeide vorig jaar toch nog aan tot € 1511, hetgeen intussen werd overgemaakt. Voor deze ondersteuning ten behoeve van de realisatie van prachtige uitstappen werden we hartelijk bedankt. Totaal bracht het project dus het mooie bedrag van € 3511 op.

Ten slotte moeten we ook op zoek gaan naar een volgend Brugs doel.

*Wim ten Kate,
Penningmeester VZW De Vrienden.*

Nieuws uit de oecumene

Op zaterdag 14 mei organiseert de oecumenische werkgroep ‘Samen rond de Bijbel’ een Bijbeldag rond het boek Job. Het boek Job blijft brandend actueel met vragen die mensen van alle tijden bezighouden: ‘Waarom is er zoveel lijden in de wereld? Wat met het kwaad? Wat gebeurt er met mij als het lijden mij treft, en hoe ga ik daarmee om?’ Het wordt een boeiende dag met werkinkels, meditatieve momenten en fijne ontmoetingen.

Een dag met Job is een initiatief van het Bijbelhuis Zevenkerken, Decanaat Brugge, de Verenigde Protestantse Kerk Brugge, Pinkstergemeenschap de Kruispoort en de Adventskerk Brugge.

Meer informatie over het programma en inschrijving vindt u in de folders in het halletje of via Kerknet:

[Een dag met Job | Kerknet.](#)



Bijzondere synode over het klimaat

Op zaterdag 19 maart zal de VPKB een bijzondere synode over het klimaat houden. Als voorbereiding op deze synode bracht de werkgroep Kids de discussienota 'kies voor het leven' uit. Daarin werd voor Deut 30:19 gekozen als thematekst: 'kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen'. In deze waarschuwende verbondstekst gaat het om de keuze om God te dienen en zijn wetten getrouw te betrachten. Deut 30 is geschreven vanuit het perspectief van het eerste gebod van de decaloog. Wie kiest voor God en leeft in verbondenheid met de Schepper, zal bijgevolg met eerbied omgaan met de aarde en al wat leeft. Alle districten zullen nadenken over de discussienota en hun inbreng geven op deze bijzondere synode, die door zal gaan in de Graanmarktkerk in Brussel.

Voor deze bijzondere synode zijn naast de afgevaardigden, ook geïnteresseerde gemeenteleden van harte welkom. U vindt de inschrijvingsformulieren op het tafeltje achterin de kerk. Gelieve het ingevulde formulier te bezorgen aan het Synodebureau: bureau@protestant.link

Voor meer informatie over de synodedocumenten:

<https://nl.protestant.link/het-klimaat-een-zaak-voor-ons-geloof-2/>

Boodschap aan de Oekraïense Raad van Kerken

Donderdagmiddag 24 februari stuurde onze Synodevoorzitter een boodschap van steun aan de voorzitter van de Oekraïense Raad van Kerken en Religieuze organisaties (UCCRO), eindigend met: *With you and the entire UCCRO we fold our hands and pray that the peacemakers may be blessed.*

ProFest!

Op 26 mei vindt ProFest plaats, de nationale bijeenkomst van de Verenigde Protestantse Kerk van België. Het wordt een bijzondere editie van ProFest waarin ook het 100 jaar zendingspartnerschap met de EPR – de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda – herdacht zal worden. Het evenement wordt voorbereid

door het district Oost-Henegouwen – Namen – Luxemburg, in samenwerking met de commissie Kerk en Wereld en zal plaatsvinden vanaf 10.00 uur in het Arsenaal van Namen.

Het wordt een feestelijke dag in het teken van de zending. U kunt kennis maken met het partnerschap tussen de EPR en de VPKB, maar er zijn ook Rwandese liederen en dansen. Het thema uit Jes 6 is goed gekozen: ‘Wie zal ik zenden?’ Het pastorale team van OHNL bereidt een tweetalige viering voor, opgeleusterd door een Rwandees koor. De preek zal gehouden worden door de voorzitter van de EPR.

Meewerken aan ProFest

Voortbouwend op de laatste editie van ProFest (2019) zal er ook dit jaar een markt zijn, en worden er creatieve workshops aangeboden. Deze stands en kraampjes bieden diverse activiteiten aan zoals de verkoop van zelfgemaakte producten, demonstratie van knowhow, spelletjes en muziek. Maar het is ook een goede gelegenheid om verschillende organisaties van de VPKB te presenteren.

Het ProFest-team nodigt u uit om deel te nemen en uw organisatie of expertise op ProFest 2022 te presenteren. Zorg daarbij voor een goede interactie en laat de bezoekers actief meedoen. Voorzie bijvoorbeeld een quiz, puzzel of animatie.

Steunactie

Om de financiering van de organisatie te steunen werd er een steunactie opgezet. Er is een ruime keuze uit een assortiment worsten uit de Auvergne, pralines van Neuhaus of een artisanaal bereid bier voor het eeuwfeest met een Belgisch-Rwandese smaak voor een unieke ervaring onder vrienden of in familiekring.

Bedankt om de bestelbon te bezorgen aan Brigitte Alessandroni en de betaling uit te voeren op de rekening van District HoNL Profest 2022: BE 93126209927167. Uw bestelling is dan beschikbaar na ontvangst van de betaling.

Meer info over deze actie en de bestelbon:

<https://nl.protestant.link/operatie-profest-2022/>

Het ProFest-team

Nieuws uit het district

De gemeente te Ieper maakt een moeilijke tijd door. In januari ging het ziekteverlof van ds. Eleonora Hof in. Ds. Christian Bultinck werd aangesteld als predikant-begeleider. Hij zal instaan voor de begeleiding van de kerkenraad en de bediening van de sacramenten. Het crisispastoraat gebeurt in goed overleg met ds. Gert-Jan Kroon. We wensen de kerkenraad en bestuursraad veel wijsheid en geduld toe, en hopen van harte dat deze periode voor ds. Eleonora Hof een heilzame tijd zal zijn, waarin zij nieuwe kracht mag vinden om haar opdracht in Ieper na de zomer met vernieuwde kracht verder te zetten.

Na bijna 32 jaar verbonden te zijn geweest aan de Rabotgemeente, zal ds. Marc Loos per 1 april 2022 met emeritaat gaan. De afscheidsdienst vindt plaats op zondag 3 april om 14.30 uur in de Rabotkerk. Ds. Ina Koeman zal het consulentchap op zich nemen.

In Roeselare zijn er goede contacten ontstaan met één van de kandidaten. Na rijp beraad met de beroepingscommissie en kerkenraad, en na advies van de verantwoordelijke ambten werd hij aangemeld voor een kennismaking met de commissie van toelating. Het wachten is nu op nieuws van de Synodale Raad.

Na een lange vacante periode, breekt er voor de gemeente te Kortrijk een nieuwe periode aan. Op 16 januari vond er een gemeentevergadering plaats onder leiding van ds. Gert-Jan Kroon waarin ds. Peter Smits unaniem werd verkozen. Na overleg met alle partijen, is de overstap naar Kortrijk voorzien per 1 juli. De kerkenraad van Dendermonde verzocht het districtsbestuur om over te gaan tot de benoeming van een consulent. Een afvaardiging van het districtsbestuur zal zeer binnenkort een bezoek brengen aan de kerkenraad van Dendermonde.

Van de twee kandidaten voor de stadspredikant in Gent, is één zeer geschikte kandidaat overgebleven. Er zijn nog verdere afspraken nodig over de arbeidsvoorwaarden en de financiële omkadering. Er wordt een plan met kostenraming uitgewerkt.

In de twee pioniersplaatsen in Oostende en Aalst is er een reflectieproces opgestart. Daarbij wordt teruggeblikt op de pioniersweg en wat er allemaal is opgebouwd, maar er wordt ook samen nagedacht over de toekomst. In Aalst wordt dit begeleid door een begeleidingscommissie. In Oostende gebeurt dit in samenwerking met de kerkenraad van Brugge. Het districtsbestuur plant in mei een evaluatie.

Ds. Jannica de Prenter



Lijden en geluk – dat was het thema van de vijfde zondag in januari waar we met christenen uit de rooms-katholieke en protestantse kerk in Oostende over nadachten. We

hoorden een persoonlijk getuigenis van Cécile, priester Dominique deelde iets van zijn ervaringen in het werken met vluchtelingen en deken Antoon eindigde zijn overdenking met de beelden en klanken uit de film ‘Zorba de Griek’. Daarin wordt ook de *sirtaki* gedanst, waarin als het ware vanuit de treurnis toch ook vreugde ontstaat. Je kunt dit alles nog terugluisteren via [deze link – klik hier](#).

Wereldgebedsdag 2022 – zoals elk jaar ook dit jaar op de eerste vrijdag van maart, dat is:

vrijdag 4 maart om 19 uur

vieren we samen met christenen uit de orthodoxe, anglicaanse, pinkster, rooms-katholieke en evangelische kerk de wereldgebedsdag. Vorig jaar online nu samen in de **Engelse kerk** aan de **Langestraat 101**. Dit jaar is de viering voorbereid door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland. Het thema is:

Mijn plan met jullie staat vast

(Jeremia 29, 11)

Welkom!

Lijden stelt vragen:
heb ik soms iets
fout gedaan?’

Christenen in Oostende
bidden en vieren samen

Wereldgebedsdag Journee Mondiale De Priere
World Day of Prayer Weltgebetstag

04 | 03 | 2022
19 uur

Engelse kerk
Langestraat 101

De agenda van maart 2022

vrijdag 4 maart	19 uur WereldGebedsDag Engelse kerk, Langestraat 101
zaterdag 5 maart	16 uur Tieneravond
zondag 6 maart	11 uur samenkomst – gezamenlijke viering met de protestantse kerk van Brugge
woensdag 9 maart	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zondag 20 maart	11:00 uur samenkomst
zondag 3 april	11:00 uur samenkomst
vanaf 23 maart weer elke woensdagnamiddag (onder voorbehoud)	<i>Koffiebabbel van 14:30 – 16:30 uur</i>
elke maandag- en woensdagnamiddag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open –spring eens binnen <i>Kunst in de kerk</i>

Actuele Info vindt u steeds op de website:

www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout

Gemeentenieuws Knokke-Heist

De Meest Gestelde Vragen

Allerlei geruchten, allerlei vragen, een tornado van wervelende meningen over de verhuizing naar Nederland van ds. Veen. Vreemd dat die vragen niet aan hem worden gesteld en onhandig dat die geruchten niet aan hem worden voorgelegd. Hij alleen kan immers het correcte antwoord geven. Maar, omdat hij het te druk heeft met dozen uitpakken, geef ik hier maar even antwoord op de Meest Gestelde Vragen. Want vreemde misverstanden en ongerijmde verdenkingen moeten zo snel mogelijk worden weersproken.

Vraag: We zagen op Facebook dat ds. Veen verhuisd is naar Nederland, naar Anna Paulowna, is dat waar?

Antwoord: Dat klopt gedeeltelijk. Ds. Veen woont nog steeds in Knokke, in de Reigaarsvlietstraat, en staat ook zo bij de overheid ingeschreven. Zijn vrouw is nu verhuisd naar Nederland en woont in Anna Paulowna.

- Vraag:** Ach nee toch, zijn ze dan gescheiden? Wat treurig is dat toch als dominees gaan scheiden...
- Antwoord:** Welnee, ze zijn helemaal niet gescheiden. Dominee woont in België en hij woont in Nederland.
- Vraag:** Maar waarom hebben ze dan nu twee huizen? Dat is toch heel onhandig?
- Antwoord:** Ja, onhandig is het wel, en financieel is het heel erg ongunstig, maar het kon niet anders. De vrouw van de dominee heeft sterke heimwee naar Nederland, naar contacten met de familie, vrienden en haar kleindochter. Haar gezondheid maakt het lange reizen tussen Knokke en Amsterdam echter niet langer mogelijk. Zij wilde heel graag terug naar Nederland. En dominee houdt van zijn vrouw.
- Vraag:** Maar waarom gaat dominee dan niet meteen met zijn vrouw mee naar Nederland?
- Antwoord:** Omdat dominee nog steeds graag dominee van Knokke wil zijn. Vandaar het compromis dat ze bereikt hebben: twee weken in Anna Paulowna, en dan twee weken in Knokke. Hij probeert Knokke te dienen en zijn vrouw alle ruimte te geven om gelukkig te zijn.
- Vraag:** Maar dominee moet toch dertig dagen per maand in Knokke zijn om zijn werk te kunnen doen? Is deze constructie wel mogelijk?
- Antwoord:** Nee, dat hoeft niet omdat de gemeente in Knokke zo klein is en ze bovendien veel ervaring hebben opgedaan met het onderhouden van digitale contacten. In principe werkt hij dus twee weken “fysiek”, en twee weken “digitaal”, maar dat is dus samen een volle maand. Of het mogelijk is zal nog blijken. Iedereen in de VPKB zal daar wel een mening over hebben.
- Vraag:** Komt deze constructie vaker voor? Ik bedoel: wonen in Nederland en werken in België?
- Antwoord:** In de VPKB komt dat inderdaad vaker voor, en de kerkenraad heeft deze constructie geaccepteerd. Over zes maanden wordt geëvalueerd zowel door dominee als door de kerkenraad, en dan valt er wel een beslissing.
- Vraag:** Maar als er nu iets aan de hand is? Iets van pastorale aard, of een begrafenis. Wat dan?
- Antwoord:** Tja, dan stapt dominee in zijn auto en rijdt in 3,5 uur naar Knokke. Of hij spreekt met mensen via Skype of gewoon over de telefoon.
- Vraag:** Wat vindt de kerkenraad eigenlijk van deze regeling?
- Antwoord:** Ze vinden dat natuurlijk niet leuk, maar ze begrijpen dat dominee niet anders kan, want er komt nog iets bij.
- Vraag:** Oh ja? Vertel me dat gauw even, want ik barst van de nieuwsgierigheid.

- Antwoord:** Dominee zit nog in zijn proefperiode. In augustus hoort hij pas of er een positief advies wordt gegeven aan de Synodale Raad.
- Vraag:** Maar dat zit toch wel goed?
- Antwoord:** Nou, dominee is erg geschrokken van het gesprek met de commissie die over zijn aanstelling moet beslissen, dat was vorig jaar. De nieuwe commissie stelde allemaal eisen aan hem waar hij voorheen niet van gehoord had, en ze vonden zijn afspraken met de Kerkenraad van Knokke niet erg belangrijk. Dat was zijn eerste negatieve ervaring in België. Daarna is hij meteen gaan zoeken naar een andere woning, want stel je voor dat het advies negatief zou zijn? Dan moet je uit de pastorie, en probeer dan maar, binnen zes maanden, een betaalbare woning te vinden. Maar als je dan geluk hebt en die woning snel vindt, kun je hem maar beter ook meteen nemen. Vooral als je echtgenote toch al zo graag weer terug wil naar Nederland.
- Vraag:** Eigenlijk is er dus niet zoveel aan de hand?
- Antwoord:** Nee, ik hoop alleen dat dominee het aankan om in België te wonen en te werken en toch ook met zijn vrouw te wonen in Nederland.
- Vraag:** Maar waarom doet hij het dan als het zo moeilijk is?
- Antwoord:** Ik heb het al gezegd, hij houdt van de gemeente, maar hij houdt toch nog meer van zijn vrouw.
If you don't mind.

RAV

Erediensten 10.00 uur

**ZONDAG 6 maart -eerste van de 40-dagen-
Gezamenlijke dienst in Oostende om 11.00 uur**

Hazegraskerk
R. Lancsweertplein, Oostende

Thema Een mens leeft niet van brood alleen
Teksten Deut 5:6-21; Lc 4:1-13
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
Dhr. A. Boekhout *-pionier in Oostende-*

ZONDAG 13 maart -tweede van de 40-dagen-

Predikant	Ds. K. Groeneveld <i>-Emeritus predikant Chr. Gereformeerde kerk-</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Organist	Dhr. A. Vangaever
Collecte	Kerk

ZONDAG 20 maart -derde van de 40-dagen-

Thema	Het geduld van de wijngaardenier
Lezen	Ex 6:2-8; Lc 13:1-9
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Lector	Mevr. G. Labeur
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Collecte	Diaconie

ZONDAG 27 maart -vierde van de 40-dagen-

Thema	Wat verloren was, zal weer leven
Lezen	2 Kron 36:14-23; Lc 15:11-32
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Lector	Mevr. A. Kutsch
Organist	Dhr. D. De Beun
Collecte	Kerk

ZONDAG 3 april -vijfde van de 40-dagen- **Heilig Avondmaal**

Thema	De wijngaard en zijn vruchten
Lezen	Jes 58:7-10; Lc 20:9-19
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Dhr. J. Van Groenigen
Organist	Dhr. A. Vangaever
Collecte	Diaconie

ZONDAG 10 april -zesde van de 40-dagen-
Palmzondag

Thema	Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed
Lezen	Lc 19:28-40; Filip 2:5-11 en Lc 22:1-23
Predikant	Ds. F. van der Sar <i>-emeritus predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Collecte	Kerk

Mijn volk zal wonen in
een oase van vrede,
een veilige woonplaats,
een oord van ongestoorde rust

JESAJA 32:18 NBV

DAGELIJKSEBROODKRUIMELS

Voor de kinderen



Lees het verhaal van: Lucas 4: 1 – 13

Jezus maakt de juiste keuzes. Hij wordt uitgedaagd op 3 manieren: over voedsel, macht en het leven zelf. Kleur het plaatje, je kan er ook iets bij schrijven.



In de tekening zitten 10 beelden verborgen die ons herinneren aan Gods grote verhaal. Hoeveel kan jij er vinden?



KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☐ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- **Mevr. A. Klifman** – ☐ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☐ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☐ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- **Mevr. M. Lammens** – ☐ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☐ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

BESTUURSRAAD

Dhr. J. Clarisse:	Voorzitter	Mevr. A. Burkina: Lid
Dhr. L. Holleman:	Penningmeester	Ds. J. de Prenter: Lid
Dhr. A. Deceuninck:	Secretaris	Dhr. W. ten Kate: Lid

Redactieraad van de Brugse Kerkbode
--

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck
en Ds. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440