



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## Blz.

1	Inleidend woord
2	Overdenking: “Heb je mij lief?”
6	Gemeentenieuws Brugge
9	Verkiezing leden Kerkenraad
10	Bijbelleerhuis Schepping
11	Uitnodiging wandeling Bulskampveld
12	Onze goede doelen
13	Gemeentenieuws “De Hoeksteen” Konkke-Heist
14	Gemeentenieuws Oostende
15	Nationaal nieuws
16	Kanselboodschap Synodevoorzitter
18	Nieuws uit het district
19	Online Erediensten

## ***Inleidend woord***

In deze kerkbode valt er opnieuw weer heel wat te lezen. In de overdenking wordt u meegenomen naar Johannes 21. Petrus staat oog in oog met de Verrezenen. ‘Heb je mij lief?’ Het is de indringende vraag die Jezus tot drie keer toe stelt aan Petrus. Het is een vraag die de relatie, de verbondenheid tussen broeders opnieuw centraal stelt. Het is een verhaal over kerk-zijn, roeping en opnieuw beginnen. Ondanks deze onzekere tijden worden er initiatieven ontplooid. U leest erover in het gemeentenuws. Ook zijn er positieve berichten uit Oostende en Knokke en is er nationaal nieuws. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier!

*Ds. Jannica de Prenter*



## Overdenking: 'Heb je mij lief?'

### Johannes 21:15-22

<sup>15</sup>Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd'. Hij zei: 'Weid mijn lammeren'. <sup>16</sup>Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd'. Jezus zei: 'Hoed mijn schapen', <sup>17</sup>en voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd'. Jezus zei: 'Weid mijn schapen. <sup>18</sup>Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel ondoen en je brengen waar je niet naartoe wilt'. <sup>19</sup>Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij'. <sup>20</sup>Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hem volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. <sup>21</sup>Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' <sup>22</sup>Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen'.

### Wat zijn de goede wegen?

Hoe weet je wat het goede is? Hoe bepaal je de juiste weg, wanneer je leeft in een warrige en complexe wereld, waar alles vervliegt en verwaait, een wereld waar angst heerst en de chaos woedt? Na de dood van Jezus moet ook Petrus zich afgevraagd hebben hoe het nu verder moet met de kerk. Wat moet ik doen? Wat is het juiste pad? Het zijn vragen die zich onherroepelijk ook aan hem hebben opgedrongen. In het laatste hoofdstuk van zijn evangelie laat Johannes een bijzonder verhaal klinken. Petrus en Jezus ontmoeten elkaar. Het is een vraaggesprek waarin Petrus oog in oog staat met de verrezen Jezus. Door hem keer op keer vragen te stellen, verheldert Jezus, hoe het pad dat Petrus moet gaan eruitziet. Maar deze ontmoeting in Johannes 21 is ook een roepingsverhaal: een verhaal met een dynamiek van bevraagd worden, antwoord geven en in beweging komen.

### Ik ken hem niet

Na de brute kruisdood van zijn vriend en meester, moet Petrus zich vreselijk hebben gevoeld. Van de belofte dat hij de rots zou zijn, waarop Jezus zijn kerk zou bouwen, lijkt weinig over te zijn.

In die onwrikbare, sterke rots zijn diepe barsten en groeven geslepen. Scheuren van twijfel en angst. Toen het erop aankwam had hij ontkend. Op de vraag of hij bij hem hoorde, had hij geantwoord: ‘ik ken hem niet’. Tot drie keer toe zelfs. Bij de derde



*De gekruisigde leeft* © Intersection ministries

verloochening had er een haan gekraaid, precies zoals Jezus gezegd had. Lucas schrijft dat Petrus ‘bitter huilde’ (Lc 22:62). Een mengeling van schaamte, verdriet en teleurstelling is omgegaan in zijn hart. Maar groter dan het verdriet om wat hij nagelaten heeft, is zijn liefde voor Jezus.

### **Heb je mij lief?**

Na de maaltijd spreekt Jezus hem aan. Niet als Simon Petrus, niet als de rots, de grote leider. Jezus noemt hem ‘Simon, Zoon van Johannes’ (Joh 21:15). Jezus preekt hem aan als gewone, eenvoudige mens: zoon van een vader, kleine schakel in een opeenvolging van generaties. Jezus wil weten wat er in zijn hart omgaat en stelt hem een indringende vraag: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Het Griekse werkwoord dat hier gebruikt wordt is *agapao*, dat zowel kan duiden op de menselijke, alsook op de goddelijke liefde. Waar Petrus meestal geneigd is om haantje de voorste te zijn en te antwoorden in de overtreffende trap, heeft Petrus nu geen grote woorden meer. ‘Ja Heer’, zo klinkt het, ‘U weet toch dat ik van U houd’.

### **U weet toch dat ik van U houd?**

‘U weet toch dat ik van U houd’. In deze woorden klinkt de pijn en de teleurstelling door. Het Griekse woord dat Petrus gebruikt is *phileo*. Ook dat betekent liefhebben, maar eerder op een intermenselijk niveau. Dat intermenselijke contact is hier heel wezenlijk. Na alles wat er gebeurd is, heeft Petrus die intieme ontmoeting met Jezus heel hard nodig. Zoals velen van ons dat zo hard nodig hebben: met elkaar kunnen spreken van aangezicht

tot aangezicht; een gesprek van mens tot mens. Juist dat persoonlijke contact tussen Jezus en Petrus, zorgt bij Petrus voor een verandering, voor een herschepping van het hart. Voor de eerste keer ziet Petrus ervan af om zijn liefde voor Jezus met anderen te vergelijken. De eerste hobbel is genomen. Jezus zet Petrus daarom in beweging: 'weid mijn lammeren' (Joh 21:15), zegt hij. Petrus krijgt van Jezus als eerste de zorg voor de kleinste en meest kwetsbare dieren van de kudde.

### **De relatie centraal stellen**

Voor de tweede keer klinkt diezelfde, indringende vraag: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief?' Opnieuw is er geen onvertogen woord, geen beschuldigende vinger over wat er gebeurd is, maar een vraag over de relatie, de liefde voor elkaar. Misschien



*Hoed mijn schapen* © *Unsplash.com*

is dit ook wel de vraag die we elkaar moeten stellen wanneer we vast dreigen te lopen en er niet meer uit raken. De vraag of we nog liefde ervaren en de ander zien als broeder of zuster. Voor de tweede keer wordt Petrus uitgedaagd om te antwoorden. En ook hier zijn er geen grote gebaren of woorden. Opnieuw is er hetzelfde eenvoudige antwoord: 'Ja Heer, U weet dat ik van U houd'. Met deze bevestiging van liefde, zet Jezus hem opnieuw in beweging. 'Hoed mijn schapen' (Joh 21:16), is het antwoord van Jezus. Niet alleen de allerkleinste dieren uit de kudde, maar ook de volwassen schapen worden aan Petrus toevertrouwd. Hier wordt Petrus letterlijk geroepen om herder te zijn. Pas in deze houding van nederigheid, en in de verootmoediging, wordt Petrus volwassen in zijn rol en klinkt de opdracht om een herder te zijn voor de hele gemeente. Zo krijgt hij vaste grond onder de voeten en wordt hij rots van de kerk.

### **Houd je van me?**

Voor de derde keer klinkt die vraag. Maar dit keer is Jezus afgedaald naar het niveau van Petrus. Ze praten nu van mens tot

mens, van vriend tot vriend. En dit keer gebruikt Jezus de woorden van Petrus zelf: ‘houd (*phileoo*) je van me’? Wanneer Petrus zijn eigen woorden terug hoort uit de mond van Jezus, breekt hij. ‘Hij werd verdrietig’, schrijft Johannes (Joh 21:17). De moedeloosheid zakt hem in de schoenen. Alles wordt bevraagd en beproefd. De herinnering aan de verloochening ligt ook nog zo vers in het geheugen. Petrus erkent Jezus alwetendheid: ‘Heer U weet toch alles, U weet dat ik van U houd’.

### **U doorgrondt mij**

De Heer doorgrondt hart en nieren. Jezus weet wat er in Petrus omgaat. Hij kent zijn hart, zijn gedachten, zijn gevoelens. Voor de tweede maal klinkt de opdracht: ‘weid mijn schapen’. Nu alles beproefd is, deelt Jezus wat Petrus werkelijk te wachten staat, wat het pad is dat hij moet gaan. Jezus achterna gaan, visser zijn in de naam van Jezus, is ‘gegrepen worden’ en ‘gebracht worden’ naar plaatsen waar je niet wilt gaan. Hier klinkt een glimp door, een doorkijkje naar de woorden die Petrus ooit sprak; zijn hartstochtelijke uitspraken dat hij zelfs bereid is om met Jezus de gevangenis in te gaan en met hem te sterven (Lc 22:33). Ze zouden later harde werkelijkheid worden. Uiteindelijk zou Petrus net als zijn meester tot het uiterste gaan (vgl. Joh 13:1).



### **Onvergelijkbare liefde**

Heel even komt Petrus' karaktertrekje, zijn neiging om zichzelf steeds met anderen te vergelijken, weer bovendrijven wanneer hij vraagt naar die 'andere leerling' en wat er met hem zal gebeuren (Joh 21:21). Maar Jezus wijst Petrus erop dat hij zich daar geen zorgen over moet maken. Petrus moet zijn eigen weg blijven volgen. Voor de andere leerling is een ander pad bestemd. En zo maakt Jezus duidelijk dat de liefde zich niet laat vergelijken. Met zijn indringende vragen roept Jezus zijn laatste woorden in

herinnering, die laatste toespraak over de liefde, toen hij zijn leerlingen op het hart drukte: 'blijf in mij, dan blijf ik in jullie' (Joh 15:4); 'blijf in mijn liefde', door je aan mijn geboden te houden 'zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf' (Joh 15:9-10).

### **De weg van Jezus**

Het is de roeping die wij allemaal meekrijgen: om de weg van Jezus te blijven volgen, de weg ten leven. Jezus leert ons steeds weer dat zijn liefde zich niet laat vergelijken en dat mag ons de moed geven om onze eigen unieke weg te gaan. Je mag dus ontdekken waartoe jij geroepen bent als unieke mens, als kind van God met al je gaven, talenten en mogelijkheden. Het verhaal van Petrus is niet het verhaal van een sterke, heldhaftige leider. Petrus leert leiderschap nemen in al zijn kwetsbaarheid en in een tijd van diepe crisis. Petrus is een leider met een breekbare kant. Na teleurstellingen en schaamte, slaat hij een nieuwe weg in. In zijn fouten en zijn angsten, leert hij zichzelf bevragen, en ontdekt zo zijn roeping. Dat is het bemoedigende van dit verhaal. Kerk-zijn met elkaar is onze kwetsbaarheid aanvaarden; net als Petrus mogen wij kleine, kwetsbare mensen zijn; mensen met fouten en tekortkomingen. Heb je mij lief? Hebben wij elkaar lief? Dat zijn de vragen die we steeds weer moeten stellen aan elkaar. Want slechts als wij elkaar liefhebben en in zijn liefde blijven, kunnen wij kerk zijn zoals Jezus dat bedoeld heeft. Laten we altijd in Hem blijven, dan blijft Hij in ons.

*Ds. Jannica de Prenter.*

## **Gemeentenuws Brugge**

### **Erediensten blijven voorlopig online**

De kerkenraad bekijkt steeds de mogelijkheden voor een hervatting van de erediensten. Daarbij is uw mening ook heel welkom. Vanwege de nieuwe verstrengde maatregelen, blijven onze erediensten voorlopig nog online.



## Nieuwe Prekenreeks over Spreuken



Na Pasen volgt er een prekenreeks over het boek Spreuken. Spreuken is een boek vol praktische levenswijsheid. Wijsheid is de kunst om goed te reageren, om verstandige keuzes te maken, om te leren zwijgen en wijze woorden te kiezen. In Spreuken staat een gelukkig en gezond leven centraal. En daarbij komen waarden als geduld, zelfbeheersing, bescheidenheid, en

eerlijkheid regelmatig voorbij. Het boek Spreuken leert ons om te groeien in wijsheid en brengt ons bij de bron van alle kennis en inzicht. Ware wijsheid begint bij ontzag voor de Heer (Spr 9:10). De tegenhanger van wijsheid is de dwaasheid. Spreuken spreekt over wijsheid en dwaasheid als personen. Vrouwe wijsheid en vrouwe dwaasheid komen dan ook voorbij, en uiteraard zal het loflied op de wijze vrouw (Spr 31) niet ontbreken.

### Zoom-Gemeentebabbel

Het blijft mogelijk om elkaar te ontmoeten en bij te praten via de Zoom-Gemeentebabbel, steeds om 11.00 uur op zondag. Voor vragen kunt u terecht bij Jan van Groenigen.

### Bijbelbabbel op wandel

Om de twee weken gaan de deelnemers van de Bijbelbabbel op zondagmiddag samen met de predikant op wandel. Tijdens de wandeltocht kletsen we bij; we zoeken een kerk op om even stil te worden. We lezen ook een Bijbeltekst en gaan met elkaar in gesprek rond een aantal gespreksvragen. De middag wordt steeds afgesloten met een kringgebed. Deze ontmoetingen worden door alle deelnemers als heel waardevol ervaren. We gaan er dus mee door, maar zullen ons groepje voorlopig wel tot vier personen moeten beperken.

## Panelgesprek erfgoeddag

Het interreligieuze panelgesprek op erfgoeddag over rituelen rond afscheid en rouw gaat vanwege de verstrengde corona-maatregelen niet door. Op zaterdag 24 april is er wel de 'erfgoedradio' die live uitzendt vanaf een buitenlocatie in Beisbroek. Vanuit de verschillende gemeenschappen in onze stad zullen voorgangers uitgenodigd worden om deel te nemen. Zodra er meer concrete informatie is, hoort u het via de gemeentemail of de facebook-groep van onze kerk.

## Bijbelevend/ Bijbelleerhuis

Er is nog steeds hoop dat het Bijbelevend op zaterdag 8 mei zal kunnen doorgaan. De verstrengde maatregelen die nu zijn ingegaan, zullen er hopelijk voor zorgen dat er begin mei meer mogelijk is. De organisatie zal de situatie tegen eind april bekijken en dan een beslissing nemen om het programma al dan niet in aangepaste vorm door te laten gaan.



De startdatum van het Bijbelleerhuis over *Schepping, klimaat en profetische* kritiek is een week opgeschoven, en zal nu starten in de eerste week van mei. We hopen dat dit leerhuis door kan gaan in het Bijbelhuis. Afhankelijk van de omstandigheden in mei, zal het Bijbelleerhuis omgevormd worden tot een online initiatief. De aangepaste flyer van het Bijbelleerhuis vindt u ook in deze kerkbode. Het programma van het Bijbelevend kunt u lezen in de kerkbode van maart.

## Regionale samenwerking

We kregen positieve reacties op de laatste regionale viering, waarin ds. Simon van der Linden te gast was. De preek in drie delen blijkt een goede formule. Samen met ds. Robbert Veen en Dhr. Andries Boekhout wordt er in april weer een podcast

gemaakt. Centraal staat de vraag hoe we kijken naar de Bijbel als Gods Woord.

### **Gemeentewandeling op 5 juni**

Een activiteit om naar uit te kijken: op zaterdag 5 juni wil de kerkenraad weer een gemeentewandeling organiseren. De tocht gaat dit keer naar Bulskampveld. **We hopen dat er tegen die tijd flink wat versoepelingen zullen zijn.** Uiteraard houdt de kerkenraad rekening met de coronaregels die dan gelden. Indien nodig, zal het programma tegen eind mei aangepast worden. **Op-gave is vereist en kan tot woensdag 2 juni bij ds. Jannica de Prenter.** Het programma voor deze gemeente-activiteit vindt u ook in deze kerkbode.



*Blijf op de hoogte van eventuele wijzigingen w.b.t. de erediensten en andere gemeente-activiteiten via de gemeentemail, de website en de facebookgroep van onze kerk.*

*Ds. Jannica de Prenter*

### **Verkiezing leden Kerkenraad**

De ambtstermijn (4 jaar) van 3 kerkenraadsleden, de heren Jan van Groenigen, Patrick Hellebuck en Albert Eversen, verstrijkt dit jaar in september.

Jan van Groenigen stelt zich niet herkiesbaar. We zoeken dus naar leden die zich verkiesbaar willen stellen. Stemgerechtigde leden kunnen per mail of schriftelijk kandidaten voordragen bij onze dominee. De verkiezing zal plaats vinden in september 2021.

*De kerkenraad*



## AANKONDIGING

De Protestantse Kerk Brugge en het Bijbelhuis Zevenkerken slaan de handen ineen voor een Bijbelleerhuis over de Schepping. De kernwoorden waar we mee aan de slag gaan zijn: 'verwondering', 'verbijstering' en 'verbinding'. Onder begeleiding van Jean Bastiaens (Bijbelhuis Zevenkerken) en Ds. Jannica de Prenter (Protestantse Kerk Brugge) lezen we samen Bijbelteksten, we doen lees oefeningen en gaan met elkaar in gesprek. Opgave voor deze studie is vereist en kan door te mailen naar: [info@bijbelhuiszevenkerken.be](mailto:info@bijbelhuiszevenkerken.be). Dit Bijbelleerhuis sluit aan bij het Bijbelevent op 8 mei 2021. We houden steeds rekening met de geldende coronaregels.

# Mens ga open!

BIJBELLEERHUIS OVER SCHEPPING, KLIMAAT EN  
PROFETISCHE KRITIEK TELKENS VAN 14.30-16.30 UUR

Bijdrage per middag: vrije bijdrage

<b>06-05</b>	Verwondering: Genesis 1 en Psalm 8	Bijbelhuis	Jean Bastiaens
<b>20-05</b>	Verwoesting & verbijstering: Genesis 7 en Jeremia 4-9	Bijbelhuis	Jannica de Prenter
<b>27-05</b>	Doofheid & bekering: vervolg Jeremia 4-9 en Jeremia 31	Bijbelhuis	Jannica de Prenter
<b>03-06</b>	Horen en opengaan: Marcus 7	Bijbelhuis	Jean Bastiaens
<b>10-06</b>	Loof de Heer, mijn ziel: Psalm 104	Bijbelhuis	Jannica de Prenter

### Contact:

Bijbelhuis Zevenkerken: Zevenkerken 4,

8200 Sint-Andries, Brugge

+32 50 30 04 79



Verenigde  
Protestantse  
Kerk in België



ZATERDAG 5 juni 2021

## Gemeentewandeling in Bulskampveld

*We gaan weer wandelen met elkaar! Op zaterdag 5 juni nemen Patrick Hellebuck en Gaby Labeur ons mee voor een (hopelijk) zonnige gemeentewandeling in Bulskampveld. De vespers zullen we houden in het gebouw naast de kruidtuin en natuurlijk mag ook het gezellig samenzijn niet ontbreken. Een dag om bij te kletsen, te genieten van de natuur, samen stil te vallen.*

- 13.45 uur: Verzamelen bij parking Drie Koningen te Beernem
- 14.00 uur: Wandeling in Bulskampveld
- 15.10 uur: Vespers in het gebouw naast de kruidtuin
- 15.30 uur: Wandelen richting parking Drie Koningen
- 16.00 uur: Afsluiting met hapje en drankje in Urbancafé Lippensgoed

**Opgave is voor deze activiteit vereist en kan uiterlijk tot woensdag 2 juni bij ds. Jannica de Prenter.** Het hapje en drankje zijn voor eigen rekening. Stap je met ons mee?

 050 35 50 84

 [j.a.deprenter@gmail.com](mailto:j.a.deprenter@gmail.com)

De Kerkenraad



## ***Onze Goede Doelen***

Ieder jaar vragen wij in het voorjaar aandacht voor het feit dat diaconie ook een wereldwijde kant heeft. We doen dat op Wereld-diaconiaatszondag en de Coördinatiegroep “Kerk en Wereld” van de VPKB duidt ieder jaar een project ergens in de wereld aan dat onze steun nodig heeft.

Het gaat dit jaar om regenputten. Bij wereldwijde hulpprojecten die over water gaan denken we al gauw aan water in een droog en dorstig land, en dan is de nood duidelijk. Dit is veel banaler, maar wel heel belangrijk: het gaat om handen wassen bij de kerk en het heeft ook alles te maken met Covid-19.

In Rwanda kunnen onze zusterkerken van de EPR niet meer open als ze niet aan de sanitaire eisen van de overheid kunnen voldoen. Zonder water gaat dat eenvoudigweg niet. Veel kerkgebouwen hebben geen water, maar in Rwanda valt er voldoende, over het jaar gespreide regen om water in reservoirs op te slaan. Zo'n reservoir ziet u op de foto en kost met installatie in Rwanda ongeveer €500. De meeste kerken hebben er twee nodig.



Onze diaconie steunt dit project uit de algemene middelen, die u door overschrijvingen (zie achterbinnenkant) kunt aanvullen. U mag er “Diaconale zondag 2021” bijschrijven als u wilt dat het volle bedrag naar dit project gaat.

U kunt ook rechtstreeks overschrijven op BE37 0680 6690 1028 van Protestantse Solidariteit met de mededeling “Diaconale zondag 2021” en ook “Fiscaal Attest” als u dat wenst.

*De Diaconie*

### ***Nieuws van ‘De Hoeksteen’ in Knokke-Heist***

Eigenlijk is het wel bijzonder dat jullie het nieuws van Knokke lezen. Dat laat iets zien van de verbondenheid tussen de gemeenten, die op dit moment in het bijzonder wordt gedragen door de samenwerking van de predikanten. Dat was er vroeger niet, heb ik begrepen. Ik ben er in ieder geval blij mee. We zijn toch allemaal een deel van de landelijke kerk? Broeders en zusters zijn we dus. En dat is een voorrecht dat je niet te snel moet laten glippen.

Maar laat ik eerlijk zeggen dat wij in Knokke daar nog meer belang bij hebben dan jullie in Brugge. Dat komt omdat we met zo weinigen zijn. Daarom hebben we al heel lang geen kerkenraadsvergadering gehad. Daarom blijven we zo makkelijk onder het maximum van 15 - maar daardoor komen we wel elke zondag samen.

Met een digitale Bijbelbespreking elke week, en samen koffie drinken na de dienst op zondag, houden we de contacten met elkaar zo goed als het maar kan. Een kleine gemeente is ook vaak een hechte gemeente. Wij houden dapper vol. U weet wel, “waar twee of drie in Mijn Naam”... etc. En die twee of drie, of vaak zelfs acht komen straks weer samen in de Anglicaanse kerk. Zo zorgt de Heere ook voor ons.

U moet de hartelijke groeten uit Knokke hebben,

*Ds. Robbert Veen*

## Gemeentenieuws Oostende

**SamenDiVers SDV** – Na de herstart van de Protestantse kerk Oostende is er een goede relatie opgebouwd met SDV. Zowel Alida als Andries zijn betrokken bij delen van het werk van deze eertijds Protestantse werking, die zich inzet voor mensen in armoede en mensen die als nieuwkomer hun weg zoeken in Oostende. Tijdens *Koffiebabbels*, na de diensten en wanneer de Hazegraskerk open is werden er zelfgemaakte kaarten verkocht. De opbrengst daarvan is voor SamenDiVers. Afgelopen jaar was dat **323,30 €**. Dat was meer dan voorgaande jaren, ondanks dat er een groot deel van het jaar geen diensten waren en geen *Koffiebabbel*.



*Overhandiging aan Els van SDV*

### **Agenda april 2021**

elke zondag

#### **Vier de zondag!**

Iedere zondag zal er iets gedeeld worden om samen de zondag te vieren

zondag 4 april **Pasen**

Online-viering in samenwerking met de multiculturele katholieke gemeenschap

**11:00 uur Paas**viering met max. 15 bezoekers – vooraf aanmelden



zondag 18 april	<b>11:00 uur</b> viering met max. .. bezoekers – vooraf aanmelden Voorganger: Dhr. H.J. van der Meulen
zondag 2 mei	<b>11:00 uur</b> viering met max. .. bezoekers – vooraf aanmelden
elke maandag, woensdag en vrijdag	<b>14 tot 17 uur</b> Hazegraskerk <b>open</b> – spring eens binnen
elke donderdagavond	<b>19:30 uur</b> contactmomentje via ZOOM voel je vrij om aan te haken

Actuele Info vindt u op de website: [www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

*Dhr. Andries Boekhout*

## **Nationaal nieuws**

### **Pro-News**

Het derde nummer van Pro-News is uitgekomen. Pro-News is het nieuwe fris ogende tijdschrift van de VPKB (voorheen Mozaïek) met nieuws, interviews en meditaties uit alle districten van de VPKB. Alle kerken krijgen steeds een pakketje gedrukte nummers aangeboden. Wie interesse heeft kan ook een digitaal abonnement aanvragen bij Dhr. Jean-Guillaume De Maily:

[comm@protestant.link](mailto:comm@protestant.link)



### **Nieuwe materialen rond racisme en discriminatie**

Racisme en discriminatie zijn een groot probleem in onze samenleving. Ook de kerk is steeds geroepen om zich in het licht van Gods gerechtigheid uit te spreken tegen elke vorm van uitsluiting en te werken aan een inclusieve gemeenschap waar mensen zich welkom weten, wat ook hun achtergrond moge zijn.

Ook in de VPKB is er volop aandacht voor dit belangrijke thema. Voor de Internationale dag tegen racisme en discriminatie schreef onze synodevoorzitter Ds. Steven Fuite een kanselboodschap (zie verderop in deze kerkbode). In Pro-News kunt u ook het ‘doordenkertje’ lezen van de werkgroep MiSaG (*Migratie, Samenleven en Geloven*) over dit thema. Voor gemeentes maakte de werkgroep KidS (*Kerk in de Samenleving*) een boekje met Bijbelstudies en Bijbelse reflecties over racisme en discriminatie. Ds. Marc Loos en Ds. Eefje van der Linden schreven een opiniestuk. U vindt alle materialen bij elkaar op:

<https://nl.protestant.link/4-racisme/>

---

Eglise Protestante  
Unie de Belgique



Verenigde Protestantse  
Kerk in België



## **Kanselboodschap, zondag 21 maart 2021**

*- ter gelegenheid van de Internationale dag  
tegen Racisme en Discriminatie -*

Lieve zusters en broeders,

In deze tijd, zozeer bepaald door de pandemie, blijven wij als Verenigde Protestantse Kerk in België onze verantwoordelijkheid opnemen. Dat doen we door de huidige gezondheids crisis zeer ernstig te nemen, echter zonder tegelijkertijd andere essentiële vraagstukken te vergeten.

Voor één daarvan vraag ik uw bijzondere aandacht.

Het gaat over racisme.

Best mogelijk dat u in een eerste reflex denkt: “Dat gaat niet over mij”.

U heeft misschien gelijk, maar laten we het samen aandurven om volop protestants te blijven door onszelf voortdurend onder de loep te nemen.

Vandaag is het 21 maart, een datum die door de Verenigde Naties in 1966 werd uitgeroepen als de Internationale dag tegen racisme en discriminatie.

Eén ding is duidelijk, de samenleving te midden waarvan wij kerk zijn is allermintst vrij van racisme en xenofobie. Integendeel, er zijn schrijnende verhalen over hoe vluchtelingen en asielzoekers worden bekeken en behandeld,

discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt dreigt stilaan stilzwijgend algemeen geaccepteerd te worden en op sommige sociale media wordt openlijk racisme niet geschuwd.

Racisme staat haaks op onze geloofsovertuiging en het centrale liefdesgebed: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht en heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.” (Marcus 12, 30-31). Ooit schreef de apostel Paulus: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” (Galaten 3, 28).

Als Kerk hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat racisme in onze eigen geledingen geen kans krijgt.

Om onze zelfkritische houding te stimuleren ontving elke VPKB-gemeente en andere kerkplek onlangs enkele exemplaren van een VPKB-brochure met Bijbelstudies over racisme. Prachtig toegankelijk en uitdagend materiaal voor diepgaand gesprek en uitwisseling, dat ook digitaal beschikbaar is.

Ik moedig elke plaatselijke gemeente en andere kerkplek aan om hiermee aan de slag te gaan en het gesprek aan te durven over de vraag of wij veilige en inclusieve plaatsen van geborgenheid zijn, die getuigen van de liefde van God voor alle mensen.



Ds. Steven H. Fuite,

Voorzitter van de Synodale Raad



**Psalmtekst bij 21 maart**

*Antwoord mij als ik roep,  
God die mij recht doet.  
Geef mij ruimte als ik belaagd word,  
wees genadig, hoor mijn gebed.  
Machtigen, hoe lang nog maakt  
u mij te schande, is de schijn u lief,  
de leugen uw leidraad?  
De HEER schenkt zijn gunst  
aan wie hem trouw is,  
de HEER luistert als ik tot hem roep.*

Psalm 4:1-4

## ***Nieuws uit het district***

Het doet plezier met een positief bericht te kunnen openen, met name de ingevulde vacature in Ronse. Daar werd ds. Rob Koreneef, momenteel predikant in Balen beroepen en heeft de opdracht aanvaard. Hij wordt op 1 juli predikant in Ronse en in het najaar voorziet men zo mogelijk de officiële intrededienst.

- Ook voor Kortrijk loopt momenteel een proponent zich warm, die naar verwachting ook daar de vacature zal invullen.

- Op dat moment zullen er even geen vacatures meer zijn in ons district, tot einde september ds. Bouman Roeselare verlaat wegens haar emeritaat. De eerste stappen voor haar opvolging worden momenteel reeds gezet.

- Er komen wel vacatures aan in het districtsbestuur na het ontslag van ds. Buzogány en het naderende vertrek van ds. Bouman. Ook onze penningmester Riek ten Kate zal einde 2021 haar functie neerleggen wegens einde mandaat. De districtsvergadering van mei zal daarom (minimaal) drie nieuwe leden voor het bestuur dienen te verkiezen (hopelijk fysiek in Oostende).

- Nu Wevelgem en Geraardsbergen ophielden te bestaan, komen twee predikantsplaatsen vrij voor een nieuwe invulling, Tijdens een extra districtsvergadering werd voorgesteld daarmee een stadspredikant aan te stellen in Gent en de andere plaats eventueel ter beschikking te stellen van een ander district. De positieve ervaring met een stadspredikant in Antwerpen heeft er toe geleid dat die ook in diverse andere grootsteden aangesteld zal worden. De praktische uitwerking van deze opportuniteit voor Gent wordt momenteel voorbereid door het bestuur en weldra aan de districtsvergadering voorgelegd.

- Hetzelfde gebeurt met de plaats van hulppredikant die toegekend werd aan het Protestants Historisch Museum in Horebeke.

- Een stadspredikant maakt deel uit van de aanbevelingen van de werkgroep Eigentijds Kerk Zijn, maar ook aan de aanbeveling tot regionale samenwerking in het hele district wordt verder gewerkt.

Hoewel digitaal, is het hartverwarmend elkaar met regelmaat te ontmoeten binnen het district. Ook de zorgen over het isolement van gemeentelieden wordt er gedeeld, en het feit dat zoals een predikant zei “de gemeenschap dreigt te verdampen”. Allen hopen wij dan ook dat de kerken weldra weer vol kunnen lopen, maar verheugen ons desondanks over de digitale mogelijkheden om ook in kerkverband het contact met elkaar te behouden door het ter beschikking stellen van diensten en het organiseren van digitale “koffiebabbels”.

Namens het districtsbestuur,  
*Peter Smits en Rudy Liagre*

# Online Erediensten

***De online diensten zijn beschikbaar vanaf 9.00 uur en worden bekend gemaakt via mail, website en facebook.***

## **ZONDAG 11 april**

*Vrije zondag van onze predikant; er zal verwezen worden naar een online eredienst uit de regio Brugge-Kust.*

## **ZONDAG 18 april**

Thema	Het begin van alle wijsheid
Lezen	Spreuken 1:1-7; 3:1-8, 13-20 Kolossenzen 2:2-10
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Lector	Dhr. P. Hellebuck

## **ZONDAG 25 april**

Thema	Vrouwe wijsheid en vrouwe dwaasheid
Lezen	Spreuken 8:22-31; 8:32-36; 9:10-18 Mattheüs 7:24-29
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Lector	Mevr. A. Klifman

## **ZONDAG 2 mei**

Thema	Twaalf spreuken over wijze woorden
Lezen	Fragmenten uit Spreuken 12-25 Jacobus 3:1-12
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Lector	Mevr. M. Lammens

## **ZONDAG 9 mei**

*Vrije zondag van onze predikant; er zal verwezen worden naar een online eredienst uit de regio Brugge-Kust.*

## **ZONDAG 16 mei**

Thema Een wijs mens houdt de vrede in ere  
Lezen Spreuken 17:1,4-10; 17:11-20  
Jacobus 3:13-18  
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*  
Lector Dhr. P. Hellebuck



BIJ MIJ IS RAAD EN WIJSHEID.  
IK BEN INZICHT, BIJ MIJ IS KRACHT.

spreuken 8:14 HSV

DAGELIJKSEBROODKRUIMELS

## **KERKENRAAD**

### **Predikant**

- **Ds. Jannica de Prenter,**
  - ☎ **050 35 50 84.**
  - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

### **Ouderlingen**

- **Mevr. A. Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36  
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

### **Diakenen**

- **Mevr. M. Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66  
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- **Dhr. J. van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62  
Zandwege 10, 8490 Varsenare

## **Redactieraad van de Brugse Kerkbode**

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,  
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen,  
Dhr. Adriën Deceuninck en Dhr. Erik Libbrecht.

## **Bankrekeningen**

### Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

### Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt 10 x per jaar*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever:**

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**