



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Blijf bij ons, want het is bijna avond
- 7 Wel en wee
- 8 Gemeentenuws Brugge
- 10 Nieuws uit de oecumene: een dag met Job
- 13 Gemeente-uitstap in Vivenkapelle
- 14 Profundo Brugge
- 15 Nieuws uit het district
- 16 Open kerken
- 18 Gemeentenuws Oostende
- 20 Bericht uit Knokke-Heist: Belijdenis
- 22 Erediensten
- 24 Voor de kinderen

protestantsekerkbrugge.be



Inleidend woord

In deze nieuwe kerkbode is er weer genoeg te lezen: in het gemeentenuws leest u over de nieuwe activiteiten in onze gemeente, waarbij er voor elk wel wat wils is. Ook zijn er nieuwsberichten uit Knokke-Heist, Oostende en het district. Speciale aandacht krijgt het nieuw Open Kerken project 'stilte zien' en de uitstap naar Vivenkapelle op zaterdag 4 juni. De overdenking sluit aan bij de Paastijd en neemt u mee naar het Emmaüsverhaal in Lucas 24: over Christus die als een reisgenoot ons nabij blijft in Woord en Sacrament, de Levende die door de dood ontogen brood en wijn met ons deelt. Namens de redactieraad wens ik u veel leesgenot!

Ds. Jannica de Prenter

Het licht, Gods witte licht,
breekt zich in kleuren:
kleuren zijn daden van
het licht dat breekt.
Het leven breekt zich
in het bont gebeuren,
en mijn ziel breekt zich
als ze woorden spreekt.
Slechts die zich sterven laat,
kan 't leven beuren:
o zie mijn bloed dat
langs de spijkers leekt!
Mijn raam is open,
open zijn mijn deuren –
hier is mijn hart,
hier is mijn lichaam: breekt!
De grond is zacht van lente.
Door de bomen weeft zich
een waas van groen,
en mensen komen
wandelen langs de vijvers in het gras –
Naakt aan een paal geslagen
door de koorden, ziel, die zichzelf brak
in liefde en woorden:
dit zijn de daden
waar ik mens voor was.



Uit: Martinus Nijhoff, De wandelaar, 1916.

Overdenking: Blijf bij ons, want het is bijna avond

Lucas 24:13-35

¹³Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. ¹⁴Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. ¹⁵Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, ¹⁶maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. ¹⁷Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. ¹⁸Eén van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ ¹⁹Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en het hele volk. ²⁰Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. ²¹Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. ²²Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, ²³vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. ²⁴Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan, zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet’.

²⁵Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?’ ²⁶Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? ²⁷Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. ²⁸Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. ²⁹Maar ze drongen er sterk bij hem op aan dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde’. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. ³⁰Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. ³¹Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. ³²Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ ³³Ze stonden op en gingen meteen naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantreffen, ³⁴die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ ³⁵De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

De Emmaüsgangers

In deze overdenking neem ik u mee naar een bekend verhaal. Het Paasfeest in Jeruzalem, dat zo gruwelijk eindigde met de kruisiging van Jezus, is voorbij. Op de vele paden en wegen naar

Jeruzalem zijn pelgrims te zien, die naar Jeruzalem gekomen waren voor het Paasfeest. Ze hebben de terugweg ingezet, en trekken over de heuvels, op weg naar huis. Lucas laat onze blik vallen op twee leerlingen van Jezus. Ze zijn onderweg naar Emmaüs, een dorpje dat zo'n 33 km van Jeruzalem ligt. Een vreemde reisgenoot loopt een eindje met hen mee: hij vertelt over de Schriften, blijft bij hen wanneer het avond wordt, en breekt het brood met hen. Langzaam gaan hun ogen, die zo vertroebeld en omfloerst worden door verdriet, open voor de Levende.



Onderweg naar Emmaüs door Janet Brooks Gerloff (1947-2008)

dat 'hun ogen worden vastgehouden' (*ekratounto*). Verdriet, teleurstelling en verbijstering: het houdt hen vast en maakt hen blind voor de Levende die uit de dood is opgestaan. Jezus loopt met hen mee, maar hun ogen blijven gesloten.

Waar loopt u toch over te praten?

Jezus vraagt hen waar ze toch zo druk over lopen te praten. De twee staan stil met een 'somber gelaat'. Ze zijn verbaasd over de vraag van deze 'vreemdeling' en begrijpen niet dat de vreselijke gebeurtenissen in Jeruzalem langs hem heen zijn gegaan (vv. 17-18). Nog is Jezus een vreemde voor hen. Maar met een simpel "wat dan"? geeft Hij hun de ruimte om op verhaal te komen. Ze vertellen honderduit over wat ze allemaal gehoord en gezien hebben: over de hoop die zij koesterden, de hogepriesters en de leiders van het volk die Jezus veroordeelden en lieten kruisigen, zijn gruwelijke dood. Ook het lege graf komt voorbij. Er waren wel vrouwen geweest die hen voor 'een ogenblik' verward hadden (*eksestèsan*). Engelen zouden hen verteld hebben dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan uit de dood (vv. 20-23). Met een groepje

Verblind door verdriet

Ze hebben Jeruzalem de rug toegekeerd: de stad waar Jezus koning had moeten worden is nu een stad van verloren hoop, een stad van teleurstelling. Ze zijn druk aan het discussiëren over wat er allemaal gebeurd is en zien niet dat Jezus zelf zich bij hen heeft gevoegd en met hen meewandelt. Lucas schrijft in vers 16

mannen waren ze gaan kijken. Ze zagen het lege graf, maar Jezus vonden ze niet.

Traag en onverstandig van hart

Ik vraag me altijd af hoe het voor Jezus is geweest om te moeten horen dat Kleopas en zijn metgezel blijven steken in ongeloof, dat zij niet voorbij de dood kunnen zien en alles vergeten zijn wat Hij gezegd had. Hun harten moeten weer opengebroken worden; alles wat op slot zit in hen, moet weer opengaan. De woorden van Jezus zijn dan ook scherp en doortastend: ‘o onverstandigen en tragen van hart’! Hun hart is te traag en te langzaam om de tekenen te kunnen verstaan. En dan legt Jezus de Schriften uit en nodigt hij hen uit om met nieuwe oren te luisteren naar wat de profeten allang gezegd hadden: dat de Messias veel zou moeten lijden en dat Hij de dood in moest gaan om tot glorie verheven te worden (vv. 25-27). De weg van Christus is de weg van lijden naar heerlijkheid. Het is al de derde dag. Hij is onttogen aan het graf. Hij is de Levende, de Opgestane.

Blijf bij ons!

Vanaf vers 28 krijgt het verhaal een nieuwe wending. Het is al avond geworden en de zon is ondergegaan. Kleopas en zijn vriend willen deze vreemdeling bij hen houden. Er is iets tot beweging gekomen in hen, en ze ‘dringen aan’: ‘Blijf bij ons, want het is al bijna avond en de dag loopt ten einde’ (Lc 24:29). Jezus doet wat ze vragen: hij gaat met ze mee het dorp in en blijft bij hen. Dat



De dag loopt ten einde © Unsplash

is Jezus ten voeten uit: wanneer het avond wordt in ons leven, wanneer het schemert en het zonlicht daalt, blijft Hij ons nabij als een reisgenoot, een vreemde stem die spreekt van het nieuwe leven, van de opstanding, van licht en verheerlijking. Als een goede herder blijft Jezus heel dicht bij hen.

Bij het breken van het brood

In vers 30 komen we aan bij het beslissende ogenblik, een kairos moment: ‘het geschiedde’ (*kai egeneto*) schrijft Lucas. Jezus, die bij hen te gast is, treedt nu op als Gastheer. Hij breekt het brood, spreekt het zegengebed uit en deelt het brood uit. En juist op dat



Neem en eet hiervan © Unsplash

ogenblik, bij het zien van het gebroken brood, en het horen van de woorden – ‘neem en eet hiervan’ gaan hun harten open. Het is Jezus zelf die bij hen aanligt. Hij is niet dood. Hij is de Verrezenen die zelf het brood met hen deelt. Maar op dat ogenblik van herkenning, wordt hij onttrokken aan hun blik. De Opgestane Heer laat zich niet vasthouden.

Hijzelf bepaalt wat er gebeurt en blijft niet langer dan nodig is.

Brandde ons hart niet!

De twee zijn er vol van en zeggen tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij voor ons de Schriften ontsloot’ (Lc 24:32)? En nu geschiedt ook het Paasgeheim in hen: ze staan op om te getuigen van het Leven. Ze gaan naar de andere elf, die al even vervuld zijn van vreugde, want nu blijkt dat de Heer ook aan Petrus is verschenen. Zij die de Heer eerst niet herkenden, horen nu van de andere elf wat de vrouwen eerder al hadden gehoord: Hij is niet hier, want Hij is uit de dood opgestaan. Het is zo herkenbaar: hoe onze harten langzaam moeten opengaan. Wij mensen hebben tijd en ruimte nodig om Paasmensen te worden, en ook aan ons moet het steeds weer gezegd worden: dat Hij de Levende is en dat Hij waarlijk is opgestaan. Het geloof dat Hij alle dood overwonnen heeft overkomt ons niet ineens, maar stap voor stap en gaandeweg.

In Woord en Sacrament

In het verkondigde Woord en het breken van het brood mogen wij Hem steeds weer ontmoeten. In Woord en Sacrament blijft hij bij ons. Ook wanneer we Hem nog niet zien, en blind zijn door verdriet, door teleurstellingen of ongeloof, komt Hij al in ons midden en vergezelt Hij ons op onze wegen. Nog eerder dan wij Hem zien en beminnen, heeft Hij ons lief. Hij nodigt ons uit om open te gaan voor Hem en van Hem te getuigen. Moge het ons gegeven zijn, dat ons hart ontbrandt van vreugde omdat wij ervaren dat Hij met ons meegaat op al onze wegen.

Ds. Jannica de Prenter

Blijf bij ons

Heer, blijf bij ons
wanneer het avond wordt
en de dag tot haar einde komt.
Blijf bij ons wanneer de schemer valt
en we ons willen terugtrekken
uit de wereld.

God, geef ons dan
dat wij ons thuis weten bij U,
zodat Uw licht kan vallen op
wat ons doet wanhopen
en wij niet alleen blijven
in onze verwarring.

Blijf bij ons, Gij reisgenoot,
want stilaan daalt de avond
en de dag loopt nu ten einde.
Wanneer wij vastlopen
en U niet vermoeden,
God, dat we ons hart dan warmen
aan de mens die ons de ogen opent
voor uw toekomst van vrede.

*Naar een gebed uit
'de eerste dag', april 2022*

Wel en wee

Voor de kerkenraad was het met Pasen even een vreemde situatie: verschillende mensen moesten uitvallen vanwege ingrepen of quarantaine. We wensen eenieder beterschap toe en hopen dat iedereen zijn of haar taken binnenkort weer kan oppakken, al is dat met kleine stapjes. Want vermoeidheid na een ingreep of coronabesmetting... die ervaring delen we ondertussen. Bijzonder dankbaar zijn we voor het goede nieuws dat Patrick en Gaby ons hebben gemeld. Alle behandelingen zijn inmiddels achter de rug, en gelukkig blijkt een operatie voorlopig niet nodig. Wel zullen regelmatige controles belangrijk blijven. We wensen hen toe dat zij in de komende tijd weer op adem mogen komen; moge het een tijd zijn om te rusten en te genieten van de kleine dingen die het leven mooi maken, een tijd waarin Gods mildheid je omarmen mag.



Ds. Jannica de Prenter



Terugblik Paasgezinsviering

We mogen terugkijken op een feestelijke Paasgezinsviering met een goede opkomst. In deze dienst had fam. Mirzanjani een mooie rol en vertelden zij over de paaskaartjesactie voor bewoners van wzc Engelendale. Thalia en Yasaman droegen samen het gedicht 'Zeg eens waar heb jij de engel ontmoet' voor. Daarna volgde het Bijbelverhaal uit Exodus 7:1-7 in dialoog, waarbij ze samen de stem van het volk en de stem van Mozes vertolkten. Albert vertolkte voor even de stem van God... In het evangelie en de preek hoorden we hoe vrouwen het Paasgeheim ontdekken: de weggerolde steen, het lege graf en de stem van engelen: "Waarom zoek je hem bij de doden? Hij is niet hier, hij is opgestaan!" Het deed goed om samen te zingen van de Opstanding, het leven dat het wint van alle dood, en laten we de fluitsolo van Dimos niet vergeten: een ware streling voor het oor!

Liturgische schikking bij Lucas 24:1-12

*Zeg eens waar heb jij de engel ontmoet
die voor jou de steen wegrolde
toen jij bij het graf stond?
Wie was voor jou zo'n engel
die in je donkerste dode momenten
van angst, ontmoediging en wanhoop,
heel dicht naast je kwam staan
en luisterde - heel lang?
Je voelde zijn begrip
en zijn warme hand die zei:
Kom, ik ga met je mee.
Gaandeweg brak in de donkere chaos
weer licht door; je ging weer geloven
in jezelf en het Leven.
Wie was voor jou de engel
die de steen voor je wegrolde
en nieuw leven mogelijk maakte?
En jij? Voor wie ben jij die engel?*

Carlos Desoete



Gemeentevergadering op 15 mei

Op zondag 15 mei zullen we na de eredienst onze jaarlijkse gemeentevergadering houden. De verslagen zullen ter inzage op het tafeltje achteraan in de kerk gelegd worden, maar worden ook beschikbaar gemaakt via de gemeentemail.

Uitstap naar Vivenkapelle

Op zaterdag 4 juni trekken we naar Vivenkapelle voor een gemeente-uitstap. Vivenkapelle is een klein dorpje van nog geen 500 inwoners, met een groot neogotisch complex dat bestaat uit een parochiekerk, een pastorie, broederklooster en een meisjes- en jongensschool. Het complex in Vivenkapelle is een verborgen pareltje van de Vlaamse neogotiek. In Vlaanderen bestaan er slechts twee vergelijkbare complexen. Dhr Bruno Comer, die zich specialiseerde op dit onderwerp en alles weet van Vivenkapelle, zal ons op 4 juni meenemen naar de rijke geschiedenis van dit dorp. Voor deze activiteit is het nodig dat u zich inschrijft. Dit kan via mail aan ds. Jannica de Prenter of via de intekenlijst op het prikbord. De toegangsprijs kunt u op de dag zelf contant voldoen. We zien uit naar een gezellige, maar ook leerrijke dag met elkaar.

Vrijwilligers gevraagd!

We zijn blij dat we na een lange periode weer koffie en thee kunnen drinken na afloop van de erediensten. Toch merken we dat het groepje mensen, dat zich hiervoor inzet, kleiner is geworden. Daarom een hartelijke oproep om de koffiegroep te komen versterken! Voor de erediensten zijn lectoren ook van harte welkom.

Bijbelbabbel



Op vrijdagavond gaat om de twee weken de Bijbelbabbel door: een luisterend oor, samen in gesprek gaan over boeiende onderwerpen, een kopje koffie of thee en samen bidden voor wat er leeft in onze harten... een avond dus om op verhaal te komen bij God en bij elkaar. Voel je welkom als je eens wilt aansluiten.

Overzicht activiteiten

ZONDAG 1 MEI	10.00 TOT 16.00 UUR	GEZAMENLIJKE EREDIENST MET GENT-BRABANTDAM, NADIEN MID- DAGPROGRAMMA
VRIJDAG 6 MEI	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 14 MEI	10.00 tot 16.30 uur	Bijbeldag: een dag met Job, Abdij Zevenkerken
ZONDAG 15 MEI	10.00 uur	Eredienst, nadien gemeentevergadering
VRIJDAG 20 MEI	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZONDAG 22 MEI	13.15 tot 17.30 uur	Profundo: interreligieuze wandeling in Brugge
DONDERDAG 26 MEI	9.00 uur	ProFest, in het Arsenaal te Namen
VRIJDAG 3 JUNI	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 4 JUNI	13.15 uur	Uitstap in Vivenkapelle
ZONDAG 5 JUNI	10.00 uur	Pinksterviering, na afloop opening van de tentoonstelling 'stilte zien'

Ds. Jannica de Prenter

Nieuws uit de oecumene: een dag met Job

Op zaterdag 14 mei organiseert de Brugse oecumenische werkgroep 'Samen rond de Bijbel' een Bijbeldag rond het boek Job. Het wordt een boeiende en inspirerende dag met werkwinkels, meditatieve momenten en fijne ontmoetingen.



Het verhaal van Job: als het lijden mensen treft...

Het Bijbelboek Job begint en eindigt met een raamverhaal (Job 1-2 en 42:7-17). Daarin lezen we hoe Satan van God zelf de toelating krijgt om Job te beproeven. Job raakt alles kwijt wat hem lief is: zijn rijkdom, zijn kinderen, zijn gezondheid. Toch zal hij na een lange strijd het geluk hervinden. Het middengedeelte

bestaat uit dialogen tussen Job en zijn vrienden. Daarin schreeuwt Job het uit en klaagt hij God aan omdat er van Zijn gerechtigheid niets klopt. De lofzang op de wijsheid in hoofdstuk 28 en het antwoord van God in Job 38–41 behoren tot de mooiste Bijbelse poëzie, zowel qua vorm als qua inhoud.

Het boek Job is een ongemeen boeiend boek met actuele vragen die mensen van alle tijden bezighouden: waarom is er zoveel lijden in deze wereld, wat met het kwaad, en wat gebeurt er met mij als zwaar lijden mij treft? Hoe ga ik daar dan mee om? Kom het ontdekken op zaterdag 14 mei, en laat je raken door eeuwenoude woorden van wijsheid, muziek en de gesprekken met elkaar.

Programma

10u00-10u15:	Onthaal in de hal van het Bijbelhuis
10u15-10u30:	Samenkomst in de Hoeve
10u30-11u00	Inleiding op het boek Job
11u15-12u15:	Eerste werkwinkel
12u30-13u00:	Meditatief moment met luisterliederen
13u00-14u00:	Middagmaal
14u15-15u15:	Tweede werkwinkel
15u15-15u45:	Koffie/ theepauze
15u45-16u30:	Oecumenische gebedsviering

Werkwinkels

Tijdens deze Bijbeldag kun je kiezen uit vijf werkwinkels. Hierin komt telkens een anders aspect uit het boek Job aan bod:

- 1) *Psychisch lijden in Job o.l.v. Jannica de Prenter*
- 2) *Een zoektocht naar zingeving wanneer het kwaad je treft o.l.v. Johan Delameillieure.*
- 3) *Job en Jezus o.l.v. Jean Bastiaens.*
- 4) *Etty Hillesum o.l.v. Stany d'Ydewalle en Maria Ghyoot.*
- 5) *Crea-atelier Hebreeuwse woorden o.l.v. Annick De Wispe-laere en Nadine Van Parys*

Inschrijven

Schrijf je zo snel mogelijk in en vermeld bij je inschrijving de twee nummers van de werkwinkels van jouw keuze. We raden je aan om je eigen lunchpakket en drinken mee te brengen, maar er is ook gelegenheid om te lunchen in de bistro (ter plaatse te betalen).

Adres: Bijbelhuis, Zevenkerken 4, 8200 St.-Andries

Kosten

€8,00 (excl. maaltijd) bij vooraf inschrijven op rekeningnummer: BE87 4751 1358 5194 t.a.v. Bijbedienst Bisdom Brugge, met vermelding van 'Een dag met Job' + Naam + 2 nrs. werkwinkels; *de betaling geldt als inschrijving*; of €10,00 (excl. maaltijd) bij inschrijving ter plaatse (cash).

Info

Website: www.bijbelhuiszevenkerken.be

Mail: info@bijbelhuiszevenkerken.be

Tel: 050 30 04 79

Uitgebreide info op: <https://www.kerknet.be/bijbedienst-bisdom-brugge-vzw/evenement/een-dag-met-job>

Werkgroep Samen rond de Bijbel

Gebedsavond voor vervolgde christenen

Pinkstergemeente de Kruispoort nodigt u van harte uit voor een regionale presentatie en gebedsavond voor vervolgde christenen i.s.m. Open Doors Vlaanderen op vrijdag 20 mei om 20.00 uur.

Open Doors is een interkerkelijke stichting die steun verleent aan vervolgde christenen. Op 20 mei wordt aandacht gegeven aan de volgende landen:

* **China** stijgt naar een plaats in de top-10 op de Ranglijst Christenvervolgving in 2022.

* **Nigeria** staat ook op de Ranglijst christenvervolgving.

* **Qatar**: ook in dit land neemt de christenvervolgving toe. Qatar is vaak in het nieuws vanwege het komende wereldkampioenschap voetbal in november 2022. Het is voor christenen in Qatar niet eenvoudig om hun geloof te beleven.

Met foto's en filmpjes wordt u geïnformeerd over de situatie in China, Nigeria en Qatar. Er wordt ook uit de Bijbel gelezen om te zien wat wij kunnen leren van de vervolgde kerk, en er wordt gebeden voor onze broeders en zusters in China, Nigeria en Qatar.

Van harte welkom van 20.00u tot 22.00u in Pinkstergemeente de Kruispoort, Dampoortstraat 168, 8310 St.-Kruis-Brugge.



OpenDoors

Op de bres voor vervolgde christenen



ZATERDAG 4 juni 2022

Gemeente-uitstap in Vivenkapelle

Op zaterdag 4 juni gaan we op uitstap naar het kleine dorpje Vivenkapelle, nabij Damme. Vivenkapelle is een neogotisch pareltje. Het dorp bevat een parochiekerk, een pastorie, een broederklooster en een jongens- en meisjesschool. Dhr. Bruno Comer, die zich specialiseerde op Vivenkapelle, zal ons rondleiden en meenemen naar de rijke geschiedenis van Vivenkapelle.

- 13.15 uur: Verzamelen op de markt in Vivenkapelle.
- 13.30 uur: Begeleide rondleiding o.l.v. Dhr. Bruno Comer.
- 15.20 uur: Dagafsluiting in de kerk met gebed en samenzang.
- 15.35 uur: Vertrek richting brasserie Veldzicht.
- 15.45 uur: Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Opgave is vereist en kan uiterlijk tot maandag 30 mei bij ds. Jannica de Prenter. De kosten voor de rondleiding bedragen €4,50 per persoon. Het hapje en drankje zijn voor eigen rekening.

- * Opgelet: er kunnen maximaal 25 personen mee.
- * Omdat de kerk nog gebruikt wordt voor erediensten, zijn we maximaal 2 weken van te voren zeker van onze reservering.

✉ j.a.deprenter@gmail.com
☎ 050 35 50 84
De Kerkenraad





Profundo

Zondag 22 mei 2022

Wandel mee met Profundo Brugge

Het project Profundo brengt over heel Vlaanderen en Brussel verschillende gemeenschappen samen om van elkaar te leren. Deze tweede wandeling van de Brugse Profundogroep is een wandeling langs verschillende religieuze of levensbeschouwelijke plaatsen, met de focus op 'initiatierituelen'. Hoe treed je toe tot een orthodoxe kerk? Welke rituelen zijn er in de katholieke traditie rond de doop? En bestaat er ook een 'vrijzinnige' doop? Wat betekent belijdenis doen in de protestantse kerk? Moet je als moslim besneden zijn? Kom en ontdek welke inwijdings- of welkomstrituelen elke traditie heeft!

Programma

Vanaf 13u15: Ontvangst in het HuisvandeMens, Hauwersstraat 3C, Brugge.

13u30 – 17u30: Begeleide wandeling: we bezoeken het HuisvandeMens en de katholieke, protestantse en orthodoxe kerk. De moslims sluiten af in het HuisvandeMens en bieden daarna een heerlijk theetje aan.

Het parcours van de wandeling vormt een lus van ongeveer 4 km (4x een kwartier stappen). **Deelname is gratis.**

Inschrijven via: profundobrugge@gmail.com

Profundo Brugge is een initiatief van Orbit, en wordt gesteund door Stad Brugge, St.-Michielsbeweging, HuisvandeMens, orthodoxe parochie HH Helena en Konstantijn, Verenigde Protestantse Kerk Brugge, Cultureel Islamitisch Centrum, Zusters van Barmhertigheid Jesu, zengroep Brugge – afdeling zensagha Gent, Integraal vzw & dialooggroep Moslims-Christenen, Zendojo Brugge.

Nieuws uit het district

In Kortrijk komt er bijna een einde aan een lange vacaturetijd. Op zondag 24 april is ds. Peter Smits opnieuw voorgegaan, en was er ook gelegenheid om kennis te maken met zijn vrouw Conny, die eerder verhinderd was door een gebroken sleutelbeen. De gemeente kijkt nu uit naar de bevestigingsdienst op 4 september.

In Roeselare kon een volgende stap gezet worden, nadat het positieve advies van de commissie van toelating unaniem werd overgenomen door de Synodale Raad. Op zondag 24 april zijn ds. de Jong en ds. Jannica de Prenter samen voorgegaan en werd hij aan de gemeente voorgesteld als mogelijke kandidaat.

De gemeente van Ieper maakt nog steeds een moeilijke tijd door. Zij wordt in deze uitdagende periode begeleid door ds. Chris Bultinck, in samenwerking met ds. Peter Smits, ds. Jannica de Prenter en ds. Marc Loos. Met vreugde kan gemeld worden dat het beter gaat met ds. Eleonora Hof.

Het districtsbestuur dankt ds. Tihamér Buzogány voor zijn bereidheid om het consulentschap in Dendermonde op te nemen. Verdere afspraken volgen nog, evenals een aanstellingsgesprek. De afscheidsdienst voor ds. Peter Smits zal doorgaan op zondag 26 juni.

Op zondag 3 april nam ds. Marc Loos afscheid van zijn geliefde Rabotgemeente. Het was een vreugdevolle dienst, waar velen aan meewerkten. Het districtsbestuur mocht een positief verslag ontvangen van consulente Ina Koeman, en hoopt binnenkort groen licht te vragen aan de Synodale Raad voor het openstellen van een vacature.

Helaas moet gemeld worden dat de kandidate voor de vacature van stadspredikant in Gent zich teruggetrokken heeft. In overleg met de beide Gentse kerkenraden zal de vacature aangepast worden en opnieuw worden opengesteld.

In Knokke-Heist leven er grote zorgen over het voortbestaan van de gemeente. Die zorgen hebben ook de aandacht van het districtsbestuur.

Ds. Jannica de Prenter

STILTE ZIEN

Textiele creaties door
Véronique Cardinael

Open Kerken
Project 2022

JUNI - JULI 2022

Verenigde Protestantse Kerk
Brugge - 't Keerske
Keersstraat 1, 8000 Brugge
<https://protestantsekerkbrugge.be>





Na enkele jaren stellen we 't Keerske opnieuw open in het kader van het 'Open Kerken' project. Dit jaar werd mevr. Véronique Cardinael uit Brugge bereid gevonden haar werk tentoon te stellen. Om haar in Bijbelse termen voor te stellen:

“Zij zoekt wol en linnen uit en spint en weeft met vreugde”.

Spreuken 31:13

Maar meer dan dat: Véronique Cardinael ontwikkelt reeds een paar decennia lang op heel persoonlijke wijze een eigen taal met naald, draad en allerlei materiaal. Haar werken zijn een voorbeeld van hedendaagse textielkunst en vinden weerklank en erkenning in binnen- en buitenland. Deze vertellende textielkunst getuigt van artistieke handvaardigheid die op originele wijze weet gebruik te maken van primaire en natuurlijke bekledingsmaterialen zoals zijde, katoen, linnen, leer, parels. Voor de kunstenaarres zijn zij een uitnodiging om er een persoonlijke relatie mee aan te gaan. De ingetogen, affectieve gevoeligheid straalt uit in golven en kringelen van een genuanceerde lijnvoering en subtiele kleurschakeringen en getuigt van een telkens opnieuw beleefd creatief avontuur.

We herkennen de betrokkenheid van de kunstenaarres die zich geïnspireerd weet door diverse sociaal-maatschappelijke thema's: onrecht, afscheid, geweld, honger, misbruik, communicatie en zorg voor de medemens. Het wordt een boeiende, kleurrijke en inspirerende ervaring. Meer informatie over haar werk vindt u op haar website:

<https://overtextielkunst.nl/2018/10/19/veronique-cardinael/>

Themadienst en bezichtiging

U bent van harte uitgenodigd voor de themadienst 'stilte zien' op zondag 5 juni om 10.00 uur, met na afloop de feestelijke opening van de tentoonstelling, waarbij we een glaasje zullen klinken. Bezichtiging is mogelijk op zaterdag 11-06, 18-06, 25-06, 02-07 en 09-07 van 14.00 tot 18.00 uur in 't Keerske.

Vrijwilligers gezocht!

Voor de zaterdagen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de permanentie willen verzorgen. Eén vrijwilliger per zaterdag is voldoende, maar u mag ook met twee aanwezig zijn. U kunt intekenen via de lijst op het prikbord.

Gaby, Geert, Jan & Jannica

Werkgroep Open Kerken

Gemeentenuws Oostende

Bijbelgroep Jozef – met een gemengde groep van katholieke en protestantse christenen uit Vlaanderen en Nederland luisterden we naar de Bijbelverhalen over Jozef. Met opzet schrijf ik ‘luisterden’, want dat wilden we eerst en vooral doen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral voor diegenen die de verhalen al van kinds af aan gehoord hebben. Het is dan juist interessant om te horen van groepsleden die niet zo vertrouwd zijn met de Bijbelverhalen, wat zij horen. Eén van hen herhaalt regelmatig: “Er is eigenlijk in al die tijd nog weinig veranderd”. Dat is een mooie opmerking, die ook aangeeft dat de Bijbelverhalen nog steeds actueel zijn. Verhalen over mensen en over God. Verhalen waarin de hoogte- en dieptepunten van mensenlevens voorbijkomen. Verhalen die ons de geschiedenis van het volk Israël schetsen en de heilgeschiedenis van de mens op weg met zijn God en andersom. En zoals alle Bijbelverhalen heeft ook het Jozefverhaal een uitlegeschiedenis. Door de eeuwen heen heeft men naar dit verhaal geluisterd en er betekenis aan gegeven. Eén van de deelnemers wijst ons telkens op de overeenkomsten tussen Jozef en Jezus: Jozef als een voorafschaduw van Jezus Christus. De onschuldige mens die door zijn lijden verzoening en leven voor zijn broeders brengt. Zo

Verhalen over Jozef

Bijbelgroep



Wanneer:

2^{de} woensdag van de maand

19:00 - 21:00 uur

is Jozef ook een voorbeeld voor ons die moeten sterven aan ons 'ik' om vreedstichters te kunnen zijn. We kunnen dat ook horen in het gedicht van Jelly Verwaal:

*En eeuwen later zien we Jezus gaan.
Verraden en verkocht voor zilverstukken,
om onder zware schuldenlast te bukken....
Dat heeft Hij allemaal voor óns gedaan!*

Elke bijeenkomst beginnen we met een gebed en sluiten we af met een viermomentje.



De agenda van mei 2022

zondag 1 mei (dag van de arbeid)	11:00 uur samenkomst
woensdag 11 mei	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zondag 15 mei	11:00 uur samenkomst
donderdag 26 mei	Profest
zondag 29 mei	vrije viering – zie website
elke maandagnamiddag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open <i>Kunst in de kerk</i>
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website:

www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout



Bericht uit Knokke-Heist: Belijdenis

Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt...met de mond belijdt men tot behoudenis (Rom. 10:9, 10).

Een dienstmeisje bracht aan het licht wie Petrus was. “Ken jij deze man?” – vroeg ze. “Ik ken die man niet” had hij in zijn angst gezegd. Zo heeft Petrus Jezus niet beleden, maar verloochend. “Ik hoor niet bij die man, ik wil niks van Hem weten, ik neem afstand van Hem” – dat betekent het ongeveer. Het hanengekraai, het begin van de tweede wacht, doet hem denken aan de woorden van Jezus die dit voorspeld had. Jezus wist wat er in Petrus leefde. Maar is dat dan belangrijk, Jezus te belijden en niet te verloochenen?

Ongeveer de helft van de gemeente in Knokke heeft nog geen belijdenis gedaan. Daar komt nu verandering in. In de eredienst van zondag 15 mei zullen twee vrouwen belijdenis van hun geloof afleggen. Eén van hen wordt daarnaast ook gedoopt. Een nieuw hoofdstuk van hun leven breekt daarmee aan. Het is immers niet niks, dat je in het openbaar te kennen geeft dat voor jou Jezus de Heer is. Je spreekt het plechtig uit, samengevat in de woorden: ‘Ik geloof in Jezus Christus, Zijn Eniggeboren Zoon, onze Heere...’

Is het nodig? Moet een gelovige belijdenis afleggen? Het antwoord is nee, als je onder belijdenis doen verstaat dat je in de kerk deze mededeling doet over je geloof. Ten overstaan van God en de gemeente. Misschien ook met familie en vrienden aanwezig. Dat is mooi, maar toch niet van het grootste belang.

Onze tekst bedoelt met “belijden” dan ook niet het afleggen van de belijdenis in de kerk, maar een manier van leven. Jezus als Heer belijden wil zeggen dat je leven bepaald wordt door je kennis van Jezus. Voor jou is Hij het laatste woord, op Hem vertrouw je in alle dingen. Hem wil je gehoorzaam zijn, en in Zijn Naam durf je desnoods tegen de stroom in te roeien. Soms moet je als christen immers in de minderheid durven zijn. Als je leven wordt gekenmerkt door het karakter van Christus, door Zijn geboden en door Zijn Voorbeeld, dan kunnen we zeggen dat je actief Jezus als Heer belijdt.

Toch is het daadwerkelijk uitspreken van de belijdenis in een kerkelijke samenkomst niet onbelangrijk. Het laat in alle eenvoud aan iedereen die het horen wil zien waar je staat en wie je bent. De predikant mag even de rol van het dienstmeisje overnemen. Dat zal gebeuren op de 15e mei wanneer hij vragen zal: “Ken jij die mens? Wat is Hij voor jou? Wie is Hij volgens Zijn kerk?”

Als het antwoord op die vraag een echte belijdenis is, dan is het een bevestiging van het geloof dat wij met elkaar delen. In de vertrouwde woorden die door de eeuwen heen bij deze gelegenheden gebruikt zijn. Ik ken die mens. Hij is Jezus mijn Heer, de Eniggeboren Zoon van de Vader, onze Heere. Ik weet ook veel over Hem: dat Hij geboren is uit de maagd Maria, dat Hij geleefd heeft in de tijd van Pontius Pilatus, en dat Hij na Zijn kruisiging uit de dood is opgestaan. Ik zie er ook naar uit, dat Hij zal terugkeren om Zijn Koninkrijk te vestigen.

Wie kerkelijk belijdenis aflegt, kan al worden beschouwd als iemand die Jezus in zijn of haar leven belijdt. Dat laatste is het belangrijkste, maar de kerkelijke bevestiging daarvan is toch een mooi feest. Daarom bevestigen we ook een huwelijk in de kerk, om samen een feest te kunnen vieren in Gods aangezicht. Ik verheug me enorm op dat feest. Want te midden van een wereld die massaal uitschreeuwt dat ze Jezus niet kent, zijn hier dan toch maar twee vrouwen die zeggen dat Hij hun Heer is. Laat dan de haan maar kraaien.

U moet de groeten van Knokke hebben.

Ds. Robbert Veen

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 1 mei -derde van Pasen-

***Gezamenlijke dienst met Gent-Brabantdam
met viering van het H. Avondmaal -
Geen dienst in 't Keerske***

Protestantse Kerk Gent-Centrum
Hoek Brabantdam/ St.-Kristoffelstraat, Gent

Thema Ik heb jullie opgedragen om veel vrucht te dra-
gen
Teksten Hl 2:11-17; Joh 15:1-17
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
 Ds. T. Buzogány *-predikant VPKB Gent-Brabantdam-*

ZONDAG 8 mei -vierde van Pasen-

Predikant Ds. P. Overduin *-Emeritus predikant Protestantse ge-
meente Oosthoek (PKN)*
Ouderling Dhr. A. Deceuninck
Collecte Kerk
Koffie Fam. Van Groenigen

ZONDAG 15 mei -vijfde van Pasen- Gemeentevergadering na de dienst

Thema Nu breekt de dag zijn liefde en glorie aan!
Lezen Deut 6:1-9; Op 19:1-9; Joh 13:31-35
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
Ouderling Mevr. A. Klifman
Lector Dhr. P. van Harrewijn
Organist Mevr. A. Van Holst
Collecte Diaconie
Koffie Fam. Deceuninck

ZONDAG 22 mei -zesde van Pasen-

Thema	God maakt alles nieuw!
Lezen	Joël 2:21-27; Op 21:10-12,22-27; Joh 14:23-29
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Lector	Mevr. G. Labeur
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Collecte	Kerk
Koffie	Fam. Ten Kate

ZONDAG 29 mei -zevende van Pasen- Heilig Avondmaal

Thema	Ik laat jullie niet als wezen achter
Lezen	1 Sam 12:19-24; Op 22:12-21; Joh 14:15-21
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Dhr. J. Van Groenigen
Organist	Mevr. A. van Holst
Collecte	Diaconie
Koffie	Fam. Klifman

ZONDAG 5 juni -Pinksteren- Themadienst 'Open Kerken'

Thema	Wees eens stil... zie je de vruchten van de Geest?
Lezen	Deut 16:9-12; Gal 5:22-26; Hand 2:1-11
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Mevr. A. Kutsch
Organist	Dhr. A. Vangaever
Collecte	Kerk
Koffie	Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens

*De koffiedienst vervolgt aldus: 12 juni mevr. M. Chrzanowska en dhr. A. Eversen; 19 juni fam. Van Groenigen; 26 juni fam. Deceuninck; 3 juli fam. Ten Kate. **Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn.***

Voor de kinderen



Openbaringen 21: 1-6.

Johannes heeft een visioen waarin God hem verzekert dat Hij er altijd zal zijn, in het verleden, vandaag en in de toekomst.



Kleur het visioen van Johannes over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.



Teken waar je dankbaar voor bent: nu, in het verleden en voeg dan toe waarop je hoopt in de toekomst.



Zoek je weg van het begin (alfa= **A**) tot op het einde (omega= **Ω**) en vergeet niet dat God bij ons is, ook vandaag en later.



Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter**,
- ☐ **050 35 50 84**.
- **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- **Mevr. A. Klifman** – ☐ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☐ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☐ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- **Mevr. M. Lammens** – ☐ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☐ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

BESTUURSRAAD

Dhr. J. Clarisse:	Voorzitter	Mevr. A. Burkina: Lid
Dhr. L. Holleman:	Penningmeester	Ds. J. de Prenter: Lid
Dhr. A. Deceuninck:	Secretaris	Dhr. W. ten Kate: Lid

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en
Ds. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440