



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: De Heer is mijn licht!
- 8 Gemeentenieuws Brugge
- 11 Gemeente-uitstap in Vivenkapelle
- 12 Van de Kerkenraad
- 13 Wel en wee
- 14 Nieuws uit de oecumene
- 18 Nationaal Nieuws
- 22 Profest
- 23 Gemeentenieuws Oostende
- 24 Bericht uit Knokke-Heist
- 26 Erediensten 10 uur
- 28 Voor de kinderen

**[protestantsekerkbrugge.be](http://protestantsekerkbrugge.be)**



## ***Inleidend woord***

Deze kerkbode staat in het teken van de lijdenstijd. In de overdenking staan we stil bij Psalm 27: een indringend gebed dat in de benauwing en dreiging door vijanden zingt van Gods liefde en geborgenheid. Er is opnieuw gemeentenuws uit Brugge en Oostende, en ds. Veen geeft u een doordenkertje mee: waar staan wij in ons geloof? Voor de vluchtelingen in de grensgebieden met Oekraïne zijn er twee mooie projecten waar u aan mee kunt doen: het nationale project van de VPKB voor Hungarian Interchurch Aid (HIA), en Filoptochos Brugge, een eveneens oecumenisch project dat opgestart werd vanuit de Orthodoxe Parochie in Brugge. Beide van harte aanbevolen! Schrijf alvast de uitstap naar Gent-Brabantdam op 1 mei in uw agenda en de gemeentedag in Vivenkapelle op 4 juni. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier!

*Ds. Jannica de Prenter*



## **Overdenking: De Heer is mijn licht!**

### **Psalm 27**

<sup>1</sup>Van David

De HEER is mijn licht, mijn behoud.

Wie zou ik vrezen?

Bij de HEER is mijn leven veilig,  
voor wie zou ik bang zijn?

<sup>2</sup>Kwaadwilligen kwamen op mij af  
om mij levend te verslinden,  
mijn vijanden belaagden mij,  
maar zij struikelen, zij vielen.

<sup>3</sup>Al trok een leger tegen mij op,  
mijn hart zou onbevreesd zijn,  
al woedde er een oorlog tegen mij,  
nog zou ik mij veilig weten.

<sup>4</sup>Ik vraag aan de HEER één ding,  
het enige wat ik verlang:  
wonen in het huis van de HEER  
alle dagen van mijn leven,  
om de liefde van de HEER te aanschouwen,  
hem te ontmoeten in zijn tempel.

<sup>5</sup>Hij laat mij schuilen onder zijn dak  
op de dag van het kwaad,  
hij verbergt mij veilig in zijn tent,  
hij tilt mij hoog op een rots.

<sup>6</sup>Daarom heft zich mijn hoofd  
fier boven de vijanden rondom mij,  
ik wil offers brengen in zijn tent,  
hem juichend offers brengen,  
ik wil zingen en spelen voor de HEER.

<sup>7</sup>Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,  
wees genadig en antwoord mij.

<sup>8</sup>Mijn hart zegt u na:

‘Zoek mijn nabijheid!’

Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,

<sup>9</sup>verberg uw gelaat niet voor mij,  
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

U bent mij altijd tot hulp geweest,  
verstoot mij niet, verlaat mij niet,  
God, mijn behoud.

<sup>10</sup>Al verlaten mij vader en moeder,  
de HEER neemt mij liefdevol aan.

<sup>11</sup>Wijs mij uw weg, HEER,  
leid mij op een effen pad,  
bescherm mij tegen mijn vijanden,  
<sup>12</sup>lever mij niet uit aan mijn belagers.  
Valse getuigen staan tegen mij op  
en dreigen met geweld.

<sup>13</sup>Mag ik niet verwachten  
de goedheid van de HEER te zien  
in het land van de levenden?

<sup>14</sup>Wacht op de HEER,  
wees dapper en vastberaden,  
ja, wacht op de HEER.

### **Psalm 27: lied van vertrouwen**

Psalm 27 is een mooi lied om te lezen in de lijdenstijd. Vertrouwen in God, benauwing door vijanden en hoop op Gods bevrijding roepen elkaar steeds weer op, als bewegingen die in- en uitvloeien. Geborgenheid, weten dat je bij God veilig bent... en dan weer de benauwing, vertrouwen dat omslaat in angst, zorgen die verlammen... en dan toch weer de hoop die door alle vragen en twijfels heen zich opdringt: de belofte dat God eens zal bevrijden: het klinkt allemaal mee in dit indringende lied. In deze overdenking neem ik u mee naar Psalm 27: een lied dat oproept tot bezinning en gebed: hoe gaan wij om met vijanden en leed dat ons benauwt? Waar zoeken wij dan onze hulp?



God is licht © Unsplash

### **God is mijn licht**

Deze psalm van David begint bij God. Het vertrouwen dat God bij hem is en hem overall omgeeft, wordt uitgedrukt in beeldrijke taal: 'God is mijn licht' (Ps 27:1). Licht en redding komen bij God vandaan. Heel vergelijkbaar zegt ook de profeet Micha: 'al is het donker om mij heen, de

HEER is mijn licht' (Micha 7:8). Bij God ben je veilig, Hij is een vesting en een rots waar je op kunt vertrouwen (vgl. Ps 28:8; 31:3-4; 43:2). Het staat gebeiteld en gewrikt in Davids hart: God verlaat mij niet. Voor wie dan nog bang zijn? Voor wie dan nog vrezen?

## **Belaagd door vijanden**

In vers 2 en 3 verschuift de aandacht naar de vijanden die David belagen: ze omsingelen hem en zijn overal om hem heen. Hun boosheid is zo groot dat ze in staat zijn om 'zijn vlees te verslinden'. Toch weet hij zich veilig, en is er geen angst in zijn hart. Al waren zij met een heel leger om oorlog tegen hem te voeren, hij is niet bang omdat hij diep in zijn hart weet: zij zullen struikelen en vallen. Want God is bij mij.

## **Wonen in het huis van de Heer**

Een nieuw gedeelte volgt in de verzen 4-6. Nu komen we bij het kloppend hart van deze Psalm: 'Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER' (Ps 27:4). Met lijf en ziel roepen om God, het verlangen om God te aanschouwen: het trilt door het hele Psalmenboek heen. 'Zoeken' (*bāqaš*) is hier een belangrijk motiefwoord. Met heel zijn hart verlangt David ernaar om God te zoeken in de tempel. In het 'huis van de Heer' wil hij zijn om daar Gods liefelijkheid te aanschouwen. In Engelse Bijbels wordt dit zinnetje vaak vertaald met: 'to gaze on the beauty of the LORD'. Gods aanwezigheid heeft ook met schoonheid en glans te maken. Het is aangenaam om Gods nabijheid te mogen ervaren. Waar God aanwezig is, daar is liefde, genade, licht.

## **U heft mij op een rots**

Maar David is nog ver verwijderd van de tempel en vindt beschutting in zijn loofhut tegen de wind en de regen (vgl. Ps 31:20-21); in zijn tent ervaart hij hoe God hem verbergt (*sātar*). De ervaring van veiligheid en geborgenheid roept jubel bij hem op. David zingt hoe God hem op een rots heft, hoe hij zijn hoofd verhoogt boven zijn vijanden (cf. Ps 18:47). Hij betaalt zijn dank



**Hoog op een rots © Unsplash**

met een lofprijzing. Dat is zijn offer: omdat God zijn redding is, de rots waar hij zich veilig mag weten.

## Hoor mij, als ik tot u roep

Vanaf vers 7 is er nog weinig te merken van die geborgenheid. Vertrouwen is omgeslagen in benauwing en David roept en schreeuwt om hulp: 'Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij'. Gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid dringen zich op. Overlegend met God, zegt hij in zijn hart: 'zoek (*bāqaš*) zijn aangezicht'. David stemt in met wat zijn hart hem ingeeft. Ook in de benauwing zoekt hij God. En dan klinken in vers 9 indringende smeekbeden. Opnieuw valt ook nu het werkwoord 'verbergen' (*sātar*). Maar nu heeft het niet de betekenis van geborgenheid of veiligheid, maar van afwending. David roept het uit: dat God zijn aangezicht niet verbergt en hem niet verlaat (vgl. Ps. 13:2). En toch komt David ook hier tot een krachtig belijden: al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, en is er niemand die mij nog ziet, toch zal de Heer mij verzamelen met de zijnen.



Wijs mij uw weg © Unsplash

richt zijn gedachten tot God: Er is nog maar één verlangen, één gedachte: leid mij op uw wegen, toon mij een effen pad. Dan zal ik gaan op uw wegen.

## Blijf hopen op de Heer

De psalm eindigt zoals ze begonnen was: met een groot en onwankelbaar vertrouwen. Maar nu klinkt de hoop nog sterker door. David blijft hopen op de Heer, dat Hij eens zal komen om hem te bevrijden van zijn belagers. Zijn hart is niet bevreesd, maar is gevuld met hoop. Heel vergelijkbaar zingt ook Psalm 31:25: 'allen die uw hoop vestigt op de Heer, wees sterk en houd moed'. Heb dus geduld en wacht op de Heer.

## **Te midden van vijanden**

Dietrich Bonhoeffer herkende in Psalm 27 de weg van Christus. Want hoewel vijanden overal dreigend om David heen zijn, komt in dit lied nergens de gedachte op van vergelding of wraak: God zal hem bevrijden, Hij is zijn licht. Op het kruis, daar waar al het licht dooft, richt Jezus zich tot zijn Vader en bidt hij zelfs voor zijn vijanden. De weg van Christus leert Bonhoeffer dat hij te midden van vijanden moet zijn, want daar waar vijanden ons benauwen, daar wil God ons bevrijden:

*Jezus Christus stierf niet voor de goeden en de vredelievenden, maar in de eerste plaats voor de zondaars en vijanden, voor de slechten, de haters, de moordenaars. Ons hart is erop uit te verkeren onder de rechtvaardigen en goeden. Maar Jezus Christus was te midden van zijn vijanden. Juist daar wilde Hij zijn. Daar moeten wij ook zijn. Dat onderscheidt ons van andere leringen en religies. Daar blijven de vromen onder elkaar. Maar Christus wil, dat wij te midden van onze vijanden zijn zoals Hij; te midden van zijn vijanden stierf Hij de dood van de liefde Gods en bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen. Onder de vijanden wil Christus zijn overwinning behalen.*

Bonhoeffer, Brevier 2000, p. 60.

Betekent dat nu dat we moeten zwijgen om de goede lieve vrede? Dat wij niet moeten opkomen voor zij die vertrapt en vernederd worden? 'Nee', 'dat nooit' schrijft Bonhoeffer: 'Eén ding ligt buiten uw competentie, namelijk Gods woord te verzwijgen. Maar het is wel aan u het uit te spreken als het woord van vrede, de vrede van de mensen met God, midden in een verscheurde, verdeelde mensheid. Christus bracht ons vrede, de vrede met ons, toen wij vijanden waren. Hij bracht ook de vrede met al onze vijanden aan het kruis' (Brevier 2000, pp. 60-61). Als kerken zijn we niet geroepen om de wapens op te nemen, wel om te getuigen van de vrede van Christus: niet alleen voor slachtoffers, maar juist ook voor zij die geweld plegen. Laat ons dan van die vrede getuigen door te bidden voor héél deze wereld en vluchtelingen te omringen met de zorg die zij nodig hebben. De vergelding is niet aan ons. Het ligt niet in onze macht wat anderen doen. Er zullen altijd mensen zijn die anderen niet in vrede laten. Laat ons dus vurig blijven bidden: dat Zijn vrede komen zal!

*Ds. Jannica de Prenter*



# Morgengebed

In de vroegte  
roep ik tot U, o God.  
Help me te bidden  
en al mijn gedachten  
te richten tot U.

In mij is het donker,  
maar bij U is licht.  
Ik ben eenzaam,  
maar U laat me niet in de steek.

Ik ben angstig,  
maar U steunt me.

In mij is onrust,  
maar bij U is er vrede.

Ik ben verbitterd,  
maar U bent geduldig.  
Ik kan uw wegen niet begrijpen,  
maar U weet de weg  
die ik moet gaan.

*Dietrich Bonhoeffer*  
*November 1943*

### Terugblik Bijbelstudie

De Bijbelstudie 'onderweg met Bonhoeffer' trekt een mooie groep aan van zo'n 10-15 personen uit verschillende kerken. Bij elk programma staat steeds één Bijbeltekst centraal waar we mee aan de slag gaan, maar we lezen ook bijpassende brief- en preek-fragmenten uit het Bonhoefferbrevier. In deze tijd van oorlog en conflict, zijn de teksten van Bonhoeffer aangrijpend om te lezen en ze nodigen dan ook uit tot een rijk geloofsgesprek over lijden, liefde, geduld, overgave en dienstbaarheid. Bij deze Bijbelstudie mogen de gedichten van Bonhoeffer uiteraard niet ontbreken. Wie niet naar de Bijbelstudie kan komen, maar de handouts wil lezen, kan ze opvragen bij ds. Jannica de Prenter.



### Bij de liturgische schikkingen

#### Bij Lucas 13:1-9

*Van U is heel de aarde,  
graan en bloesem laat Gij ontluiken.  
U geeft vrucht, ook als wij het zelf niet zien.  
Als mensen van de weg roept Gij ons  
om de vruchten te dragen van Uw Geest:  
liefde, blijdschap, vrede en geduld,  
vriendelijkheid, goedheid en trouw,  
tederheid en zelfbeheersing.  
Stroom met Uw Geest door ons.*



#### Bij Lucas 15:11-32

*Zoals groene takken die als armen  
naar de hemel reiken,  
en groene bloesem die opschiet,  
zo is de mens die opstaat uit ellende  
en schuld een nieuwe schepping:  
Een mens opnieuw geboren,  
thuisgekomen bij de Vader.  
Wat dood is leeft, wat verloren was  
is weer teruggevonden.  
Vader, bij U zijn we werkelijk thuis.  
Doe ons omkeren naar U!*



## Tienermiddag 'warmhartigheid'

Wat heeft warmhartigheid met barmhartigheid te maken? Op zaterdag 9 april staat deze vraag centraal tijdens de tienermiddag. Het wordt een fijne ontmoeting met leuke werkvormen, gesprek en muziek. De Bijbel gaat open, maar we steken de handen ook uit de mouwen met een paaskaartjesactie voor de bewoners van wzc Engelendale.



## Bezoek vormelingen Zuienkerke

Het bezoek van vorig jaar is goed in de smaak gevallen, dus keren de catechisten van de parochiekerk in Zuienkerke dit jaar terug met een nieuwe groep vormelingen. Op zaterdag 30 april zijn ze in Brugge voor een ontmoetingsdag. Niet alleen zullen zij het Bisschopshuis bezoeken, maar ook verschillende andere kerken waaronder de Orthodoxe Kerk en ons Keerske. Ds. Jannica de Prenter zal met de vormelingen praten over jong en gelovig zijn in een samenleving waarin geloof en kerk niet meer vanzelfsprekend zijn.



## Bijbelbabbel

Om de twee weken is er op vrijdag-avond Bijbelbabbel in 't Keerske: een laagdrempelige vorm van Bijbelstudie, waarbij we met elkaar in gesprek gaan over geloof en vertrouwen, vallen en opstaan, je weg vinden in het leven. Na Pasen gaan we aan de slag met een reeks over de vruchten van de Geest.

## Gemeentedag met Gent-Brabantdam

In de vorige kerkbode kon u het al lezen: op zondag 1 mei trekken we naar Gent voor een gemeentedag met de Brabantdamgemeente. Het belooft een mooie dag te worden. Na een gezamenlijke Avondmaalsdienst, is er een aantrekkelijk middag-programma waarbij u kunt kiezen voor een film in de kerk of een bezoek aan het Belfort. Voor een goede organisatie, vragen wij u

om in te schrijven voor het middagprogramma, en daarbij aan te geven of u in de kerk blijft of meegaat met de rondleiding in het Belfort. Voor het Belfort moeten namelijk plaatsen gereserveerd worden. Geef u dus op door een mailtje te sturen naar ds. Jannica de Prenter of uw naam te noteren op de inschrijvingslijst op het prikbord. Inschrijven kan tot zondag 24 april.

## **Profundo**

Op zondagmiddag 22 mei is er weer een Profundo-wandeling in Brugge: een interlevensbeschouwelijke wandeling langs huizen van gebed en bezinning. Deze wandeling staat dit keer in het teken van initiatie- of overgangsrituelen. Op een route van zo'n kleine 4 km, passeert u langs het HuisvandeMens, de Orthodoxe Kerk, het Bisschopshuis en 't Keerske. Op elke stopplaats krijgt u een rondleiding en al wandelend komt u in contact met mensen van andere achtergronden en geloofsovertuigingen. De dag wordt afgesloten in het HuisvandeMens met een drankje. Flyers over deze activiteit zullen binnenkort beschikbaar zijn. Deze Profundo-wandeling is een gezamenlijk initiatief van het Interlevensbeschouwelijk Netwerk Brugge (ILN), i.s.m. het HuisvandeMens, de Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, VPKB Brugge en de Moslimgemeenschap.

## **Overzicht activiteiten**

<b>VRIJDAG 8 APRIL</b>	19.30 UUR	BIJBELBABEL
<b>ZATERDAG 9 APRIL</b>	15.00 uur	Tienermiddag
<b>DONDERDAG 14 APRIL</b>	12.30 uur	Maaltijd + aansluitend om 13.30 uur Bijbelstudie 'onderweg met Bonhoeffer'.
<b>VRIJDAG 15 APRIL</b>	20.00 uur	Goede Vrijdagdienst met HA
<b>ZONDAG 17 APRIL</b>	10.00 uur	Paas-gezinsdienst
<b>DINSDAG 19 APRIL</b>	19.30 uur	Kerkenraad
<b>VRIJDAG 22 APRIL</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>VRIJDAG 29 APRIL</b>	10.00 uur	Vergadering pionieren in Oostende
<b>ZATERDAG 30 APRIL</b>	16.00 uur	Bezoek vormelingen Zuienkerke
<b>ZONDAG 1 MEI</b>	10.00 uur	Gemeentedag met Gent-Brabantdam
<b>VRIJDAG 6 MEI</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel

*Ds. Jannica de Prenter*



ZATERDAG 4 juni 2022

## Gemeente-uitstap in Vivenkapelle

*Op zaterdag 4 juni gaan we op uitstap naar het kleine dorpje Vivenkapelle, nabij Damme. Vivenkapelle is een neogotisch pareltje. Het dorp bevat een parochiekerk, een pastorie, een broederklooster en een jongens- en meisjesschool. Dhr. Bruno Comer, die zich specialiseerde op Vivenkapelle, zal ons rondleiden en meenemen naar de rijke geschiedenis van Vivenkapelle.*

- 13.15 uur: Verzamelen op de markt in Vivenkapelle.
- 13.30 uur: Begeleide rondleiding o.l.v. Dhr. Bruno Comer.
- 15.20 uur: Dagafsluiting in de kerk met gebed en samenzang.
- 15.35 uur: Vertrek richting brasserie Veldzicht.
- 15.45 uur: Gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

**Opgave is vereist en kan uiterlijk tot maandag 30 mei bij ds. Jannica de Prenter. De kosten voor de rondleiding bedragen €4,50 per persoon. Het hapje en drankje zijn voor eigen rekening.**

- \* Opgelet: er kunnen maximaal 25 personen mee.
- \* Omdat de kerk nog gebruikt wordt voor erediensten, zijn we maximaal 2 weken van te voren zeker van onze reservering.

✉ [j.a.deprenter@gmail.com](mailto:j.a.deprenter@gmail.com)

☎ 050 35 50 84

De Kerkenraad



## ***Van de Kerkenraad***

Op zondag 15 mei 2022 houden we na afloop van de eredienst onze jaarlijkse gemeentevergadering. Een belangrijk gespreks- onderwerp is een bespreking van de viering van het Heilig Avond- maal. In de kerkbode van juli/ aug 2020 informeerde de kerken- raad u reeds over de aanschaf van een nieuw avondmaalstel, en een aantal wijzigingen die het gevolg waren van de coronamaat- regelen: “Uit zorg voor ieders gezondheid zult u voortaan bij het Heilig Avondmaal uw eigen drinkbeker krijgen. De kerkenraad zal zoeken naar een vorm die zoveel mogelijk aansluit bij de Avondmaalsvieringen, zoals wij dat gewend zijn”.

Op de gemeentevergadering zal uitleg gegeven worden over de huidige manier van vieren. Daarbij is er alle gelegenheid om vra- gen te stellen. We willen dan ook een warme oproep doen om na te denken over de huidige manier van vieren: hoe kijkt u naar het H. Avondmaal zoals we het sinds de hervatting in onze eigen kerk vieren? Bent u tevreden, of heeft u vragen of opmerkingen?

Tijdens de gemeentevergadering willen we een bespreking hou- den over dit onderwerp, maar wordt er nog geen definitief besluit genomen over eventuele wijzigingen. De kerkenraad zal luisteren naar alle vragen en opmerkingen en die meenemen in haar be- sluit. Over dit besluit wordt verslag gedaan in de kerkbode. Ui- teraard zal de kerkenraad daarin alle gevoeligheden en vragen meewegen.

De agenda en overige stukken zullen twee weken voordien be- schikbaar zijn in de kerk, maar zullen ook per mail doorgestuurd worden.

*De Kerkenraad*

## ***Wel en wee***

Op donderdag 17 maart is Lily geboren, kleindochter van Albert Eversen en Dorine Goethals, na een spannende zwangerschap waar veel kans op één of andere beperking bestond. Die dreiging lijkt afgewend, alle testen wijzen op een gezonde baby waarvoor wij uiteraard dankbaar zijn. Wij wensen moeder Silke en vader Pieter een mooie toekomst met hun dochter. Want leven is dankbaar zijn voor het licht en de liefde, voor de warmte en tederheid in mensen en dingen zomaar gegeven. Leven is alles laten zijn en zien als een gave van God. Niets en niemand bezitten en juichen om elke gave die uit de hemel valt.

Na een lang ziekbed is mevr. Hilde Lequy, schoondochter van mevr. Jeannine Rombaut, thuis overleden op 19 maart 2022. De diep persoonlijke afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 25 maart bij uitvaart Verlinde. Veel te jong overleed een lief mens, vol van levenslust en enthousiasme. Het voelt oneerlijk, en toch is er ook de dankbaarheid om wie ze was, om wat zij voor zovelen betekent heeft en nog betekent. Bij Dirk Mortier, de zoon van Jeannine, werd kanker vastgesteld in de darmen en in de blaas. Na een aantal onderzoeken blijkt deze vorm van kanker gelukkig goed te behandelen. Groot is de dankbaarheid dat de eerder voorziene chemokuur niet nodig blijkt. Uw medeleven en gebed wordt van harte gewaardeerd.

Omdat zij erg verzwakte werd mevr. Heike Buys opgenomen in het ziekenhuis om aan te sterken. Sinds maandag 4 april is zij gelukkig weer thuis. Ze deelt met u een gebed dat haar veel moed en kracht geeft.

*Ds. Jannica de Prenter*

*Wij hebben een dak,  
een brood in het vak,  
water in huis.  
Zo houdt je het uit.  
En wij hebben het warm.  
En wij hebben een bed.  
O God, dat toch ieder  
dat alles 'et.  
Amen.*

### **Gebedswake voor vrede in Oekraïne**

Op woensdag 9 maart kwamen mensen van allerlei kerken en achtergronden samen voor een oecumenische gebedswake voor Oekraïne. De avond begon om 19.00 uur in de St.-Jakobskerk met een jongerenviering o.l.v. Mgr. Lode Aerts en priester Lode Vandeputte. Aan het eind van deze viering werd het Vredeslicht, dat in de namiddag in Avelgem werd opgehaald, uitgedeeld en trokken de jongeren in een stille tocht naar de Orthodoxe Kerk, waar zo'n 100 mensen waren samengekomen om te bidden voor vrede.



Ondanks de grote opkomst, heerste er een diepe stilte en sereniteit in de Orthodoxe Kerk. Het was voelbaar hoe ieder mens daar aanwezig was met zijn eigen vragen en verdriet, met angsten en soms ook oude herinneringen aan oorlog en onderdrukking. Na de vredeslitanie door Vader Bernard Peckstadt en het koor, deelde Mgr. Lode Aerts samen met de andere voorgangers het Vredeslicht uit. Daarna volgden er verschillende toespraken. Mgr. Lode Aerts sprak over de kracht en betekenis van het licht. Ds. Jannica de Prenter deelde een uiterst actuele tekst van Dietrich Bonhoeffer over vergeving, zelfs van onze vijanden. Rev. Augustine Nwaekwe droeg een gebed voor van de aartsbisschop van Canterbury, en vroeg aandacht voor slachtoffers, maar ook voor politieke leiders. Hoezeer Oekraïne en Rusland cultureel en spiritueel verbonden zijn, bleek wel uit de getuigenissen van Julia en Viktoriia, die beiden uit Oekraïne afkomstig zijn. De hoop dat familieleden en vrienden behouden mogen blijven, de verwoesting van zoveel huizen en cultureel erfgoed, het verdriet om de slachtoffers, het leed dat ook leeft in de harten van het Russische



volk... het klonk allemaal mee in deze oecumenische viering. Na de getuigenissen sprak Priester Lode Vandeputte een gebed uit voor alle vluchtelingen en migranten. Schepen Pieter Marechal was namens de stad aanwezig, en vertelde welke voorbereidingen Brugge treft voor de opvang en zorg voor vluchtelingen. Daaruit bleek weer eens hoezeer Brugge een solidaire stad is, waar verschillende initiatieven spontaan vorm krijgen. De viering werd opgeluisterd door het koor van de Orthodoxe parochie.

Samen stelden we een krachtig teken van verbondenheid: we deelden Vredeslicht, vielen stil, fluisterden, riepen God om hulp, zongen, huilden en vonden hoop en kracht bij elkaar. Want het licht is sterker dan het donker, en liefde krachtiger dan haat. Laat ons onophoudelijk blijven bidden voor vrede en gerechtigheid!



*Deze gebedswake was een initiatief van de Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn & Helena i.s.m. de katholieke gemeenschap, de St.-Michielsbeweging, de Anglicaanse Kerk en VPKB Brugge.*

### **Filoptochos Brugge: een hartverwarmend initiatief**

Wie vluchtelingen in Oekraïne wil steunen, kan ook meedoen aan Filoptochos Brugge: een oecumenisch project in Brugge dat goederen inzamelt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Namens de Orthodoxe parochie van Brugge, de St.-Michielsbeweging en de St.-Donatiansparochie van Brugge werd er een hulpgroep samengesteld op vraag van Julia en Viktoriia, twee parochianen van de Orthodoxe Parochie en beiden van Oekraïne afkomstig om steun te bieden aan de vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne.

## **Inzamelingspunten**

Er zijn in Brugge een aantal inzamelingspunten voorzien voor het schenken van hulpgoederen.

### Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn en Helena

Ezelstraat 85, 8000 Brugge

Elke donderdag van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Elke zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur.

### St.-Michielsbeweging en St.-Donatusparochie

St.-Jakobskerk, St.-Jakobsplein 2, 8000 Brugge

Elke vrijdag, zaterdag, zondag of maandag van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Er zullen ook goederen ingezameld worden in het Technisch Instituut Heilige Familie (Maricolen) te Brugge. U kunt dus ook producten meegeven met de leerkrachten van deze school.

Alle goederen worden naar de Oekraïense grens op opvangplaatsen getransporteerd door vrijwilligers met konvoien, georganiseerd vanuit Brugge. De Orthodoxe Parochie werkt samen met de Oekraïens Orthodoxe Kerk te Gent; zij hebben contacten ter plaatse.

## **Welke goederen zijn nodig?**

### Houdbaar voedsel:

- Vis/ vlees/ groenten in blik.
- Verschillende soorten pasta, rijst, granen zoals boekweit, haveremout.
- Alles dat lang bewaart.

### Persoonlijke verzorgingsmiddelen (allerhande)

### Voor baby's:

- Babyvoeding, formule melk.
- Aardappelpureevlokken.
- Pampers.
- Warme dekens.



De volledige medische lijst (met voorziene updates) is te vinden op: <https://move-tm.be/humanitairehulp>

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij Vader Bernard Peckstadt:  
[bernardpeckstadt@icloud.com](mailto:bernardpeckstadt@icloud.com)

U kunt dit project ook financieel steunen, op naam van:  
Orthodoxe Parochie Brugge  
IBAN: BE77 7480 3838 6542  
Mededeling: 'Hulp aan vluchtelingen Oekraïne'

De ontvangen gelden worden gebruikt om voedsel-, verzorgingsproducten en EHBO-middelen te kopen en om de humanitaire dienst van de Orthodoxe Kerk van Polen te steunen. Deze staat vooraan bij het opvangen van de vele vluchtelingen die nu Europa binnenkomen.



### **Bijbeldag Job**

Op zaterdag 14 mei organiseert de oecumenische werkgroep 'samen rond de Bijbel' een Bijbeldag rond het boek Job. Het boek Job blijft brandend actueel met vragen die mensen van alle tijden bezighouden: waarom is er zoveel lijden in de wereld? Wat met het kwaad? Wat gebeurt er met mij als het lijden mij treft, en hoe ga ik daarmee om? Het wordt een boeiende dag met werkinkels, meditatieve momenten en fijne ontmoetingen.

Een dag met Job is een initiatief van het Bijbelhuis Zevenkerken, Decanaat Brugge, de Verenigde Protestantse Kerk Brugge, Pinkstergemeenschap de Kruispoort en de Adventskerk Brugge.

Meer informatie over het programma en inschrijving vindt u in de folders in het halletje of via Kerknet:

[Een dag met Job | Kerknet](#)

### **Erkende levensbeschouwingen solidair met Oekraïne**

De vertegenwoordigers van de federale interlevensbeschouwelijke dialoog (FIDIF) zijn geschokt door de ellende en het lijden die aan de Oekraïense bevolking toegebracht worden. Onschuldigen worden het slachtoffer van grove schendingen van het internationaal recht. Democratische fundamenten worden vertrappeld. Minderheden worden het zwijgen opgelegd en vervolgd. Degenen die, in naam van de rechtstaat, deze inval weerstaan, verwachten concrete daden die getuigen van de solidariteit van de internationale gemeenschap.

Als vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen in België, mobiliseren we onze gemeenschappen:

- Om slachtoffers en vluchtelingen te helpen.
- Om bij te dragen tot het verspreiden van waarheidsgetrouwe informatie, uit betrouwbare bronnen.
- Om politieke gezagsdragers ertoe aan te sporen het recht na te leven en dialoog boven geweld te verkiezen.

Namens de Anglicaanse Kerk, de Boeddhistische Unie, Centre d'Action laïque, het Israëliisch consistorium, de Katholieke Kerk, De Mens.nu, de Moslingemeenschap, de Orthodoxe Kerk en de Protestants-Evangelische eredienst.



### **VPKB-Project voor HIA**

De Synodale Raad heeft tijdens een buitengewone vergadering op vrijdag 4 maart een project opgestart voor de hulp aan vluchtelingen in de grensgebieden van Oekraïne. Zusterkerken in landen die grenzen aan Oekraïne

doen veel werk voor de opvang van vluchtelingen. De Synodale Raad besloot daarom steun te verlenen aan Hungarian Interchurch Aid (HIA), een oecumenische hulporganisatie in Hongarije. U kunt meer lezen over het werk van deze organisatie via de volgende link: <https://segelyszervezet.hu/en/>

De Synodale Raad heeft een noodfonds van 20.000 euro opgericht om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Wij roepen kerkgemeenten en leden op om met extra giften en collectes bij te dragen aan dit fonds.

**Het ingezamelde geld kan worden overgemaakt op de rekening van Uniprobel (geen fiscaal attest):**

BE06 3100 0835 5022, met vermelding 'steun voor Oekraïne'.

Het door de kerkgemeenten ingezamelde bedrag zal door de Synodale Raad worden verdubbeld.

Dus 1 euro ingezameld = 2 euro gedoneerd.

**Slotcommuniqué van de Synode**

De bijzondere Synodevergadering over het klimaat begon met een zeer didactische uiteenzetting van klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ypersele over klimaatverandering, samengevat in 5 punten:

- Klimaatverandering is reëel,
- Die wordt veroorzaakt door de mens,
- Alle wetenschappers bevestigen dit,
- De situatie is ernstig.
- Er is nog hoop.

De aarde wordt uitgeput, waardoor de toekomst van volgende generaties in gevaar komt. De overstromingen van juli 2021 drukten ons met de neus op de feiten. De stijging van de zeespiegel, droogte, hongersnood en andere rampen treffen de armste mensen steeds harder en maken hun leed steeds groter.

Actie ondernemen heeft evenveel te maken met sociale rechtvaardigheid als met klimaatrechtvaardigheid. Het is duidelijk dat dit hoogdringend is.

Maar hoe verhoudt Kerk zich hiertoe? In de Bijbel sluit God een verbond met de hele schepping (Gen 9), niet alleen met de mens. God vraagt Adam om Eden te bebouwen en de schepping te bewaren. (Gen 2:15) Hij vraagt ons ook om het Evangelie aan alle schepselen te prediken (Mc 16:15). Kerken uit Frankrijk, Nederland, maar ook uit België deelden hun ervaring op het gebied van klimaatbescherming met ons.



Om opnieuw een leefbare wereld op te bouwen en de duurzaamheid van de schepping te verzekeren, stelt de ecologische theoloog Martin Kopp drie actieniveaus voor: individueel, collectief en politiek. Deze drie niveaus kunnen de VPKB inspireren tot actie. Als christenen kunnen we beginnen met te bidden voor de schepping.

Velen van ons zijn al betrokken bij het milieu. Sommige kerkgemeenten ondernemen ook collectieve actie, sommigen gaan hier al heel ver in. Op nationaal niveau leidt de groep Kerk in de Samenleving een bezinning over wat op politiek vlak gedaan kan worden. Ons engagement moet nu een concrete vorm aannemen. Naast materiële oplossingen is een mentaliteitsverandering nodig. De Synodevergadering eindigde met het delen van concrete voorstellen. De Synodale Raad en de werkgroep Kerk in de Samenleving zullen er inspiratie uit putten voor hun werk in de komende maanden.

## ProFest!

Op 26 mei 2022 komt de VPKB samen voor ProFest: het veelkleurige feest van onze Verenigde Protestantse Kerk. Het wordt een dubbel feest, want in deze editie van ProFest is er ook aandacht voor het 100-jarige zendingspartnerschap met de EPR, de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda. ProFest wordt dit jaar voorbereid door het district OHNL (Oost-Henegouwen, Namen & Luxemburg) en de commissie Kerk & Wereld, en zal plaatsvinden vanaf 10.00 uur in het Arsenaal van Namen.

Het thema van ProFest 'wie zal ik zenden' zegt het al: het wordt een feestelijke dag in het teken van de zending, waarop u kennis kunt maken met de verschillende werkingen van het partnerschap tussen de VPKB en de EPR. Daarnaast zijn er Rwandese liederen en dansen, en zijn er stands waarin de verschillende diensten van de VPKB voorgesteld worden.

Het pastorale team van OHNL bereidt een tweetalige viering voor, opgeluisterd door een Rwandees koor. De preek zal gehouden worden door de voorzitter van de EPR. U kunt uw eigen picknick meebrengen, maar er zullen ook foodtrucks en kleine eetgelegenheden zijn.

*Op 24 juli 1921 werd de eerste Belgische zending in Kirinda in het ambt bevestigd om de zending voort te zetten die door Duitse Lutheranen in 1907 was opgestart, maar die na de Eerste Wereldoorlog het land moesten verlaten.*

De zending begon onder de naam van de Belgische Vereniging van Protestantse Zending in Congo. Zij heeft haar activiteiten op educatief, medisch en sociaaleconomisch vlak tot op heden voortgezet. De relatie is in de loop van de jaren met zijn tijd meegegaan. Zo spreken we vandaag over een partnerschap. We werken samen, over de grenzen heen, tot meerdere eer en glorie van God. Laat ons dit samen vieren!



### **Vorming: een goed gesprek**

Vanaf 21 april gaat er weer een cursus door over 'een goed gesprek'. Je beluisterd en gehoord weten doet deugd. Het boek "een goed gesprek" helpt om anderen goed te beluisteren en tot meer verdieping in een gesprek te komen, niet alleen op huisbezoeken, maar ook op vergaderingen en aan de keukentafel. Het boek geschreven door Bert Bakker werd aangepast aan de Belgische context en voor België tweetalig uitgegeven (Nederlands- Frans) door

uitgeverij Ekklesia in samenwerking met de VPKB. De online cursus bestaat uit vier samenkomsten: drie lessen en één terugkommoment en wordt begeleid door ds. Eefje van der Linden. Opgave en verdere info bij ds. Eefje van der Linden: [vorming@vpkb.be](mailto:vorming@vpkb.be)

<https://vorming.protestant.link/event/cursus-een-goed-gesprek/2022-04-21>

# PROFEST 2022

**26 MEI te NAMEN**

**VAN 9u TOT 17u**

**in het ARSENAAL**

**RUE BRUNO, 11 - 5000 NAMEN**

**ONTHAAL VANAF 08u30 - VIERING OM 10u  
MOGELIJKHEID OM EEN HAPJE TE ETEN**



**HONDERD JAAR  
PARTNERSCHAP  
VPKB MET DE EPR**

[www.protestant.link](http://www.protestant.link)  
Facebook : "PROFEST 2022"



Verantwoordelijke uitgever : Bernard-Zoltan Schümmer, Brogniezstraat, 44 1070 Brussel



**Vallen... en OPSTAAN** – als u dit leest, is de thema-avond achter de rug en zijn we verdergegaan op weg naar Pasen: feest van de opstanding, feest van bevrijding, feest van het ongedachte. In de Hazegraskerk in Oostende zijn deze dagen een aantal door kinderen getekende staties te zien. Diegenen die 6 maart jl. in Oostende waren, hebben ze gezien. Het gaat daarbij om het vallen en opstaan van Jezus tijdens zijn *via dolorosa*, zijn lijden op weg naar Golgotha. Godzijdank is dat vallen het einde niet, heeft het lijden niet het laatste woord. We geloven tegen alles wat voor ogen is in, in Jezus' opstanding. Tijdens de thema-avond komt dat op verschillende manieren ter sprake, in woorden en in muziek van de Oostendse Ierse zanger Joe Mullen. Is *vallen... en opstaan* niet iets wat ons aller leven op de één of andere manier tekent? We hopen dat het Evangelieverhaal van Pasen verbonden kan worden met het ver-



—  
\*morgenrood\*

haal van mensen, mensen onderweg. Pasen wordt in het Engels *Easter* genoemd en in het Duits *Ostern*. Daarin hoor je de oorspronkelijke verbinding via het Griekse woord 'eós' met 'morgenrood' en dus met de verwachting van

de nieuwe dag.

**Koffiebabbel** – woensdag 23 maart was er weer een *Koffiebabbel* na een lange periode zonder deze wekelijkse wijkactiviteit. Het is voor mensen uit de buurt een gelegenheid om wijkgenoten te ontmoeten en eens in de kerk te kijken, waar nu ook de staties te zien zijn. Voor een aantal mensen uit de wijk is de drempel van het kerkgebouw te hoog, hoewel wij deze probeerden te verlagen. Het is vaak wel begrijpelijk als je de verhalen hoort die mensen hebben meege-

je bent welkom in de  
**Hazegraskerk**  
Kloppend in de wijk

Rakel Lankenswetjens — Innoover Graaf de Smet 06 Naamstraat 21

ma. en wo.  
namiddag  
**OPEN**  
**Welkom**

**Vanaf woensdag 23 maart**  
iedere woensdag  
**Koffiebabbel**

14:30—16:30 u.  
Contact: Bel 0474 68 01 79 — Alida

*Rustpunt in jouw leven*

zogenoemde kerkmensen. Het maakt ons weer duidelijk hoe makkelijk iets moois en iets wat heilzaam zou mogen zijn, veranderen kan in het tegenovergestelde. We hopen met de *Koffiebabbel* te kunnen laten zien dat de kerk en ook het kerkgebouw er zijn voor de mensen en niet andersom.

### De agenda van april 2022

zondag 3 april	<b>11:00 uur</b> samenkomst
woensdag 13 april	<b>19:00 uur</b> Bijbelgroep Jozef
zondag 17 april	<b>11:15 uur</b> gezamenlijke <b>Paasviering</b>
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur
elke maandagnamiddag	<b>14 tot 17 uur</b> Hazegraskerk <b>open</b> <i>Kunst in de kerk</i>

Actuele Info vindt u steeds op de website: [www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

*Dhr. Andries Boekhout*

### ***Bericht uit Knokke-Heist***

***Onderzoekt dan uzelf, of u in het geloof bent.  
Beproeft uzelf (2 Kor. 13:5).***

Paulus heeft een sterke aanleiding om dit te schrijven aan de gelovigen in Korinthe aan het einde van zijn tweede brief. In die gemeente waren er mensen die zich afvroegen of de prediking en de leer van Paulus wel waar en goed was.

“U zoekt immers een bewijs dat Christus door mij spreekt.” Op die manier vat Paulus de houding van deze Korinthische christenen samen.

Hoe kun je zo iets bewijzen? Paulus laat nu zien dat het probleem niet bij hem ligt, hoewel zijn prediking natuurlijk een zwakke, menselijke daad is, en op zich niemand overtuigen kan. Het probleem ligt bij de hoorder van zijn boodschap. Daarom roept hij hen op, om zichzelf te beproeven. Sta jij nog wel in het geloof? Als je in HET geloof zou staan, dan zou je de boodschap en leer van Paulus toch wel herkennen als de waarheid?

De twijfel van de Korintiërs over de boodschap van Paulus roept die vraag op. Niet: waar staat Paulus? – is de vraag hier, maar: waar sta jij, die aan de boodschap van Paulus twijfelt? Tja, waar staan we dan? Het is belangrijk, waar je staat. Vanuit welke positie kijk je naar jezelf en de wereld? Welke veronderstellingen heb je? Welke meningen koester je?

Als je tot geloof komt, dan verandert je uitgangspunt. Je ‘staat’ nu ergens anders. Je manier van leven verandert net zozeer als je manier van denken. Elke keer als wij in de kerk de geloofsbelijdenis uitspreken of uitzingen herinneren we onszelf aan een andere manier van kijken en beleven van de wereld.

De wereld is geen toeval, want de Almachtige God, de Vader van Jezus, is de schepper van hemel en aarde. Jezus, Zijn Eniggeboren Zoon, verschijnt in onze wereld als de volmaakte representant van die God. We geloven in de vergeving van de zonden en een eeuwig leven. Allemaal zaken die ons de wereld op een andere manier laten zien.

En dan vraagt Paulus: “Is dat nog steeds je uitgangspunt? Zie je de wereld en jezelf nog wel vanuit het geloof? Dat wil zeggen vanuit het geloof dat je belijdt, met de kennis die het geloof je schenkt? Sta je nog wel op een plaats, die je door het geloof in Jezus als de Messias is mogelijk gemaakt?”

Het is een vraag die we onszelf af en toe zouden moeten stellen. Zijn we nog wel in het geloof? Dat betekent niet: zijn we nog wel ‘gelovige mensen’? Dat zal wel. Maar aanvaarden we met de kerk van alle eeuwen de meest fundamentele waarheden van het christelijk geloof? Dat Jezus gestorven is voor onze zonden, en op de derde dag is opgestaan uit de doden bijvoorbeeld? Want het maakt in het leven nu eenmaal enorm veel uit of je dat waarachtig gelooft of niet.

En wat dan als je het niet gelooft? “Wij kunnen niets tegen de waarheid beginnen, maar we kunnen wel voor de waarheid iets doen.” Ernaar leven en haar verkondigen, haar eren en belijden. Het is immers Christus Jezus Zelf die ‘de Weg, de Waarheid en het Leven is.’ Hem zij alle eer.

Met de hartelijke groeten uit Knokke.

*Ds. Robbert Veen*

## ***Erediensten 10.00 uur***

### **ZONDAG 10 april -zesde van de 40-dagen- Palmzondag**

Thema	Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed
Lezen	Lucas 19:28-40; Filippenzen 2:5-11; Lucas 22:1-23
Predikant	Ds. F. Van der Sar <i>-emerituspredikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Organist	Mevr. A. Van Holst
Collecte	Kerk
Koffie	Fam. Klifman

### **VRIJDAG 15 april -Goede Vrijdag- Woord & gebedsdienst met Heilig Avondmaal om 20.00 uur**

Thema	Totdat alles volbracht is
Lezen	Jesaja 50:4-9; Kolossenzen 1:18-23 en Johannes 18:1-19:42
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Mevr. A. Kutsch en mevr. G. Labeur
Organist	Dhr. D. De Beun

### **ZONDAG 17 april -Paasgezinsdienst-**

Thema	De steen is weggerold
Lezen	Exodus 17:1-7; Lucas 24:1-12
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Lector	Dhr. J. Van Groenigen
Organist	Dhr. D. De Beun
Collecte	Diaconie
Koffie	Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens

## **ZONDAG 24 april**

Thema	Blijf bij ons want het wordt avond
Lezen	Genesis 28:10-22; Lucas 24:13-35
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Collecte	Kerk
Koffie	Dhr. A. Eversen en mevr. M. Chrzanowska

## **ZONDAG 1 mei: gezamenlijke Avondmaalsdienst in Gent-Brabantdam om 10.00 uur**

Adres: Hoek Brabantdam/ St.-Kristoffelstraat  
Geen eredienst in 't Keerske

Voorgangers: ds. T. Buzogany  
ds. J. de Prenter

## **ZONDAG 8 mei**

Predikant	Ds. P. Overduin <i>-emerituspredikant Protestantse ge- meente Oosthoek (PKN)-</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Lector	Mevr. A. Kutsch
Collecte	Kerk
Koffie	Fam. Van Groenigen

### **De koffiedienst is als volgt ingedeeld:**

***Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn***

*Zondag 15 mei: fam. Deceuninck; zondag 22 mei: fam. Ten Kate;  
zondag 29 mei: fam. Klifman; zondag 5 juni: mevr. J. Wage en  
mevr. M. Lammens; zondag 12 juni: dhr. A. Eversen en mevr. M.  
Chrzanowska; zondag 19 juni: fam. Van Groenigen.*

## Voor de kinderen



Lucas 24: 1 – 12

Enkele vrouwen bezoeken de plaats waar Jezus' lichaam werd gelegd, maar het graf is leeg.



Probeer de verschillende emoties die zij die dag ervaren weer te geven.



**Ban g   Gelukkig   Verrast   Verdrietig   Opgewonden   Verward**



Zoek de 5 verschillen.



## **KERKENRAAD**

### **Predikant**

- **Ds. Jannica de Prenter**,
  - ☐ **050 35 50 84**.
  - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

### **Ouderlingen**

- **Mevr. A. Klifman** – ☐ 050 / 36.04.36  
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☐ 0495 / 22.88.37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☐ 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

### **Diakenen**

- **Mevr. M. Lammens** – ☐ 050 / 39.64.66  
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☐ 050 / 38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

## **BESTUURSRAAD**

Dhr. J. Clarisse:	Voorzitter	Mevr. A. Burkina: Lid
Dhr. L. Holleman:	Penningmeester	Ds. J. de Prenter: Lid
Dhr. A. Deceuninck:	Secretaris	Dhr. W. ten Kate: Lid

### **Redactieraad van de Brugse Kerkbode**

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,  
Dhr. Albert Eversen,  
Dhr. Adriën Deceuninck en Ds. Erik Libbrecht.

### **Bankrekeningen**

#### Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

#### Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

#### VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt 10 x per jaar*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever:**

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**