



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: “Het is beter voor u dat ik heenga...”
- 6 Gemeentenieuws Brugge
- 8 Van de vzw de Vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge
- 9 Nieuws uit het district
- 10 Vanuit de kerkenraad
- 11 Leprazending
- 12 Koorrepetities
- 13 Erediensten
- 15 Agenda
- 16 Doorstikt/Doorprikt

Inleidend woord

Deze kerkbode staat in het teken van Pasen. Pasen is een feest van hoop, een nieuw begin voor God en mensen. Waar we in de vastentijd stil staan bij het lijden van Jezus, vieren we met Pasen een nieuw start.

In de overdenking wordt u meegenomen naar Johannes 16 waar Christus' Afscheidsrede, die in het vorige hoofdstuk werd begonnen, wordt verdergezet. In deze Afscheidsrede kondigt Hij zijn heengaan aan. Zijn woorden roepen hevige reacties op bij zijn leerlingen: onzekerheid, verwarring en onbegrip. Maar Jezus wil hen bemoedigen voor de tijd dat Hij niet meer tastbaar en zichtbaar in hun midden is. En Hij belooft een helper te sturen om alles duidelijk te maken: de Heilige Geest. Eenmaal gekomen, zal Hij de wereld alles duidelijk maken.



In deze kerkbode zult u ook kunnen kennismaken met onze consulent: Ds. Tihamér Buzogány. Hij zal ons de komende tijd begeleiden en adviseren in de zoektocht naar een nieuwe predikant.

Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier.

Dhr. Giovanni Bentein

*"Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!
Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
Want Ik, de HEER, ben je God,
de Heilige van Israël, je redder."*

Jesaja 43

Overdenking: “Het is beter voor u dat ik heenga...”

De woorden vormen een zin van Jezus uit zijn afscheidsgesprekken met zijn leerlingen, zijn vrienden. “*Het is beter voor u dat ik heenga*”, zei Jezus. Nou, daar waren zij het niet mee eens. Het idee dat Jezus hen zou verlaten, vervulde hun harten juist met droefheid, zoals er ook staat in vers 6.

Als we de vertelstructuur van Johannes serieus nemen, dan moet het wel allemaal abracadabra geleken hebben. ‘Hoezo?’ Heengaan? Waarheen dan? ‘Een trooster zenden’. Wablieft?

Misschien daarom toch ook wel een keer nuttig om erbij te zeggen dat Johannes in zijn evangelie geen verslag geeft van feiten, maar eigenlijk mediteert naar aanleiding van fragmenten die hij zich herinnert en dan uitwerkt tot hele conversaties. Johannes schrijft voor mensen die leven na Pasen, na hemelvaart, na Pinksteren, voor ons dus. Wij kunnen die woorden dan ook wel plaatsen. We vullen ze in, we weten waar Jezus op doelde, als Hij het heeft over zijn ‘heengaan’ en het zenden van de ‘Trooster’. Wij zeggen dan: Hij heeft het over zijn einde en zijn hemelvaart en over Pinksteren. Logisch. Maar snappen wij die woorden echt, want begrijpen naar de letter en verstaan naar de Geest zijn toch wel twee verschillende dingen.

“*Het is beter voor u dat ik heenga..*” : Wij begrijpen wel waarop hij doelt als hij dat zegt, maar verstaan wij het ook, zijn we het er ook innerlijk mee eens, dat het beter is – voor de discipelen toen, maar vooral voor ons nù-, dat Jezus is heengegaan, opgevaren ten hemel. Het staat in onze tekst en wel zo duidelijk mogelijk, dat het voor ons *beter* is, dat Jezus van de aarde is weggegaan... Dus niet zo van ook wel ‘dragelijk’ of acceptabel, neen *beter...* gewoon: beter, het ‘leven zonder dat Jezus *zichtbaar* present’ is, is te prefereren boven een ‘leven met hem op aarde’. Hoe dat kan is bijna onvoorstelbaar. Daarom is het wel aangenaam dat er nog uitleg volgt... dat erbij staat, *waarom* het beter is. “Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen”. Was Jezus gebleven, dan zou de Trooster niet gekomen zijn. Dan

zouden wij God in zijn beslissende hoedanigheid, zijnswijze, persoon niet hebben leren kennen. Wij zouden niet geweten hebben van God, de Heilige Geest, nl. dat de geest van Christus en de kracht van God de Vader ook in ons werkzaam kan en wil zijn. En op die laatste wezensopenbaring van God komt het juist aan. Dat is het 'beste', beter nog dan in aanwezigheid van Jezus door Galilea wandelen en naar Jeruzalem gaan.

Door de Heilige Geest worden de werken van God voor ons tot waarheid, tot een levensrealiteit. Daar waar wij door Christus geraakt worden... waar zijn boodschap, zijn persoon ons hart raakt, dat is de Geest. Daarom dat Jezus ook zegt (vers 13): *'wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij u in alle waarheid leiden'*. De Geest van God, m.a.w. maakt het werk van God pas compleet, volledig af.

Goed dat klinkt nog steeds tamelijk theologisch, abstract. Nog steeds niet goed voelbaar. Wat is nu een koninkrijk zonder koning, een kerk zonder glorie... de gemeente is zonder Christus onthoofd .., en dat zou nog beter zijn ook, het blijft moeilijk te verteren, hard om te verstaan dat Christus, zonder wie de kerk niets voorstelt, die de wereld zo nodig heeft, dat die persoon weg is.

God doet dat expres. Hij wil dat wij volwassen christenen worden. Hij wil dat wij zélf leren leven en geloven, Hij wil dat wij rijpen zullen aan zijn afwezigheid. En daarom wordt de Heer ten hemel opgenomen. Daarom moeten wij het doen met zoiets ongrijpbaars als de Geest, die als de wind waait waarheen hij wil, en waarvan je niet weet vanwaar hij komt en waar hij henen gaat. Op het eerste gezicht worden wij er armer door, maar als het erop aankomt is het een enorme verrijking.

Wij vinden dus een pedagogische wetmatigheid: Er is afstand nodig om het leven een kans te geven. Er is ruimte nodig om tot ontplooiing te komen. Het is nodig, dat iemand, die belangrijk is, een identificatiefiguur of geestelijk leidsman, de gave bezit om op het juiste moment terug te treden, te zeggen: *"Het is beter voor u, dat ik heenga..."*

Deze pedagogische wet geldt ook in het geloof. Ook tussen Jezus en de discipelen moet afstand komen, ruimte geschapen tussen Hem en de zijnen, opdat ze kunnen worden wat ze in Hem reeds zijn, opdat ze zelf volwassen volgelingen/christenen kunnen worden. De pijn en de droefheid die erbij horen, en die in het evangelie van Johannes duidelijk voelbaar zijn, moeten geaccepteerd worden. Het zijn *groeipijnen*, *geestelijke groeipijnen*, weeën die horen bij de geboorte van de nieuwe mens, de volwassen gelovige.

Wat de discipelen betreft moet de gestalte van het intieme samenzijn met de Heer afgebroken worden, dat doet pijn, want het was zo fijn, zo goed... Er moet een nieuwe verhouding tot stand komen opdat een nieuwe, wijdere, bredere en betere gestalte van samenzijn kan worden opgebouwd... *een samenzijn in geest en waarheid*, een geestelijke gemeenschap met de Heer.

En voor het weer te zweverig wordt: dat betekent dat ze samen blijven leven in de Geest van de Heer. En dat geestelijk leven is niet iets 'apart' van het gewone leven. Die Geest van Jezus' moet aanwezig zijn, zich laten gelden, in de gewone dagelijkse omgang waar Jezus niet lijfelijk aanwezig is. Men kan zich vastklampen aan oude verhoudingen, aan herinneringen van hoe het ooit was, maar dan wordt een kind nooit volwassen, dan wordt een mens nooit zichzelf. Het is enkel in een proces van loslaten, heengaan, afstand nemen, dat een mens kan groeien en worden wie hij eigenlijk is, zonder daarmee wat geweest is te verloochenen. Dan is het verleden op een geestelijke wijze present in het heden. Dan is het geen last maar inspiratie. Je bevriest Jezus niet in het verleden, maar je neemt hem mee, door in zijn Geest verder te leven. Troostrijk, maar ook appellerend. Het woord dat in onze vertaling 'Trooster' is vertaald, Parakleet, kan ook 'interpellant' zijn. Vertrouwing en vermaning zijn beide in het Griekse woord besloten.

Aan het verleden vastgeklonken, dat waren de discipelen voor Pinksteren. Bang en verdrietig. Met Pinksteren wordt de 'geest van Jezus' over hen vaardig en nemen ze een start om nu ook zelf in zijn Geest verder te leven. Ze worden er geestdriftig van en trekken de wijde wereld in en laten die Geest van Christus

doordringen in de hele menselijke levenswerkelijkheid. Doordat Jezus is heengegaan, kan dat gebeuren. De Geest neemt het uit Christus en laat het ons gewaar worden waar Jezus voor stond, voor staat. Daarom zei Jezus: “*Het is beter voor u dat ik heenga...*”

Christus moest afstand nemen van de zijnen, heengaan hen achterlaten. Afstand niet omwille van de afstand, maar omwille van het vinden van een nieuwe verhouding tot Hem, een geestelijke band... een ‘leven in zijn geest’. *Wij kennen Hem niet meer naar het vlees, enkel naar de Geest.* Deze kennis is zo rijk, deze band zo kostbaar, dat de aardse omgang die de discipelen hebben gehad met Jezus verbleekt!

Een *geestelijke band* is sterker dan een lichamelijke, waardevoller dan een natuurlijke. Een geestelijke band is de meest intieme die je kunt hebben, de meest totale ook. Het doortrekt heel je leven. Het gewone leven wordt een geestelijk leven, want geleefd in de Geest van Christus.

Bewerkt artikel van Ds. Dick Würsten naar Johannes 16



Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten,
is altijd om ons heen
als zonlicht en de bloemen,
een moeder en haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Amen

Een nieuwe fase voor Protestantse Gemeente Brugge

Het was licht bewolkt op 18 april toen ik in Brugge, op het centraal station, van de trein stapte. Maar de zon zocht al een weg tussen de wolken. Misschien zou het toch nog een stralende Goede Vrijdag worden – in tegenstelling tot wat de weerman een dag eerder op televisie voorspeld had, en ondanks wat de weerapp op mijn telefoon aangaf.



Natuurlijk kun je je afvragen of een Goede Vrijdag überhaupt stralend mag/kan zijn. Toch was het precies op die dag dat ik, in mijn hoedanigheid als consulent van de Protestantse Gemeente Brugge, vanuit Oost-Vlaanderen naar West-Vlaanderen reisde. In het kerkje – of zoals men het daar noemt: 't Keerske – zou ik de kerkenraad en het bestuursorgaan (dhr. Wim ten Kate en dhr. Wolfgang Lesthaeghe red.) ontmoeten. Samen zouden we ons buigen over de vraag: hoe nu verder, nu hun voormalige herder, ds. Jannica de Prenter, naar Zierikzee is verhuisd om daar haar taak als predikant voort te zetten?

Een aantal leden van de kerkenraad en bestuursorgaan kende ik al. Met degenen die ik nog niet eerder had ontmoet, kon ik tijdens de bijeenkomst kennismaken. De vergadering was geladen, maar verliep respectvol en oplossingsgericht. Er werd open en eerlijk gesproken over wat ertoe doet, en over hoe men samen verder kan.

Na bijna twee uur overleg kreeg ik als consulent de indruk dat de kerkenraad en het bestuursorgaan bereid én in staat zijn om op een respectvolle en constructieve manier samen te werken aan de toekomst van hun gemeente.

Zoals gebruikelijk bij dit soort eerste vergaderingen, werden ook nu enkele afspraken gemaakt tussen de raden en de consulent. De volgende ontmoeting met de kerkenraad is inmiddels gepland. Ook een kennismakingsmoment met de beroepingscommissie – een groep mensen die de niet altijd gemakkelijke taak op zich neemt om een nieuwe predikant te zoeken – staat al in de steigers.

Hoewel ik nog niet precies weet wie er allemaal in de commissie zetelt, vernam ik alvast dat het om een evenwichtige groep gaat: mensen uit de kerkenraad, het bestuursorgaan én uit de gemeente – zoals het hoort dus. Samen met de consulent zullen zij bepalen hoe ze deze weg willen inslaan.

Toen ik 't Keerske verliet en terugkeerde naar de stad van Artevelde, waren er geen wolken meer te bekennen. Alleen een blauwe hemel.

Ds. Tihamér Buzogány, consulent



Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge

Op 11 april hielden we onze jaarlijkse kaas-en wijnavond. De opbrengst gaat naar ons nieuw tweejaarlijks doel : TEJO

TEJO staat voor laagdrempelige, therapeutische begeleiding voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. De gesprekken gebeuren door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

Op 7 mei aanstaande om 17u bezoeken we hun nieuwe lokalen in de Boeveriestraat 41, waar schepen Nico Blontrock met ons zal overleggen. Een lijst voor uw deelname vindt u op het mededelingenbord.

Mevr. Johanna Waege en Dhr. Giovanni Bentein verkopen ook tweedehands boeken ten voordele van deze nieuwe actie. U vindt de boeken in onze koffiezaal.

Op 9 augustus gaan we op uitstap naar het vernieuwd museum in Bulkskampveld Beernem. Daarover leest u binnenkort meer op de website en in de volgende kerkbode.

Namens het bestuur

Mevr. Gaby Labeur



Sinds de vorige berichtgeving was er weinig veranderd binnen ons district Oost- en West-Vlaanderen. Gelukkig waren er in die periode geen predikanten vertrokken, maar jammer genoeg waren er ook geen nieuwe collega's bijgekomen. De situatie bleef dus voorlopig status quo.

Toch stond er een belangrijke gebeurtenis op de agenda: op zaterdag 5 april vond de districtsvergadering plaats in Aalst. Opvallend dit keer vond de vergadering niet zoals gebruikelijk in de voormiddag plaats, maar in de namiddag. Tijdens deze bijeenkomst kregen de afgevaardigden de kans om persoonlijk kennis te maken en in gesprek te gaan met de twee kandidaten voor het voorzitterschap van de Synode:

- ds. Isabelle Detavernier
- ds. Emmanuel Coulon

Beiden lichtten hun visie op de toekomst van onze kerk en het bestuur van de VPKB toe. Deze ontmoeting was waardevol, zeker omdat niet iedereen hen al (goed) kende in Vlaanderen. De uiteindelijke stemming voor de nieuwe voorzitter van de Synodale Raad vindt plaats tijdens de Synodevergadering op 17 mei 2025. In aanloop naar deze Synode vergadering staat er nog een voorbereidende digitale vergadering gepland op maandag 28 april om 20.00 uur.

Tot slot geef ik graag al mee dat tijdens de districtsvergadering op zaterdag 14 juni 2025 in Menen - deze vergadering was oorspronkelijk in Brugge gepland - een aantal nieuwe leden voor het Districtsbestuur verkozen zullen worden. Het districtsbestuur heeft hierover al een brief naar de plaatselijke gemeenten gestuurd; u vindt deze brief ook terug in deze Kerkbrief.

Blijf dus zeker betrokken - er beweegt wel degelijk iets in het district!

Ds. Tihamér Buzogány

Vanuit de kerkenraad

Graag wil de kerkenraad een dankwoord uitspreken voor Dhr. Albert Eversen.

Na een jarenlange trouwe dienst als kerkenraadslid heeft hij aangegeven niet verder te gaan als lid van de kerkenraad van onze gemeente Brugge. Wij respecteren zijn besluit en zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor onze gemeente in al deze jaren gedaan heeft. Hij heeft veel werk verricht. Zichtbaar werk, zoals het werk voor de kerkbode, het werk voor Amnesty, alle broden en koffiekoeken die hij voor ons gebakken heeft en alle bezoeken die hij gedaan heeft. Maar ook veel onzichtbaar werk dat minstens zo belangrijk was. Ook deed hij veel werk voor het District en was hij lid van de Commissie van Toelating.

Alle zondagen was hij op tijd in de kerk. Hij zorgde dat alles gereed was en de diensten probleemloos verliepen. We hoefden ons nooit zorgen te maken over de koffie, want Albert zorgde ervoor. Nooit was hem iets teveel. Hij heeft tijd genoeg, zei hij altijd. Vele schoolklassen heeft hij ontvangen. Bij de laatste klas kwam hij met de fiets ten val en brak zijn heup. Gelukkig herstelt hij redelijk snel hiervan.

We zullen zijn inzet enorm missen. Wij hopen Dhr. Albert Eversen nog regelmatig in de kerk te zien als lid van onze gemeente. Wij verwachten dat hij dan als trouw en gewaardeerd lid door ons ontvangen zal blijven.

Wij realiseren ons als kerkenraad dat er nu nieuwe kerkenraadsleden nodig zijn. In september zal ook de toegezegde termijn van 2 jaar van het mandaat van Mevr. Annegret Kutsch voorbij zijn. Wij vragen u zichzelf te bezinnen. Voelt u zich geroepen tot het werk van ambtsdrager? Laat het ons a.u.b. weten.

Namens de kerkenraad,

Mevr. Anja van Holst

Leprazending

Al ruim dertig jaar steunen onze vrienden van Leprazending-Nederland het werk van Leprazending-Tsjaad. Dit onder meer met het meerjarenproject GRACE Tsjaad, een project voor zorg en aandacht voor mensen met lepra of handicaps in twee zuidelijke provincies Guéra en Salamat.

Een spilfiguur daarbij is de Nederlandse verpleegster en veldwerker Geeske Zijp. Zij wijdt zich al het grootste deel van haar leven aan het leiden en begeleiden van het werk en de projecten in Tsjaad. Dat werk beperkt zich niet tot enkel leprapatiënten. Zo worden bijvoorbeeld ook blinde kinderen aan schooltjes geholpen. Geeske ziet het als haar roeping om de allerarmsten te hulp te komen en zich in te zetten voor een beter leven voor hen.

Sedert 2020 steunen ook de sympathisanten van Leprazending-België het werk in Tsjaad, één van de armste landen in de hele wereld. De situatie is er nog nijpender sinds de komst van naar schatting één miljoen vluchtelingen uit het naburige Soedan. Ook in de vluchtelingenkampen is Geeske aanwezig.



Nu haar pensioen lonkt, is het de wens van Geeske dat haar werk wordt voortgezet door het team dat ze ginds inmiddels heeft uitgebouwd.

Indien u dit prachtige werk van Leprazending in Tsjaad wil steunen met een bedrag dat u kunt missen, dan kunt u een gift doen op dit rekeningnummer van Leprazending-België VZW:

BE88 0000 0009 1441, met als mededeling: TSJAAD

Leprazending-België zal er op toezien dat uw gift integraal, dus voor de volle 100%, via Leprazending-Internationaal zal worden bezorgd aan Leprazending Tsjaad.

Jammer genoeg is Leprazending-België niet gemachtigd door FOD Financiën om u een fiscaal attest te bezorgen voor uw speciale gift voor het werk van Leprazending in Tsjaad op het bovenvermeld rekeningnummer. Dank voor uw begrip.

Geven aan armen, geven voor goede doelen, zeker voor een organisatie die je kent uit de buurt, is fijn. Het geeft een goed gevoel. Maar er valt –Bijbels gezien- veel meer over te vertellen.

Koorrepetities

Onze Paasdienst werd afgelopen weekend opgeluisterd door ons koor onder leiding van dirigent Arnaud Devos. Pieterjan van Daele begeleidde hen op het orgel.

Het koor is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Een nieuwe basstem zou hen alvast erg verrijken.

Zondag 4 mei

Predikant Mevr. Els Maassen
Ambtsdrager Dhr. Wolfgang Lestaeghe
Orgel Dhr. Dimos de Beun
Koffie Fam. Klifman

Zondag 11 mei

Predikant Ds. Frans van der Sar
Ambtsdrager Mevr. Anja van Holst
Orgel Dhr. Arnaud Devos
Koffie Dhr. Ronald Vandermeersch

Zondag 18 mei

Predikant Dhr. Luc D'hoë
Ambtsdrager Mevr. Annegret Kutsch
Orgel Dhr. Dimos de Beun
Koffie Dhr. Giovanni Bentein

Zondag 25 mei

Predikant Dhr. Peter van Harrewijn
Ambtsdrager Dhr. Wolfgang Lestaeghe
Orgel Dhr. Arnaud Devos
Koffie Mevr. Monika Chrzanovska en Dhr. Albert Eversen

Zondag 1 juni

Predikant Leesdienst
Ambtsdrager Mevr. Anja van Holst
Orgel Dhr. Alexander Vangaever
Koffie Fam. Van Groenigen

Zondag 8 juni, Pinksteren

Predikant Ds. Magda Hazeleger
Ambtsdrager Mevr. Annegret Kutsch
Orgel Dhr. Alexander Vangaever
Koffie Fam. Ten Kate

Zondag 15 juni

Predikant	Ds. Axel Roose
Ambtsdrager	Dhr. Wolfgang Lestaeghe
Orgel	Dhr. Arnaud Devos
Koffie	Fam. Deceuninck

Zondag 22 juni

Predikant	Mevr. Nadine van Parys
Ambtsdrager	Mevr. Anja van Holst
Orgel	Dhr. Alexander Vangaever
Koffie	Dhr. Ahmad Manabi en Dhr. Albert Eversen

Zondag 29 juni

Predikant	Ds. Arjan Knop
Ambtsdrager	Mevr. Annegret Kutsch
Orgel	Mevr. Lieve Vercruysse
Koffie	Fam. Klifman

Zondag 6 juli

Predikant	Mevr. Els Maassen
Ambtsdrager	Dhr. Wolfgang Lestaeghe
Orgel	Mevr. Anja van Holst
Koffie	Dhr. Ronald Vandermeersch

De koffiedienst loopt als volgt verder: 13 juli - Dhr. Giovanni Bentein en Mevr. Jana de Zutter, 20 juli - Mevr. Monica Chrzanovska en Dhr. Albert Eversen, 27 juli - Fam. Van Groenigen, 3 augustus - Fam. Ten Kate, 10 augustus - Fam. Deceuninck.

Agenda

Maandag 28 april 19u30	Panelgesprek Godsbeelden
Grootsemenarie Brugge of via life-stream, inschrijven via info@biblia.be	
Maandag 28 april – 20u	Districtsvergadering online
Vrijdag 2 mei – 19u30	Bijbelbabbel
Maandag 5 mei	Bezoek Ziekenzorg
Dinsdag 6 mei	Bezoek school Dhr. Brecht de Coene
Woensdag 7 mei – 10u	Kerkenraadsvergadering
Vrijdag 16 mei – 19u30	Bijbelbabbel
Zaterdag 17 mei	Synodevergadering Brussel
Maandag 19 mei	Bezoek groep Ds. Guy Liagre
Vrijdag 30 mei – 19u30	Bijbelbabbel
Vrijdag 13 juni – 19u30	Bijbelbabbel
Zaterdag 14 juni – 10u	Districtsvergadering in Menen
Vrijdag 27 juni – 19u30	Bijbelbabbel

DOORSTIKT/DOORPRIKT QUILTS EN TERRACOTTA - DUOTENTOONSTELLING

7 juni t.e.m. 12 juli
elke zaterdag van 13u30 tot 18u00

Ter gelegenheid van het jaarlijks evenement "Open Kerken" wordt het KEERSKE, Keersstraat 1 te 8000 Brugge opengesteld voor een boeiende tentoonstelling.

Gabrielle Labeur en Trees Verduyven e.a.
presenteren er een selectie van hun creatief werk.

Quilten is van oudsher een traditionele textielverwerking waarbij soms symbolische patronen verwerkt worden in een gelaagd werkstuk.

Naast het artistieke en creatieve aspect hebben quilts ook een praktische functie. De kleurrijke doeken zijn voorzien van verschillende lagen die DOORSTIKT worden.

Quilting is tegenwoordig een veelkleurige en creatieve hobby die door velen met engelengeduld wordt beoefend.

De inspiratie voor de terracotta-tafereeltjes zijn Bijbelse verhalen. Ze weerspiegelen na eeuwenlange overdracht een kostbaar cultureel erfgoed dat door een eigenzinnige interpretatie een nieuwe gelaagdheid krijgt. Zo worden vastgeroeste beelden DOORPRIKT en tot een actueel verhaal herschapen.



DOORSTIKT
DOORPRIKT



KERKENRAAD

Ouderlingen:

- **Mevr. A. van Holst (scriba)** ☎ +31 117 302 844
Sasputsestraat 26, 4507 JX Schoondijke (NL)
- **Dhr. A. Eversen** ☎ 0495 22 88 37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint Andries
- **Mevr. A. Kutsch** ☎ 050 32 24 00
Bevrijdingslaan 8, 8000 Brugge

Diakenen:

- **Dhr. W. Lestaeghe** ☎ 0488 25 02 80
Ezelstraat 40, 8000 Brugge

BESTUURSRAAD

Voorzitter:

- **Jasper Clarisse** - jasper.clarisse@gmail.com

Secretaris:

- **Adriën Deceuninck** - a.deceuninck@telenet.be

Penningmeester:

- **Wim ten Kate** - w.tenkate@skynet.be

Leden:

- **Jan van Groenigen** jan.van.groenigen@gmail.com
- **Wolfgang Lestaeghe** wolfgang.lesaeghe@hotmail.com

Redactieraad van de Brugse Kerkbode
--

Mevr. Riek van de Westeringh – Dhr. Albert Eversen –
Dhr. Adriën Deceuninck – Dhr. Giovanni Bentein

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge:

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)

Diaconie:

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden:

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) – BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschtjnt 2-maandelijks

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Dhr. Albert Eversen, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440