



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking de Geest spreekt alle talen
- 8 Gemeentenuws Brugge
- 11 Van de kerkenraad
- 13 Wel en wee
- 14 Terugblik 1 mei
- 17 Nieuws uit de oecumene
- 18 Gemeentenuws Oostende
- 19 Gemeentenuws Knokke
- 21 Nationaal nieuws
- 22 Rooster erediensten juni
- 24 Voor de kinderen

protestantsekerkbrugge.be



Inleidend woord

Deze kerkbode staat in het teken van Pinksteren: het feest van verbondenheid, veerkracht, nieuw begin. In de overdenking wordt u meegenomen naar Gen 11. De mensen willen nog maar één taal spreken, en proberen een toren te bouwen die tot in de hemel reikt. Zo willen ze voor zichzelf een naam maken. Maar God breekt alles open door zijn Geest, want de Geest spreekt alle talen. Er is ook weer genoeg gemeentenuws te melden. Mevr. Helmgard Ziehm schreef een mooie terugblik op de gemeentedag met Gent-Brabantdam op 1 mei, en er zijn mooie plannen voor de zomerperiode. Ook is er weer nieuws uit Oostende en Knokke-Heist. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier!

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: De Geest spreekt alle talen

Genesis 11:1-9

¹Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. ²Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. ³Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur’. De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. ⁴Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken’. ⁵Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. ⁶Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. ⁷Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. ⁸De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. ⁹Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

Het wonder van taal

Onze menselijke taal is een wonderlijk fenomeen. Onze wereld kenmerkt zich door een bonte veelkleurigheid aan talen, dialecten en culturen. Wereldwijd worden er meer dan 6000 talen gesproken; een ongelofelijke verscheidenheid. Waar komen al die talen vandaan? Hoe zijn ze ontstaan? Dat zijn fascinerende vragen. Verscheidenheid in taal is ook een belangrijk thema in de Bijbel. In deze overdenking neem ik u mee naar Genesis 11, dat bekende verhaal over de toren van Babel. Waarom is verscheidenheid zo belangrijk voor God, en waarom veroordeelt de Heer wat de mensen in Babel proberen te doen?

Zeventig namen en volken

Al in het eerste hoofdstuk van het boek Genesis gaat het over de wijdte van de hele mensheid. Wanneer God de hemel en de aarde, de planten, de bomen, de mensen en de dieren geschapen heeft, zegt hij tegen man en vrouw: “draag vrucht, wordt overvloedig en vervul het land” (Gen 1:28, Naardense Bijbel). Na het zondvloedverhaal in Gen 9 worden die woorden nog eens herhaald. Ook Noach krijgt van God dezelfde opdracht mee: draag vrucht, wees overvloedig en vervul de aarde (Gen 9:1). En zo gebeurt het. De mensheid valt uiteen in verschillende volken en geslachten. Daar gaat Genesis 10 over: het begint met Sem,

Cham en Japhet, die al snel de hele wereld vullen met hun nageslacht. Er vallen 70 namen. Zeven is een getal dat volheid uitdrukt. Tienmaal zeven. Voller en vollediger kan het niet. De wereld valt uiteen in landschappen en landen, in volken en talen. Elk met hun eigen waarde, uniek en bijzonder. Zo heeft de Eeuwige het gewild. De God van Israël is een God van verscheidenheid. In zijn wijsheid geeft Hij ruimte aan verschil, aan vele stemmen.

Eén taal op heel de aarde

Maar dan loopt het mis in Gen 11. Daar staat in vers 1: ‘op heel de aarde was er één taal en één spraak’. Nu denk je misschien: het is toch mooi dat ze één taal spreken? Eenheid maakt toch eendracht... en bovendien is het een stuk overzichtelijker, dat spreken in één taal. Wij leven in een drietalig land. En dat is vaak knap ingewikkeld. Er zijn soms momenten waarop je denkt: spraken wij maar één taal. Ook in de kerk ervaren we vaak hoezeer we langs elkaar heen kunnen praten. Dat onze woorden elkaar niet raken. Toch is de Bijbel helemaal niet positief over het spreken in één taal.

Blijven op één plaats

‘Tout le monde’ (Gen 11:1,4, 8, 9): vijf keer komt die uitdrukking voor in Gen 11. Het ademt weidsheid en uitgestrektheid. Het is het perspectief van de Eeuwige. ‘Ga heen’, had de Heer gezegd, ‘en vervul de aarde’. Maar de oostwaarts trekkende mensen doen precies het tegenovergestelde. Ze vestigen zich in Sinear, in Noord-Mesopotamië, waar ook de stad Babel ligt. Het is het land van Israëls ballingschap, dat land van vuur en oven, waar ze leven als onvrije mensen. Vervolgens gaan ze tichels bakken: kleistenen in vuur gebrand. Ook dat voorspelt weinig goeds. Het werkwoord tichels bakken (*lāḅan qal*) komt hierna enkel nog voor in Ex 5, waar het verwijst naar de slavernij in Egypte (Ex 5:7,14). In het land van angst zullen de Israëlieten tichels bakken voor de bouwwerken van farao.

Een toren tot in de hemel

Ze beginnen te bouwen: een stad met een toren die tot in de hemel moet reiken. Wat ze daarmee willen bereiken is dat zij naam willen maken voor zichzelf. Babel heet die stad. Dat betekent ‘hemelpoort’ in het Babylonisch. Maar Babel is geen stukje hemel op aarde, maar een stad van schone schijn en verborgen



De toren van Babel door Pieter Bruegel, 1563 © Wikipedia

die haar uitdrukking vindt in het blijven op één plek en het hebben van één naam. In vers 3-4 komt er vier keer een aansporing terug. Letterlijk staat er:

*Kom, laten wij tichels maken en laten wij ze bakken in vuur.
Kom, laten wij ons bouwen een stad en een toren met zijn top
tot in de hemel. Laten wij voor ons een naam maken.*

De taal van de macht

Wij, wij, wij en nog eens wij: het gaat hier over wij en over ons. Maar het is een eendracht waarin er geen verschil meer kan bestaan. Eén in taal en één in woorden, staat er in vers 1. Babel is een stad waar mensen zo ééndrachtig zijn dat ze hetzelfde denken: een samenleving waar mensen elkaar napraten, waar geen ruimte is voor andersheid en voor verschil. Alles wordt geschaard onder één noemer, één naam: Babel. Eenheid is mooi en goed. Maar een eenheid, waar iedereen hetzelfde lied zingt en al het andere moet zwijgen, krijgt al snel nare trekjes. Het is de taal van de macht. Onze hele wereld is er vol van. Van taal die mensen niet erkent in hun andersheid, in hun unieke cultuur en hun eigen taal. Taal die het vele wil opheffen voor een unisoon perspectief. Eén stem, één taal, één volk: we weten uit de geschiedenis hoe gevaarlijk dat is.

De mens die zichzelf verheft

In Babel denken ze de poort naar de hemel gevonden te hebben. Maar voor zulk een streven naar omhoog gaat de Heer een stokje steken. God daalt af om te kijken naar hun bouwwerk. 'Zie toch', zegt de Heer, 'het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is

onderdrukking. Het gaat in Gen 11 over *šām* en *šēm*: twee Hebreeuwse woordjes die in dit verhaal een collectiviteit uitdrukken, waar je ongemakkelijk van wordt. *Šām* betekent 'daar' en het woord *šēm* betekent 'naam'. Ze blijven daar in Sinear, op één plek. Ze willen niet verspreid raken zoals God bedoeld had. Ze willen nog maar één taal spreken. Een éénvormigheid

het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij doen willen voor hen onuitvoerbaar zijn' (Gen 11:6). In Gen 11 gaat het om de mens die zichzelf verheft tot doel en zin van het bestaan. Het eigen ik, en de eigen naam staat voorop. Er is nog slechts interesse voor het eigen streven. Waar mensen de taal van Babel spreken, brokkelt elke verbondenheid af en praten mensen langs elkaar heen. Er is geen ruimte meer voor de ander, en al helemaal niet voor de Ander bij uitstek. De Bijbel leert steeds dat wij onze nederige plaats moeten innemen in Gods wereldwijde schepping. Dat wij leven moeten in relatie tot anderen.

God maakt groot

Soms zijn er mensen wiens naam verheven wordt. Dat zien we gebeuren in Gen 12, waar God in Abram een nieuw verbond sluit met de hele mensheid. Daar zegt God:

Ik zal je tot een groot volk maken.

Ik zal je zegenen en je naam groot maken.

Wees een zegen!

Gen 12:2

Wanneer de naam van mensen wordt groot gemaakt, dan gebeurt dit vanuit Gods genade, vanuit de zegen die God mensen schenkt. In Babel gaan mensen dwaas en eigenzinnig hun gang. Ze denken naam te kunnen maken en tot in de hemel te reiken door een toren te bouwen.

Spraakverwarring

God verwacht de spraak van de mensen. Dat is de Hebreeuwse betekenis van Babel. Babel wordt een brabbelstad. De Eeuwige verstroot de mensen over heel de aarde. De bouw wordt gestaakt, en de spraak van mensen valt opnieuw uitéén in vele talen. Zo heeft God het gewild. Onze God is een God die ruimte geeft aan verschil en verscheidenheid. Zo schiep hij ook de wereld: door verschil te maken. Zijn licht is een veelstemmig licht. God heeft oog voor het kleine en het kwetsbare. Hij is een God bij wie elk mens een eigen waarde heeft en geliefd is.

Pinksteren: het evangelie in alle talen

Pinksteren is niet de omkering van de verstrooiing van mensen en talen, zoals wel eens gezegd wordt, maar de radicale bevestiging van Gen 11. In Handelingen 2 vertelt Lucas hoe de leerlingen op het Pinksterfeest bijeen zijn. Er steekt een wind op.

Geen zacht briesje, maar een krachtige, hevige wind. Het hele huis raakt vol van die wind, en vuurt hen aan om op luide toon te spreken in vele talen. Dat geluid moet in heel Jeruzalem te horen zijn geweest. Want het duurt niet lang of mensen drommen samen. Het is een bonte menigte met een enorme verscheidenheid aan achtergronden en culturen: Parten en Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, mensen overal vandaan. Het wonder van Pinksteren is dat zij het evangelie horen in hun moedertong, de taal die hen zo vertrouwd in de oren klinkt. De Geest spreekt geen Kerklating, geen taal die alle andere talen overstijgt. De Geest spreekt alle talen!

De taal van de liefde

De mensen verstaan elkaar omdat ze het verhaal van Jezus horen in hun moedertaal: zijn gerechtigheid, zijn opstanding en zijn liefde voor alle mensen. Jezus die steeds alle grenzen van taal en cultuur overschreed; Jezus die gericht was op Joden en op Samaritanen, die ook Grieken en Romeinen genas. Ze zien in elkaars ogen de ontmoeting; ze zien het vuur bij elkaar. Wat daar gebeurt op het Pinksterfeest is eenheid in verscheidenheid. Het is Gods Geest die in hen ademt en alle talen spreekt. Wat hen verbindt is het woord van God. Ze horen het evangelie, de grote werken van Gods handen in hun eigen taal. Ze zijn verbonden in Jezus. De taal van de Geest staat tegenover de taal van Babel, de taal die scheidt en verdeelt. Het is vurige taal, liefdetaal. Taal met de tong op het hart.

Verbonden door Gods Geest

Waar mensen door Gods Geest worden samengebonden, is er ware gemeenschap. De vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal 5:22-23a). Waar Gods Geest door de ruimte waait, komen mensen tot hun recht en worden er woorden gesproken van liefde en recht, van waarheid en trouw. Waar Gods Geest in ons midden is verstaan we elkaar. Omdat we verbonden zijn in de Levende, in Jezus Christus die ons heeft voorgeleefd hoe wij mens moeten zijn. Mogen wij in die Geest kerk-zijn: verbonden, verenigd, in bonte verscheidenheid en veelkleurigheid en toch één door Hem, de Levende.

Ds. Jannica de Prenter

Om de vrucht van de Geest

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm U over mij.
Uw liefde in mij,
Uw vreugde in mij,
Uw vrede in mij.

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm U over mij.
Uw geduld in mij,
Uw vriendelijkheid in mij,
Uw goedheid in mij.

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm U over mij.
Uw geloof in mij,
Uw zachtmoedigheid in mij.
Uw zelfbeheersing in mij.

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm U over mij.

Jos Douma

'Je bent een mooi mens' (2012)



Prekenreeks voor de zomer
Vanaf Pinksteren begint er een nieuwe prekenreeks over een mooi thema: de vruchten van de Geest. In de Galatenbrief noemt Paulus liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing als de vrucht van de Geest; negen woorden die aangeven wat het betekent

om een mens te zijn naar Gods hart en te leven vanuit de kracht van zijn Geest. Het is bemoedigend dat Paulus over de vrucht van de Geest spreekt. Door zijn Geest verwekt God in ons goede vruchten; tegelijk moeten die vruchten ook de ruimte krijgen, en de juiste zorg om tot bloei te kunnen komen. Deze prekenreeks zal dan ook gaan over levenskunst.

Zondag 5 juni 2022 'Pinksteren'

Thema: Wees eens stil... zie je de vruchten van de Geest?

Teksten: Deut 16:9-12; Gal 5:22-26; Hand 2:1-11.

Zondag 19 juni 2022 'eerste van de zomer'

Thema: Zonder liefde ben je nergens.

Teksten: Jes 43:1-7; 1 Kor 13:3b-8a; Joh 15:9-17.

Zondag 26 juni 2022 'tweede van de zomer'

Thema: Laat de Heer je vreugde blijven!

Teksten: bloemlezing uit de Psalmen; 1 Tess 5:15-18; Lc 15:1-7.

Zondag 3 juli 2022 'derde van de zomer'

Thema: Laat in je hart de vrede van Christus heersen.

Teksten: bloemlezing uit de Psalmen; Ef 4:1-6; Joh 20:19-23.

Zondag 17 juli 2022 'vijfde van de zomer'

Thema: Geduld: de kunst van het wachten.

Teksten: Ex 34:1-10; Jac 5:7-11; Mc 4:26:32.

Zondag 21 augustus 2022 'tiende van de zomer'

Thema: Laat iedereen je kennen als vriendelijke mensen.

Bloemlezing uit Spreuken; Fil 4:4-7; Hand 28:1-10.

Zondag 28 augustus 2022 ‘elfde van de zomer’

Thema: Geniet van Gods goedheid en deel zijn goedheid uit.

Teksten: bloemlezing Psalmen; Ef 2:4-7; Matt 5:14-16, 43-48.

Zondag 4 september 2022 ‘twaalfde van de zomer’

Thema: Geloof en blijf trouw aan God.

Teksten: Gen 15:1-6; Ps 136:1-9,25-26; Hebr 11:1-8.

Zondag 18 september 2022: ‘eerste van de herfst’

Thema: Wees zachtmoedig en nederig van hart.

Teksten: Num 12:1-8; Ps 131:1-3; Matt 11: 25-30.

Zondag 25 september 2022 ‘derde van de herfst’

Thema: Oefen jezelf in zelfbeheersing en geduld.

Teksten: Bloemlezing uit Spreuken; Gal 5:16-25; 1 Kor 9:24-27.

Bijbelleesplan over de vruchten van de Geest

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft een boekje uitgebracht met een leesplan over de vruchten van de Geest. Hoe groei je in liefde en geduld? Hoe leer je om zachtmoedig te zijn? Hoe kun je je oefenen in zelfbeheersing? In het boekje vind je eerlijke vragen, meditaties en praktische tips. Het boekje is gratis aan te vragen:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest/>



Woordje van dank vanuit wzc Engelendale

Naar aanleiding van de paasattenties die we bezorgden aan wzc Engelendale, kregen we een hartverwarmende reactie van de dienst animatie, met foto's van blije gezichten. De foto's mogen we vanwege privacy niet publiceren, maar het woordje van dank geven we graag aan u mee:

Super bedankt voor alle lieve wensen en de lekkere chocolade! Onze paashaas ging de ganse middag op bezoek bij onze bewoners en men was erg blij met de extra attenties. Wie weet komen jullie in de toekomst wel eens op bezoek, of kunnen jullie eens mee op een korte wandeling? Dat zou onze bewoners zeker ook plezier doen, wat individuele aandacht. En is geheel in de lijn van jullie intenties om de eenzaamheid wat te verlichten... Alvast veel succes met al jullie fijne initiatieven!

Bijbelbabbel

Om de twee weken is er Bijbelbabbel: een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan over levensvragen, geloof en de Bijbel. Vanaf Pinksteren gaan we aan de slag met het boekje 'je bent een mooi mens' van Jos Douma: een mooie leidraad om de vruchten van de Geest met elkaar te ontdekken. We gaan binnenkort ook weer wandelen in Zevenkerken. Wees welkom als je eens aan wilt sluiten.



Startzondag op 4 september

Op zondag 4 september hopen we weer onze startzondag te houden. Het wordt opnieuw een ontmoetingsdag voor jong en oud, met lekkernijen, fijne gesprekken en genoeg te beleven voor iedereen. Meer info over het programma volgt in de volgende kerkbode. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Overzicht activiteiten

VRIJDAG 3 JUNI	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 4 JUNI	13.15 uur	Uitstap Vivenkapelle
ZONDAG 5 JUNI	10.00 uur	Feestelijke Pinksterdienst, na afloop opening van de tentoonstelling 'stilte zien'
ZATERDAG 11 JUNI	9.30 uur	Districtsvergadering
MAANDAG 13 JUNI	19.00 uur	Kerkenraad
VRIJDAG 17 JUNI	19.30 uur	Bijbelbabbel
VRIJDAG 24 JUNI	10.00 uur	Reflectiegroep pionieren in Oostende
VRIJDAG 1 JULI	19.30 uur	Bijbelbabbel

Ds. Jannica de Prenter

Van de kerkenraad

Terugblik gemeentevergadering

We mogen terugkijken op een gemeentevergadering, die in goede en gemoedelijke sfeer verlopen is. Een belangrijk agendapunt was de bespreking van het H. Avondmaal. Uit de reacties en opmerkingen is gebleken dat het inschenken van de wijn behouden mag blijven, en dat u het belangrijk vindt om brood en wijn op hetzelfde moment te nuttigen. In overleg met de kerkenraad maakte onze predikant een aangepaste standaard orde van dienst, waarin alle opmerkingen zijn meegenomen. Deze orde van dienst ligt ter inzage op het tafeltje achteraan in de kerk.

Tijdens de gemeentevergadering kwam ook de vraag ter sprake of er een projectie- of LED-scherm aangeschaft kan worden. Het projecteren van liederen heeft voordelen, maar roept ook een aantal vragen op: kan een scherm op een mooie manier geïntegreerd worden in een monumentaal pand als 't Keerske? Wat met de lichtinval? Wie gaat de laptop bedienen? De kerkenraad gaat nu eerst in overleg met de bestuursraad de mogelijkheden onderzoeken. De Anglicanen hebben aangegeven graag een projectiescherm te willen gebruiken. Mogelijk kunnen de kosten dus verdeeld worden over beide kerkfabrieken.

Gift voor Oekraïne en slachtoffers van overstromingen

Uit kerkenwerk was er een bedrag van €6000 beschikbaar. De kerkenraad heeft besloten om dit geldbedrag te schenken aan twee VPKB-projecten.



Er gaat €3500 naar het nationale project van de VPKB voor Oekraïne. Zoals u in de kerkbode van april al kon lezen, steunt de Synodale Raad Hungarian Interchurch Aid (HIA), een oecumenische hulporganisatie in Hongarije, die zorg en opvang biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne. U kunt meer lezen over het werk van HIA via de deze link: <https://segelyszervezet.hu/en/>.

Een bedrag van €2500 werd geschonken aan het project van de diaconie van VPKB-gemeente in Fontaine-l'Évêque. Sinds de overstromingen in Wallonië in de zomer van 2021, zetten zij zich

in voor de hulp aan de slachtoffers van de overstromingen. Nog altijd moeten vele gezinnen leven in moeilijke omstandigheden.

De gemeente zamelt spullen in voor het Rode Kruis in Aywaille, en brengen deze met een vrachtwagen naar de regio, daar waar de nood het hoogst is. Een lichter kost gemiddeld €10.000 en bevat voedingsmiddelen, babyvoeding, luiers, medicijnen, verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, speelgoed etc. Bij de eerste lichter in augustus 2021 verzamelden ze zo'n 7 ton aan producten en spullen.

Het project wordt gesteund door de burgerlijke gemeente, en is een samenwerking met het Rode Kruis en de gouverneur van Luik. Hieronder een paar foto's om een indruk te krijgen:



Ds. Bernard-Zoltán Schümmer dankt onze gemeente voor deze gift, en liet ons weten dat er mede dankzij onze bijdrage in juni vermoedelijk een nieuwe lichter naar Aywaille kan gaan.

Bankgegevens VPKB Fontaine-l'Evêque

Place Ch. Brogniez 22, 6140 Fontaine-l'Evêque

IBAN: BE38 0010 7446 6572 / BIC: GEBABEBB

Mededeling: Solidarité 'inondations'.

De Kerkenraad

Wel en wee

Al jaren waren Peter en ik op zoek naar een ander huis. We twijfelden veel, waar willen we dan wonen? Willen we in Brugge wonen, de stad waar we graag vertoeven? Maar uiteindelijk ligt ons hart toch in Zeeuws-Vlaanderen waar we werken en graag wonen. Dan wilden we wel heel graag een huis mooi buiten dorp of stad. Met een leuke tuin en veel natuur. En het liefste nog dichtbij zee. We hadden natuurlijk wel heel veel wensen. Tegenwoordig mag je dankbaar zijn als je een huis hebt om in te wonen.



Toch gebeurde er voor ons een wonder. In een tijd waarin de huizenprijzen hoog liggen en er veel kapers op de kust zijn, vonden wij een huis. Een huis dat aan al onze wensen voldoet. Een collega van Peter legde op een dag een briefje op zijn bureau met een

telefoonnummer erop. “Dit huis komt te koop”, zei hij. Het werd toch nog spannend uiteindelijk. Want er waren meer gegadigden voor dit huis. Maar het kwam goed. Wij kregen dit huis.

Maar ja, er moet nog wel het een en ander gebeuren. Het huis is wel wat verouderd. Dus zijn we nu al maanden bezig met klussen en nog eens klussen. En het is nog lang niet af. Onder andere een badkamer maken en een garage bouwen liggen nog in de planning. Maar we hopen bij het verschijnen van dit kerkblad wel te zijn verhuisd. Ons nieuwe adres is:

Peter en Anja van Harrewijn van Holst
Sasputsestraat 26
4507JX Schoondijke
Nederland

Peter en Anja



Terugblik gemeentedag met Gent-Brabantdam

Oorspronkelijk was deze gezamenlijke dienst al twee jaar geleden gepland en we leefden ernaartoe. Maar dan gooide jammer genoeg Corona roet in het eten, en alles moest worden uitgesteld! Nu was het eindelijk zo ver: de Brugse gemeentelieden mochten aan deze gezamenlijke dienst in de kerk, hoek Brabantdam, deelnemen. In deze kerk zijn traditie en moderniteit harmonisch verenigd. Opvallend voor de bezoekers is een groot modern kunstwerk aan de muur en de beamer, waardoor men op een groot scherm alle aankondigingen, afbeeldingen en zelfs de liederen kon aflezen!



De dienst stond in het teken van de liefde, met lezing en exegese van Hl 2:11-17 en Joh 15:1-17. Ds. Buzogany verzorgde de opening van de dienst met begroeting en gebed. Ds. J. de Prenter hield de preek over de liefde, een onderwerp van alle tijden. Het Hooglied verwijst naar ons vermogen om van Gods geschenken te genieten en waarschuwt dat we dit vermogen nooit mogen laten vernietigen door problemen, ruzies of de tand des tijds! Johannes trekt de aandacht op het verhaal van de wijnstok en de

ranken. Druiven stonden in het Oude Testament symbool voor vruchtbaarheid met betrekking tot Gods werk op aarde: gebed, blijdschap en liefde werden hier ook als vruchten van de Geest aanzien. Hierop aansluitend mochten we deelnemen aan de viering van het H. Avondmaal.

Tijdens het koffie-theemoment in de kerk, en ook tegen de middag bij de broodmaaltijd met huisgemaakte lekkere soep, konden we verder kennis maken met elkaar, en werden er ook herinneringen aan de gemeenschappelijke Lutherreis in 2017 opgefrist. In de namiddag was er een mooi programma en konden we kiezen tussen: een filmvoorstelling in de kerk of een korte stadswandeling met bezoek aan het Belfort.

Mevrouw Francine Ongenae was vroeger stadsgids en wist ons met verhalen over de geschiedenis van het oude stadscentrum te boeien; ook het goede weer stemde ons vrolijk voor deze wandeling. Onze aandacht werd getrokken op het standbeeld van Lieven Bauwens, een Gentse ondernemer en industrieel spion, die tegen het einde van de 18^{de} eeuw de Engelse katoentechnologie naar Europa smokkelde, de basis voor de later florerende textielindustrie in de Gentse regio. Prachtige villa's en rijkversierde gevels van herenhuizen houden nog steeds de herinnering wakker aan de "katoenbaronnen". We hoorden ook een opmerkelijk verhaal over het "Geeraard de Duivelsteen", een fort uit de 13^{de} eeuw, genoemd naar ridder Geeraard Vilain, bijgenaamd "Geeraard de Duivel"; maar zo "duivels" was hij niet: de zeer donkere kleur van zijn haar en huid inspireerden zijn tijdgenoten tot deze naamgeving.

Het fort, genesteld langs de Schelde en de walgracht van het toenmalige Gent, diende als verdediging tegen invallen en als bescherming van de toenmalige binnenhaven. Op het statige St.-Baafspein tussen de kathedraal en het Belfort zagen we de mooie façade van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg, versierd met beelden van kunstminnende muzen. Verder werd onze aandacht gevestigd op het Belfort met bijhorende lakenhal. We liepen eerst rond de lakenhal, terwijl onze gids ons nog een beetje historie hierover wist te vertellen. De zolderverdieping is nog steeds de oefenruimte voor de schermers van de St-Michiels-gilde, en op de voorgevel van het kleine bijgebouw van het Belfort werd de legende van de "mammelokker" uitgebeeld.

Het veertiende-eeuwse Belfort stond symbool voor de stedelijke vrijheid, macht en welvaart en was ook de veilige bewaarplaats voor de stadskluizen, stadsrechten, archieven... De opmerkelijke draak op de toren "waakt" symbolisch over de stad. Nu was het klimmen op het Belfort geblazen! Eerst op de smalle, steile wenteltrap naar de eerste verdieping; van daaruit met een kleine lift naar de daarboven liggende verdiepingen. We konden er twee oude exemplaren van de draak en verschillende klokken bewonderen. Maar het hoogtepunt van ons bezoek, letterlijk en figuurlijk, was het platform rond de toren! Van hieruit konden we in alle richtingen kijken en het overweldigend panorama van de stad Gent bewonderen!



Na onze terugkeer naar de kerk, werden we op een heerlijk desertenbuffet getrakteerd. Aan Ds. Buzogany hebben we niet alleen de warme ontvangst, maar ook de uitstekende zelf gebakken taarten en desserts te danken, waarvoor onze bijzondere waardering!

Een hartelijke dank ook aan allen, die aan deze verwendag hebben meegewerkt! We zullen ons deze perfecte gemeentedag nog lang herinneren.

Helmgard Ziehm



Een dag met Job

Op zaterdag 14 mei kwamen mensen van verschillende achtergronden samen voor een Bijbeldag over het boek Job. Na de opening van de dag door Jean Bastiaens, gaf ds. Johan Delameillieure een presentatie over de rijkdom, de structuur en de diepte van het boek. Bij-

zonder treffend was ook het meditatieve moment voor de middag, waarbij ds. André De Winne kunstwerken van William Blake in dialoog bracht met het boek Job. De poëtische taal van Job over lijden, onrecht en verzet werd verder uitgediept in de werkwinkels. De dag werd afgesloten met een oecumenische viering, waarbij de muziek verzorgd werd door gitarist Dirk Deweer (Pinkstergemeente 'de Kruispoort') en enkele zangers van ons koor. De meditatie werd verzorgd door ds. Jannica de Prenter. Het was een geslaagde dag met een kleine, maar fijne groep waarbij de pijn en de worstelingen van gewone mensen niet onbesproken bleef.

Vervolg 'onderweg met Bonhoeffer'

De Bijbelstudiereeks 'onderweg met Bonhoeffer' werd gevolgd door een diverse groep christenen. Naast een groep uit onze gemeente, sloten ook mensen aan vanuit de Katholieke en Anglicaanse gemeenschap, de Adventskerk en Baptistenkerk. Bij de vierde bijeenkomst bleek dat de reeks naar meer smaakte. Samen met priester Stijn Vanhee, die de reeks ook mee volgde, wordt er een vervolg opgezet. Door de handen ineen te slaan hopen we nog meer mensen te bereiken, want één ding is duidelijk: Bonhoeffer inspireert! De opzet blijft hetzelfde, en wordt op dit moment gezamenlijk voorbereid. De focus blijft ook liggen op Bijbelstudie. We zullen begin november opnieuw van start gaan met thema's die aansluiten bij Voleinding en Advent. Meer info mag u in het najaar verwachten.

Ds. Jannica de Prenter

Vijfde zondag – al langere tijden houden we op de vijfde zondag van de maand een creatieve viering. Een viering waarin we op een creatieve manier en meer dan in andere vieringen een verband leggen met het leven van alle dag buiten de kerk. Dit met de gedachte dat ook buiten de kerk en buiten onze traditie vindplaatsen van geloof zijn. Denk bijvoorbeeld aan muziek. Muziek is een vorm van gebed, hoorde ik onlangs iemand zeggen. Zo hebben we een muziekviering gehad waarin ieder die dat wilde muziek kon aandragen rond een bepaald thema. Hij of zij vertelde dan waarom hij/zij voor die muziek gekozen had en vervolgens luisterden we er samen naar. Ik probeerde dan een verband te leggen met de boodschap van de Bijbel en de brede christelijke traditie. Dat hebben we ook gedaan met poëzie en onlangs op de vijfde zondag van januari hadden we een gebedsviering rond het thema *lijden en geluk*. Zondag 29 mei hebben we een viering rond het thema *wachten* en doen we iets met Bijbelse spreekwoorden en gezegden in onze taal. We zijn ons er van bewust dat er altijd een wisselwerking was en is tussen de wereld binnen en de wereld buiten de kerk.

Kunst in de kerk – ook in de kunst zien we dat er die wisselwerking was en is. Niet altijd even nadrukkelijk. Toch hoeven we meestal maar even te zoeken om een relatie te vinden. Zowel kunst als de Bijbelse boodschap die we in de kerk horen gaan over het *leven*. Deze dagen is er werk van Cecile te zien in de kerk. Cecile is een Nederlandse die al jaren in Oostende woont en die zeer bedreven is met vilt.



De agenda van mei/ juni 2022

zondag 29 mei – creatieve viering	11:00 uur samenkomst
donderdag 2 juni	Uitstap Bijbelgroep Jozef
zondag 5 juni – Pinksteren	11:00 uur samenkomst
woensdag 15 juni	19:00 uur Bijbelgroep Jozef – laatste avond dit seizoen
zondag 19 juni	11:00 uur samenkomst
elke maandagnamiddag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open <i>Kunst in de kerk</i>
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website:

www.protestantsekerkoostende.be



Dhr. Andries Boekhout

Gemeentenieuws Knokke-Heist

Je bent al heel lang verliefd. En dan ga je samenwonen. Zo doen de meeste jongeren. Maar de relatie houdt stand en er komen kinderen. Dus toch maar trouwen. Ook wel heel feestelijk eigenlijk en de familie vindt het prachtig.

Zo was het net afgelopen zondag in Knokke. Twee mensen staan al heel lang in het geloof, ze maken deel uit van de kerk, geloven het evangelie en doen hun best om ook als kinderen van God te leven. De relatie met Christus is merkbaar in hun leven en ze hebben standgehouden. Er zijn vruchten te zien van hun geloof want ze leven anders dan andere mensen die God niet kennen. Maar dan, toch maar belijdenis doen, toch maar eens in het openbaar laten zien wat het belangrijkste in hun leven is. Dat wij weten dat zij weten tegenover Wie ze staan en aan Wie ze verantwoording afleggen.

Belijdenis doen in de kerk lijkt een beetje op het ja-woord geven in je huwelijk. Het is maar het begin, maar het is tevens het einde van zoeken en tasten en twijfelen en vragen. Nu ben je zeker genoeg van elkaar om het te wagen.

Er zijn nog wel meer overeenkomsten. Ook een huwelijk gaat wel door fasen heen waarin één van de partners wat meer op afstand lijkt te staan. Kent u dat in uw geloofsleven ook?

Ik wel. Een lange tijd zelfs voelde ik me niet betrokken bij de kerk, verwaarloosde ik het gebed, deed niets meer aan Bijbelstudie en zocht ik niet het gezelschap van broeders en zusters in het geloof. Enkele jaren heeft dat geduurd. Erg gelukkig was ik niet, maar heel tragisch waren die jaren nu ook weer niet. Het is alsof je een tijdje je partner niet meer zo heel erg waardeert, misschien wel omdat je niet krijgt waar je denkt recht op te hebben. Er is wat verkoeling, maar dat hoort erbij, denk je.

Er is echter ook een groot verschil tussen een huwelijk, waarin beide partners beperkte mensen zijn, en de relatie met God die volmaakt rechtvaardig en liefdevol is. Gods geduld is vele malen groter.

Ik moest denken aan mijn eigen ervaringen in het geloof, toen ik beide zusters afgelopen zondag voor me zag staan. Geloof jij... Wil je beloven dat... Hun antwoord op die vragen - 'ja' natuurlijk - klonk uit hun mond heel betrouwbaar. Piepjong zijn ze niet meer en ze hebben al heel wat worstelingen in hun geloof meegemaakt. Vanuit hun mond klonk het vol vertrouwen en vol overtuiging. Hun geloof was een beproefd geloof.

Toen ik diezelfde woorden van belijden sprak, 53 jaar geleden, was ik nog niet zo beproefd. Dat zou later pas komen. Daarom raakte ik ook verdwaald, al is het maar een paar jaar geweest. De Goede Herder liet mij niet in de steek en heeft me weer opgezocht en bij de kudde teruggebracht. Al zijn wij ontrouw, Hij kan niet ontrouw zijn.

Dat laat toch maar weer eens zien dat 'belijden' inderdaad een werkwoord is. Zoals je ook moet werken aan je huwelijk en niets vanzelfsprekend moet achten, zo ook in het geloof. Het is echt waar: BELIJDEN IS DOEN.

U moet de hartelijke groeten uit Knokke hebben.

Ds. Robbert Veen

Synodevergadering

Op 5 en 6 november zal de tweedaagse synodevergadering doorgaan in de gebouwen van Maison N.-D. Chant d'Oiseau in Brussel. De werkgroep Jodendom diende een document in, met een voorstel om een artikel over het bestrijden van antisemitisme toe te voegen in het gedeelte over het belijden van de kerk in de constitutie en kerkorde. Dit belangrijke onderwerp zal zeker nog ter sprake komen in de districtsvergaderingen.

Protestants Museum 'de Geuzenhoek'

De protestantse gemeente te Horebeke bracht een fraaie, nieuwe folder uit over het museum, die binnenkort ook in onze kerk beschikbaar zullen zijn. Alvast een voorproefje:



In het museum ontdekt u de geschiedenis van de Geuzenhoek, de protestantse gemeenschap in en rond Horebeke van 1550 tot heden. Hoe was het leven door de eeuwen heen in deze enclave? En wat gebeurt er tegenwoordig in de protestantse kerk?

Hierbij is er aandacht voor het ontstaan en de geschiedenis van het Protestantisme, met name in Vlaanderen. Hierbij mag een kleine Bijbel-

tentoonstelling natuurlijk niet ontbreken! Ook de geschiedenis van de protestantse school (1820 tot 1982), het huidige museumgebouw, komt aan bod. Welke leerstof kregen de leerlingen in de protestantse school en hoe zag zo'n school eruit?

Ook komt u meer te weten over het leven en werken van de volksschrijver Abraham Hans (1882-1939), die hier geboren werd. In zijn tijd genoot hij enige bekendheid en was hij vooral geliefd als schrijver van kinderboekjes, de zogenaamde 'Hansjes'.

Meer info op de website van VPKB-Horebeke:

<https://geuzenhoek.be/protestants-museum-de-geuzenhoek/>

Ds. Jannica de Prenter



Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 5 juni -Pinksteren- Themadienst 'Open Kerken'

Thema	Wees eens stil... zie je de vruchten van de Geest?
Lezen	Deut 16:9-12; Gal 5:22-26; Hand 2:1-11
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Mevr. A. Kutsch
Organist	Dhr. A. Vangaever
Collecte	Kerk
Koffie	Mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens

ZONDAG 12 juni -Trinitatis-

Predikant	Dhr. R. Goemare <i>-Godsdienstleerkracht PEGO-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Collecte	Diaconie
Koffie	Fam. Van Groenigen

ZONDAG 19 juni -eerste van de zomer-

Thema	Zonder liefde ben je nergens
Lezen	Jes 43:1-7; 1 Kor 12:3b-8a; Joh 15:9-17
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Collecte	Kerk
Koffie	Dhr. A. Eversen en mevr. M. Chrzanowska

ZONDAG 26 juni -tweede van de zomer-

Thema	Laat de Heer je vreugde blijven!
Lezen	Bloemlezing uit de Psalmen; 1 Tess 5:15-18; Lc 15:1-7
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Mevr. G. Labeur
Collecte	Diaconie
Koffie	Fam. Deceuninck

ZONDAG 3 juli -derde van de zomer- Heilig Avondmaal

Thema	Laat in je hart de vrede van Christus heersen Bloemlezing uit de Psalmen; Ef 4:1-6; Joh 20:19-23
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Dhr. J. Van Groenigen
Collecte	Kerk
Koffie	Fam. Ten Kate

De koffiedienst is als volgt ingedeeld:

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn

Zondag 10 juli: fam. Klifman; zondag 17 juli: mevr. J. Wage en mevr. M. Lammens; zondag 24 juli: Dhr. A. Eversen en mevr. M. Chrzanowska; zondag 31 juli: fam. Van Groenigen; zondag 7 augustus: fam. Deceuninck.





Handelingen 2:1 – 21

De leerlingen van Jezus verbergen zich voor de menigte in Jeruzalem totdat de Heilige Geest hen vervult. Dan haasten ze zich de straten op.



De leerlingen waren overvol van de Heilige Geest.



Stipjes verbinden, dan zie je wat Petrus de kracht geeft om te spreken.

KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☐ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- **Mevr. A. Klifman** – ☐ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☐ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☐ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- **Mevr. M. Lammens** – ☐ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☐ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

BESTUURSRAAD

Dhr. J. Clarisse:	Voorzitter	Mevr. A. Burkina: Lid
Dhr. L. Holleman:	Penningmeester	Ds. J. de Prenter: Lid
Dhr. A. Deceuninck:	Secretaris	Dhr. W. ten Kate: Lid

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en
Ds. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440