



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Vastentijd
- 6 Gemeentenieuws Brugge
- 13 Van de vzw de Vrienden van de Protestantse
Kerk van Brugge
- 15 Nieuws uit het district
- 17 Gemeentenieuws Oostende
- 19 Koorrepetities
Vanuit de kerkenraad
Beroepingscommissie
- 20 VPKB – Nationaal nieuws
- 22 Erediensten
- 24 Voor de kinderen

Inleidend woord

In de maanden januari en februari waarin onze aandacht uitging naar afscheid van ds. Jannica de Prenter, kwam deze kerkbode tot stand. Dat is er waarschijnlijk aan te merken. Nu is het de Kerkenraad, ondersteund door Riek Van de Weteringh en Giovanni Bentein die de redactie vormen. Wij willen jullie blijven inspireren en informeren met een overdenking, nieuws uit de gemeente, het district en de nationale VPKB. De wisseling van team leden brengen ook een wijziging in ideeën, energie en perspectief met zich mee. We hopen dat het jullie bevalt, suggesties zijn altijd welkom alsook de vruchten van uw pen.

Nu in de maanden maart en april gaan wij op weg naar Pasen. Er worden meerdere gemeente vergaderingen gepland in verband met de vacante periode, waarbij uw aanwezigheid essentieel is. Meer nieuws dat u hierin leest is o.a; het belang van lekenpredikers, er is een verslag van de districtsvergadering, er dient een voorzitter verkozen voor de Synodale raad. Wij ontvangen schoolklassen en toeristen, er worden plannen gesmeed...

Namens de kerkenraad wens ik u veel leesplezier.

Dhr. Albert Eversen



In al haar voren wacht de aarde
op de zachte adem van de lente.
Ze breekt de dode resten af
om als een nieuwe schepping te ontwaken.

En jij, mens die je bent,
geboren om te bloeien in het volle licht,
maar ook de weg van alle stof te gaan,
kijk in jezelf.

Laat toch je aarde niet verharderen.
Wrik los wat je weerhoudt
om levenskrachtig
als het kiemend zaad te zijn.

Ontdek die zin van je bestaan
die je met alle levenden verbindt.
Door met een zuiver hart te doen
wat recht is,
en wat ogen opent
en wat optilt.

Jou die genade is toegezegd,
spreek jij dan ook alleen maar
woorden van genade.

Kris Gelaude

Overdenking: Vastentijd

Heb ik gelijk als ik stel dat er maar weinig lezers zullen zijn die iets met *vasten* hebben?

Ik kan u in ieder geval vertellen dat ik er weinig mee heb.

Voor mij heeft vasten een negatieve bijklank, het heeft iets *dwingends*, misschien een beetje zoals een hongerstaking. Het heeft er dan mee te maken dat ik mijn wensen krachtiger wil laten overkomen, dat ik wil laten zien dat ik er alles voor over heb en bij een hongerstaking ook, dat ik ten einde raad ben: ik weet geen andere uitweg dan dit.

Het kan goed zijn om er eens wat dieper over na te denken. Waarom? Omdat vasten in de traditie van de kerk verbonden werd met de periode voor Pasen, die daarom ook wel *vastentijd* wordt genoemd. Rooms-katholieke en orthodoxe christenen beleven dat sterker dan veel protestantse christenen.

Wat is vasten?

Onthouding van voedsel of drank of beide voor gezondheids-, rituele, religieuze of ethische doeleinden. (Britannica.com)

Het komt in meerdere religies voor, zo hebben de moslims een vastenmaand, de maand Ramadan (dit jaar van 28 februari – 29 maart).

In de Bijbel wordt ook regelmatig over vasten gesproken.

In het Oude Testament komt het voor als:

- Een teken van rouw – David vast als Saul en zijn vriend Jonathan gestorven zijn.
- Boetedoening – Daniël doet boete voor de overtredingen van zijn volk.
- Om het persoonlijk gebed kracht bij te zetten – vasten en bidden.
- Toewijding aan God – als uiting van vroomheid.

Tijdens het joodse nieuwjaar op Grote Verzoendag moeten joden vasten, als boete voor de zonden die zij hebben gedaan.

In het Nieuwe Testament wordt er ook gesproken van:

- Vasten en bidden – vasten om het gebed kracht bij te zetten. Paulus spreekt daar in zijn brief aan de Korintiërs bijvoorbeeld over (1 Korintiërs 7).
- Vasten als toewijding aan God – het is het vasten waarover Jezus spreekt in Mattheüs 6. Waar Hij benadrukt dat je dat niet voor de mensen moet doen, maar voor God. Niet schijnheilig met een droevig gezicht, maar zonder dat anderen daar wat van bemerken.

Waarom vasten in deze tijd van het jaar, de veertig dagen voor Pasen?

Deze praktijk is waarschijnlijk ontstaan toen in de vierde eeuw een groot aantal mensen vroeg om het doopsel, dat in de paasnacht werd toegediend en waaraan een veertigdaagse voorbereiding voorafging; deze tijd diende ook als voorbereiding van de boetelingen op hun verzoening en ten slotte als voorbereiding van *alle gelovigen* op het grote verlossingsfeest Pasen.

Wat heeft dit alles u en mij te zeggen?

Ik probeer hier een antwoord te geven.

Het zet ons erbij stil dat ons geloof niet alleen een zaak van het hoofd is. Het is ook een zaak van beleving, van letterlijk ervaren in je lichaam. Door af te zien van eten en/of drinken ervaar je honger en/of dorst. In plaats van direct toe te geven aan het verlangen van je lichaam om te eten en te drinken, stel je de bevrediging van die behoefte uit. En door dat uitstellen ervaar je nadrukkelijker het belang van eten en drinken. Misschien beleef je daardoor weer dat voedsel een gave is en niet vanzelfsprekend. Het kan een ervaring van kwetsbaarheid en afhankelijkheid zijn. Vasten is dan de herontdekking van eten en drinken als gave,

als iets 'niet-vanzelfsprekends', door het ontvangen van die gave uit te stellen. Vasten is de gave van de voorbereiding op het feest van de opstanding, Pasen. Door in de periode voorafgaand aan dit grote christelijke feest af te zien van eten en/of drinken, kunnen we wanneer we met Pasen, de maaltijd gebruiken, bij voorkeur tezamen met anderen, daar intenser van genieten. De vreugde van de opstanding van het herleven, kunnen we zo ook lichamelijk beleven.

Is dat iets wat we zouden *moeten* doen? Nee, dat niet. We worden er nergens in de Bijbel toe opgeroepen. Dat wil niet zeggen dat het geen goede voorbereiding op Pasen zou kunnen zijn. Het past ook heel goed in onze tijd, waarin beleving weer populair is.

Hoe dan ook, leven we toe naar Pasen. Het feest van de bevrijding, het feest waarin we vieren dat het onmogelijke mogelijk is. Dat is de krachtige en hoopgevende boodschap van het Evangelie. Wellicht ben je als lezer wat somber gesteld, hetzij door de winterperiode, hetzij door de ervaring van ouder worden, hetzij door het nieuws. Misschien word je op een andere manier geconfronteerd met je kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Niet zelfgezocht maar door de omstandigheden waarin je terecht bent gekomen. Lijden is voor iedereen een realiteit waar we op de één of andere manier mee te maken krijgen. We noemen de vastentijd in de protestantse kerken ook wel de *lijdenstijd*, de tijd waarin we uitzien naar Pasen. Het is de hoop op bevrijding die ons ernaar doet uitzien. Pasen is het feest van de hoop op bevrijding, ja, van de bevrijding zelf.

Dat is ook wat ik ons allen toewens, *bevrijding* van dat wat ons klem zet, van dat wat ons bang en moedeloos maakt. Geloof wens ik ons toe, in de Opgestane, in Jezus die tegen Marta zei: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof u dat? (Johannes 11)

Dhr. Andries Boekhout

Wat ook gebeurt

Bij alles wat gebeurt
Schrikwekkend, mensonwaardig
Open ons hart en ons verstand
Voor wat ook gebeurt, geschiedenis maakt:
Gerechtigheid die volbracht wordt
Mensen die zich inzetten
Ten einde toe en zich houden

Dat onze ogen opengaan
Voor die flitsen van een nieuwe wereld
Die ook te zien zijn.
Dat wij volharden in onze verwachting:
Dat wij ons niet laten intimideren
Door wie macht hebben,
Nu nog wel, maar ooit niet meer

Dat wij volharden in onze verwachting:
Dat wij ons niet laten intimideren
Door wie macht hebben,
Nu nog wel, maar ooit niet meer

Dat wij vindingrijk worden,
En zelfs de kleinste kansen leren benutten
Om vrede te stichten en recht te doen:

Dat wij de moed niet verliezen,
Dat wij de stem die in ons spreekt van vrede
Niet wantrouwen als een illusie
Dat wij staande blijven in het geloof
Dat niets onmogelijk is
Bij God – ik zal er zijn,
Geen ding, geen woord

Huub Oosterhuis

Oecumenisch gesprek over Godsbeelden

Op maandag 28 april om 19.30u is er een mooie activiteit in Brugge: een oecumenisch panelgesprek waarbij vertegenwoordigers van de Katholieke kerk, de Verenigde Protestantse Kerk, de Adventskerk van Brugge, Pinkstergemeente de Kruispoort en Crossroad-Church in gesprek gaan over Godsbeelden. Ds. Jan-nica de Prenter zal voor deze activiteit deelnemen namens VPKB Brugge. De voorgangers nemen ons mee in de rijkdom van Godsbeelden in de Bijbel en de kunst, maar ook zullen ze in gesprek gaan over het beeldverbod. Welke keuzes maken de verschillende tradities hierbij? Het wordt zeker een leerrijk gesprek, met veel respect en waardering voor elkaar, en toch worden de verschillen niet uit de weg gegaan. Er zijn folders in de kerk beschikbaar.

De Bijbeldienst van het bisdom Brugge organiseert, in samenwerking met de oecumenische werkgroep 'Samen rond de Bijbel' een panelgesprek over **'Godsbeelden in de 21ste eeuw'**.

Onder de panelleden zijn vertegenwoordigers uit de protestantse, evangelische, katholieke en adventistische kerken uit Brugge.

Wanneer? maandag 28 april van 19u30 tot 21u00
Waar? Grootseminarie Brugge, Potterierei 72, 8000 Brugge
of via live-stream
Reservatie? verplicht via info@biblia.be
Kostprijs? gratis

Bijbelbabbel

Om de twee weken is er op vrijdagavond om 19.30u ook Bijbelbabbel: een laagdrempelige Bijbelgespreksgroep over geloof, levensvragen en Jezus. In de komende periode volgen we het kringboekje “Bouwen op de Rots” van Nelly van Kampen-Boot over de Bergrede. Het zijn steeds weer boeiende en leerrijke gesprekken. Dus wees welkom als u aan wilt sluiten.

Een tweetal keer per jaar gaat de Bijbelgespreksgroep ook op stap. Op zaterdag 11 januari werd een bezoek gebracht aan het Adornesdomein. Biblia-gids Jan Kerkhof loodste de deelnemers in het museum doorheen het unieke verhaal van de familie Adornes, van zijn oprichters tot zijn huidige beheerders. Daarna werd een bezoek gebracht aan de 15^{de}-eeuwse Jeruzalemkapel. Deze kapel werd ingewijd in 1429 en is naar verluidt geïnspireerd op het grondplan van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem.

Afgesloten werd er met een gezellig etentje in restaurant Du Phare.



Dankdienst voor het afscheid van Ds. Jannica de Prenter

Op zondag 23 februari jl. was de dankdienst voor het afscheid van dominee Jannica de Prenter. Het was een bijzondere en mooie dienst. De belangrijke Bijbeltekst van deze dienst kwam uit Nehemia 8 : 10: “Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht”.

De laatste woorden in de preek waren een boodschap voor ons: Wees niet bedroefd nu wij afscheid nemen, maar vindt vreugde in de Heer. Wees dankbaar om wat God in ons midden gezegend heeft: de jarenlange trouw van mensen, dienstbaarheid en de vriendschap, de zorg ook voor elkaar, het geloof dat groeide, de Bijbelgroepen die vanuit onze gemeente ontstaan zijn. Blijf je voeden aan de bron van Zijn Woord, blijf in Zijn liefde. Dank God in alle omstandigheden en vindt vreugde bij Hem. Maar bovenal: heb elkaar lief!

Ons kerkkoor heeft mooie liederen gezongen onder leiding van onze dirigent Arnaud Devos. Het koor zong o.a. het lied “Tien-duizend redenen tot dankbaarheid” van Mat Redman en Jonas Myrin, het lied “Wij danken U” van Remco Hakkert en “An Irish Blessing” van James E. Moore. Sebastiaan Inghelbrecht speelde op het orgel.

Er waren mooie afscheidswaarden van ds. Jelle Brouwer namens de Synode, hij las nog een stukje voor uit de sollicitatie van ds. Jannica destijds en roemde haar voor het werk dat ze gedaan heeft voor de VPKB. Ds. Simon van der Linden roemde haar voor haar bekwame preken. Bisschop Lode Aerts las nog een stukje voor van Bonhoeffer. Dhr. Andries Boekhout bedankte haar voor het werk in de Reflectiegroep Oostende en de samenwerking. Als laatste namens de gemeente sprak Anja van Holst, die haar bedankte voor haar nauwgezette inzet en het vele werk dat zij verzet heeft. Alle sprekers bedankten ds. Jannica de Prenter voor haar grote inzet in de Oecumene.

Na de dienst was er de afscheidsreceptie. Heel mooi passend bij de Bijbeltekst die ds. Jannica had gekozen voor deze dienst waren de heerlijke, mooi uitziende en goed verzorgde hapjes. Met veel dank aan Tahereh, Mohsen en hun dochters Yasaman en Yeganeh. Ze hebben veel werk verricht om dit voor elkaar te krijgen. En we hebben eens kunnen proeven van de Iraanse keuken. Ook een hartelijk dank voor alle mensen die achter de schermen hebben geholpen met de receptie. Dankzij alle hulp werd het een mooie receptie en een mooi afscheid van onze dominee Jannica de Prenter.

Mevr. Anja van Holst



Cursus lekenprediker

Toen ik afgelopen zomer het affiche op het bord zag hangen voor een nieuwe cursus voor lekenpredikers bekwam mij direct het gevoel, waarom ik niet? Ik heb toen de contactinformatie opgeschreven en thuis een mail geschreven of ik mee mocht doen aan deze cursus. Daar kwam een positief bericht over terug. De cursus zou gehouden worden op de protestantse faculteit in Brussel. Daar was de eerste bijeenkomst, die inleidend was voor de rest van de cursus.

De opkomst voor de cursus was echter zo overweldigend (14 kandidaten waarvan 2 al lekenprediker zijn) dat de collegezaal op de faculteit te klein bleek te zijn. De daarop volgende cursusedagen zijn, met uitzondering van het bijwonen van een gastcollege, in het Huis van het Protestantisme voortgezet.

Tijdens de cursus zijn de volgende onderwerpen belicht:

- Elementaire kennis van de liturgie
- Elementaire kennis homiletiek
- Elementaire kennis exegese
- Inzicht in de werking van de VPKB
- Reflectie op kerk en samenleving
- Reflectie op de positie van de gastpredikant
- Inleiding op het interpreteren van de Bijbel
- En een dag aan praktische oefeningen

De laatste dag was er een presentatie van onze eindopdracht, die bestond uit: het volledig uitschrijven van een liturgie inclusief alle gebeden, een kindermoment, een eigen preek en een video-opname. Hierin moest voor de cursusleiding te zien zijn hoe wij onszelf presenteren tijdens een dienst. Deze video-opname en liturgie hebben wij eerst in kleinere werkgroepjes onderling besproken, en hebben wij elkaar beoordeeld. Daarna moesten we de opname van 10 minuten inkorten naar ongeveer 3 minuten en opsturen naar de cursusleiding. Deze bestond uit Ds. Arjan Knop (vormingswerker VPKB) en Prof. Leendert-Jan Parlevliet (Hoogleraar Praktische Theologie aan de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies FPTR).

Ik mocht een getuigschrift ontvangen dat ik de cursus heb gevolgd en naar voldoening heb afgerond.

Waarom deze cursus?

Op een affiche voor deze cursus is dat als volgt geduid: In een tijd waarin het predikantentekort voelbaar is, vervullen lekenpredikers een steeds prominentere rol. Hoewel het voorgaan in protestantse erediensten traditioneel voorbehouden is aan theologisch geschoolde predikanten, erkent de VPKB de waarde van lekenpredikers als aanvulling op het ambt. Om deze waardevolle bijdrage te ondersteunen en te versterken, krijgen lekenpredikers vanaf september een cursus aangeboden.

Voorgaan in de eredienst, bidden in naam van de gemeente en preken is volgens onze traditie in eerste instantie voorbehouden aan de predikant. Zij of hij heeft hiervoor een lange en toch wel zware opleiding afgerond en alle nodige bagage meegekregen om het ambt uit te voeren. In onze kerk hebben we een groot tekort aan predikanten, zoals we allemaal ervaren. We vinden het belangrijk dat elke zondag de kans wordt geboden om samen te komen als gemeente rond het Woord van God. Maar hoe doe je dat als er geen eigen dominee is (of die is er wel, maar heeft recht op een vrije zondag)? Dan kun je een beroep doen op de zogenaamde lekenprediker.

We hebben het hier over predikers die niet de hele academische theologische opleiding hebben doorlopen en daarom 'lekenpredikers' worden genoemd. Het woord 'leek' is hier een neutrale term die alleen aangeeft dat iemand niet in het ambt van predikant is bevestigd. Het is geen negatieve term in de zin dat iemand niets afweet van een bepaalde activiteit of beroep. Lekenpredikers is misschien niet de beste aanduiding voor mensen die voorgaan in de eredienst en geen theologen zijn, maar het geeft wel aan waar het om gaat.

In een artikel over de rol van de lekenprediker schrijft ds. Stefan Gradl hierover het volgende:

“Lekenpredikers vervangen predikanten niet, ze vullen ze aan. Predikanten zijn een vrij homogene groep: ze zijn allemaal academici, ze hebben allemaal min of meer dezelfde studie achter de rug, ze zijn geschoold in dezelfde manieren van Bijbeluitleg. De meerwaarde van lekenpredikers is dat zij hún levenswereld en hún ervaringen inbrengen en daardoor soms een andere insteek hebben dan de vaktheologen. (...) Het gaat niet om een minachting van deskundigheid en vak-

kennis, maar om aanvullende perspectieven en andere levenservaringen die voor de gemeente verrijkend kunnen zijn en die de verkondiging door de vaktheologen niet vervangen, maar aanvullen.”

Lekenpredikers zijn dus waardevol voor de levende kerk en brengen hun eigen ervaringen, inzichten en talenten mee in hun dienst aan het Woord.

Ik hoop dat het na het lezen van dit artikel het minder bevreemdend is om mij in de rol van lekenpredikant te zien.

Dhr. Peter van Harrewijn.

School - en toeristische bezoeken

Er zijn nogal wat scholen die in het kader van levens-beschouwingslessen vragen om ons Keerske te bezoeken. Het ontdekken van andere religie is deel van het leerplan geworden. Nu al is er met vier scholen afgesproken, zij brengen leerlingen mee in de leeftijd van 12-15 jaar. Een bezoek duurt ongeveer 30-45 minuten, deze groep komt met 10 klassen. Van twee klassen zijn de leerlingen autistisch. Ook integratie-klassen zijn al geweest, en komen nog; dit zijn mensen die uit alle mogelijke windstreken komen, in de leeftijd van 15-35 jaar, en nog maar weinig van onze taal kennen. Het overbrengen van ons gedachtengoed vergt eigenlijk gespecialiseerde leerkrachten.

Andere groepen die ons willen bezoeken komen niet alleen voor het gebouw of de geschiedenis: zij willen van/over het Protestantisme leren en de gemeente leren kennen: Zo verwachten wij op **24 april** in de namiddag een OKRA- groep van een 25 tal personen die naast de kennismaking met het Protestantisme ook de gemeente wil ontmoeten. Daartoe zal er na de presentatie koffie en thee aangeboden worden: een gezellig samenzijn waarbij gemeenteleden, u dus, gevraagd wordt aanwezig te zijn!

Nog zo'n gelegenheid doet zich voor op **19 mei**. Rond 10 uur komt Ds. Guy Liagre met een groep Zwitserse gemeenteleden die enkele dagen in Vlaanderen verblijft. Na een kort bezoek gaan zij naar Nieuwpoort, velen hebben nog nooit de zee gezien.

Dhr. Albert Eversen

Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 19 januari ll. kondigde dhr. Wim Buijs officieel mee dat ik als nieuwe voorzitter van De Vrienden van 't Keerske in functie treed.

Allereerst dank aan Wim Buijs die welwillende Patrick Hellebuck opvolgde als interim-voorzitter waardoor het mogelijk was de activiteiten in 2024 voort te zetten.

We vergaderen met het bestuur om het programma voor 2025 te bespreken, maar volgende activiteiten staan zeker zoals in het verleden reeds op het programma. Ook het nieuwe tweejaarlijkse doel komt ter sprake en wordt te gelegener tijd medegedeeld.

Op 19 januari organiseerden we reeds de nieuwjaarsreceptie met zachte broodjes en sprankelende drank.

Op 27 februari overhandigden we de opbrengst van het vorige tweejaarlijkse doel, nl. Komerbi in aanwezigheid van schepen dhr. Nico Blontrock die ons meer vertelde over het Brugse culturele leven.

De traditionele kaas-en wijn avond zal dit jaar doorgaan alsook de uitstap rond eind augustus. We voorzien ook nog een mooi concert in ons Keerske.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt nog steeds 10 euro en door het te storten op rekening BE100000 1658 7404 betoont u uw sympathie voor onze activiteiten die tot doel hebben onze plaatselijke uitstraling aan het Brugse leven te bevorderen.

Suggesties van uw kant zijn welkom.

Namens het bestuur

Mevr. Gaby Labeur

Kommerbi

Het tweejaarlijks lokale goede doel van vzw De Vrienden bracht dankzij jam, sneeuwkllokjes, postuurtjes, eetfestijnen en milde giften het prachtige bedrag van

€3240

Het volgende project wordt in de volgende kerkbode voorgesteld.



Op het moment van dit schrijven is het de week van gebed voor eenheid van christenen.

In ons district Oost- en West-Vlaanderen zijn er ook verschillende VPKB-gemeenten die met christenen van de Rooms-Katholieke, Anglicaanse en Orthodoxe kerk gezamenlijke vieringen of andere activiteiten doen. Dit gebeurt niet omdat wij dit alleen maar leuk vinden, of omdat het zo gezellig is.

Het is iets waar Jezus voor bidt tot Zijn Vader in Johannes 17. In dit mooie gebed vraagt Jezus voor zijn leerlingen en voor alle gelovigen dat zij samen één zijn.

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

Dit doet me denken aan een eenvoudig Opwekkingsliedje, en dat gaat als volgt:

Vader, maak ons één. Vader, maak ons één,
opdat de wereld weet,
dat Gij zond uw Zoon. Vader, maak ons één.

(Opwekking 118 van Rick Rider, vertaald uit het Engels “Father, make us one”)

Op de eerste districtsvergadering van 2025 (18 januari ll.) zei gastheer, dominee Tihamér Buzogány, in zijn openingswoorden: “We moeten elkaar niet zien als tegenstanders, maar als medestanders. Als kerk moeten we daarbij samenwerken, niet op ons eiland blijven zitten. Wij hebben elkaar nodig!”

De uiteenzetting van ds. Jannica de Prenter over Dietrich Bonhoeffer ging in dezelfde lijn. In zijn boek *Gemeinsames Leben* (Leven met elkander 1939) schrijft hij:

“Het is voor de christen niet vanzelfsprekend, dat hij onder christenen mag leven. Jezus Christus zelf leefde te midden van zijn vijanden en tenslotte lieten al zijn discipelen hem in de steek. Aan het kruis was Hij volkomen alleen, omgeven door boosdoeners en spotters. Daarvoor was Hij in de wereld gekomen: om vrede te brengen aan de vijanden van God. Daarom behoort ook de christen niet te verkeren in de veilige beschutting van het kloosterleven, maar midden onder de vijanden. Dáár heeft hij zijn taak en zijn werk. ... alleen verenigd in Jezus Christus en ook slechts daarin één ... Daarom is het in de tijd tussen de dood van Christus en de jongste dag, alleen maar een genadige vóór-gift der laatste dingen, als christenen hier toch reeds in een zichtbare gemeenschap met andere christenen mogen leven. Het is genade van God, dat in deze wereld een gemeente zichtbaar, rondom Woord en Sacramenten, bijeen mag komen.”

Nog op de districtsvergadering werd gevraagd naar nieuws uit de gemeenten van ons district, met de focus op samenwerking.

In de Westhoek is er een vergadering gepland waarop de kerkenraden van Kortrijk, Ieper, Menen en Roeselare de koppen bijeen steken om samenwerking handen en voeten te geven.

Het doet ook goed om de daadwerkelijke solidariteit te zien van gemeenten die financieel sterker staan met deze die minder be-
goed zijn; enkele “sterke” gemeenten betalen reeds spontaan een
grotere bijdrage zodat het totale verschuldigde bedrag van het
district OWVL kleiner wordt.

Om te eindigen citeren wij hier de oproep van de apostel Paulus
(1 Kor. 1:10):

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus
roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te ver-
mijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.

Dhr. Luc D’Hoe

WereldGebedsDag 2025 – 7 maart – 19 uur - wereldwijd verbonden.

Als christenen staan we daar lang niet altijd bij stil, dat we deel uitmaken van een wereldwijde beweging. Toch is dat zo, en het is goed om daar wel bij stil te staan, zeker nu de kerk in ons deel van de wereld krimpt. Om die reden begin ik de verkondiging ook vaak met de woorden: 'Gemeente van Jezus Christus, klein stukje van die wereldwijde Kerk'. Tijdens de *wereldgebedsdag* staat die wereldwijde verbondenheid op de voorgrond. De liturgie is dit jaar voorbereid door christinnen van de Cookeilanden.

Ieder jaar *sinds 1887* gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van **Wereldgebedsdag**, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde Bijbelgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.

De viering van **Wereldgebedsdag** wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. De landen die de orde van dienst gaan samenstellen, de thema's en de bijbehorende Bijbelteksten worden gekozen op de vierjaarlijkse internationale conferentie.



Taizé-vieringen – Ook in de Taizé-vieringen beleven we iets van die wereldwijde verbondenheid. Taizé-vieringen vinden bij voorkeur plaats op de vrijdagavond. Dat is de avond waarop in diverse landen christenen van verschillende achtergrond samenkomen om samen te bidden, samen meditatief te zingen, samen stil te zijn en samen te luisteren naar een Bijbelgedeelte. Bij het gebed, staat het gebed om *vrede* centraal. Sinds oktober zijn er ook weer dergelijke vieringen in Oostende en wel op de derde vrijdag van de maand van 18:30 – 19:30 uur.



De agenda t.e.m. 4 mei 2025

zondag 2 maart	11 uur Samenkomst
vrijdag 7 maart	19 uur viering WereldGebedsdag
zondag 9 maart	11 uur <i>Kringviering</i>
vrijdag 14 maart	15 uur overleg reflectiegroep
zondag 16 maart	11 uur Samenkomst
vrijdag 21 maart	18:30 uur Taizé-viering
woensdag 26 maart	19 uur Bijbelgroep Handelingen
zondag 30 maart	11 uur speciale viering in teken van <i>vasten</i>
zaterdag 5 april	14 uur Districtsvergadering – kennismaking kandidaat-voorzitters synodale raad
zondag 6 april	11 uur Samenkomst
woensdag 9 april	19 uur Bijbelgroep Handelingen
zondag 13 april	11 uur <i>Kringviering</i>
Goede vrijdag 18 april	Gebedsmoment in Hazegraskerk
Paaszondag 20 april	11 uur gezamenlijke Paasviering
zondag 4 mei	11 uur Samenkomst
elke maandag- en vrijdagnamiddag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open – spring eens binnen
Elke woensdagnamiddag:	<i>Koffiebabbel</i> 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout

Koorrepetities

In het begin van dit nieuwe jaar is het koor bijeengekomen. Er is gesproken over hoe wij als koor nu verder willen gaan. Er is aangegeven dat wij als koor graag zullen zingen tijdens de Paasdienst. Het koor wil dan graag een aantal voor het koor bekende liederen zingen. Onze dirigent Arnaud Devos wil ons koor hierin begeleiden. Pieterjan van Daele zal ons op het orgel begeleiden.

Vanuit de kerkenraad

Wilt u a.u.b. twee belangrijke data noteren?

De eerste is zondag 9 maart a.s. dan is er na de dienst een gemeentevergadering waarin het e.e.a. besproken zal worden in het kader van de bezinningsperiode nu de gemeente vacant is geworden.

De tweede datum is zondag 13 april a.s. dan is er na de dienst de jaarlijkse gemeentevergadering. Hierin wordt o.a. het jaarverslag van onze gemeente besproken. De stukken voor deze vergadering zullen tijdig gereed liggen achterin de kerkzaal.

Graag willen wij hier nog een opmerking plaatsen. Wij doen als kerkenraad ons best om veel werk op te vangen nu wij vacant zijn geworden. Echter kunnen wij onmogelijk alle taken volledig vervullen die een fulltime werkende predikant vervult. Wij vragen dan ook aan onze gemeenteleden om de gemeente te helpen waar ze dit kunnen. Ook omzien naar elkaar is heel belangrijk nu wij vacant zijn.

Beroepingscommissie

De kerkenraad heeft besloten dat de beroepingscommissie uit 7 tot 9 personen zal kunnen bestaan. Wij vragen gemeenteleden die in de beroepingscommissie willen komen, dit liefst schriftelijk via de mail aan één van de kerkenraadsleden door te geven.

Namens de kerkenraad,
Mevr. Anja van Holst

De werkgroep voor de verkiezing van de voorzitter van de VPKB heeft, zoals voorzien in de kerkorde, de ontvangen sollicitaties onderzocht, in het bijzonder of deze sollicitaties voldeden aan de eisen zoals gesteld in de oproep voor kandidaten. Zij heeft ook een ontmoeting georganiseerd met elk van de kandidaten. Tenslotte heeft de werkgroep twee kandidaten weerhouden die zij ter stemming zou willen voorleggen aan de Synodevergadering op 17 mei 2025.

De geselecteerde kandidaten zijn:

ds. Isabelle Detavernier-Blommaert voorganger te Brussel-Botanique en ds. Emmanuel Coulon, voorganger te Marcinelle.

Van beide kandidaten hangt het CV aan het mededelingenbord. Wie een voorkeur heeft voor een kandidaat laat dat weten bij onze stemgerechtigde afgevaardigde: Albert Eversen.

Op de synodevergadering van 17 mei zal, naast de verkiezing van een nieuwe voorzitter, ook nagedacht en gewerkt worden rond het thema: “(Jezelf) vreugdevol geven”. Daarvoor werd een brochure uitgewerkt, bruikbaar in de eigen gemeente bij Bijbelstudie, gesprekken en acties. De brochure telt 36 pagina’s en is digitaal verkrijgbaar bij de kerkenraad. Een voorproefje geef ik graag mee:

Bijbelse les over geven.

door Ds. Katelijne Depoortere

Geven aan armen, geven voor goede doelen, zeker voor een organisatie die je kent uit de buurt, is fijn. Het geeft een goed gevoel. Maar er valt –Bijbels gezien- veel meer over te vertellen.

Lees even met mij mee: 2 Korintiërs 9:8-10:

“God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog

ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechterhand houdt stand, voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.”

In dit kleine stukje tekst zit een rijke schat! Het ligt in Gods macht om ons genoeg te geven. Genoeg om in staat te zijn om (ieder) goed werk te doen. Geven doen we niet enkel met geld. Soms is je glimlach meer waard dan een grote som.

In vers 9 gaat het over de armen. God deelt uit aan de armen. Hoezo deelt God uit? Dan zouden er toch geen armen zijn?

God overstelpt ons met gaven en deelt door ons uit aan wie tekort komt. Hoe heerlijk is dat! Dat is één van de vele manieren waarop Gods rechtvaardigheid werkt. Heb je er al eens bij stilgestaan, dat we door te geven meewerken met God? Samenwerken met de eeuwige, ongeziene Grote-is-een-veel-te-klein-woord God?

Die gedachte wordt herhaald in een beeld dat alles vat: God verschaft ons zaad om te zaaien, en als wij zaaien, zal Hij het laten ontkiemen. Ik heb nu de neiging om te gaan schrijven: en het zal vrucht dragen, dertig-, zestig- en honderdvoudig. Maar dan zijn we in Marcus 4:20 beland.

De connectie tussen beide teksten is wel sprekend. Door het geven, ons zaaien, zal onze rechtvaardigheid vrucht dragen. Het is goed om een rechtvaardigheidsgevoel te hebben, maar het is veel beter om rechtvaardigheid te zaaien, zodat kan geoogst worden.

Dat is hoe God werkt, dat is hoe Hij met ons wil samenwerken. En die samenwerking is zo ontzettend mooi, dat je hart er helemaal blij van wordt. Op den duur weet je dat en dan ben je bij het geven zelf al blijmoedig, want je weet dat God jouw zaad laat ontkiemen en dat het vrucht zal dragen.

Ook deze boodschap is als een zaad. Geef ze blijmoedig door en de oogst zal groot zijn!

Erediensten 10.00 uur

Zondag 2 maart

Predikant	Dhr. Francis van de Walle
Ambtsdrager	Mevr. Annegret Kutsch
Orgel	Dhr. Sebastiaan Inghelbrecht
Koffie	Dhr. Ahmad Manabi en Dhr. Albert Eversen

Zondag 9 maart

Predikant	Dhr. Robert Goemare
Ambtsdrager	Mevr. Anja van Holst
Orgel	Dhr. Sebastiaan Inghelbrecht
Koffie	Fam. Klifman

Zondag 16 maart

Predikant	Mevr. Els Maassen
Ambtsdrager	Dhr. Wolfgang Lestaeghe
Orgel	Dhr. Sebastiaan Inghelbrecht
Koffie	Dhr. Geert Demol en Dhr. Ronald Vandermeersch

Zondag 23 maart

Predikant	Dhr P. Van Harrewijn
Ambtsdrager	Dhr. Albert Eversen
Orgel	Dhr. Alexander Vangaever
Koffie	Fam. Bentein

Zondag 30 maart

Predikant	Dhr. Machiel Lock
Ambtsdrager	Mevr. Annegreet Kutsch
Orgel	Dhr. Arnoud Devos
Koffie	Mevr. Monika Chrzanovska en Dhr. Albert Eversen

Zondag 6 april

Predikant Dhr. Joachim Diessner
Abtsdrager Mevr. Anja van Holst
Orgel Dhr. Sebastiaan Inghelbrecht
Koffie Fam. Van Groenigen

Zondag 13 april

Predikant Ds. Arjan Knop
Ambtsdrager Dhr. Wolfgang Lestaeghe
Orgel Mevr. Lieve Vercruysse
Koffie Fam. ten Kate

Goede Vrijdag 18 april om 20.00 uur

Predikant Ds. Frans van der Sar
Ambtsdrager Dhr. Albert Eversen
Orgel Dhr. Pieterjan van Daele

Zondag 20 april, Pasen

Predikant Dhr. Machiel Lock
Ambtsdrager Mevr. Annegreet Kutsch
Orgel Dhr. Pieterjan van Daele
Koffie Fam. Deceuninck

Zondag 27 april

Predikant Dhr. Andries Boekhout
Ambtsdrager Mevr. Anja van Holst
Orgel Dhr. Dimos de Beun
Koffie Dhr. Ahmad Manabi en Dhr. Albert Eversen

Zondag 4 mei

Predikant Mevr. Els Maassen
Ambtsdrager Dhr. Albert Eversen
Orgel Dhr. Dimos de Beun
Koffie Fam. Klifman

KERKENRAAD

Ouderlingen:

- **Mevr. A. van Holst (scriba)** ☎ +31 117 302 844
Sasputsestraat 26, 4507 JX Schoondijke (NL)
- **Dhr. A. Eversen** ☎ 0495 22 88 37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint Andries
- **Mevr. A. Kutsch** ☎ 050 32 24 00
Bevrijdingslaan 8, 8000 Brugge

Diakenen:

- **Dhr. W. Lestaeghe** ☎ 0488 25 02 80
Ezelstraat 40, 8000 Brugge

BESTUURSRAAD

Voorzitter:

- **Jasper Clarisse** - jasper.clarisse@gmail.com

Secretaris:

- **Adriën Deceuninck** - a.deceuninck@telenet.be

Penningmeester:

- **Wim ten Kate** - w.tenkate@skynet.be

Leden:

- **Jan van Groenigen** jan.van.groenigen@gmail.com
- **Wolfgang Lestaeghe** wolfgang.lestaeghe@hotmail.com

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Mevr. Riek van de Westeringh – Dhr. Albert Eversen –
Dhr. Adriën Deceuninck – Dhr. Giovanni Bentein

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge:

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)

Diaconie:

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden:

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) – BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 2-maandelijks

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Dhr. Albert Eversen, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440