



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

---

# INHOUDSOPGAVE

## Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Wordt vissers van mensen!
- 7 Gemeentenuws Brugge
- 10 Van de kerkenraad
- 11 Oecumenisch nieuws
- 13 Van vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk  
Brugge
- 14 Nationaal nieuws
- 17 Groet uit Oostende
- 19 Van de Diaconie: Wereld Lepradag
- 21 Erediensten
- 24 Voor de kinderen

## ***Inleidend woord***

Hier is dan de eerste kerkbode van het nieuwe jaar. Wat roept dit nieuwe jaar allemaal bij ons op: twijfel, onzekerheid, geloof, hoop, toekomst? In de overdenking in deze kerkbode gaat het over roeping. 'Kom en volg mij' is de eerste uitnodiging waarmee Jezus zijn leerlingen aanspreekt, nog voordat ze leerlingen zijn. Die uitnodiging geldt ook voor ons. Want kerk-zijn betekent ten diepste dat je samen op weg gaat en Jezus volgt. Het enige positieve antwoord op geroepen worden is navolging. Een mooi thema dus om over na te denken aan het begin van dit nieuwe jaar. Daarnaast kunt in deze kerkbode meer lezen over de afscheidsdienst, en het nieuws uit de oecumene en de nationale kerk. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier en een gezegend nieuwjaar.

*Ds. Jannica de Prenter*



**Heer, van U is de toekomst,  
het heden en het verleden.  
Van U is de toekomst:**

**trek met ons mee  
en ga voor ons uit  
als de wolkkolom overdag  
en de vuurpilaar in de nacht,  
verborgen aanwezig.**

**Verzeker ons van Uw liefde.  
Verzeker ons steeds opnieuw  
dat wij nooit zonder U zullen zijn.  
Druk Uw zegel op ons hart en onze ziel,  
wij leven en bewegen in U.**

**Schenk ons vertrouwen,  
maak ons hoopvol en zeker.  
Door Jezus onze Heer.**

*Ds. Charlotte Inkelaar- de Mos*

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/gebed-bij-het-nieuwe-jaar/>

## **Overdenking: Wordt vissers van mensen!**

### **Mattheüs 4:12-22 (NBV31)**

<sup>12</sup>Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. <sup>13</sup>Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. <sup>14</sup>Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: <sup>15</sup>‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: <sup>16</sup>Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschonen.’ <sup>17</sup>Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

<sup>18</sup>Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. <sup>19</sup>Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ <sup>20</sup>Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. <sup>21</sup>Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen <sup>22</sup>en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem.

### **Een verhaal over roeping en omkeer**

We staan aan het begin van een nieuw jaar: als een onbeschreven boek ligt het nog helemaal open. Wat zal de toekomst ons brengen? En welke wegen moeten wij inslaan? Dat zijn vragen die bij velen van ons leven. Want een vacante tijd in de gemeente brengt onzekerheid met zich mee. En tegelijk is een vacante periode ook een tijd bij uitstek om na te denken over de roeping van de gemeente. Wat is ten diepste onze opdracht? Wat zijn onze sterke kanten als gemeenschap, en waar zijn we kwetsbaar? Waarin willen we groeien? Daarom neem ik u in deze overdenking mee naar Mattheüs 4, waar Jezus zijn eerste leerlingen roept om vissers van mensen te zijn. Heel gewone mensen nodigt Hij uit om met Hem mee te gaan, en in zijn voetspoor te ontdekken wat het betekent om te leven in het licht van zijn koninkrijk.

### **Licht voor alle volken**

Het verhaal begint dreigend, met de macht van Herodes Antipas die Johannes die Doper heeft laten ‘arresteren’ (*paradídoom*). Nu al hangen er donkere wolken boven het leven van Jezus, want

hoofdstukken later wordt hetzelfde werkwoord voor Jezus' arrestatie gebruikt (Matt 4:12; cf. Matt 26:45; 27:2). Jezus wijkt uit naar het gebied van Kafarnaüm, dat aan de noordwestkant van het meer van Galilea ligt. Daar, in het gebied van de stammen Zebulon en Naftali, begint Jezus het evangelie te verkondigen. Daarom laat Mattheüs hier Jesaja 9 meeklinken: 'Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht; zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen' (Jes 9:1). Het land van Zebulon en Naftali stond in de tijd van Jesaja al bekend als het 'Galilea der heidenen'. Israëlieten en andere volken leefden er naast elkaar. Het is een gebied dat door vrome wetsgetrouwe Joden in Judea en Jeruzalem met wantrouwen bekeken werd. Maar juist in dat Galilea van de heidenen gaat een nieuw licht op. Aan alle mensen die het horen willen verkondigt Jezus het goede nieuws: licht voor alle volken, en bevrijding uit de duisternis!

### **Kom tot inkeer!**

Jezus roept de mensen op tot een nieuw bestaan. 'Kom tot inkeer', zegt Hij tegen hen, 'want het koninkrijk van de hemel is nabij' (Matt 4:17). Mattheüs gebruikt een werkwoord dat van het Griekse woord *metanoia* is afgeleid. En dat betekent: 'spijt hebben', 'tot inkeer komen', 'je gedachten veranderen'. Het is een oproep om eerst naar binnen te keren, en je hart te onderzoeken, zodat je tot een ander perspectief komt, een nieuwe bestemming. In deze woorden van Jezus kun je de profetische stemmen van Jesaja en Jeremia herkennen, die steeds weer oproepen om recht te zetten wat krom is in de maatschappij. Diezelfde profetische oproep tot omkeer had in de woestijn geklonken door de mond van Johannes de Doper (Matt 3:2). Dat geluid mag niet verstommen, en wordt nu door Jezus overgenomen. Ook Jezus wil de mensen bewegen tot een andere weg: om het pad te gaan van Gods gerechtigheid, en barmhartigheid voor de ander.

### **Wordt vissers van mensen**

Even later lezen we hoe Jezus langs het meer van Galilea wandelt. En daar aan de oevers van het meer ziet hij twee broers. Het zijn Simon Petrus en zijn broer Andreas. Alle dagen zijn ze op het water te vinden. Jezus vraagt hen om hun netten te verlaten en Hem te volgen. 'Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers



Wordt mensenvissers! © Unsplash

van mensen maken' (Matt 4:19). Jezus gebruikt heel bewust woorden uit hun eigen leefwereld, zodat hun harten opengaan voor zijn uitnodiging. Jezus blijft heel dicht bij hun talenten en vaardigheden, en gebruikt taal die ze kunnen verstaan: 'wordt vissers van mensen'. Jezus wil een ander perspectief bij hen teweegbrengen, Hij wil dat ze hun blikveld draaien naar de nood onder de mensen. Niet langer zullen ze op het gedierte in het water vissen; ze zullen vissers van mensen zijn. Visser zijn is een hard en zwaar beroep. Er is moed voor nodig, kracht en veel geduld. En dat geldt ook voor hun nieuwe opdracht. Jezus nodigt hen uit: Help mij om mensen uit de diepten van de ellende op te vissen, om verlorenen aan land te trekken; help mij om mensen te troosten bij wie het water aan de lippen staat, om zij die wegzinken in het donker weer hoop te geven. Zo worden Petrus en Andreas op weg gezet om mensenvissers te worden, om achter Jezus aan te gaan en in zijn naam de goede boodschap te verkondigen.

### **Meteen op weg gaan?**

Simon en Andreas horen de stem van Jezus, en ze luisteren ook echt naar Hem. 'Meteen' (*eutheos*), zo benadrukt Mattheüs, verlieten ze hun netten en volgden Hem. Twee verzen later volgen er nog twee andere broers: het zijn Johannes en Jakobus, de zonen van Zebedeüs. Terwijl ze met hun vader hun netten aan het verstellen zijn, worden ook zij tot mensenvissers gemaakt. En ook van hen vertelt Mattheüs dat ze de boot 'meteen' achterlieten, en Jezus volgden (Matt 4:22). Dat is nogal wat: om alles wat bekend en vertrouwd is, om datgene waarmee je je brood verdient, meteen achter te laten. De uitnodiging van Jezus moet hen diep in het hart geraakt hebben. Vaak hebben wij meer tijd nodig om tot beweging te komen. 'Kom en volg mij' klinkt Jezus' uitnodiging. Ik wil je uitnodigen om in de komende tijd goed na te denken. Hoe kan ik helpen, in onze gemeente en in de samenleving, om ja te zeggen op die uitnodiging van Christus? Hoe kan

ik helpen om mensen te troosten, om licht te zijn voor de ander? Denk eens goed na over de talenten die je gekregen hebt en hoe je ze kunt inzetten. Want ook in onze gemeente zijn er helpende handen nodig; mensen die meedoen en meedenken, vooral in de vacante tijd die voor ons ligt.

### **Twee aan twee**

Het valt mij steeds weer op dat Jezus zijn leerlingen in tweetallen roept. Het begint bij Petrus en Andreas: de twee broers worden samen op weg gezet. Ze waren geen Schriftgeleerden, maar eenvoudige vissers. Daarom roept Jezus hen ook twee aan twee, zodat ze steun hebben aan elkaar. Vanaf het begin is de beweging van het evangelie van licht en vrede een beweging van samenwerken en samendoen, waarbij mensen samen op weg gaan. Het evangelie zegt ons dus dat we er niet alleen voor staan. 'Kom en volg mij'. De roeping van de gemeente is om Hem te volgen. Daar begint het mee, en in de tweede plaats behelst het ook de opdracht om zorg te dragen voor mensen. Daaruit bestaat de dienst aan God. We worden uitgenodigd om in beweging te komen, om steeds weer te luisteren naar de stem van Christus. Om aan armen het goede nieuws te brengen, en hoop aan mensen die nu nog wandelen in de duisternis, om treurende te troosten. In die beweging mogen we meewandelen, ieder met zijn eigen talenten en mogelijkheden. 'Kom en volg mij'. Want ook jij bent geroepen.

*Ds. Jannica de Prenter*



## *Irish Blessing*

May the road rise up to meet you,  
may the wind be always at your back.  
May the sun shine warm upon your face,  
the rains fall soft upon your fields.  
And until we meet again,  
may God hold you in the palm of his hand.

May God be with you and bless you:  
may you see your children's children.  
May you be poor in misfortune,  
rich in blessings.  
May you know nothing but happiness  
from this day forward.

May the road rise up to meet you,  
may the wind be always at your back.  
May the warm rays of sun fall upon your home,  
and may the land of a friend always be near.

May green be the grass you walk on,  
may blue be the skies above you,  
may pure be the joys that surround you,  
may true be the hearts that love you.



### Terugblik Kerstzangavond

Het is half 8: de bezoekers druppelen al op tijd binnen, de instrumenten worden gestemd, opperste concentratie bij de koorleden... Het werd op vrijdag 20 december uiteindelijk een prachtige en deugddoende avond. Wat genoten we van het prachtige orgelspel van Pieterjan van Daele, de engelenzang van Chiara Paganini, en de mooie afwisseling tussen koorzang en samen-zang. Gods boodschap van hoop en licht klonk in vele talen: Latijn, Frans, Engels, Duits, Pools en Farsi. Het moderne kerstverhaal dat Gaby zo smakelijk vertelde, zorgde voor herkenning en een lach op de gezichten. We eindigden natuurlijk met het 'ere zij God', en konden daarna nog napraten onder het genot van een glaasje fruitsap of Glühwein. Heel veel dank aan iedereen die aan deze avond heeft meegewerkt, maar in het bijzonder aan alle koorleden die wekenlang gerepeteerd hebben.



### Afscheidsdienst

Ik kan het mij nog goed herinneren: op zondag 18 november 2017 ging ik voor het eerst voor in 't Keerske. Het was gelijk een bijzondere dienst, in samenwerking met het Randstadkoor. Niet lang daarna zouden er nog meer diensten ingepland worden, en volgde al snel het proponentschap. Na bijna 7 jaar, breekt nu de

tijd aan van afscheid nemen. Ik wil iedereen in de gemeente nu alvast hartelijk danken voor de verbondenheid en de weg die we met elkaar mochten gaan. Meer woorden van dankbaarheid zullen ongetwijfeld klinken tijdens de afscheidsdienst op zondag 23 februari, om 14.30u in 't Keerske. Het zal een dankdienst worden waar ook de koorleden aan bij zullen dragen. Na afloop van de eredienst is er een receptie. Schrijf deze datum dus alvast in uw agenda.

### **Koorrepetities**

Na een geslaagde Kerstzangavond, lassen we een welverdiende pauze in. Omdat het koor zal zingen tijdens de afscheidsdienst, beginnen we weer te repeteren vanaf maandag 13 januari. We zullen een aantal bekende liederen opfrissen, maar er zullen ook enkele nieuwe liederen bij zitten, waaronder ook de onroerende 'Irish Blessing' van James. E. Moore. De repetities gaan steeds door om 18.30u.

### **Bijbelbabbel**

Voor de komende periode is er een mooi en gevarieerd programma gemaakt voor de Bijbelbabbel. Op vrijdag 27 december is er een filmavond rond de kerstspecial van de Bijbelse serie 'The Chosen'. Op 11 januari om 15.00u gaan we op uitstap, met na dien een etentje. Op vrijdag 24 januari en 7 februari vol-



gen er twee Lectio Divina-avonden, en gaan we aan de slag met een oude methode die je leert om met de Bijbel stil te worden en te bidden. Verdere details over de uitstap op 11 januari volgen nog. In de vacante tijd gaan de Bijbelbabbels door onder begeleiding van Albert Eversen en mevr. Nadine Van Parys.

## Agenda

<i>WOENSDAG 8 JANUARI</i>	10.00 uur	Kerkenraad
<i>ZATERDAG 11 JANUARI</i>	15.00 uur	Uitstap Bijbelbabbel
<i>MAANDAG 13 JANUARI</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>ZATERDAG 18 JANUARI</i>	9.30 uur	Districtsvergadering in Gent
<i>ZONDAG 19 JANUARI</i>	10.00 uur	Eredienst, met na afloop nieuwjaarsreceptie
<i>ZONDAG 19 JANUARI</i>	16.00 uur	Oecumenische vesperdienst in de S. Salvathorskathedraal
<i>MAANDAG 20 JANUARI</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>VRIJDAG 24 JANUARI</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>ZONDAG 26 JANUARI</i>	17.30 uur	Gezamenlijke dienst met de Anglicaanse gemeenschap
<i>MAANDAG 27 JANUARI</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>MAANDAG 3 FEBRUARI</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>VRIJDAG 7 FEBRUARI</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>MAANDAG 10 FEBRUARI</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>VRIJDAG 21 FEBRUARI</i>	18.30 uur	Bijbelbabbel
<i>ZONDAG 23 FEBRUARI</i>	14.30 uur	Afscheidsdienst

*Ds. Jannica de Prenter*

### **Afscheid ds. J. de Prenter**

Op zondag 17 november werd het voor het eerst aangekondigd: ds. Jannica de Prenter heeft een beroep aangenomen van de Gereformeerde Thomaskerk te Zierikzee, en zal vanaf zondag 2 maart dus dienstbaar zijn in Zeeland. Dat betekent dat de komende periode in het teken zal staan van afscheid nemen. De afscheidsdienst zal doorgaan op zondag 23 februari om 14.30u in 't Keerske. Er zal dan geen morgendienst zijn. Ds. Jannica de Prenter en haar echtgenoot Marco zullen tijdens hun vakantie van 10-16 februari verhuizen.

### **Bezinningsperiode**

Op maandag 13 januari is er een vergadering met de kerkenraad en een afvaardiging van het districtsbestuur en ds. Delen – de verantwoordelijke ambten. Tijdens deze vergadering krijgt de kerkenraad uitleg over de beroepingsprocedure, want die is niet meer hetzelfde als een aantal jaar geleden. Een belangrijk onderdeel van deze procedure is de zogenaamde ‘bezinnings-periode’, die aanvangt na het vertrek van de huidige predikant. Deze bezinningsperiode betekent niet dat er stil gezeten hoeft te worden, maar is een tijd van actief nadenken door de kerken-raad. Eerst zullen een aantal wezenlijke vragen beantwoord moeten worden zoals: Waar willen we naar toe als gemeente? En wat betekent dat voor het gewenste profiel voor de nieuwe aan te werven predikant? Pas na goedkeuring door het districtsbestuur en de Synodale Raad, kunnen we aan de slag gaan met het (her)schrijven van profielteksten en het vormen van een beroepingscommissie. Bij dit proces staat de kerkenraad er niet alleen voor, maar wordt zij begeleid door een consulent. We hopen natuurlijk dat het aanstellen van een consulent niet te lang zal duren. Ook nu zit de kerkenraad niet stil en wordt er gewerkt aan een goede overdracht zodat de vele taken die nu door de predikant worden uitgevoerd, zo goed als mogelijk overgenomen kunnen worden. Wie meer wil weten over de nieuwe regels voor vacante gemeenten, verwijzen we graag naar de nieuwe gewoonteregels:

<https://nl.protestant.link/wp-content/uploads/sites/2/2023/04/Gewoonteregels-versie-mrt-2023.pdf>

## **Vacature kerkenraad**

In september zitten de nieuw verkozen kerkenraadsleden op de helft van hun mandaat. Mevr. Annegret Kutsch heeft vanwege haar leeftijd besloten om in september afscheid te nemen. Zij wil de kerkenraad wel blijven ondersteunen bij activiteiten, of andere praktische zaken. We zijn dus op zoek naar iemand die het mandaat van Annegret zou willen afmaken. Een warme oproep dus aan de belijdende leden om te overwegen of u ambtsdrager wilt worden. U solliciteert niet naar de functie van ouderling of diaken. Na de bevestiging worden de taken in onderling overleg verdeeld.

## **Pastorale zorg**

Tenslotte willen we u eraan herinneren dat de kerkenraad graag voor iedereen in de gemeente aandacht wil hebben. Bij ziekte of een operatie zorgen we voor een kaartje of een bezoekje. Het is dan wel belangrijk dat de kerkenraad tijdig op de hoogte is. Graag vragen we dan ook om een kerkenraadslid aan te spreken bij ziekte of andere zorgen.

*De Kerkenraad*

## ***Oecumenisch nieuws***

### **Bidweek voor de eenheid**

De week van gebed voor de eenheid van de christenen staat in 2025 in het teken van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis met het thema: 'Ja, ik geloof'. Het is precies 1700 jaar geleden dat het eerste grote geloofsconcilie werd gehouden, in 325 in Nicea (nu Iznik in Turkije). De diversiteit aan geloofsopvattingen en ketterijen als die van Arius, die de menselijkheid van Christus al te zeer benadrukte, maakten een heldere formulering van het christelijk geloof noodzakelijk. In Nicea werd de eerste grote geloofsbelijdenis opgemaakt. Jezus werd omschreven als 'één in wezen met de Vader': Hij is waarlijk mens en waarlijk God.

De gebeden en teksten voor de bidweek werden voorbereid door de monastieke gemeenschap van Bose in Noord-Italië. De gemeenschap werd op 8 december 1965 opgericht door Enzo Bianchi, de dag waarop het Tweede Vaticaans Concilie eindigde. Enzo

Bianchi koos ervoor om alleen te gaan leven in een gehuurd huis in Bose. De eerste medechristenen volgden drie jaar later, waaronder ook een vrouw en een protestantse dominee.

De gemeenschap van Bose koos voor Johannes 11:17-27 als thema-tekst. Jezus is op weg naar zijn vrienden in Betanië omdat Lazarus vier dagen geleden gestorven is. Jezus wordt ontvangen door Martha en Maria. De ontmoeting kenmerkt zich door afstand en nabijheid. Wanneer de ijverige Martha hoort dat Jezus in aankomst is, komt ze Hem tegemoet. Jezus spreekt haar vertrouwen in en zegt: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft... geloof je dat?' (Joh 11:25-26). Martha antwoordt met een geloofsuitspraak, een credo: 'Ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen' (Joh 11:27). Even later vindt er een tweede ontmoeting plaats: nu met Maria en de mensen die naar haar huis zijn gekomen om te rouwen om Lazarus. We krijgen nu in inkijkje in hart van Jezus, want bijna nergens in de evangeliën krijgen we de emoties van Jezus te zien. Jezus is diep geraakt door de dood van zijn vriend. Hij huilt, maar hij ergert zich ook om het ongeloof dat Hij hoort. Jezus is werkelijk ook mens. 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien, als je gelooft', werpt Hij Maria toe (Joh 11:40). De steen wordt weggerold, en Lazarus wandelt naar buiten. Hij is opgestaan en leeft, de dood ontkomen.

De week van gebed is een mooie gelegenheid om de Bijbelse fundamenten van de geloofsbelijdenis die nu 1700 jaar oud is, opnieuw te verkennen. Want ook vandaag komen er vele culturen samen in onze kerken, en zijn we nog diverser dan toen. Geloof verbindt ons met God en met elkaar. 'Geloof je dat'? Het is een vraag waar we steeds weer over na mogen denken.

### **Oecumenische vieringen in Brugge**

Zondag 19 januari 2025 om 16.00u: oecumenische vesperdienst in de St. Salvathorskathedraal.

Zondag 26 januari 2025 om 17.30u: gezamenlijke dienst van de Anglicaanse en protestantse gemeenschap in 't Keerske.



### NIEUWJAARSRECEPTIE op 19 januari 2025

De VZW 'De vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge' nodigt u allen, lid of geen lid van de vzw, uit op de nieuwjaarsreceptie op zondag 19 januari in 't Keerske na de eredienst. We praten gezellig bij bij een glaasje fris of cava met een hapje.

### KOMERBI (Goed doel 2023-24)

Eind februari of begin maart plannen we een avond met een spreker waarop we een verantwoordelijke van de VZW 'KOMERBI' uitnodigen om de cheque met de opbrengst van ons 'tweejaarlijkse goed doel actie' in ontvangst te nemen. De datum ligt nog niet vast, die wordt later medegedeeld in de kerk op het mededelingenbord en via de gemeentebrief.

### LIDGELD VZW "DE VRIENDEN"

Vanaf januari 2025 kunt u uw lidgeld, €10 per persoon, betalen aan de penningmeester van de VZW (Wim ten Kate) of bij voorkeur storten op de bankrekening van de VZW Vrienden:  
BE 10 0000 1658 7404.

### **Verkiezingen synodevoorzitter**

In 2025 zal de VPKB een nieuwe synodevoorzitter of voorzitster kiezen. De verkiezing maakt deel uit van een proces dat meer dan een jaar duurt. In onze kerk is de Synodale Raad verantwoordelijk voor het voorbereiden van kwesties die door de synodevergadering onderzocht moeten worden. Het verkiezen van een nieuwe voorzitter hoort daar ook bij. Kandidaten voor de vacature moeten predikant zijn in de VPKB en hebben tenminste een actieve ambtsperiode achter de rug van tenminste tien jaar, waaronder de helft als gemeentepredikant, en zijn bovendien tweetalig (Frans en Nederlands). De voorzitter wordt verkozen voor 4 jaar. Het mandaat kan twee keer verlengd worden. De verkiezing wordt voorbereid door de coördinatie Administratie en Financiën. Dat gebeurt in 5 fases:

- Uiterlijk 8 maanden voor de synodevergadering, komen de zes districtsvoorzitters en de twee vicevoorzitters van de synodevergadering met de twee coördinatoren Administratie en Financiën samen. Deze werkgroep bestudeert het profiel van de huidige voorzitter en vult het profiel zo nodig aan.
- Het nieuwe profiel voor de synodevoorzitter wordt minstens 6 maanden voor de verkiezing openbaar gemaakt (november 2024).
- Kandidaatsstellingen moeten twee maanden na publicatie van het profiel worden ingediend, vergezeld van een motivatiebrief en CV. De werkgroep onderzoekt vervolgens de geldigheid van de sollicitaties en voert gesprekken met de kandidaten (januari 2025).
- Eén of twee van de kandidaten worden geselecteerd en aan de VPKB-gemeenten voorgesteld (maart 2025).
- De voorzitter wordt tijdens een buitengewone synodevergadering door de afgevaardigden gekozen. Dit zal dus gebeuren op de synodevergadering van 17 mei 2025.
- Een eerste ambtstermijn van 4 jaar begint op 1 januari na de verkiezing door de synodevergadering. Er zal een voorbereidingsperiode zijn waarbij hij of zij samenwerkt met de huidige voorzitter.

### **Boodschap van Kairos Sabeel**



Al decennialang wordt het Heilige Land geteisterd door conflicten, onderdrukking en geweld. Palestijnse christenen roepen hun medechristenen regelmatig op tot het bidden voor gerechtigheid en vrede. In het kader van de Adventsperiode, deelden zij dit gebed met ons:

*We pray and act for ceasefire in Gaza, for water and food to all those starving. We pray and act for an international intervention for safety. We pray for the right to freedom and self determination for the Palestinian people.*

*We pray for the oppressors, that God will turn their hearts from hatred and fear to justice and trust.*

*We pray with all people in the Holy Land, with the Palestinian Christians in above all Gaza, the West Bank and Jerusalem, with Muslims of Faith and with Justice seeking Jews throughout the Holy Land.*

*Holy and Living God, hear the prayers of your people.*

*We ask for ceasefire in Gaza and that you stop the attempts to genocide on the Palestinian people.*

*Your love is stronger than all evil.*

*Come and build Justice, Peace and Reconciliation in the Holy Land and all over the world.*

*Amen*

Naast gebed en morele steun, is ook materiële hulp hard nodig, want de situatie in Gaza wordt met de dag schrijnender. Als u financiële hulp wilt geven, kunt u o.a. terecht bij de volgende hulporganisaties.

### Kerk in actie

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische behoeften en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. Kerk in Actie is verbonden aan de PKN, onze zusterkerk in Nederland. In Israël en op de Westelijke Jordaanoever biedt Kerk in Actie praktische en psychosociale hulp aan groepen die nu extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika.

Via het programma noodhulp helpt Kerk in Actie getroffen inwoners van Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. U kunt dit

werk steunen door uw bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Noodhulp Israël en Gaza'. Meer informatie:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-israel-en-gaza/>

### SOS Kinderdorpen

Duizenden kinderen raakten tijdens de oorlog in Gaza hun ouders kwijt. Het aantal wordt geschat op ruim 70.000 kinderen. Voor hen gaat opgroeien vaak meer over overleven dan over spelen en leren. SOS Kinderdorpen Palestina biedt zorg aan zulke kinderen. Zo werd er een opvangcentrum geopend voor niet-begeleide kinderen. Geldelijke hulp werd al geboden aan meer dan 6.700 personen. U kunt het werk van SOS Kinderdorpen Palestina steunen door te doneren via deze link: <https://www.sos-palestine.org/donate/>

### **Financiële steun voor predikanten EPR**

Tijdens de vergadering van woensdag 20 november, heeft de Synodale Raad zich gebogen over de zeer schrijnende situatie waarin de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) verkeert. Deze zusterkerk maakt een zeer moeilijke tijd door na het besluit van de Rwandese regering begin september om alle gebedshuizen te sluiten die niet aan haar eisen voldeden: moderne sanitaire voorzieningen, moderne kerkgebouwen van baksteen, water-reservoirs of watervoorziening in de parochie, verharde parkeerplaatsen, geluidsisolatie van gebouwen, aparte toegang voor mensen met een beperking, bliksemafleiders, een voorganger met een universitair diploma, enzovoort. Deze eisen lijken erop gericht te zijn om het de christelijke gemeenschappen zo moeilijk mogelijk te maken.

Er zijn gemeenschappen die zoveel mogelijk investeren in hun gebouwen, zodat ze hun erkenning niet verliezen. Op andere plaatsen zijn er geen zondagse samenkomsten meer. Dit heeft zeer ernstige gevolgen voor het leven van de gezinnen van de predikanten en kerkelijk werkers, en zelfs voor het algemeen functioneren van de Kerk: het ontbreken van de zondagse eredienst betekent niet alleen dat het Levende Woord niet wordt verkondigd, maar ook dat er geen collecten worden geïnd; nochtans ko-

men de salarissen van de predikanten en kerkelijk werkers precies uit die collecten. Al deze gezinnen hebben niet meer genoeg te eten en kunnen de ziekteverzekering en het schoolgeld van de kinderen niet langer betalen. Menselijk gezien is het een zeer kritieke en schrijnende situatie. Het weinige dat ze nog ontvangen komt via elektronische weg, maar dat is zeer beperkt omdat niet iedereen die middelen heeft of zelf niet genoeg heeft om van te leven.

De EPR staat voor een groot dilemma, omdat het beetje geld dat wordt ingezameld moet worden besteed aan het heropenen van gebedshuizen, ten koste van salarissen. Deze, voor de gemeentelieden pijnlijke, beslissing om hun predikanten op te offeren komt voort uit de wens om er alles aan te doen om dit probleem definitief op te lossen. De Synodale Raad doet daarom een beroep op uw vrijgevigheid en uw geest van solidariteit als christenen, gevoed door het evangelie, om onze zusters en broeders financieel te kunnen helpen.

*Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt,  
lijden alle andere mee;  
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt,  
delen alle andere in die vreugde.*  
1 Korintiërs 12, 26.

Onze zusters en broeders uit de EPR en ook wijzelf zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. Help ons om te reageren op deze noodsituatie door een gift te doen op het volgende bankrekeningnummer: BE29 0680 7158 0064 t.n.v. Uniprobél vzw BIC: GKCCBEBB Mededeling: 'Gift predikanten en medewerkers van de EPR'.

## **Groet uit Oostende**

Beste Bruggelingen

**Zegen en goede moed gewenst voor 2025**

vanuit Oostende



**Mistige zaterdagmorgen in Oostende**

Het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,

...

keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Refrein - Lied 286

Actuele Info vindt u steeds op de website: [www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

*Andries Boekhout diaken-pionier*

## ***Van de Diaconie: Wereld Lepradag***

Wereldwijd besteden kerken tijdens de laatste zondag van januari aandacht aan Wereld Lepradag, en dat zolang het nodig is, totdat lepra eindelijk overwonnen zal zijn. Want hoewel leprabesmetting in Europa zo goed als volledig overwonnen werd, komt leprabesmetting nog steeds voor in 124 landen, met zo'n 80% van de ca. 200.000 jaarlijks gemelde nieuwe besmettingsgevallen in vier landen: India, Brazilië, Indonesië en DR Congo (info van de WHO).

### **Over de Leprazending**

De Leprazending werd opgericht in 1874 en is vandaag de oudste en grootste organisatie voor leprabestrijding. Daarom werd in november 2024 tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in New Delhi het 150-jarig bestaan van de Leprazending herdacht en werd aansluitend de visie voor de komende jaren toegelicht: we geloven dat we de generatie zijn die eindelijk een einde kan maken aan leprabesmetting. De Leprazending wil dan ook de volgende doelen bereiken:

- Het stoppen van leprabesmettingen.
- Leprapatiënten vroegtijdig toegang verschaffen tot de juiste diensten en behandeling om invaliditeit veroorzaakt door lepra te voorkomen, en indien nodig te behandelen.
- Discriminatie en uitsluiting van leprapatiënten stoppen, om hen zo terug toegang te geven tot het maatschappelijk leven waar zij recht op hebben, dankzij het herwinnen van hun volwaardige burgerrechten, en het afschaffen van wetgeving die leprapatiënten discrimineert.

### **Doorbraken bereiken**

De Leprazending is gericht op het bereiken van de volgende vier doorbraken:

1. Onderzoek doen naar in de praktijk bewezen middelen om leprabesmetting te stoppen en deze ontwikkelen om ze in te zetten, meer bepaald: vroegtijdige opsporingsmethodes en prompte, preventieve behandeling van personen die aan besmetting werden blootgesteld.

2. Onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van doeltreffende behandelingen voor leprapatiënten die (vaak pijnlijke) reacties ondervinden tijdens de behandeling van hun genezingsproces.
3. Partnerschappen aangaan met zelfhulpgroepen van leprapatiënten, hen ondersteunen en onderling verbinden om zo meer inclusie en minder discriminatie te bereiken.
4. Bestaande en nieuwe groeimarkten, financieringsbronnen en innovatieve fondsenwerving identificeren en erin investeren om zo de nodige financiële middelen te vinden om de bovenstaande doorbraken volledig te kunnen financieren.

### **U kunt helpen!**

Hoe kunt u leprapatiënten helpen via Leprazending-België? Als christelijke humanitaire organisatie, nodigt Leprazending-België sympathisanten in België uit om deze visie en doelstellingen mee te ondersteunen met regelmatig gebed en regelmatige giften, en indien mogelijk als vrijwilliger, voor bv. hulp bij de administratie, ontwikkeling en beheer van website en sociale media, of eventueel zelfs om uitgezonden te worden voor b.v. een stage in een ziekenhuis van Leprazending in India, Nepal of Bangladesh.

<https://www.tlmbelgium.org/>

### **Uitgangscollecte op 26 januari**

Als VPKB Brugge steunen wij dit goede doel met een uitgangscollecte op zondag 26 januari. Het is ook mogelijk om de Leprazending via overschrijving te steunen:

IBAN: BE88 0000 0009 1441 (zonder fiscaal attest).

*Overgenomen uit de kerkbrief van de Brabantdam-gemeente*



## ***Erediensten 10.00 uur***

### **ZONDAG 5 januari -Epifanie- Heilig Avondmaal**

Thema	Een koning voor alle volken
Lezen	Jesaja 60:1-6; Mattheüs 2:1-12
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ambtsdrager	Mevr. A. Kutsch
Lector	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. D. de Beun
Koffie	Dhr. A. Manabi en dhr. A. Eversen

### **ZONDAG 12 januari -eerste na epifanie-**

Predikant	Ds. S. Ketelaar <i>-predikant PKN Hoek-</i>
Ambtsdrager	Mevr. A. van Holst
Organist	Dhr. A. Devos
Koffie	Fam. Klifman

### **ZONDAG 19 januari -tweede na epifanie-**

Thema	Herstel van vreugde
Lezen	Jesaja 62:1-5; Johannes 2:1-11
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ambtsdrager	Dhr. W. Lestaeghe
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Organist	Mevr. L. Vercruysse

### ***Nieuwjaarsreceptie na afloop van de eredienst***

### **ZONDAG 26 januari -derde na epifanie- Eredienst met aandacht voor kinderen**

Thema	Een genadejaar van de Heer
Lezen	Jesaja 61:1-9; Lucas 4:14-21
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ambtsdrager	Dhr. A. Eversen
Lector	Dhr. W. Buijs
Organist	Dhr. A. Vangaever
Koffie	Fam. Bentein

**ZONDAG 2 februari -vierde na epifanie-**  
**Heilig Avondmaal**

Thema	Geroepen tot gerechtigheid
Lezen	Jeremia 1:4-10; 1 Korintiërs 12:17-31a; Lucas 4:21-30
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ambtsdrager	Dhr. A. Kutsch
Lector	Dhr. W. Lestaeghe
Organist	Dhr. D. de Beun
Koffie	Mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen

**ZONDAG 9 februari -vijfde na epifanie-**

Predikant	Ds. P. Lauwaert <i>-voormalig predikant VEG Nieuwvliet-</i>
Ambtsdrager	Mevr. A. van Holst.
Organist	Dhr. A. Devos
Koffie	Fam. van Groenigen

**ZONDAG 16 februari -zesde na epifanie-**

Predikant	Ds. J. Driessner <i>-gastpredikant-</i>
Ambtsdrager	Dhr. W. Lestaeghe
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Koffie	Fam. ten Kate

**ZONDAG 23 februari -zevende na epifanie-**  
**Afscheidsdienst om 14.30u**

Thema	Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer is uw kracht!
Lezen	Nehemia 8:1-3,6-12; Filippienzen 4:4-9 Johannes 15:9-17
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ambtsdrager	Dhr. A. Eversen
Lector	Mevr. G. Labeur
Organist	Dhr. S. Inghelbrecht

***Receptie na afloop van de eredienst***



## **ZONDAG 2 maart -achtste na epifanie-**

Predikant	Dhr. F. Vandewalle <i>-lekenpredikant-</i>
Ouderling	Mevr. A. Kutsch
Organist	Dhr. S. Ingelbrecht
Koffie	Dhr. A. Manabi en dhr. A. Eversen

### **De koffiedienst is als volgt ingedeeld:**

*Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn*

*Zondag 9 maart: fam. Klifman; zondag 16 maart: dhr. G. Demol en dhr. R. Vandermeersch; zondag 23 maart: fam. Bentein; zondag 30 maart: mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen; zondag 6 april; fam. van Groenigen; zondag 13 april: fam. ten Kate; zondag 20 april: fam. Deceuninck.*





## **KERKENRAAD**

### **Predikant:**

- **Ds. Jannica de Prenter**  
☎ 050 35 50 84  
e-mail: [j.a.deprenter@gmail.com](mailto:j.a.deprenter@gmail.com)

### **Ouderlingen:**

- **Mevr. A. van Holst** ☎ +31 117 302 844  
Sasputsestraat 26, 4507 JX Schoondijke (NL)
- **Dhr. A. Eversen** ☎ 0495 22 88 37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint Andries
- **Mevr. A. Kutsch** ☎ 050 32 24 00  
Bevrijdingslaan 8, 8000 Brugge

### **Diakenen:**

- **Dhr. W. Lestaeghe** ☎ 0488 25 02 80  
Ezelstraat 40, 8000 Brugge

<b>Redactieraad van de Brugse Kerkbode</b>
--

Ds. Jannica de Prenter – Mevr. Riek van de Westeringh –  
Dhr. Albert Eversen – Dhr. Adriën Deceuninck –  
Dhr. Giovanni Bentein

<b>Bankrekeningen</b>
-----------------------

### **Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge:**

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)

### **Diaconie:**

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)  
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### **VZW Vrienden:**

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) – BPOT BE B1 (BIC)  
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt 2-maandelijks*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever:**

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**