

03 2026

WEEKKRANT
14 JANUARI
JAARGANG 87
EDITIE 1010

P900720

AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

SINT-TRUDO ASSEBROEK

SINT-KATARINAKERK | ONZE-LIEVE-VROUWEKERK | MARIA-ASSUMPTAKERK | HEILIG-HARTKERK

IN GESPREK MET MEVR. GABY LABEUR

Eén Heer, één geloof, één doop! (Ef.4,5)

Van zondag 18 tot en met zondag 25 januari wordt in alle christelijke Kerken opnieuw de gebedsweek voor de éénheid gehouden. Het thema van dit jaar is: 'Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping' (Ef 4,4) We hadden een gesprek met Mevr. Gaby Labeur, vertegenwoordigster van de verenigde protestantse kerk van België (VPK-B), voormalig godsdienstleerkracht voor de protestantse leer in meerdere Brugse scholen.

Locatie: 't Keerske

In de Keersstraat (zijstraat Philipstockstraat) deelt de VPKB een kleine historische kapel met de Anglicanen. De stad Brugge heeft de kapel gerestaureerd en ter beschikking gesteld. De naam 't Keerske(-kaarsje) komt van de gilde der kaarsengieters die daar in een lang verleden huisden. De naam heeft natuurlijk een mooie symbolische betekenis. De protestantse gemeente is relatief klein en telt voornamelijk leden van middelbare leeftijd maar is toch zeer actief. De zondagse erediensten worden door gemiddeld meer 30 à 40 mensen bezocht. Meestal zijn onder de aanwezigen vaak toeristen. De gemeenteleden vormen een heterogene groep, die zich prettig voelt bij de traditionele aanpak, maar toch openstaat voor vernieuwende inbreng. Naast de erediensten zijn er activi-

teiten die een breder publiek aanspreken, georganiseerd door vzw "De vrienden": lezingen, concerten. De akoestiek van 't Keerske leent zich bij uitstek voor muziek. (bron: website Protestantse Kerk Brugge) 't Keerske neemt ook deel aan "Open Kerken" en stelt deuren open ter gelegenheid van Monumentendag of andere evenementen.

Eenheid in verscheidenheid

De protestantse kerk kent geen strakke hiërarchische structuur zoals de Rooms-Katholieke kerk maar hebben presbyteriaanse structuur, waarbij samenwerking met landelijke beslissingen verwacht wordt. Zij opereren vaak zelfstandig in overleg. Het valt mevr. Labeur op dat er in de oecumene sneller gelijkenissen worden gezocht met de Rooms-katholieken, de Orthodoxen, Anglicanen en het Jodendom, dus de officieel erkende godsdiensten. Samenwerking met andere evangelische congregaties is moeizamer maar is mogelijk. Door de verplichte academische opleiding voor predikanten blijft het zoeken naar kandidaten net zoals in de katholieke kerk. Zo is Keerske reeds 1 jaar op zoek en worden diensten door de kerkenraad verzorgd in samenwerking met gastpredikanten.

Sola scriptura, sola fide, sola gratia

Bovenstaande parolen, nog stammend uit de tijd van Luther (1483-1546), de stichter die aan de basis ligt van de Reformatie, zijn nog steeds de leidraad van het protestantse geloof. "Bovendien heerst een groot misverstand omtrent de betekenis van de naam protestanten," verduidelijkt Gaby ons, "het komt niet allereerst van protesteren maar van getuigen, opstaan om te getuigen van zijn/haar geloof." De Bijbel neemt een heel centrale plaats in in de beleving van het protestantse geloof. Protestanten geloven meer in de rechtstreekse heiliging van mensen die de Bijbel lezen en daarin een woord, een boodschap vinden die hun leven richt, die hen leidt naar vreugde van het geloof, de verbondenheid met Jezus Christus. De bemiddeling van Kerk en sacramenten komt daarbij niet op de eerste plaats.

Avondmaal en doop zijn de enige sacramenten. Er is ook een overkoepelend orgaan de VPKB, Vereniging van de Protestantse Kerken in België, dat toezicht houdt op de geloofsbeleving en de werking in de verschillende gemeenschappen. Deze vereniging vertegenwoordigt ook de protestantse godsdienst bij de overheid. Want de het protestantisme is één van de vijf erkende staatsgodsdiensten in België. Dit betekent dat zij gesubsidieerd worden door de overheid en hun bedienaren, net zoals priesters, betaald worden door het ministerie van Justitie.

Net als bij ons is er het doopsel als initiatiesacrament en er is tevens "de belijdenis", het beamen van de inhoud van het Credo, gesteld in vraag en antwoord, dit moment is een publieke officiële toetreding tot de gemeenschap. Als men wil toetreden tot de protestantse gemeenschap is dus catechese en belij-



Oecumene

Last but not least, staan we nog even stil bij de inspanningen van de protestantse gemeenschap om mee te bouwen aan oecumene, hereniging van alle christenen, over de grenzen van de verschillen heen. Katholieken, Anglicanen, Orthodoxen en protestanten geloven immers allemaal in dezelfde God en Heer. Zij lezen dezelfde Schrift, waarin de grondslag ligt van de inhoud van hun geloof. Zij worden geleid door één Geest, die hen aanmaant te groeien naar eenheid en gemeenschap, naar éénheid in verscheidenheid, over alle grenzen heen. Concrete initiatieven zijn: de jaarlijkse gezamenlijke gebedsdienst in de Sint-Salvatoriekathedraal tijdens de gebedsweek voor de eenheid. Ook zijn er al vele jaren de gezamenlijke liedbundels, met auteurs als Huub Oosterhuis en andere vernieuwers. Er zijn de gezamenlijke lezingenroosters voor de zondag- en weekdagliturgie. Er is een actieve oecumenische werkgroep. Elk jaar in de advent is er gezamenlijk moment waarbij het vredeslicht uit Bethlehem wordt afgehaald op één plaats door de verschillende christelijke godsdiensten. "Het symbool van de oecumene is een bootje op de golven", merkt Gaby op, "die golven kunnen in onze tijd soms hoog opslaan, en dan is het schipperen, maar de Heer zelf komt bij ons aan boord en stilt de storm, telkens weer;" Hij is het die ons samenbrengt, langzaam maar zeker. Dat geloof is universeel.

Martine Kino en Linda De Pauw

