



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Blijf in mijn liefde
- 6 Terugblik op een geslaagde tentoonstelling
- 7 Gemeentenuws Brugge
- 10 Van de vzw de Vrienden van de Protestantse
Kerk van Brugge
- 12 Wel en wee
- 14 Oecumenisch nieuws
- 17 Bonhoeffer kring
- 18 Erediensten
- 21 Gemeentenuws Oostende
- 23 Voor de kinderen

Inleidend woord

Voor u ligt de kerkbode van september en oktober. We zijn het jaar al goed begonnen na een geslaagde startzondag. In het najaar is er binnen onze gemeente weer een mooie waaier van activiteiten waar u aan deel kunt nemen: u kunt meedoen aan de inzamelingsactie in het kader van dankdag, de oecumenische Bonhoefferkring gaat weer van start, en een mooi vormings-programma van Biblia over Godsbeelden, of schuif aan bij de gezellige beenhamavond van vzw De Vrienden. Daarnaast is er ook nieuws uit Oostende. Namens de redactieraad van de Brugse kerkbode wens ik u veel leesplezier!

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: *Blijf in mijn liefde!*

Johannes 15:1-10 (NBV21)

¹*‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ²Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. ³Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. ⁴Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. ⁵Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. ⁶Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ⁸De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. ⁹Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: ¹⁰je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.*

Druiven, snoeiwerk en vruchten

Een paar jaar geleden bezocht ik tijdens mijn vakantie een wijngaard in de buurt van Lavardac, in het gebied Lot-et-Garonne. De wijnboer vertelde ons over al het snoeiwerk dat gebeuren moet. Hij gebaarde trots naar de grote druiventrossen: ‘wie goede vruchten wil, moet op tijd snoeien’. Oktober is de tijd van het oogsten. Daarna volgt de wintersnoei: de twijgen worden weggehaald en de takken worden afgeknipt tot ze 5-7 cm zijn. De knoppen die nog aanwezig zijn in de verdikkingen van de takken, zullen in mei weer uitlopen. De boer vertelde dat de zomersnoei niet lang meer op zich laat wachten. In augustus worden de lange



Wijngaard bij Lavardac © J. de Prenter

twijgen bijgeknipt. De trossen moeten genoeg zonlicht hebben, want alleen dan kunnen de druiven rijpen. Daarom worden de bladeren weggeknipt. Maar ook lelijke vruchten haalt hij weg. Mijn gedachten dwalen af naar de woorden van Jezus: ‘Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij weg’ (Joh 15:2).

De ware wijnstok

Jezus en zijn leerlingen hebben nog maar net het laatste Avondmaal met elkaar gedeeld: Hij had de beker laten rondgaan en het brood voor hen gebroken. Nu zijn ze op weg naar de Olijfberg. Ze zijn samen door de gouden poort gewandeld. Na heel wat trappen komen ze bij de Olijfberg en trekken vanaf daar door het Kidrondal. In de hellingen zullen er ook wijngaarden geweest zijn. En terwijl ze daar zo lopen, met het zicht op de wijnstokken, zegt Jezus ineens: 'Ik ben de ware wijnstok' (Joh 15:1). De leerlingen zijn vertrouwd met het beeld van de wijnstok. Ze kennen de Psalmen: hoe God de Israëlieten als een wijnstok had geplant in het land van belofte om er vrucht te dragen. Maar er waren rovers en wilde dieren gekomen. De wijnstok werd vertrapt en omgehakt (Ps 80). Ze kennen ook de parabel van de wijngaard, die kritische woorden van de profeet Jesaja: hoe Israël de wijngaard verwaarloosde, en slechts wrange vruchten voortbracht (Jes 5:1-5). De geboden die God gegeven heeft, werden verwaarloosd. De liefde voor God en de naaste was ver te zoeken. Dat klinkt allemaal mee wanneer Jezus zegt dat hij de ware wijnstok is.

Beeld van trouw en gehoorzaamheid

Als je wilt weten wat God van mensen verwacht, kijk dan naar mij: 'Ik ben de ware wijnstok'. Dat is wat Jezus duidelijk wil maken. Hij is als een volle rank met goede vruchten. Hij heeft laten zien wat liefde is, wat dienstbaarheid en trouw aan God betekent. Aan hem groeien de vruchten van rechtvaardigheid, goedheid, barmhartigheid en trouw. In alles is Hij gehoorzaam gebleven om de wil van zijn Vader te volbrengen. Jezus is gekomen omdat mensen uit zichzelf niet in staat zijn om het goede te doen. Telkens weer zullen we in dezelfde valkuilen trappen. Jezus is de ware wijnstok, de mens naar Gods hart. Hij bracht enkel goede vruchten voort.

Bestemd om vrucht te dragen

Jezus onderwijst zijn leerlingen: ook zij zijn bestemd om vrucht te dragen: 'jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht' (Joh 15:16). Op beeldende wijze vertelt Jezus dat ze alleen vrucht kunnen dragen als ze innig met Hem verbonden blijven. Ze hoeven geen perfecte mensen te zijn, maar

hebben wel de opdracht om veel vruchten voort te brengen. ‘Blijf in mij’ (Joh 15:4) betekent verbonden blijven aan de stam. Jezus is de wijnstok en zijn leerlingen zijn de ranken. Een rank is door de stengels verbonden aan de stam. Daaruit haalt ze al haar sappen en voedingsstoffen. Een rank die loskomt van de stam, zal al snel verdorren. Zo’n rank dient nergens meer voor. Zulke ranken worden verzameld en in het vuur gegooid (Joh 15:4-6). In Hem blijven betekent niet losraken van Jezus, je door Hem laten voeden en onderwijzen.

Zonder mij kun je niets doen



Volle ranken © Unsplash

Het is een mooi, maar ook confronterend beeld: wie zich op andere zaken richt dan de bron van het leven, zal weinig succes ervaren. Zoals de wijnranken uit zichzelf geen vrucht kunnen dragen, zo zal ook onze dienstbaarheid voort moeten komen uit Christus. Al onze inzet zal gevoed moeten worden door de liefde van Christus. Alleen dan zal er blijvende vrucht zijn. ‘Zonder mij kun je niets doen’ (Joh 15:5). Wie de liefde van Christus heeft ervaren weet dat alles genade is, en dat wij uit eigen kracht niet de vruchten kunnen voortbrengen van Gods koninkrijk. Dat maakt een mens nederig en mild, gunnend ook ten opzichte van anderen.

Snoeien aan de ziel

Zoals de wijnranken op tijd gesnoeid moeten worden zodat de ranken nog meer vrucht zullen dragen, zo snoeit de wijnbouwer aan de ziel van de mens: ‘iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snijdt Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt’ (Joh 15:2). De wijnboer houdt steeds in de gaten wanneer de ranken gekortwiekt moeten worden zodat de druiven genoeg zonlicht krijgen. Overtollig blad of takken die in de verkeerde richting groeien en te veel energie vragen, zal Hij wegsnijden. Maar laten wij ook toe dat God ons karakter bij snoeit? Vrucht dragen brengt ook groeipijn met zich mee. Te veel gericht zijn op jezelf, afgunst, hoogmoed en rivaliteit moeten sterven in ons, zodat de vruchten van naastenliefde en

trouw de volle ruimte krijgen. De dichter en predikant Jan Jacob Lodewijk ten Kate (1819-1889) verwoordde het op prachtige wijze in het lied ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’:

*Wat vruchten zal de landman plukken,
die blaadren, maar geen bloesems ziet?
Leer mij de zelfzucht onderdrukken,
die niet dan wilde loten schiet!
Des landmans wijsheid snijd’ en snoei’,
opdat de druif te voller bloei’.*

Blijven op de weg van de liefde

Heel concreet betekent vrucht dragen dat je blijft op de weg van de liefde. Nadat Jezus de leerlingen heeft opgedragen om ‘in Hem te blijven’, geeft hij hun een nieuwe leefregel mee: ‘mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad... dit draag ik jullie op: heb elkaar lief’ (Joh 15:12,17). De bloesems en vruchten van het koninkrijk ontspringen aan de liefde van Christus. De liefde van Jezus draagt en voedt dus de hele gemeenschap. Het is zijn liefde die vergeeft en geneest, die ons doet groeien. Hieraan zijn Jezus’ leerlingen te herkennen: ze blijven met elkaar verbonden door zijn liefde, en hebben ook liefde voor elkaar. In Jezus blijven, in zijn liefde, betekent ook heel concreet de weg van zijn geboden gaan. In 1 Joh 4 zegt Johannes het zo:

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief’, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

1 Johannes 4:19-21

Blijf dus gericht op Jezus, de ware wijnstok, en blijf op de weg van de liefde. Want waar Christus in het midden van de mensen woont en hen voedt met zijn liefde, daar is blijdschap, vrede, de volheid van het leven. Mensen komen tot hun recht, bloeien op en geven zichzelf voor hun hun broeders en zusters, voor mensen in nood. ‘In zijn liefde blijven’ betekent ook overgave, weten dat zijn genade genoeg is, trouw zijn aan Gods geboden en daardoor vrij zijn, gestaag op de weg blijven die Hij wijst, en zo vrucht dragen, blijvende vrucht. Blijf dus altijd in Hem!

Ds. Jannica de Prenter

Terugblik op een geslaagde tentoonstelling



De tentoonstelling van Sevrine Tack, ter gelegenheid van de Open kerkendagen 2024, is bijzonder meegevallen. Uitnodigend werd de bezoeker bij het binnenkomen van de kerk verrast door een werk op extra groot formaat als een blikvanger. Sprankelende lichtcirkels als een verwelkoming! Dit groot werk spoorde de bezoeker verder te gaan doorheen haar levendige kleurenpalet en in de ritmisch dansende bewegingen te vertoeven. Zo kon de kijker meedromen of de droom vatten van de kunstenaar. Denk hierbij eens terug aan het werk waarin het overlijden van

haar vader werd herinnerd. De stille achtergrond van ons kerkinterieur zorgde bij de toeschouwer voor de vrijheid om de expressies binnen te laten komen.

De ruime belangstelling leidde tot de verkoop van een zestal werken. Vanzelfsprekend was dat voor Sevrine een opsteker die zij niet meteen had verwacht. Een contact name uit het publiek leidde ook tot een gunstige wending in haar dagelijkse werksituatie. Gelukkig voor Severine leidt zij nu een voor haar weggelegde job in het St.-Jozef verpleegtehuis als dag animator.

Severine de kerkgemeente van het 't Keerske dankt u nogmaals hartelijk voor de schitterende tentoonstelling. Wij wensen u alle goeds toe en veel kunstzinnige inspiratie!

Geert Demol



Op weg met de Efezebrief

Vanaf zondag 1 september gaat de trektocht rond de Efezebrief weer verder. In het vierde hoofdstuk had Paulus de Efeziërs opgeroepen tot omkeer: sla niet opnieuw de oude wegen in, maar trek het nieuwe leven in Christus aan en leef vanuit zijn liefde! (Ef 4:21b-24). Maar nu volgt het span-

nendste gedeelte van de Efezebrief. Een nieuwe schepping zijn in Christus, betekent heel concreet dat we wandelen op de weg van de liefde, en daar horen de geboden die Jezus heeft gegeven helemaal bij. De liefde van Christus moet nu ook al onze relaties gaan doordringen. Liefde voor Christus en liefde voor de ander horen onlosmakelijk bij elkaar. In het gedeelte dat we de komende weken gaan lezen (Ef 4:32-5:2 en 5:21-6:9) komt het huwelijk voorbij, de relaties tussen ouders en kinderen en de collega's waar we elke week mee samenwerken. Ook bij dit gedeelte is er weer een meditatieboekje voor thuis beschikbaar. Een digitale versie is te downloaden via de website van onze kerk.

Inzamelingsactie voor 'Potpourri'

Wie op startzondag aanwezig was, heeft de sociale winkel Potpourri aan de Jan Boninstraat al eens goed kunnen bekijken. Potpourri is verbonden aan de St.-Michielsbeweging en wordt gedragen door jongeren die zich als vrijwilliger inzetten voor dit goede initiatief. Mensen in armoede vinden er gehoor en kunnen via een puntensysteem voeding en verzorgingsproducten kopen. De liefde voor Christus en de naaste is voor alle vrijwilligers van Potpourri een inspiratiebron. In het kader van oogstdankdag houden wij opnieuw een inzamelingsactie voor dit goede doel. Vanaf 1 september zullen er plooibakken in de keuken staan, waarin u producten kwijt kunt. Er is vooral behoefte aan bloem, suiker, zout, olie en verzorgingsproducten zoals douchegel,

shampoo, zeep en maandverband, maar ook droog voedsel zoals rijst, pasta, groente in blik, koffie en thee zijn welkom. De actie wordt op zondag 27 oktober afgesloten, waarna de oogst overhandigd zal worden aan de medewerkers van Potpourri. Een heel hartelijke oproep om mee te doen aan deze actie! Voor meer info: <https://www.sint-michielsbeweging.be/agape>



Dankdag

Het is een mooie protestantse traditie: op de eerste woensdag van november wordt in veel kerken dankdag voor gewas en arbeid gevierd: een feestdag waarbij we stil staan bij de zegen die we ervaren in de oogst, al het werk dat we doen, de zorg voor gezin en kerk. Op dankdag zeggen we God

dank voor zijn goedheid en genade, omdat we beseffen dat Hij de bron is van al het goede en alles wat we nodig hebben uit zijn hand verkrijgen. We beseffen maar al te goed dat succes en welvaart in de samenleving niet vanzelfsprekend zijn. Solidariteit met mensen die te maken krijgen met armoede, onrecht en bestaansonzekerheid hoort dan ook helemaal bij dankdag. Wij vieren dankdag dit jaar op zondag 29 oktober. Het zal een vreugdevolle viering worden, waarbij ook kinderen betrokken worden.

Reformatiezondag

Ook zullen we aandacht besteden aan die andere belangrijke protestantse feestdag: Reformatiezondag. Het herdenken van de Reformatie gaat niet alleen over een historische gebeurtenis. Hervormen is een opdracht voor alle generaties en betekent heel concreet dat je steeds weer terugkeert naar de Schrift als bron van geloof, dat je leert leven uit genade, dat je recht doet aan mensen, en aan God alle eer geeft. Het *'ecclesia reformata, semper reformanda'* is ook nu een blijvende opdracht. De kerk moet zich altijd blijven hervormen. Traditie is altijd in beweging en zo

hoort het ook. Aan de eredienst op zondag 3 november zal ook het koor meewerken.

Koorrepetities

Het koor zal dit jaar dus meewerken aan Reformatiezondag op 3 november, en zal daarnaast uiteraard de 30^e editie van de kerstzangavond opluisteren. De koorrepetities gaan steeds door op maandagavond van 18.30 tot 20.00u. Versterking van het koor, met name bij de heren, is erg welkom. Hou je van muziek en van zingen, overweeg dan eens om bij het koor te gaan. Aanmelden kan bij onze dirigent Arnaud Devos.

Bijbelbabbel

Wie zich graag wil verdiepen in de Bijbel is steeds welkom op de Bijbelbabbel. Rond een Bijbels thema gaan we in gesprek over God, geloven, levensvragen en geluk. Er is ruimte voor gebed en persoonlijke vragen. De Bijbelbabbels sluiten aan bij de thema's van het preekrooster op zondag. In de komende weken zullen we dus stilstaan bij het liefhebben van God en de naaste. Wees welkom als je mee wilt volgen.

Agenda

MAANDAG 2 SEPTEMBER	18.30 UUR	KOORREPETITIE
WOENSDAG 4 SEPTEMBER	10.00 uur	Kerkenraad
VRIJDAG 6 SEPTEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 9 SEPTEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
MAANDAG 16 SEPTEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DONDERDAG 19 SEPTEMBER	vanaf 12.30 uur	Bonhoefferkring in 't Keerske 12.30u maaltijd / 13.30u Bijbelstudie
DONDERDAG 19 SEPTEMBER	13.30 uur	Uitstap vzw De Vrienden – OLV Brugge
VRIJDAG 20 SEPTEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 23 SEPTEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
MAANDAG 30 SEPTEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DONDERDAG 3 OKTOBER	vanaf 12.30 uur	Bonhoefferkring in de oec. Kapel 12.30u maaltijd/ 13.30u Bijbelstudie
VRIJDAG 4 OKTOBER	19.30 uur	Bijbelbabbel

ZATERDAG 5 OKTOBER	9.30 uur	Districtsvergadering in Gent
MAANDAG 7 OKTOBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DONDERDAG 17 OKTOBER	vanaf 12.30 uur	Bonhoefferkring in 't Keerske 12.30u maaltijd / 13.30u Bijbelstudie
VRIJDAG 18 OKTOBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 19 OKTOBER	19.00 uur	Beenhamavond
MAANDAG 21 OKTOBER	18.30 uur	Koorrepetitie
MAANDAG 28 OKTOBER	18.30 uur	Koorrepetitie

Ds. Jannica de Prenter



Uitnodiging: “Beenham-avond op zaterdag 19 oktober”

Op zaterdag 19 oktober nodigt de VZW u allen uit op de traditionele “Beenhamavond” om 19 uur **in de kerk**, minder mobiele mensen kunnen dus ook deelnemen. Wie geen lid is van de VZW ‘de Vrienden’ is ook van harte welkom. Lekkere sneetjes ham met saus, patatjes, heerlijke groenten en

een glaasje fris of wijn. En om af te sluiten een heerlijk kopje koffie of thee.

De prijs voor het eten bedraagt € 20. Wijn wordt verkocht per glas (€ 2) of per fles (€10). Water, cola of frisdrank drink je gratis.

Begin september hangt de inschrijvingslijst op het mededelingenbord bij de trap. Er kan ook ingeschreven worden door uw betaling over te maken op de rekening van de VZW: BE10 0000 1658 7404 (IBAN) Vrienden Protestantse Kerk Brugge met vermelding 'Beenham'.

Op deze rekening kunt u alsnog uw lidgeld 2024 storten (€10).

Het bestuur van 'De Vrienden'

Wel en wee

In Memoriam



*De maan is opgekomen,
de aarde ligt in dromen.
De nacht is stil en klaar.
De donkere bossen zwijgen
en van de beemden stijgen
de nevels wit en wonderbaar.*

Lied 246 Nieuw Liedboek

Mevr. Coudyser-Buys werd geboren in Frankfurt Oder op 16 oktober 1941. Maar wij kennen haar vooral als Heike: een zacht-aardige en zorgzame vrouw; geduldig en altijd vriendelijk voor de mensen. Ze groeide op tijdens de oorlogsjaren in een warm en liefdevol gezin. Omdat haar vader Joods was moest het gezin vaak vluchten. De verwoestende bombardementen van Berlijn maakte Heike bewust mee. Ze sprak met veel liefde over haar ouders en wist zich bij hen geborgen ondanks de onrustige oorlogsjaren. Jaren later verwelkomde het gezin haar tien jaar jongere broer Martin.

In 1964 leerde ze Jacky kennen, die neergestreken was in Berlijn om werkervaring op te doen bij de Siemensfabriek. Het lot bepaalde dat Jacky via de dochter van een Joodse baas, bij wie hij

onderdak vond, Heike leerde kennen. Hun eerste ontmoeting vond plaats bij Bahnhof zoo in 1964, een gekende plaats in die tijd voor jonge stelletjes.

Heike en Jacky namen de tijd om elkaar goed te leren kennen. Ze trouwden op 15 januari 1965. Kort daarna verhuisden ze naar België en gingen ze wonen in de Odegemstraat. Het huis op nr. 32, toen nog omgeven door bossen en polders, werd voor hen een echt thuis. Ze kregen twee kinderen: Hans en Ute en later nog vier kleinkinderen en één achterkleinkind. Zij waren haar kostbaarste bezit.

Heike was geëngageerd: bij de basisschool in de Daverlostraat was ze jarenlang betrokken bij de kinderopvang; ze was betrokken bij de scouts, deed vrijwilligerswerk voor een wzc via het Rode Kruis en zong in drie koren, waaronder het protestants kerkkoor. Jarenlang organiseerde ze samen met Jacky de jaarlijkse reis naar de Moezelstreek voor de vriendenkring van de scouts. Ook in de protestantse gemeente voelde ze zich thuis. Ze bezocht trouw de erediensten, en zette zich ook daar in voor de gemeenschap, o.a. voor het koor en de kindernevendienst.

Op latere leeftijd werd systemische sclerose bij Heike vastgesteld. Ze klaagde nooit, maar heeft wel vaak stilletjes geleden. Ze heeft haar ziekte moedig gedragen. In de laatste maanden van haar leven werd haar ziekte te zwaar om nog te dragen. Haar leven was zo broos geworden.

Op dinsdagavond 9 juli ontving Heike in het bijzijn van haar familie en haar kerkvriendin Annegret een laatste zegen. Rond 23.00u is zij in het bijzijn van haar zoon vredig heengegaan. De dankdienst voor het leven van Heike vond plaats in 't Keerske op woensdag 17 juli 2024.



Vijftig jaar getrouwd

Gelukkig is er ook vreugdevol nieuws te melden. Dany en Willy Constant delen dit mooie bericht met ons: 'We hadden er stiekem op gehoopt, maar toch vaak gevreesd dat het niet zou kunnen: het beleven van ons gou-

den huwelijksjubileum op zaterdag 13 juli. Door de precaire gezondheidstoestand van Willy, hadden we besloten om geen feest te organiseren, wat hem wellicht te veel stress en vermoeidheid zou hebben opgeleverd. Toch werd het een fijne dag met het bezoek van Schepen Pieter Marechal, die ons een cadeau van de stad Brugge kwam overhandigen. Ook een perscorrespondent van de Krant van West-Vlaanderen maakte zijn opwachting, wat resulteerde in een leuke foto in de krant. Telefoontjes en bloemen van familieleden gaven die dag toch nog een feestelijk tintje. We danken God voor dit onverhoopt maar lang huwelijksleven.'



Vormingsprogramma Biblia

Vanaf september gaat de Bijbel dienst van start met een nieuw werkjaar rond het thema 'Gods-beelden'. Wie is God? Wat is zijn Naam? Hoe kunnen we ons God voorstellen? In dit vormingsaanbod ontdekt u een diversiteit aan visies op God. Ook wordt er aandacht besteed aan de verbeelding van het goddelijke in de kunst.

Godsbeelden in de 21^{ste} eeuw (24-09-2024)

Op dinsdag 24 september geeft Emmanuel Wybo, theoloog en directeur van de Bijbeldienst, de aftrap van het nieuwe werkjaar met een lezing over hedendaagse godsbeelden. Welke verschillende beelden/visies over God heersen vandaag in onze (post)seculiere samenleving? Welk godsbeeld is mogelijk in een (kerk)kritische context? Heeft een godsbeeld impact op andere thema's, zoals visies op vrouw, interreligieuze dialoog en geweld?

Religieuze beeldvorming (17-10-2024)

Paul De Baere, kunsthistoricus en musicoloog geeft op donderdag 17 oktober een voordracht over religieuze beeldvorming. Beeldvorming speelt in onze samenleving een belangrijke rol. Méér dan op tactiele en auditieve zintuigen doen media beroep op onze ogen om met anderen in contact te komen en zo ideeën en gevoelens uit te wisselen, de schermcultuur. Een nieuwe tijd? De religieuze voorstelling vervult een voorlopers rol die men zelden opmerkt. Beeldvorming speelt in onze samenleving namelijk een belangrijke rol. Sedert mensenheugenis brengen sculpturen, boekrollen, miniaturen, brandglazen, schilderijen, juwelen... voorstellingen van ons gemoeds- en geestesleven. Toetsend aan passages uit de Bijbel, bekijken we enkele van die merkwaardige kunstwerken.

De naam van God, drager van het godsbeeld (20-11-2024)

een boeiende ontdekkingsstocht naar de verschillende Godsnamen Nadine Van Parys, lekenpredikant en lid van het dagelijks bestuur van de Bijbeldienst, neemt ons, vanuit haar liefde voor de Bijbel in het algemeen en voor de Hebreeuwse taal in het bijzonder, graag mee op in het Oude Testament. Want elke naam onthult een ander kenmerk van onze onnoemelijk veelzijdige God.

Godly Play, De goede Herder (25-02-2025)

Ook Godly Play weet op een hedendaagse manier het thema 'Godsbeelden' in te vullen. Op dinsdag 25 februari wordt het verhaal van 'de goede Herder' gebracht. Een unieke manier van kijken die zeker de moeite waard is.

Is er een evolutie van het Godsbeeld in de Bijbel? (18-03-2025)

Op dinsdag 18 maart bespreekt Frans De Muynck, meewerkend priester van het decanaat Kortrijk en lid van de Bijbeldienst, evoluties in het Bijbelse godsbeeld. Hij bespreekt de overgang van polytheïsme (en pantheïsme) naar monotheïsme: 'Shema Israël. De Ene is onze God. De Ene alleen (Deut. 6). Vervolgens staat hij stil bij de scheppende God en onze verantwoordelijkheid voor de zorg en het behoud van de schepping. Tot slot houdt hij een uitspraak van Salman Rushdie tegen het licht: "Ik blijf atheïst. Ik werd niet gered door engelen, maar door dokters". Welk Godsbeeld zit hierachter?

Christenen in oecumenisch gesprek (28-04 2025)

Op maandag 28 april 2025 gaan vertegenwoordigers uit verschillende christelijke Brugse kerken in gesprek met elkaar over hun godsbeelden. Ze gaan op zoek naar wat hen verbindt, zonder hun onderlinge verschillen te miskennen. De avond wordt afgesloten met een oecumenische gebedsdienst in de kapel van het Grootseminarie. Deze activiteit wordt aangeboden door de oecumenische werkgroep 'Samen rond de Bijbel'.

PRAKTISCH

Waar? De vormingen gaan door op het Grootseminarie Brugge (Potterierei 72, 8000 Brugge) van 19.30u tot 21.00u of zijn online via livestream te volgen (de youtube link ontvangt u per mail).

Inschrijven is vereist en kan via: info@biblia.be.

Kostprijs: €10 per activiteit; indien u meer dan één lezing uit het volledig aanbod volgt, betaalt u vanaf de tweede activiteit slechts de helft van de inkomprijs (€5 dus). De kosten kunt u overmaken op bankrekeningnummer: BE87 4751 1358 5194 met mededeling: naam + activiteit.

Leven en dood anders

Op vrijdag 1 november gaat het interlevensbeschouwelijke initiatief Leven & Dood anders weer door op de begraafplaats van Ver-Assebroek. De verschillende geloofsgemeenschappen en levensbeschouwelijke organisaties verwelkomen u graag om ervaringen en verhalen van rouw, verdriet en troost met u te delen. Omdat regen en wind het programma in de afgelopen jaren vaak in de war stuurden, zullen de verschillende stopplaatsen dit jaar te vinden zijn op het kerkplein en in de kerk, van 16.00u tot 20.00u. Namen noemen, stilstaan bij een liturgisch bloemstuk, een kaars aansteken, luisteren naar een gedicht of je mee laten voeren in een troostend ritueel... er zijn zoveel verschillende manieren om met rouw om te gaan. Ook onze protestantse gemeenschap zal haar bijdrage leveren.



Ds. Jannica de Prent



In het najaar gaat de Bonhoefferkring weer van start. In deze reeks brengen pr. Stijn Vanhee en ds. Jannica de Prenter de Lutherse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer in dialoog met de Tsjechische en katholieke priester Tomáš Hálik. Zowel Bonhoeffer als Hálik hebben diep nagedacht over de gesecculariseerde moderne wereld. Ze worden beiden geconfronteerd met een context waarin christenen verdrukt worden, en ontwikkelen zich tot voorvechters van de oecumene. Bij beide theologen zien we een grote betrokkenheid op de wereld. Ze zetten zich in voor recht en vrijheid, en zoeken een weg naar een nieuwe spiritualiteit. Wat betekent het om christen te zijn in een mondige wereld, waaruit God meer en meer weggedrongen wordt? Welke plaats kan de kerk nog innemen? Hoe blijf je verbonden met God, de Bijbel en de naaste? Over deze vragen gaan Stijn Vanhee en Jannica de Prenter graag in gesprek met u en met elkaar.

Lezen, gesprek, gebed

Onze bijeenkomsten zijn interactief: we lezen samen Bijbelteksten en bijpassende fragmenten uit de boeken, preken en brieven van Bonhoeffer en Hálik. En we gaan uiteraard ook in gesprek met elkaar. U hoeft echt geen kenner van Bonhoeffer of Hálik te zijn om mee te volgen. De bijeenkomsten volgen thematisch op elkaar, maar zijn ook afzonderlijk te volgen. Het is een mooie gelegenheid om samen met andere christenen je geloof te verdiepen en door de ogen van Bonhoeffer en Hálik te kijken naar onze eigen context: waartoe zijn wij als christenen geroepen? Hoe kunnen we elkaar helpen op onze weg zodat het geloof niet verdoort in deze uitdagende en mondige wereld?

Een eenvoudige maaltijd om te delen

Voorafgaand aan elke Bijbelstudie kunt u deelnemen aan een broodmaaltijd. Want samen een maaltijd delen is verbindend en fijn. De maaltijden beginnen steeds om 12.30 uur, het inhoudelijk gedeelte om 13.30 uur.

Afsluitende bijeenkomst op donderdag 21 november

Op donderdag 21 november om 13.30u sluiten we de reeks af met een groepsgesprek waarbij we de balans opmaken: aan de hand van stellingen en vragen bespreken we wat we zelf meenemen van de zoektocht die Bonhoeffer en Hálik zijn gegaan. Aansluitend receptie, en gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Vrijwillige bijdrage voor SOS Kinderdorpen

Een vrijwillige bijdrage voor de handouts en de maaltijden is van harte aanbevolen. We hebben er dit jaar voor gekozen om het project van SOS kinderdorpen in Israël en de Palestijnse gebieden te steunen. In de verwoestende oorlog tussen Hamas en het Israëlische leger zijn kinderen het grootste slachtoffer. SOS Kinderdorpen helpt kinderen in Gaza, Israël en de Westbank met evacuatie, noodopvang en onmiddellijke psychosociale hulp.

PROGRAMMA:

Donderdag 19-09-2024

Thema: *Christen zijn in het hier en nu is leven voor Gods aangezicht*
Keerske (VPKB)

Donderdag 3-10-2024

Thema: *Zacheüs als beeld van hedendaagse twijfelaars*
Oecumenische kapel

Donderdag 17-10-2024

Thema: *Christen zijn is bidden en ademen uit God*
Keerske (VPKB)

Donderdag 7-11-2024

Thema: *De wonden van de wereld als weg naar God*
Oecumenische kapel

Donderdag 21-11-2024

Thema: *Christen zijn is de weg gaan van Gods geboden*
Keerske (VPKB) - start 13.30u

PRAKTISCH:

Aanmelden bij ds. Jannica de Prenter, graag ook doorgeven of u gebruik maakt van de maaltijden:

j.a.deprenter@gmail.com
Tel: 050 35 50 84

Adressen:

Keerske (VPKB)
Keersstraat 1
8000 Brugge

Oecumenische kapel
Ezelstraat 85
8000 Brugge

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 1 september -elfde van de zomer- Startzondag -Heilig Avondmaal-

Thema	Als een geurige gave: blijf op de weg van de liefde
Lezen	Spr 3:1-8; 13-18; Ef 4:32-5:2; 1 Joh 3:18-24
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. van Holst
Diaken	Dhr. W. Lestaeghe
Lector	Dhr. G. Bentein
Organist	Dhr. A. Devos

***Na de eredienst: tuinfeest met koffie en maaltijd
in de Agapézaal (J. Boninstraat 20, te Brugge)***

ZONDAG 8 september -twaalfde van de zomer-

Predikant	Ds. L. Wüllschleger <i>-Emeritus predikant PKN-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Organist	Dhr. A. Vangaever
Koffie	Fam. van Groenigen

ZONDAG 15 september -dertiende van de zomer-

Thema	Dit is een groot mysterie: liefde en verbinding in het huwelijk
Lezen	Gen 2:18-25; Ef 5:21-33; 1 Kor 13:4-7
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Kutsch
Lector	Mevr. A. Klifman
Organist	Dhr. A. Devos
Koffie	Fam. ten Kate

ZONDAG 22 september -eerste van de herfst- Eredienst met aandacht voor kinderen

Thema	Luister! Eer je vader en je moeder
Lezen	Deut 6:1-9; Ef 6:1-4
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. van Holst
Lector	Dhr. W. Buijs
Organist	Dhr. A. Devos

Koffie Fam. Deceuninck

ZONDAG 29 september -tweede van de herfst-

Thema Gelijk in Gods ogen: over werk, slaafgemaakten en meesters
Lezen Pr 2:4-11; Ef 6:5-9
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
Ouderling Dhr. A. Eversen
Lector Dhr. J. van Groenigen
Organist Dhr. A. Vangaever
Koffie Dhr. W. Lestaeghe en dhr. A. Manabi

ZONDAG 6 oktober -derde van de herfst- Heilig Avondmaal

Thema Wees sterk en moedig: een karakter dat standhoudt
Lezen Ps 138; Joz 1:1-7; Rom 5:1-6
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
Ouderling Mevr. A. Kutsch
Diaken Dhr. W. Lestaeghe
Lector Dhr. P. van Harrewijn
Organist Dhr. A. Devos
Koffie Fam. Klifman

ZONDAG 13 oktober -vierde van de herfst-

Predikant Ds. E. Hof *-gastpredikant-*
Ouderling Mevr. A. Van Holst
Organist Mevr. L. Vercruysse
Koffie Dhr. R. Vandermeersch en dhr. G. Demol

ZONDAG 20 oktober -vijfde van de herfst-

Thema Wapen je tegen het kwaad
Lezen Ps 18:1-7,28-37, 50-51; Ef 6:10-17;
1 Petr 5:8-11
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
Ouderling Dhr. A. Eversen
Lector Mevr. G. Labeur
Organist Dhr. A. Vangaever
Koffie Fam. Bentein

ZONDAG 27 oktober -zesde van de herfst-

Oogstdankdienst met aandacht voor kinderen

Thema	Loof God om zijn goedheid, want wij ontvangen alles uit zijn hand
Lezen	1 Kron 29:10-16; 2 Kor 9:6-10; Lc 17:11-19
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Kutsch
Lector	Dhr. G. Bentein
Organist	Dhr. A. Devos
Koffie	Mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen

ZONDAG 3 november -zevende van de herfst- **Reformatiezondag**

Thema	In rust en inkeer is redding, in geduld en vertrouwen schuilt kracht
Lezen	Jes 30:9-21; Jac 5:7-11; Matt 7:13-20
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. van Holst
Lector	Mevr. A. Klifman
Organist	Dhr. S. Inghelbrecht
Koffie	Fam. van Groenigen

De koffiedienst is als volgt ingedeeld:

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn

Zondag 10 november: fam. ten Kate; zondag 17 november: fam. Deceuninck ; zondag 24 november: dhr. W. Lestaeghe en dhr. A. Manabi; zondag 1 december: fam. Klifman; zondag 8 december: dhr. R. Vandermeersch en dhr. G. Demol; zondag 15 december: fam. Bentein; zondag 22 december: mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen; woensdag 25 december: fam. van Groenigen ; zondag 29 december: fam. ten Kate

abracadabra het; g.mv. **1** oorspr. op perkament geschreven en aan een vlasdraad om de hals gedragen amulet, toverspreuk, var. *abacadabra* **2** thans onbegrijpelijke, onverstaanbare taal, var. *abacadabra*, ≈ wartaal: dat is *abracadabra* voor hem.

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal

Anderstaligen in de kerk – Wat te doen als er anderstaligen regelmatig bij de erediensten en andere kerkelijke activiteiten betrokken zijn? Wat als de kerktaal voor hen *abracadabra* is? Het is een vraag die in Oostende (en ongetwijfeld op veel meer plaatsen) speelt. In Oostende zijn er verschillende betrokkenen anderstalig. Zij beheersen het Nederlands bijna niet of in beperkte mate. Als ik ze tijdens de preek aankijk, denk ik te zien dat ze er weinig van begrijpen. Soms dommelen ze in. Op mijn vraag of ze het begrepen hebben, antwoorden ze beleefd positief. Wat te doen om hen erbij te betrekken? Eén van de eerste dingen die we hier gedaan hebben, is: het Bijbelgedeelte wat die zondag centraal staat afdrukken in de taal van de aanwezigen. Dan kan in ieder geval de Bijbeltekst tot hen spreken. Maar dan gaat de preek nog grotendeels langs hen heen. Daarom drukken we de preek voor de Franstaligen tegenwoordig ook af in het Frans (en voor de slechthorenden in het Nederlands :). Dan zijn er nog de mensen die analfabeet zijn. Hen kun je wellicht bereiken door een aantal fragmenten *expressief* te verwoorden of met beeldmateriaal te werken. Terwijl ik dit typ, bedenk ik dat ik wat dit betreft nog wat te doen heb.

Je kunt er tegenin brengen dat de mensen maar Nederlands moeten leren. En natuurlijk is het belangrijk dat men dat doet. Dat staat buiten kijf. Maar wij weten allemaal dat de meeste mensen een vreemde taal niet op een namiddag leren, integendeel, dat kost veel tijd en inspanning.

Naast de taal is er ook de geloofsbeleving. De Vlaamse en Nederlandse protestantse kerkcultuur is heel talig, de kerkmuziek van ouds veelal gedragen en de sfeer ingetogen. Het is dan ook niet vreemd als anderstaligen die meer expressief enthousiasme gewoon zijn, er voor kiezen om eigen diensten te organiseren. Enerzijds is dat bijzonder jammer, ook voor de integratie. Anderzijds is het begrijpelijk dat je je geloof, wat zo persoonlijk is, graag op een eigen manier beleeft en deelt in je eigen taal, de taal van je hart. Voor ons hier in Oostende ligt er een spannende uitdaging als het gaat om de communicatie van het Goede nieuws en de onderlinge uitwisseling.

De agenda t.e.m. 31 oktober 2024

zondag 1 september	11 uur Samenkomst
zondag 8 september	11 uur <i>kringviering</i> – aansluitend een maaltijd
woensdag 11 september	19 uur Bijbelgroep Handelingen
zondag 15 september	11 uur Samenkomst Voorganger: ds. Peter Smits uit Kortrijk
.. september	16 uur Overleg reflectiegroep
zondag 29 september	Creatieve viering
zaterdag 5 oktober	Districtsvergadering in Gent
zondag 6 oktober	11 uur Samenkomst Voorganger: ds. Edwin Delen
woensdag 9 oktober	19 uur Bijbelgroep Handelingen
zondag 13 oktober	Lokale verkiezingen 11 uur <i>kringviering</i>
zondag 20 oktober	11 uur Samenkomst
Herfstvakantie	VakantieBijbelFeest
elke maandag- en vrijdagnamiddag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open – spring eens binnen Expositie werken van <i>Jacques Osaer</i>
Elke woensdagnamiddag:	<i>Koffiebabbel</i> 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout

Voor de kinderen



In Marcus zegt Jezus dat het belangrijker is dat je hart dicht bij God is dan wasrituelen volgt.



Vul die identiteitskaart in met je naam en geboortedatum

Identiteitskaart

Naam:

Geboortedatum

Vind de 6 verschillen



KERKENRAAD

Predikant:

- **Ds. Jannica de Prenter**
☎ 050 35 50 84
e-mail: j.a.deprenter@gmail.com

Ouderlingen:

- **Mevr. A. van Holst** ☎ +31 117 302 844
Sasputsestraat 26, 4507 JX Schoondijke (NL)
- **Dhr. A. Eversen** ☎ 0495 22 88 37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint Andries
- **Mevr. A. Kutsch** ☎ 050 32 24 00
Bevrijdingslaan 8, 8000 Brugge

Diakenen:

- **Dhr. W. Lestaeghe** ☎ 0488 25 02 80
Ezelstraat 40, 8000 Brugge

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter – Mevr. Riek van de Westeringh –
Dhr. Albert Eversen – Dhr. Adriën Deceuninck – Ds. Erik Libbrecht

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge:

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)

Diaconie:

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden:

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) – BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 2-maandelijks

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440