



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Verlangen naar Gods eeuwig licht
- 6 Gemeentenieuws Brugge
- 8 Over het contextueel begrijpen van de Schrift
- 11 Uitnodiging Voleindingszondag
- 12 Terugblik op een mooie avond ...
- 13 Van vzw De Vrienden – Gezellig samenzijn
- 14 Van de kerkenraad
- 15 Gemeentenieuws Oostende
- 17 Nieuws uit de regio
- 19 Erediensten 10.00 uur

Inleidend woord

In deze kerkbode voor de maand november is er weer veel nieuws te melden over het gemeentelven in Brugge en Oostende. Ook zijn er nieuwsberichten uit de regio. De overdenking staat in het teken van de vergankelijkheid en de menselijke kwetsbaarheid, en is in het bijzonder geschreven voor zij die een dierbare missen. Namens de redactieraad wens ik u veel leesgenot.

De redactieraad verwelkomt graag bijdragen van gemeenteleden. Inleveren volgende kopij ten laatste op 24 november.

Hartelijke groet namens de redactieraad,

Ds. Jannica de Prenter



*Ze zijn gegaan
aan lief en leed
en sterfelijkheid
voorbij.*

*Maar nog steeds
wonen zij
hier om ons heen.*

*In stilte die omarmt.
In licht dat ondanks
alle duisternis
weer opstaat.*

*En in het grenzeloze
van de liefde,
die langs alle wegen
met ons verdergaat.*

Kris Gelaude

Overdenking: Verlangen naar Gods eeuwig licht

2 Korintiërs 5:1-10 (NBV21)

¹Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een nieuwe woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. ²Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. ³We zijn er echter zeker van dat we bekleed zullen worden en niet naakt zullen zijn. ⁴Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. ⁵Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven. ⁶Dus blijven we altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de HEER wonen. ⁷We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. ⁸Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek te nemen bij de HEER, toch blijven we vol goede moed. ⁹Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat Hij wil, of we nu in dit aardse lichaam wonen of niet. ¹⁰Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.

Kijken naar de eindigheid met Paulus

In onze hedendaagse maatschappij is het leven dusdanig maakbaar geworden, dat het sterven van de mens taboe is geworden. Dokters behandelen soms zo lang door, dat mensen meer te lijden hebben aan de bijwerkingen, dan aan de ziekte zelf. Maar sterven kan ook een bevrijding zijn, een verlossing van de pijn. Als predikante en pastor merk ik dat steeds weer. Mensen kunnen ook hevig verlangen naar de dood. Van één ding zijn we zeker: er komt op een dag een einde aan het leven. De dood is de onherroepelijke keerzijde van geboren worden, zoals de dag bij de nacht hoort en de seizoenen elkaar opvolgen. In 2 Korinthe 5 heeft Paulus ons een prachtig en gevoelig gedeelte achtergelaten over de breekbaarheid van het menselijk lichaam; een gedeelte over loslaten, sterven en verlangen naar Gods eeuwig licht. In deze overdenking neem ik u mee naar deze troostende woorden van de apostel Paulus.

Het aardse tenthuis en Gods eeuwig huis

Het vijfde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief begint met een afirmatie van zekerheid: 'wij weten' (2 Kor 5:1; cf, 4:14). Wat Paulus zeker weet heeft betrekking op Gods eeuwig licht, op de

heerlijkheid. Paulus gebruikt in vers 1 het beeld van het ‘aardse tenthuis’, dat hier niet alleen verwijst naar het lichaam, maar naar het hele breekbare en vergankelijke bestaan. Zoals een tent niet tegen storm en regen bestand is, zo kan ook de aardse existentie in één enkel ogenblik weggevaagd worden. Het leven op aarde staat voor Paulus in contrast met een bestaansvorm die hij vergelijkt met een ‘gebouw’ van God. Dit gebouw is ‘in de hemelen’ en is niet door mensenhanden gemaakt; het is een ‘eeuwig huis’. Deze nieuwe en hemelse bestaansvorm ontvangt de mens uit Gods handen. Het is de plaats waar wij overstraald worden met Gods lichtglans en glorie.



Een doorgang van licht © Unsplash

Hij wil niets liever dan omhuld worden met deze nieuwe woning (Gr. *ependuoo* = ‘aantrekken’ of ‘omkleden’). De hemelse woning waar Paulus over spreekt moeten we dus zien als een nieuwe en eeuwige bestaansvorm die aangetrokken wordt en niet meer afgebroken kan worden.

Als de dood verslonden wordt

Vers 3 is een belangrijk scharniervers. Paulus gebruikt nu het werkwoord ‘uittrekken’ (*ekduoo*). Paulus is er zeker van dat hij niet naakt zal zijn wanneer het aardse tenthuis afgebroken wordt. De instorting van het aardse bestaan is niet het einde, maar de doorgang naar een nieuw en eeuwig bestaan. Paulus vreest daar niet voor; hij verlangt ernaar met heel zijn hart. Nog eens komt het zuchten van Paulus terug in vers 4 en opnieuw klinkt ook het werkwoord ‘uittrekken’. Toch heeft niet het uittrekken zozeer zijn aandacht, want Paulus verlangt er juist naar om aangekleed te worden met deze nieuwe woning. Het sterven is voor Paulus niet meer dan de afbraak van het aardse bestaan.

Nu zuchten wij nog

Twee belangrijke sleutelwoorden in de verzen 2-4 zijn ‘zuchten’ en ‘aantrekken’ (2 Kor 5:2,4). Het zuchten van Paulus is een zuchten naar Gods heerlijkheid. Paulus verlangt er hevig naar om verlost te worden uit het bestaan van het aardse tenthuis, dat zo vol lijden en ontbering is.

De Naardense Bijbel vertaalt het tweede versdeel met: ‘zodat het sterfelijke wordt opgeslokt door het leven’. Een boeiende vertaling. Want de Griekse tekst heeft hier een werkwoord dat naar ‘beneden drinken’ (*katapinoō*) betekent. Zoals een dorstig dier in één teug een bak water leegdrinkt, zo zal in één ogenblik het sterfelijke leven verzvolgen worden. Er zal alleen nog leven in Christus zijn. In 1 Korinthe 15 zegt Paulus iets vergelijkbaars. Bij de wederkomst van Christus, zal de dood in één ogenblik verzvolgen worden. Dan zal de engel van de dood gebroken worden en zal er alleen nog licht zijn (1 Kor 15:52-54).

In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt [...] zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: de dood is opgeslokt en overwonnen.

Vol goede moed blijven

Een nieuw gedeelte begint in vers 6 met de aansporing ‘dus blijven wij vol goede moed’. Ook in dit gedeelte loopt de beeldspraak van het wonen nog door. Want het centrale thema in dit gedeelte is ‘inwonen’ in het lichaam en ‘uitwonen’ bij God (2 Kor 5:6,8,9). Zolang de mens verblijft in het aardse lichaam, is hij ver van God verwijderd. Toch blijft Paulus vol goede moed omdat Paulus ervan overtuigd is dat het aardse tentlichaam van korte duur zal zijn. Paulus leeft vanuit de belofte van het eeuwige leven bij God, het opstandingsleven. Dat geeft hem moed en kracht. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar voor onze ogen. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen, hoe het zal zijn om bij God thuis te mogen komen. Daarom leeft de mens in verbondenheid en verlangen naar God, door te wandelen in geloof. Het opstandingsleven ligt nog in de toekomst.

We leven in
VERTROUWEN OP GOD;
wat komen gaat
IS NOG NIET ZICHTBAAR

- 2 Korintiërs 5:7 NBV -

In Christus komt alles aan het licht

Het gedeelte eindigt in vers 9-10 met het toekomstige oordeel van God. Het besef dat Gods oordeel aanstaande is, roept geen angst op bij hem, maar doordringt Paulus van de hartstocht om in dit leven zijn wil te doen. Leven onder Gods oordeel bepaalt zijn hele doen en laten. 'Allen' moeten eens voor de rechterstoel van Christus verschijnen. De Statenvertaling vertaalt in vers 10 terecht met 'openbaar worden'. Wanneer de mens verschijnen moet voor de rechterstoel van Christus, zal heel ons verleden aan het licht gebracht worden: het goede en het kwade dat wij hebben gedaan; wat er in de harten van de mensen omgaat zal onthuld worden; voor Christus zal niets verborgen blijven (cf. 1 Kor 4:5). Vanuit dat perspectief mogen wij ook leven: trouw aan zijn woorden, vanuit het geloof dat alles geschiedt naar zijn wil. Op die dag der dagen vallen maskers af en wordt alles helder als het morgenlicht. Wie dan nog slapen worden wakker geroepen uit hun sluimergangen. Moge het zo zijn dat Hij op ons lijf geschreven staat als een gewaad van licht. Dan herleven wij als nieuwgeborenen, als mensen in het licht verheven.

Ds. Jannica de Prenter



*Gij gaat in het donker voor ons uit
en niemand stuit Uw grote gang
de eeuwen door, een wereld lang.*

*Als alles nieuw wordt voor ons oog,
de hemel hoog, de aarde wijd,
glanzen van onvergankelijkheid.*

*Als in het vorstelijke licht
voor uw gezicht wij blinkend staan
met witte waarheid aangedaan.*

Nieuw Liedboek 760

Vrijwilligers gevraagd

We zijn zeer dankbaar voor de groep mensen die zich al jarenlang trouw inzet voor de kerk. Dank daarvoor! Versterking voor de groep lectoren en de koffiedienst blijft erg welkom. U kunt zich melden bij de predikant als u interesse hebt. Wij danken mevr. Annegret Kutsch en mevr. Monika Chrzanowska voor hun bereidheid om de kinderoppas weer op te starten. Op de eerste en de derde zondag van de maand zal er weer kinderoppas zijn zodat er voor de allerkleinsten ook een programma is voorzien. In november hebben we de planning wel een beetje moeten aanpassen vanwege de Voleindingszondag.

Ontmoeting met Duitse gemeenschap

Op woensdag 2 november ontvangen we een Duitse groep uit Mannheim-Feudenheim. Omdat zij ook het Groeningemuseum en het St.-Janshospitaal bezoeken, hebben we het programma voor de namiddag een beetje aangepast. Om 12.30 uur bieden we hen een eenvoudige broodmaaltijd aan met koffie en thee. Daarna zal er in de kerkzaal een presentatie worden gegeven over de geschiedenis van het protestantisme in Brugge en is er ook gelegenheid tot gesprek en uitwisseling. Ook gemeenteleden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn bij dit inhoudelijke gedeelte. We zien uit naar een fijne en boeiende namiddag.

Voleindingszondag op 20 november

Op 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we Voleindingszondag. Voordat de vreugdevolle tijd van Advent aanbreekt, eindigt de herfsttijd met 'voleindingszondag'. Voleinding betekent in deze zin geen afronding of einde, maar veel eerder de voltooiing van Gods plannen. Op deze zondag staan we samen stil bij de kwetsbaarheid van het leven, maar vieren we ook dat de dood het einde niet is. Omdat Jezus voor ons gestorven is, mogen wij ook uitzien naar de opstanding. Zoekend naar troost en hoop, staan we stil bij de mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Tijdens het gedachtenis-moment worden de namen van de overledenen genoemd. We merken elk jaar weer dat herdenken goed doet. Wilt u het aan de predikant laten weten als uw familielid of dierbare ook genoemd mag worden?



Adventskalenders

Op zondag 27 november zijn er na de eredienst Adventskalenders te krijgen. We hebben dit jaar gekozen voor de kalenders van Petrus, die in het teken staan van de maaltijd, waar plek is voor iedereen.

Leesrooster Advent: hoe zal ik U ontvangen?

Op zondag 27 november begint de Adventsperiode. We zullen dan starten met een nieuwe prekenreeks die doorloopt tot 1 januari. Door de ogen van Zacharias, Maria, Simeon en Hanna kijken we naar Jezus, en mogen we luisteren naar prachtige lofliederen over een licht dat opgaat voor alle volken, een koning uit het geslacht van David, die alles komt omkeren en vrede en gerechtigheid brengt in een wereld die zich verliest in schuld. Hoe ontvangen wij Hem? Leeft in onze harten hetzelfde verlangen naar vrede en recht? Bij deze vragen zullen we stil staan in deze Adventsperiode.

Het Vredeslicht komt eraan!

Elk jaar wordt in de geboortekerk in Bethlehem het Vredeslicht ontstoken door een kind. Daarna reist het heel Europa door als een teken van licht en hoop voor alle mensen. Het Vredeslicht wil mensen met elkaar verbinden, dwars door culturen, landen en levensbeschouwingen heen. Zo wil het Vredeslicht bijdragen aan dialoog en vrede. Dit jaar zal er bijzondere aandacht worden besteed aan mensen in en uit Oekraïne en Rusland. Het Vredeslicht komt in Brugge aan op maandag 19 december. In de Magdalenakerk zal er om 18.00 uur een vreugdevolle ceremonie zijn, die na twee coronajaren hopelijk weer met publiek zal kunnen doorgaan. Meer nieuws over het Vredeslicht mag u verwachten in de volgende kerkbode.



Overzicht activiteiten

DINSDAG 1 NOVEMBER	18.00 tot 20.00 uur	Leven & Dood Anders – begraafplaats van Ver-Assebroek
WOENSDAG 2 NOVEMBER	12.30 uur	Ontmoeting met Duitse gemeenschap uit Mannheim-Feudenheim
DONDERDAG 3 NOVEMBER	13.30 uur	Onderweg met Bonhoeffer – maaltijd voorafgaand om 12.30 uur
MAANDAG 7 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DINSDAG 8 NOVEMBER	19.00 uur	Kerkenraad
VRIJDAG 11 NOVEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 14 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DONDERDAG 17 NOVEMBER	13.30 uur	Onderweg met Bonhoeffer – maaltijd voorafgaand om 12.30 uur
MAANDAG 21 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
WOENSDAG 23 NOVEMBER	10.30 uur	Bijeenkomst met de stad en kerkenraad en bestuursraad over kerkenbeleidsplan
DONDERDAG 24 NOVEMBER	10.00 uur	Begeleidingsgroep Oostende
VRIJDAG 25 NOVEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 28 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie

Ds. Jannica de Prenter

Over het contextueel begrijpen van de Schrift

Ons nieuw gemeentelid Bernd Hirschfeldt bespeelt geregeld het orgel. Maar hij is ook theologiestudent aan de protestantse faculteit in Brussel. Hij geeft ons een inkijkje in een bijzondere Bijbelmethode.

De context van Bijbelteksten

Sinds enige tijd studeer ik theologie aan de Protestantse Theologische Faculteit in Brussel en er is een wereld voor me opengaan. Ik dacht wel al iets van de Bijbel te weten, maar er valt nog zoveel meer te leren en te ontdekken. Bij het vak ‘hermeneutiek’ (de kunst van het interpreteren van de Bijbel, zeg maar, de exe-gese) kwam ik verschillende wijzen van uitleg tegen. De Bijbel kennen wij als een enkel boek, maar het is in wezen een bundel, een verzameling van talloze geïnspireerde tekstfragmenten die ontstaan zijn over een tijdsspanne van maar liefst anderhalf

duizend jaar. Bij hermeneutiek leer je stil te staan bij de context waarin deze teksten zijn ontstaan. De context is meestal de cultuur en tijd waarin deze teksten ontstonden. Soms zitten er zelfs vele eeuwen tussen teksten binnen één- en hetzelfde boek.

Contextuele hermeneutiek

Vanuit de context van toen zien we ook beter de link met de context van nu. Daarover gaat de stroming van de ‘contextuele hermeneutiek’. We kunnen immers niet zomaar begrijpen wat in de Bronstijd is neergeschreven (de oudste teksten in de Bijbel stammen van 900 v. Chr.), zonder iets van die oertijd te begrijpen. Daarmee begrijpen we niet alleen de Bijbeltekst beter, maar daarmee ook wat deze bundel aan teksten ons hier en nu te zeggen heeft.

James Cone

Eén van de meest vooraanstaande contextuele theologen was James Cone (1938–2018). Hij interpreteerde de Bijbel in het licht van de sociale verhoudingen van die tijd. Het Nieuwe Testament toont volgens Cone hoe Jezus met de meest onaanzienlijken van zijn tijd omgaat, hen helpt en bevrijdt. De kreupelen die bedelen om een beetje brood, de vrouwen van lichte zeden, de Samaritanen, die in het geheel geen aanzien genoten. Maar Jezus of beter; de evangelist Marcus, keerde dit gegeven helemaal om in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Zo werd ‘de minste onder ons’ het grootste voorbeeld onder ons. James Cone verklaarde het Nieuwe Testament vanuit de context van Jezus’ tijd en legde daarbij een link met onze tijd. Hij zag in de Afro-Amerikanen, die in de jaren vijftig en zestig gelyncht werden om bijna niets, hetzelfde gebeuren wat in Jezus’ tijd gebeurde met het kruisigen van mensen die bijna niets fout hadden gedaan. Ook de Afro-Amerikanen moesten onrecht lijden, hen werd het grootste onrecht aangedaan, door machthebbers en ‘brave burgers’ die niet eens zagen dat ze onrecht deden. Dat is wat discriminatie doet in haar zichtbare en verborgen vormen: een onderscheid maken tussen mensen, waarmee we kwaad berokkenen aan de ander. Maar door zulk een onderscheid vermijd je ook om de eenheid in Christus te ervaren. Sterker nog; het wordt zelfs praktisch onmogelijk.

Bevrijding voor de minste mensen

Gelukkig bevat het Evangelie ook volgens Cone een bevrijdende boodschap. Zij die het meest geknecht zijn, zullen als eerste door God bevrijd worden, het eerst als kind van God erkend worden. Daarbij vormen de verachte groeperingen een lakmoesproef voor de mensheid, een moeilijke, maar niet onmogelijke test. ‘Heb Uw naaste lief’ en ‘Wat jullie gedaan hebben voor de minste onder jullie broeders, hebben jullie Mij gedaan’ (Mat. 25:40): dit wordt de opdracht aan ons allen en die is het moeilijkst wanneer het gaat om mensen die we minder graag zien, die we niet zo hoog hebben zitten. God lijkt ons te vragen als mensheid één te worden, broeders en zusters van elkaar te zijn. Is dat bereikt,

...dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, dan is Christus alles in allen. (Kol. 3:11)

Wie bedoeld Paulus met Skythen?

Ook in dit fragment uit brieven van Paulus is de context weer belangrijk. Want wat zijn bijvoorbeeld Skythen? De Skythen waren een Indo-Europees nomadisch volk afkomstig uit het gebied dat nu Iran heet. Ze werden door de heersers, de Romeinen, als het laagste van het laagste gezien; letterlijke ‘barbaren’. Dit terwijl ze een geheel eigen, zeer ontwikkelde cultuur hadden, meesters in het bewerken van goud, zilver en brons. Vanuit een contextuele interpretatie gaan we begrijpen waarom Paulus juist hen noemt in dit vers; het gaat niet zomaar om een volk, zelfs niet om een vreemd volk, het gaat om het *meest verachte* volk. En juist zij hebben volgens Paulus deel aan Christus. Zou het vers in onze tijd geschreven zijn, dan had een hedendaagse Paulus het niet over antieke Skythen gehad, maar over mensen die nú verguisd worden, in de samenleving als het laagste van het laagste worden gezien. Omdat ze een andere huidskleur hebben, een andere cultuur of een ander geloof uitdragen, een andere geaardheid hebben of tot een ander gender behoren.

Met het begrijpen van de context van de Schrift, begrijpen we ook onze eigen context beter. Vanuit een dergelijke contextuele uitleg wordt de boodschap van de Schrift weer brandend actueel en schijnt een schitterend licht op de weg die we als christenen willen gaan.

Bernd Hirschfeldt



*Maar voor jullie zal de zon stralend
opgaan, de zon die gerechtigheid brengt
en genezing in al haar vleugels draagt.*

MALEACHI 3:20

**VOLEINDINGSZONDAG
20 NOVEMBER 2022**

**om 10.00 uur in 't Keerske
te Brugge**

**Met herdenking van de namen
en bijzondere aandacht voor
rouw en verdriet**

Protestantse Kerk Brugge

Terugblik op een mooie avond...

Harpconcert

met Regina Ederveen

"Ik had gelezen van de prijzen die zij al gekregen heeft en de verwachtingen die ik daardoor had zijn ingelost. Haar teksten waren een meerwaarde bij de muziek, die bij wijle mij ontroerde".

"Het harpconcert van Regina Ederveen heeft mij goed gedaan, een avond waar ik met plezier op terug kijk".

"Heel toegankelijk ook voor wie weinig van de Bijbel kent. De harmonie tussen woord, beeld en muziek was perfect. Ook heb ik genoten van de saamhorigheid bij het glas nadien".



Van vzw De Vrienden – Gezellig samenzijn

Op vrijdagavond 21 oktober was het weer zo ver. Het herfsttij bracht nog eens haar zonnige avondgloed. Tijd voor de kaas-en-wijnavond in 't Keerske dat stilaan een traditie is geworden.



De vzw De Vrienden maakte er extra werk van. Een diversiteit van verse broodjes werden bijgehaald. De beste kazen van eigen streek door kaashandel 'Het Ooievaarshof', vanop de wekelijkse markt, aangebracht. Alles werd op kunstzinnige wijze gepresenteerd op kaasplanken, met groene druifjes gedecoreerd. Op elk stuk kaas pronkte een vaantje met de soortnaam op. Al ben je dan geen kenner, je kan zo een fijnproever worden!

Daarbovenop werd als drank gekozen voor een duurzame en bekoorlijke 'Medocwijn' die al eerder te chambren stond. Rond zeven uur zijn een dertigtal gasten aanwezig en schuiven aan naar een plaats aan tafel. Het is een gezellige beoening tot ieder zijn plaats heeft gevonden.



Dan verwelkomt de voorman Wim Buijs de genodigden. Hij brengt de gedichten van Annie M.G.Schmidt in herinnering.

Immers: zij wist als geen ander het lot van de jeugdige ouderling te beschrijven. Rumoerigheid vergaat in geroezemoes, zelfs stilte bij het aansnijden van de uitnodigende en wachtende kazen uit het platteland van de Diksmuide polders.



Verzameld in groepjes onder elkaar, werd ten volle genoten van de heerlijk gedekte tafels. Allen waren tevreden en voldaan bij het zien en ervaren van een welgezinde gemeente die zich te goed deed aan zoveel samenhang en onderlinge vriendschap!

Geert Demol

Van de Kerkenraad

De kerkenraad heeft samen met de predikant de missieverklaring van VPKB-Brugge aangepast. We geven deze tekst, die ook op de website van onze kerk gepubliceerd wordt, graag aan u mee. Reacties zijn altijd welkom.

Onze gemeenschap

Wij zijn een kleine en diverse protestantse gemeenschap in Brugge. Met hoofd, hart en handen willen wij invulling geven aan ons geloof. Dat betekent voor ons dat we niet alleen getuigen van het evangelie, maar het goede nieuws ook uit willen dragen in Brugge en het Brugse Ommeland. Onze protestantse traditie is ons dierbaar, maar we staan wel open voor een vernieuwende aanpak. Belangrijke kernwaarden voor ons zijn: geloof en gebed, onderricht, gemeenschap en trouw.

Geworteld in de Schrift

De Bijbel is het kloppend hart van onze gemeenschap. Het is de bron van waaruit we ons geloof beleven. Onze normen en waarden, en hoe wij met elkaar omgaan, worden door de Schrift bepaald. We herkennen ons in het bijzonder in de vruchten van de Geest in de Galatenbrief:

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Galaten 5:22-23

Gastvrijheid, eenheid en verbondenheid

Het is ons verlangen om een gastvrije gemeenschap te zijn, waar mensen leven vanuit het evangelie, naar elkaar omzien en mogen groeien in hun persoonlijke relatie met God. We zien de kerk als lichaam van Christus, waarin de vele leden in hun verscheidenheid samenwerken en elkaar wederzijds aanvullen (Rom 12:3-8; 1 Kor 12:12-27). Verschillen in geslacht, geaardheid of cultuur mogen er in de kerk niet toe doen. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Jezus is het hoofd van de kerk en in Hem zijn wij allen verbonden, ondanks onze verschillen. Ieder mens mag zich door Hem geliefd weten. Wees dus welkom bij ons!

Samen op weg gaan

Wij willen ons ervoor inzetten om samen met mensen op weg te gaan die zoeken naar geloof en gemeenschap. Samen met hen

willen we antwoorden zoeken op hun specifieke vragen en noden. We hopen zo dat mensen op het spoor mogen komen van Gods genade en Jezus leren kennen als Heer en redder. We doen dit in onze zondagse eredienst, in toerusting, pastorale zorg en gemeenschapsopbouwende activiteiten.

Protestantisme in dialoog

We willen ook blijven zoeken naar wegen om ons protestants getuigenis te verdiepen en te verbreden in Brugge en het Brugse Ommeland. Wij doen dit door in dialoog te blijven met de moderne samenleving, door dienstbaar te zijn en te blijven en door samen te werken in oecumenisch en interlevensbeschouwelijk verband.

Besproken op de kerkenraadsvergadering op 11 oktober 2022.

Aangepast en goedgekeurd op vrijdag 14 oktober 2022.

De Kerkenraad

Gemeentenieuws Oostende

Jongeren in de kerk – een grote vraag waar de kerk zich ook mee bezighoudt: Hoe krijgen we jongeren in de kerk of hoe houden we ‘onze’ jongeren betrokken bij de kerk? In veel kerken ontbreken ze of zijn er slechts een aantal aanwezig. Vroeger *moesten* ze en nu *mogen* ze. En Alida en ik, wij zagen het al bij onze eigen kinderen, als je ze de keuze geeft, dan slapen ze op zondag uit of gaan ze met vrienden naar de sportvereniging, gewoon chillen of ze gaan studeren of ... er is keuze te over. Dat zijn, denk ik, de twee dingen waardoor we ze missen in de wekelijkse erediensten: er is geen dwang meer en er is keuze te over. Weten ze trouwens dat we ze missen?



Oktober en november krijgen we in de Hazegraskerk in Oostende heel wat jongeren over de vloer. Daar hebben we zelf niet zo heel veel aan gedaan. De stad Oostende heeft een project **Profundo** waarbij schoolklassen met hun leerkrachten levensbeschouwelijke vorming een kerk, een moskee en een huis van de mens bezoeken. Zij bezoeken ook de Hazegraskerk en zo komen er zo'n 200 jongeren een driekwartier naar de kerk waar ze een indruk krijgen van wat mensen daar beleven. Een mooi initiatief en de jongeren blijken geïnteresseerd. Begin november komen er op initiatief van de Hervormde gemeente in Houten (PKN) een veertigtal jonge mensen naar Oostende om daar kennis te maken met het pionierswerk en leeftijdsgenoten te ontmoeten, Brugge te bezoeken en **samen** na te denken

over onze verantwoording voor de schepping. Tijdens de wekelijkse *Koffiebabbel* springen nu al een aantal keren een drietal jongens binnen, die wat drinken en babbelen met de aanwezigen. De (meest) oudere *Koffiebabbel*ers vinden het, na wat schroom, best leuk om hen te ontmoeten. En die jongens vervelen zich de vrije woensdagnamiddag op het internaat en vinden het wel gezellig in de Hazegraskerk. Leuk toch! En het belangrijkste wat wij kunnen doen is de deuren van de kerk openzetten met een bord aan de straat 'spring 'ns binnen'.

Spring 'ns bin-

Kunst in de kerk -



De agenda van november 2022

zondag 30 oktober	creatieve viering – voorbereid door 'gemeenteleden' (jong en 'oud')
zaterdag 5 november tienerweekend	11:00 uur viering voorbereid in <u>samenwerking</u> met jongeren
zondag 6 november	
woensdag 16 november	19:00 uur Bijbelgroep Mozes
zondag 20 november	11:00 uur viering
Zondag 4 december	11:00 uur viering Heilig Avondmaal
elke maandagnamiddag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open <i>Kunst in de kerk</i>
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website:

www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout



Jubileum in Horebeke: 150 jaar Nieuwe Kerk

Op zondag 16 oktober vierde de protestantse gemeente te Horebeke het 150-jarig bestaan van de Nieuwe Kerk met een feestelijke jubileumviering, waarin dankbaarheid de toon zette en de humor niet ontbrak. Ds. Simon van der Linden sprak over de kerk als 'huis van God'. Ook

de heren Cornelis Blommaert en Arnold de Jonge spraken een woordje. De synodevoorzitter ds. Steven Fuite dacht in zijn toespraak na over de nieuwe kerk in de zin van 'fresh expressions of Church'. Een prachtige muzikale omlijsting met orgel, viool en barokviool maakte het geheel helemaal af. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Nieuwe Kerk organiseert het Protestants Museum 'de Geuzenhoek' een bijzondere tentoonstelling waar iedere zusterkerk aan mee kan doen door foto's door te sturen van het kerkgebouw. Daarbij zijn foto's van de buitenkant van het gebouw, het interieur, zoals bijv. preekgestoelte, Avondmaalsset, Bijbel, kruisbeeld, muziek-instrumenten of andere kenmerkende elementen heel welkom.

Ieper en Seelbach: al meer dan 30 jaar verbonden

Sinds 37 jaar is de Evangelische Kirche in Schuttertal Seelbach verbreederd met VPKB-Ieper 'De Rots'. Onder leiding van ds. Erik Libbrecht, die predikant was te Ieper van 1980 tot 1991, werden er hechte vriendschappen gesloten. Ook het Woord werd samen gedeeld en gevierd. Door tussenkomst voor ds. Martin Schaal (Seelbach) konden er subsidies gevonden worden van het Fonds Gustav-Adolf-Werk e.v. voor het huidige kerkgebouw. In 2021 werd het 25-jarig bestaan ervan gevierd. De contacten werden met name door toenmalig voorzitter Raymond Deceunick onderhouden, door geregelde meerdaagse en wederzijdse bezoeken. In de coronajaren bleef het contact, al was het op afstand. In Zillebeke – een deelgemeente van Ieper – is het Seelbachcomité gehuisvest. Mede dankzij hen blijven de contacten met de

burgerlijke overheid van Seelbach bestaan. Al wonen de mensen 600 kilometer van elkaar, het woord van God geeft kracht om het geloof te delen en elkaar te sterken.

Avondcontact 2022-2023



Avondcontact is een mooi initiatief van onze zustergemeente in Gent. De Vlaamse Olijfberg vzw, het culturele luik van de protestantse kerk Gent-Centrum (Brabantdam), organiseert reeds meer dan 50 jaar de lezingenreeks Avondcontact. Tal van boeiende en vaak onderbelichte thema's komen aan bod waardoor we proberen te voldoen aan de vraag naar cultureel hoogstaande voordrachten in Gent.

Op woensdag 16 november komt Alexandra van Dongen spreken over “Dichter bij Vincent: Allerdaagse voorwerpen in het werk van Vincent van Gogh”.

Vincent van Gogh (Zundert 1853 – Auvers-sur-Oise 1890) beeldde veelvuldig alledaagse objecten af in zijn werk. Die figureren al in zijn vroegste tekeningen van Brabantse interieurs en wat later ook in zijn (bloem-)stillevenen. Enkele van die materiële attributen, zoals een Frans aardewerken likeurkannetje en een Normandische koperen *canne à lait* (melkkan), zijn dankzij Vincents schoonzus Jo van Gogh-Bonger bewaard gebleven. Deze voorwerpen werden nooit eerder nauwkeurig bestudeerd. Uit recent onderzoek van kunsthistoricus Alexandra van Dongen blijkt dat een precieze identificatie van Vincents materiële modellen soms nieuw licht kan werpen op de mogelijke plaats van vervaardiging en de datering van zijn werk. Van 30 juli tot 30 oktober 2022 vindt in het Van GoghHuis te Zundert een tentoonstelling plaats over dit onderwerp naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe publicatie van Alexandra van Dongen.

Drs. *Alexandra van Dongen* studeerde museologie en kunstgeschiedenis. Sinds 1986 is ze werkzaam in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam, waar ze vanaf 1992 de functie van conservator Historische Vormgeving vervult.

Folders over het programma van Avondcontact zijn ook in onze kerk verkrijgbaar.

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 6 november -achtste van de herfst-

Predikant	Ds. J. E. Hof <i>-voormalig predikant VPKB Ieper-</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Lector	Mevr. G. Labeur
Organist	Dhr. D. de Beun
Collecte	Kerk
Koffie	Fam. Deceuninck
Kinderoppas	Mevr. A. Klifman

ZONDAG 13 november -negende van de herfst-

Predikant	Mevr. N. Van Parys <i>-Lekenprediker-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Organist	Dhr. A. Vangaever
Collecte	Diaconie
Koffie	Fam. Ten Kate

ZONDAG 20 november -tiende van de herfst- Voleindingszondag

Thema	Jouw naam staat geschreven in Gods hand
Lezen	Maleachi 3:16-21; Openbaring 20:11-13; Lucas 21:25-28
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Mevr. G. Labeur
Organist	Dhr. D. de Beun
Collecte	Kerk
Koffie	Fam. Klifman

ZONDAG 27 november -eerste Adventszondag-

Thema	Wees niet bang!
Lezen	Jesaja 41:1-10; Lucas 1:5-16
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Lector	Dhr. W. Buijs
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Collecte	Diaconie

Koffie Mevr. J. Wage en Mevr. M. Lammens
Kinderoppas Mevr. M. Chrzanowska

ZONDAG 4 december -tweede Adventszondag-
Heilig Avondmaal

Thema Er zal een stralend licht over ons opgaan
Lezen Psalm 132:1-11, 13-14, 17; Lucas 1:59-80
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
Ouderling Dhr. A. Eversen
Diaken Mevr. M. Lammens
Lector Dhr. J. van Groenigen
Collecte Kerk
Koffie Mevr. E. Nguh en Mevr. M. Chrzanowska
Kinderoppas Mevr. A. Kutsch

De koffiedienst vervolgt aldus:

*Zondag 11 december: fam. Van Groenigen; zondag 18 december:
fam. Deceuninck, zondag 25 december: fam. Ten Kate; zondag 1
januari: fam. Klifman.*



KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☎ 050 35 50 84.
 - e-mail: j.a.deprenter@gmail.com

Ouderlingen

- **Mevr. A. Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- **Mevr. M. Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en
Ds. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440