



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Ik blijf hopen op God!
- 8 Gemeentenuws Brugge
- 12 Wel en wee
- 13 Van de vzw de Vrienden van de Protestantse
Kerk van Brugge
- 14 Gemeentenuws Oostende
- 16 Erediensten
- 19 Voor de kinderen

Inleidend woord

Deze kerkbode staat in het teken van advent: een tijd van uitzien en wachten op God. In de overdenking wordt u meegenomen naar het laatste hoofdstuk van het boek Micha. Op indrukwekkende wijze verwoordt Micha 7 de hoop en de verwachting naar de omkering van deze wereld. Ook al lijkt de gerechtigheid weggevlucht te zijn uit deze wereld en verliezen alle sociale verbanden haar kracht, toch blijft Micha uitzien naar God. Ook leest u in deze kerkbode over de activiteiten in onze gemeente: de schrijfactie voor Amnesty komt er weer aan, en we lichten een tipje van de sluier op over de 30^e editie van de kerstzangavond. Daarnaast is er ook nieuws uit Oostende. Namens de redactieraad wensen we u veel leesplezier toe.

Ds. Jannica de Prenter

Geen kerstcantate

*Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere dag van het jaar
heeft het licht het koud.*

*Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.*

*En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar*

*aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.*

Hans Andreus



Overdenking: Ik blijf hopen op God!

Micha 7:1-7, 18-20 (NBV21)

¹Ongelukkige die ik ben, het is als bij de late oogst, als bij de laatste pluk: geen druiventros meer om van te eten, geen vroege vijg, waarnaar ik smacht. ²Zij die trouw waren zijn verdwenen uit het land, niemand is nog rechtschapen. Allen zijn op bloed belust, iedereen belaagt zijn naaste. ³Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. ⁴De deugdzaamste van hen is als een doornstruik, de oprechtste is erger dan een stekelhaag. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in beroering! ⁵Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. ⁶De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden. ⁷Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God.

¹⁸Wie is een God als U,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont U hun uw trouw.

¹⁹Opnieuw zult U zich over ons ontfermen
en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.

²⁰U bewijst Jakob uw trouw
en Abraham uw goedheid,
zoals U gezworen hebt aan onze voorouders,
in de dagen van weleer.

Uitzien naar licht met de profeet Micha

Het laatste hoofdstuk van het boek Micha wordt vaak in de tijd van Advent gelezen, een tijd van wachten op God en uitzien naar licht en vrede. Want Micha 7 verwoordt een krachtig en intens verlangen naar rechtvaardigheid, naar een samenleving waar recht wordt gedaan aan ieder mens, een wereld waar mensen niet langer langs elkaar leven, onverschillig en ieder op zichzelf gericht. Micha 7 bestaat uit twee gedeeltes. In het verhalende gedeelte in Micha 7:1-6 worden we meegenomen naar wat Micha ziet, en mogen we door de ogen van Micha kijken naar de samenleving van toen. Vanaf vers 8 begint het indringende gebed

van Micha, waarmee het boek afgesloten wordt: een gebed dat begint met een felle profetische aanklacht, maar eindigt in een heilsvisieën, een boodschap van hoop en bevrijding.



Verdroogde druiven © Canva

Als alles verschraalt en verdort

Micha ziet een wijngaard die schraal geworden is. Wat eens een vruchtbare gaarde was, is nu verdord en verwelkt. Er zijn geen volle druiventrossen meer aan de wijnranken, of zoete rijpe vijgen, klaar voor de pluk. Micha heeft het in vers 1 over de ‘vroegse vijg’ en de ‘late oogst’. Micha verwijst daarmee naar de zomervijgen, die in juli al rijp zijn en begeerd werden omwille van hun sappigheid en zoetheid. Nahum, die een tijdgenoot is van Micha, heeft het ook over zomervijgen, over bomen die

zwaar zijn geworden van de volle, rijpe vruchten. Wordt de boom geschud, dan vallen ze de eter zo in de mond (Nahum 3:12). Maar Micha noemt ook de late oogst en de late pluk van de druiventrossen in het najaar: een periode die in het oude Israël bekend stond als een vreugdevolle tijd voor armen en vreemdelingen, die na de algemene oogst een nalezing in de wijngaard mochten houden (Lev 19:10; Deut 24:21). Maar de wijngaard die Micha ziet ligt er treurig bij. Bij beide hoogtijden van de oogst is er niets te vinden: geen rijpe vroegse vijgen en geen volle druiventrossen in het najaar.

Geen gerechtigheid meer

De schraalheid van de akkers staat symbool voor hoe het eraan toe is met de gerechtigheid in het land. In het hele land is er geen rechtvaardige meer te vinden; ‘wie trouw waren’ zijn verdwenen (Micha 7:2). Overall om zich heen ziet Micha dat mensen hun naasten vertrappen en belagen. Er klinkt geen oproep meer tot bekering, want het is reeds de tijd van de nalezing van de oogst. Het kwaad is alom tegenwoordig en het lang verwachte oordeel lijkt op handen te zijn. De wachters op de stadsmuren hebben het al gezien.

De omkering van de Wet

Micha's blik valt vervolgens op de mensen met een leidinggevende rol in de samenleving: met beide handen grijpen ze de kans om kwaad te doen; leiders vragen wat ze willen; rechters laten zich betalen voor hun rechtspraak en de machtigen dicteren wat zij verlangen. In vers 3 heeft de NBV dat zij het 'recht op afstand houden'. Maar deze vertaling is gebaseerd op de Griekse tekst van het boek Micha. In de Hebreeuwse grondtekst staat er dat zij het recht 'vervlechten' of 'verdraaien' (Hebr. 'abat). Deze leiders zijn geroepen om het rechte pad te gaan, om de rechtvaardigheid loodrecht te houden. Maar ze maken alles krom. Het is de regelrechte omkering van de wetgeving in Deut 16. De Enige had de Israëlieten geboden om rechters en griffiers aan te stellen in het land van belofte; mensen die de rechtspraak zuiver houden en geen steekpenningen aannemen of de rechtsgang beïnvloeden door partijdig te zijn (Deut 16:18-20).

Doornstruiken en stekelhagen

Micha vergelijkt deze leiders en hooggeplaatsten met doornstruiken en stekelhagen. Door hun stekels zijn de takken van doornstruiken dicht met elkaar verweven. Wie vast komt te zitten in zo'n doornstruik, komt er moeilijk van los en bezeert zich. Met dit beeld maakt Micha dus duidelijk hoe breed en dicht vertakt het kwaad zich verspreid heeft. Het morele verval van leidende figuren, het niet betrachten van recht, het niet betonen van medemenselijkheid en naastenliefde... Micha ziet een samenleving die uit elkaar valt. Want ook in de gezinnen is het gebrek aan zorg en verbondenheid binnengeslopen: kinderen staan op tegen hun ouders en huisgenoten zijn vijanden geworden voor elkaar. Niemand kan een ander nog vertrouwen.

Wachten op God

Ondanks alle duisternis blijft Micha wachten op God. Het gebed van Micha, dat begint in vers 7, ademt hoop en verlangen. Zoals de wachters die uitkijken naar de dag waarop God ingrijpt, zo blijft Micha uitzien naar God. Micha bidt zich door het donker heen: dat de Heer zijn licht is, dat hij zijn gerechtigheid zal zien dagen en dat God hem naar het licht zal voeren (Mi 7:9). Micha weet dat alleen God nog kan helpen. Daarom spreekt hij de Enige aan als 'de God van mijn redding' (Mi 7:7). Erg mooi en sprekend is de Statenvertaling, die hier 'de God van mijn heil' heeft. Een

Heiland is iemand die heelt, die wonden geneest. Naar heling strekt het gebed van Micha zich dan ook uit; naar de dag waarop God zijn volk weer zal weiden met zijn stok en zijn staf; die lang verwachte wereld waar mensen in vrede mogen leven en ontzag zullen hebben voor alles dat God geschapen heeft (Mi 7:14,17).

Wie is een God als U?

Het gebed van Micha eindigt in vv. 18-20 met Gods bevrijdende hand. In de vraag 'wie is een God als U' (*mī'ēl kāmōkā*) klinkt niet alleen Gods redding door, maar ook de betekenis van Micha's naam. Want Micha betekent: 'een God als Hij'. De Enige is een God van liefde en genade. Alleen Hij is zo barmhartig dat Hij zich ook nu over mensen ontfermt en schulden vergeeft. Het kwaad dat mensen deden zal Hij in de diepte van de zee werpen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver zal de zonde van ons verwijderd zijn (cf. Ps 103:12). Zo schenkt God ons een nieuw begin.



Als het licht daagt © Unsplash

Trouw en goedheid

De trouw (*'amēt*) en de goedheid (*ḥeṣed*) van God hebben het laatste woord. Trouw en goedheid zijn verbondswaarden. Het woord *'amēt* komt van dezelfde stam als het woord 'amen'. Wanneer het over *'amēt* gaat, dan gaat het over een weten met zekerheid; het woord *'amēt* heeft dan ook te maken met de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van God. Wat de Heer zegt komt Hij na. Zijn woorden zijn betrouwbaar. Het woord *ḥeṣed* wordt in de Statenvertaling steeds vertaald met 'goeder-tierenheid'. Ook *ḥeṣed* duidt op de oneindige verbondstrouw van God. Het kan zowel trouw, weldadigheid, goedheid, als vriendelijkheid betekenen. Micha verbindt zowel de trouw als de goedheid van God met de geschiedenis van Jakob en Abraham (Mi 7:20). Zoals God Israël nabij is geweest als een vriend, een reisgenoot, een redder... zo zal zijn licht opnieuw door de wolken breken. Micha leert ons om te kijken met andere ogen: als alle sociale verbanden ineenstorten, als niets nog zin lijkt te hebben en je vol met vragen zit, stel

je vertrouwen dan op Gods verbond met mensen. Zou God verbreken wat Hij beloofd heeft? Hij is Immanuël, een God met ons; een God die mens geworden is in Jezus en gekomen is om ons te bevrijden van onheil en schuld. Net als Micha stond Dietrich Bonhoeffer in een samenleving waarin alle recht vervlogen was. In zijn 'Ethiek' schrijft hij:

De mens geworden Zoon is het ondoorgrondelijk geheimenis van de liefde van God voor de wereld. God heeft de mensen lief. God heeft de wereld lief. Niet een ideaalmens, maar de mens zoals hij is, en geen ideaalwereld, maar de werkelijke wereld. Terwijl wij onderscheid maken tussen vromen en goddelozen, goeden en slechten, heeft God de concrete mens lief zonder onderscheid. Hij duldt niet, dat wij de wereld en de mensen indelen naar onze maatstaven en ons tot rechters over de wereld opwerpen (...) dat wij het recht verdraaien. De boodschap van de menswording van God is een frontale aanval op een tijd, waarin (...) de verachting van de mens het einde van alle wijsheid is.

Dietrich Bonhoeffer (1940). *Aanzetten voor een ethiek: samengesteld, vertaald en ingeleid door Gerard den Hertog en Wilken Veen*. Utrecht: Kok Boekencentrum.

Mens worden

Dietrich Bonhoeffer schreef deze woorden tegen de achtergrond van het mensonterende nazisme. Gods menswording is het antwoord op de verachting van de mens: de concrete mens in nood, de mens naast mij, de mens die ik zelf ben. God ontfermt zich over ons met zijn goedheid en zijn trouw. En in elk van ons wil Hij aan het licht komen. Ook wij mogen mens worden: mensen die met mededogen en barmhartigheid kunnen kijken naar elkaar. Micha roept ons op om mensen van Gods welbehagen te zijn; om de waarden van *'amēt* en *ḥeṣed* handen en voeten te geven in onze eigen omgeving; om tegen alle duister in te getuigen dat het mogelijk is: een wereld waar het licht eindelijk dagen zal, waar vriendschap en liefde het winnen van de onverschilligheid, waar goedheid en trouw opbloeien tussen mensen. Mogen wij in deze tijd van advent met die boodschap in het hart op weg gaan naar kerst. Want vrede op aarde is niet mogelijk zonder het doen van gerechtigheid.

Ds. Jannica de Prenter

De wijze woorden en het groot vertoon

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen -
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt -
die zal zijn ogen niet geloven.

Tekst: Huub Oosterhuis
Lied 1001 - Nieuw Liedboek

Terugblik oecumenisch leerhuis

Het oecumenisch leerhuis over Dietrich Bonhoeffer en Tomáš Hálik loopt goed: een groep van 20-26 belangstellenden doen dit jaar mee. De groep is divers want de deelnemers komen uit verschillende Brugse kerken: van katholiek tot protestants en verschillende evangelische strekkingen. Aan de hand van de teksten van Bonhoeffer en Hálik denken de deelnemers samen na over thema's als omkeer, geloofstwijfel, gebed, het lijden, en het goede doen. Het leerhuis wordt begeleid door pr. Stijn Vanhee en ds. Jannica de Prenter. De bijeenkomsten gaan beurtelings door in 't Keerske en de oecumenische kapel. De vrijwillige bijdragen van de deelnemers gaan dit jaar naar een project van SOS Kinderdorpen in Israël, Gaza en de Westbank, dat getraumatiseerde kinderen ondersteunt. Deze noodhulp is vandaag meer nodig dan ooit.



Gedachteniszondag

Op zondag 24 november, de laatste zondag van het kerkelijke jaar, zullen we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden in liefde gedenken. Tijdens deze bijzondere eredienst is er veel aandacht voor rouw en gemis. Ook familieleden en andere dierbaren kunnen tijdens het gedachtenismoment genoemd worden indien u dat wenst. Gelieve hun namen tijdig door te geven aan de predikant.



Schrijfactie voor Amnesty

In december willen we met Amnesty International brieven schrijven voor vervolgte medemensen. De hele maand heeft u de gelegenheid dit thuis te doen. Er zullen weer schrijfmappen beschikbaar zijn. Op zaterdag 14 december doen we het gezamenlijk in 't Keerske vanaf 10 uur. De aandacht die mensenrechten-schendingen krijgt, die onrecht of vervolging

aanklaagt, schrikt regeringen af. Uw protest werkt en helpt de slachtoffers. Doe mee, schenk ook deze kerst een vreedevolle boodschap, een troostend woord, vrijheid misschien. En bedenk: niets helpt de onderdrukker beter dan ons zwijgen...

Kerstzangavond

Op vrijdag 20 december om 20.00u gaat de kerstzangavond door in 't Keerske. We kozen dit jaar voor het thema 'In de gloria': een titel met een knipoog want het zal de 30^e editie zijn van de kerstzangavond. We zijn dus een beetje jarig. Maar bovenal verwijst het woord 'gloria' natuurlijk naar Jezus. Het woord glorie betekent zowel eer, heerlijkheid als licht. In het woord glorie proef je iets van de grootheid en goedheid van God. Wanneer we Gods glorie ervaren dan komen hemel en aarde samen, alles klopt, er is vreugde en blijdschap; er is weer licht voor de wereld. Die glorie herkennen we ten diepste in de geboorte van Jezus. Tijdens deze feestelijke avond mogen we meezingen met Maria, de engelen en de herders. Aan deze kerstzangavond werkt ons koor mee o.l.v. van onze dirigent Arnaud Devos en Chiara Paganini (sopraan) en Pieterjan van Daele (organist). Dat belooft dus een feest te worden!



Bijbelbabbel

Om de twee weken is er op vrijdagavond om 19.30u ook Bijbelbabbel: een laagdrempelige Bijbelgespreksgroep over geloof, levensvragen en Jezus. In de komende periode volgen we het kringboekje van Jos Douma over de 'kerk als school van de liefde'. Het zijn steeds weer boeiende en leerrijke gesprekken. Dus wees welkom als u aan wilt sluiten.

Agenda

MAANDAG 4 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
WOENSDAG 6 NOVEMBER	10.00 uur	Kerkenraad
DONDERDAG 7 NOVEMBER	Vanaf 12.30 uur	Bonhoefferkring: 12.30u maaltijd, 13.30u inhoudelijk gedeelte
MAANDAG 11 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie
DINSDAG 12 NOVEMBER	16.00 uur	Reflectiegroep Oostende
VRIJDAG 15 NOVEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 18 NOVEMBER	18.30 uur	Koorrepetitie

<i>DONDERDAG 21 NOVEMBER</i>	Vanaf 13.30 uur	Bonhoefferkring: 13.30u inhoudelijk gedeelte, na afloop receptie
<i>MAANDAG 25 NOVEMBER</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>VRIJDAG 29 NOVEMBER</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>ZATERDAG 30 NOVEMBER</i>	09.30 uur	Districtsvergadering Gent
<i>MAANDAG 2 DECEMBER</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>MAANDAG 9 DECEMBER</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>VRIJDAG 13 DECEMBER</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<i>ZATERDAG 14 DECEMBER</i>	Vanaf 10.00 uur	Schrijfactie voor Amnesty International
<i>MAANDAG 16 DECEMBER</i>	18.30 uur	Koorrepetitie
<i>WOENSDAG 18 DECEMBER</i>	18.00 uur	Ontvangstmoment Vredeslicht (in de H. Magdalenakerk)
<i>VRIJDAG 20 DECEMBER</i>	20.00 uur	Kerstzangavond
<i>WOENSDAG 25 DECEMBER</i>	10.00 uur	Kerstdienst



Dhr. Cornelis Labeur vierde in september zijn 100^e verjaardag: wat een mijlpaal! Dat werd natuurlijk samen met de familie gevierd. Op dinsdag 1 oktober kwamen Albert Eversen en ds. Jannica de Prenter langs om een cadeau te overhandigen namens de gemeente. Het was een mooie middag vol dankbare verhalen.

Er is ook verdrietig nieuws te melden. Op 15 oktober 2024 overleed Katri Van Wijnsberge, de dochter van mevr. Anniki Van Wijnsberge-Villa door een hersenbloeding. Dit overlijden kwam hard aan bij de familie, want er was hoop op herstel. Op woensdag 23 oktober vond de uitvaart plaats in de Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen. Het was een mooi en liefdevol afscheid. Uw medeleven wordt erg gewaardeerd.

Uitstap naar de OLV-kliniek.

Donderdag 19 september bracht een deel van de VZW “De Vrienden” een bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis OLV te St.-Michiels. Het werd zoals verwacht een leerrijke namiddag. Het werd ons duidelijk dat psychische aandoeningen een verschillend karakter kunnen hebben met symptomen die een aangepaste behandeling verlangen. Getuigen daarvan waren de verantwoordelijke gids van de rondleiding en een ervaringsdeskundige, die getuigenis bracht van haar aanslepende psychose.

Daarna was het tijd voor een rondleiding in het historisch, neogotische gebouwencomplex, opgericht in 1907 door de Congregatie van de Zusters van de Bermhartigheid Jesu. Het ziekenhuis overleefde twee wereldoorlogen. Thans is het een modern en vooraanstaand psychiatrisch ziekenhuis. Verslaafden en psychosenzorg, neuroses en ouderenzorg worden als gespecialiseerde therapeutische behandelingen aangeboden.

Doorheen de mooie tuinen van het domein, het dierenpark en de diverse kunstwerken belandden wij in het cafetaria. Gezellig onder elkaar konden wij nog napraten en van gedachten wisselen. Wij konden nagenieten met een tas koffie en een heerlijk gebakje!.

Beenhamavond

Onze traditionele beenhamavond vond plaats op zaterdag 19 oktober. Door ziekte en afzeggingen was het aantal deelnemers lager dan wij gewend zijn. Het was een gezellig samenzijn waarbij wij naar hartenlust konden genieten van malse beenham vergezeld door groentjes en een goed glas wijn. Mede door enkele giften hadden we een opbrengst van ruim € 200 ten voordele van Komerbi.

Vakantie Bijbel Feest – zoals voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar in Oostende een feest rond de Bijbel in de herfstvakantie. Een feest voor kinderen en tieners. Het feest voor de kinderen bereiden we voor met de tieners. Het thema is *Wegwijs* en het Bijbelverhaal wat centraal zal staan is dat van Jona. Jona die ‘de andere kant opgaat’. En toch komt het goed, niet alleen met Jona, maar ook met de Ninevieten die hij het oordeel moet aankondigen. Een prachtig Bijbelverhaal met verschillende lagen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er al wat aanmeldingen binnen. We hopen op een gezegende en gezellige tijd.

initiatief van de Protestantse kerk Oostende

+

o

10:25

WegWijs

Kom jij ook?

→ Aanmelden bij Alida 0474 68 0179 ←

Vakantie Bijbel Feest

Zaterdag 2 november

- Namiddag – kinderen lagere school van 13 – 16 uur
- Avond – tieners – van 18 – 22 uur

Zondag 3 november

- 11 uur – allen

in de Hazegraskerk

Samen luisteren, knutselen, spelen, zingen rond een Bijbelverhaal

Taizé-vieringen – We zijn in oktober gestart met oecumenische Taizé-vieringen in de Hazegraskerk. Een nieuwe samenwerking met de rooms-katholieke broeders en zusters in Oostende. Samen bidden, samen meditatief zingen, samen stil zijn en samen luisteren naar een Bijbelgedeelte. Bij het gebed, staat het gebed om *vrede* centraal. De opkomst bij de eerste viering was bemoedigend. De vieringen vinden plaats op de derde vrijdag van de maand van 18:30 – 19:30 uur.

Profundo – scholen – begin oktober konden we meer dan 150 leerlingen en hun leerkrachten uit het secundair onderwijs in de Hazegraskerk ontvangen. Tijdens een wandeling langs een drietal heilige huisjes in de stad, deden zij ook de Hazegraskerk aan om daar ontvangen te worden door priester Dominique, Alida en Andries. We vertelden hen iets over het christendom en meer in het bijzonder over de overeenkomsten en verschillen tussen de rooms-katholieke en protestantse kerken.

De agenda t.e.m. 15 december 2024

zaterdag 2 november	13 uur Vakantie Bijbel Feest voor kinderen van de lagere school 18 uur voor tieners
zondag 3 november	11 uur Vakantie Bijbel Feest <i>viering</i>
dinsdag 5 november	19:30 uur Districtsvergadering online
zondag 10 november	11 uur <i>Kringviering</i>
dinsdag 12 november	16 uur overleg reflectiegroep
woensdag 13 november	19 uur Bijbelgroep Handelingen
vrijdag 15 november	18:30 uur Taizé-viering
zaterdag 16 november	Synodevergadering – Brussel Kaderdag WereldGebedsDag 2025 - Oostende
zondag 17 november	Synodevergadering - vervolg 11 uur Samenkomst – herdenking overledenen
zaterdag 30 november	9:30 uur Districtsvergadering - Brugge
zondag 1 december	11 uur Samenkomst
zondag 8 december	11 uur <i>Kringviering</i>
woensdag 11 december	19 uur Bijbelgroep Handelingen
zondag 15 december	11 uur Kerstzangdienst
elke maandag- en vrijdagnamiddag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open – spring eens binnen Expositie werken van <i>Jocelyne VanTyghem</i>
Elke woensdagnamiddag:	<i>Koffiebabbel</i> 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 3 november -zevende van de herfst- Reformatiezon­dag

Thema	In rust en inkeer is redding, in geduld en ver­trouwen kracht
Lezen	Jesaja 30:9-21; Jacobus 5:7-11; Mattheüs 7:13-20
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ambtsdrager	Dhr. W. Lestaeghe
Lector	Mevr. A. Klifman
Organist	Dhr. S. Ingelbrecht
Dirigent	Dhr. A. Devos
Koffie	Fam. van Groenigen

ZONDAG 10 november -achtste van de herfst-

Predikant	Dhr. F. Vandewalle <i>-Lekenprediker in de VPKB-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Organist	Mevr. A. van Holst
Koffie	Fam. ten Kate

ZONDAG 17 november -negende van de herfst-

Thema	Als je heen en weer geslingerd wordt, leer dan om te bidden
Lezen	Psalm 27; Efeziërs 6:18-20, 23-24; Lucas 22:28-34
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ambtsdrager	Mevr. A. Kutsch
Lector	Dhr. W. Buijs
Organist	Dhr. A. Vangaever
Koffie	Fam. Deceuninck

ZONDAG 24 november -tiende van de herfst- Gedachteniszon­dag

Thema	Gedragen door de Eeuwige, mijn rots: troost vinden met het lied van Mozes
Lezen	Psalm 119:89-96, 111-112; Deuteronomium 32:1-12; 34:1-9
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>

Ambtsdrager Mevr. A. van Holst
Lector Dhr. J. van Groenigen
Organist Mevr. L. Vercruysse
Koffie Dhr. A. Manabi en dhr. A. Eversen

**ZONDAG 1 december -eerste van de Advent-
Heilig Avondmaal**

Thema Hij die komen gaat
Lezen Zacharia 14:1,4-9; Lucas 21:25-31
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
Ambtsdrager Dhr. W. Lestaeghe
Lector Dhr. P. van Harrewijn
Organist Dhr. A. Devos
Koffie Fam. Klifman

ZONDAG 8 december -tweede van de Advent-

Predikant Ds. F. van der Sar *-emeritus predikant VPKB Brugge-*
Ambtsdrager Dhr. A. Eversen
Organist Dhr. A. Devos
Koffie Dhr. G. Demol en dhr. R. Vandermeersch

ZONDAG 15 december -derde van de Advent-

Thema Houthakker en heelmaker
Lezen Sefanja 3:14-20; Lucas 3:7-18
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
Ambtsdrager Mevr. A. Kutsch
Lector Mevr. G. Labeur
Organist Mevr. L. Vercruysse
Koffie Fam. Bentein

**ZONDAG 22 december -vierde van de Advent-
Viering met kinderen**

Thema Gerechtigheid uit de hemel
Lezen Micha 5:1-4a; Lucas 1:39-56
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*
Ambtsdrager Mevr. A. van Holst
Lector Dhr. W. Lestaeghe
Organist Dhr. A. Devos
Koffie Mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen

WOENSDAG 25 december -Kerst-

Gezinsviering

Thema	Licht voor de wereld
Lezen	Jesaja 52:7-10; Hebreeën 1:1-12; Johannes 1:1-14
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ambtsdrager	Dhr. W. Lestaeghe
Lector	Mevr. A. Klifman
Organist	Mevr. A. van Holst
Koffie	Fam. van Groenigen

ZONDAG 29 december -zondag na kerst-

Thema	Vervulde verwachtingen
Lezen	Jesaja 61:10-62:3; Lucas 2:22-40
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ambtsdrager	Dhr. A. Eversen
Lector	Dhr. W. Buijs
Organist	Dhr. A. Devos
Koffie	Fam. ten Kate

ZONDAG 5 januari -Epifanie- Heilig Avondmaal

Thema	Een koning voor alle volken
Lezen	Jesaja 60:1-6; Mattheüs 2:1-12
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ambtsdrager	Mevr. A. Kutsch
Lector	Dhr. J. van Groenigen
Koffie	Dhr. A. Manabi en dhr. A. Eversen

De koffiedienst is als volgt ingedeeld:

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn

Zondag 12 januari: fam. Klifman; zondag 19 januari: dhr. G. Demol en dhr. R. Vandermeersch; zondag 26 januari: fam. Bentein; zondag 2 februari: mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen; zondag 9 februari: fam. van Groenigen; zondag 16 februari: fam. ten Kate; zondag 23 februari: fam. Deceuninck; zondag 2 maart: dhr. A. Manabi en dhr. A. Eversen.

Voor de kinderen



HORIZONTAAL:

- 5 Waar passen de herders op hun schapen?
- 6 Wat geeft de wijze aan Jezus?
- 8 De wijzen...Jezus (bedanken, eren).
- 11 Er is een kindeke geboren op...
- 12 In welke streek ligt Nazareth?
- 13 In de... houden de herders de wacht.
- 15 Waarin wordt Jezus geboren?
- 16 De engel zegt: wees niet...
- 17 Wie horen als eerste dat Jezus is geboren?
- 19 Wie van Jezus.
- 20 Jezus wordt in de stal...
- 21 Wie zingen dat Jezus is geboren?

VERTICAAL:

- 1 Beroep van Jozef (Matt 13:55)
- 2 De engelen zingen: ... zij God in den hoge!

- 3 Een... is ons geboren (Jes 9:5).
- 4 Betekenis van de naam Jezus: God...
- 5 Ander woord voor kribbe.
- 9 De wijze mannen komen uit het...
- 10 Andere naam voor hotel.
- 12 Naam van de engel die bij Maria komt.
- 14 Jezus is de zoon van...
- 15 In de kribbe ligt...
- 18 De wijzen volgen een...

De antwoorden kun je ook vinden in:

Mattheüs 2:1-12; Lucas 1:26-38 en Lucas 2:1-21

www.bijbelidee.nl/digipuzzels



KERKENRAAD

Predikant:

- **Ds. Jannica de Prenter**
☎ 050 35 50 84
e-mail: j.a.deprenter@gmail.com

Ouderlingen:

- **Mevr. A. van Holst** ☎ +31 117 302 844
Sasputsestraat 26, 4507 JX Schoondijke (NL)
- **Dhr. A. Eversen** ☎ 0495 22 88 37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint Andries
- **Mevr. A. Kutsch** ☎ 050 32 24 00
Bevrijdingslaan 8, 8000 Brugge

Diakenen:

- **Dhr. W. Lestaeghe** ☎ 0488 25 02 80
Ezelstraat 40, 8000 Brugge

Redactieraad van de Brugse Kerkbode
--

Ds. Jannica de Prenter – Mevr. Riek van de Westeringh –
Dhr. Albert Eversen – Dhr. Adriën Deceuninck – .
Dhr. Giovanni Bentein

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge:

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)

Diaconie:

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden:

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) – BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 2-maandelijks

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440