



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## **Blz.**

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: mijn Hulp is van U, Heer!
- 7 Gemeentenieuws Brugge
- 10 Hervatting van erediensten
- 12 Verlof predikant
- 12 Onze Goede Doelen
- 14 Wel en wee
- 15 Terugblik gemeentewandeling Bulskampveld
- 17 Gemeentenieuws Oostende
- 19 Van ProJOP
- 20 Een sprookje uit Knokke-Heist
- 23 Erediensten 10.00 uur

## ***Inleidend woord***

Deze kerkbode staat in het teken van pelgrimeren: over gelovig onderweg zijn, je al stappend laten raken door een diep geheim; volhouden en doorgaan; weten dat de Levende over je waakt: vandaag, morgen en alle dagen van je leven. In de overdenking wordt u meegenomen naar Psalm 121: een bekend pelgrimslied over vertrouwen en Gods beschermende nabijheid. Het is een prachtig lied om te lezen in deze zomer, waarin wij eindelijk onze opgang maken naar ons Keerske. In deze kerkbode leest u al het praktische nieuws over de hervatting van onze erediensten. Onze gemeente komt weer in beweging. Zo wordt er deze zomer een inloop aangeboden, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd. Daarover leest u meer in het gemeentenieuws in deze kerkbode. Ook zijn er positieve berichten uit Knokke en Oostende, en is er nieuws van ProJOP. Namens de redactieraad van de Brugse kerkbode wens ik u veel leesplezier en een onbezorgde en gezegende zomer.

*Ds. Jannica de Prenter*



*Zegen mij,  
Heer onze God,  
leg uw hand onder mijn hoofd  
en laat mij rusten in uw handen.  
Laat mij kracht vinden  
in uw helende liefde  
en moge de glans  
van uw gelaat over mij lichten,  
bij dag en bij nacht,  
voor nu en altijd.  
Amen.*

Uit: Erik van den Borne, *Keltische gebeden* (In Uw Midden).

## **Overdenking: mijn Hulp is van U, Heer!**

### **Psalm 121**

*<sup>1</sup>Een pelgrimslied.*

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
van waar komt mijn hulp?*

*<sup>2</sup>Mijn hulp komt van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft.*

*<sup>3</sup>Hij zal je voet niet laten wankelen,  
Hij zal niet sluimeren, je wachter.*

*<sup>4</sup>Nee, Hij sluimert niet,  
Hij slaapt niet,  
de wachter van Israël.*

*<sup>5</sup>De HEER is je wachter,  
de HEER is de schaduw  
aan je rechterhand:*

*<sup>6</sup>overdag kan de zon je niet steken,  
bij nacht de maan je niet schaden.*

*<sup>7</sup>De HEER behoedt je voor alle kwaad,  
Hij waakt over je leven,*

*<sup>8</sup>de HEER houdt de wacht  
over je gaan en je komen  
van nu tot in eeuwigheid.*

### **Een lied voor onderweg**

“Ik sla mijn ogen op naar de bergen” (Ps 121:1). Zo begint Psalm 121. Psalm 121 is het tweede lied in een bundel pelgrimsliederen (Ps 120-134). Ze worden in de Hebreeuwse Bijbel ‘liederen van hamaäloth’ genoemd, letterlijk lied van ‘opgangen’ of ‘treden’. Pelgrimeren is in de wereld van het eerste Testament verbonden met de opgang naar de tempel. Voor de drie grote Joodse feesten – Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest – trokken grote groepen mensen op naar Jeruzalem. Onderweg, met een blik op de weide horizon, en het landschap dat voorbijtrekt stappen de pelgrims moedig voort. In de moeite van het onderweg zijn, de zon op de huid, de steile weggetjes en diepe dalen, ontstaat er ruimte in het hart, en zingen ze over vreugde, over zegen, berouw, nederigheid en gemeenschap. Wie wel eens een pelgrimstocht gemaakt heeft, herkent het. Zomaar even oplopen met een voorbijganger, je hart eindelijk tot rust gekomen en de haast uit

je hoofd. Iemand begint te zingen en anderen stemmen in. Het lied dat je draagt, dat de pas erin houdt.

### **Tussen Mesach en Jeruzalem**

Psalm 121 staat niet voor niets tussen Psalm 120 en Psalm 122 in. Eigenlijk moet je deze drie psalmen samen lezen. In Psalm 120 bevinden de pelgrims zich nog in Mesach. Het is Bijbelse taal voor ‘ver weg van God’. Het is een lied dat schreeuwt om hulp, om gehoor, om bevrijding ook van de taal van de leugen en de onvrede tussen mensen. In Psalm 121 komt de reis op gang. Langzaam maar zeker begint de pelgrim te ervaren hoe de Heer nabij is in al zijn gangen; hoe de Enige met hem meegaat en hem omsluit van voren en van achteren. Het loopt allemaal uit op Psalm 122, waar de pelgrims vreugdevol zingen hoe zij vol vreugde op mogen gaan naar het huis van de Heer. Eindelijk staan hun voeten in de poorten van Jeruzalem, waar al de stammen van Israël samenkomen om Gods naam te loven en te prijzen (Ps 122:2-4). Ook Jezus moet deze liederen gezongen hebben, toen hij 12, 13 of 14 jaar was, en Jeruzalem bezocht met zijn ouders. “Ik sla mijn ogen op naar de bergen”. Ze krijgen een bijzondere klank als je denkt aan zijn laatste reis naar Jeruzalem.



**Machtige bergen aan de horizon © Pixabay**

eindeloos en uitgestrekt landschap van heuvels, vlakten en bergtoppen doemt op aan de horizon. Een berglandschap dat vol van gevaren is: roofdieren die 's nachts op de loer liggen, rondtrekkende roversbenden, de grilligheid van de wolken wanneer de lucht ijl wordt. De pelgrim heft zijn ogen op naar de machtige bergen die hij voet voor voet bestijgen moet. Een vraag dringt zich op. “Vanwaar komt mijn hulp”?

### **Waar komt mijn hulp vandaan?**

Wie vanuit de kustvlakte op weg ging naar de tempel, zag in de verte de bergen waar Jeruzalem ligt. Het lied begint in vers 1 met het eigen perspectief. Zo ver als de ogen kunnen reiken, zo ver lijken de bergen te wijken. Een

## **God is mijn helper**

Het 'ik' maakt al snel plaats voor een perspectief van 'boven'. Want vanaf vers 2 gaat het alleen nog maar over God. De vragen, de twijfels en de onrust in het hart zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een antwoord dat vertrouwen ademt: "Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft" (Ps 121:2). Heel vergelijkbaar dicht ook Ps 54:6 "Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt". We worden uitgenodigd om met de dichter onze ogen op de slaan naar de hemel, naar de Enige, die hemel en aarde gemaakt heeft. Ook onze geloofsreis kan hobbelig zijn; we struikelen soms over onze vragen en onze twijfels. Onrustig zoeken we naar rust en vrede. Die zoektocht wordt prachtig verwoord in lied 897.

*Rusteloos ben ik,  
onrust beweegt mij.  
wie voedt mijn zoeken  
totdat ik thuiskom,  
gevonden door U?*

*Schep in mij ruimte  
en overkom mij.  
Vul mijn verlangen  
totdat Gij zelf zult  
rusten in mij.*

## **Wachter van Israël**

Zorgvuldig worden de woorden aan elkaar geregen: "Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter; nee, Hij sluimert niet, de wachter van Israël" (Ps 121:3-4). Vijf keer gebruikt de dichter het werkwoord 'behoeden' of 'bewaren' (*šāmar*) in vv. 121:3-8. Precies in het midden van het gedicht staat vers 5a "De Heer is je wachter". Een behoeder zou je ook kunnen vertalen. De woorden zijn zorgvuldig gekozen. Ze hebben een rustig ritme; ze deinen mee met de voeten van de pelgrim. Het zijn woorden om op terug te vallen, om je door te laten dragen. De Enige is een wachter. Hij behoedt je op al je wegen; Hij waakt over je leven. De Heer is je wachter... ik hoop dat je deze woorden herkent als je terugkijkt op de voorbije periode. Dat je ondanks verdriet, zorgen en gemis, zijn beschermende hand hebt mogen ervaren; dat Hij je nooit heeft losgelaten, ook niet toen het moeilijk was.

## **Geborgen in zijn schaduw**

"De Heer is de schaduw aan je rechterhand", dicht de schrijver in vers 5b. Ik vind dat een mooi beeld. Wanneer de zon het felst is en in het zuiden staat, kan onze schaduw inderdaad aan je rechterzijde vallen. In de lange schaduwen op ons pad herkent de

dichter Gods beschermende aanwezigheid. Andere Psalmen zingen dat God de mens verbergt onder zijn beschermende vleugels (vgl. Ps 91:1-2). Vaak is God niet massief aanwezig, maar vederlicht, zoals een schaduw die verkwikking geeft in de brandende zon. Onze schaduw beweegt met ons mee. En zo is het ook met God. Hij effent niet de hobbelige paden die wij moeten gaan; Hij neemt de dalen en de bergtoppen niet weg die wij moeten doorkruisen. Maar Hij gaat wel met ons mee. In vers 7 vertaalt de Naardense Bijbel heel treffend: “de Ene zal over je waken voor alle kwaad, Hij zal waken over je ziel”. Gelovig je weg gaan betekent niet dat wij alles weten, of dat ziekte en kwaad ons niet treffen. Maar wel dat je weten en vertrouwen mag dat God met je meegaat op die weg, dat Hij ons er doorheen draagt. Zo brengt hij ons thuis.

### **Tot in eeuwigheid**

Psalm 121 eindigt met een rotsvast vertrouwen: “De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid”. Letterlijk staat er: de Heer waakt over jouw ingaan en jouw uitgaan. De Heer is met ons op onze reis naar het nieuwe Jeruzalem. Ook over ons laatste in- en uitgaan houdt Hij de wacht. Het is een belofte die geldt voor alle dagen van ons leven: van nu tot in eeuwigheid. Het einde van Ps 121 doet sterk denken aan de woorden van Jezus in Matt 28:20: “Ik ben met jullie, alle



Als een schaduw nabij ©  
Unsplash.com

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”. Wat er ook gebeuren mag in de tijd die voor ons ligt, wij mogen het lied van de opgang zingen. Wij maken de doortocht en zijn op weg naar het nieuwe Jeruzalem. De Enige is een schutse en een schild. Hij waakt over ons ontwaken en ons slapen. Hij behoedt ons gaan en ons staan. Als een schaduw is Hij naast ons in alles wat we doen. Gods almacht moge ons bewaren en ons kracht geven. Ik wens u een gezegende zomer toe!

*Ds. Jannica de Prenter*



# Pelgrimszegen

Zegen voor mij, o God,  
de aarde onder mijn voeten,  
zegen voor mij, o God,  
het pad waarop ik ga.  
Zegen voor mij, o God,  
waar ik naar verlang;  
gij altijd en eeuwig,  
zegt u voor mij mijn rust!

Zegen voor mij  
waar ik mijn geest  
op gericht heb,  
zegen voor mij  
waar ik mijn liefde  
op gericht heb.  
Zegen voor mij waarop  
mijn hoop gevestigd is.  
O, u koning der koningen,  
zegt u voor mij mijn oog!

UIT: CARMINA GADELICA II



### Miniserie pelgrimspsalmen

Van zondag 27 juni tot zondag 18 juli wordt er een miniserie aangeboden over de pelgrimspsalmen. Het Psalter bevat een bundeltje met 15 pelgrimspsalmen (Ps 120-134). Het zijn de 'liederen van hammaäloth': letterlijk de 'opgangen', of 'treden'. De pelgrimspsalmen zijn liederen voor onderweg: ze werden gezongen tijdens de jaarlijkse tocht naar Jeruzalem voor de grote Joodse feesten, maar zijn ook verbonden met de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het zijn mooie liederen om te lezen, nu wij zelf ook weer opgaan naar ons eigen gebedshuis. Ze ademen onthaasting en rust. Het zijn liederen die ons helpen in het onderweg zijn. Ze geven ruimte aan vreugde, maar ook aan verstillend verdriet, en leren ons om al wandelend ruimte te geven aan wat er echt toe doet: aan elkaar, aan de schepping en onze weg met Christus. Wij zijn immers 'mensen van de weg'. In deze miniserie lezen we Psalm 126, 131 en 133.

### Preekpodcast

Nu onze kerkdeuren weer open zijn, verandert het online aanbod. Voor wie niet naar de kerk kan komen, is er een preekpodcast (alleen audio). De preekpodcast bevat de preek van de zondag, verstillende muziek en een zegenwens. De podcast is steeds op zondagmorgen te vinden op de website op de homepage en onder 'meditatie'. U hoeft slechts te klikken op de link.



### Inloop: gebed koffie en babbels

De derde golf heeft veel langer geduurd dat wij konden verwachten. Nu het leven weer opengaat, is er een grote behoefte aan 'echte ontmoetingen'. Daarom wordt vanaf 17 juni een inloop aangeboden. De eerste ervaringen zijn positief. De bezoekers schuifelen binnen, terwijl verstillende muziek op de achtergrond klinkt. Een helpende hand wordt geboden, en de laatste tafels en stoelen worden klaargezet; de koffie pruttelt gezellig. Als iedereen er is, zetten we ons in een kring. We worden stil en de gebedsviering wordt geopend met bekende woorden: 'we slaan

onze ogen op naar de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft'. We zingen samen. Eerst twijfelend, maar gaandeweg steeds overtuigender. We komen op één adem, en voelen hoe ons lied gedragen wordt door de vleugels van de hoop. Het Woord gaat open, er klinkt een mini-overdenking en we wisselen uit over ons persoonlijk geloof: over onze hoop en onze dromen; er vloeit een traan. Dan bidden we: voor elkaar, voor onze gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Als alles gezegd is, vullen de vertrouwde woorden van het Onze Vader de ruimte. Na de zegenwens begeven we ons naar het koertje, waar koffie, een pot thee en een lekkernij op ons wachten. De maskers mogen af en de verhalen komen los: over wat we hebben meegemaakt in deze coronatijd en wat we geleerd hebben. Kortom: gebed, koffie en veel babbels.



De inloop is begonnen met een klein kerngroepje. Maar we hopen natuurlijk dat er nog meer mensen vanuit de gemeente en daarbuiten de weg zullen vinden naar de inloop. Voel je dus welkom om eens te komen inlopen. De inloop wordt altijd op donderdag aangeboden: de ene week 's avonds en de andere week in de namiddag zodat iedereen eens kan aansluiten. Er is plaats voor maximaal 16-18 personen. De datums voor de inloop zijn de volgende:

**Donderdag 1 juli van 19.30-21.00 uur.**  
**Donderdag 8 juli van 14.00-16.00 uur.**  
**Donderdag 15 juli 19.30-21.00 uur.**  
**Donderdag 22 juli van 14.00-16.00 uur.**  
**Donderdag 29 juli van 19.30-21.00 uur.**  
**Donderdag 5 augustus van 14.00-16.00 uur.**  
**Donderdag 19 augustus van 19.30-21.00 uur.**  
**Donderdag 26 augustus van 14.00-16.00 uur.**

Vanwege het beperkt aantal plaatsen, vragen we steeds aan te melden bij ds. Jannica de Prenter. In de periode van 22 juli t/m 5 augustus neemt Dhr. Albert Eversen de organisatie over. Gelieve in deze drie weken aan te melden bij Albert.

### **Terugblik Bijbelleerhuis**

Van 6 mei tot 10 juni was er het online Bijbelleerhuis over Schepping, klimaat en profetische kritiek. Steeds wisselden lezingen, groepsgesprek en discussie in kleine groepjes elkaar af. Achteraf ontvingen de deelnemers verwerkingsmateriaal en een videolink om de bijeenkomst te herbekijken. Dit initiatief bleek niet voor iedereen geschikt. De focus lag op 'leren' en 'studie', waarbij gesprek en meditatie ook niet ontbraken. Eén van de deelnemers noemde het een 'Bijbelbad'. Dat is een zeer treffende omschrijving. Dit leerhuis dat in samenwerking met het Bijbelhuis Zevenkerken werd aangeboden, bood mensen de mogelijkheid om zich eens goed onder te dompelen in de wijsheid van een heel aantal scheppingsteksten. De reacties waren lovend. Em. Professor Hans Nelis (VPKB Horebeke) schrijft:

*Wat mij in het bijzonder bijgebleven is van de 5 boeiende presentaties i.v.m. 'Schepping, klimaat en profetische kritiek'?*

- 1. Dat het N.T. "een verklarende woordenlijst is" bij het O.T. (Miskotte).*
- 2. De samenhang (eenheid) tussen de verschillende "boeken" van het O.T. De onderlinge verwijzingen (Genesis, Psalmen, Jesaja...).*

*Dit noem ik zinvol bezig zijn, in een snel ontkerkelijkend Vlaanderen anno 2021: samenwerking over de kerkmuren heen en actuele, maatschappelijk relevante projecten en verkondiging met de Bijbel als bron van inspiratie en voorbeeld.*

Dit leerhuis, dat voor verschillende deelnemers naar meer smaakte, zal vast niet het laatste oecumenische leerhuis zijn. Wie de teksten graag wil nalezen kan ze opvragen bij ds. Jannica de Prenter.



## Om alvast naar uit te kijken...

Op zaterdag 2 oktober zal het uitgestelde Bijbelevent plaatsvinden in Zevenkerken. Het programma is nagenoeg hetzelfde gebleven en biedt voor iedereen iets wils. Er zijn lezingen, workshops, een tentoonstelling, maar ook buitenactiviteiten. We gaan ervan uit dat drie keer scheepsrecht zal zijn. Het programma en andere praktische info staat vermeld op de website van het Bijbelhuis: <https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/bijbelevent-2021-schepping,-klimaat-en-profetische-kritiek>. De deelnemers van het leerhuis hebben we alvast kunnen overtuigen. Komt u ook?

*Ds. Jannica de Prenter*



Beste gemeenteleden, bezoekers en vrienden,

Met de nieuwe versoepelingen van de protocollen voor erediensten is een hervatting in onze eigen kerk mogelijk. Dat is uiteraard nieuws waar wij al lang naar hebben uitgekeken. Na 1,5 jaar mogen wij thuishkomen in onze eigen kerk, ons Keerske.

Er zijn nog wel beperkingen en coronamaatregelen waar we ons aan moeten houden. We geven u een paar belangrijke richtlijnen mee. Gelieve deze steeds te respecteren, zodat naar de kerk gaan voor iedereen een prettige ervaring is.

### **Inschrijven vereist**

Omdat de plaatsen beperkt zijn (voorlopig 26-30 maximaal), werken we met een inschrijfsysteem.

U kunt ten laatste inschrijven op donderdag om 13.00 uur bij Dhr. Albert Eversen. Bij inschrijving hebt u de keus om een groep te vormen met

andere gemeenteleden. De groepen mogen niet groter zijn dan acht personen. Geef dus bij inschrijving aan of u wenst alleen te komen, met uw partner of dat u een groep vormt met anderen. Wanneer u een groep vormt, betekent dit wel dat u voorlopig altijd samen zult zitten. Het vormen van een groep is geen verplichting. Als u liever alleen zit, is dat ook mogelijk. Indien er geen plaats meer is, wordt u automatisch op de lijst voor volgende week gezet. Zo kan iedereen twee keer per maand naar de kerk komen.

Contactgegevens van Albert Eversen:

Mail: [albert.eversen@hotmail.com](mailto:albert.eversen@hotmail.com)

GSM: 0495 22 88 37

### **Tijdig afmelden**

Het is zeer belangrijk dat u op tijd afmeldt als u zondag toch niet kunt komen. Zo kan uw plaatsje gegeven worden aan iemand die op de reservelijst voor volgende week staat. Als u last hebt van verkoudheidsklachten, koorts of andere symptomen hebt die op een Covid-besmetting kunnen duiden, blijft u uiteraard thuis.

### **Overige maatregelen**

- ✓ Stel u buiten op en houd 1,5m. afstand ten opzichte van andere kerkgangers. Indien u zich hebt aangemeld met uw partner of een groep, stelt u zich buiten samen op. Samen inschrijven = samen komen.
- ✓ Zorg dat u uw mondkapje draagt voordat u de kerk betreedt. Draag het mondkapje correct en zorg dat uw neus en mond bedekt zijn.
- ✓ Ontsmet uw handen bij de dispenser bij de keukendeur.
- ✓ Eén van de kerkenraadsleden zal u naar uw plaats begeleiden.
- ✓ Gelieve geen stoelen te verplaatsen.
- ✓ De keuken blijft gesloten. Gelieve tassen en jassen bij u te houden.
- ✓ Houd uw masker tijdens de gehele dienst op.
- ✓ Bij het naar buitengaan, zullen de achterste rijen eerst vertrekken. Geef elkaar de ruimte, en houd steeds 1,5m. afstand.
- ✓ Een gezellig samenzijn na de dienst is nog niet mogelijk. Maar u kunt met elkaar napraten in de Keersstraat. Houd ook daarbij de nodige afstand.

### **Controle luchtkwaliteit**

Goede ventilatie is zeer belangrijk. Daarom is er een Co<sup>2</sup>-meter aangeschaft die de luchtkwaliteit controleert. Er worden de nodige deuren tegen elkaar opengezet voor een goede luchtcirculatie. Hoeveel personen wij kunnen toelaten hangt af van de luchtkwaliteit. Bij een ppm-waarde van 900 of meer worden de nodige maatregelen genomen.

### **Welkom terug!**

We wensen iedereen een fijne zomer en goede terugkeer toe naar de kerk. De kerkenraad zet zich in voor een goede organisatie, zodat iedereen zich

veilig kan voelen. Wij vragen uw medewerking. Wanneer we onze schou-  
ders er samen onderzetten, zal alles vlotjes verlopen.

Op de website vindt u alle informatie over de hervatting bij elkaar.

<https://protestantsekerkbrugge.be/hervatting.html>

### **Preekpodcast voor wie niet kan komen**

Voor gemeenteleden en bezoekers die zondag niet naar de kerk kunnen komen, verzorgt onze predikant een eenvoudige preekpodcast, zodat u de preek van de zondag kunt (her-)beluisteren (*alleen audio*). Deze preekpodcast verschijnt steeds op zondagmorgen op de website van de kerk. U vindt ze terug op de homepage en op de meditatiepagina.

<https://protestantsekerkbrugge.be/meditatie.html>. De online diensten vervallen. Bij vragen en zorgen kunt u uiteraard terecht bij onze predikant en de kerkenraadsleden.

Welkom terug in ons Keerske!

*De Kerkenraad*



### **Verlof predikant**

Onze predikant is met verlof van 23 juli tot 15 augustus. Gelieve u tot de kerkenraad te wenden als u in deze periode pastorale zorg nodig hebt. Voor noodgevallen is er vanuit de regio een pastorale achterwacht voorzien.

*De Kerkenraad*

### **Onze Goede Doelen**



In deze zomermaanden met versoepelingen kan de foto u doen denken aan een cruiseschip en een vakantie die deze zomer misschien wel mogelijk wordt. Als u de foto wat beter bekijkt weet u waarschijnlijk wel dat het om iets anders gaat want met grote letters staat er Mercy Ships op. Bij ons is Mercy Ships door de publicaties en

uitgebreide, stevige, maar realistische advertentie campagnes volop bekend. Enkele jaren geleden organiseerde VZW “De Vrienden” op een zaterdagmiddag in ’t Keerske een presentatie van Mercy Ships. Kortom: een welbekend doel. Toch is wat achtergrondinformatie en nieuws wel op zijn plaats.

De gedachte om met een modern uitgerust ziekenhuisschip in een arm land aan te meren lijkt misschien grotesk, maar is zeer rationeel. Van de 100 grootste wereldsteden, zijn er, ook in arme landen waar de nood het hoogst is, 95 havensteden en ze zijn goed per schip te bereiken. Het schip dient modern uitgerust te zijn omdat de vrijwilligers gewend zijn met moderne middelen te werken.

Dat, en de gedachte om de nood van velen die zelfs de basis gezondheidsvoorzieningen ontberen te lenigen, lag aan de basis van het in 1978 in de schoot van YWAM (Youth With A Mission) opgerichte Mercy Ships. De oprichter werkte zelf 10 jaar op het eerste schip en maakte er later de christelijk geïnspireerde internationale organisatie van die in vele andere landen, ook in België, een afdeling heeft.

Nog steeds wordt er met vrijwilligers gewerkt, long term (bijv. 4 jaar) en short term. Ze moeten alles zelf betalen, meestal gesponsord door personen/groepen. Het gaat niet alleen om medisch personeel: een schip heeft bijv. een kapitein nodig, maar ook mensen die voor de aankomst van het schip ter plekke de stroom van patiënten selecteren en organiseren.

Tegenwoordig gaat er naast de gratis medische verzorging en chirurgie op het schip ook veel aandacht naar training en structuur op het land om er voor te zorgen dat er blijvend dingen verbeteren.



Mercy Ships werkt nu met één schip, de Africa Mercy dat een aantal kleinere schepen verving en sinds 2007 in Afrika verschillende landen heeft aangedaan. Omdat de noden hoog zijn, komt er in 2022 een schip van hetzelfde kaliber bij: de Global Mercy. Het schip heeft de vereiste proefvaarten met succes doorstaan

en komt begin september van dit jaar naar Antwerpen waar het verder wordt ingericht. Het gaat onder meer over de installatie van medische apparatuur en IT-systemen en de bevoorrading van het schip. U kunt het schip in ieder geval vanaf de kade bekijken. Meer nieuws en updates vindt u op de uitstekende website [www.mercyships.be](http://www.mercyships.be) De website geeft ook indrukwekkende cijfers die de werking van deze unieke organisatie onderstrepen.

Het zal duidelijk zijn dat er, ondanks de vele onbetaalde vrijwilligers, gigantische bedragen nodig zijn om deze organisatie te steunen. Wij mogen niet achterblijven.

Uw steun kan via ons, maar u kunt ook direct steunen. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar en u kunt 45% terug krijgen via belastingvermindering.

**Mercy Ships Bankrekening BE70 0016 0879 6025**

*De Diaconie*

*wel en wee...*

Door de online-diensten, na contact met Ds. Jannica de Prenter en kennismaking op het inlooppmoment van 17 juni heeft **Michèle Vanheghen** het lidmaatschap van de gemeente gevraagd. Zij stelt zich voor:

Na een lange zoektocht heb ik, Michèle Vanheghen, eindelijk de gemeente in Brugge gevonden waar ik me thuis voel en dat dankzij de inloopsessies georganiseerd door Jannica en Albert.

Ik kom uit een familie waar geloof onbestaand was en er totaal niet mocht over gepraat worden. Mijn beide ouders waren atheïst en ik noem het dus al een wonder dat God mij heeft gevonden, dan dat ik totaal niet naar hem zocht gewoon omdat ik nooit over hem gehoord had.

Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en hij had duidelijk een plan met mij. Dat plan heb ik via veel tegenslagen, bergen en dalen leren kennen. Hoe ben ik dan tot geloof gekomen?



Toen ik heel diep in de put zat en ik geen uitweg meer zag, keek ik naar een uitzending van de EO, getiteld 'De Verandering' toen nog met Feike ter Velde. Op het einde van de uitzending werden twee telefoonnummers getoond waar men terecht kon om over de uitzending te praten, de zogenaamde nazorg. Eén nummer was in Nederland, het andere in Antwerpen. Dat nummer heb ik toen gebeld, en zij hebben mij in contact gebracht met de Evangelische Gemeente in Halle waar ik toen woonde. Dat was het begin van mijn reis met mijn Hemelse Vader.

Ik ben zo dankbaar dat ik deze reis nu in deze gemeente in Brugge mag verderzetten.

*Michèle Vanheghe*

Wij heten jou, Michèle, hartelijk welkom met deze woorden:

God heeft jou bij jouw naam genoemd: Je mag voorgoed bij Hem behoren, Hij heeft je tot zijn kind verkoren, wat ook jouw vrede mag verstoren, voor Hem raak je nooit meer verloren. God heeft je bij jouw naam genoemd.

*Naar: Dien de Haan, uit de bundel: Voor ogen die het donker zagen.*

*Albert Eversen*

## ***Terugblik gemeentewandeling Bulskampveld***

Een mooie uitnodigende affiche lokte ons naar het Provinciaal Domein Bulskampveld. Er was immers een moment gepland om samen met de gemeente van ons Keerske te vertoeven in de natuur en te delen in samenzijn en gebed. Het was maanden geleden dat we elkaar ontmoet hadden als gemeenteleden van de VPKB Brugge omwille van de coronacrisis.

En toen was het moment daar! We ontmoetten elkaar op de parking van het bos... Zo spannend en verlangend! En toch... zo vertrouwd! Nee, we waren geen maanden uit elkaars hart geweest! Dat warme gevoel van herkenning was duidelijk aanwezig!

Het gezellige gekeuvel doofde uit en er kwam ruimte voor een inleidend woordje van Jannica over wat de namiddag zou brengen. Toen bleek dat we onze eigen privé-gids ter beschikking kregen om ons de wonderen der natuur te laten aanschouwen. De sfeer zat er gelijk goed in! Gaby Labeur is natuurgids in het

Provinciaal Domein Bulskampveld en wist ons gelijk langs een boeiend pad te leiden.



Het weer zat gelukkig mee, na de plensbuien van de vorige dag. We volgden een soort leerpad in het bos waarin we allerlei gekke, doch vernuftige staaltjes van leerrijke houten bouwwerkjes mochten ontmoeten. Speels en toch perfect geïntegreerd in het bos nodigen ze vooral de kinderen uit om de natuur ten volle te beleven. Maar ook wij voelden ons even terug een kind vol verwondering!

Gaby leidde ons verder langs prachtig volop bloeiende rododendrons, terwijl de één gezellig keuvelde en de ander de natuurgeluiden in zich opnam. Nadat we het neogotische kasteel bewonderd hadden bereikten we de kruidentuin. Heerlijk om al die verscheidenheid aan geuren en kleuren te mogen aanschouwen!

Na de “kruidige” traktatie was het tijd om ons naar de vlakbij liggende open schuur te begeven voor een viering. Er stonden tafels, banken en stoelen en nadat iedereen een plaatsje had gevonden zaten we intiem, ingetogen en geborgen in een vierkant bij mekaar. Het werd stil. De verkwikkende wandeling maakte nu plaats voor vertraging, rust en inkeer. We kregen elk een liturgieblaadje van Jannica en ook nog een kaartje met balpen.

**“Kijk toch eens naar de vogels in de lucht”**

Met dit thema werden we getrakteerd op voedsel voor de geest in een bemoedigende gebedsdienst. Twijfelend maar vastberaden werden de liederen ingezet. Wat was dat zalig! De lezing uit Jeremia bracht dan weer verrassende elementen te berde. Waar de natuur weerspiegeld wordt in de gedaante van vogels, krijgen deze nog een eigen betekenis vanuit de grondtaal. De ooievaar staat bijvoorbeeld voor de getrouwe, de tortelduif voor de verkenner en de gierzwaluw voor snel. Hoe mooi is dat!

In de loop van de dienst kregen we een opdracht.

Op het kaartje wat we in het begin van de dienst toebedeeld kregen mochten we twee vragen schrijven.

- *Waar ben ik dankbaar voor?*
- *Wat hoop ik voor de toekomst?*

De één nadenkend, de ander zeer ijverig... schreven we op wat ons hart als antwoord influisterde.

Na de laatste gebeden begaven we ons langzaam naar de bistro, waar we onder het genot van een drankje nog napraatten over wat deze bijzondere namiddag ons bracht.

Iedereen was het erover eens... dit was voor herhaling vatbaar!

*Annemie Ameel*

## **Gemeentenuws Oostende**

**Terugblik 2017 – 2021** – het was in mei 4 jaar geleden dat ik (= Andries) bevestigd werd als pionier in de protestantse kerk van Oostende. Tijdens een mooie dienst, die geleid werd door ds. Peter Smits uit Dendermonde, zong het Brugse kerkkoor een aantal liederen onder leiding van Patrick Hellebuck. Wij denken er met vreugde aan terug. Die mooie start in de Hazegraskerk, zoals we het kerkgebouw nu noemen, met veel mensen van de hervormde gemeente (PKN) in Houten, zette de toon voor de volgende jaren. Jaren waarin we met dankbaarheid mochten ervaren dat de HEER erbij was, en dat de hernieuwde protestantse aanwezigheid in Oostende op verschillende manieren gewaardeerd werd, zelfs met een heuse prijs. **Bruggelingen, bedankt voor jullie betrokkenheid!** We hopen dat jullie dat ook in de toekomst vol blijven houden, ook al zal de gemeenschap in

wording meer en meer op eigen benen moeten gaan staan. De vooruitzichten zijn alleszins hoopgevend.



Deze zomer is er weer één en ander te doen in en rond de Hazegraskerk, waaronder een tentoonstelling van enkele iconen. Stap gerust weer eens binnen.

Vanuit Oostende wensen we jullie een mooie ontspannen zomer toe.

### De agenda van **juli en augustus 2021**

zondag 4 juli	<b>11:00 uur</b> samenkomst
<b>Let op!</b> – de derde zondag van juli is er <b>geen</b> protestantse samenkomst	
zondag 1 augustus	<b>11:00 uur</b> samenkomst
zondag 15 augustus	<b>11:00 uur</b> samenkomst
vrijdag 20 t.e.m. zondag 22 augustus vrijdag en zaterdag zondag	<b>VakantieBijbelFeest</b> <b>10 tot 13 uur</b> <b>slotviering</b>
elke maandag, woensdag en vrijdag	<b>14 tot 17 uur Hazegraskerk open</b> – spring eens binnen Kunst in de kerk – deze zomer <b>iconen</b>
elke woensdagnamiddag in augustus	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website:

[www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

*Dhr. Andries Boekhout*

Beste tieners uit de Protestantse kerken in Vlaanderen,



Op zaterdag 11 september organiseren wij een tienerdag aan de kust in Oostende. Samen met tieners uit alle windstreken van Vlaanderen beleven wij een dag vol spellen, gesprekken en vooral heel veel plezier. De dag staat in het teken van het thema '(Over)leven in de woestijn'. Het is dé kans om andere protestantse tieners te leren en kennen, en voor wie al een beetje bekend is met ProJOP, oude vrienden weer terug te zien.

Wij verzamelen om tien uur bij de kerk in Oostende – slechts vijf minuten wandelen vanaf het treinstation. Van daar wandelen we samen naar het strand, waar het gehele programma plaatsvindt. Wij zorgen ervoor dat er water is, en aan het einde van de dag sluiten wij af met soep. Het is wel belangrijk dat je zelf een lunchpakketje meebrengt en wat los geld voor de toiletten die aan de kust staan.

### **Het programma**

10.00u	Verzamelen bij de Hazegraskerk van Oostende
11.00u	Ochtendprogramma op het strand
12.15u	Lunch & vrije tijd om het strand en de stad te ontdekken
13.00u	King Kubb competitie op het strand
15.16u	Thema-moment: <i>(over)leven in de woestijn</i>
16.00u	Soep en afscheid bij de kerk
17.00u	Uiterlijk vertrek naar huis

*Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: [projopvpkb@gmail.com](mailto:projopvpkb@gmail.com).  
Je kunt ook dit mailadres contacteren als je vragen hebt of wilt meehelpen in de organisatie.*

Het adres van de Hazegraskerk:  
Rachel Lancsweertplein  
8400 Oostende

We hopen je in september te zien!

Het ProJOP tienerdag team  
Andries, Alida, Joke, Joost en Tom



## ***Een sprookje uit Knokke-Heist***

Er was eens een Koning in een heel oud koninkrijk. Die zond op een goede dag een dienaar uit naar het stadje Strijd, naar de uiterste grens van zijn Koninkrijk. Naar een stad aan de kust waar de Koning in het verleden graag op bezoek kwam. Toen hij die plaats na enig uitstel bereikte, merkte de dienaar van de Koning dat de meeste mensen zijn heer en meester waren vergeten. Te midden van 33.000 mensen die allerlei andere koningen dienden, waren er maar een stuk of acht, die zich de echte Koning nog konden herinneren! Misschien waren er meer, maar die kwamen dan niet naar deze dienaar toe.

De dienaar zei tegen de mensen: “Ik ben gekomen om u te groeten in de Naam van onze Koning. Hij is jullie niet vergeten en wil graag dat jullie zijn woord horen.” De mensen zeiden: “Graag. Wij hebben vroeger ook al de woorden van onze Koning gehoord.” De dienaar zei: “Wel, kom dan aanstaande zondag naar het gebouw van de Branding, en dan zal ik jullie het woord van onze Koning laten horen.”

Die zondag kwamen de mensen samen. Ook enkele andere dienaren van de Koning kwam langs om te kijken wie toch deze nieuwe dienaar van de Koning was, die ze nog niet eerder gezien of gehoord hadden. Ze kwamen uit B, uit O. en zelfs uit H. om hem te horen spreken.

En de dienaar sprak: “Ik kom jullie vertellen over de zoon van de Koning, die gekomen is om jullie de zegen van de Koning door te geven. Hij heeft in de strijd tegen de vijand zijn leven verloren, maar hij is door de Koning weer uit de doden teruggehaald om in zijn plaats te regeren. En de Koning heeft jullie nog veel meer gezegd.” En de mensen waren blij om dat alles te horen. Zo vierden zij feest, op die dag.

Nu was het een jaar later. De dienaar woonde in het stadje met zijn vrouw, en de mensen die de Koning kenden, waren blij met de verhalen van de dienaar. Tot dat moment had de dienaar goed geslapen als hij van zijn werk thuiskwam. Maar toen kwam er een nacht dat zijn slaap werd verstoord door een duiveltje. Dat duiveltje was rood met een groene pet op en het sprak tot de dienaar in de nacht:

“Weet je wel dat bijna niemand meer de woorden van de Koning hoort en verstaat? Je kunt net zo goed naar huis gaan! Als je mijn naam raadt, zal ik wegblijven en je nooit meer bezoeken.”

En de dienaar zei: “Rode Duivel!” Maar het duiveltje lachte alleen maar, voordat hij met een plof verdween.

De dienaar werd wakker met de schrik in zijn hart, maar toen hij het duiveltje niet kon zien, viel hij gelukkig wel in slaap. Maar elke nacht kwam het duiveltje weer terug en het zei dan: “Weet je wel dat er ook dienaren zijn die het woord van de Koning verdraaien en de mensen niet meer vertellen wat de Koning het heeft opgedragen? Waarom zou jij nog moeite doen om het woord van de Koning uit te leggen? Waarom word je niet net zoals zij?” En daarna veranderde hij opnieuw van kleur en werd helemaal blauw. Met een rood petje op. Het duiveltje zei: “Als je mijn naam raadt, zal ik wegblijven en je nooit meer bezoeken.”

En de dienaar zei: “Blauwe Duivel!” Maar het duiveltje lachte alleen maar, voordat hij met een plof verdween. En daarna werd de dienaar van de Koning wakker, met veel schrik in zijn hart. Maar toen kon hij gelukkig weer inslapen.

Maar op een nacht, vlak voordat hij wilde vieren dat hij nu een vol jaar in dienst van de Koning was, kwam het duiveltje opnieuw bij hem langs in de nacht. “Wat ben je nu eigenlijk opgeschoten met al dat werk dat je doet? Er zijn niet meer mensen die de Koning gaan dienen. En de mensen die je nog wel bijeen ziet op de zondagen begrijpen het woord van de Koning niet allemaal op dezelfde manier. En de andere dienaren willen het woord van de Koning zelfs helemaal niet meer vertellen, omdat ze bang zijn dat mensen gaan weglopen. Laat het toch zitten! Doe maar gewoon wat je kunt, net als alle andere mensen, en vergeet de woorden die de Koning je heeft opgedragen.”

Toen antwoordde de dienaar in zijn droom en zei: “Ga toch weg. Jij weet ook wel dat de enige reden dat ik hier ben is, dat de Koning mij heeft opgedragen zijn woorden door te geven en te zien of mensen die willen gehoorzamen. Dat is het enige wat mij te doen staat. Als mensen weglopen wanneer ik dat doe, is dat niet mijn schuld.”

“Je zult het nog wel meemaken”, zei het duiveltje, dat inmiddels groen was geworden en een blauwe pet op had. Als alle mensen hier zijn weggelopen en op de zondag niet meer komen luisteren, wat voor nut heb je dan nog? Ga toch terug! Geniet van je rust en je pensioen.”

“Nee”, zei de dienaar, “ik kan en mag de Koning niet ongehoorzaam zijn.” Maar het bleef onrustig in zijn hart. En hij zei ook nog: “Als je mijn naam raadt, zal ik wegblijven en je nooit meer bezoeken.”

En de dienaar zei: “Groene Duivel!” Maar het duiveltje lachte alleen maar, voordat hij met een plof verdween.

Toen de zondag aanbrak dat de dienaar van de Koning precies één jaar geleden in het stadje gekomen was, zei hij: “De Koning kent jullie werken en weet wat jullie doen. Hij heeft een deur voor jullie geopend die niemand kan sluiten. En hij weet dat wij hier met z’n allen erg zwak zijn. Klein in aantal en klein in kracht. Maar hij weet ook dat jullie aan zijn woorden vasthouden terwijl de meeste mensen dat niet meer doen. En dat vindt hij heel bijzonder. Hij weet ook dat jullie vrijuit over de Koning spreken met iedereen die het horen wil. Als iemand jullie vraagt bij wie jullie horen, noemen jullie altijd de naam van de ware Koning met eerbied. En ook dat vindt hij heel kostbaar. We zijn maar met weinigen, maar juist om die reden waardeert de Koning het zeer, dat wij standvastig blijven en zijn woord niet verwaarlozen.” Zo sprak hij die zondag tegen de mensen. En de mensen zeiden “Amen” en gingen blij naar huis.

Die nacht kwam het duiveltje, dat intussen oranje was geworden, opnieuw in de droom van de dienaar. Opnieuw sprak hij woorden van ongeloof en wantrouwen en angst, en merkte rustig op dat de dienaar ook al een beetje op leeftijd kwam en over enkele jaren toch alweer naar huis moest. “Waarom dan niet meteen?”

De dienaar hoorde het alles aan en kon niet slapen. “Wat als het duiveltje gelijk heeft”, sprak hij tegen zichzelf, “dat vele andere dienaren niet langer over het woord van de Koning spreken, maar hun eigen woorden belangrijker vinden? Wat als de mensen steeds vaker wegblijven en niemand meer naar de Koning wil luisteren? Wat als...”

“Precies”, zei het duiveltje, dat intussen paars was geworden, met een wit petje op. “Dat gaat de goede kant op. Weet je nu mijn naam nog niet? Als je mijn naam raadt, zal ik wegblijven en je nooit meer bezoeken.”

En de dienaar zei: “Nu weet ik het! Ongeloof! Wantrouwen! Angst! Dat ben je en dat is je naam!”

“Wie heeft je dat verraden!”, gilte het duiveltje woedend. En met een plof verdween hij, helemaal terug naar Nederland waar hij vandaan gekomen was.

Met een hartelijke en broederlijk groet uit Knokke-Heist.

*Ds. Robbert A. Veen*



## **Erediensten 10.00 uur**

**Aanmelden voor donderdag 13.00 uur  
bij Dhr. Albert Eversen per mail of telefonisch**

[albert.eversen@hotmail.com](mailto:albert.eversen@hotmail.com) // GSM: 0495 22 88 37

### **ZONDAG 4 juli**

Thema Ik ben stil geworden  
Lezen Psalm 131; Lucas 18:9-14  
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*  
Ouderling Mevr. A. Klifman  
Diaken Dhr. P. Hellebuck

### **ZONDAG 11 juli**

Predikant Ds. W. in 't Hout *-predikant PKN Ommoord*  
Ouderling Dhr. A. Eversen  
Diaken Dhr. J. van Groenigen

### **ZONDAG 18 juli**

Thema Als broeders en zusters samenkomen  
Lezen Psalm 133; Johannes 17:20-26  
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*  
Ouderling Dhr. A. Deceuninck  
Diaken Mevr. M. Lammens

### **ZONDAG 25 juli**

Predikant Mevr. E. Maassen *-protestantse theologe uit Gent*  
Ouderling Mevr. A. Klifman  
Diaken Dhr. P. Hellebuck

### **ZONDAG 1 augustus**

Predikant Mevr. N. Van Parys *-voorganger Adventisten kerk Brugge*  
Ouderling Dhr. A. Eversen  
Diaken Dhr. J. van Groenigen

### **ZONDAG 8 augustus**

Predikant Dhr. A. Boekhout *-kerkelijk werker in Oostende*  
Ouderling Dhr. A. Deceuninck  
Diaken Mevr. M. Lammens

### **ZONDAG 15 augustus**

Predikant Ds. E. Bouman *-predikant VPKB Roeselare*  
Ouderling Mevr. A. Klifman  
Diaken Dhr. P. Hellebuck

### **ZONDAG 22 augustus**

Thema Zij aten en hielden over  
Lezen 2 Koningen 4:42-44; Marcus 8:1-21  
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*  
Ouderling Dhr. A. Eversen  
Diaken Dhr. J. van Groenigen

### **ZONDAG 29 augustus**

Thema Een helder zicht op de weg  
Lezen Zacharia 8:4-8, 20-23; Marcus 8:22-26  
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*  
Ouderling Dhr. A. Deceuninck  
Diaken Mevr. M. Lammens

### **ZONDAG 5 september - Scheppingszondag**

Thema Mens ga open!  
Lezen Jesaja 35:1-7; Jacobus 2:1-5; Marcus 7:31-37  
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*  
Ouderling Mevr. A. Klifman  
Diaken Dhr. P. Hellebuck

### **ZONDAG 12 september**

Predikant Dhr. R. Goemare *-godsdiensleerkracht PEGO*  
Ouderling Dhr. A. Eversen  
Diaken Dhr. J. van Groenigen

# **KERKENRAAD**

## **Predikant**

- **Ds. Jannica de Prenter,**
  - ☎ **050 35 50 84.**
  - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

## **Ouderlingen**

- **Mevr. A. Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36  
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

## **Diakenen**

- **Mevr. M. Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66  
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- **Dhr. J. van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62  
Zandwege 10, 8490 Varsenare

## **Redactieraad van de Brugse Kerkbode**

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,  
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen,  
Dhr. Adriën Deceuninck en Ds. Erik Libbrecht.

## **Bankrekeningen**

### Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

### Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt 10 x per jaar*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever:**

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**