



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Tot rust komen bij de Eeuwige
- 7 Gemeentenuws Brugge
- 8 Verlof predikant
- 9 Uitnodiging startzondag
- 10 Wel en wee
- 11 Van de vzw De Vrienden van  
de Protestantse Kerk van Brugge
- 12 Terugblik Pinksteren & Open Kerkenzondag
- 14 Terugblik gemeentevergadering 5 mei 2024
- 15 Gemeentenuws Oostende
- 16 Nationaal nieuws
- 21 Geuzenfeest
- 22 Erediensten 10.00 uur

**Protestantsekerk.be**

## ***Inleidend woord***

Deze kerkbode staat in het teken van de zomer. In de overdenking wordt u meegenomen naar Psalm 131: een sereen lied van koning David over rust vinden bij God. Het is een lied om bij te stil te vallen en jezelf de vraag te stellen: hoe weet ik mij gedragen door God, door mensen? U vindt in deze kerkbode ook een terugblik op de feestelijke Pinksterviering en de Open Kerkenzondag; een mooie aankondiging voor de Startzondag op 1 september en de zomeractiviteit van vzw De Vrienden. Ook is er nieuws uit Oostende en de nationale kerk. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier en een goede zomer!

*Ds. Jannica de Prenter*

*Heb je het licht op het veld gezien,  
en hoe het zich uitzaait  
tussen de bomen,  
de grond verwarmt  
waar mensen komen  
en knielen voor Gods aangezicht?*

*Heb je de klaprozen zien wuiven  
en hoe ze zingen in de zon op het veld,  
waar het oude verhaal  
opnieuw wordt verteld  
in universele scheppingstaal?*

*Mensen als bloemen warm  
en vol geestkracht,  
tot leven gewekt om open te staan,  
mee te bewegen met de seizoenen  
om vrij en verwonderd verder te gaan.*

Jeanette van Osselen



## **Overdenking: Tot rust komen bij de Eeuwige**

### **Psalm 131 (NBV21)**

<sup>1</sup>*Een pelgrimslied van David.*

*HEER, niet trots is mijn hart,  
niet hoogmoedig mijn blik,  
ik zoek niet wat te groot is  
voor mij en te hoog gegrepen.*

<sup>2</sup>*Nee, ik ben stil geworden,  
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.  
Als een kind, de borst ontwend,  
stil op de arm van zijn moeder,  
zo is mijn ziel in mij.*

<sup>3</sup>*Israël, hoop op de HEER,  
van nu tot in eeuwigheid.*

### **Psalm 131: een verstillend lied**

De zomertijd is voor veel mensen een tijd van reizen en onderweg zijn, een tijd ook om tot rust te komen. Dan is Psalm 131 een mooie tekst om te lezen. Psalm 131 hoort bij het bundeltje pelgrimspsalmen (Ps 120–134) die allemaal het opschrift ‘lied van *hamma‘alôt*’ hebben meegekregen. Het zijn traplieden, liederen die de pelgrims zongen op hun tocht naar Jeruzalem. Na Psalm 129, een onstuimig lied over benauwdheid en de hartverscheurende roep om vergeving in Psalm 130, volgt er in Psalm 131 een verstillend stukje poëzie. Op pelgrimsroutes kan het vaak een drukke bedoeling zijn. Dat is vandaag zo, als je in het hoogseizoen de populaire route *Camino Francés* neemt naar Compostella. En dat was vermoedelijk in het oude Israël niet anders, wanneer pelgrims uit alle windstreken op weg gingen naar Jeruzalem. Overdag is het druk op de paden. Er zijn zoveel indrukken die op de pelgrim afkomen: al die voorbijgangers, de zorgen over eten en drinken, steeds weer zoeken naar een veilige plaats om te overnachten. Het is alsof je in deze psalm de pelgrim beetje bij beetje en voetje voor voetje ziet ontspannen. Al wandelend vindt de pelgrim rust bij God.

### **Vorbij de hoogmoed**

In het boekje ‘Samen luisteren in de stilte’ (Jos Douma/ Anselm Grün 2019) geeft Rebecca Onderstal een treffende vertaling van het eerste vers:

*Heer, ik draag mijn hart niet hoog,  
mijn ogen steken niet van trots.  
Ik ben niet uit op grootse daden  
die mijn krachten te boven gaan.*



*Onderweg door het landschap © Unsplash*

dingen te bereiken. Al dat streven naar omhoog is tot stilstand gekomen. In zijn belijdenissen zegt de kerkvader Augustinus het heel sprekend: ‘onrustig is mijn hart, totdat het rust vindt in U, o God’ (Confessiones 1,1).

### **Een harde levensles**

Psalm 131 is een lied dat ons helpt om te aarden, om niet met je hoofd in de wolken te lopen en voorbij te rennen aan jezelf. Door schade en schande heeft koning David geleerd hoe je struikelen kunt over je eigen ego en ambities. David heeft veel bereikt in zijn leven. Hij versloeg vele vijanden en maakte van Jeruzalem de hoofdstad van het koninkrijk. Maar in zijn eigen huis is er geen vrede. Als geen ander heeft David geleerd hoe blinde passie en vurig verlangen het mensenhart kan misleiden. Verblind door lust en hartstocht doet hij het ondenkbare en stuurt hij Uria de dood in zodat Batseba de zijne zal zijn. Het vuur dat hij gezaaid heeft, schiet op onder zijn kroost. David heeft geleden aan de jaloezie, de strijd en het gruwelijke geweld dat zijn kinderen elkaar aandoen. De waanzin van de broedermoord, het verraad en de opstand van Absalom... verscheurd van verdriet moet hij aanzien hoe het huis van David uiteengerukt wordt. David heeft een

Na het opschrift, komen we in vers 1 drie keer het woord ‘niet’ tegen. Het is een ontkenning in drievoud: een hart dat zich niet langer ‘verheft’ of ‘hoog’ wil zijn (*ġābā*), ogen die niet meer trots in de hoogte kijken (*rûm*), de mens die niet langer bewogen wordt door onrust, die steeds weer op weg gaat (*hālak*) om grote en wonderlijke

harde levensles geleerd. Nee, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te hoog gegrepen is voor mij. Alles is tot rust gekomen bij David. Hij zoekt niet meer naar hoge en grote dingen; hij weet hoe verraderlijk het menselijk verlangen kan zijn.

### **De moedermelk ontwend**

In vers 2 verandert het beeld: David heeft zijn ziel tot rust gebracht zoals een kind op de arm van zijn moeder. De Statenvertaling is hier verhelderend: ‘mijn ziel is als een gespeend kind in mij’. De mens die rust heeft gevonden in zijn hart en in zijn ziel, wordt hier vergeleken met een gespeend kind. Het gaat hier niet om de zuigeling, die zachtjes en tevreden in slaap valt na het drinken aan de borst van de moeder, vol en verzadigd van de melk. Twee keer komen we het Hebreeuwse werkwoord *ḡāmal* tegen, dat ‘ontwend zijn’ of ‘klaar zijn’ betekent. Hier wordt een kleuter bedoeld die niet meer aan de borst ligt. In de Oudheid, maar ook in Derde Wereldlanden, gebeurt het ontwennen van de moederborst in de kleutertijd. Het wordt van de kleine Samuël gezegd, in het eerste hoofdstuk van het boek 1 Samuël. Pas wanneer haar zoon de borst ontwend is, brengt Hanna haar zoon naar Silo om hem aan de Heer te wijden (1 Sam 1:22-28). En ook komt het voor in Jesaja 11: het gespeende kind dat met zijn handje graait naar het nest van een slang.

### **Gedragen door God**

In Psalm 131 gaat het om de dreumes, het groot geworden kind, dat gedragen wordt door zijn moeder, op haar arm of op haar schouder. Hij brengt zichzelf tot bedaren en tot rust, en weet op tijd te drinken. Het is niet meer nodig om te huilen en te krijsen om voedsel. Hij wordt gedragen, en mag zich veilig en geborgen weten op de schoot van zijn moeder. Hij hoeft zichzelf niet te verheffen. Hij wordt omhooggehouden door zijn moeder, en weet dat hij daarop vertrouwen mag. Het is een liefdevol en moederlijk beeld voor God. David heeft rust gevonden bij de Heer. Hij heeft geleerd dat zijn motivatie, zijn drijfveren en zijn roeping geestelijk voedsel nodig hebben. Pas dan zal hij succesvol zijn. Hij is bedaard en kalm. Het onverzadigbare en onrustige zoeken naar altijd maar meer, naar hoger en groter, is tot rust gekomen in

hem. Vol vertrouwen kan hij nu zeggen dat trots niet langer zijn hart beweegt en dat hij niet meer streven hoeft naar wat te hoog gegrepen is. Hij weet zich geborgen bij God. Het is de Eeuwige zelf die hem draagt, zoals een gespeend kind op de arm van zijn moeder. Dat geeft rust en vertrouwen.

### **Hoop op de Heer!**

Psalm 131 eindigt met de hoop: 'Israël hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid'. Het gebed verruimt zich naar heel Israël. Het is een korte maar krachtige bede om hoop: wacht op de Heer, zie uit naar Hem! In de gemeenschap van gelovige en zoekende mensen mogen wij thuiskomen en ons gedragen weten door de Eeuwige. In de kerk, de gemeenschap van heiligen, klinkt de voorbede namens Israël en namens de kerk voor ieder mens, voor de hele wereld. Je mag er hoop vinden, rust en verstillings. Je wordt er gedragen door het gezamenlijke lied en het gebed. Je mag er ervaren dat God je draagt. Rust vinden bij God, je ziel tot rust gebracht: het komt allemaal tot vervulling in Jezus. De mens die beeld is geworden van zachtmoedigheid en nederigheid. Bij hem mag je thuiskomen.

*Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.*

Mattheüs 11:28-30

Ik wens u een gezegende zomertijd toe: dat je rust en vreugde mag vinden bij God. Weet je door Hem gedragen vandaag en alle dagen van je leven.

*Ds. Jannica de Prenter*



## *Rusteloos ben ik*

Rusteloos ben ik,  
onrust beweegt mij.  
Wie voedt mijn zoeken  
toddát ik thuiskom,  
gevonden door U?

Ons hart is onrustig,  
toddát het rust vindt in U.

Overal zoek ik U,  
nog onvindbaar.  
Wie stelpt mijn onrust,  
toddát ik rust vind  
en vrede bij U?

Ons hart is onrustig,  
toddát het rust vindt in U.

Schep in mij ruimte  
en overkom mij.  
Vul mijn verlangen  
toddát Gij zelf zult  
rusten in mij.

Ons hart is onrustig,  
toddát het rust vindt in U.

*Lied 897 Nieuw Liedboek  
Sietze de Vries*





### Bezoek uit Heilsbronn

Op donderdag 30 mei ontvingen we een Duitse groep protestanten uit Heilsbronn. Albert had de kofiezaal omgevormd tot een cafeteria zodat alle 42 gasten een plekje vonden en samen konden genieten van de aangeboden maaltijd. Nadien volgde er onder leiding van Annegret en Jannica

een voordracht over het protestantisme in Brugge, en werd de middag afgesloten met een liturgisch moment. Het was een dag van ontspannen en mooie ontmoetingen. De kerkenraad stuurde een brief om ds. Schindler en zijn gemeenteleden heel hartelijk te bedanken voor hun bezoek en de royale gift die zij schonken aan onze kerk.

### Herstart koor

De repetities voor het koor zullen herstarten vanaf maandag 2 september, telkens van 18.30u tot 20.00u in de kerk. We zullen oefenen voor zowel Reformatiezondag als voor de kerstzangavond. Dit jaar vieren we de 30<sup>e</sup> editie van de kerstzangavond. Dat verdient natuurlijk een extra feestelijk tintje. Indien nodig zullen we tussendoor een pauzeweek inlassen. Versterking van het koor, vooral bij de heren, is erg welkom. Wie interesse heeft om het koor te komen versterken kan zich melden bij Arnaud.

### Uitstap Bijbelbabbel

Op zaterdag 29 juni ging de Bijbelbabbel op uitstap. We maakten een zomerse wandeling in natuurpark Gemene Weidebeek. Onderweg stopten we bij Hoeve Hangerijn voor een geloofsgesprek. We sloten de dag af in de tuin van de pastorie met een gezellige BBQ. Ook in de zomertijd gaat de Bijbelbabbel door. De datums zijn: vrijdag 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus om 19.30u in de kerk. Wees welkom!



## Bonhoefferkring in het najaar

In het najaar zullen ds. Jannica de Prenter en pr. Stijn Vanhee opnieuw een Bonhoefferkring aanbieden. U kunt de datums alvast noteren in uw agenda: donderdag 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 7 november en 21 november. Meer nieuws over het programma volgt in de volgende kerkbode. Wel kunnen we alvast verklappen dat er naast Dietrich Bonhoeffer ook een andere profetische stem aan het woord zal komen. Het goede doel dat dit jaar aan de Bonhoefferkring verbonden zal worden is het project van SOS Kinderdorpen voor kinderen en families in Gaza, Israël en de Westbank:



<https://www.soskinderdorpen.nl/noodhulp-voor-kinderen-israel-en-gazastrook/>

## Agenda

<b>WOENSDAG 3 JULI</b>	<b>10.00 UUR</b>	<b>KERKENRAAD</b>
<b>ZATERDAG 6 JULI</b>	14.00 uur	Open Kerken: 'Met kleuren sporen'
<b>VRIJDAG 12 JULI</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>ZATERDAG 13 JULI</b>	14.00 uur	Open Kerken: 'Met kleuren sporen'
<b>ZATERDAG 20 JULI</b>	14.00 uur	Open Kerken: 'Met kleuren sporen'
<b>VRIJDAG 26 JULI</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>VRIJDAG 9 AUGUSTUS</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>VRIJDAG 23 AUGUSTUS</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel

*Ds. Jannica de Prenter*

## **Verlof predikant**

Ds. Jannica de Prenter is met verlof van maandag 15 juli tot en met zondag 4 augustus. Gelieve u tot de kerkenraad te wenden als u in deze periode pastorale zorg nodig hebt.

*De Kerkenraad*



## Uitnodiging Startzondag

Op zondag 1 september is het weer startzondag: een gemeentedag vol gezelligheid en verbinding. Na de eredienst waarin we het H. Avondmaal met elkaar vieren, bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom op ons jaarlijkse tuinfeest. We beginnen met een gezellig samenzijn met koffie, thee, taart of een glaasje fris. U kunt weer meedoen aan een Bijbelquiz, of één van de Vlaamse volksspelen. Genoeg te beleven dus voor jong en oud! We voorzien het einde van de middag rond 17.00 uur, en sluiten af met een glaasje zelfgemaakte sangria of ijsthee.

**Gelieve u aan te melden via het mededelingen bord in de kerk of per mail bij ds. Jannica de Prenter.**

✓ **TAART EN  
ANDER LEKKERS**

✓ **VLAAMSE  
VOLKSSPELEN**

✓ **BIJBELQUIZ:  
'GEROEPEN'**

✓ **EEN HOOP  
GEZELLIGHEID**

*Locatie wordt nog nader bekendgemaakt.*



## **Wel en wee**

*Ik heb u bij uw naam geroepen,  
Gij zijt Mijn.  
Jesaja 43:1*

Op dinsdagavond 25 juni is dhr. Tom van Noort overleden. Op deze zomerse dag, na het ondergaan van de zon, heeft God hem naar huis geroepen. In de afgelopen twee jaar werd het leven voor hem brozer en kwetsbaarder. Het nog verder achteruitgaan van lichaam en geest, waar hij zo voor vreesde, is hem gelukkig bespaard gebleven. Voor de dood zelf was hij niet bang. Hij zag er naar uit om Jezus te ontmoeten. Wij kennen de dhr. van Noort als een diepgelovig mens. Dhr. van Noort was dankbaar voor wat hij heeft mochten opbouwen in zijn leven: zijn vruchtbare carrière, zijn huwelijk met Gurie waaruit vier dochters voort kwamen en de liefde die hij daarna nog heeft mogen delen met Carine, die voor hem zorgde tot de allerlaatste zucht. De afscheidsdienst, waarin ds. Jannica de Prenter zal voorgaan, zal op donderdag 4 juli om 10.00u doorgaan in Protestantse kerk 'Open Haven' in Oostburg, Kerkplein 1. U bent als gemeentelid van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De familie vraagt om geen bloemen te schenken. In plaats daarvan kunt u een gift overmaken naar Artsen Zonder Grenzen.

Daarnaast vragen we ook uw aandacht voor mevr. Heike Buys. Heike is aan het herstellen van een operatie aan haar teen in AZ Lucas. Ook voor Heike wordt het leven steeds kwetsbaarder en brozer. Het leven met gebreken begint zwaarder te wegen. Uw gebed en medeleven wordt erg gewaardeerd.

*Ds. Jannica de Prenter*

## ***Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge***

Na het welslagen van de Kaas en wijnavond wil de vzw Vrienden de gemeenteleden opnieuw uitnodigen voor een leerrijke uitstap. Op donderdag 19 september 13.30u nodigen wij u uit voor een **gratis** bezoek aan het Psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw.

Het ziekenhuis heeft een lange traditie van geestelijke gezondheidszorg. De stichting in het begin van de vorige eeuw werd geleid door de Zusters van de Bermhertigheid Jesu. Het ontstaan van deze 182-jarige geschiedenis is naar vorm en inhoud historisch en psychiatrisch zeer interessant.

Ongetwijfeld zullen wij daar hartelijk ontvangen worden. Een rondleiding met gids in het kliniekgedeelte is voorzien. Alleen al de historische, origineel gerestaureerde, kapel is zeer de moeite waard. Via de tuin eindigen wij in het cafetaria voor koffie met koek en een nagesprek. U zijt allen uitgenodigd. Inschrijven op de lijst op het mededelingenbord is noodzakelijk. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers.



## ***Terugblik Pinksteren & Open Kerkenzondag***

### **Pinksteren**

Pinksteren was een vreugdevolle dag voor onze gemeente: het koor zong mooi o.l.v. van Arnaud Devos, de kerk was mooi versierd met vurige bloemen en Giovanni legde belijdenis af van zijn geloof. Ook in het dankwoord van de kerkenraad was de vreugde voelbaar: “De kern van christen-zijn is geen litanie van dingen die moeten, maar is de blijde boodschap die iemand je is komen brengen: ‘mens, wie je ook bent, je bent graag gezien door God. Je bent bemind, onvoorwaardelijk, zoals je bent. Jezus heeft jou met Zijn Vader, met God verzoend’. En de dynamiek van het christen-zijn is dat mensen die ervaring doorgeven aan elkaar. Niet omdat ze moeten maar omdat ze het niet laten kunnen”.



### **Open Kerkenzondag**

Ook de themadienst in het kader van Open Kerken op zondag 2 juni werd opgeluisterd door het koor. Gaby, Anja en Peter, Albert, Annegret en Ahmad en Els hadden voorbereidingen getroffen zodat we na de eredienst konden genieten van een hapje en een drankje. De kleurrijke kunstwerken van mevr. Severine Tack uit Brugge zijn een streling voor het oog en gaven aanleiding tot

gesprek. Je kunt er sporen van diverse kleuren in ontdekken: soms opgewekt fel, maar ook bezinnend en zachtaardig. Haar werk komt perfect tot zijn recht in de sobere ruimte van de kerk. Telkens werd de toeschouwer mee betrokken in een verhaal van slierten en kronkels, en golven die sierende patronen doen ontstaan. Verschillende aspecten van lijn, vlek en vorm konden worden ontdekt in Severine's werk.

Tot 20 juli is het werk van Severine nog te bewonderen in de kerk, steeds op zaterdag van 14.00u tot 18.00u. We zijn dankbaar voor de tentoonstelling en wensen Severine nog veel inspiratie en geluk in de beleving van haar schilderkunst.



*Verlag door ds. Jannica de Prenter en Geert Demol*

## ***Terugblik gemeentevergadering 5 mei 2024***

Na de eredienst van 5 mei werd de jaarlijkse gemeente-vergadering gehouden: 28 leden namen er aan deel. Er ontvouwde zich een constructief gesprek waarbij het plaatselijk reglement ter sprake kwam. Het zal in de toekomst achterin de kerk ter inzage liggen.

De NBV21, de nieuwste revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling, werd door ds. Jannica de Prenter aan de gemeente voorgesteld. Deze vertaling wordt door veel theologen als een verbetering gezien. De consistentie van de vertaling en het terugkeren van de eerbiedskapitalen, de hoofdletters als God, Jezus of de Heilige Geest wordt bedoeld, is een positieve ontwikkeling. De andere verschillen worden door de gemeente als miniem ervaren, en het vervangen van de Bijbels is daarom nu nog te voorbarig. In de eredienst zal de NBV21 wel door de lector gebruikt worden. Mogelijk wordt er in de toekomst een gemeenteavond aan gewijd.

Het jaarverslag wordt besproken en goedgekeurd. De bestuursraad licht haar taken toe; zij richt zich onder meer op de veiligheid in en rond het gebouw. Met financiële hulp van stad Brugge zal de verlichting worden vernieuwd, de verwarming nog even niet. Bij diensten of evenementen zullen wij tot 100 personen kunnen toelaten in het gebouw.

Diaconie-penningmeester Mirjam Lammens heeft haar taak eind 2023 doorgegeven aan Wolfgang Lestaeghe die verslag doet. Zijn voorstellen worden aangenomen.

VZW de Vrienden erkent “financieel minder succesvol” te zijn maar ziet het verbinden van mensen als haar voornaamste taak en daarin weet zij zich geslaagd.

Het koor prijst zich gelukkig met haar nieuwe dirigent. Patrick Hellebuck heeft zich een opvolger gekozen in de persoon van Arnaud Devos, en in de TV-dienst op 7 mei 2023 de leiding doorgegeven. Voor de kerstzangavond wil Arnaud een werkgroep vormen. Wie wil meewerken mag zich bij hem melden. Doel is van elke stem: sopraan, alt, tenor en bas een vertegenwoordiger te hebben.



Het jeugdwerk blijft een moeilijk gegeven: schoolse- en buitenschoolse activiteiten zijn vaak een argument om niet deel te nemen. De laatste zondag van de maand zal er toch een kinder/jeugd moment in de eredienst voorzien zijn met knutseltafel achterin de kerkzaal. Ook met de liedkeuze zal met hen rekening gehouden worden.

Met de voorstelling van het 'Open Kerken' project, de tentoonstelling met werk van Severine Tack wordt de vergadering besloten. De kleurrijke flyer getuigt van het werk dat wij inmiddels konden bewonderen.

*Albert Eversen*

## **Gemeentenuws Oostende**

**Bijbelgroep Marcus** – Het afgelopen seizoen kwamen wij met elf mensen samen om te luisteren naar het Marcus-Evangelie. We lieten de woorden tot ons komen en vervolgens luisterden we naar elkaar om te horen wat het bij de deelnemers opriep. De kenners van het Evangelie weten dat Marcus weinig woorden nodig heeft om ons de goede boodschap van Jezus Christus bekend te maken. Het thema voor de avonden was: *Gaandeweg leren bekennen wie Jezus voor jou is*. Een persoonlijke vraag, waarop de antwoorden verschillend zijn. We zijn dan ook een diverse groep met christenen uit verschillende kerken en andere geïnteresseerden. Het was leerzaam om samen te komen. Als ik dit schrijf hebben we nog één avond te gaan. De laatste avond bezoeken we het Begijnhof in Brugge. Daar woont sinds november priester Antoon Wullepit, één van de leiders van de Bijbelgroep. De laatste woorden van het eerste slot van Marcus komen die avond dan nog ter sprake. Marcus eindigt met: 'Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang.' Daarmee eindigt zijn Evangelie dat begon met de woorden: 'Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God.'

Gaandeweg leren  
bekennen wie Jezus  
voor jou is  
**Bijbelgroep**  
**Marcus**



**Handelingen van de apostelen** – de Bijbelgroepleden kozen voor dit Bijbelboek om volgend seizoen (vanaf september) te beluisteren. We zullen dan horen over de geboorte van de kerk. De boodschap van het Evangelie ging verder en bereikte na honderden jaren ook onze streken. Het heeft onze cultuur diepgaand beïnvloed. Het lijkt wel eens alsof we dat vandaag niet meer geweten willen hebben. Maar om onze cultuur én onszelf te

verstaan, is enige kennis van het christendom en ook van de spiritualiteit van het christelijk geloof onmisbaar. Alleen al daarom zou het niet vreemd zijn als het onderwezen zou worden in de scholen en tot het integratieprogramma van nieuwkomers zou behoren. Misschien iets om over na te denken.

### De agenda t.e.m. 1 september 2024

zondag 30 juni	<b>11 uur</b> creatieve viering
zondag 7 juli	<b>11 uur</b> Samenkomst
vrijdag 12 juli	<b>14 uur</b> Deutsch mit der Lutherbibel – online
zondag 14 juli	<b>11 uur</b> <i>Kringviering</i>
vrijdag 19 juli	Huwelijkszegening <b>Océane &amp; Gianni</b>
zondag 21 juli	<b>11 uur</b> Samenkomst o.l.v. ds. Heleen Ransijn – stadsprekikant in Gent
zondag 4 augustus	<b>11 uur</b> Samenkomst
zondag 11 augustus	<b>11 uur</b> <i>Kringviering</i>
zondag 18 augustus	<b>11 uur</b> Samenkomst
dinsdag 20 t.e.m. vrijdag 23 augustus	<b>Belgisch-Duits convent<sup>1</sup></b>
zondag 1 september	<b>11 uur</b> Samenkomst
elke maandag- en vrijdagnamiddag	<b>14 tot 17 uur</b> Hazegraskerk <b>open</b> – spring eens binnen
vanaf vrijdag 12 juli	<b>Expositie</b> werken van <i>Jacques Osaer</i>
Vanaf augustus is er elke woensdagnamiddag: <b>In juli is er geen koffiebabbel</b>	<i>Koffiebabbel</i> - <b>14:30 – 16:30 uur</b>

Actuele Info vindt u steeds op de website: [www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

*Dhr. Andries Boekhout*

<sup>1</sup> Kloster Frenswegen in Nordhorn – Thema: „Wie hältst Du es mit der Religion?“ *Krisen und Wege in die Zukunft der Kirche*

### **Synodeboodschap**

De buitengewone synodale vergadering gewijd aan de revitalisering van kerkelijke gemeenten vond plaats op zaterdag 25 mei 2024. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, werd deze vergadering georganiseerd door de districten en niet door de Synodale Raad. Het doel was voort te bouwen op de eigen sterke punten van de VPKB en deze aan te passen aan de lokale realiteit. Elk district had de gelegenheid om een visie en praktijkervaringen te delen - kerkgemeenten die hun middelen bundelen, heroplevingen van kerkgemeenten, gemeenschappen die buiten hun muren treden om tegemoet te komen aan de samenleving en haar behoeften. Daarna was er tijd voor discussie om bepaalde punten uit te diepen. Na dit eerste deel vormden de discussies in themagroepen, waaraan alle afgevaardigden van de Synode deelnamen, een hoogtepunt van de dag. Er werden 7 thema's behandeld:

- Samenwerking tussen gemeenten.
- Eredienst en geloof in de wereld vandaag.
- Structuren van de kerk.
- Algemeen priesterschap en engagement.
- Evangelisatie en communicatie.
- Gastvrijheid.
- Openheid en dienstbaarheid aan de wereld.

De Synodevergadering ging niet over tot het nemen van beslissingen. Ze eindigde met een samenvatting van voorstellen: projecten, dromen en plannen om te realiseren.

### **Terugblik nationale inzegening**

Op zondag 2 juni vond de nationale inzegening plaats in de protestantse kerk in Boechout. In deze feestelijke eredienst ging ds. Steven Fuite voor, samen met de verantwoordelijke ambten en de aalmoezeniers. Het nieuwe ambt van diaken-pionier en het ambt van predikant werden als verscheiden en elkaar aanvullende ambten gepresenteerd. Want ze zijn beide nodig voor de opbouw van de kerk. Eerst gaven de pioniers Ernst van Velzen en Andries Boekhout een getuigenis over hun werk, waarna ze ingezegend werden als diaken-pionier. Daarna volgden de predikanten. Ook zij getuigden van hun roeping, en

werden daarna in de kring van predikanten de handen opgelegd. Het was een vreugdevolle en hoopvolle dienst voor de hele VPKB.



### **Getuigenis van Andries Boekhout:**

*Ik kan er iedere keer weer niet omheen dat de Bijbel van mij vooral vraagt om anders naar mijn medemens te kijken, en ik vroeg bij mijn bevestiging als pionier in Oostende aan de aanwezigen om samen te gaan ontdekken wat dat hier en nu kan betekenen. Wat betekent het als wij samen bidden: Uw Koninkrijk kome? Samen teruggaan naar de bronnen, ons erdoor laten zeggen. Niet als slaafse letterknechten maar als vrije mensen onderweg, die bidden Uw Koninkrijk kome en Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Ik sloot toen af met woorden van Paulus: “Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat is úw ware erediens; loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is” (Romeinen 12:1-2).*

### **Nieuwe cursus voor lekenpredikers**

*In een tijd waarin het predikantentekort voelbaar is, vervullen lekenpredikers een steeds prominentere rol. Hoewel het voorgaan in protestantse erediensten traditioneel voorbehouden is aan theologisch geschoolde predikanten, erkent de VPKB de waarde van lekenpredikers als aanvulling op het ambt. Om deze waardevolle bijdrage te ondersteunen en te versterken, krijgen lekenpredikers vanaf september een cursus aangeboden. We hebben het hier over predikers die niet de hele academische theologische opleiding hebben doorlopen en daarom ‘lekenpredikers’ worden genoemd. Het woord ‘leek’ is hier een neutrale term die alleen*

aangeeft dat iemand niet in het ambt van predikant is bevestigd. Het werk van lekenpredikers wordt maar al te vaak gezien als een ‘noodgreep’ om de gaten te vullen, omdat een ‘echte’ predikant afwezig is. Maar dat doet onrecht aan de waarde van lekenpredikers voor de kerk. In een artikel over de rol van de lekenprediker schrijft ds. Stefan Gradl hierover het volgende:

*“Lekenpredikers vervangen predikanten niet, ze vullen ze aan. Predikanten zijn een vrij homogene groep: ze zijn allemaal academici, ze hebben allemaal min of meer dezelfde studie achter de rug, ze zijn geschoold in dezelfde manieren van Bijbeluitleg. De meerwaarde van lekenpredikers is dat zij hún levenswereld en hún ervaringen inbrengen en daardoor soms een andere insteek hebben dan de vaktheologen. (...) Het gaat niet om een minachting van deskundigheid en vakkennis, maar om aanvullende perspectieven en andere levenservaringen die voor de gemeente verrijkend kunnen zijn en die de verkondiging door de vaktheologen niet vervangen, maar aanvullen.”*

Lekenpredikers zijn dus waardevol voor de levende kerk en brengen hun eigen ervaringen, inzichten en talenten mee in hun dienst aan het Woord. De cursus is zo opgebouwd dat in een kort tijdsbestek van tien bijeenkomsten de cursist inzicht krijgt in de fundamentele aspecten van het leiden van een kerkdienst. Het gaat dan in grote lijnen om basiskennis van de Bijbel, de structuur van de kerk, de rol van de lekenprediker, het maken van een preek, de liturgie en pastoraat. Tijdens de cursus wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijke geloofsontwikkeling en is er veel ruimte voor gesprekken en het delen van ervaringen. Tegelijk leggen we de nadruk op het versterken van bepaalde vaardigheden, zoals spreken in het openbaar en het opstellen van een helder betoog. Kortom, de cursus is zeer veelzijdig, vraagt een grote inzet van de cursist en biedt voldoende handvaten om voor te gaan in een protestantse viering.

De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag van 14.00u tot 18.00u in de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR) te Brussel.

**Programma:**

18-09-2024	Inleiding
25-09-2024	Wat is een kerk? Over de structuur van de VPKB
09-10-2024	Liturgie
23-10-2024	Homiletiek/ Hoe maak je een preek?
06-11-2024	Presentietheorie

20-11-2024	Ontstaan en achtergrond van de Bijbel
4-12-2024	Bijbelse hoofdlijnen
18-12-2024	Bijbel in de eredienst. Welke hulpmiddelen zijn er?
8-01-2024	Extra bijeenkomst
22-01-2024	Presentatie eindopdracht

**Voor alle informatie en aanmelding:**

Arjan Knop – vormingswerker VPKB

Email: [apknop@hotmail.com](mailto:apknop@hotmail.com)

Tel.: 0495 93 48 46

**Zorg voor de aarde en alles dat ademt en leeft**

Van 1 september t/m 4 oktober wordt zowel in protestantse als in katholieke gemeenschappen aandacht gegeven aan de schepingsperiode. Het thema is dit jaar ‘zorg voor de aarde en alles dat ademt en leeft’. Het thema is gebaseerd op Psalm 148: een lied waarin de lofzang niet enkel uitgaat naar de ‘bewoners van de hemel’, maar ook naar de maan en de heldere sterren, naar vorsten en leiders, oud en jong tezamen, de bewoners van de aarde, naar vuur, hagel en sneeuw, de bergen en de heuveltoppen, dieren in het wild en vee in het veld, en alles dat kruipt en vleugels heeft. Het Zonnelied van Franciscus van Assisi is ook op deze psalm geïnspireerd. Informatie voor kerken om mee aan de slag te gaan is beschikbaar via Ecokerk: <https://netrv.be/campagnetekst-2024>



In oktober gaat er ook een vorming van start over ecotheologie. De cursus zal begeleid worden door mevr. Kelly Keasberry rond haar boek ‘geworteld in verbinding’. Meer informatie vindt u op de website van de VPKB: <https://nl.protestant.link/groen-geloven-vorming-ecotheologie-start-in-oktober/>

# 20 JAAR GEUZEN

# feest

17.08

Les Amis de Georges

**KADRIL**

18.08

Oecumenisch samenzijn

Eetfestijn

Febe and the Fuzz

Hans Claus

Theater STAM

Djurdjevak

Alique

Durf  
te dromen

17 & 18 augustus 2024

Vrij: Corneilis Blommaert, Korselse 48, 9667 Horebeke



HOREBEKE | KORSELE

WWW.GEUZENFEEST.BE



Op 17 en 18 augustus gaat de 20<sup>e</sup> editie door van het Geuzenfeest in Horebeke. Voor het programma, zie: <https://geuzenfeest.be/programma/>

## ***Erediensten 10.00 uur***

### **ZONDAG 7 juli -derde van zomer- Heilig Avondmaal**

Thema	Wees wijs en laat de Heilige Geest u vervullen!
Lezen	Jesaja 44:1-5; Efeziërs 5:18-20; Johannes 7:37-39
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. W. Lestaeghe
Lector	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. A. Devos
Koffie	Mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen

### **ZONDAG 14 juli -vierde van de zomer-**

Predikant	Ds. J. W. in 't Hout <i>-emeritus predikant PKN-</i>
Ouderling	Mevr. A. Kutsch
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Koffie	Fam. van Groenigen

### **ZONDAG 21 juli -vijfde van de zomer-**

Predikant	Ds. P. Lauwaert <i>-emeritus predikant VEG Nieuwuliet-</i>
Ouderling	Mevr. A. van Holst
Organist	Dhr. P. Van Daele
Koffie	Fam. ten Kate

### **ZONDAG 28 juli -zesde van de zomer-**

Predikant	Ds. M. Hazeleger <i>-predikant PKN-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Organist	Dhr. A. Devos
Koffie	Fam. Deceuninck

### **ZONDAG 4 augustus -zevende van de zomer-**

Predikant	Dhr. R. Goemare <i>-lekenprediker-</i>
Ouderling	Mevr. A. Kutsch
Organist	Dhr. P. Van Daele
Koffie	Dhr. W. Lestaeghe en dhr. A. Manabi



## **ZONDAG 11 augustus -achtste van de zomer-**

Predikant	Mevr. N. Van Parys <i>-lekenprediker-</i>
Ouderling	Mevr. A. van Holst
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Koffie	Fam. Klifman

## **ZONDAG 18 augustus -negende van de zomer-**

Thema	Ga open voor de Heer!
Lezen	Jesaja 35:1-10; Marcus 7:31-37
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Organist	Dhr. P. Van Daele
Koffie	Dhr. R. Vandermeersch en dhr. G. Demol

## **ZONDAG 25 augustus -tiende van de zomer- Eredienst met aandacht voor kinderen**

Thema	Je ogen geloven
Lezen	Zacharia 8:4-8, 20-23; Marcus 8:22-26
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Kutsch
Lector	Mevr. G. Labeur
Organist	Dhr. A. Devos
Koffie	Fam. Mirzanjanibagalfard

## **ZONDAG 1 september -elfde van de zomer- Startzondag – Heilig Avondmaal**

*Geen koffie na de dienst, wees welkom op het tuinfeest!*

Thema	Als een geurige gave: blijf op de weg van de liefde
Lezen	Spreuken 3:1-8, 13-18; Efeziërs 4:32-5:2; 1 Johannes 3:18-24
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. van Holst
Diaken	Dhr. W. Lestaeghe
Lector	Dhr. G. Bentein
Organist	Dhr. A. Devos

**De koffiedienst is als volgt ingedeeld:**

*Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn*

*Zondag 8 september: fam. van Groenigen; zondag 15 september: fam. ten Kate; zondag 22 september: fam. Deceuninck; zondag 29 september: dhr. A. Manabi en dhr. R. Vandermeersch; zondag 6 oktober: fam. Klifman.*



**Wees stil,  
mijn ziel wees stil  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds.  
Hij is erbij in je  
beproevingen en zorgen.**

**Opwekking 717**

## **KERKENRAAD**

### **Predikant:**

- **Ds. Jannica de Prenter**  
☎ 050 35 50 84  
e-mail: [j.a.deprenter@gmail.com](mailto:j.a.deprenter@gmail.com)

### **Ouderlingen:**

- **Mevr. A. van Holst** ☎ +31 117 302 844  
Sasputsestraat 26, 4507 JX Schoondijke (NL)
- **Dhr. A. Eversen** ☎ 0495 22 88 37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint Andries
- **Mevr. A. Kutsch** ☎ 050 32 24 00  
Bevrijdingslaan 8, 8000 Brugge

### **Diakenen:**

- **Dhr. W. Lestaeghe** ☎ 0488 25 02 80  
Ezelstraat 40, 8000 Brugge

<b>Redactieraad van de Brugse Kerkbode</b>
--------------------------------------------

Ds. Jannica de Prenter – Mevr. Riek van de Westeringh –  
Dhr. Albert Eversen – Dhr. Adriën Deceuninck – Ds. Erik Libbrecht

<b>Bankrekeningen</b>
-----------------------

### **Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge:**

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)

### **Diaconie:**

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)  
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### **VZW Vrienden:**

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) – BPOT BE B1 (BIC)  
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt 2-maandelijks*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever:**

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**