



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: bloeien als de ceders van Libanon
- 7 Gemeentenuws Brugge
- 10 Harpconcert
- 11 Vrienden van de Protestantse kerk van Brugge
- 12 Terugblik 'Stilte zien'
- 13 Wel en wee
- 14 Gemeentenuws Oostende
- 15 Uit Knokke (weg)
- 17 Nationaal nieuws
- 18 Erediensten 10.00 uur
- 20 Voor de kinderen

Inleidend woord

Voor u ligt de kerkbode van september. In de overdenking staat Psalm 92 centraal, dat prachtige lied over de vreugde van de Sabbat. De zevende dag is een dag om God te loven en te eren. Maar dat niet alleen: het is ook een dag om stil te staan, een dag waarop het verlangen naar gerechtigheid voor deze wereld tot uitdrukking mag komen. Psalm 92 eindigt met de aansporing om veel vrucht te dragen, om te kijken naar palmen en ceders die tot in hun ouderdom fris en groen blijven. De woorden van Psalm 92 mogen ons bemoedigen. We staan ook voor een nieuw seizoen: er is fijn gemeentenuws in deze kerkbode met de herstart van ons koor en vzw de Vrienden. Een woord van welkom is er in de rubriek wel en wee voor de nieuwelingen in ons midden. Vanuit Oostende krijgt u de vertrouwde berichten. Een woord van afscheid is er van ds. Robbert Veen, nu hij met emeritaat gaat. Met veel dankbaarheid denk ik terug aan het goede collegiale contact tussen ons beiden. We wensen hem en Henneke veel zegen en geluk toe, met alles dat nog op hun pad komt. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier.

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: bloeien als de ceders van Libanon

Psalm 92 (NBV21)

¹Een psalm, een lied voor de sabbat.
²Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
³in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw,
⁴bij de klank van de tiensnarige harp
en bij het ruisend spel op de lier.
⁵U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht.
⁶Hoe groot zijn uw daden, HEER,
hoe peilloos diep uw gedachten.
⁷Het dringt tot de dommen niet door
en dwazen kunnen het niet vatten:
⁸dat de wettelozen als onkruid gedijen
en de onrechtvaardigen bloeien
alleen om te worden verdelgd, voor altijd.
⁹U, HEER, bent eeuwig verheven,
¹⁰maar uw vijanden, HEER,
uw vijanden gaan te gronde
en wie onrecht doen, worden verstrooid.
¹¹U geeft mij de kracht van een wilde stier,
met pure olie ben ik overgoten.
¹²Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.
¹³De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
¹⁴Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.
¹⁵Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
¹⁶Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.

Psalm 92: zingen van dankbaarheid en recht

Het is inmiddels een vertrouwd ritueel geworden. Het is zondag morgen in alle vroegte. De zon komt op, en langzaam zoek ik mijn spullen bijeen. Voordat ik vertrek naar de kerk, spreek ik de eerste verzen uit van Psalm 92: “het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw” (Ps 92:1-2). Psalm 92

wordt aangeduid als een 'lied voor de sabbat'. Opmerkelijk, want dit opschrift komt in rest van het Psalmenboek niet meer voor. Psalm 92 is een lied voor de zevende dag, een lied voor de zondag, zouden wij vandaag zeggen. Een Psalm die blijft raken, want Psalm 92 gaat niet alleen over de lof en de dankbaarheid voor Gods goedheid, maar ook over een hartstochtelijk verlangen naar gerechtigheid en de omkering van deze wereld.

Het is goed de Heer te loven!

'Goed is het de Heer te loven'. Na het opschrift, is *tôb* het eerste woord dat klinkt. Psalm 92 begint met een uitnodiging om de Heer te loven en zijn Naam te bezingen. Door de week zijn we druk in de weer met van alles en nog wat. Maar op de zevende dag worden we uitgenodigd om stil te staan bij het maaksel van Gods handen, alles wat goed is in deze wereld. Want op de zevende dag rustte God. Wanneer Hij op de zesde dag kijkt naar al zijn scheppingswerk en ziet dat het 'zeer goed' is, valt met het ondergaan van de zon de rust in (Gen 1:31; 2:2-3). Wat ook opvallend is: in vers 3 spreekt Psalm 92 niet over één nacht, maar over 'nachten'. De rust en de vreugde van de zevende dag mag je meenemen in de week die volgt. Elke morgen mag je ontwaken met de belofte dat Gods liefde je begroet met het eerste morgenlicht. Zelfs in de nachten, wanneer je uitrusten mag van al je arbeid, mag je denken aan Gods trouw.



Groene bladeren vallen af... ©
Jannica de Prenter, Zevenkerken

Genieten van Gods schepping?

De zomerperiode is voor velen een tijd voor meer rust en ontspanning, een tijd om te genieten van beken en rivieren, van de bergen of de zee. Maar tijdens deze zomer was het uitzonderlijk droog. Het zorgt voor hevige bosbranden in Zuid-Europa. 'Niet op onverharde wegen rijden', wordt ons ten strengste geadviseerd tijdens onze vakantie in het bosrijke Lot-et-Garonne. Als de dood zijn de mensen voor de verwoestende gevolgen van één klein vonkje. Ik heb deze zomer kunnen pootje baden in de Loire; terug thuis, zie ik tijdens

een wandeling in Zevenkerken hoe de bodem bedekt is met een groen dekentje. Om zichzelf te beschermen laten de bomen hun bladeren vallen. Een bevreemdend gezicht. Er zijn ook andere zorgelijke berichten: over geweld in Gaza en Oekraïne, de alsmaar oplopende prijzen voor gas en benzine; OCMW's die overspoeld worden met nieuwe aanvragen. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter en je vraagt je af waar dit eindigt. De schepping beeft; mensen maken zich zorgen om hun leefwereld en hun toekomst. Die ervaring vormt ook het hart van Psalm 92. Want ook de dichter van dit lied ziet hoe de wereld in rep en roer is, hoe onrust de mensen beweegt.



Bloeiend onkruid © Unspash

Ongerechtigheid groeit als onkruid

Vanaf vers 6 begint een nieuw tekstgedeelte. Opnieuw kijkt de psalmist naar de 'daden van de Heer', die hij eerder al in vers 5 genoemd heeft. Het werk van Gods handen is ontzagwekkend en peilloos diep. Een dwaas, of letterlijk vertaald een redeloos of 'vee-achtig' mens (*'iš-ba'ar*) be-

grijpt daar niets van. Er is veel boosheid in de wereld. Maar de wettelozen, zo stelt de dichter, groeien en bloeien als onkruid. In het Midden-Oosten kan onkruid ongelofelijk snel groeien. Vooral na droge periodes, wanneer het net geregend heeft, kan het in enkele dagen de bodem volledig bedekken. Alleen nog onkruid dat alles overwoekert, zover het oog kan zien. En nu zegt de psalmist: zo is het ook met het kwaad in de wereld. Het blijft maar opschieten. Maar net als bij onkruid, kunnen de wettelozen zomaar ineens vergaan. Als de aarde weer opgedroogd is en de zon begint te schijnen, verschrompelt het opgeschoten kruid, omdat het geen wortels heeft en niet bij het water kan. Als God ingrijpt, wordt alles anders.

Vijanden zullen vergaan!

In scherp contrast met het onkruid dat laag over de grond kruipt en kortstondig bloeit, zet de psalmist de Enige. Want Hij is 'hoog verheven voor altijd' (Ps 92:9). De wettelozen worden nu 'vijanden van de Heer' genoemd. Maar als een belofte staat het aan de

hemel geschreven: zij zullen vergaan! Eens zal de Heer van de hemelse machten alles omkeren, en maakt Hij alles weer nieuw. Met God aan zijn zijde strijdt de Psalmist tegen deze kwade machten. Want Gods vijanden zijn ook de vijanden van de Psalmist. Eens zal hij zegevieren en op zijn aanvallers neerzien (vv. 11-12).

Rechtvaardigen groeien als palmen en ceders

In vers 13 begint het derde en laatste tekstgedeelte. Niet langer gaat het over de wettelozen, maar over de rechtvaardigen. Voor de tweede keer gebruikt de dichter het werkwoord 'bloeien' (*pārah*). Het onkruid groeit snel, maar God zet daar wel iets tegenover. Ook de rechtvaardigen groeien. Zij zijn als palmen. In tegenstelling tot het onkruid groeien ze langzaam omdat hun wortels eerst diep in de aarde moeten reiken. Palmkwekers zullen vaak een zak over de kruin van de boom trekken, of zelfs een steen op z'n top leggen, zodat de jonge palm eerst naar beneden zal groeien en daarna pas in de hoogte. In het tweede deel van vers 13 wordt ook de Libanonceder genoemd: ceders zijn imposante bomen met majestueuze brede takken. Je komt soms nog Libanonceders tegen in Engelse tuinen. Zo ook in de tuin van het koninklijk kasteel in Amboise. Achter het kasteel, staat een stokoude Libanonceder die geplant werd in 1840. De oude boom blijft fris en groen en draagt veel vrucht. Haar kegels druipen van het hars, en haar brede groene takken geven verkoeling tijdens warme zomerdagen.



Libanonceder in de kasteeltuon van Amboise © Jannica de Prenter

Draag vrucht!

Psalm 92 roept ons op om veel vrucht te dragen. In deze wereld, waar het kwaad als onkruid steeds weer opschiet, laat God ook de rechtvaardigen tot bloei komen. Ze staan geplant in de voorhoven van de Eeuwige (Ps 92:14). Omdat ze diep geworteld zijn in de aarde en hun vitaliteit halen uit de bron van levend water, vallen ze niet zomaar om als het stormt en regent.

Rechtvaardigen zijn als cederbomen: ze geven behoeftigen een schuilplaats om op adem te komen en beschutting tegen de verzengende zon. Tot in hun ouderdom dragen ze vrucht, blijvende vrucht. Hun daden en hun woorden getuigen van Gods goedheid: dat Hij recht doet. Bij Hem zal het onrecht niet wonen! Het beeld van mensen als cederbomen is krachtig en vitaal. Psalm 92 ziet ouderdom niet als een zwakte maar als een kracht. In de kerk mag het zo zijn: dat ouderen die vrucht dragen in hun kennis, wijsheid en zorg, een voorbeeld zijn voor jongere generaties zodat ook zij wortelen zullen en veel vrucht zullen dragen. Je mag meedoen in het huis van God. Laat je planten in zijn kerk en open je hart voor hem. Zing en bid mee en ervaar elke zondag hoe de Eeuwige je laat groeien in liefde en in trouw.

Ds. Jannica de Prenter

A photograph of a grassy field with a single tree under a cloudy sky. The text is overlaid on the left side of the image.

**Ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan
en vrucht te dragen,
blijvende vrucht.
Dan zal de Vader je
alles geven wat je Hem
in mijn naam vraagt.
Johannes 15:16**

Sofagesprek 'tijd voor afscheid'

Het uitgestelde sofagesprek over 'tijd voor afscheid' zal doorgaan tijdens het knooppuntenfestival (17-25 september), een initiatief van Compassionate Brugge. Tijdens het sofagesprek gaan de verschillende vertegenwoordigers met elkaar in gesprek over hoe verlies, rouw en troost in hun levensbeschouwing beleefd worden, en welke rituelen daarbij belangrijk zijn. Namens onze gemeente, zal ds. Jannica de Prenter aanwezig zijn. U bent van harte welkom om het sofagesprek bij te wonen: **zaterdag 17 september om 14.00 uur in de Brug** (Hauwersstraat 3A Brugge). Meer info over het knooppuntenfestival, dat Brugse initiatieven rond rouw en verlies in de kijker zet, vindt u via deze link: <https://www.brugge.be/knooppuntenfestival>

Harpconcert met Regina Ederveen

We kijken ook uit naar het harpconcert met Regina Ederveen op vrijdag 7 oktober. Meer informatie over het programma vindt u in de flyer in deze kerkbode. Er zijn ook flyers verkrijgbaar in de kerk. Kaartjes kunt u reserveren bij de predikant, maar zijn ook op de avond zelf verkrijgbaar. Een warme oproep om te komen genieten van de harpklanken. Neem ook gerust vrienden of geïnteresseerden mee.



Herstart koor

Met grote dankbaarheid, kunnen we melden dat een herstart van het koor mogelijk is dankzij de helpende handen van Dhr. Bernd Hirschfeldt en zijn echtgenoot dhr. Koos de Muinck. Bernd zal Patrick bijstaan door de begeleiding van het koor

waar nodig mee te ondersteunen. Hij zal ook geregeld actief zijn als organist. Het koor zal herstarten vanaf oktober met het programma voor de kerstzangavond. Bernd zal dan ook kennis komen maken zodat hij het reilen en zeilen van ons koor kan leren kennen. We denken aan woensdagavond als repetitie-avond. We zijn Bernd en Koos zeer dankbaar voor hun betrokkenheid en inzet. We gaan weer zingen met hart en ziel!

Kleurrijke parels met Aletta Rambaut

Mevr. Aletta Rambaut is niet alleen kerkenraadslid bij onze zustergemeente in Gent, maar ook een kunsthistorica die alles weet van glasramen. In september komt ze naar Brugge voor een mooi programma met het Davidsfonds. De cursus gaat door in het Adorneshuis: een unieke locatie in Brugge. De cursusdagen zijn: 22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober en 20 oktober. Meer informatie via het Davidsfonds:

[Over Kleurrijke parels - Davidsfonds.be](https://www.davidsfonds.be)



Nieuwe reeks 'Onderweg met Bonhoeffer'

De Bijbelkring die in de 40-dagentijd doorging smaakte naar meer en bracht een mooie groep christenen bijeen. Daarom komt er in het najaar een vervolg. Het wordt een samenwerking tussen onze gemeente, pastorale eenheid St. Donatianus en de orthodoxe parochie. De Bijbelstudie-

namiddagen worden begeleid door onze dominee en priester Stijn Vanhee. De bijeenkomsten gaan bij toerbeurten door in 't Keerske en de oecumenische kapel aan de Ezelstraat. We hopen zo nog meer mensen enthousiast te maken om de Bijbel met elkaar te lezen en samen te leren van een inspirerende en bevlogen theoloog die ook vandaag een diepe indruk achterlaat vanwege zijn verzet tegen kwade machten.

Het programma en de opzet blijft wel hetzelfde: we lezen samen Bijbelteksten met elkaar en bijpassende fragmenten uit Bonhoeffers preken en brieven. We gaan ook aan de slag met gespreksvragen. Centraal staat steeds de Bijbel met al haar diepgang en rijkdom. De bijeenkomsten zijn interactief en sluiten aan bij de herfst en Adventstijd. Thema's als lijden, sterven, gedachtenis, gerechtigheid en vrede komen voorbij. Het is een mooie gelegenheid om samen met andere christenen je geloof te verdiepen door met de ogen van Bonhoeffer naar de Bijbel te kijken. Het zal ook weer mogelijk zijn om voorafgaand aan de Bijbelstudie een maaltijd met elkaar te delen. We geven alvast de datums en tijden door. Verdere informatie volgt nog.

Voor de rechterstoel van Christus

Do. 3 november in 't Keerske
Broodmaaltijd om 12.30u / Bijbelstudie
om 13.30u

Eeuwig gedenken
2 Kor 5:1-10

Is er geen koning bij u?

Do. 17 november in de oecumenische kapel
Broodmaaltijd om 12.30u/ Bijbelstudie
om 13.30u

Een nieuwe koning
Micha 4:1-9

Gods vrede komt onweerstaanbaar

Do. 1 december in 't Keerske
Broodmaaltijd om 12.30u/ Bijbelstudie
om 13.30u

Vrede
Jesaja 9:1-6

Mijn ziel maakt groot de Here!

Do 15 december in de oecumenische kapel
broodmaaltijd om 12.30u/ Bijbelstudie
om 13.30u

Gerechtigheid
Jes 35:10 en
Lc 1:46-55

Bijbelbabbel

Om de twee weken is er op vrijdagavond Bijbelbabbel in 't Keerske: samen lezen we Bijbelteksten en gaan we in gesprek met elkaar over het alledaagse leven, de dingen waar een mens tegenaan kan lopen, over hoop en geloofsgroei. Gaandeweg ontstaan er vriendschappen. Dat is bemoedigend. Wees welkom als je eens aan wilt sluiten.

Overzicht activiteiten

DINSDAG 6 SEPTEMBER	19.00 uur	Kerkenraad
VRIJDAG 9 SEPTEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 17 SEPTEMBER	14.00 uur	Sofagesprek 'tijd voor afscheid' de Brug, Hauwersstraat 3a
DONDERDAG 22 SEPTEMBER	10.00 uur	Reflectiegroep Oostende, Hazegraskerk
VRIJDAG 23 SEPTEMBER	19.30 uur	Bijbelbabbel
ZATERDAG 24 SEPTEMBER	09.30 uur	Districtsvergadering in Aalst
DONDERDAG 7 OKTOBER	20.00 uur	Harpcconcert met Regina Ederveen
VRIJDAG 21 OKTOBER	20.00 uur	Kaas & wijnavond

Ds. Jannica de Prenter



Harpconcert met Regina Ederveen

DAVID IN WOORD, BEELD EN HARPMUZIEK

Regina Ederveen studeerde aan het Utrechts conservatorium en is een virtuoos op de harp. Ze behaalde dan ook diverse prestigieuze prijzen. Op vrijdag 7 oktober brengt zij een intrigerend programma over het leven van koning David. Op haar gouden harp laat Regina muziek horen uit allerlei stijlperiodes, van klassiek tot Joods en modern. Ze laat ook eigen Psalmimprovisaties horen. Tussen de muziekstukken door leest Regina teksten uit de Bijbel in een hedendaagse vertaling, aangevuld met eigen teksten, waarin de humor niet ontbreekt. Verrassende visuele elementen ondersteunen het geheel.

VRIJDAG

7 OKTOBER

Om 20.00 uur in 't Keerske
Keersstraat 1, 8000 Brugge

Een kaartje kost € 8,00.

*Na afloop bent u van harte
welkom op de receptie
(inbegrepen in de prijs).*

KAARTJES VIA: j.a.deprenter@gmail.com



www.reginaederveen.nl

De vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge

Op 24 augustus 1957 werd de vzw “de Vrienden van de Protestantse Evangelische Kerk van Brugge” opgericht. De 65^e verjaardag ging op 24 augustus jl. ongemerkt aan ons voorbij.

Vanaf 1987 tot 2020 was Dany Constant, behoudens enkele onderbrekingen, onze voorzitter. We herinneren ons zeker de vele activiteiten die onder haar bezielende leiding werden georganiseerd en waar velen van hebben kunnen genieten.

Het oorspronkelijke doel van de vzw was: *Mede in stand houden van het bestaande en het bouwen en/of inrichten van een nieuw Protestants Kerkgebouw*. Na dat we het Keerske van de Stad in bruikleen kregen, werd het doel de ondersteuning van de kerk op materieel vlak. Zo kwam de vzw tussen in de aankoop van het orgel. Later werd beslist om een jaarlijks Brugs sociaal doel vast te stellen om te ondersteunen, dit door het organiseren van sociale en culturele activiteiten, zoals fancy fair, kaas en wijn avonden, BBQ, concerten en voordrachten. Ook was er steun door privé-initiatieven: verkoop van confituur en engeltjes. Daarnaast was er ieder jaar een gezellige uitstap. De jaarlijkse overhandiging van het bijeengebrachte bedrag geeft mede de kerk een stukje uitstraling in Brugge.

Corona kwam, de voorzitter bood haar ontslag aan, en op een gemeentevergadering werd het voortbestaan van de vzw in vraag gesteld. In die periode was het bestuur genoodzaakt de activiteiten on hold te zetten en geen lidgeld te vragen.

Op 22 juni jl. kwam het bestuur samen om te praten over de toekomst van “de Vrienden”. Het bestuur wil unaniem de schouders zetten onder een doorstart. Het bestuur bestaat uit Patrick Hellebuck, die als voorzitter waar nodig zal worden bijgestaan door de vicevoorzitter, Wim Buijs. Secretaris: Adriën Deceuninck, penningmeester: Wim ten Kate, leden: Benjamin Deblauwe en Geert Demol.

Er wordt het volgende afgesproken:

- Op 21 oktober organiseren we een kaas- en wijnavond. Indien er een kerstzangavond komt verzorgen wij de Glühwein na afloop.

- We wachten nog met het publiceren van het vernieuwde bestuur tot goedkeuring van de leden in de algemene vergadering, die onderdeel is van de gemeentevergadering volgend voorjaar.
- De statuten zullen op een aantal punten moeten worden aangepast en in regel worden gesteld met de nieuwe wetgeving met betrekking tot de vzw's. Wim ten Kate gaat een voorstel maken.
- We proberen op onze volgende vergadering in september een nieuw tweejarig doel vast te stellen, en zullen dan ook een aanzet maken voor de activiteiten in 2023.
- Met ingang van 2023 zal er weer lidgeld worden gevraagd.

Wim ten Kate.

Terugblik 'Stilte zien'



In juni, ter gelegenheid van de Open Kerkendagen 2022, opende onze gemeente een bijzondere tentoonstelling.

Mevrouw Véronique Cardinael stelde haar textielkunst tentoon in 't Keerske. De geheel eigen expressieve werkvormen brachten een dialoog op gang tussen kunstenaressen en publiek. In grote getale, vijf zaterdagmiddagen met telkens een vijftigtal bezoekers, kwamen zij "stilte" zien! In ver-

gelijk met voorgaande exposities was het deze keer een voltreffer.

De wisselwerking die speelde tussen de kunstenaressen en haar publiek deden aan beide kanten deugd aan het hart. De kerkruimte creëerde zo'n sfeervolle verbondenheid tussen religie en kunst. De verschillende inspirerende thema's, zo uit het leven gegrepen, versterkten het gevoel van samenzijn. Het bleek voor velen herkenbaar in hun eigen dagelijks leven.

Een groot werk, centraal in de kerk opgesteld, bracht een wel heel actueel thema van 'oorlog en vrede'. Dit meesterlijk werk, als blikvanger, bracht een ode aan het leven dat telkens opnieuw kan geleefd worden.

De blijde en hoopgevende energie van Véronique straalde uit haar werk en wist ons te raken. Tot ieders tevredenheid van deze expositie is er de hoop op een volgende samenwerking: Open Kerken, 't Keerske en de kunstenaar.

Geert Demol

wel en wee...

Deze rubriek staat open voor persoonlijke berichten. Uw vreugde of verdriet dat u delen wilt met de gemeente. Deze maand zijn geen berichtjes binnengebracht, wel willen wij aandacht geven en een warm welkom uitspreken aan de mensen die zich de laatste tijd bij ons thuis voelen en gevraagd hebben lid te kunnen zijn. Dat is zo voor *Ronald Vandermeersch*, die vanuit Antwerpen is overgekomen om hier bij kinderen en kleinkinderen te zijn. Het muzikale echtpaar *Koos de Muinck* en *Bernd Hirschfeldt* komen uit Nederland. Bernd bespeelde het orgel in de dienst van 10 juli. Uit Oostende afkomstig, heeft *Wolfgang Lestaeghe* zich in Brugge gevestigd. Vluchteling *Ahmad Manabi* uit Iran bracht de Brugse *Els Debrock* mee. Met *Nguh Ebito* noem ik voorlopig de laatste, die met ons wil meegaan, en wil waarmaken wat het betekent Lichaam van Christus te zijn in deze wereld. We feliciteren tenslotte *Patrick Rosenhøj* en *Silviya Atanasova* met hun huwelijk. Ze trouwden op donderdag 25 augustus in de St.- Walburgakerk. Het was een feestelijke oecumenische dienst onder begeleiding van ds. *Janica de Prenter* en ds. *Gunnar Kaspar Hansen*.

Albert Eversen.



VakantieBijbelFeest – dit jaar niet in de zomervakantie maar in de herfstvakantie – 5 en 6 november. Er komen dan een vijftigtal jongeren uit Houten (Utrecht, NL) naar de kust. Samen met hen, met mensen van De Takel (Don Bosco) en met jongeren uit Oostende maken we een ontspannen en inspirerend programma, met afsluitend een viering op zondag.

Duits met de Lutherbijbel – deze cursus hebben we in Oostende al vaker aangeboden. Er was al eens een groepje met wie we samen uit de Lutherbijbel lazen en ons verdiepten in de gelezen tekst en ook in de Duitse taal en cultuur. Vanaf september is het ook mogelijk dit online te doen. Er hebben zich al twee geïnteresseerden aangemeld.

Kunst in de kerk – vanaf augustus tot half oktober zijn een aantal werken van Fred Delameilleure tentoongesteld in de Hazegraskerk. 2 september is er om 19 uur een thema-avond rond het tentoongestelde werk. Het thema van de tentoonstelling is: *‘ontwarring van de verstrengeling’*. Terwijl ik (Andries) dit schrijf zit ik in de kerk en ontvang bezoekers. Het valt mij op dat wanneer het komt tot een gesprekje het dankzij de kunst al snel de diepte in gaat. Mensen vertellen over depressie en de bevrijdende ervaring van 't zeetje. Over de behoefte aan verbinding met 'iets' wat ons overstijgt. Het zijn dan ook werken die 'iets' doen met de bezoekers.



Bijbelgroep Mozes – vanaf woensdag 21 september start er een nieuwe Bijbelgroep. We zullen het komende seizoen **elke derde woensdag** van de maand luisteren naar een aantal verhalen rond Mozes. De avonden worden geleid door Antoon Wullepit (rooms-katholiek deken in Oostende) en Andries Boekhout.

De agenda van september 2022

vrijdag 2 september	19:00 uur thema-avond rond het werk van Fred Delameilleure
zondag 4 september	11:00 uur samenkomst
zondag 18 september	11:00 uur samenkomst
woensdag 21 september	19:00 uur Bijbelgroep Mozes
zondag 2 oktober	11:00 uur samenkomst
elke maandagnamiddag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open <i>Kunst in de kerk</i>
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website:

www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout

Uit Knokke (weg)

Knokke heeft geen predikant meer per 1 september. Ik heb ontslag genomen. Henneke en ik gaan terug naar Nederland waar we al enkele maanden een huis hebben gehuurd. De pastorie is leeg, op een bed en een eettafel na. Al het andere is al verhuisd naar Nederland, naar Anna Paulowna, in het uiterste noorden van Noord-Holland.

Daar zit natuurlijk een heel verhaal aan vast. Maar de details daarvan zijn voor u niet interessant. Officieel ben ik er nog tot 1

maart 2023. Dan is het helemaal en definitief voorbij, maar per 1 september van dit jaar ben ik een predikant zonder gemeente.

Bij een afscheid horen woorden van dank, woorden ook over gemiste kansen en onvervulde wensen. In dit geval spreken we dan vooral over de leegloop van de gemeente in Knokke-Heist nog voordat ik kwam, in augustus 2020. We spreken over corona, waardoor het gemeentewerk nog moeizamer op gang kwam. Over spanningen met de landelijke kerk die alles zo graag anders wilde dan mijn gemeente en ik.

Maar we spreken dan ook over de goede samenwerking met de collega's Andries Boekhout en Jannica de Prenter. Vooral met de laatste heb ik vele uren doorgebracht in gesprek, in onderlinge hulp en bemoediging, in rechtstreekse samenwerking ook. Denk maar aan de video's die we samen maakten met als hoogtepunt het gesprek met Elly Bouman dat we voerden bij het afscheid van de laatste uit Roeselare.

En tenslotte wil nog twee zaken noemen: in de eerste plaats de ondersteuning van de kerkenraad van Brugge, bij wie ik op bezoek mocht om te horen wat er speelde in Brugge en om te delen wat er gaande was in Knokke. In de tweede plaats die ene keer dat ik mocht voorgaan in Brugge, in 't Keerske. Prachtige kerk met een mooie gemeente. Zoals ik verzuchten moest: eindelijk een kerk met méér dan 5 bezoekers...

't Is ol gin oar snien te zeggen dat de batterie luzeplat is. Had ik ja beter in min broek gesketen dan naar Knokke te gaan? De kraaien goant uutbringen, terwijl ik nu nog in min oar zit te skarten. Elke predikant is een beetje een oalpre. Maar ik heb me mee zak en groeze voor die gemeente ingezet. Toen ik kwam kon ik zeggen: 'k en der hoeste in. Maar nu: vo wie zennen illigen? Hopelijk komt er toch nog avanse vo Knokke.

Met een hartelijke groet aan jullie allemaal, en Gods zegen!

Ds. Robbert Veen

Vincent van Gogh & Horebeke

Uit Horebeke komt altijd interessant nieuws over het protestantisme. Dat Vincent van Gogh heeft rondgezworven in de Vlaamse Ardennen was wel bekend. In de coronatijd ging kunstenaar Johan Tahon op onderzoek uit en ontdekte dat Vincent van Gogh waarschijnlijk geen kunstschilder was geworden als hij dominee Pieterszen uit Horebeke niet had ontmoet. Dominee Pieterszen was niet alleen predikant maar ook kunstschilder. Hij zag de talenten van Vincent en stimuleerde hem om ze verder te ontwikkelen. Lees meer over het interessante onderzoek via deze link:

<https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/15/door-dominee-pieterszen-uit-horebebek-werd-vincent-van-gogh-kuns/>

Ds. Douwe Boelens in Rwanda

Ds. Douwe Boelens van de Protestantse Kerk Brussel is midden juli op studieverlof vertrokken naar Kirinda in Rwanda, waar hij de VPKB/EPUB vertegenwoordigt bij de Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van de onderlinge relatie in 2021. Daarnaast vertegenwoordigt hij als voorzitter van het Jumelagecomité het district ABL (Antwerpen – Brabant – Limburg), dat een partnerschap (*jumelage*) onderhoudt met de Presbytery Kirinda.

Ds. Boelens houdt ter plaatse een reisblog bij om zijn ervaringen te delen, in het Nederlands en het Frans, te vinden onder entredeuxeglises.blogspot.com.

Veranderingen bij de commissie Vorming

De commissie Vorming staat voor een aantal veranderingen. Ds. Eefje van der Linden zal vanaf 1 november starten als gemeentepredikant bij de Rabotgemeente te Gent. Dat betekent dat er nog enkele maanden tijd is om de vele taken en activiteiten over te dragen en op zoek te gaan naar een nieuwe vormingsverantwoordelijke. Ds. Jannica de Prenter zal haar mandaat niet verlengen. Er zal dus ook een vacature komen voor een nieuw lid van de commissie vorming.

Ds. Jannica de Prenter

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 4 september -twaalfde van de zomer- Heilig Avondmaal

Thema	Geloof en blijf trouw aan God!
Lezen	Genesis 15:1-6; Psalm 136:1-9, 25-26; He- breeën 11:1-8
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. A. Devos
Collecte	Diaconie
Koffie	<i>Geen koffie vanwege startzondag</i>

ZONDAG 11 september -laatste van de zomer-

Predikant	Ds. L. Wüllschleger <i>-emeritus predikant PKN-</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Organist	Dhr. A Vangaever
Collecte	Kerk
Koffie	Mevr. E. Nguh en M. Chrzanowska

ZONDAG 18 september -eerste van de herfst-

Thema	Wees zachtmoedig en nederig van hart
Lezen	Numeri 12:1-8; Psalm 131:1-3; Mattheüs 11:25-30
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Organist	Mevr. A. van Holst
Collecte	Diaconie
Koffie	Fam. van Groenigen

ZONDAG 25 september -tweede van de herfst-

Thema	Oefen je in zelfbeheersing en geduld
Lezen	Bloemlezing Spreuken; Galaten 5:16-25; 1 Korintiërs 9:24-27
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>

Ouderling	Dhr. A. Eversen
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Lector	Mevr. A. Kutsch
Collecte	Kerk
Koffie	Fam. Deceuninck

**ZONDAG 2 oktober -derde van de herfst-
Heilig Avondmaal**

Thema	Geloof als een mosterdzaadje
Lezen	Habakuk 3:1-3, 13-19; Lucas 17:1-10
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>
Ouderling	Dhr A. Deceuninck
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. G. Labeur
Organist	Dhr. B. Hirschfeldt
Collecte	Diaconie
Koffie	Fam. Ten Kate

De koffiedienst is als volgt ingedeeld:

Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn

Zondag 9 oktober: fam. Klifman; zondag 16 oktober: mevr. J. Wage en M. Lammens; zondag 23 oktober: mevr. E. Nguh en M. Chrzanowska; zondag 30 oktober: fam. van Groenigen



2 Petrus 3:18 © DAGELIJKSE BROODKRUMMELS

Voor de kinderen

Vredesweek van 21 september tot 2 oktober 2022.



We lezen Lucas 6: 27 – 31

Jezus geeft tips om in vrede te leven.
Zie je dat wel zitten?

Heb je zelf ook tips om in vrede te leven?

Ken je liedjes over vrede?



Kun je tellen tot 142 ?

Verbind de puntjes met elkaar. Begin bij nummer 1 naar 2 , van 2 naar 3; en zo verder tot 142.



KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☎ 050 35 50 84.
 - e-mail: j.a.deprenter@gmail.com

Ouderlingen

- **Mevr. A. Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- **Mevr. M. Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en
Ds. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440