



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: troost voor de aarde
- 6 Gemeentenuws Brugge
- 8 Onze goede doelen
- 9 Nieuws uit de oecumene
- 11 Berichten uit Knokke-Heist
- 13 Gemeentenuws Oostende
- 14 Pastorale brief
- 17 Uitzicht voor de aarde en al wat leeft?
- 19 Nationaal nieuws
- 20 Van de kerkenraad
- 21 Erediensten
- 23 Voor de kinderen

Inleidend woord

Deze kerkbode staat in het teken van de scheppingsperiode. In de overdenking wordt u meegenomen naar Jesaja 51: een lied dat zingt van Gods eeuwigdurende gerechtigheid in het licht van een schepping die zucht en steunt. Ook in de pastorale brief van onze synodevoorzitter ds. Fuite staat de zorg voor de aarde centraal. Daarnaast zijn er ook gemeenteberichten van onze zusterkerken in Oostende en Knokke-Heist, en is er nieuws van onze nationale kerk. Een aantal mooie oecumenische initiatieven liggen in het vooruitschiet zoals het Bijbeleven in Zevenkerken en de NBV-21-dag. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier.

Een warme groet,

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: troost voor de aarde

Jesaja 51:1-8

¹Luister naar mij,
jullie die gerechtigheid najagen,
jullie die de Heer zoeken.

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,
naar de diepe groeve waar je gedolven bent.

²Kijk naar Abraham, jullie vader,
naar Sara, die jullie heeft gebaard;
toen ik hem riep was hij alleen,
maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.

³De Heer troost Sion,
hij biedt troost aan haar ruïnes.
Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,
haar wildernis wordt als de tuin van de Heer.
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,
waar muziek en lofzang klinken.

⁴Mijn volk, luister aandachtig naar mij,
mijn natie, leen mij je oor.
De wet vindt zijn oorsprong in mij,
en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.

⁵In een oogwenk breng ik de zege nabij,
de hulp die ik bied is al onderweg;
ik zal krachtig rechtspreken over de volken.
De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd,
ze zien uit naar mijn krachtig optreden.

⁶Kijk omhoog naar de hemel,
kijk naar de aarde beneden:
al vervliegt de hemel als rook,
al valt de aarde uiteen als een oud gewaad
en sterven haar bewoners als muggen,
de redding die ik breng, zal voor altijd blijven
en mijn recht zal geen einde hebben.

⁷Luister naar mij,
jullie die mijn gerechtigheid kennen,
volk dat mijn wet in het hart draagt.
Wees niet bang voor de hoon van mensen,
stoor je niet aan hun spot.

⁸Want ze vergaan zoals een gewaad door motten,
zoals wol door mottenlarven.
Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven,
de redding die ik breng, duurt van geslacht op geslacht.

Troostend lied van bevrijding en recht

Het lied in Jesaja 51 is een bijzonder mooi lied om te lezen in de scheppingsperiode die begint op 1 september en eindigt op 4 oktober met Werelddierendag. Het lied hoort bij de latere profetieën in het boek Jesaja. Jeruzalem ligt reeds verwoest, en grote delen van de Judese bevolking zijn weggevoerd naar Babylon. Verkoolde akkers, steden die in puin liggen, hongersnood en ziekte zijn de harde realiteit voor zij die achterbleven. Jesaja 51 zingt van troost en van bevrijding. Het dorre land, de ruïnes en de mensen die er wonen: ze zullen weer zingen. Hoezeer de aarde ook schudden mag op haar grondvesten en mensen vergaan als gras, God laat zijn schepping niet los. Zijn redding duurt van geslacht tot geslacht; zijn gerechtigheid is voor eeuwig.

Horen en zien

Het gaat in Jes 51:4-8 steeds om luisteren en zien. Tot drie keer toe klinkt de oproep 'luister naar mij' (Jes 51:1,4,7). Het gaat om luisteren met volle aandacht, om het neigen van de oren naar wat de stem van de Eeuwige zegt. Maar steeds is er ook de uitnodiging om te kijken met nieuwe ogen: kijken naar de geschiedenis, naar onze eigen oorsprong, maar ook naar de hemel en naar de aarde (Jes 51:1,2,6). Het lied in Jes 51 beweegt zich dus steeds tussen horen en zien, tussen waarnemen met de oren en waarnemen met de ogen.

Luister naar mij!

'Luister naar mij' (*šim 'û 'ēlay*)! Met deze woorden begint dit lied: de oproep om de oren te spitsen, te luisteren met een open oor. Het wordt gezegd tegen mensen die het recht najagen en God oprecht willen zoeken (Jes 51:1a); mensen dus die verlangen om te gaan op Gods wegen, dorstend naar gerechtigheid, en hongerend naar vrede. Maar meteen al is er in het tweede deel van vers 1 ook die andere beweging: 'kijk op' (*habbîṭû*) naar de rots waaruit je gehouwen bent, de holte waaruit ik je delfde. Kijk naar Abraham, je vader, en naar Sara die je gebaard heeft. Een wat eigenaardig beeld, want meestal verwijst de rots naar God zelf die zijn volk heeft voortgebracht (Deut 32:18) en beschermt (Jes 44:8; Ps 18:3; 19:15; 78:35). Kijk naar je oorsprong, lijkt de profeet hier te zeggen. Uit mensen, hard als steen, heb ik je gevormd. Abraham werd je vader, de rots waarop ik je bouwde, en Sara's binnenste heb ik geopend. Het onvruchtbare is talrijk

geworden. Wat onwrikbaar en ondoordringbaar lijkt, kan zomaar tot bloei komen. In een doodlopende geschiedenis komt een keer, wanneer de Enige ingrijpt met zijn zegen en zijn kracht.

Troost voor Sion

De strofe in vers 3 raakt een nieuw thema aan. Met een blik op de eerste dagen van de schepping, troost God zijn volk. Er klinkt een visioen van herstel, een belofte van hoop voor Jeruzalem en heel de schepping. Na zoveel uitputting, na zoveel verwoesting en het geweld, gaat God iets nieuws beginnen. Wat niet voor te stellen is, zal geschieden. De dorre vlakten zullen weer bloeien; in de steden die nu in puin liggen zal weer vreugde zijn; er zal een lofzang klinken. Het zal zijn 'zoals de tuin van Eden'. Rivieren en waterstromen zullen ontspringen uit de aarde, en bomen met allerlei zaden en vruchten zullen geplant worden. De aarde zal weer vruchtbaar zijn.



Licht voor alle volken © Unsplash

Licht voor de volken

In vers 4 klinkt opnieuw de oproep tot luisteren. Maar in tegenstelling tot vers 1, wordt hier een ander werkwoord gebruikt dat de nuance heeft van 'aandachtig zijn', of 'nauwkeurig luisteren' (*qāšab* hi-fil). In het midden van het lied staat de Thora, het richtsnoer ten leven, dat haar oorsprong vindt in Gods wijsheid. De gerechtigheid die daarvanuit gaat straalt niet alleen voor Israël, maar zal een licht

zijn voor alle volken. Aan de horizon daagt een nieuwe toekomst. De Enige zal recht spreken over de schepping en alle volken die haar bewonen. Die belofte is heel dichtbij. 'Mijn gerechtigheid is nabij', staat er in vers 5; 'mijn redding trekt uit'. Het is al gaande. Ook de eilanden zien ernaar uit: naar de dag waarop God de aarde een nieuw gelaat geeft (vgl. Ps 104:30).

Kijk omhoog!

Van het luisteren gaan we weer naar het zien. 'Hef je ogen op naar de hemel, kijk naar de aarde beneden' (Jes 51:6). De hemel die lijkt te verdwijnen in donkere rookpluimen en de aarde die

lijkt los te komen van haar grondvesten, verweerd en opgebruikt zoals een versleten kleding... wij zien vandaag wat de profeet ziet. Ramp op ramp werd deze zomer gemeld: de overstromingen die ook ons land troffen; huizen bedolven onder modderstromen en mensen die wegzonken in de diepte van het water dat maar



Kijk omhoog! © Unsplash

bleef stijgen; de verwoestende bosbranden in Turkije en Griekenland; de vulkaanuitbarsting in Haïti. En ondertussen sterven mensen in landen als India en Brazilië nog steeds als muggen door een virus dat muteert en geen genade kent. Hoe troostend, hoe hoopvol, zijn dan die woorden van Jesaja? Al schudt en daverd de aarde, al lijkt alles te zwichten en verwaaien, God laat zijn schepping niet los. Zijn redding blijft voor altijd bestaan; aan de gerechtigheid van de Ene komt geen einde.

Van eeuwigheid tot eeuwigheid

Het lied eindigt zoals het begonnen was: ‘Luister naar mij’, dicht de profeet opnieuw in vers 7. En toch is het einde ook helemaal anders. Want nu gaat het niet langer over mensen die verlangen en zoeken, maar om een volk dat Gods gerechtigheid kent; om mannen en vrouwen die Gods Thora in hun binnenste dragen en er elke dag naar leven, ook al lijkt de aarde te vergaan. Zo zijn zij een hoop voor deze wereld. Het lied in Jesaja 51 nodigt ons uit om te leven in verbondenheid en ontzag voor de Ene en alles dat hij geschapen heeft, omdat wij weten en geloven mogen dat aan zijn gerechtigheid geen einde komt, en zijn redding duurt van geslacht tot geslacht. Of zoals Psalm 90 het zegt: ‘U, bent o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid’ (Ps 90:2). God zal het aanschijn van de aarde vernieuwen, haar opdelven uit haar onderste afrond. Daar kijken we reikhalzend naar uit. Maar tot die tijd zuchten wij mee met de Geest die in ons bidt en schreit; zingen wij een nieuw lied en leven wij in de hoop dat een nieuwe wereld komen zal. Want van hem is de hemel en de aarde en alles wat er leeft (Ps 89:12).

Ds. Jannica de Prenter

Inloop: gebed, koffie & babbels

Vanaf 26 augustus is de inloop weer van start gegaan. De inloop



biedt gelegenheid om op verhaal te komen bij elkaar. We beginnen steeds met een gebedsmoment, waarin we samen zingen, bidden en in gesprek gaan met elkaar rond een Bijbeltekst.

Daarna is er gelegenheid om nog na te babbelen onder het genot van een kopje koffie of thee. Kortom: gebed,

koffie & babbels. Zomaar een moment in de week om tot rust te komen in de drukte van de stad. De rijke gesprekken, het bidden met elkaar: het is bemoedigend en opbouwend. We hebben een avond- en een middaggroep (roulerend per week) zodat oud en jong(er) aansluiting kunnen vinden. Inschrijven is niet meer nodig. Wees welkom!

Bijbelbabbel

Ook de Bijbelbabbel gaat weer door. Wat we geleerd hebben in de lock-down periode willen we vasthouden. De Lectio Divina bleek een aansprekende methode om stil te worden en te leren bidden met de Bijbel. Ook de wandelingen waren verbindend. We kiezen daarom voor een variërend programma van Bijbelstudie, Lectio Divina en wandelingen,



met aansluitend groepsgesprek. De Bijbelbabbel is niet aan leeftijd gebonden. Iedereen is welkom!

Materiaal Bijbelleerhuis beschikbaar

Afgelopen voorjaar was er het online Bijbelleerhuis 'schepping, klimaat & profetische kritiek' i.s.m. het Bijbelhuis. Voor wie het online niet zag zitten, zijn de materialen nu vrij te raadplegen op de website van VPKB-vorming:

<https://vorming.protestant.link/2021/08/24/schepping-klimaat-en-profetische-kritiek>

WK Wielrennen in Brugge

Van 18 tot en met 22 september vormt Brugge & omgeving het decor voor het WK Wielrennen. Mogelijk zal er rond 't Keerske verkeershinder zijn in deze periode. Meer info vindt u op:

www.brugge.be/mobiliteit-wk-wielrennen

Agenda september

Donderdag 2 september 14.00-16.00 uur: Inloop.

Vrijdag 3 september 19.30-21.00 uur: Startavond Bijbelbabbel.

Donderdag 9 september 19.30-21.00 uur: Inloop.

Vrijdag 10 september 19.30-21.00 uur: Bijbelbabbel.

Donderdag 16 september 14.00-16.30 uur: Inloop

Donderdag 23 september 19.30-21.00 uur: Inloop

Vrijdag 24 september 19.30-21.00 uur: Bijbelbabbel.

Maandag 27 september 19.30 uur: Kerkenraad.

Donderdag 30 september 14.00-16.30 uur: Inloop.

Ds. Jannica de Prenter



Deze maand vragen wij uw aandacht voor een kleine maar gedreven organisatie die u waarschijnlijk wel kent. GLEK is namelijk het goede doel van de VZW De Vrienden van VPKB Brugge. De gebruikelijke activiteiten van “De Vrienden” om geld bijeen te brengen waren door Covid niet mogelijk. Een reden om het doel nog eens onder uw aandacht te brengen. Ge-

lukkig gaat de verkoop van zelfgemaakte ambachtelijke confituur door Mevr. Annegret Kutsch nog steeds door.

GLEK staat voor **Geef Leven Een Kans**. Eigenlijk gaat het om een extra kans voor kinderen/jongeren die wegens problematische thuissituaties buitenshuis worden geplaatst. Op school wordt er vaak veel gedaan om alle kinderen gelijke kansen te geven, maar de verschillen met leeftijdsgenoten zijn vaak groot omdat die buiten de schooluren/schoolmuren ook van veel kunnen genieten.

GLEK probeert deze leemtes in ervaringen van “instellingskinderen” (een woord dat we, alleen voor de duidelijkheid, toch één keer gebruiken), op te vullen door het organiseren van bezoeken aan pretparken, cinema’s, golfzwembaden... Kortom, uitjes met unieke ervaringen waarover je nog lang mee kan praten. Het is soms ook mogelijk om broers en zussen die niet bij elkaar “geplaatst” zijn tijdens de bezoeken te herenigen.

Het bezoek van **360 kinderen en begeleiders op 1 juli van dit jaar aan Bobbejaanland** is een voorbeeld van een groot project.

Een voorbeeld van de gedrevenheid van de organisatie is ook de aankoop van een nieuwe camper met zes slaapplaatsen om in deze tijd met beperkingen toch iets te kunnen doen. Met extra tentjes lukt het om desondanks met een hele leefgroep op reis te gaan.

Neem voor meer informatie eens een kijkje op de website <http://www.glek.be>.

Op de online webshop <http://www.glekshop.be> vindt u leuke knuffels en véél meer.



Om van het goede doel van “De Vrienden” ondanks Covid een succes te maken stort u best op:

VZW Vrienden Bankrekening BE10 0000 1658 7404

Vermelding: GLEK.

De Diaconie

Nieuws uit de oecumene

Oecumenische studie- en werkgroep

Na een lange tijd van wachten, kwam de oecumenische studie- en werkgroep op 2 september weer samen in de oecumenische kapel in de Ezelstraat. In de oecumenische studie- en werkgroep zijn de verschillende Brugse kerken vertegenwoordigd. Zij staat open voor iedereen die een hart heeft voor de interkerkelijke dialoog. Nieuwe leden zijn heel welkom. Wie interesse heeft om aan te sluiten kan contact opnemen met deken Henk Laridon:

deken@decanaat-waregem.net.



Bijbelevend in Zevenkerken

Corona stak er tot twee keer toe een stokje voor, maar op 2 oktober lijkt het er dan toch van te komen. Dan hopen we dat het Bijbelevend in Zevenkerken zal doorgaan. Het programma is gevarieerd en veelzijdig. Er zijn lezingen, creatieve workshops, zang en kunst om te bewonderen. Bart Moe-yaert zal de dag afsluiten met een voordracht uit het boekje 'De Schepping' en het 'Paradijs'. Er liggen folders in de kerk. **Opge-**

let: voor sommige onderdelen moet u inschrijven!

Meer info: <https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/bijbelevend-2021-schepping,-klimaat-en-profetische-kritiek>

NBV21

dicht bij de bron

NBV21 dag

Wellicht hebt u er al van gehoord: binnenkort komt er een herziening uit van de Nieuwe Bijbelvertaling: de NBV21. 'Dicht bij de bron': dat zou de NBV21 moeten zijn: een consistente Bijbelgetrouwe vertaling, die ook nog eens mooi Nederlands bevat. Om mensen kennis te laten maken met de NBV21, organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap i.s.m. lokale gemeenschappen verschillende activiteiten in Vlaanderen.

Op 3 november zal er zo'n dag zijn in Brugge: een middag waarop verschillende Brugse kerken samenkomen om te luisteren naar Bijbelfragmenten en getuigenissen. Binnenkort meer nieuws! De NBV21-middag in Brugge is een initiatief van de werkgroep Samen rond de Bijbel.

Berichten uit Knokke-Heist

Waarde broeders en zusters in Brugge en elders,

De watersnood in ons land heeft enorme schade veroorzaakt. Maar ook Knokke heeft daar iets van meegekregen. 20 centimeter stond het water in kelder van de pastorie, maar het stond nog hoger in de Anglicaanse kerk in de Zoutestraat. Omdat we eerst moesten wachten op een vaststelling van de schade i.v.m. de verzekering, kon er niet meteen worden schoongemaakt. Dat gaat vanaf eind augustus ook nog enkele weken duren: dat komt door vakantie, vanwege medewerkers die door corona zijn uitgevallen en nog dringender werkzaamheden elders. U begrijpt het al: wij kunnen niet samenkomen in de Anglicaanse kerk.

Gelukkig was De Branding nog geheel en al droog, hoewel je eerder zou verwachten dat St. George zijn kerk voor het water had behoed en De Branding was volgelopen. Maar de grote Engelse Heilige was blijkbaar ook even niet thuis.

Wanneer ik dit schrijf heb ik zelf nog vakantie. Ik dacht eerst: heerlijk een tijd niets doen! Maar dat zat er niet in. Schrijven, video's maken en voorgaan in een eredienst in Nederland, dat was (en is) mijn vakantie. Dat is geen klacht trouwens. Ik gun iedereen die vermoeiend en vervelend werk moet doen zijn heerlijke vakantie, maar wat ik doe is nu eenmaal niet zo vermoeiend en vervelend. Eigenlijk is er dus niet zoveel behoefte aan vakantie. Wel fijn om mijn zuster en dochter weer eens echt, en niet digitaal, te kunnen knuffelen. Dat voelt extra plezierig omdat er zo'n lange tijd niks mogelijk was.

Nu even iets anders. Een zin uit de brief van Judas – de apostel, niet de verrader – die me al weken in het hoofd zit. “Ik werd genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.” (Jud. 3) Daar moeten we eens bij stil staan. Je wilt als apostel een gezellige, bemoedigende brief schrijven aan een groep gelovigen die je kent. “Geliefden” noem je ze, dus je kent ze vermoedelijk – of je weet zeker dat God van ze houdt, dat kan ook. Je wilt schrijven over dat mooie evangelie dat je met ze gemeenschappelijk hebt. En dan voel je opeens dat je gedachten in een andere richting gaan. Je voelt je genoodzaakt om een aansporing te schrijven. Je toon wordt ineens dringend. Je schrijft nu uit de nood die jij ziet. Dat evangelie is prachtig, maar inmiddels

een generatie na de dood van Jezus, wordt dat evangelie bedreigd. Er komen mensen met allerlei andere verhalen, ze vermengen het evangelie met oude heidense mythen, ze halen allemaal elementen van het evangelie eruit en passen het aan hun eigen ideetjes aan. En er zijn gelovige mensen die dat prachtig vinden, en daarin meegaan.

De ontvangers openen die vermoedelijk troostende en vriendelijke brief. Wat moeten ze geschrokken zijn: moet er nu ineens gestreden worden? Ja, zegt Judas. Je moet strijden, vechten, met alle kennis die je hebt, met alle argumenten die je hebt, want het eenmaal aan de heiligen (=gelovigen) doorgegeven geloof, dat door een hele generatie werd aangenomen, geaccepteerd en doorgegeven, wordt nu ineens bespottelijk gemaakt, vervangen door andere leerstellingen, door fantasietjes vervormd. Strijden moet je. En het geloof dat je van de apostelen hebt gehoord, dat moet je zuiver bewaren en doorgeven. Het is eenmaal, d.i. eens en voor altijd doorgegeven, overgeleverd, en dat gebeurt geen tweede keer, en het laat geen amendementen toe, en het kan niet worden aangepast. Het is Gods evangelie. Gods boodschap aan de mens. Mensen moeten zich aan dat evangelie aanpassen, zich erdoor laten leiden en vormen, maar niet omgekeerd. Niet het evangelie aanpassen aan onze eigen verlangens, aan onze eigen cultuur, aan onze moderne tijd. Hoe goedbedoeld, en hoe fatsoenlijk en hoe lief men dat ook zou willen doen.

Wat is dan het evangelie? Paulus zegt het in 1 Korinthe 15. Dat Christus voor onze zonden gestorven is. Dat Hij is begraven en uit de doden is opgestaan. Dat Hij verschenen is aan meer dan 500 mensen, ten hemel is gevaren, en terugkeren zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof je dat?

Ik buig voor dat evangelie. Ik neem deze verkondiging aan en ik geloof dat geen enkele predikant zich mag permitteren om iets anders te doen dan dit evangelie door te geven.

Waarom plakte deze zin van Judas in mijn hoofd, in deze vakantie? Waarom zou iemand in onze tijd een dergelijke zin belangrijk vinden? Waarom zou iemand denken dat onze kerk – maar net zo goed de PKN – zich iets van deze woorden zou moeten aantrekken?

Waarom?

Die vraag geef ik u door, ter overweging, met de hartelijke groeten uit Knokke-Heist.

Ds. Robbert Veen

Terugblik VakantieBijbelFeest – in een feestelijke en ontspannen sfeer maakten een 12-tal kinderen/tieners kennis met twee Bijbelverhalen over de apostelen Paulus en Petrus. Twee apostelen die in Oostende een prominente plek hebben. Zaterdagavond keken we met een aantal tieners naar de film *Pay it forward*. Tijdens de slotviering zondag konden ouders en anderen zien en horen wat er gedaan was. Wie dat wilde kon een gebedje uitspreken en daarbij een door de kinderen versierd kaarsje aansteken.



Hier wordt gewerkt aan een gebedsslinger

Bijbelgroep Jozef – in september herstarten we met de Bijbelgroep Jozef – we lezen en bespreken met een oecumenische groep christenen de Bijbelverhalen over Jozef uit het Bijbelboek Genesis. De Bijbelgroep komt de tweede woensdag van de maand samen in de Hazegraskerk vanaf 19:00 uur. De eerste keer op 8 september.

Kunst in de kerk – in juli en augustus waren er iconen te zien in de Hazegraskerk. In de maand september zal de Oostendenaar **Jacques Osaer** een aantal van zijn werken, gemaakt met schelpen, tentoonstellen.



De agenda van september 2021

zondag 5 september	11:00 uur samenkomst
woensdag 8 september	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zaterdag 11 september	ProJop Tienerdag in Oostende
zondag 19 september	11:00 uur samenkomst
zondag 3 oktober	11:00 uur samenkomst viering Heilig Avondmaal
elke maandag en vrijdag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open -spring eens binnen Kunst in de kerk
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website: www.protestantse-kerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout



Brussel, 27 augustus 2021.

Mens waar ben je?

Geliefde zusters en broeders,

Tijdens de Scheppingsperiode, van 1 september tot 4 oktober, worden 2,2 miljard christenen wereldwijd opgeroepen om te bidden voor het behoud van de Schepping en om daarvoor zelf ook in actie te komen. Van de Werkgroep Kerk in de Samenleving ontvingen alle gemeentes achtergrondmateriaal en liturgische suggesties die u kunt gebruiken voor de Scheppingsperiode. De Synodale Raad wil dit materiaal van harte bij u aanbevelen.

Meer dan ooit tevoren dringt de urgentie voor het beschermen van Gods Schepping. Het afgelopen jaar zijn we getuige geweest van toenemende

droogtes, bosbranden, sterke orkanen, overstromingen en mislukte oogsten. De biodiversiteit is verder afgenomen. Poolkappen smelten. De zeespiegel stijgt. De zee zelf raakt steeds meer vervuild en vergiftigd. Hitte-records werden nog maar eens gebroken.

Als de huidige trends zich doorzetten, wordt verwacht dat de gemiddelde temperatuur op aarde aan het einde van deze eeuw bijna 4 graden Celsius hoger zou kunnen zijn. Dit zou catastrofale gevolgen hebben, vooral voor de meest kwetsbare mensen in de wereld. Zij wonen immers vaak in gebieden waar de risico's op overstromingen ofwel grote droogtes het grootst zijn. Tegelijkertijd zijn degenen die het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde ook vaak degenen die onder de effecten daarvan het meest te lijden hebben. Dit illustreert dat het bestrijden van de opwarming van de aarde een zaak is van 'klimaatgerechtigheid' - de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen van de noodzakelijke veranderingen. Een transitie naar een koolstofarme en duurzame samenleving dient een rechtvaardige transitie te zijn. Slechts met een evenwichtig en rechtvaardig beleid kan het draagvlak worden geschapen dat nodig is voor het nemen van de noodzakelijke ingrijpende maatregelen.

De weg die we te gaan hebben is er één van zowel kleine als grote stappen. Op individueel niveau kunnen we kleine stappen nemen. Iedereen kan wat doen. Zo zal bijvoorbeeld de consumptie van vlees flink moeten verminderen. Ook in de manier waarop we ons verplaatsen moeten we meer rekening houden met effecten op het klimaat. Grote stappen zijn nodig op het institutioneel niveau want er is een noodzaak voor een complete omwenteling, bijvoorbeeld waar het gaat om het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, een herziening van het landbouw- en veeteeltbeleid, transportbeleid, stedenbouw, enz. Zo'n omwenteling is urgent want hoe langer we ermee wachten, hoe hoger de kosten en de inspanningen zullen zijn voor het bewoonbaar houden van onze aarde.

De aanpak van de Coronacrisis heeft getoond dat een enorme slagkracht tot stand kan worden gebracht als een situatie urgent wordt. Nooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid zijn er op korte termijn zulke ingrijpende maatregelen getroffen. De klimaatverandering is een sluipender proces maar kan, als er geen actie wordt ondernomen, nog veel desastreuzere effecten hebben dan de Coronacrisis. Voor het klimaat geldt zoals voor COVID-19: voorkomen is beter dan genezen.

Geliefde zusters en broeders, de opwarming van de aarde is zowel een materiële als een spirituele uitdaging. Het gaat immers ten diepste over de vraag wat de plaats en de rol van de mens is in Gods Schepping. Wat is onze verantwoordelijkheid voor de medemensen, dichtbij en veraf, nu en voor toekomstige generaties? Wat betekent het voor ons dat de aarde

van de Heer is (Ps. 24:1)? Hoe gaan wij om met Gods opdracht om zorg te dragen voor deze Schepping (Gen. 2:15)?

Het scheppingsverhaal vertelt dat God, na het scheppen van de mens, zag dat het zeer goed was (Gen. 1:25). Lang hebben we hieruit geconcludeerd dat de mens de kroon van de Schepping is. Maar met het scheppen van de mens houdt het verhaal niet op. De Schepping wordt voltooid en bekroond met een dag van rust - een heilige dag. Die rust, de Sabbat, is integraal onderdeel van het scheppingsverhaal. De Schepping is niet compleet zonder rust en kan niet zonder rust. In Leviticus 25 wordt de Sabbat uitgebreid met het Sabbatsjaar en het Jubeljaar. Hieruit blijkt Gods sociale en ecologische opdracht voor de mensheid.

Het is overduidelijk dat de aarde hoognodig toe is aan een periode van rust, niet voor één dag per week, zelfs niet voor één jaar maar voor lange tijd. Onze verantwoordelijkheid is enorm. De eerste vraag die God aan de mensheid stelde was: "Mens waar ben je?" (Gen. 3:9). Die vraag is pertinent en klinkt vandaag nog na. Hoe reageren we op die vraag? Geven we thuis of verschuilen we ons zoals Adam en Eva? Dat zijn pregnante vragen waarmee we geconfronteerd worden in de komende Scheppingsperiode en nog lang daarna.

Geliefde zusters en broeders, de uitdagingen zijn enorm maar wij staan er niet alleen voor. Wij houden vast aan Gods nabijheid zoals die geopenbaard is in Jezus de Christus en wij bidden ons de inspiratie en de kracht toe van de Geest die het gezicht van de aarde vernieuwt (Ps. 104:30).

Wij wensen u een betekenisvolle Scheppingsperiode toe.

Namens de Synodale Raad,



Ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad van
de Verenigde Protestantse Kerk in België

Eglise Protestante
Unie de Belgique



Verenigde Protestantse
Kerk in België

Uitzicht voor de aarde en al wat leeft?

Scheppingszondag- 5 september 2021.

Een betekenisvol verschil maken: het kan! Als we het nieuws volgen ziet het er niet best uit met de klimaatverandering. De experts van de Verenigde Naties zijn somberder dan ooit. De in Parijs (2015) afgesproken temperatuurstijging van 1,5 graad zou al voor heel wat schade zorgen. De experts houden dit heel goed in de gaten! De “tipping points” kunnen zorgen voor ketens van destructie: b.v. dat in 2050, 350 miljoen meer mensen met watern tekorten te maken krijgen en 450 miljoen mensen blootgesteld aan extreme, mogelijk dodelijke hittegolven. Als het op aarde 2 graden warmer wordt zullen ijskappen in Groenland en West-Antarctica smelten en stijgt de zeespiegel 13 meter. Het doemscenario, dat experts schetsen is niet mis te verstaan: “Het ergste moet nog komen, met gevolgen voor het leven van onze kinderen en kleinkinderen, veel meer dan dat van onszelf”. Het doet mij denken aan het verhaal van Noach in Genesis 6:5vv). Daar wordt ook een doemscenario geschetst- door God-. Alleen Noach luisterde en deed wat hij moest doen. Uitzicht voor de Aarde en al wat er leeft?

Ongeduldig en reikhalzend keken we uit naar betere tijden toen na nieuwjaar de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus langzaam op gang kwam. Als de voorspellingen kloppen, zou de zomervakantie en het najaar de periode van bevrijding kunnen inluiden. We willen weer samen komen, vooruitkijken en plannen maken.

Maar toch: zal het morgen beter zijn? En hoe stellen we ons die voor? Hopelijk niet als een terugkeer naar het pre-coronatijdperk, toen onze wereld met reusachtige en levensbedreigende uitdagingen, worstelde. Die zijn er nog steeds, en ze kunnen niet zoals de pandemie bezworen worden met een vaccin.

De uitstervingsgolf van planten- en diersoorten gaat onverminderd verder. In maart van dit jaar, berichtten de media dat de ontbossing in de wereld nog versnelt, en dat vorig jaar een oppervlakte primair bos verdween, groter dan Nederland. De pandemie veroorzaakte nauwelijks meer dan een rimpeling in de uitstoot van broeikasgassen. De klok tikt ongenadig: om nog een kans te maken op een leefbare wereld, moeten we volgens de wetenschappers wereldwijd de uitstoot halveren tegen 2030, en naar nul brengen tegen 2050.

Als we dus samenzitten in de kerk, of rond de tafel thuis, of op school of met de jeugdclub, laten we onze schouders niet hangen. Er zijn al heel wat groene initiatieven, dat stemt hoopvol! We blijven hoopvol vooruitkijken, plannen maken, en ons best doen om te werken aan een

veerkrachtige, duurzame en solidaire samenleving. Voor de Aarde, voor onszelf, en zeker ook voor de grote groepen mensen voor wie onze wereld nu al een onherbergzame plek is geworden. Hebben we de veerkracht en de verbeeldingskracht om die taak te volbrengen? Zeker en vast!

Ook in de kerken wordt meegedacht; worden hopelijk duurzame plannen gemaakt en uitgevoerd. Wordt er gekeken naar de duurzaamheid van het kerkgebouw. Kan het energiezuiniger? Spannen we ons in om minder energie te verbruiken en streven we naar koolstofneutraliteit? En hoe zijn we betrokken bij duurzame productie, eerlijke handel, ethische investeringen? En hoe zit het met onze levensstijl: sober? Gebruik makend van openbaar vervoer? Overschakelen naar een meer plantaardig dieet?

Zorg dat ook politici durven springen

Toch is de transitie geen optelsom van individuele keuzes of inspanningen van groepen, organisaties. Er is ook een daadkrachtig en gedurfd beleid nodig van onze politici op vlak van sociale rechtvaardigheid, vrede en het beveiligen van onze gezamenlijke toekomst. Te denken valt aan de Europese Green Deal. In oktober de VN-top over biodiversiteit en in november is de VN-klimaattop in Glasgow. Om voor die laatste te mobiliseren is er op **10 oktober 2021 een klimaatmars**.

In de V.P.K.B. is de eerste zondag in september elk jaar een bijzondere zondag, die in het teken staat van de zorg voor de Schepping: zorg voor duurzaamheid, diversiteit, een andere levensstijl.

We zetten er onze schouders onder! APART en SAMEN!

Met dank aan Ecokerk (www.ecokerk.be)

Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)

Greet Heslinga





Tienerdag ProJOP

Op zaterdag 11 september is er een tienerdag aan de kust in Oostende. Een dag vol spellen, plezier en mooie gesprekken. De tienerdag staat in het thema van 'overleven in de woestijn'. Het is een mooie gelegenheid om andere tieners uit zusterkerken te leren kennen. Inschrijven kan per mail:

projopvpkb@gmail.com.

Bericht van de werkgroep MiSaG

In veel rooms-katholieke parochies wordt op 27 september stilgestaan bij de zorg voor migranten en vluchtelingen, een initiatief dat ook door Orbit ondersteund wordt. In het kader hiervan schreef de werkgroep Migratie, Samenleven en Geloven een door-denkertje. Het zijn verhalen over migratie en vluchteling zijn, hongerstaking en u vindt een gebed voor mensen zonder verblijfspapieren.

<https://nl.protestant.link/doordenkertje-september-2021/>

Studiedag Contextueel Bijbellezen op 27 oktober

In het voorjaar van 2020 ontwierpen ds. Bert Dicou en ds. Janica de Prenter samen praktisch materiaal om in kleine Bijbelkring aan de slag te gaan met contextueel Bijbellezen rond corona-ervaringen: een reeks van vier gespreksmiddagen die mensen de gelegenheid geeft om echt door te praten over ervaringen als huidhonger, eenzaamheid en kwetsbaarheid. Na de positieve ervaringen met deze Bijbelgesprekskring in zowel Antwerpen als Brugge, werd het materiaal vertaald naar het Frans. De ervaringen die met contextueel Bijbellezen zijn opgedaan aan beide zijden van de taalgrens willen we op een studiedag verder onderzoeken.

Het thema van deze dag:

Sta op en eet wat – 1 Kon 19:8

VEERKRACHT HERVINDEN IN TIJDEN VAN CRISIS



Een flyer met het programma is te downloaden op de website van VPKB-Vorming. Deze studiedag staat open voor studenten, predikanten en geïnteresseerden en wordt georganiseerd in samenwerking met de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies.

<https://vorming.protestant.link/event/contextueel-bijbellezen-een-tweetalige-studiedag>

Van de kerkenraad

Gemeentevergadering en verkiezingen

De ambtstermijn (4 jaar) van 3 kerkenraadsleden: de heren Jan van Groenigen, Patrick Hellebuck en Albert Eversen, verstrijkt dit jaar in september. Albert Eversen en Patrick Hellebuck stellen zich herkiesbaar. Op zondag 26 september zullen na de eredienst de verkiezingen plaatsvinden.

Lijst met de kandidaten:

1: *Hellebuck Patrick*

2: *Eversen Albert*

Op 26 september zal ook de gemeentevergadering plaatsvinden.

Versoepelingen

Op de persconferentie van het Overlegcomité van 20 augustus werden er veel versoepelingen aangekondigd. Vanaf 1 september zullen de coronamaatregelen voor erediensten, begrafenissen en huwelijken vervallen, met uitzondering van het dragen van het mondkapje. Inschrijven voor de erediensten zal niet meer nodig zijn vanaf 1 september. Of het hervatten van de koffie na de dienst haalbaar zal zijn, blijft nog een vraag. We wachten nu op nieuwe protocollen vanuit de Arpee. We houden u op de hoogte.

Overstromingen

Ruim een maand geleden werd het oosten en zuiden van België zwaar getroffen door de overstromingen. De opsporings- en opruimingswerken vragen voorlopig nog grote inspanningen. Er zijn veel organisaties en projecten die u kunt steunen.

Een gift voor de VPKB-locaties die getroffen werden kunt u storten op:

Uniprobel vzw BE06 3100 0835 5022 met vermelding VPKB-watersnood (zonder fiscaal attest).

De Kerkenraad

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 5 september – Scheppingszondag.

Heilig Avondmaal

Thema	Mens ga open!
Lezen	Jesaja 35:1-7; Marcus 7:31-37
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Collecte	Kerk

ZONDAG 12 september

Predikant	Dhr. R. Goemare <i>-godsdiensleerkracht PEGO</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Collecte	Diaconie

ZONDAG 19 september

Thema	God bidt in ons
Lezen	Jesaja 45:20-25; Marcus 9:14-29
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Dhr. P. Hellebuck
Collecte	Kerk

ZONDAG 26 september

Thema	Profeteerde iedereen maar
Lezen	Numeri 11:24-29; Marcus 9:38-50
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Collecte	Diaconie

ZONDAG 3 oktober. Heilig Avondmaal

Thema	Een nieuwe toekomst zaaien
Lezen	Jesaja 55:8-13; Marcus 4:1-9
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lector	Mevr. G. Labeur
Collecte	Kerk

ZONDAG 10 oktober

Predikant	Ds. P. Overduin - <i>Emeritus predikant PKN</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Collecte	Diaconie



Heer, mijn God, U hebt met uw grote
kracht, met uw machtige arm, de hemel en
de aarde gemaakt. Voor U is niets
onmogelijk

JEREMIA 32:17

Voor de kinderen



Marcus 7 : 24 – 37

Jezus reist naar Tyrus in Sidon.

Hij steekt altijd weer grenzen over om genezing, herstel en liefde te brengen aan iedereen!



Jezus kwam voor iedereen zonder onderscheid van leeftijd, kleur, status of gender.

Kan je de 5 mensen in het plaatje vinden?



Jezus geneest in Sidon een dove man.

Verbind de cijfers en kleur het plaatje dan vrolijk, de man is immers heel blij!



KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☎ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- **Mevr. A. Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- **Mevr. M. Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- **Dhr. J. van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen,
Dhr. Adriën Deceuninck en Ds. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440