



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: laat het onkruid staan
- 7 Terugblik startzondag
- 9 Gemeentenieuws Brugge
- 12 Gemeentenieuws Oostende
- 13 Berichten uit Knokke-Heist
- 15 Nieuws uit het district
- 17 Nationaal nieuws
- 18 Van de synodevoorzitter
- 20 Nieuws uit de oecumene
- 22 Erediensten 10 uur
- 24 Voor de kinderen



protestantsekerkbrugge.be

Inleidend woord

In deze kerkbode is er weer veel nieuws te lezen. Mevr. Helmgard Ziehm vertelt u over de startzondag die we hielden op 5 september, waarop we onze eerste avondmaalsviering hielden sinds hele lange tijd en de gezellige high-tea in de namiddag. In de overdenking wordt u meegenomen naar de gelijkenis over het goede en slechte zaad in Matt 13: een Bijbelgedeelte dat ons aanvuurt om met bedachtzaamheid na te denken over het kwaad in de wereld en hoe wij daar mee om moeten gaan. In Brugge liggen er een paar mooie oecumenische activiteiten in het vooruitzicht. Maar er zijn ook weer nieuwsberichten uit Knokke en Oostende, het district Oost- & West-Vlaanderen en onze nationale kerk. Namens de redactieraad wens ik u veel leesgenot!

Ds. Jannica de Prenter.

*Harpen van licht
bespannen met
schaduw van takken.
Onzichtbare vingers
bespelen de snaren
in stilte.
Luister naar
een weemoedig lied
ten afscheid
van de zomer.*

*Marijke van
der Giessen*



Overdenking: laat het onkruid staan

Mattheüs 13:24-30 (NBV)

²⁴Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. ²⁵Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. ²⁶Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. ²⁷De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” ²⁸Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand”. De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” ²⁹Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. ³⁰Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”

Gezegend die horen en zien

Het dertiende hoofdstuk van Mattheüs bestaat uit een reeks van zeven gelijkenissen over het naderende koninkrijk van God, het rijk der hemelen. Deze beeldende en prikkelende verhalen zijn doorademd van *mustèria*, geheimenissen en verborgen tekenen (Matt 13:11), die de hoorder aan het denken moeten zetten en uitnodigen om zelf tot een conclusie te komen. Maar velen onder het volk – zo waarschuwt Jezus met de woorden van de profeet Jesaja – zijn doof en blind, en zijn niet in staat om te luisteren met een open hart. Hun oren hebben ze dichtgestopt en hun ogen houden ze gesloten (Matt 13:15). Gezegend is dan ook de mens die ogen heeft die wel zien, en oren die wel horen (Matt 13:16).

Een parabel over onkruid

De eerste drie gelijkenissen die Jezus vertelt in Matt 13 gaan over zaad. Precies tussen de gelijkenis over de zaaier (Matt 13:18-23) en de gelijkenis van het mosterdzaadje (Matt 13:31-32) staat de gelijkenis van het goede en het slechte zaad. Een zaaier zaait zorgvuldig zijn zaadjes uit in een omgeploegde akker. Maar dan is er een tegenstander, een vijand, die in het holst van de nacht er onkruid tussen zaait. Voor boeren is het een herkenbaar beeld. In de weken na het inzaaien, lopen ze over het land, alsof ze het graan dat in de aarde ontkiemt eruit willen kijken. Iedere dag tuurt de boer over zijn land en inspecteert hij de aarde, of er met het graan geen onkruid opschiet.



Dolle tarwe © wildeplanten.nl

Goede en dolle tarwe

Mattheüs schrijft dat het over *zizania* gaat (Matt 13:25), een van oorsprong semitisch woord dat verwant is met het Aramese *zonin* of het Arabische *zizan*. De Telos vertaling heeft hier heel terecht ‘dolik’ en de Naardense Bijbel ‘raaigras’. Het onkruid dat de tegenstander heeft gezaaid is dolik, ook wel dolle tarwe genoemd: een grassoort die moeilijk te onderscheiden is van tarwe. Dolik komt overvloedig voor in Israël en Syrië. De plant wordt zo’n 60-90 cm. hoog en heeft scherpe grasachtige bladeren, die blauwgroen van

kleur zijn en net iets smaller zijn dan de bladeren van tarwe. Pas wanneer de tarwe en de dolik vrucht beginnen te dragen wordt het verschil zichtbaar. Mattheüs schrijft dat ‘toen het onkruid zich openbaarde’ (Matt 13:26). Terwijl de aren van de tarwe dicht aangesloten blijven, schieten er vanuit de dolik sprietten op. De korrels zijn niet lichtbruin van kleur, maar zwart en giftig.

Lastig te onderscheiden

Met dit verhaal over de dolik en tarwe geeft Jezus een diep verborgen wijsheid mee over de omgang met het kwaad in de wereld. De vijand, waar Mattheüs het over heeft, is niemand anders dan Satan, de tegenstander, die zijn onkruid zaait op Gods wereldakker. Wat goed en wat kwaad is, is in beginsel geen zwart-wit verhaal. Er is niet zoiets als een volkomen goedheid of een massief kwaad dat in mensen aan het licht komt. Het goede en het kwade is voor ons vaak moeilijk te onderscheiden. Het is met het kwade en het goede zoals de wortels van de dolik en de tarwe die in elkaar grijpen en met elkaar verstrengeld raken. De mens is zowel zondaar als gerechtvaardigd, zegt de Reformatie. Op de bodem van ons hart ontkiemt zowel het gewas als het onkruid. Zoals het goede tot zin rijpt in ons binnenste en goede vruchten voortbrengt, zo groeien ook de kwade vruchten in ons hart: de vruchten van afgunst, jaloezie en hoogmoed. Het is daarom aangeraden om je hart goed in de gaten te houden:

*Van alles waar je over waakt,
waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.*

Spreuken 4:23

Ruk het kwade niet uit

De dienstknechten van de eigenaar vragen verwonderd hoe het kan dat de graanvelden vol staan met dolik. Heeft de Zaaier dan geen goed zaad gezaaid? Hoe kan het dat God het kwade wortel laat schieten? Het is een vraag die ook ons vaak genoeg bezig houdt: waarom laat God het kwade toe? Het antwoord dat we vinden in deze gelijkenis is eenvoudig: het onkruid komt niet van God, maar is het werk van de vijand, die in het donker – wanneer de mensen slapen – heimelijk zijn zaad uitstrooit. Want God is goed en zijn trouw duurt voor eeuwig (Ps 136:1). We voelen vaak een natuurlijke neiging om het kwaad met wortel en tak te willen uitrukken. En dat is ook precies wat de dienstknechten vragen: “wilt U dat wij er het onkruid tussen-uit wieden” (Matt 13:28)? Het antwoord van de Zaaier is duidelijk: ‘doe het niet, want je zou zomaar de goede tarwe met het onkruid kunnen uittrekken’.



Graan wachtend op de oogst © Unspash

Wachten tot de oogst

‘Laat beide samen opgroeien tot de oogst’ (Matt 13:30): dat is de wijze raad van Jezus. Tot aan de oogst, de dag waarop God de wereld zal richten, moet het graan en het onkruid samen opgroeien. Ze zullen beiden opschieten en vruchten dragen, hetzij ten goede, hetzij ten kwade. Maar het zuiveren van de akker moet blijven wachten tot de oogsttijd. Dan pas zal het graan gescheiden worden van het onkruid, en in bundels verzameld worden in de schuur van de eigenaar (Matt 13:30). Zoals de Enige zijn zon laat opgaan over kwaden en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Matt 5:45), zo moeten

mensen steeds weer leren dat goeden en kwaden, rechtvaardigen en onrechtvaardigen naast elkaar leven op Gods wereldakker. Wij mogen het oordeel bij God laten, want alleen de Enige kan doorgronden wat wijsheid is. De zuivering van de akker komt alleen hem toe, zoals Paulus ook zegt:

Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.

1 Korintiërs 4:5

Overwin het kwade door het goede

Het is niet aan mensen om een scheiding tussen mensen aan te brengen. Het oordeel over goed en kwaad mogen wij bij God laten. Maar dat betekent niet dat wij passief mogen toezien hoe mensen elkaar kwaad aandoen. We zijn geroepen om te strijden tegen onrecht, terreur, oorlog en discriminatie. Jezus was steeds betrokken op de weerlozen en de kwetsbaren; aan de vertrapten der aarde gaf hij een stem. Houdt de vrede in ere, en vergeldt geen kwaad met kwaad, maar overwin het kwade door het goede: daartoe is ieder mens die Jezus wil navolgen geroepen (Rom 13:17-18,21).

De dag van de oogst

Tot aan de dag van de oogst mogen wij leven met deze verwachting: dat God eens de wereld zal richten en het kwaad niet meer zal zijn. Op die dag, wanneer de vruchten vol en rijp zijn en de tijd is aangebroken om te oogsten, zullen de volken bijeenkomen; drommen van mensen dalen af in het dal van de dorswagens. Dan is de wijnpers vol en lopen de perskuipen over (Joël 3:13-14). Dan velde de Enige zijn oordeel over goeden en over kwaden. Maar nu leven wij nog op deze wereldakker, waar het goede en het kwade uit de aarde opschiet, en zijn wij geroepen om te leven naar de wijsheid die Jezus ons meegaf: om het oordeel bij God te laten en te doen wat goed en recht is in de ogen van de Enige, om mensen te zijn die zuur en zout en licht kunnen zijn; mensen die doen wat gedaan moet worden, en gaan in het voetspoor van de Mensenzoon die zijn leven gaf als losprijs voor velen: om elkaar te dienen en op te bouwen – vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.

Ds. Jannica de Prenter

Gij hebt met uw brede gebaren

Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.

En wie zal het zaad onderscheiden,
het zij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide,
uw zon ziet op beide terneer.

Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.

Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
totdat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt.

En als Gij ons brengt in uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
o laat ons het dorsen verduren
waarmee Gij het graan onderscheidt!

Tekst: Willem Barnard
Nieuw Liedboek 765

Terugblik Startzondag

Ongeduldig en reikhalzend keken we uit naar betere tijden nadat de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus langzaam op gang kwam. Gelukkig is deze ondertussen zo ver gevorderd dat de maatregelen konden worden versoepeld, zodat we onze scheidingszondag konden vieren in ons vertrouwd Keerske. Ook kon iedereen opnieuw deelnemen aan de dienst.

Jannica had voor deze gelegenheid het thema gekozen: “**Mens ga open**”. Er werd gelezen uit Jesaja 35:1-7 en Marcus 7:31-37. De profeet Jesaja leefde in een tijd waar Juda en Israël ernstig werden bedreigd door de machtige koning van Assyrië. Jesaja deed zijn beklag dat het volk naar zijn waarschuwingen niet wilde luisteren:” Ze hebben ogen, en zien niet; ze hebben oren maar horen niet.”

Marcus vertelt ons het verhaal van Jezus, die een man geneest, die doof is en ook nauwelijks kan praten. Jezus steekt zijn vingers in de oren van de man, raakt zijn tong aan en zegt: “**effata**”, d.w.z. “**ga open**”! Plotseling kan de man goed horen en spreken! Deze **aanraking** mag ook ons aanzetten om ook onze zintuigen te spitsen en ons hart te openen voor alles dat ons persoonlijk **raakt**; dit geldt ook voor alle schepsels op aarde. Want hoe meer we onze zintuigen openstellen voor de medemensen en onze bedreigde aarde, hoe meer we onze geest kunnen verruimen en verrijken!

Met de boodschap “**Mens ga open**” en de viering van het Heilig Avondmaal eindigt deze mooie dienst.

* * *

Na dit voedsel voor de geest mochten we deze prachtige scheidingszondag nog voortzetten met een gezellig samenzijn in verbondenheid. In de namiddag waren we namelijk uitgenodigd op de “**high tea**” in de tuinen van Gaby en Patrick. We mochten genieten van het mooiste septemberweer dat we ons maar konden wensen. In deze prachtig aangelegde tuin namen we met een

20-tal mensen plaats aan verschillende kleine tafeltjes. Er werd koffie of thee geschonken.



Op het terras waren verschillende taarten en andere lekkernijen mooi gepresenteerd. We konden al onze ogen de kost geven alvorens een – moeilijke – keuze te maken, want het ene leek lekkerder dan het andere. Hartelijk dank aan onze taartenbakkers, die echt hun best hadden gedaan!

Aan de verschillende tafels konden we gezellig met elkaar keuvelen en ook rondwandelen en met iedereen van de groep praten. – Jannica heeft ons getrakteerd op een leuke scheppingsquiz. Er waren zeven vragen; dus één per scheppingsdag, die we schriftelijk moesten beantwoorden. Er ontstonden per tafel interessante discussies rond het vinden van het juiste antwoord. Jannica leek niet ontevreden, want de meeste antwoorden waren juist!

Jean-Claude had zijn drie dochters meegebracht, die onlangs van hun thuisland Kameroen naar België waren verhuisd en bij

hem wonen. Ze maakten voor de eerste keer kennis met de gemeenteliden. We communiceerden in het Engels en in het Frans,



maar hierin zal wel mettertijd verandering komen. Taalkennis is de sleutel tot alle opleidingen, en ze zullen zich moeten inspannen om Nederlands te leren. Ook is het voor hun eigen welzijn dat ze aansluiten bij onze gemeente, die hen steun en houvast kan bieden in het voor hen nog onbe-

kende België. De verschillen tussen hun thuisland en België zijn immers zeer groot wat cultuur, natuur, klimaat, tradities, ... betreft, en we wensen dat hun integratie goed lukt!

De heren Buys en Clarisse leerden hen **sjoelen**, en ze hadden ermee kennelijk veel plezier!

Onze hartelijke dank aan Gaby en Patrick voor deze heel bijzondere namiddag en ... misschien tot volgend jaar?!

Helmgard Ziehm

Gemeentenieuws Brugge

Prekenreeks Openbaring

‘Einde en nieuw begin’: met deze woorden zou je het boek Openbaring samen kunnen vatten. Met dreigende en donkere visioenen kondigt de Openbaring van Johannes het einde van de wereld aan. Een wereld die vervalt in chaos, alles dat zwicht en verwaait, vlammend vuur, oorlog en geweld, ziekten en rampen... de apocalyptische beeldtaal van Johannes wijst maar in één richting: de vernietiging van de schepping is nabij. Maar de chaos en de vernietiging zijn slechts één kant van het verhaal. Want bijna nergens klinkt de belofte van een nieuwe wereld zo sterk en zo ontroerend als in het boek Openbaring. Met troostende visioenen over de boekrol, het hemels bruiloftsfeest en de belofte van een nieuwe hemel en nieuwe aarde reikt Johannes ons een hemels perspectief aan. Aan het einde van alle dingen, wint het licht het van het duister. Of zoals Oosterhuis dicht: ‘alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt’ (Lied

601 Nieuw Liedboek). De Eeuwige, die aan het begin staat van de wereld, staat ook aan het einde. God zij dank!

Zondag 26-09-'21: 'Ik ben het begin en het einde'

Openbaring 1:1-3; 1:4-8 en 1:9-20.

Zondag 03-10-'21: 'Een lied vanuit de hemel'

Openbaring 4:1-5 en 4:6-11.

Zondag 17-10-'21: 'De boekrol en het Lam van God'

Openbaring 5:1-7 en 5:8-14.

Zondag 24-10-'21: 'Als de hemel stil wordt... het begin van de weeën'

Openbaring 8:1-5 en 8:6-13.

Zondag 31-10-'21: 'De grote oogst en het lied van het Lam'

Openbaring 14:14-20 en 15:1-4.

Zondag 07-11-'21: 'Een blik op het hemels bruiloftsfeest'

Openbaring 18:14,16b-24 en 19:1-10.

Zondag 21-11-'21: 'Een nieuwe schepping en een nieuw Jeruzalem'

Openbaring 21:1-8; 21:9-16 en 21:21-27

Een nieuw inloopprogramma voor het najaar

Deze zomer startte de inloop. Het waren keer op keer verrijkende gesprekken, die ook echt de diepte ingingen. Samen met de deelnemers werd er nagedacht over de voortzetting. Weer een Bijbelstudie voor de gemeente, maar wel met een element van groepsgesprek en uitwisseling... misschien met een maaltijd eraan gekoppeld? Soms ontstaan spontaan de mooiste ideeën.

De inloop heeft tot doel om de verbondenheid in de gemeente te bevorderen. Want nu we langzaam uit de tijd van corona kruipen is daar vooral behoefte aan: op verhaal kunnen komen, het echte contact met elkaar. En hoe mooi is het dan niet als Gods Woord daarbij in het hart mag staan? De combinatie van samen eten, de Bijbel open, groepsgesprek, en gebed lijkt ons daarvoor uitermate geschikt. Als thema kozen we dan ook:

'Dit is mijn lichaam: groeien in verbondenheid met Christus en elkaar': een Bijbelstudie over samen kerk-zijn.

Programma per inloopmiddag:

12.00 uur: binnenkomst.

12.15 uur: broodjesmaaltijd + soep.

13.30 uur: openingsgebed, Bijbellezing en groepsgesprek.

16.00 uur: afsluiting met lied en zegenwens.



*De avondgroep zal vervallen; de middaggroep komt om de 2 weken samen op de volgende datums: **7 oktober, 21 oktober, 4 november en 18 november.***

Bijbelbabbel

Op vrijdag 3 september is de Bijbelbabbel weer van start gegaan. Ook op de Bijbelbabbel staan we stil bij de kerk 'als lichaam van Christus' en de kracht

van verbondenheid in een samenleving die steeds meer verbrokelt. Al wordt de inhoud wel een beetje aangepast. Op vrijdag 8 oktober om 15.00 uur hebben we weer een wandelmiddag in Zevenkerken: dan waaien we uit in de bossen maar gaan we ook met elkaar in gesprek over de Bijbel, en sluiten we de middag af met een drankje.

Overzicht activiteiten

<i>MAANDAG 27 SEPTEMBER</i>	19.30 uur	Kerkenraad
<i>ZATERDAG 2 OKTOBER</i>	10.00 tot 18.00 uur	Bijbelevend in Zevenkerken
<i>DONDERDAG 7 OKTOBER</i>	12.00 uur	Inloop in 't Keerske
<i>VRIJDAG 8 OKTOBER</i>	15.00 uur	Bijbelbabbel & wandelen in Zevenkerken
<i>DONDERDAG 21 OKTOBER</i>	12.00 uur	Inloop in 't Keerske
<i>VRIJDAG 22 OKTOBER</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel in 't Keerske
<i>MAANDAG 1 NOVEMBER</i>	18.00 tot 20.00 uur	'Leven en dood anders', begraafplaats Ver-Assebroek
<i>WOENSDAG 3 NOVEMBER</i>	14.00 uur	NBV-21 middag, St.-Jakobskerk te Brugge
<i>DONDERDAG 4 NOVEMBER</i>	12.00 uur	Inloop in 't Keerske
<i>VRIJDAG 5 NOVEMBER</i>	19.30 uur	Bijbelbabbel

Ds. Jannica de Prenter

Lucht je ♥ - dat kan een mens goed doen. De kerk is vanouds een plek waar mensen kwijt kunnen wat hun leven zwaar maakt. Iedereen in Vlaanderen kent de *biecht*. De priester die de biecht afneemt, kan de boeteling *absolutie*, dat is vergeving, schenken. Dat gebeurt op basis van de Evangelietekst: Johannes 20 vers 23, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt: 'Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.' Voor velen was de biecht een verplicht nummer. En je kent de verhalen wellicht van rooms-katholieke mensen die daar een loopje mee namen, door bijvoorbeeld zaken op te biechten die nogal onbeduidend of zelfs verzonnen waren. De protestantse kerken kennen de biecht niet. Iedereen die dat wil kan echter wel een vertrouwelijk gesprek aangaan met een ambtsdrager (dominee, diaken of ouderling). Ambtsdragers in de Protestantse kerken hebben bij hun bevestiging nadrukkelijk beloofd dat ze dat wat hen vertrouwelijk wordt meegedeeld geheim zullen houden. Zo'n pastoraal gesprek kan heilzaam zijn. Het is een van de diensten die we als kerk niet alleen aan de leden, maar aan de samenleving kunnen aanbieden. Ook op deze manier kan de kerk bijdragen aan het **welzijn** van mensen. Vanaf begin september kan ieder die daar behoefte aan heeft op maandagavonden terecht in de Hazegraskerk voor een persoonlijk gesprek, gewoon om even je hart te luchten. Dat kan een mens goed doen. Er is dan een pastor aanwezig van de protestantse of van de katholieke kerk.



Schelpenkunst – ook in de maand oktober kun je de creaties met schelpen van Jacques Osaer nog komen bewonderen in de Hazegraskerk. Op de Facebook-pagina van de Hazegraskerk zie je een reeks foto's.

De agenda van oktober 2021

zondag 3 oktober	11:00 uur samenkomst viering Heilig Avondmaal
woensdag 13 oktober	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zondag 17 oktober	11:00 uur samenkomst
zondag 31 oktober	11:00 uur samenkomst speciale viering – Hervormingsdag en afscheid Henk Jan & Marja
elke maandag en vrijdag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open –spring eens binnen Kunst in de kerk
elke maandagavond	Lucht je  van 19:00 – 20:30 uur
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website:

www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout



Berichten uit Knokke-Heist

Stel je voor dat er een gemeente is, een kerk. Ergens.

Ze huren een kleine ruimte waar ze niet in mogen vanwege corona maatregelen. Ze hebben een kerkgebouw dat al maanden niet toegankelijk voor ze is – eerst moest het worden verbouwd, toen moest het worden schoongemaakt, toen moest er allerlei herstel plaatsvinden nadat ze was ondergelopen.

Als ze kunnen samenkomen zitten ze in een kantine. Ze zijn maar met z'n zessen elke zondag, en daarvan zijn er maar drie lid van de gemeente.

Maar ze hebben wel – een Belgische curiositeit – een voltijds predikant. Stel je voor dat jij mocht zeggen wat die gemeente moest doen? Wat zou die gemeente moeten doen?

Ze komen samen op de zondag, hebben een Bijbelbespreking op de dinsdag, houden vergaderingen van de kerkenraad en de bestuursraad. Ze hebben ontmoetingen met de predikant en zijn vrouw. Ze proberen een gewone gemeente te zijn. Volgens oude en vertrouwde patronen. Ze hebben geen organist dus zingen ze a capella. Dat is nieuw, maar het begint te wennen.

Stel nu eens dat je dit vertelt in Nederland aan je vrienden. Die zijn dan stomverbaasd. Een gemeente met minder dan 30 leden wordt daar onmiddellijk opgeheven en heeft zeker geen eigen predikant. Einde verhaal.

De nieuwe predikant in Knokke heeft het ook nog nooit meegeemaakt. Zijn kleinste gemeente had bijna 300 leden en in de zondagse dienst waren er nooit minder dan 80 personen. Als gastpredikant stond hij regelmatig voor een gehoor van meer dan 1000 mensen.

Stel je voor dat jij mocht zeggen of zo'n kleine gemeente nog zou mogen doorgaan?

Misschien ben je een optimist en denk je dat in de komende jaren wel zal lukken, wat al 20 jaar vergeefs is geprobeerd. Dat er zomaar 10 of 20 mensen zullen komen om zich aan te sluiten bij de gemeente. Niet voor de gezelligheid maar omdat ze echte christenen zijn.

Misschien ben je een pessimist en denk je dat je beter nu dan later de stekker maar uit het stopcontact moet trekken.

Maar de gemeente in Knokke heeft gezegd dat ze zo lang mogelijk willen doorgaan alsof er niets aan de hand is. Wie zondag naar de kerk gaat, is niet een deel van het probleem, maar een deel van de oplossing. De gemeente moet de gemeente blijven. Onderwijs, verkondiging, pastoraat, opbouw van de gemeenschap – hoe kleinschalig ook, dat moet allemaal plaatsvinden.

En de gemeente in Knokke heeft gezegd, dat we misschien van de nood van corona een deugd van de tijd na corona moeten maken. Want hoe groot is de gemeente eigenlijk? De zondagse eredienst wordt bijgewoond door tussen de 80 en de 100 personen. Het onderwijs in de gemeente, verzorgd door de predikant, trekt soms wel meer dan 200 belangstellenden. De naam van de gemeente is bekend bij meer dan 800 mensen die regelmatig bericht krijgen van die gemeente – over een eredienst, een Bijbelstudie, of een meditatie van de voorganger. En verder zijn er meer dan 100 mensen die regelmatig een gesprek tussen de voorganger in Knokke en enkele van zijn collega's meemaken.

De digitale groep rondom de gemeente Knokke is dus vele malen groter dan de fysieke gemeente in Knokke-Heist zelf. Wordt het niet tijd om ze bij elkaar op te tellen?

We zijn dus met meer dan 80 personen op de zondagmorgen, en de omgeving van de gemeente – de belangstellenden en de

vrienden – is 30 keer zo omvangrijk als het aantal leden dat in de buurt van de kerk woont. We zijn het belangrijkste knooppunt in een netwerk dat langzamerhand de plaats gaat innemen van de oorspronkelijke fysieke gemeente.

Ik denk dat hier de toekomst van de christelijke kerk ligt. Digitale netwerken van mensen rond om een centraal ontmoetingscentrum. Pastoraat en catechese door middel van Skype. Een digitale Bijbelbespreking, die straks ook samen met een zustergemeente in Nederland kan worden gehouden. Het vergt een enorme aanpassing. We moeten heel anders leren denken over wat de gemeente eigenlijk is. De synode van de VPKB wil daar ook alvast over nadenken. Een hele werkgroep is daarmee bezig. Noodgedwongen zijn wij in Knokke daar alvast mee begonnen. Aanstaaende zondag, 26 september, hebben we in ieder geval onze startzondag. Met zijn achten. Fysiek. En de preek gaat straks digitaal naar 800 digitale buitenleden. Ook zo kun je gemeente zijn.

Met de hartelijke groeten uit Knokke,

Ds. Robbert Veen

Nieuws uit het district



Tijdens de districtsvergadering van 25 september werden ds. Elly Bouman en mevr. Riek ten Kate – van de Westeringh in het zonnetje gezet voor hun grote inzet voor het district. De nieuwe districtsleden: dhr. Leendert Holleman, mevr. Nele Lemaire, ds. Eefje van der Linden en ds. Jannica de Prenter, begonnen reeds met goede moed aan hun taak. Ds. Peter Smits werd door de vergadering verkozen als voorzitter. Dhr. Holleman zal het penningmeesterschap op zich nemen. Ds. Jannica de Prenter heeft de taak van ondervoorzitter aanvaard.

Op zaterdag 30 oktober komen de twee Vlaamse districts-vergaderingen samen in Leuven voor een vergadering over Eigentijds Kerkzijn, een onderwerp dat ook op de synode-vergadering van 13 en 20 november uitgebreid aan bod zal komen. Deze vergadering is gelijk een goede gelegenheid om kennis te maken met de wissels in beide districtsbesturen.

De projectaanvraag voor het stadspredikantschap in Gent zit in haar afrondende fase. Het plan en de financiering voor de eerste vijf jaar werd goedgekeurd door de Synodale Raad. Het wachten is nu op de handtekening van de minister.

Op zondag 12 september ging de feestelijke bevestigingsdienst door van ds. Rob Koreneef in Ronse. Namens VPKB Brugge was Dhr. Albert Eversen aanwezig in de dienst.

Op 1 oktober wordt mevr. Josefien Blommaert aangesteld als medewerker voor het museum in Horebeke. Zij zal starten met het uitbreiden en moderniseren van het museum, zodat een bezoek aan de Geuzenhoek nog aantrekkelijker wordt gemaakt voor groepen, scholen en individuele bezoekers. Ze zal ook deelnemen aan de integratiestage.

Voor de vacante plaatsen in Roeselare en Kortrijk was er goed en minder goed nieuws. In Roeselare zijn er twee kandidaten waar de beroepingscommissie mee verder wil, en werd er reeds overleg gepleegd met de commissie van toelating. Hoewel het hele proces zich in een pril stadium bevindt, is de beroepingscommissie hoopvol gestemd. Op 31 oktober – Reformatiezondag dus – zal de afscheidsdienst van ds. Elly Bouman om 14.30 uur plaatsvinden in H. Godelievekerk in Roeselare.

De enige kandidaat die sinds lange tijd in beeld was in Kortrijk heeft zijn kandidatuur teruggetrokken. Er wordt nu zo snel mogelijk een gesprek gepland tussen de beroepingscommissie en enkele leden van het districtsbestuur.

Ds. Jannica de Prenter

Studiedag Contextueel Bijbellezen

Op woensdag 27 oktober vindt er in Brussel een tweetalige studiedag plaats over contextueel Bijbellezen: een leesmethode die bijzondere aandacht heeft voor onze eigen context als lezers, maar ook voor de context waarin de Bijbeltekst is ontstaan. In de voormiddag zijn er lezingen en inleidingen. De namiddag bestaat uit workshops, groepsgesprek, een viering en een gezellig samenzijn. Dit initiatief is een samenwerking met de faculteit voor Protestantse theologie en religiestudies en staat open voor predikanten, studenten en geïnteresseerden.

Inschrijven bij vormingsverantwoordelijke ds. Eefje van der Linden: vorming@vpkb.be

<https://vorming.protestant.link/event/contextueel-bijbellezen-een-tweetalige-studiedag/>



Integratiestage

Van zondag 3 oktober t/m vrijdag 8 oktober is er weer een integratiestage voor nieuwe predikanten en kerkelijk werkers in de VPKB, dit jaar opnieuw in de **Abdij van Brialmont** (Kasteel van Brialmont, 4130 Esneux, provincie Luik).

Op **dinsdag 5 oktober** hoort daar een **markt van de VPKB** bij, waarin allerlei werkingen binnen de VPKB zichzelf kunnen presenteren **van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur**. Het is de bedoeling dat de stagiairs de organisaties langsgaan, en zich engageren voor een project van één van deze organisaties.

Is er na de watervloed nog toekomst voor het protestants centrum in Nessonvaux?

*Wie had ooit verwacht dat de Vesder tot zo'n niveau zou stijgen en alles wat op een of andere manier in de weg stond zou wegva-
gen? Bij de recente overstroming van midden juli stond het water
op een bepaald moment hoger dan de brugreling, rondrijvende
auto's beukten op het gebouw in en een container spoelde over de
brug heen langs het centrum.*

In Nessonvaux, een idyllisch dorpje in de provincie Luik, heeft het Protestantse Centrum aldaar een lange traditie. Het werd 50 jaar geleden opgericht uit de toen krimpemde protestantse kerk-gemeente en ontwikkelde zich vervolgens tot een centrum waar talloze jongeren op kamp zijn geweest.

Het ligt direct aan de Vesder, een lieflijk riviertje van normaal enkele meters breed.

Hetzelfde riviertje heeft nu van de oever 8 meter weggeslagen, het hele Centrum heeft zwaar geleden en de helft van de kapel van het Centrum werd verwoest. De overblijfselen van de muren liggen in de rivier.

Op vrijdag 3 september bracht ik samen met de vicevoorzitter Franstalig, dr. Bernard Espion, een bezoek aan het zwaar door de recente overstromingen getroffen Protestants Centrum Nes-sonvaux.

We hadden daar een gesprek met ds. Enno Haaks, secretaris-generaal van het Gustav Adolf Werk en met mw. Sarah De-housse, coördinatrice van het Centrum.

Overal in Nessonvaux zijn mensen aan het opruimen. Vrijwil-ligers uit andere regio's helpen mee. Ramen en deuren staan wijd open om de huizen te drogen. Graafmachines, tractoren met zware laadbakken rijden af en aan door de soms smalle straten.



*Ds. Steven H. Fuite, mevr. Sarah Dehousse,
ds. Enno Haaks en Dr. Bernard Espion*

Precies een maand voor de enorme overstroming waren er nog renovatiewerkzaamheden in het Protestantse Centrum afgerond. Het is nog onduidelijk wat er met het Centrum zal gebeuren. Uiteraard zijn de gebouwen verzekerd. Echter, de verzekeringspolissen dekken en vergoeden weliswaar de schade, maar zodra de zgn. 'herstellwerkzaamheden' zo ingrijpend zijn dat er sprake is van heropbouw, moet men voldoen aan nieuwe normen, die veel strenger zijn en mag het niet meer in zijn oude staat hersteld worden.

Met regelmaat komt de Raad van Bestuur van het centrum bijeen en binnenkort is er een Algemene Vergadering. Wat zijn de opties? Zal het Centrum zijn activiteiten voortzetten op dezelfde plaats? Willen we dat wel? En mogelijk komen er vanwege de burgerlijke overheid nieuwe voorschriften m.b.t. overstromingsbescherming. Maakt het Centrum een doorstart elders, of stopt het? Heel veel is nog onzeker en het is onwaarschijnlijk dat er dit kalenderjaar al duidelijkheid zal zijn.

Vanop de brug laat zich het houten kruis in de kapel zien. Aan het eind van het bezoek, staande op de brug, klonk een gebed voor alle inwoners van de vallei en voor het team van het Protestantse Centrum.

Ds. Steven H. Fuite

<https://nl.protestant.link/is-er-na-de-watervloed-nog-toekomst-voor-het-protestants-centrum-nessonvaux/>

Een gift voor de getroffen VPKB locaties kunt u storten op:

Uniprobél vzw BE06 3100 0835 5022 met vermelding VPKB-watersnood (zonder fiscaal attest)



Leven en dood anders

Op maandagavond 1 november vindt op de begraafplaats van Ver-Assebroek de avondactiviteit 'Leven en Dood, anders' plaats: een sfeervol verlicht parcours nodigt je uit om op verschillende halteplaatsen stil te staan bij afscheid en rouw. Het project 'Leven en Dood anders' is een initiatief van pastorale eenheid Sint-Trudo i.s.m. VPKB Brugge, YOT & het HuisvandeMens. Vanuit onze kerk zullen Albert Eversen, Anja van Holst en ds. Jannica de Prenter aanwezig zijn met een 'bankje troost', en reiken zij aan de voorbijgangers troostende woorden aan uit de Bijbel. Het programma is doorlopend te bezoeken tussen 18.00 en 20.00 uur. De begraafplaats is gelegen achter de kerk, Pastoor Verhaegheplein Assebroek, bereikbaar met De Lijn (lijn 1 - terugrit kort na 20 uur is mogelijk).

NBV21

dicht bij de bron

NBV-21 middag in Brugge

Op woensdagmiddag 3 november organiseert de oecumenische werkgroep 'samen rond de Bijbel' een middag rond de NBV21: de nieuwe revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Het programma zal bestaan uit een presentatie van deze nieuwe vertaling door Jean

Bastiaens, muziek, getuigenissen vanuit de verschillende Brugse kerken en gemeenschappen, met nadien een receptie. Deze activiteit zal doorgaan in de St. Jakobskerk in Brugge om 14.00 uur. Flyers vindt u in het halletje van de kerk. Er is ook gelegenheid om zelf een NBV-21Bijbel aan te kopen. Een uitstekende gelegenheid dus om kennis te maken met deze nieuwe Bijbelvertaling.

Afscheid

Na meer dan 22 jaar trouwe betrokkenheid en vriendschap, zal mevr. Riek ten Kate – van de Westeringh afscheid nemen van de oecumenische werkgroep 'samen rond de Bijbel', waarin zij onze kerk vertegenwoordigd heeft. Natuurlijk zal zij nog uitgebreid bedankt worden voor haar jarenlange inzet.



leven en dood

ANDERS

stilstaan bij
afscheid en rouw

maandag 1 november 2021 **ALLERHEILIGEN**
begraafplaats Ver-Assebroek doorlopend van 18 tot 20 u.



doodgewoon
...een andere uitvaart



huis
van de mens
in wijding van de mensheid
www.huisvandeconsentatie.nl

www.sintrudo.net
secretariaat@sintrudo.net
050 35 89 34

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 19 september

Thema	God bidt in ons
Lezen	Jesaja 45:20-25; Marcus 9:14-29
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Dhr. P. Hellebuck
Collecte	Kerk

ZONDAG 26 september

Thema	Ik ben het begin en het einde
Lezen	Openbaring 1:1-8 en 1:9-20
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Collecte	Diaconie

ZONDAG 3 oktober - Heilig Avondmaal -

Thema	Een lied vanuit de hemel
Lezen	Openbaring 4:1-5 en 4:6-11
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Mevr. G. Labeur
Collecte	Kerk

ZONDAG 10 oktober

Predikant	Ds. P. Overduin <i>- Emeritus predikant PKN</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Collecte	Diaconie

ZONDAG 17 oktober

Thema	De boekrol en het Lam van God
Lezen	Openbaring 5:1-7 en 5:8-14
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Collecte	Kerk

ZONDAG 24 oktober

Thema	Als de hemel stil wordt... de weeën aangekondigd
Lezen	Openbaring 8:1-5 en 8:6-13
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Lector	Dhr. P. Hellebuck
Collecte	Diaconie

ZONDAG 31 oktober - Reformatiezondag -

Thema	De grote oogst en het lied van het Lam
Lezen	Openbaring 14:14-20 en 15:1-4
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Collecte	Kerk

ZONDAG 7 november - Heilig Avondmaal -

Thema	Een blik op het hemels bruiloftsfeest
Lezen	Openbaring 18:14,16b-24 en 19:1-10
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. G. Labeur
Collecte	Diaconie

ZONDAG 14 november

Predikant Ds. K. Groeneveld - *Emeritus predikant Chr. Gereformeerde kerk*
Ouderling Dhr. A. Deceuninck
Collecte Diaconie



Voor de kinderen



Hoe vaak kom je **'God'** tegen?

x	b	l	h	a	i	s	s	e	G	o	d	f	h	r	i	t	s	a	G
G	o	d	y	p	h	h	x	m	r	a	d	r	G	d	h	e	t	l	o
n	w	h	x	G	o	d	q	f	p	G	n	h	o	h	o	z	d	f	d
o	d	p	r	h	u	l	k	h	o	z	G	d	l	v	l	t	o	h	
d	o	G	v	n	e	d	g	l	c	d	z	e	G	o	d	r	d	a	G

KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☎ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- **Mevr. A. Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- **Mevr. M. Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- **Dhr. J. van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen,
Dhr. Adriën Deceuninck en Ds. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440