



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: eet wat, want de weg is nog lang
- 8 Gemeentenuws Brugge
- 10 Gemeentenuws Oostende
- 12 Gemeentenuws 'de Hoeksteen' Knokke-Heist
- 13 Terugblik interreligieus moment op 5 mei
- 15 Terugblik Nationale Hemelvaartsdienst
- 16 Van de kerkenraad
- 17 Wel en wee
- 18 Onze goede doelen
- 20 Een andere manier om te helpen
- 21 Nieuws uit het district
- 22 Voor de kinderen
- 23 Erediensten

Inleidend woord

Voor u ligt de Brugse kerkbode van juni. Er is weer genoeg te lezen. In de overdenking wordt u meegenomen naar het verhaal van Elia: een bemoedigend verhaal over vermoeidheid, vastlopen en opnieuw de moed vinden om door te gaan. In het bericht van de kerkenraad leest u meer over de verwachte hervatting van onze erediensten. Mevr. Helmgard Ziehm schreef een mooie terugblik op de nationale Hemelvaartsdienst en het inter-religieus moment op 5 mei. Erik Libbrecht geeft ons tips om op een andere manier te helpen. Er is gemeentenuws uit Brugge, Oostende en Knokke en ook in het district komen er veranderingen aan. Namens de redactieraad van onze kerkbode wens ik u veel leesplezier.

Ds. Jannica de Prenter



1 Koningen 19:1-9

¹Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. ²Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij’. ³Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter ⁴en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders’. ⁵Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker, en eet wat’. ⁶Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. ⁷Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je’. ⁸Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. ⁹Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.

Elia, Gods profeet, is van de ene op de andere dag een man geworden die het leven niet meer ziet zitten. Donkere gedachten overspoelen hem: ik kan niet meer; laat me verenigd worden met mijn voorouders, laat me niet langer hoeven leven. Alles heeft hij gegeven, maar de confrontatie met het koningshuis van Achab en Izebel is uitgelopen op een fiasco. Elia vlucht de woestijn in, waar hij hard geconfronteerd wordt met zichzelf. Niet langer wil hij ‘Gods stem’ zijn. Afgebrand, op, gefrustreerd en teleurgesteld, legt Elia zich neer onder een bremstruik. Het verhaal in 1 Kon 19 is een verhaal over vermoeidheid, stuklopen en toch opnieuw de moed vinden om door te gaan.

Opgebrand en moegestreden

In Elia brandt het profetenvuur: een radicale gedrevenheid voor de Thora, voor Gods woord. Hij heeft zich in een strijd gestort. Met heel zijn hart en met al zijn krachten vecht hij tegen afgoderij en onrecht, tegen de valse profeten van Baäl. Maar Elia is veel te haastig, en verwacht dat Gods geest als een lopend vuur bezit neemt van mensen. Elia wordt hard geconfronteerd met de politieke machten van zijn tijd. Het vuur dat laait in zijn hart is een verterende liefde, een laaiende vlam; vuur dat hem blind maakt voor zijn eigen welzijn en gezondheid. Elia raakt helemaal opgebrand. ‘Opgejaagd’, zoals Huub Oosterhuis dicht in het lied ‘nooit meer zonder reisgenoot’, wordt hij de woestijn in gedreven.



Elia in de woestijn © Op mijn levenslange reizen - Blog Kloosterhuissen.nl

Samen met zijn dienaar reist hij naar het zuiden, totdat ze komen bij Berseba, ook wel *Bir es-seba* genoemd: de ‘bron van de zeven goden’ of ‘zevenbron’ (Gen 21:14, 31-33; Amos 5:8; 8:14). Hier begint de reis van Elia. Hij laat zijn dienaar achter en trekt de woestijn in. Helemaal alleen.

Nulpunt

Na nog geen dag reizen stort Elia in. Zijn psychische en lichamelijke vermoeidheid worden hem teveel. Op die stille plek gaat hij onder een bremstruik zitten, waar hij nog een beetje schaduw heeft en verlangt hij naar de dood. Elia is op. Leeg, moegestreden en doodvermoeid roept hij tot de Enige: ‘Het is genoeg geweest, Heer; neem mijn leven’ (1 Kon 19:4).

Aangeraakt

De nacht valt en Elia valt in slaap. Ik vind het een ontroerend beeld: op een open vlakte, ligt Gods profeet ineen gekruld onder

een bremstruik. De duisternis van de nacht als beeld van het crisismoment waar Elia doorheen moet. Maar dan is er een engel, een *mal'āk* in het Hebreeuws: een bode van God. De engel wekt hem en raakt hem aan. 'Eet wat', (1 Kon 19:6), zijn de vriendelijke woorden van deze hemelse boodschapper. Wanneer Elia opkijkt ziet hij een kruik met water en vers brood dat in gloeiende kooltjes gebakken is. Maar Elia legt zijn hoofd neer en valt weer in slaap, alsof hij daarmee zeggen wil: 'laat maar', 'het hoeft niet meer'. Maar opnieuw maakt de engel hem wakker. 'Eet wat' (1 Kon 19:7), klinkt het voor de tweede keer, want de weg die voor je ligt is nog lang en zwaar. Op zijn dieptepunt wordt Elia aangeraakt door een volhardende engel, die voor hem zorgt toen hij het zelf niet kon; een stem uit de hemel die zegt: sta op, kies voor het leven. Bij het verhaal van Elia moet ik vaak denken aan Psalm 91:

*Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.*
Psalm 91:11-12

Het verhaal van Elia laat op prachtige wijze zien hoezeer liefdevolle zorg nodig is, wanneer wij op een dieptepunt komen. In de aanraking door Gods bode wordt Elia terug in beweging gezet. God stuurt soms mensen op onze wegen die zijn als engelen: die voor ons zorgen wanneer we het zelf niet kunnen; mensen die je de moed inspreken: houd vol, sta op, ga weer op weg. Het kantelpunt



Chagall – Elia en de engel, uit: The Jewish suite, the Jewish Museum, New York.

in Elia's weg met God is de tussenkomst van een volhardende, maar zorgzame bode die hem voor een tweede keer roept. De weg

die Elia gaat, moet verdergezet worden. Het profetisch geluid om recht en om waarheid mag niet verstommen. In de Elias, het oratorium van Mendelssohn Bartholdy over Elia, klinken er op dit moment in het verhaal de stemmen van drie engelen: 'Heft uw ogen op naar de bergen, vanwaar hulp tot u komt. Uw hulp komt van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft' (Ps 121:1-2).

Een stem in de woestijn

Gesterkt door het voedsel gaat Elia weer op weg. Veertig dagen en veertig nachten reist hij door de woestijn, tot hij bij de berg Horeb komt en daar een grot binnengaat. Op die heilige plek, waar Mozes de tien woorden ontving, hervindt Elia zijn roeping en wordt hij op nieuwe wijze aangesproken. De berg Horeb is in de Bijbel een mystieke ruimte... een plaats waar mensen te midden van de woestheid van de natuur, de hoge steile rotsen, en de onherbergzaamheid Gods aanwezigheid hebben ervaren. Het weer kan onstuimig zijn in de bergen. Er is een harde wind om Elia heen, hij ziet vuur en voelt de aarde schudden. Maar pas als het geluid verstomt, kan Elia Gods stem verstaan in het zachte fluisteren van een briesje. Hier stuiten we op de bijzondere betekenis van de woestijn. Het Hebreeuwse woord voor woestijn is *midbar*. Daarin klinkt ook het woord *dābar* mee. In het Bijbelse denken is de woestijn een plaats zonder woorden (*midbar* = zonder woorden). De woestijn is een plaats van leegte, om na te denken en te bezinnen. Een plek waar andere stemmen zwijgen en het geraas tot stilstand komt, zodat de stem van de Ander bij uitstek gehoord kan worden.

Zachte stilte

In de zachte, omhullende stilte, ervaart Elia Gods aanwezigheid. In het toelaten van die stilte, vind hij de kracht om opnieuw op weg te gaan. In de stilte die hem opnieuw op adem doet komen, breekt een nieuwe toekomst open. Met nieuwe ogen kan Elia kijken naar zijn roeping, en hij durft het weer aan om op weg te gaan, om op een nieuwe manier stem te zijn van de Eeuwige.

Over de waarde van de stilte schreef Marinus van den Berg een mooi gedicht:

*Gezegend de stilte
die mij op adem laat komen.
Gezegend de stilte
die mij rust schenkt.
Gezegend de stilte
die mijn wonden geneest.
Gezegend de stilte
die lawaai achter zich laat.
Gezegend de stiltegebieden.
Gezegend de oases van stilte.
Gezegend de stilte
die mij vol ontferming omarmt.
Gezegend de mensen
die stil kunnen zijn.
Gezegend de woorden
uit stilte geboren.
Gezegend de stilte
die kracht geeft.*

Gedicht voorgedragen op een gespreksavond
in de Elisabethparochie - Terneuzen

De weg is nog lang

Het verhaal van Elia mag ook ons bemoedigen. Deze lange tijd van corona heeft gevoeld als een woestijntijd, een tijd van leegte. Veel mensen zijn moe en uitgeblust: moe van het lange wachten, moe van steeds maar staren naar schermen, moe van het afstand houden. Toch heeft ook in deze tijd het woord geklonken. Misschien heb je de woorden van de Bijbel op een nieuwe manier gehoord, omdat het stiller was, omdat er minder moest. De tijd om op te staan is bijna aangebroken. Er komt weer een betere tijd aan, waarin fysieke diensten weer mogelijk zullen zijn. Maar ook voor ons is de weg nog lang: een tijd van opnieuw opbouwen en het zoeken naar gemeenschap staat voor de deur: niet terug naar het oude normaal, maar samen leren om met nieuwe ogen te kijken naar onze roeping om getuige te zijn van de stem van de Eeuwige, en er weer fris tegenaan gaan. Weer samen op weg, wat de toekomst ook brengen moge.

Ds. Jannica de Prenter

Op mijn levenslange reizen -
twijfel, donker achtervolgt mij.
Liefde, blind, holt voor mij uit,
zing ik steeds op and're wijzen
over wie ik niet kan spreken,
zing ik: 'ooit mijn hart te breken,
ooit mijn hart voor jou te breken'.

Opgereisd, pas halverwege,
met een keel kapot gezongen,
met een hart voor wie gebroken,
kruip ik onder dorenstruiken,
druk mijn ogen in de aarde,
smeeek dat nu dat het eind zal komen,
smeeek de dood, dat hij zal komen.

• Spoorloos trok voorbij de twijfel,
waar ik lag; de liefde keerde,
zag mij, bracht mij drank en spijs,
deed mij opstaan uit de dood.
Nog een leven zal ik reizen.
Nooit meer zonder reisgenoot.

Lied 812 Nieuw Liedboek
Tekst: Huub Oosterhuis

Inloopmoment in 't Keerske

Om de verbondenheid met elkaar te versterken willen we in juni beginnen met een wekelijks inloopmoment in 't Keerske. Wat we aan willen bieden is een bezinningsmoment van max. 20-30 minuten, met Schriftlezingen, een mini-overdenking en een gezamenlijk gebed. Daarna zal er gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten voor een goed gesprek. Het persoonlijk gebed gaande houden is niet altijd gemakkelijk. Daarom is samen bidden in een kleine groep zo goed: samen je zorgen en vragen neerleggen bij God en daarin steun en bemoediging vinden. Hoeveel mensen we mogen ontvangen en of we koffie en thee kunnen aanbieden zal afhangen van de nieuwe protocollen. Na bevraging is er een groep van 15 geïnteresseerden. In overleg met deze groep zullen we een moment zoeken dat voor iedereen past. In de gemeentemail hoort u over de vervolgplannen. Wees welkom om aan te sluiten!



Bijbelleerhuis Schepping, klimaat en profetische kritiek

Het Bijbelleerhuis over Schepping, klimaat en profetische kritiek is in volle gang. Er is een groep van ongeveer 20 betrokken

cursisten. De groep is zeer divers: van katholiek tot protestant. Er zijn ook godsdienstleerkrachten en vormingsmedewerkers bij. We ontmoeten elkaar steeds online via Zoom en hebben inmiddels drie boeiende bijeenkomsten achter de rug. Steeds is er een presentatie, die afwisselend wordt voorbereid door Jean Bastiaens en mijzelf. Daarna gaan we in groepjes uiteen in de zogenaamde 'break-out' rooms. De gesprekken zijn steeds zeer verrijkend.

Bijbelbabbel

Al enige tijd komen we met de deelnemers van de Bijbelbabbel in de buitenlucht samen. We doen dat om de twee weken op zondagmiddag. We gaan eerst wandelen met elkaar en babbelen volop over wat ons bezighoudt. Daarna hebben we een Bijbelbespreking in de open lucht, waarbij we een evangelietekst op ons leven proberen te leggen. Steeds sluiten we af met een kringgebed en het gezamenlijk bidden van het oecumenisch Onze Vader. Ons groepje is beetje bij beetje aan het aantrekken doordat de deelnemers vrienden, kennissen of familie meebrengen. Dat is natuurlijk hoopvol en bemoedigend. Omdat de deelnemers deze vorm van samenzijn ervaren als ontspannend, hebben we met hen afgesproken dat we tot het einde van de zomer nog doorgaan met dit programma: uitwaaien – op verhaal komen – de Bijbel open – en bidden.



Ds. Jannica de Prenter

Terugblik Pinksteren 2021 – ook dit jaar anders dan anders. Maar voor herhaling vatbaar, zo klonk het. Op het plein naast de kerk, in de open lucht onder een boom hadden we een multi-culturele oecumenische viering met zang van enkele koorleden van Matondo. Het thema was: *Helen* - heel maken, herstellen. In de periode die helaas nog niet achter ons ligt, is er veel kapotgegaan; Er is daarom alle reden om te werken aan heling en vergeving. Het zou schoon zijn als de kerk weer zo'n plaats van heling, vergeving en herstel mag zijn. De kerk, dat zijn wij, wij de leerlingen van Jezus van de 21^{ste} eeuw. Het zijn niet alleen de beroepskrachten in de kerken, het is niet alleen de geestelijkheid, de kerk dat is eenieder die de naam van christen wil dragen. Wij willen in de voetsporen van Jezus gaan. Aanwezig zijn, zoals onze Heer door zijn Geest is. En zo de Naam van zijn Vader heiligen in deze wereld. Zoals we bidden in het *Onze Vader*: Uw Naam wordt geheiligd.



VakantieBijbelFeest 2021 – als het enigszins mogelijk is hopen we deze zomer weer een VakantieBijbelFeest te houden in Oostende. Dat zal dan op **20, 21 en 22 augustus** zijn.

Het thema is:



Contact met elkaar, contact met God –
Hoe maak je contact?

De centrale Bijbeltekst is:

Roep je Mij aan, Ik geef antwoord

Psalm 91 vers 15a

Het team wat dit jaar ervoor zal zorgen dat de kinderen die komen wat leuk gaan beleven rond de Bijbelverhalen bestaat uit: Alida, Jasmine, Biju, Marianne, Esther en Andries. Een oecumenisch multicultureel team van protestanten en een katholiek. Ken je kinderen die mogelijk interesse hebben om te komen? Laat het ze alvast weten. Meer informatie volgt.

Agenda juni 2021

| | |
|-----------------------------------|--|
| elke zondag | Vier de zondag! <u>Iedere</u> zondag zal er iets gedeeld worden om samen de zondag te vieren |
| zondag 6 juni | 11:00 uur viering met max. 15 bezoekers – vooraf aanmelden |
| zondag 20 juni | 11:00 uur samenkomst (met max. ?? personen) |
| elke maandag, woensdag en vrijdag | 14 tot 17 uur Hazegraskerk open – spring eens binnen |
| elke donderdagavond | 19:30 uur contactmomentje via ZOOM voel je vrij om aan te haken |

Actuele Info vindt u op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout

Het echte nieuws vanuit Knokke-Heist: vanaf medio juni kunnen wij weer terecht in de Anglicaanse kerk. Dat maakt het ook mogelijk dat er toeristen naar de dienst komen. Dat is een welbekend verschijnsel in Knokke. Ze zijn Franstalig of Duitstalig maar proberen toch de Nederlandse dienst te volgen. Misschien moet ik af en toe een samenvatting geven in het Engels, Frans of Duits.

Ik hoorde van sommige gemeenteleden dat ik misschien wel te veel aanbod heb. Bijbelstudies op video, een Bijbelbespreking via Skype op de dinsdag, erediensten op de zondag met een hoog percentage Bijbelse inhoud. Nu verwacht ik niet dat iedereen alles volgt. Maar ik vind het wel noodzakelijk om dit alles aan te bieden, ook voor de grote groep belangstellenden die met de gemeente meeluisteren.

Dat roept een interessante vraag op. Horen die belangstellenden er toch ook een beetje bij? Vormen zij de "buitenkring" van de gemeente? We leven nu eenmaal in een digitaal tijdperk. De gemeente staat uitgebreid op het internet: met een eigen website, een eigen Facebookpagina, en dan staan er ook nog vele activiteiten op de Facebookpagina van de Kustcombinatie. Ook mijn eigen werk buiten de gemeente om, is op YouTube en Facebook makkelijk te vinden. Dus: waarom niet? Knokke is dan een soort gastvrouw voor die belangstellenden.

Hoe zit het nu met ons regionale werk? De gezamenlijke erediensten? De video's van de gesprekken van ondergetekende met Andries en Jannica? Ik weet dat deze video's meer belangstelling trekken van buiten onze drie gemeenten, dan van onze gemeenteleden zelf. Is dat erg? Ik denk dat voor een kleine gemeente als Knokke in ieder geval geldt, dat het niet erg is dat onze uitstraling naar buiten groter is dan wat we gezamenlijk lokaal doen. Dat geldt voor ons allemaal: Brugge heeft een sterke presentie in de oecumene; Oostende heeft een duidelijke diaconale presentie; Knokke heeft een duidelijke digitale presentie: een Leerhuis op het Internet. Terwijl we op zondag alle drie gewoon gemeente van Christus zijn.

“Gewoon”? Maar is het niet buitengewoon een gemeente van Christus te mogen zijn? Zo ervaar ik het wel. Want ook in Knokke wordt het evangelie gepredikt, bestudeerd en geleefd.

Vanuit Knokke een hartelijke en broederlijke groet aan de gemeenten in Brugge en Oostende.

Ds. Robbert Veen

Terugblik interreligieus moment op 5 mei

De interreligieuze viering binnen de stad Brugge lijkt me een nieuw en zeer inspirerend initiatief dat de verschillende gemeenschappen dichter bij mekaar kan brengen. De vzw. ORBIT met zetel in Brussel verleende hieraan haar mede-werking. De vzw. ORBIT heeft als doelstelling:

- De democratische dialoog en samenwerking van en binnen culturen, religies en levensbeschouwingen en de beleving ervan.
- Een gelijke maatschappelijke positie van alle burgers.
- Het respect van de (grond)rechten en de waardigheid van migranten met en zonder wettig verblijf, met een bijzondere aandacht voor de oorzaken van migratie.

Als inleiding verwees burgemeester Dirk de Fauw naar een gebrek aan directe contacten tussen de verschillende gemeenschappen in deze pandemie. Tijdens deze viering mochten ze dus allemaal hun boodschap van hoop en verbondenheid overbrengen. De burgemeester vroeg ook om één minuut stilte voor de slachtoffers van deze pandemie.

Verleenden hun medewerking:

- Ds. Jannica De Prenter voor de VPKB Brugge en Kust.
- Een lid van de Vrijzinnige Gemeenschap, die over geen heilig boek beschikt, maar zich baseert op de wetenschap. Ze zei dat we deze beproeving met goede moed moeten doorstaan, waarbij we troost en kracht kunnen vinden in de natuur, in de wetenschap, in onze eigen veerkracht en het vermogen om ons aan te passen.
- Mevr. Nadine van Parys van de Adventskerk te Brugge presenteerde een tekst van Herman Andries, waarvan de boodschap was: de moed erin houden en in vertrouwen wachten totdat het beter gaat.
- De katholieke priester Lode Vandeputte gaf een boodschap van hoop en vertrouwen op het feit dat uiteindelijk het leven altijd sterker zal zijn dan de dood en dat we het licht aan het einde van de tunnel zullen zien.

- De vertegenwoordigster van de ZEN-gemeenschap, een vorm van Boeddhisme, lichtte een tipje op van de ZEN-tekst: de mens moet ontwaken, mits meditatie en oefeningen de juiste richting waar hij naartoe wil ontdekken, met als doel dat hij als waarachtige mens kan leven. Het is dus een pragmatische psychologie en filosofie, bedoeld om inzicht te krijgen in de werking van de eigen geest en zodoende de geest tot rust te brengen.
- Ds. André de Winne van de Pinkstergemeenschap verwees naar een bemoedigende tekst van de profeet Jesaja, die kracht en sterkte kan geven.
- Vader Bernard Peckstadt van de Orthodoxe parochie te Brugge zegt dat de overwinning van het leven over de dood zin geeft aan ons leven, dat alle mensen nood hebben aan verbondenheid met alle anderen, en hij eindigt met een gebed.
- De vertegenwoordigster van de Anglicaanse Kerk vertrouwt op het feit dat het geloof troost, hulp en steun verleent aan de zoekende mens.
- De Islamitische gemeenschap, vertegenwoordigt door een man en een vrouw, citeert enkele profeten, vooral Mohammed, die ondanks moeilijke tijden en persoonlijke tegenslagen vasthield aan zijn geloof in een betere toekomst.
- Pastoor Dominique Ballegeer van de vzw. ORBIT schenkt namens de stad Brugge een wensboom aan de Bruggelingen, die in het Visartpark zal worden geplant en waaraan iedere burger een wenskaart van hoop en vertrouwen zal kunnen vastmaken.

Er was een mooie muzikale omlijsting van deze plechtige ceremonie, die werd afgerond door wenskaarten, die alle aanwezigen in deze wensboom mochten hangen. Ik vond deze ceremonie mooi en inspirerend, omdat ze toeliet een glimp te kunnen opvangen van de manier waarop de verschillende gemeenschappen hopen het hoofd te kunnen bieden aan tegenslagen in het leven, en aan deze crisis en pandemie met al haar beproevingen.

Van moe naar moed was een initiatief van: Orbit, de diversiteitsdienst Brugge, het Cultureel Islamitisch Centrum, Zen Sangha Brugge, de Adventskerk te Brugge, Pinkstergemeente de Kruispoort, de Verenigde Protestantse Kerk te Brugge, de Anglicaanse kerk, orthodoxe parochie HH. Helena en Konstantijn, parochiefederatie Sint-Donatianus en de St. Michielsbeweging.

Helmgard Ziehm



Terugblik Nationale Hemelvaartsdienst

Deze indrukwekkende viering in de drie landstalen heb ik bijzonder kunnen appreciëren. Het is een mooi initiatief dat ons toelaat om ook eens kennis te maken met andere protestantse gemeenten, die zich in zes verschillende districten bevinden op het Belgisch grondgebied.

Alle districten waren vertegenwoordigd door hun respectievelijke predikanten, waaronder ook ds. Jannica de Prenter. Er was ook een zeer verzorgde muzikale omlijsting van deze eredienst door het koor van Jemappes. Iedere predikant bracht zijn boodschap over in de taal van zijn eigen district, een boodschap van hoop en vertrouwen, waaraan vaak een gebed of een psalm was toegevoegd. Wat een rijkdom aan spiritualiteit en diversiteit! Dit viel bijzonder op in het district Liège, waar pasteure Ann de Bramaker ook migranten aan het woord liet komen. Ze mochten allemaal een korte Bijbeltekst voorlezen in hun eigen moedertaal. Dit gebeurde in het Portugees, Farsi, Keniaruanda, Hongaars, Italiaans en zelfs Lingala! Een indrukwekkende bijdrage, waarbij de verbondenheid in het geloof duidelijk voelbaar was.

Een hoogtepunt aan spiritualiteit was de dialoog tussen ds. Steven H. Fuite, voorzitter van de Synodale Raad, en de vertegenwoordigers van de zes districten. Ze stelden o.a. vragen over de



toekomst van de kerk en het geloof. Ds. Fuite gaf zijn visie te kennen, in wijze woorden waaraan kennelijk veel aandacht werd geschonken; hij zei ook dat de kerk nooit zal stoppen met zichzelf te reformeren. Deze prachtige ceremonie werd afgerond met de viering van het Heilig Avondmaal o.l.v. ds. Edwin Delen.

Hopelijk is dit initiatief niet een eenmalig evenement en kan men in de toekomst deze samenwerking nog verder uitbouwen!

Helmgard Ziehm

Verkiezingen leden kerkenraad

De ambtstermijn (4 jaar) van 3 kerkenraadsleden, de heren Jan van Groenigen, Patrick Hellebuck en Albert Eversen, verstrijkt dit jaar in september. Jan van Groenigen stelt zich niet herkiesbaar. We zoeken dus naar leden die zich verkiesbaar willen stellen. Stemgerechtigde leden kunnen per mail of schriftelijk kandidaten voordragen bij onze dominee. De verkiezing zal plaats vinden in september 2021.

Verwachte hervatting erediensten

Tijdens het laatste overlegcomité klonk een hoopgevende beslissing: vanaf woensdag 9 juni zullen erediensten binnen weer toegelaten zijn met een maximum van 100 personen. Momenteel ligt het besluit bij de Raad van State. Pas wanneer er een ministerieel besluit is, zullen wij de nieuwe protocollen waar de VPKB zich voor heeft ingezet, ontvangen. U zult begrijpen dat deze protocollen noodzakelijk zijn om te bepalen op welke wijze wij onze erediensten kunnen hervatten. Een sterke voorkeur gaat uit naar een hervatting in 't Keerske. Maar of dit haalbaar zal zijn, zal afhangen van de nieuwe protocollen. Met name de 10m² per persoon is steeds een struikelblok geweest. Gelukkig is onze gemeenschap ook weer welkom in de St.-Walburgakerk, en hebben we deze goede tweede optie achter de hand. Gezien deze ontwikkelingen heeft de kerkenraad zondag 27 juni gekozen als mogelijke datum voor de hervatting van onze erediensten. Tot die tijd blijven we dus zeker nog online. Zodra de nieuwe protocollen binnen zijn, zal de kerkenraad zich beraden in een extra vergadering. U bent heel welkom om uw mening of ideeën te delen met de kerkenraad. In onze beslissingen houden we steeds één principe voor ogen: wij willen een gastvrije gemeente blijven en vinden het belangrijk om zoveel mogelijk samen te blijven in ons vieren, waar ruimte moet zijn voor zowel jong als oud. Daarbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met verschillende behoeften. Houd de gemeentemail, website en facebook in de gaten voor meer nieuws. Eén ding is wel zeker: langzaam komen er betere tijden aan.

De Kerkenraad

Opgemaakt 27 mei 2021

wel en wee...

Op 7 mei is mijn moeder, Alida Eversen-Knibbe, overleden op de gezegende leeftijd van 96 jaar in Ede (Gld). In bijzijn van mijn broer is zij ingeslapen. Moe, en van het leven verzadigd. Met mijn zus heeft zij haar begrafenis voorbereid; het opbaren thuis (wat zal ik aantrekken?, de bloemen..), de liturgie van de dankdienst, het vervoer naar begraafplaats Westerveld in Driehuis (NH) Zij verraste ons met haar wens dat alleen vrouwen haar kist mochten dragen: mijn zus, Dorine, kleindochters... Zij was voorbereid, ja, verlangde te mogen sterven. In de zekerheid van het geloof verlangde zij mijn vader terug te zien, haar ouders, haar 11 zussen en broers die haar waren voorgegaan.

Zaterdag de 15 mei is de dankdienst gehouden (dankdienst te bekijken op: *kerkdienst gemist. ELG Ede.*) in aanwezigheid van kinderen en kleinkinderen tot in de vierde graad. Daar was zij trots op dat zij de geboorte van een achter-achter- kleinkind nog mocht meemaken. Zeker moest op haar begrafenis het lied “*Ik zie een poort wijd open staan*” gezongen worden. In de kerk mocht dat niet gezien de huidige maatregelen. Het is dan aan het graf gezongen en daarmee hebben wij afscheid genomen. Dankbaar om wie zij is geweest.

Een knipsel dat verschillende keren werd teruggevonden in haar boeken:

*Wanneer ik straks lig uitgeteld,
tel ik bij God nog voluit mee.
Ik blijf geborgen in Zijn vree,
ook als de dood mij heeft geveld.*

*Kreeg doodgaan niet een nieuwe naam?
Het werd: ontslapen in de Heer.
Dat lees en spel ik telkens weer.
Het wil niet meer bij mij vandaan.*

Geert Boogaard

Albert Eversen.



Onze goede doelen

Diaconale doelen in Israël/Palestina krijgen al een groot aantal jaren onze steun, maar er is zelden een goed moment om er aandacht voor te vragen. Toen we dit schreven, leek de situatie er van schermutselingen in een oorlog te veranderen en ook nu u het leest zal er geen “oplossing” zijn.

Gelukkig kunnen we, ook zonder “oplossing”, initiatieven en organisaties steunen en daarmee een positieve bijdrage leveren. We hebben dat in de afgelopen jaren steeds evenwichtig verdeeld tussen Israël en Palestina en zullen dat ook nu doen.



Nes Ammim

נס אממ'ים

نيس عميم

In Israël steunen we Nes Ammim, een bij ons welbekend doel en een plaats die sommigen van ons zelfs bezocht hebben. Onze vroegere predikant Ds. Frans van der Sar kwam van Nes Ammim,

waar hij samen met zijn vrouw Ds. Annemarie van Andel werkte, naar Brugge. Nes Ammim heeft dus geen introductie nodig, maar het is goed te vermelden dat het oorspronkelijk bedoeld was om na de Holocaust de relatie tussen christenen en het Joodse volk te herstellen. Inmiddels is het uitgangspunt de dialoog tussen joden, christenen en moslims en tussen Europeanen en Joodse en Palestijnse Israëli's. De corona-crisis heeft ook voor Nes Ammim grote consequenties gehad. Het hotel is twee periodes voor langere tijd gesloten geweest en er zijn een jaar lang geen vrijwilligers geweest. Ook het ontvangen van dialooggroepen was dus onmogelijk. Het zal moeilijk worden om alles weer op te starten. Maar na de joods-arabische rellen tijdens de laatste Gaza-oorlog, in meerdere gemengde steden in Israel, is het dialoogwerk des te meer nodig. Hopelijk kan Nes Ammim daarin weer een goede rol vervullen en zullen er vanaf deze zomer weer vrijwilligers zijn. Meer informatie vindt u op de websites: www.nesammim.nl en www.nesammim.org/nl/



TENT OF NATIONS
People Building Bridges

Onze steun in Palestina gaat naar “Tent of Nations”, een boerderij van een Luthers Palestijnse familie Nassar op de Westbank, niet ver van Bethlehem. “Tent of Nations” ziet zich als symbool van [christelijk pacifisme](#) en

is uitgegroeid tot een ontmoetingscentrum en een belangrijke alternatieve pelgrimsplaats in de [bezette Palestijnse gebieden](#), vooral voor jonge mensen. Ook “Tent of Nations” moest het afgelopen jaar de meeste van haar activiteiten annuleren vanwege corona. In mei 2021 bestond de boerderij 105 jaar. Hopelijk laten de omstandigheden het toe dat dit jubileum feestelijk kan worden gevierd.

“WE REFUSE TO BE ENEMIES” blijft hun basismotto, gemotiveerd door de Bijbeltekst “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”. Makkelijker



gezegd dan gedaan in een bijzonder complexe situatie waarin vijandigheid en onrechtvaardigheid de orde van de dag zijn. Om er iets van te begrijpen en mee te voelen is de website www.tentofnations.nl een aanrader.

Zonder steun van buitenaf kunnen beide organisaties niet bestaan en onze diaconie geeft steun uit de algemene middelen. Uw steun kan via ons, maar u kunt ook direct steunen. U vindt de nodige informatie op de eerder genoemde websites die een zeer goed beeld geven en ook bankrekeningen vermelden.

De Diaconie

Een andere manier om te helpen

*Ecologisch en sociaal:
Verzamel herlaadbare
lithium-ion batterijen!*



Wij maakten kennis met **Roots**, een Engelse ecologische hulporganisatie, actief onder andere in de kampen van Duinkerke.

Ze leggen zich toe op het ruimen en recyclen van afval, daar waar de overheid niks voorziet. Daarnaast hebben ze een elektronica atelier waar oude lithium-ion batterijen gerecycleerd worden tot handverwarmers, powerbanks, laadstations en zaklampen. Essentiële zaken om te verdelen onder dakloze mensen.

Wat we zoeken zijn lege, halfvolle of volle batterijen. U vindt ze bijvoorbeeld in laptops, smartphones, verlichtingsapparatuur, vape-pennen, medisch apparatuur, elektrische fietsen en auto's, nieuwe boormachines, viseuses, en dergelijke.

Batterijen die niet meer voldoen in hun huidige functie kunnen dus wel een nieuwe functie krijgen.



Heb je ergens Li-ion batterijen liggen, bezorg ze ons. Je helpt het milieu, ze krijgen een nieuwe leven en zullen het leven van mensen in nood iets dragelijker maken.

Financiële steun is ook welkom. Neem hiervoor contact met ons. Een klik of “volgen” op instagram, twitter, facebook of tiktok: **charitableroots** helpt ook al.

Families Libbrecht.

Nieuws uit het district

In aansluiting op het nieuws uit het district in de kerkbode van april is er weer één en ander te melden.

- Over de vacante gemeentes **Ronse** en **Kortrijk** voorlopig nog geen verder nieuws.
- **Roeselare**: Ds. Elly Bouman gaat per 1 oktober met emeritaat, vanaf die datum zal Roeselare dus vacant zijn. Als consulent is ds. Jannica de Prenter gevraagd en heeft zij toegezegd de gemeente Roeselare bij te staan in haar zoektocht naar een nieuwe predikant.
- Maar meer tijd en aandacht ging er de afgelopen tijd naar een **stads-predikant** voor de stad Gent.

Er vonden gesprekken plaats met de beide kerkenraden en vertegenwoordigers hiervan. Uit deze gesprekken is gebleken dat beide gemeenten graag willen samenwerken in verband met het aanstellen en begeleiden van een stadspredikant in Gent. Er werd een werkgroep opgericht, samengesteld door telkens twee afgevaardigden van de beide kerken en van het districtsbestuur.

Er werd heel veel met elkaar gesproken, wat geleid heeft tot een conceptnota voor een stadspredikant. Deze conceptnota werd op een bijzondere districtsvergadering goedgekeurd, en naar de Synodale Raad gestuurd met de vraag deze nota op hoger niveau (het ministerie van Justitie) neer te leggen. Dit is ondertussen gebeurd, de Synodevoorzitter heeft aan de minister de vraag gesteld om de predikantsplaats van Geraardsbergen om te vormen tot een predikantsplaats, administratief verbonden aan Gent-Rabot, ten behoeve van een stadspredikant voor Gent.

Wij wachten nog op antwoord.

Bestuursverkiezingen: Door het ontslag van ds. Buzogány, het vertrek van ds. Elly Bouman en het einde mandaat van Riek ten Kate werden er op de vergadering van 29 mei de volgende personen gekozen in het districtsbestuur:

- Ds. Eefje van der linden
- Ds. Jannica de Prenter
- Mevrouw Nele Lemaire
- de Heer Leendert Holleman

Wij wensen hen allen een gezegende tijd toe in het districtsbestuur.

Riek ten Kate

Voor de kinderen



Marcus 3: 20 – 35

Jezus legt uit dat iedereen die leeft zoals God vraagt, zijn “familie” is.



Zoek de 6 verschillen bij de 2 tekeningen.
Jezus spreekt tot de mensen



Jezus nodigt je uit om een deel te worden van zijn familie.
Teken jezelf en je eigen familie rond Jezus.



Gebruik de onderstaande sleutel om de code te breken

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

18, 22, 23, 22, 9, 22, 22, 13 23, 18, 22 23, 12, 22, 7 4, 26, 7 20, 12, 23

4, 18, 15 23, 18, 22 18, 8 14, 18, 17, 13 25, 9, 12, 22, 9

14, 18, 17, 13 1, 5, 8 22, 13 14, 18, 17, 13 14, 12, 22, 23, 22, 9

Erediensten

***De online diensten zijn nog voorzien t/m 20 juni.
Ze zijn beschikbaar vanaf 9.00 uur en worden bekend
gemaakt via mail, website en facebook.***

ZONDAG 6 juni

| | |
|-----------|---|
| Thema | Wijsheid en recht gaan hand in hand |
| Lezen | Spreuken 28:1-6, 8-10, 12-18 Lucas 6:31-35 |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i> |
| Lector | Mevr. M. Lammens |

ZONDAG 13 juni

Vrije zondag van onze predikant; er zal verwezen worden naar een online eredienst uit de regio Brugge-Kust.

ZONDAG 20 juni

| | |
|-----------|---|
| Thema | Gezegend die wijs zijn en talenten benutten |
| Lezen | Spreuken 30:10-31 Lucas 19:11-27 |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i> |
| Lector | Dhr. P. Hellebuck |

***Start reguliere erediensten om 10.00 uur.
Locatie nader te bepalen afhankelijk van de maatregelen.
Houd gemeentemail, website en facebook in de gaten.***

ZONDAG 27 juni

| | |
|-----------|---|
| Thema | Alleen bij God vind ik rust |
| Lezen | Psalm 62 |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Deceuninck |
| Diaken | Mevr. M. Lammens |

ZONDAG 4 juli

Thema Bidden begint met stilte
Lezen Psalm 65
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Mevr. A. Klifman
Diaken Dhr. P. Hellebuck

ZONDAG 11 juli

Predikant Ds. W. in 't Hout *-predikant PKN Ommoord*
Ouderling Dhr. A. Eversen
Diaken Dhr. J. van Groenigen

ZONDAG 18 juli

Thema U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid
Lezen Psalm 90
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Dhr. A. Deceuninck
Diaken Mevr. M. Lammens



KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☎ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- **Mevr. A. Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- **Mevr. M. Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- **Dhr. J. van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen,
Dhr. Adriën Deceuninck en Dhr. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440