



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Troost, troost mijn volk!
- 9 Wel en wee
- 10 Gemeentenuws Brugge
- 12 Van de kerkenraad
- 13 Nieuws van VZW de vrienden
- 14 Amnesty schrijfmarathon
- 15 Onze goede doelen
- 17 Gemeentenuws Oostende
- 18 Nationaal nieuws
- 20 Districtsnieuws Oost- en West- Vlaanderen
- 21 Nieuws uit de oecumene &  
levensbeschouwelijke dialoog
- 23 Vredeslicht
- 24 Erediensten
- 27 Voor de kinderen

**[protestantsekerkbrugge.be](http://protestantsekerkbrugge.be)**



## ***Inleidend woord***

Deze kerkbode staat in het teken van Advent: die bijzondere tijd van verwachten en uitzien naar licht. In de overdenking wordt u meegenomen naar het troostlied in Jesaja 40. Het is een lied dat ook tot onze harten spreken wil: dat God komt om te troosten en het duister verdrijven zal. Paden worden rechtgemaakt, heuvels geslecht. In het duister van de nacht ontvouwt zich een weg, een nieuw begin. Het artikel wel en wee vraagt uw aandacht voor de pastorale noden in onze gemeente. Ondanks de nieuwe beperkingen blijven we plannen maken. U leest erover in het gemeentenuws. Vanwege ziekte is er dit keer geen bijdrage van ds. Robbert Veen. Daarnaast is er ook nieuws uit het district en van de Synode. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier.

*Ds. Jannica de Prenter*



*Licht in onze ogen,  
redder uit de nacht,  
geldt uw mededogen  
nog wie U verwacht?*

*Als der mensen trooster  
roepen wij U aan:  
noem de namelozen  
met een nieuwe naam!*

*Kyrie eleison,  
wees genadig, Heer!  
Breng ons naar de morgen  
wacht niet langer meer!*

**Lied 463 Nieuw Liedboek**

### ***Inleveren nieuwe kopij: donderdag 20 januari 2022***

*Wensen voor het gemeentenuws en of wel en wee kunt u richten aan de redactieraad.*

## **Overdenking: Troost, troost mijn volk!**

### **Jesaja 40:1-11 (NBV)**

<sup>1</sup>Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.

<sup>2</sup>Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen.

<sup>3</sup>Hoor, een stem roept:

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.

<sup>4</sup>Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.

<sup>5</sup>De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.  
De HEER heeft gesproken!’

<sup>6</sup>Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?  
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.

<sup>7</sup>Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast.  
Ja, als gras is dit volk’.

<sup>8</sup>Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.

<sup>9</sup>Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet.

Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’

<sup>10</sup>Ziehier, God, de HEER!

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.

Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.

<sup>11</sup>Als een herder weidt hij zijn kudde:

zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooiën.

## **Jesaja 40: stem in donkere tijden**

‘Troost mijn volk’: met deze liefdevolle woorden begint het zogenaamde troostboek van Jesaja, het tweede grote hoofddeel van Jesaja (Jes 40–55), dat geschreven is tegen de achtergrond van de Babylonische ballingschap. In Juda ligt de duisternis over het land als een dikke mistige deken. Een nacht waar maar geen einde aan lijkt te komen. Vanuit het Oosten laait het geweld op, precies zoals de profeet voorspeld had. Samen met de Meden zijn de Babyloniërs opgetrokken met al hun legers. In 614 v. Chr. wordt de grote stad Assur verwoest, en niet lang daarna moet ook het land van Juda eraan geloven. Wanneer de profeet deze woorden neerschrijft, ligt Jeruzalem reeds in puin. De aarde is verkoold, de akkers zijn platgestampt. Het hele land is een chaos, een woestenij, en grote delen van de bevolking zijn weggevoerd naar Babylon. Hoe triest en treurig Jeruzalem erbij ligt wordt bezongen in het boek Klaagliederen. Heel sprekend dicht Jeremia over vrouwe Jeruzalem:

*Een weduwe is zij geworden,  
zij die groot was onder de volken.  
Heel de nacht weent zij,  
haar wangen zijn nat van tranen.  
Er is niemand die haar troost.  
Klaagliederen 1:1b,2a*

## **Een troostlied in ballingschap**

Afgescheurd van hun geboortegrond, en beroofd van hun vrijheid, moeten de ballingen het zien uit te houden in een ver en vreemd land. De ballingschap duurt eindeloos lang. Hun harten zijn zwaar van leegte en gemis, en niemand weet hoe lang deze nacht nog duren zal. En juist tot hen zijn die woorden gericht uit Jesaja 40. Jesaja 40 is een profetisch visioen waarin verschillende stemmen klinken. Het zijn dialogen tussen God, de profeet en twee andere profetische stemmen, die we hier nog het best kunnen beschouwen als hemelse vreugdeboden die Gods bevrijdende en troostende kracht verwoorden. Het is een zingen in de nacht, waarin hemel en aarde elkaar heel even raken. Jesaja 40 heeft ook een prachtige poëtische structuur. Als in een beurtzang gaan de verschillende profetische stemmen met elkaar in gesprek. Jesaja 40 is een lied dat vol is van hoop en licht voor mensen die neerzitten in het duister. In deze overdenking neem ik u mee naar dit mooie lied.



Licht in het donker © Unsplash

## Troost voor mijn volk

‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God’ (Jes 40:1). Het lied begint met zachte, hoopvolle tonen. In vers 1 is het de Heer zelf, de God van Jakob, die de profeet aanspreekt met zijn raad. Troost, troost! Twee keer valt het Hebreeuwse werkwoord *nāḥam*, en dat in de gebiedende wijs. De profeet wordt door God gezonden om de ballingen te troosten, om hen moed in te spreken met een boodschap van bevrijding.

## Een belofte van herstel

Troost betekent hier veel meer dan meeleven of medelijden hebben. Troost betekent voor de ballingen dat er een einde komt aan hun benarde situatie. Tegelijk heeft Gods troost ook alles te maken met het verbond tussen de Eeuwige en zijn volk. God laat zich hier zien in al zijn barmhartigheid. Dat lezen we in vers 2. Troost is het herstel van Sion. God zelf zegt dat het genoeg is geweest, dat hun straf voldaan is. Wat gebroken is, maakt hij weer heel. Tot het hart van Sion zal hij spreken en tot mensen die dolen in het donker en geen licht meer zien, zal hij zich wenden. Hun zware harten zal hij verlichten, hun treurende gemoed vertroosten: dat deze tijd van slavendienst eindelijk voorbij is; de schuld voldaan; het verbond hersteld. Al jaren zitten de ballingen daar; misschien wel al meer dan veertig jaar. Maar het is voorbij, volbracht, genoeg geweest. God heeft hun berouw gezien en hun gehuil gehoord.

## Een nieuwe weg

‘Een stem roept in de woestijn’. Vanaf vers 3 verschuift het perspectief. De profeet hoort de vreugdeboden al roepen vanuit de hemel. ‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God’. Midden onder hen wordt Gods redding voelbaar. Je hoort het aan de beeldspraak, hoe er beweging ontstaat. Er opent zich een weg en God zelf zal hen voor gaan. Kunstig is het parallelisme in vers 4, waar de schrijver speelt met tegenstellingen tussen hoog en laag, tussen vlak en stijl:

*Laat elke vallei verhoogd worden  
en elke berg en heuvel verlaagd,  
laat ruig land vlak worden  
en rotsige hellingen rustige dalen.*

De stoet formeert zich al en God zelf zal hen voorgaan, zoals het was in de tijd van Mozes. Een lange woestijntocht ligt voor hen. Ze zullen door de grote Arabische woestijn moeten trekken, die Israël scheidt van het Babylonische rijk, het gebied dat later Perzië zou heten. En dat is geen zandwoestijn, maar een bar en onherbergzaam gebied: ze moeten door diepe dalen en door ravijnen trekken. Het zal een vermoeiende reis zijn, die alles van hen zal vragen. Geen rechte weg, maar een pad vol met hindernissen.

### **Gods luister wijst de weg**

Hoe zwaar hun reis ook zal zijn en hoeveel ontberingen ze ook mogen meemaken op hun pad, toch zal er een weg zijn. Want de Heer zelf gaat hen voor, hij baant voor hen een pad. ‘De luister van de Heer zal zich openbaren’, zegt de stem in vers 5. Nu valt het Hebreeuwse woord *kābôd*. Dat kan niet alleen glans betekenen, maar in deze context vooral ook ‘glorie’ of ‘macht’. Het is een woord dat we kennen uit de woestijnverhalen in Exodus en Numeri, en daar mogen we het ook mee verbinden: Gods lichtend gelaat die hen omgeeft als een beschermende kracht, een wal tegen het kwaad... zo beeldend verteld in de Exodus, als de wolkkolom die hun achterhoede beschermt en de vuurkolom die voor hen uitgaat en hen richting wijst in het donker. Met diezelfde macht en bescherming gaat de Heer hen voor in deze tweede uittocht, deze reis terug naar het land van belofte.



**Een nieuwe weg aan de horizon © Pixabay**

### **Hoe lang duurt de nacht?**

Een weg die bezaaid ligt met stenen en hindernissen, met rotsblokken waar je zomaar over kunt struikelen. Hoe herkennen wij dat beeld vandaag in ons leven en het leven met elkaar? We hadden allemaal gehoopt dat 2021 beter zou worden. We hebben al

zoveel hobbels moeten nemen. En nog is het niet voorbij. Weer verscherpen de maatregelen en leven we in onzekerheid. Je wordt er soms moedeloos van en vraagt je af hoe lang dit nog moet duren. Maar hoor dan de woorden uit Jesaja, die stem die ook roept tot ons: troost, troost, mijn volk! Er komt een einde aan deze tijd. We zijn er nog lang niet. Maar wij mogen geloven dat God ons voorgaat, dat hij ons een weg baant en richting wijst, waar wij geen wegen meer zien.

### **Wat zou ik roepen?**

Het visioen helt over naar een gesprek, een dialoog. Weer klinken in vers 6 dezelfde woorden: ‘een stem roept’. Opnieuw spreekt ook een vreugdebode tot de profeet. Maar nu is er ook een stem die antwoordt. We mogen die woorden begrijpen als het antwoord van de profeet. ‘Wat zou ik roepen?’ Alsof de profeet wil zeggen: hoe moet ik heil en bevrijding verkondigen aan dit volk? Het bezwaar van de profeet gaat over de menselijke kwetsbaar-



**Veldbloemen in de wind** © Unsplash

heid. De mens is als gras dat verdort, als een veldbloem die verwelkt. De profeet denkt aan de voorjaarsbloemen die in het regenseizoen de woestijn bekleeden met hun bonte bloemenpracht. Maar als God een wind doet opsteken, is het met hen gedaan en verwelken ze nog dezelfde dag. Zo nietig, zo kwetsbaar is dit volk. Zo nietig zijn ook wij.

### **Gods woord houdt eeuwig stand**

Maar dan klinkt het antwoord van de vreugdebode weer in vers 8: ‘het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van God houdt eeuwig stand’. Dat is alles wat de profeet nodig heeft: horen dat Gods woord sterker is dan het donker. Het evangelie van Johannes begint ermee: ‘in het begin was het woord, het woord was leven en het leven was licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’ (Joh 1:1,4-5). Dat woord van bevrijding en licht, van recht en vrede voor alle mensen, moet steeds weer klinken,



moet steeds weer geroepen worden in onze oren. En ook nu geeft de profeet dat vreugdevolle woord door. Het valt wat weg in de NBV, maar de woorden in vers 9 zijn gericht tot de Sion, tot Jeruzalem, de Godsstad die vrede hoort te zijn. Jeruzalem wordt zelf opgeroepen om een vreugdebode te zijn, om op een hoge berg te gaan staan en haar stem te verheffen. Zij moet het doorgeven aan alle steden in Juda en iedereen die het horen wil: dat de Heer weer in hun midden zal zijn, dat de Almachtige komt om te bevrijden. Zijn glorie zal de hemel vullen met licht en zijn machtige arm zal zich verheffen, zoals hij deed in de tijd van farao. Het donker gaat wijken, er komt een nieuwe morgen.

### **Een goede herder**

Het beeld verspringt nog een laatste keer in vers 11: ‘als een herder weidt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen’. Als een herder loopt hij voor ze uit... hij baant hen een weg. Hij zal ze dragen als ze moe worden, en hen verzorgen als ze gewond raken. Zorgzaam en liefdevol, zoals een herder dat doet. Zo brengt hij hen thuis

### **Geef licht door!**

Wij mogen het voorbeeld van Jesaja volgen. In alle breekbaarheid van het leven, en te midden van de dood, mogen wij de Heer blijven verwachten. Kwetsbaar als een kind komt hij midden onder ons. In Jezus wordt werkelijkheid wat Jesaja gezegd heeft over de lijdende dienaar die komt bevrijden. Johannes de Doper heeft het herkend. Dat hij degene is die troosten zal (Jes 42:1vv).

*Als vuur is hij verschenen,  
als een licht is hij gekomen.  
Het geknakte riet breekt hij niet af,  
de kwijnende vlam zal hij niet doven.  
Hij is gekomen om blinden de ogen te openen  
en gevangenen te bevrijden.  
Hij brengt troost wie in het duister zitten.  
Als een lam zou hij de schulden dragen van deze wereld.*

Troost, gemeente, troost! Maak ruimte in je hart, en open je ogen, want hij die komt bevrijden nadert al. Hij is al bijna midden onder ons: het levend woord van licht en heil. Troost je, want onze redder is nabij.

*Ds. Jannica de Prenter*



*Hoor, een stem klinkt op:  
Baan een weg voor Hem,  
dwars door de woestijn.  
Trek voor onze God  
door dit onland heen  
een geëffend pad.*

*Graaf de heuvels af,  
haal de bergen neer,  
vul ravijnen op.  
Kap het ruige oord,  
maak de steilste rots  
tot begane grond.*

*Openbaar als licht,  
onweerlegbaar nieuw,  
zal Hij met ons zijn.  
Alle vlees dat leeft  
zal zijn aankomst zien  
in één oogopslag.*

*Uit zijn eigen mond  
hoorden wij dit woord,  
in ons eigen hart.*

Tekst: Huub Oosterhuis  
Uit: 'Stilte zingen' (2018)

**DE KERKENRAAD WENST U EEN GEZEGEND  
KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!**

### **In Memoriam**

Verdrietig melden we dat de heer Dany Schittecat, echtgenoot van mevr. Tinie Van Slooten op zaterdag 20 november is overleden. De familie is dankbaar voor de goede zorgen van dokter De Vriese, het personeel van AZ Sint-Jan en zijn huisarts. Hoewel Dany al ruim een jaar worstelde met een bacterie-infectie die hem bleef plagen, kwam het overlijden onverwachts. Gesterkt door mooie herinneringen namen wij op zaterdag 27 november afscheid van Dany in een afscheidsviering met zelfgekozen Bijbelteksten en muziek. Voor de rouwkaart kozen zij voor de troostende tekst uit Psalm 119:114.

*Bij u schuil ik, u bent mijn schild,  
in uw woord stel ik mijn hoop.*

### **Uw aandacht voor...**

Rigobert en Jeannine Rombaut gaan door een moeilijke tijd. Verdrietig melden zij dat hun schoondochter Hilde Lequé longkanker heeft. Er zijn uitzaaiingen op verschillende plaatsen, die momenteel nog behandeld worden. Na een korte ziekenhuisopname is Jeannine weer thuis, maar de zorgen zijn nog niet voorbij. Zowel bij Rigo als Jeannine is Covid vastgesteld. Rigo is erg ziek, en krijgt vanaf 27 november thuisverpleging en antibiotica. Ze hebben gevraagd om gebed en waarderen uw steun. In verband met de benauwdheid vragen we om belletjes te beperken. Een kaartje sturen kan natuurlijk altijd. Ook Wim en Ella Buijs waarderen uw betrokkenheid en uw steun. Gelukkig is er ook goed nieuws. Leendert en Johanna Holleman werden op 5 november opa en oma van een flinke kleinzoon: Felix Johannes. We feliciteren hen met dit blijde nieuws. Tenslotte verwelkomen wij Ronald Vandermeersch in ons midden. Hij is overgekomen vanuit de Gereformeerde Kerk uit Antwerpen. Welkom in onze gemeente!

*Ds. Jannica de Prenter*



### **Terugblik Voleindingszondag**

In een goed gevuld Keerske, werd op zondag 21 november Voleindingszondag gevierd. Het deed goed om de mensen die in 2020 en 2021 overleden samen te herdenken. In de preek stond Openbaring 21

centraal, dat troostende visioen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Ook de liturgische schikking verwijst naar Openbaring 21. In doorschijnend glas zijn roze rozen geschikt, geurige bloesem in de winter, beeld van een nieuwe schepping. Zij springen naar voren bij de herfsttakjes die beeld zijn van de vergankelijkheid, van dit broze leven dat sterft aan zichzelf. De lichtjes weerkaatsen in het glas. Nooit wordt het meer nacht. Gods gerechten wandelen in vrede in onscheidbaar licht, veelkleurig licht, blinkend en fonkelend, doorzichtig als glas. Er is niets dat hen nog scheidt van de liefde van de Heer.

### **Gezamenlijke dienst met Oostende uitgesteld**

Vanwege corona werd de gezamenlijke dienst met Oostende uitgesteld. We hopen voor Andries en Alida dat ze snel mogen genezen. Zodra zij weer aan het werk kunnen, wordt er naar een nieuwe datum gezocht in februari.

### **Schrijfactie voor Amnesty**

Op vrijdag 10 december is er in 't Keerske een schrijfactie voor Amnesty, van 10.00 uur tot 21.00 uur doorlopend. Zie voor meer informatie het uitgebreidere artikel van Albert Eversen.

### **Kerstzangavond geannuleerd**

Vanwege de hoge coronacijfers, werd in samenspraak met de koorleden beslist om de kerstzangavond te annuleren. Dit is natuurlijk verdrietig nieuws voor iedereen die zich verheugde op deze avond. We zien om ons heen dat verschillende kerstconcerten in Brugge afgelast worden. Ook onze gemeenschap neemt haar verantwoordelijkheid. Hopelijk zal het programma 'bloeien in de nacht' volgend jaar wel uitgevoerd kunnen worden.

## Kerstdienst

Als de omstandigheden het toelaten, zal het koor wel enkele kerstliederen brengen tijdens de kerstdienst op 25 december. Voor de tieners zal er onder de kerstboom een passend cadeautje liggen wachten. Zij worden ook van harte uitgenodigd om mee te helpen in deze dienst, waarin ook het Vredeslicht doorgegeven zal worden. Breng dus een lantaarntje of kaars mee als u een sprankje van het Vredeslicht mee naar huis wilt nemen. We maken er het beste van, en hopen met elkaar toch een feestelijke kerstdienst te kunnen vieren.

## Kerstactie voor Glek

Met dank aan Gaby Labeur is er ook dit jaar een kerstactie voor Glek, het goede doel van vzw de Vrienden. Glek staat voor 'geef leven een kans' en zet zich in voor kwetsbare en uit huis geplaatste kinderen. Er zijn kerststerretjes of duifjes te koop voor in de kerstboom aan 1 euro per stuk, of een plaat met een afbeelding van de stad Brugge (afmeting 20 x 10 cm) aan 8 euro per stuk, leuk om te geven als cadeautje. Gelieve tijdig te bestellen bij Gaby. Voor meer info over Glek, zie:

<https://www.glek.be/>



## Bijbelbabbel en Bijbelgroep op donderdag

De laatste bijeenkomst van de Bijbelstudiegroep is op donderdag 2 december om 13.30 uur. Voor wie dit wenst wordt er om 12.30 uur een eenvoudige maaltijd aangeboden (onder voorbehoud). In februari zal de Bijbelgroep opnieuw bijeenkomen voor een nieuwe reeks van 4-5 middagen. Meer info volgt in de kerkbode van februari. De Bijbelbabbel blijft om de twee weken doorgaan op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

## Nieuwjaarsreceptie op 16 januari

Op zondag 16 januari zal er, als de omstandigheden dit toelaten een nieuwjaarsreceptie aangeboden worden, en hopen we een glaasje te kunnen drinken op het nieuwe jaar.

### Overzicht activiteiten

<b>DONDERDAG 2 DECEMBER</b>	12.30 tot 16.00 uur	Broodmaaltijd + bijbelstudie 'dit is mijn lichaam'
<b>DONDERDAG 2 DECEMBER</b>	19.30 uur	Bestuursraad
<b>VRIJDAG 3 DECEMBER</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>VRIJDAG 10 DECEMBER</b>	10.00 tot 21.00 uur	Schrijfactie Amnesty
<b>VRIJDAG 17 DECEMBER</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>WOENSDAG 22 DECEMBER</b>	18.30 uur	Vredeslicht
<b>ZATERDAG 25 DECEMBER</b>	10.00 uur	Kerstdienst
<b>VRIJDAG 7 JANUARI</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>ZONDAG 16 JANUARI</b>	10.00 uur	Eredienst met Nieuwjaarsreceptie
<b>VRIJDAG 21 JANUARI</b>	19.30 uur	Bijbelbabbel
<b>ZATERDAG 22 JANUARI</b>	09.30 uur	Districtsvergadering (Zoom)

*Ds. Jannica de Prenter*

### ***Van de kerkenraad***

Beste gemeenteleden en vrienden,

Het zal u niet ontgaan zijn dat wij vandaag weer moeten leven met verstrengde corona-maatregelen. Daarom zult u in deze kerkbode lezen dat verschillende activiteiten afgelast zijn of onder voorbehoud worden gesteld. Dat de kerstzangavond niet doorgaat is voor velen van ons verdrietig nieuws. Tegelijk zijn we als kerkenraad dankbaar dat onze erediensten mogen doorgaan. De zondagse eredienst is immers het kloppend hart van ons gemeentelven. We vragen u om voorzichtig te zijn, nu de coronacijfers weer zo ontzettend hoog zijn: blijf thuis als u last hebt van

verkoudheidsklachten, of doe voor de zekerheid een zelftest. Gevaccineerd of ongevaccineerd: iedereen kan het virus nog steeds doorgeven aan een ander. Verder blijven de normale maatregelen van kracht.

Onze dominee wil zo lang mogelijk pastorale bezoeken blijven doen. Zij doet daarom tweemaal per week een zelftest. De kerstbezoekjes zullen ook doorgaan, desnoods aan de deur zoals vorig jaar. We maken er met elkaar het beste van, al is dat niet altijd gemakkelijk.

Op zondag 26 december, de dag na kerstdag, zal er geen eredienst zijn in 't Keerske.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

*De Kerkenraad*

### ***Nieuws van VZW de Vrienden***

Op vrijdag 29 oktober is er een bestuursvergadering geweest in 't Keerske, waarbij de toekomst van de vzw "De Vrienden van de VPKB Brugge" besproken en bepaald werd.

Ondergetekende nam ontslag als voorzitter, na 30 "dienstjaren" en ook Ds. de Prenter liet weten dat ze uit het bestuur van de vzw wilde stappen, wegens haar vele andere activiteiten als predikant van onze gemeente. Ze wil wel op de achtergrond betrokken blijven.

Patrick Hellebuck zal vanaf januari 2022 het voorzitterschap waarnemen en Geert Demol is bereid gevonden toe te treden tot het bestuur, waarvoor ik beiden heel dankbaar ben.

De vzw blijft als dusdanig bestaan, maar gezien de onvoorspelbare corona-evolutie, zal er in 2022 geen lidgeld aan de leden worden gevraagd. Voorlopig worden ook de activiteiten "on hold" gezet. Een eerste evaluatie zal gebeuren in januari.

Ik wil alle leden bedanken voor hun jarenlange trouw en ik hoop dat iedereen met evenveel geestdrift achter de nieuwe voorzitter en zijn bestuur zal staan.

*Dany Constant*

AMNESTY

# SCHRIJFMARATHON.

Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet of bedreigd. Omdat ze opkomen voor hun rechten en die van anderen. Met de schrijfmarathon willen we onrecht stoppen. Elk jaar in december schrijven mensen overal ter wereld miljoenen brieven voor tien personen die hulp nodig hebben. Tien personen die geen geweld gebruikt hebben. Brieven aan machthebbers om te vragen om een vrijlating, bescherming of aanpassing van een discriminerende wet. En kaartjes aan de tien personen zelf, om hen een hart onder de riem te steken. Door de massale stroom van brieven en kaartjes uit de hele wereld zorgen we samen voor verandering. Doe ook mee, jouw brief kan levens veranderen.



**Op vrijdag 10 december wordt in 't Keerske van 10 tot 21 uur geschreven aan de hand van voorbeeldbrieven in de taal van de betrokkenen.**

Wie thuis wil schrijven krijgt de voorbeeldbrieven op verzoek, en bezorgt zijn schrijfsels ten laatste op kerstdag terug in 't Keerske. Jouw kerstgeschenk aan de vervolgdgen kan vrijheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid zijn. Jouw brief of kaartje is zeker een lichtpunt in hun donkere wereld.

*Albert Eversen*

Tel: 0495 228837

Email: [albert.eversen@hotmail.com](mailto:albert.eversen@hotmail.com)



## Onze goede doelen

December is bij uitstek de maand waarin vele goede doelen om uw steun vragen.

Het is ook de maand waarin Protestantse Solidariteit, onze ontwikkelingsorganisatie (ngo), de jaarlijkse Adventscampagne lanceert en om onze speciale aandacht vraagt.



**PROTESTANTSE  
SOLIDARITEIT**

Protestantse Solidariteit, vierde enkele jaren geleden haar 60-jarig bestaan. Het heeft in die

periode een serieuze afslanking ondergaan omdat overheidssteun moeilijk werd en zeer veel administratie/kosten met zich meebracht. Nu wordt er gewerkt met vrijwilligers en is er slechts één betaalde kracht, de uitvoerend secretaris. De organisatie heeft nauwe banden met de VPKB en beheert en promoot ook al enkele jaren het fonds “Ik help een Kind”.

De focus ligt op activiteiten rond gezondheidszorg, onderwijs en de strijd tegen gender- en seksueel geweld. Er wordt vooral gewerkt in centraal Afrika waar de organisatie van oudsher thuis is. De projecten zijn altijd samen met lokale organisaties.

Vorig jaar waren er enkele noodhulpacties om de verspreiding van de Covid-19 pandemie tegen te gaan, maar grote gecoördineerde acties zoals vaccinaties worden aan grote organisaties en regeringen overgelaten.

Voor financiële steun rekent Protestantse Solidariteit op individuele steun (met 45% belastingvermindering), steun van kerkgemeenschappen, de Waals-Brusselse overheid en Tavola Valdese (de protestantse Italiaanse Waldenzen gemeenschap). Onze diaconie ziet onze steun als een wezenlijk deel van ons kerkzijn en hoopt ook op uw persoonlijke steun.

Voor de **Adventscampagne** van dit jaar heeft Protestantse Solidariteit zich geëngageerd om € 15.000 over te maken aan een project in twee rurale ziekenhuizen in het westen van DR Congo om verloskundige hulp mogelijk te maken. Nu sterven er vele



zwangere vrouwen en pasgeborenen. Dit project zorgt voor gepaste zorg en geeft vrouwen ook toegang tot de diensten van “familie planning”, en wil bovendien ook hoop geven aan ondervoede kinderen. Een vrouw mag niet sterven als ze leven geeft en “**het leven beschermen**” is dan ook de gepaste naam van dit project.

*Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.*

*Jeremia 29:11*

Meer informatie over dit project vindt u in de folder die u op onze kerksite [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be) onder “Nieuws” kunt downloaden. U vindt daar ook het **jaarsverslag 2020 van Protestantse Solidariteit**. Het geeft achtergronden over de werking en details over alle projecten en laat ook plannen voor 2021 zien. Meer dan een kijkje waard!



De diaconie steunt Protestantse Solidariteit en zal ook aan de Adventscampagne bijdragen, maar we rekenen ook op u! Met een overschrijving naar **BE37 0680 6690 1028** van **Protestantse Solidariteit** en de mededeling “**het leven beschermen**” draagt u bij aan de Adventscampagne. Giften van €40 en meer per kalenderjaar kunnen rekenen op 45% belastingvermindering (vorig jaar was dit uitzonderlijk 60%).

*De Diaconie*

## Gemeentenieuws Oostende

**December 2021** – dan zou er toch wat te melden moeten zijn. Maar zie eens hieronder in de agenda? Opnieuw is corona de spelbederfer, dit keer op minstens twee manieren: 1) Alida en ik zijn geveld door het virus en op het moment dat ik dit schrijf (eind november) zijn wij beiden in quarantaine. Gelukkig lijkt het erop dat wij er vanaf komen met pittige griepverschijnselen. 2) Het is op dit moment weer geheel onduidelijk hoe de Kerstviering in en rond de Hazegraskerk zal verlopen. Ik kan er daarom ook niets over vermelden. Eén ding is wel zeker: het wordt **Kerst** en het Licht zal het duister overwinnen.

### De agenda van december 2021

zondag 5 december <b>Tweede Advent</b>	<b>11:00 uur</b> samenkomst
woensdag 8 december	<b>19:00 uur</b> Bijbelgroep Jozef
zondag 19 december <b>Vierde Advent</b>	<b>11:00 uur</b> samenkomst
zondag 2 januari 2022	<b>11:00 uur</b> samenkomst
elke maandag en vrijdag	<b>14 tot 17 uur Hazegraskerk open</b> –spring eens binnen Kunst in de kerk
elke maandagavond	<b>Lucht je ♥ !</b> van 19:00 – 20:30 uur
elke woensdagnamiddag	<i>Koffiebabbel</i> van 14:30 – 16:30 uur

Actuele Info vindt u steeds op de website:

[www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

*Dhr. Andries Boekhout*



### **Korte versie van het slotcommuniqué van de Synodevergadering**

De Synodevergadering van de VPKB vond plaats op 13 en 20 november in een gemoedelijke sfeer en met constructieve discussies. De aalmoezeniers en de voorzitter stonden stil bij de eenzaamheid van velen van ons, het lot van de zieken en de vele doden. Maar de pandemie heeft onze kerk ook uitgedaagd tot creativiteit. De kerkgemeenten hebben veel energie gestoken in het leren van nieuwe technologieën om erediensten, gebeden en Bijbelstudies online te plaatsen. Dit was ook de aanzet voor mooie samenwerkingen.

De laatste jaren waren de gemeenschappen van de VPKB innovatief in hun manier om het Evangelie te verkondigen. Aanwezigheid op het internet, diakenen en stadspredikanten, studentenaalmoezeniers, pioniers in de kerkgemeenten, enz. Hierbij kwam de vraag naar voren om een duidelijk statuut voor de pioniers uit te werken, alsook de noodzaak om na te denken over nieuwe gemeenschapsvormen.

Tijdens deze synodevergadering wilden de VPKB-werkgroepen zich met name bezinnen over de opkomst van het antisemitisme en de klimaatrechtvaardigheid. Deze brandend actuele onderwerpen zullen op onze bijzondere aandacht kunnen rekenen. De Synodevergadering heeft zich over deze problematiek gebogen en heeft daarbij al enige vooruitgang geboekt. Maar deze thema's verdienen een nadere uitwerking en verdieping. Dat is nodig om verandering te bewerkstelligen.

In 2022 komen er belangrijke evenementen aan. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Wij zullen het 100-jarige

partnerschap met de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda vieren, met als hoogtepunt ProFest op 26 mei.

Tot slot werd ons land zwaar getroffen door de overstromingen van juli 2021 met zo'n 25.000 Belgische klimaatvluchtelingen. Dit drama drukte ons met de neus op de feiten: klimaatverandering is reëel en treft iedereen. Daarom wordt op 19 maart 2022 een bijzondere Synode gehouden over klimaat en klimaat-rechtvaardigheid. Om onze bezinning te begeleiden zullen wij meerdere getuigen en sprekers aanhoren tijdens conferenties. Hierbij zal o.a. ook de Belgische klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele aanwezig zijn.



<https://nl.protestant.link/synodevergadering-van-13-en-20-november-2021-interne-slotverklaring-van-de-commissie-van-advies/>

*Ds. Jannica de Prenter en Albert Eversen waren namens VPKB-Brugge afgevaardigden op deze synodevergaderingen. “Houd moed, wees sterk met Mijn Geest”, was de boodschap van Ds. Edwin Delen. “Ontbreekt het u aan energie? Uw toekomst is er door Gods Geest, zie de glorie van de toekomst”*

## **Adventsboodschap van Kairos**

De werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) heeft ook dit jaar een Kerst-Alert uitgebracht. De Kerst-Alert bevat menselijke verhalen van Palestijnen uit alle gebieden van Palestina. Elk verhaal geeft een blik op het leven van Palestijnen: de hoop en de eenheid die onder hen leeft, maar ook de pijn en hun ervaringen van verdrukking. Deze Kerst-Alert werd overgenomen van Kairos Palestina, een groep christenen in Palestina die aandacht wil vragen voor de moeilijke situatie waarin het Palestijnse volk zich bevindt.

U kunt de bijdragen online lezen via deze link (in het Engels):

[kairos-palestine-christmas-alert-2021.pdf](https://kairos-palestine-christmas-alert-2021.pdf) (kairospalestine.ps)



De Werkgroep Kerk in de Samenleving wenst u een gezegende Adventsperiode en vreugdevolle Kerst toe.

Op 31 oktober heeft Ds. Elly Bouman afscheid genomen van de VPKB-gemeente **Roeselare**, onder ruime belangstelling. Zij is nu met emeritaat en gaat weer in Tholen wonen. Niet het aantal jaren in dienst van de VPKB, maar wel haar wijsheid en inzet maakten haar onmisbaar. Voor ons in Brugge was zij consulente voor de beroeping van Jannica de Prenter, nu zal Jannica dat voor de gemeente in Roeselare zijn.

Goed nieuws is er te melden voor **Kortrijk**. Ds. Gert-Jan Kroon aanvaardde met enthousiasme het consulentschap. Er zullen nu snel gesprekken volgen. In **Gent-Rabot** gaat Ds. Marc Loos met emeritaat op 1 april. Op 6 december zal er een gesprek zijn met Ds. Edwin Delen- de verantwoordelijke ambten, en Ds. Peter Smits en Ds. Jannica de Prenter over de invulling van de beziningsperiode.

Er hebben zich kandidaten aangemeld voor de vacature voor een **stadspredikant in Gent**. De voorbereidende werkgroep hoopt binnenkort gesprekken te kunnen organiseren.



In **Horebeke** is mevr. **Jozefien Blommaert** aan de slag gegaan als de nieuwe museummedewerker van het Protestants Museum de Geuzenhoek. Jozefien vertelt:

*Ik woon al mijn hele leven in Horebeke, mijn familie langs vaderskant zijn 'echte' Horebeekse geuzen. De link met de geloofsgemeenschap is erg belangrijk voor het museum: de kerk, haar geschiedenis en haar getuigenis zijn de bestaansredenen van dit project. Het is het verhaal van de Geuzenhoek dat we in het museum willen vertellen, en we willen dat samenbrengen met de geuzen van de Geuzenhoek. Een rustig kijk-bezoek, of een geanimeerde rondleiding, een goed gesprek, een ontmoeting, een aanzet tot begrip, stof tot nadenken. Dit is waar ik me de komende tijd voor wil inzetten, zo de Heer wil. Het zal een zoektocht zijn, zowel voor mij als voor de vrijwilligers van het museum en voor de gemeenschap. Ik hoop dat in de komende jaren veel (be)zoekers de weg naar de Geuzenhoek zullen weten te vinden.*

*Albert Eversen, met aanvulling van ds. Jannica de Prenter*



### **NBV-21 middag**

Op woensdag 3 november, kwamen ruim tachtig mensen samen in de St.-Jakobskerk voor een middag over de NBV-21, de nieuwe herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling. Na een presentatie van Jean Bastiaens, brachten mensen van heel verschillende achtergronden, een persoonlijk verhaal waarom de Bijbel in hun leven belangrijk is. Het was een mooie middag.

### **Tijd voor afscheid: geannuleerd**

Op zaterdag 27 november zou het uitgestelde panelgesprek 'tijd voor afscheid' doorgaan in het HuisvandeMens. Tijd voor afscheid wil getuigenissen samenbrengen van Bruggelingen met diverse levensvisies over levenseinde en afscheid. Opnieuw moest deze activiteit geannuleerd worden. Er zal gezocht worden naar een nieuwe datum wanneer de omstandigheden beter zijn.

### **Vredeslicht**

De negenjarige Rianna Danho had dit jaar de eer om het Vredeslicht te ontsteken in de geboortegrot in Bethlehem. Het Vredeslicht reisde daarna door naar Oostenrijk, en zal verder over Europa verspreid worden zonder te doven. Op woensdag 22 december komt het Vredeslicht aan in Brugge,



en zal er om 18.30 uur een feestelijke ceremonie zijn in de Magdalenakerk. Welke beperkingen er zullen zijn voor de ontvangstceremonie is nu nog onzeker. Houd daarvoor de website van Yot in de gaten. De viering zal ook via livestream te volgen zijn. Je kunt jouw vredeslichtje komen halen in de heilige

Magdalenakerk op woensdag 22 december, van 19.30 uur tot 23.00 uur, op 23 december van 13.00 uur tot 23.00 uur en op 24 december van 09.00 tot 13.00 uur. Meer info vind je op:

[https://www.yot.be/nl/projecten/het\\_vredeslicht/488](https://www.yot.be/nl/projecten/het_vredeslicht/488)

### **Bidweek voor de eenheid van de christenen**

De bidweek voor de eenheid van de christenen vindt plaats van 16 tot 23 januari 2022. Kerken uit het Midden-Oosten lieten zich inspireren door Matt 2, en kozen voor het thema ‘licht in het duister’. “Het thema is toepasselijk in deze tijd”, vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie, en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze week van gebed voor eenheid doen”. In Brugge zal er op zondag 23 januari 2022 om 16.00 uur een oecumenische vespersdienst zijn in de St.-Salvathorskathedraal, indien de omstandigheden dit toelaten.



*Ds. Jannica de Prenter*



# VREDESLICHT



*Een lichtje dat zich over de hele wereld verspreidt*



ONTVANGSTMOMENT

**Woensdag 22 dec. om 18.30 uur**  
in de **MAGDALENAKERK**

Volg het  
ontvangstmoment  
live of via  
livestream\*

**Vredeslicht ophalen** in de Magdalenakerk (nabij Astridpark)  
op 22 dec. 19.30 - 23 uur,  
23 dec. 9 - 23 uur en 24 dec. 9-12 uur.

\* Link beschikbaar via [www.yot.be](http://www.yot.be)



**Vredeslicht**  
uit Bethlehem

Het Vredeslicht Brugge is een organisatie van YOT, huisvandeMens, VPKB Brugge, Sint-Donatianus Brugge, de Adventkerk, stad Brugge, Orthodoxe kerk



Vereinigde  
Protestantse  
Kerk in België



huis  
vande  
mens



BRU  
GGE



# **Erediensten 10.00 uur**

## **ZONDAG 5 december -Heilig Avondmaal-**

Thema	Ruimte maken voor de Heer
Lezen	Maleachi 3:1-4; Lucas 3:1-6
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. G. Labeur
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Collecte	Diaconie

## **ZONDAG 12 december -derde advent-**

Thema	Wat moeten wij dan doen?
Lezen	Sefanja 3:14-20 en Lucas 3:7-18
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Lector	Mevr. A. Kutsch
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Collecte	Kerk

## **ZONDAG 19 december -vierde advent-**

Thema	Gezegend onder de vrouwen
Lezen	Micha 5:1-4a; Lucas 1:39-45
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Dhr. P. Hellebuck
Organist	Dhr. A. Vangaever
Collecte	Diaconie

## **ZATERDAG 25 december -Kerstdag-**

Thema	Bloeien in de nacht
Lezen	Jesaja 11:1-10; 42:1-9; Lucas 2:1-20
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Lector	Dhr. P. Van Harrewijn
Organist	Mevr. A. Vanholst
Collecte	Kerk

## **ZONDAG 26 december**

### **Geen eredienst in 't Keerske**

## **ZONDAG 2 januari -Heilig Avondmaal-**

Thema	Volg de luister van de Heer
Lezen	Jesaja 60:1-6; Mattheüs 2:1-12
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. A. Kutsch
Collecte	Diaconie

## **ZONDAG 9 januari**

Predikant	Ds. L. Wullschleger <i>-predikant PKN</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Collecte	Kerk

## **ZONDAG 16 januari -Nieuwjaarsreceptie-**

Thema	De vreugde hersteld
Lezen	Jesaja 62:1-5; Johannes 2:1-11
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Lector	Dhr. P. Hellebuck
Collecte	Diaconie

## **ZONDAG 23 januari**

Thema	Een genadejaar
Lezen	Jesaja 61:1-9; Lucas 4:14-21
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Lector	Dhr. P. Van Harrewijn
Collecte	Kerk

## ZONDAG 30 januari

Thema	Een onbegaanbare middenweg
Lezen	Jeremia 1:4-10; Lucas 4:21-30
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Mevr. G. Labeur
Collecte	Kerk

## ZONDAG 6 februari -Heilig Avondmaal-

Thema	Gestuurd om mensen te redden
Lezen	Jesaja 6:1-8; Lucas 5:1-11
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Mevr. A. Kutsch
Collecte	Diaconie

WIJ WENSEN } dagen  
JULIE 365 } gevuld  
met warmte,  
liefde en licht



**Lucas 3: 1 - 6**

Johannes maakt de weg klaar voor Jezus en vertelt de mensen dat Hij er zal zijn voor iedereen.



Johannes vertelt de mensen, over Jezus.





## Weet jij wat juist is en wat niet?

- Jezus kwam voor machtige mensen. *Juist/niet juist*
- Johannes gebruikt woorden van Jesaja. *Juist/niet juist*
- Johannes gebruikt woorden van Elia. *Juist/niet juist*
- Johannes doopt mensen als ze een nieuw leven willen beginnen. *Juist/niet juist*
- De profeet zei dat de bergen hoger zullen worden. *Juist/niet juist*
- Jezus is voor iedereen. *Juist/niet juist*



Zoek 5 verschillen in de plaatjes van bergen en dalen.



## **KERKENRAAD**

### **Predikant**

- **Ds. Jannica de Prenter,**
  - **050 35 50 84.**
  - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

### **Ouderlingen**

- **Mevr. A. Klifman** – 050 / 36.04.36  
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – 0495 / 22.88.37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

### **Diakenen**

- **Mevr. M. Lammens** – 050 / 39.64.66  
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – 050 / 38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

## **BESTUURSRAAD**

Dhr. J. Clarisse:	Voorzitter	Mevr. A. Burkina: Lid
Dhr. L. Holleman:	Penningmeester	Ds. J. de Prenter: Lid
Dhr. A. Deceuninck:	Secretaris	Dhr. W. ten Kate: Lid

### **Redactieraad van de Brugse Kerkbode**

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,  
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Adriën Deceuninck en Ds. Erik Libbrecht.

### **Bankrekeningen**

#### Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

#### Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

#### VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt 10 x per jaar*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever:**

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**