



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

1	Inleidend woord
4	Overdenking 'dit is mijn lichaam voor jou'
12	Wel en wee
15	'Raak mij aan met uw liefde' - gedicht
16	Van de bestuursraad
17	Gemeentenuws Brugge
19	Gemeentenuws Oostende
21	Nieuws van vzw 'de vrienden'
23	Berichten uit de oecumene
26	Van het district
27	Aankondiging: Hagenpreek in Horebeke
28	Goede doelen blijven goed
29	Agenda
30	Erediensten
32	Voor de kinderen

INLEIDEND WOORD

Lieve gemeenteleden, bezoekers en sympathisanten,

Het zal u niet ontgaan zijn: Covid-19 beheerst ons leven. De samenleving is letterlijk stil gevallen. Het altijd bruisende Brugge ligt er verlaten bij. De Markt, het Belfort, het Begijnhof en de parken zijn leeg. Ook op de Brugse reien is het stil. Op het water is geen rimpeltje te zien, want de bootjes varen niet. In Brugge is het adembenemend stil, een stilte die bevreemdend en ‘unheimisch’ kan aanvoelen. Wat ons nu overkomt maakt ons onrustig. Er leeft angst en ontredde vanwege een ongrijpbaar virus dat de kwetsbaren in onze samenleving treft. Ook wij als kerkgemeenschap voelen de beperkingen. Op donderdag 12 maart besloot onze kerkenraad om al onze activiteiten tot zeker 3 april op te schorten: een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. De ontwikkelingen zijn razendsnel gegaan. Een dag later kondigde de overheid het verbod aan op alle erediensten in België, en inmiddels is ons land praktisch in lock-down gegaan.

Deze veertigdagentijd is anders dan alle andere jaren. We worden uitgedaagd om een kerk op afstand te zijn, nu wij niet samen kunnen komen in ons Keerske. Daarom worden er digitale huisdiensten gemaakt met ingetogen muziek, ingesproken gebeden en de verkondiging. Zolang deze maatregelen duren, ontvangt u elke zondagochtend een mail met linken. Wie geen beschikking heeft over mail, zal de preken per post ontvangen. Het gebed, de verkondiging en de lofzang gaan dus door – al is het op afstand – want zo blijven wij verbonden met elkaar. Het is letterlijk zoals Mattheüs zich het bidden voorstelt: in het verborgene, in onze eigen huiskamers, zullen onze ogen opengaan voor de liefde en genade van de Heer. Het is bemoedigend om te zien hoe de Geest mensen aanspoort tot creativiteit. Ook in ons district ontstonden er allerhande mooie initiatieven zoals online kerkdiensten en gebedsmomenten. U ontving ook de pastorale brief met uitleg over de maatregelen die onze kerkenraad moest treffen, met daarin ook de warme oproep om zorg en aandacht te hebben voor elkaar, door regelmatig contact te houden via mail en telefoon. In deze kerkbode vindt u een update van deze brief. We ontvingen ook deze bemoedigende woorden van Ds. Frans van der Sar:

*In deze ernstige en onzekere tijden
spreken onze verbondenheden meer tot ons.
Ik dacht dus deze weken ook aan jullie,
lieve leden van de gemeente Brugge:
leden van het Lichaam van Christus,
Hij die onze ziekten droeg
en ons lijden op zich nam,
Hij die is opgestaan uit de dood!
God is met ons, ook in deze tijd.
Zijn Liefde blijft in eeuwigheid.
Wij moeten daarom het leven koesteren
en alles wat daarin kostbaar is.
Sterkte gewenst in deze moeilijke tijden
en de blijvende liefde voor het leven en voor elkaar!
Moge het zo zijn dat wij elkaar
weer in gezondheid mogen terugzien!*

Deze kerkbode staat in het teken van kwetsbaarheid en gebroken leven. In de overdenking wordt u meegenomen naar het verhaal in Joh 20:19-31. Jezus is op grove wijze weggerukt uit het leven van de leerlingen. Na zoveel dood en ellende, hebben de leerlingen zich teruggetrokken in een donkere kamer. Ze zitten daar vast in angst en in onzekerheid. Maar dan verschijnt Jezus in hun midden. Hij toont hen zijn wonden, en hij blaast over hen. Met zijn geest blaast hij hen nieuwe levensadem in, nieuwe moed. De deuren en ramen mogen weer worden opengezet, en zij worden geroepen om de wereld in te gaan: om te getuigen dat het leven verder gaat, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan! Tegelijk is het ook een verhaal dat over wonden gaat, en over het verlangen naar aanraking en nabijheid. We mogen geen handen schudden; even geen schouderklopjes, geen omhelzing. Nu wij elkaar niet aan mogen raken, voelen we nog sterker, nog inniger het verlangen om aangeraakt te worden door de liefde van de Eeuwige. Ik hoop dan ook dat u troost mag vinden in deze bijzondere kerkbode.



Thomas en Jezus – Rembrandt (1634)

Nog een laatste belangrijke mededeling: alle activiteiten in april en mei, die in deze kerkbode aangekondigd worden zijn ‘onder voorbehoud’. We hopen uiteraard het beste en wachten nader bericht van onze overheid af. Maar we houden er ook rekening mee dat de maatregelen waar we nu mee moeten leven, mogelijk verlengd zullen worden. Indien er verlenging komt, of nieuwe aangescherpte maatregelen aangekondigd worden, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Wees sterk en moedig, lieve gemeente, laat u niet ontmoedigen en onthoud dat de Heer bij u is, overal waar u gaat (Joz 1:9). Ik bid u toe dat de woorden uit Psalm 91:9-12, waarheid mogen worden voor u en iedereen die u lief is:

U bent mijn toevlucht HEER.

*Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.*

*Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.*

*Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.*

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: dit is mijn lichaam voor jou

Wonden, kwetsbaarheid en nieuw leven

Na Maria van Magdala (Joh 20:1-18) en de andere tien (Joh 20:19-23), ontmoet ook Thomas de opgestane Jezus (Joh 20:24-31). Jezus laat hem zijn wonden zien: zijn doorboorde handen, en de open wond in zijn zij. Hij wordt vaak gezien als een ‘ongelovige Thomas’; de leerling die beeld is van de mens die twijfelt, en bewijzen nodig heeft om te kunnen geloven. Maar er valt ook op een andere manier naar dit verhaal te kijken. In de bijna fysieke aanraking van Jezus’ wonden gaan Thomas’ ogen open voor het Paasgeheim. We hebben het niet graag over onze wonden. Soms werd ons geleerd om sterk te zijn, om geen kwetsbaarheid te tonen. We willen ook meer zijn dan onze wonden en kwetsuren. Maar in de menselijke kwetsbaarheid, in gedeelde pijn, in de voelbaarheid van onze wonden en de streling van een geschonden lichaam, worden we soms aangeraakt door een Paasgeloof; het vertrouwen dat aan de pijn voorbij nieuw leven ontwaakt: gewond leven, gebroken leven; geen leven zonder pijn, geen leven zonder wonden, wel een leven van opstanding. Pasen gaat over mensen die dwars door de sporen van verdriet en pijn, hun leven nieuwe zin en duiding geven. Vanuit dit perspectief, wil ik in deze overdenking met u naar Joh 20:19-31 kijken.

In een geschonden lichaam

“God heeft niet de gewoonte zijn verblijf te kiezen in een gezond en sterk lichaam”. Het is één van de wijze uitspraken van Hildegard van Bingen. Dat God zich juist in dit kwetsbare bestaan en in het lijden van mensen laat zien, dicht ook Huub Oosterhuis in het lied ‘niet als een storm, als een vloed’:

*Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.*

Nieuw Liedboek 321

Dat Gods nabijheid in kwetsbare mensen aan het licht komt, wordt bijna nergens sprekender uitgedrukt dan in het boek Job. In deze eeuwenoude parabel komen we een gebroken mens tegen. Job zit gebogen op een mesthoop. Zijn huis, zijn vee, zijn kinderen en zijn gezondheid werden hem afgenomen. Jobs

vrienden zijn diep getroffen door het lijden van Job. Aanvankelijk houden ze hun mond, en tonen ze slechts in de stilte hun nabijheid. Maar na zeven dagen wordt het stilzwijgen doorbroken. Eerst is er begrip en mededogen, maar al snel veranderen de gesprekken tussen Job en zijn vrienden van toon, en proberen ze Jobs toestand te verklaren, en worden er allerlei verbanden getrokken tussen zonde en menselijk lijden. Maar Job blijft zich verdedigen, want in zijn hart weet hij dat hij trouw is gebleven en de Enige altijd gediend heeft. Halverwege de gesprekken zegt Job iets opmerkelijks: ‘vanuit dit lichaam zal ik God zien’:

Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien - ik geen ander - heel mijn binnenste smacht van verlangen (Job 19:25-27).

Ondanks zijn geschonden huid, die door de zweren zo pijnlijk voelt, dat ze bijna loslaat (Heb. *nāqaḅ* = uit elkaar scheuren), is Job ervan overtuigd, dat hij God aan den lijve zal ervaren: ‘in mijn vlees’ (*bāšār*) – zo roept Job – ‘zal ik God zien’. Job gelooft het: in dit kwetsbare en gebroken lichaam, zal ik de Eeuwige aanschouwen, zullen mijn ogen God zien. In de wonden van anderen, ontwaren we soms Gods aanwezigheid. Wanneer Thomas Jezus’ wonden ziet en ze bijna aanraakt, roept hij uit: ‘Mijn Heer, en mijn God’ (Joh 20:28). In de aanblik van Jezus’ pijnlijke wonden, gebeurt waar Job zo naar verlangde. Thomas ziet God zelf. Maar daar gaat heel wat aan vooraf.

De duisternis doorbroken

Allemaal waren ze gevlucht. Alleen Jezus’ moeder, Maria de vrouw van Klopas, Maria van Magdala en de geliefde leerling, waren meegegaan tot het einde, en hebben gezien hoe Jezus stierf aan het kruis (Joh 19:25-27). Bang en angstig hebben de andere tien zich terug-getrokken op een



kamer, met gesloten ramen en deuren (Joh 20:19). Met de duisternis van de kamer, schetst Johannes een eenvoudig, maar krachtig beeld, waarmee de

nacht van de ziel wordt verbeeld. De leerlingen hebben zich afgesloten en zitten vast in angst. Roerloos en beweegloos als steen zitten ze samen in het duister van die kamer. Maar juist als alles potdicht lijkt te zitten, kan het ineens gebeuren dat de duisternis zich omkeert. Als een onverwachte kiem van licht verschijnt Jezus in hun midden. Door de donkere gaten van de nacht, kiert zich dan toch eindelijk een spoor van licht.

Ik wens jullie vrede

Het eerste woord dat Jezus spreekt is *shalom*: 'ik wens jullie vrede!' (Joh 20:19) Het is een ongeloofelijke daad van liefde. Ze waren niet in staat geweest om met hem te bidden, ze hadden hem in de steek gelaten in het uur van zijn eenzame dood, en toch wenst hij hen vrede. Jezus doet wat hij zijn hele leven gedaan heeft: overal waar zijn voeten hem



Joh 16:33 © Dagelijkse broodkruimels

brachten, vertelde hij over vrede, verbondenheid en recht. En ook nu weer, kiest hij de weg van de liefde en de barmhartigheid door hen vrede te wensen.

Hij toonde hun zijn wonden

Maar de leerlingen zwijgen, alsof zij Jezus niet herkennen. Maar dan – zo schrijft Johannes – laat Jezus hen zijn handen zien en zijn zijde (Joh 20:20). Jezus laat hen openlijk zijn wonden zien, de merktekens van de haat, de afwijzing en de verwerping, die hij heeft moeten doorstaan. Jezus komt hier in hun midden in al zijn kwetsbaarheid. De opgestane mens is niet de mens zonder wonden, maar de mens die door het lijden is heengegaan. Het verrezen lichaam is geen gaaf lichaam, maar een lichaam dat beschadigd is aan het leven. En nu pas, na het zien van zijn wonden, gaan hun ogen open. 'Zij zagen de Heer', staat er in vers 20:20. En dan is er ook de *xairoo*, de vreugde en de verblijding van het hart. In de herkenning van de Christus in deze gebroken mens, keert ook de vreugde terug. En juist op dat moment, nu zij hem wel herkennen, begroet Jezus hen opnieuw met een vredesgroet: 'ik wens jullie vrede'.

Op weg geblazen om vredestichters te zijn

Na die woorden van vrede, blaast Jezus over hen heen met zijn adem, en klinken de woorden: ‘ontvang de Heilige Geest’ (Joh 20:22). Hier komen we het Griekse werkwoord *emphūsāō* tegen, waar ook het woordje *pneuma* vandaan komt. Het betekent ‘blazen’, ‘waaïen’ of ‘ademen’. Adem hangt in de Bijbel samen met levenskracht en vitaliteit. In Gen 2:7 wordt de mens tot leven geroepen door de adem die God hem inblaast. En in Psalm 104 dicht de Psalmist: ‘zend uw adem en zij worden herschapen’. Op de eerste dag van de week (cf. Joh 20:19), de dag waarop God het licht van het donker scheidde, en met scheppen een begin maakte, vindt er ook in het Johannes-evangelie een herschepping plaats. Met zijn adem blaast Jezus de leerlingen nieuwe kracht en moed in, en worden zij op weg gezonden. Zoals Jezus gezonden is door de Vader, zo worden zij gezonden om vredestichters te zijn in een wereld vol boosheid, verdeeldheid en angst. Nu het leven weer opstaat, moeten de deuren worden opengezet; ze moeten de wereld ingaan, om daar mensen die vastgelopen zijn vrede te brengen, om mensen los te maken die vastzitten in schuld, schaamte en angst.

Raak de wonden aan

Thomas was er niet bij geweest. Wanneer de andere tien vertellen dat zij de Heer gezien hebben, zegt Thomas dat hij pas kan geloven als ook hij zijn wonden gevoeld heeft. Thomas wil Jezus zien zoals de anderen hem gezien hebben. En hij wil hem aan-raken. Hij wil met zijn vingers strijken over de plekken waar zijn handen door spijkers doorboord werden, en met zijn hand wil hij Jezus’ doorboorde zij voelen. In Thomas leeft het fysieke verlangen om Jezus’ nabijheid te voelen, te ervaren, te proeven. Net als de anderen, moet hij aan den lijve ondervinden, dat hij leeft, dat hij is opgestaan. Ook de taal is daarom oer lichamelijk. Letterlijk staat er in vers 20:25 dat Thomas zijn vinger wil leggen ‘in het teken van de spijkers’ op zijn handen, en zijn ‘hand wil steken in zijn zijde’. Thomas heeft het nodig om binnen te treden in het gewonde lichaam, in de merktekens van zijn kruisgang. Voor de Tsjechische theoloog Tomáš Halík is de figuur van Thomas een geloofsvoorbeeld. Ook onze ogen zullen pas open gaan voor het Paasgeheim wanneer wij in aanraking komen met zijn wonden. Het kruis dat tastbaar en voelbaar wordt gemaakt, is als het ware de deur tot echt en waarachtig geloof:

Mijn geloof kan de last van de twijfel alleen afleggen, kan alleen de innerlijke zekerheid en rust van een thuis ervaren als het de steile 'weg van het kruis' bewandelt, als het zich door de smalle deur van Christus wonden op God richt, als het door de deur der armen, de deur van de gewonden gaat [...] Daar waar je het menselijke leed aanraakt – en misschien alleen daar – daar zie je dat 'Ik leef' dat 'Ik het ben' Overall waar mensen lijden, kom je mij tegen. Ontwijk mij bij die ontmoetingen nooit. Wees niet bang! Wees niet langer ongelovig, maar gelovig! [...] Wij horen zijn stem alleen als wij ons kruis op ons nemen en bereid zijn ook de lasten van anderen te dragen, wanneer de littekens van de wereld – zijn littekens – een bevel voor ons worden.

Uit: Tomáš Halík, 'Raak de wonden aan: over niet zien en toch geloven' (2018). Utrecht: Kok, 14, 18.



Homeless Jesus © Jannica de Prenter

Op het pleintje naast de H. Magdalenakerk in Brugge staat een bankje, met daarop een bronzen beeld. Een mens die ligt te slapen op een bankje. Hij wordt 'homeless Jesus' genoemd. Slechts de open wonden in zijn voeten verraden dat het om Jezus gaat: de voeten die vermoeid en vies van het stof van stad tot stad gingen om mensen vrede te brengen; zijn voeten die

het kruis dat op zijn schouders drukte hebben gedragen. Tegelijk is deze mens ook beeld van naamloze en ontheemde mensen, van vluchtelingen, mensen zonder thuis. Je wordt er stil van als je ernaar kijkt: een vuil kleed over zijn hoofd getrokken, de benen opgetrokken in een foetushouding, geen thuis om zich te verbergen tegen gevaar, verlaten door de wereld. Bij dit beeld moet ik niet alleen denken aan de daklozen in ons land die door de coronacrisis extra kwetsbaar zijn geworden, maar ook aan de vele vluchtelingen in het Grieks-Turkse grensgebied; hun pijnlijke voeten die langs allerlei wegen gingen op zoek naar vrijheid, op reis naar een land waar het vrede is; de wonden in hun kapotte handen opgehaald aan muren van prikkeldraad.

Mijn Heer en mijn God

Een week is voorbij gegaan, sinds Jezus verschenen is aan de andere tien. Het is de achtste dag. Pas dan wordt ook Thomas deelgenoot van het Paasgeheim. En dat is veelzeggend. De achtste dag staat in de Bijbel symbool voor nieuw leven. Het is de dag waarop Gods schepping tot voltooiing is gekomen. De achtste dag is ook de dag van opstanding. En juist op deze dag, wordt de gemeenschap weer 'heel' gemaakt en ontvangt ook Thomas zijn zending. Ook nu is er weer sprake van een kamer met gesloten deuren. En ook nu verschijnt Jezus in hun midden, en breekt hij door alle geslotenheid heen. Voor de derde keer klinkt de vredesgroet: 'ik wens jullie vrede' (Joh 20:26). Opnieuw laat Jezus zijn littekens zien, nu aan Thomas. Hij nodigt hem uit om met zijn vingers te strijken over de wonden in zijn handen, en met zijn hand Jezus' doorboorde zij te voelen. Jezus weet wat Thomas nodig heeft. Toch blijft er afstand tussen Jezus en Thomas. Er is een open ruimte, een afstand die bewaard wordt. In zijn narratieve commentaar, schrijft Johannes immers niet dat Thomas Jezus daadwerkelijk aanraakte. Bij het zien van de verzen Christus, de mens met de merktekens van de kruisweg, een mens met wonden, gaan Thomas' ogen open, en roept hij uit: 'Mijn Heer, en mijn God' (Joh 20:28). Het gaat hier over 'zien' en 'geloven' (Joh 20:29).

Dat onze ogen opengaan

Waar we in verbinding staan met onze ogen pijn, en de wonden van de ander, kunnen onze ogen opengaan voor de Christus, de verzen mens. In het lijdende aangezicht van de ander, zie ik als het ware God zelf, die mij – oog in oog met de ander – roept om op te staan, en zo mens te worden. De open wonden van onszelf en onze naasten zijn niet alleen maar pijnlijk. Ze zijn ook de opening en de deur waar het Paasgeheim zich voor ons opent. In de



Gewond leven ontluikt © Pixabay

open ruimte tussen mijn eigen wonden en de aanblik van de naakte ander, worden wij aangeraakt door Christus zelf. Ik zie zijn wonden in mensen die lijden door ziekte of ouderdom, in mensen die leven in angst en verdriet vanwege een ongrijpbaar virus, in mensen op de vlucht, die zoals de Mensenzoon zelf geen steen hebben om hun hoofd op te leggen (vgl. Matt 8:20). En tegelijk herken ik ook de verrezen Christus, de mens voorbij de dood, in mensen die ondanks alle beperkingen het leven weer oppakken, in mensen die de moed vinden om van hun wonden hun kracht te maken. Soms zie ik hem in een afgekapte boom of een boomstronk, waar mos overheen groeit, of in kale takken die opeens uitbotten, in koude harde steen, waar het groen doorheen breekt. Zelfs op de plaatsen waar het leven gewond is, ontkiemt nieuw leven. Het leven ontwaakt weer, wordt opnieuw geboren. Daar waar het leven leek te sterven, is er op een dag weer witte bloesem aan de bomen. Wat christenen steeds weer herdenken is het gewonde lichaam van Jezus. Op de avond voor zijn dood heeft hij die ene woorden uitgesproken: 'dit is mijn lichaam voor jou... dit is mijn bloed'. Als brood heeft hij zich gebroken voor ons, als graan dat in de aarde valt, om daar in de koude aarde te wachten, tot de derde dag.

Groeiend in liefde vanuit onze wonden

Thomas en de andere tien ontvangen hun roeping wanneer ze de wonden in Jezus handen en zijn zij hebben gezien. In de aanblik van de verrezen mens, die getekend door zijn wonden, door de dood is heengegaan, worden ook zij opnieuw rechtgezet, als mensen die op weg gestuurd worden om vrede stichters te zijn. Hoe tegenstrijdig het ook voelen kan, onze wonden kunnen plaats zijn van innerlijke groei, want in contact met onze pijn zijn we gevoeliger voor wat ons echt te doen staat. Anselm Grün zegt het zo:

Daar waar ik verwond ben, ben ik gevoeliger voor andere mensen. Ik begrijp hen beter. Ik geef de illusie van mijn kracht, gezondheid en volmaaktheid op. Ik word me bewust van mijn eigen broosheid en door deze bewustwording word ik echter, menselijker, barmhartiger en gevoeliger. Op de plaats van mijn verwonding bevindt zich nu mijn schat. Daar kom ik in contact met mezelf en mijn roeping.

Uit: *Open Deur* 86 (4): 2020, p. 7.

Het is een troostend en hoopvol beeld voor de kerk van vandaag. Een kerk die haar eigen kwetsbaarheid en wonden durft aan te kijken is niet alleen een moedige kerk, maar vooral een kerk die leeft vanuit het opstandingsgeloof. Want juist vanuit onze wonden ontstaat de doorgang naar nieuw leven. Mogen wij zo samen op weg gaan: als paasmensen groeiend in liefde vanuit onze wonden en kwetsbaarheden. Ik wens u een gezegend Paasfeest! Dat wij allen open mogen gaan voor Hij die zichzelf gegeven heeft, gebroken voor ons. Dat Hij ons aan mag raken met zijn liefde. Vrede zij u!

Ds. Jannica de Prenter

LIED VAN THOMAS

*Ik wilde met hem sterven,
maar moet nog leren leven.
Ik wilde hem echt volgen
maar kende nog niet de weg.*

*Ik kan nog niet geloven
dat hij zo laag verraden
door God en mens verlaten
verminkt is en vermoord.*

*Ik kan geen afscheid nemen
zolang ik niet kan zorgen
voor zijn geteisterd lichaam,
de wonden heb gevoeld.*

*Ik heb hem niet gezien,
zijn vrede niet ontvangen
gevangen en omsluierd
door ongericht verdriet.*

*Scheur de sluier,
wis de tranen,
breek bij me in,
sta in mij op,
wees de weg,
wens mij vrede.*

Tekst: Andries Govaert

Melodie: Christiaan Winter

Uit: 'Het licht speelt: van Pasen naar Pinksteren' (ed. Corja Bekius, Tini Brugge & Andries Govaert). 2015. Docete.



wel en wee...

In memoriam: Pieter Sette

• 19 okt. 1925 - † 7 feb. 2020

Op hoge leeftijd is ons gemeentelid Pieter Sette overleden. Die leeftijd en de lichamelijke klachten beletten hem al enige jaren in ons midden te komen. Zijn leven als echtgenoot van Erna Vercruysse en als vader van Stefan en Rafaël, stond in het teken van geloof en getuigenis. Het geloof, ja het vertrouwen dat hij had in God, Schepper van hemel en aarde, en in diens Zoon, Jezus Christus, was de leidraad doorheen zijn leven. De familie getuigt; voor hem was het

“Tied”,

het lichaam moe, de geest verward.

Het leven werd gewoon te hard.

Wij die je nastonden het meest,

denken ook “het is genoeg geweest”.

En ondanks ons verdriet,

weten we “het was je tied”.

De VPKB gemeente Brugge biedt Erna en de familie haar oprechte deelneming aan.

Onze voorbeden om troost en ons medeleven geldt ook de familie Labeur, die eveneens een verlies te verwerken heeft:

Op 3 maart overleed dhr. **Johannes Labeur**, oudste zoon van onze gemeenteleden Dhr. en Mevr. Labeur-Lenders, na een ziekbed van een jaar. Hij was de oudere broer van Christine, Matthy en Marc Labeur en oudste broer van Gaby Labeur. Hun broer Luc overleed reeds in 2003 en weer werd de familie getroffen door een pijnlijk afscheid.

Hoewel Johan in Noord-Frankrijk woonde lagen zijn roots in Brugge. In de VPKB Brugge ontmoette hij er zijn echtgenote Sabine Könnecke, dochter van wijlen Mevr. Ilse Arndt die destijds ook lid was van onze kerk in Brugge. Hij had drie dochters en na een succesvolle carrière hoopte hij nog veel plannen te kunnen verwezenlijken in zijn pensioen.

De uitvaartdienst vond plaats op 9 maart 11. in het crematorium te Brugge en tijdens die plechtigheid las zijn oudere zus Gaby volgend gedicht van A.R Holst:

*Hoe zijn wij hier geland, waartoe ... vanwaar ... ?
ligt ergens aan het strand
dat vreemde schip nog klaar ?
En als het anker is gelicht,
naar waar ... naar waar ... ?
Stil, sluit de deuren dicht
Bemin elkaar.
In liefdevolle herinnering, Gaby*

Albert Eversen.

Maatregelen Covid-19 in onze gemeente

Beste gemeenteleden van de Protestantse Kerk Brugge,
Beste vrienden en sympathisanten,

Op vrijdag 13 maart ontving u de brief van de kerkenraad met daarin de uitleg over de maatregelen die onze kerk neemt tijdens de crisis rond het Covid-19 virus om haar gemeenteleden en bezoekers te beschermen. Hieronder vindt u een update van deze brief.

Geen erediensten, wel verkondiging

We namen de moeilijke beslissing om onze erediensten, alsook andere activiteiten zoals Bijbelstudie en koorrepetitie op te schorten. Deze maatregel is ingegaan op vrijdag 13 maart en blijft tot nader orde van kracht. Hoewel er geen erediensten zijn, gaat de verkondiging en de liturgie wel door. Zolang deze maatregelen duren, maakt onze dominee digitale huisdiensten, die beschikbaar worden gemaakt via email, website en facebook zodat het Woord het kloppend hart blijft van ons gemeente-zijn. Wie geen beschikking heeft over email of internet, kan de preek ook per post krijgen. Hiervoor moet u zich wel even aanmelden. Gelieve onze dominee te contacteren indien u dit wenst. Of wij in de goede week weer samen kunnen komen in 't Keerske is uiterst onzeker. Wij volgen de ontwikkelingen en wachten nader bericht van onze overheid af.

Aangepaste pastorale zorg

De pastorale zorg blijft belangrijk, met name voor de kwetsbare personen in onze gemeente – al moeten wij daar in het licht van deze maatregelen – een andere vorm aan geven. Pastorale bezoeken aan huis gaan alleen door in crisissituaties. De kerkenraadsleden zullen de kwetsbare mensen in onze gemeente regelmatig opbellen. Onze dominee zal daarnaast een **telefonisch spreekuur** houden **op woensdag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-17.00 uur**, of op **donderdag van 10.00-12.00 uur**. U kunt bij haar terecht voor een luisterend oor en/ of een voorbede op telefoonnummer: **050 35 50 84**. Schroom niet om te bellen! Ook op de kerkenraadsleden mag u altijd een beroep doen, ook als het om praktische hulp gaat.

Zorg voor elkaar

We roepen u op om elkaar tot steun te zijn, en contact te houden met elkaar via mail en telefoon. Laten we ook bidden voor iedereen die ziek, angstig of eenzaam is. In deze tijd van onrust, is de zorg, de aandacht en de verbondenheid met elkaar extra belangrijk. ‘Wees dus allen eensgezind, leef met elkaar mee en heb elkaar lief als broeders en zusters’ (vgl. 1 Petrus 3:8).

We hopen op uw begrip voor deze maatregelen. We houden u op de hoogte, mochten er nieuwe of aangepaste maatregelen komen. Volg ook de maatregelen en adviezen van de overheid en de stad Brugge op:

<https://www.info-coronavirus.be/nl/>

<https://www.brugge.be/coronavirus/faq>

Kerkenraad VPKB Brugge
Vrijdag 13 maart 2020





Raak mij aan met uw liefde,
dat mijn ogen opengaan.

Dat ik zie als nieuw:
het leven dat opstaat,
de takken die uitbotten,
het ontkiemde groen,
de bloesem aan de bomen.

Raak mij aan waar ik gewond ben.
Dat ik eindelijk met nieuwe ogen
durf te kijken naar mijn eigen pijn.
Dat ik leer aanvaarden wie ik ben.
Mijn wonden zijn de doorgang,
waar Gij mij splijt, waar Gij
dwars door mijn vloedpijn trekt.
Mijn wonden zijn het scharnierpunt,
de deur waar ik openga voor uw vrede.

Raak mij aan met uw liefde.
Maak van mijn wonden een open ruimte,
een bron waar levend water stroomt.
Dat nieuw leven ontkiemt in mij,
dat ik tot bloei mag komen:
een nieuwe mens: opnieuw geboren.
Uit de dood opgestaan.

Neem mijn handen, neem mijn hart,
neem mijn voeten en stuur mij op weg.
Dat ik de wonden aanraak,
dat ik in tranen, lief en leed
Uw gelaat herken.
De mensenzoon, hij die zichzelf
gegeven heeft, gebroken voor mij.

Raak mij,
open mij,
blaas in mij,
adem mij open.

TEKST: JANNICA DE PRENTER
GELEZEN OP DONDERDAG 12 MAART
TOEN WIJ ONZE KERK TIJDELIJK SLOTEN

Verkiezing bestuursraad: uitgesteld

Eerder hebben we bericht over de verkiezingen voor de bestuursraad van onze kerk, die wij gepland hadden op 26 april. **De Vlaamse overheid heeft ons echter laten weten dat de verkiezingen die ten laatste in april of mei 2020 moeten plaatshebben, voor onbepaalde duur zijn opgeschort** vanwege de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die onze overheid heeft aangekondigd om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen. Dit betekent dat alle voorbereidende werkzaamheden voor de verkiezing van de bestuursraad uitgesteld worden, en wij nader bericht van onze overheid afwachten.

Kandidaturen waartegen geen bezwaar werd ingediend, mogen echter als definitief beschouwd worden. Overeenkomstig artikel 87 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, werd aan alle belangstellenden medegedeeld dat er drie vacatures zijn binnen de bestuursraad van de Protestantse kerk te Brugge. De hierna volgende gemeenteleden – alfabetisch gerangschikt - stelden zich kandidaat:

1. Burkina – Deblauwe Agnese
2. Deceuninck Adriën
3. Ten Kate Wim

Bezwaren tegen deze kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te worden op 5 maart 2020. Het verheugt ons dat er geen bezwaren werden ingediend en dat onze kandidatenlijst als definitief beschouwd mag worden. We hopen u spoedig te kunnen informeren over een nieuwe datum voor de geplande verkiezing. Uiteraard zullen ook de afkondigingen opnieuw moeten gebeuren. De huidige bestuursleden blijven in functie tot aan de nieuwe verkiezing.

De Bestuursraad



Gemeentedag met Gent uitgesteld

Vanwege de maatregelen rond Covid-19 kon de gemeentedag met Gent-Centrum niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel! Er zal gezocht worden naar een nieuwe datum. Ondertussen kon u wel luisteren naar de digitale huisdienst waarin u de stemmen kon horen van Aletta Rambaut, Ds. Buzogany en Ds. Jannica de Prenter. Zo waren de beide gemeentes op 22 maart toch met elkaar verbonden, al was het op afstand.



Bijbelbabbel

Ook de Bijbelgespreksgroep zal voorlopig niet samenkomen op de vrijdagavonden. Gelukkig kunnen de deelnemers thuis verder met de 40-dagentijdskalender 'sta op' (Petrus/ PKN) die zij meekregen. Omdat we hebben vernomen dat er wel eens verwarring ontstaat met de meer verdiepende Bijbelstudies georganiseerd door onze dominee, krijgt deze activiteit een nieuwe naam: *Bijbelballel*. Deze naam past ook wat beter bij wat we aanbieden: een veilige plek, waar je de Bijbel beter kunt leren kennen. Met de deelnemers zoeken we steeds naar werkvormen die aanspreken, en er wordt ook veel gebabbeld en thee gedronken. Helaas kan ook de beloofde uitstap naar Sint-Niklaas op 3 april niet doorgaan, omdat ook de Passie is afgelast. Het Vlaams Bijbelgenootschap biedt een mooi alternatief met een digitale kruisweg: <https://www.bijbelgenootschap.be/digitale-kruisweg-bij-de-passie-in-sint-niklaas/> We hopen met de deelnemers van de Bijbelbabbel met Hemelvaartsdag de reis naar Horebeke te mogen maken voor de hagenpreek, mits de erediensten tegen die tijd weer zijn toegelaten.



Liturgisch bloemschikken

In de eredienst van 1 maart werd aangekondigd dat mevr. Leen Devriendt bij de prekenreeks over Exodus liturgische kijktafels zou verzorgen tijdens de veertigdagentijd en de goede week. Omdat er al materiaal aangekocht was, wordt daar nu een andere vorm aangegeven: van de kijktafels worden foto's gemaakt die steeds geïntegreerd zullen worden in de digitale huisdiensten. Zo is het werk niet verloren.

Er volgen nog kijktafels bij Palmпасen, Goede Vrijdag en Pasen zelf. Of dat in 't Keerske zal zijn is afwachten...



Bijbelroute Groenigenmuseum

Vanwege de grote belangstelling voor de Bijbelroute in het Groenigenmuseum, was de kerkenraad in overleg met CCV Brugge om voor onze gemeente een geleid bezoek te regelen o.l.v. Dhr. Geert Vervaecke. Met CCV Brugge hebben we afgesproken pas verder te gaan met plannen als de musea in Brugge weer open mogen. We houden u op de hoogte.



Bijbelevent en Bijbelleerhuis

Velen kijken er naar uit: het Bijbelevent op zaterdag 2 mei in Zevenkerken. Een mooi programma over de schepping met lezingen, workshops, muziek en kunst, waar ook Bart Moeyaert te gast zou zijn. De kans is echter aanwezig dat ook het Bijbelevent niet door kan gaan. De organisatie overweegt nu om het Bijbelevent een jaar op te schuiven. Momenteel wachten zij nader bericht van de overheid af, voordat een definitief besluit wordt genomen. Voor nadere berichtgeving

verwijzen we naar de nieuwsbrieven en de website van het Bijbelhuis:

<https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/>.

Het Bijbelleerhuis 'schepping, klimaat en profetische kritiek' dat onze dominee samen met Jean Bastiaens heeft opgezet, is gekoppeld aan het Bijbelevent, en is een verdiepende Bijbelstudie waarin u in een reis doorheen de Bijbel wordt meegenomen naar verschillende visies op de schepping. Naast het scheppingsverhaal in Gen 1, komen o.a. ook Jeremia, Psalm 104 en Marcus 7 voorbij. Indien het Bijbelevent uitgesteld wordt, dan wordt ook het Bijbelleerhuis een jaar opgeschoven en zal deze activiteit plaatsvinden op donderdagmiddagen, van 29 april tot 3 juni 2021 van 14.30-16.30 uur. We hopen u binnenkort meer nieuws te kunnen geven.

Gemeentenieuws Oostende

Korte terugblik

De diensten en andere activiteiten in de Hazegraskerk zijn stil komen te vallen. Om toch met elkaar in contact te blijven en om elkaar te kunnen helpen waar nodig, is er een WhatsApp-groep en een Facebook-groep gevormd. De dienst van 15 maart was de eerste die kwam te vervallen. Als alternatief was er een dienst-op-afstand gemaakt, die te volgen was via:



www.protestantsekerkoostende.be/orde-van-dienst-op-afstand/

Luisteraars kunnen hun reactie daar achterlaten. In overleg met andere kerken in de stad werken we aan contactmogelijkheden voor ieder die daar behoefte aan heeft. Meer hierover vindt u t.z.t. op onze website.

De laatste dienst waarbij we elkaar *van aangezicht tot aangezicht*, konden ontmoeten, was de **WereldGebedsDag-dienst** van 6 maart in de OLV Koninginkerk. Het thema van de dienst was *Sta op en ga* en de orde van dienst was voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe. De dienst had een echt Afrikaanse tint, met dank aan een aantal Afrikaanse dames uit Oostende en het multiculturele koor Matondo. Mooi dat christenen uit verschillende kerkelijke tradities samen de dienst voorbereidden en uitvoerden.

Agenda april en mei 2020 - *onder voorbehoud!!!*

Zondag 29 maart	5 ^{de} zondag – creatieve viering dienst-op-afstand – zie website
Zondag 5 april	Dienst-op-afstand voorganger de heer H.J. van der Meulen
Zondag 12 april – Eerste Paasdag	11:00 uur oecumenische Paas viering
Zondag 19 april	10:30 uur eredienst na afloop – gemeentevergadering
Dinsdag 28 april	19:00 uur Bijbelgroep Jakob Dekenijstraat 10
Zondag 3 mei	10:30 uur eredienst
Zondag 17 mei	10:30 uur eredienst voorganger ds. J.A. de Prenter
Zondag 31 mei – Eerste Pinksterdag	10:30 of 11:00 uur (creatieve) Pinkster -viering

Actuele Info vindt u op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout

Nieuws van vzw 'de vrienden'

Terugblik: bezoek aan- en lunch in de Hotel- en Toerismeschool Spermalie op 20 februari 2020



Het was een inтриest weertje die morgen, toen de 25 deelnemers aan "de Spermaliedag" zich in groepjes van twee tot vier aanboden in de lobby van de hotelschool. Koffie, thee, koekjes en knusse zeteltjes konden met-

een de natte jassen en dito kapsels doen vergeten. Na een half uurtje keuvelen, werd de groep opgehaald door Christophe, de gids van dienst. We mochten ALLES zien: de tuin, het hotelgedeelte, de restaurants, de keukens, de bar, het klooster en zelfs de voorraadkamer, het "econo-maat" genaamd, wat enkele Nederlanders onder ons even de wenkbrauwen deed fronsen. Er werd van het ene gebouw (zeg maar "doolhof") naar het ander gewandeld, zodat we in een uurtje tijd toch heel wat afstand in de benen hadden.



Na een korte pauze in de lobby werden we door twee charmante dames begeleid naar het restaurant. Twee stijlvol gedekte tafels werden al van ver goedgekeurd en wat achter-eenvolgens op die tafels terecht kwam aan heerlijke gerechten met aangepaste wijnen werd zo mogelijk nog meer gewaardeerd. Omdat ze jarig was, werd Johanna, de echtgenote van Leendert Holleman, met een



kleine maar vurige attentie bij het dessert verrast. De leerlingen van het vijfde jaar hotelschool onder leiding van de Heer Vromant, deden hun uiterste best om het iedereen naar de zin te maken en vlot en vriendelijk te bedienen. Even na de klok van twee was het dan de hoogste tijd om, na een woordje van dank door ondergetekende, het restaurant te verlaten, zodat de leerlingen hun gewone schooltaken weer konden opnemen. Bij het afscheid hoorde ik niets dan lovende woorden en werd er hier en daar al geopperd: "Volgend jaar een andere hotelschool?" Laten we misschien eerst nog wat nagenieten van Spermalie!



Komende activiteiten van vzw de vrienden – *onder voorbehoud!!*

Het bestuur van VZW "De Vrienden" de vrienden hoopte haar jaarlijkse kaas- en wijnavond in 't Keerske te kunnen inrichten op vrijdag 24 april. Vanwege de maatregelen rond Covid-19 zal dit echter niet doorgaan en wordt er uitgekeken naar een veel latere datum.

Op **donderdag 14 mei** hopen we de overbekende Brugse koekjesfabriek Deman bezoeken. Afspraak om **11u stipt in de Vuldertsstraat 24** (zijstraat van de Langestraat). De prijs voor rondleiding + proeverij bedraagt € 3 p. pers. ter plaatse te betalen (gepast geld a.u.b.). U kunt zich per mail voor deze activiteit inschrijven vanaf 12 april. Mocht ook deze activiteit niet door kunnen gaan, dan ontvangt u daarvan bericht.

Dany Constant

Berichten vanuit de oecumene



Bidweek voor de eenheid van de christenen

De maand januari is een vruchtbare tijd voor de oecumene. Ook dit jaar was dit weer voelbaar: de oecumene bloeit in Brugge. De bidweek voor de eenheid van de christenen begon op 19 januari, met de gezamenlijke dienst met de Anglicanen. Daarna volgde

op 22 januari een ingetogen oecumenische viering in de abdij van Zevenkerken, waar de orthodoxe kerk de leiding had. Ook onze predikant, Mgr. Athenagoras Peckstadt – metropoliet van de orthodoxe kerk in België en Mgr. Lode Aerts namens de Rooms-katholieke kerk waren aanwezig. De bidweek werd afgesloten op 26 januari met een feestelijke viering in de St. Salvathorskathedraal, waarin rev. Augustine Nwaekwe samen met de andere voorgangers van de oecumenische studie- en werkgroep voorging. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door een koor dat samengesteld was vanuit verschillende Anglicaanse kerken. Door deze initiatieven groeit de vriendschap tussen de verschillende kerken in Brugge. En dat is prachtig en hoopvol. De motor van oecumene is de oprechte vriendschap tussen mensen, ondanks kerkelijke verschillen.



Save the date: 25 oktober 2020

In het jaar 1520 begint er een nieuw geluid te waaien in Brugge. Het protestantisme, met haar spiritualiteit rond het Woord, krijgt ook in Brugge voet aan grond. Dat betekent dat we in 2020 stil mogen staan bij 500 jaar protestantisme in Brugge. Dit willen we vieren in verbondenheid met de andere kerken in Brugge op 25 oktober 2020, met onze Reformatiezondag. Het belooft een bijzonder feestelijke dag te worden. We lichten alvast een klein



tipje van de sluier op: zowel onze synodevoorzitter Ds. Fuite, als bisschop Lode Aerts bevestigden hun aanwezigheid. Ook onze zusterkerken uit het district Oost & West-Vlaanderen en de andere oecumenische partners in Brugge zullen we uiteraard uitnodigen. Dus noteer zeker alvast in uw agenda: zondag 25 oktober 2020, oecumenische Reformatie-zondag in 't Keerkse om 15.00 uur. Na de eredienst zal er een receptie zijn. In de loop van het jaar mag u meer nieuwtjes verwachten over deze feestelijke dag.



Oecumenisch vuur in bevreedende tijden

Zowel in Brugge als in Oostende ontstaan er oecumenische initiatieven om mensen te bemoedigen en te troosten tijdens de corona-crisis. Onze dominee deelde een idee met haar oecumenische vrienden: zullen we de Brugse kerken uitnodigen om een lichtje aan te steken en dat met elkaar te delen? Je moet wel bijna predikant in 't Keerske zijn om dat te bedenken, nietwaar? Zo gezegd bleek zo gedaan... Namens de oecumenische studie-

en werkgroep West-Vlaanderen en in samenwerking met deken Henk Laridon en priester Bernard Peckstadt werd de facebook-pagina *Brugse kerken delen licht* opgestart: een online platform waar Brugse kerken licht met elkaar delen al dan niet met een woord van gebed, bemoediging of troost. Het bekende Taizélied ‘als alles duister is’ wordt zo werkelijkheid. Want door deze digitale fakkeltocht gaat het licht als een lopend vuurtje door Brugge en omgeving. De aanvragen stromen binnen en het aantal volgers groeit. Door Brugge waait de Geest van verbinding.

<https://www.facebook.com/Brugse-kerken-delen-licht-101092678206616/>

Ook in Oostende bloeit in tijden van Covid-19 de samenwerking tussen de kerken. Zij sloegen de handen ineen, en zetten samen een pastorale hulplijn op om alle Oostendenaars die daar nu nood aan hebben een luisterend oor, een gebed of een woord van troost te bieden. Samen sterk tegen corona geldt ook voor de kerken.

*Nood aan een luisterend oor,
een gebedje voor uzelf of voor anderen?*

Wij zijn er voor jou

KERKEN OOSTENDE

Pastorale Hulplijn Oostende
een initiatief van kerken in Oostende

0474 68 01 79 dagelijks tussen 18:00 – 21:00 u.

Van het district

Op vrijdag 14 februari had de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen het districtsbestuur en een afvaardiging van de Synodale Raad. Die was, zoals steeds, erg verrijkend voor beide partijen, omdat wij er vernemen welke plannen er leven in Brussel, maar wij de Brusselse delegatie ook deelgenoot kunnen maken van onze vreugden en zorgen. Die laatste betreffen vanzelfsprekend de vacante gemeenten, Ronse, Kortrijk en Knokke. Op elk van die plaatsen beweegt er wat, maar is het op een definitief beroep nog even wachten. De procedures en hinderpalen voor de beroepsprocedure vormden dan ook een belangrijk onderdeel van deze vergadering. Daarnaast deelden wij de zorg over kleine gemeenten en werd een invulling besproken van de vrijgekomen predikantsplaatsen na het opheffen van Wevelgem en Geraardsbergen.

Maar wat behalve onze districtsvoorzitter niemand van tevoren wist, is wat de lunch zou bieden. Dat bleek tot ieders verrassing een 3-gangenmenu met heerlijke soep (rood van kleur), zalm met een groente puree en warme kerstomaatjes en tot slot een roze kwarktaart, bezaaid met kleine hartjes vanwege de datum.

Vanwege het coronavirus werd de vergadering van het districtsbestuur van 13 maart afgelast.

Na de mededeling dat er voorlopig geen erediensten meer gehouden mogen worden, ontstonden er overal in ons district spontaan initiatieven om elkaar te blijven bemoedigen in deze moeilijke tijden.

Ik noem onder andere de online kerkdiensten in de regio Aalst-Dendermonde- Denderleeuw, in Ieper, Brugge, Oostende, Roeselare, Horebeke, de gebedsavonden en ochtendgebeden in Aalst, oecumenische initiatief Brugse kerken delen licht.....

Ook kan men op de facebookpagina van de VPKB, **[nl.protestant.link](#)**, dagelijkse gebeden van de predikanten lezen.

Rudy Liagre en Riek ten Kate

Aankondiging: Hagenpreek in Horebeke

Noteer het alvast in uw agenda: *Hemelvaart (21 mei): hagenpreek in Horebeke*. In de Geuzenhoek in Horebeke, de historische plaats van het protestantisme in Vlaanderen, organiseren we een hagenpreek op donderdag 21 mei. En net als in de 16^e eeuw: niet alleen voor onszelf maar voor iedereen die interesse heeft. In het bijzonder willen we alle protestantse gemeenten in het district Oost- en West-Vlaanderen uitnodigen.



Praktisch

Aanvang: 10 uur, na de dienst is er een uitgebreide koffietafel.

Adres: pastorietaan, ingang tegenover de notaris, Abraham Hansstraat 17, Horebeke.

Slecht weer: maakt niet uit, we hebben een alternatieve locatie!

Stoelen: voor de ouderen worden stoelen verzorgd, anderen vragen we zelf een stoel mee te nemen.

Ds. Simon van der Linden

Opgave

In verband met de catering vraagt ds. van der Linden aan de gemeentes in ons district om zich per gemeente op te geven. Gelieve dus uw opgave door te geven aan onze dominee zodat wij ons gezamenlijk kunnen opgeven: j.a.deprenter@gmail.com of op telefoonnummer: 050 35 50 84. Vanwege de coronacrisis is ook deze activiteit onder voorbehoud.

Goede Doelen Blijven Goed

Ook zonder onze kerkdiensten in 't Keerske wil de diaconie aandacht blijven vragen voor onze goede doelen. Uiteraard aangepast aan de noden van vandaag.

Eind februari was onze uitgangscollecte voor Poverello. In Brugge bieden ze in de Goezeputstraat goedkope maaltijden (€1,=) aan. Door de Coronacrisis en de richtlijnen om controle over de uitbraak te krijgen, heeft Poverello haar activiteiten stil moeten leggen. Voor hun doelgroep (kansarmen, mensen met leefloon, werklozen en alleenstaanden) was dit een groot probleem.

Gelukkig is er een organisatie, **Open Balie**, die de uitdaging is aangegaan. Elke middag van maandag tot en met zaterdag staan ze van 11 uur tot 12 uur klaar met een afhaalmaaltijd aan de keukens van het Meersenhuis aan dezelfde voorwaarden van de normale Poverellowerking. De maaltijden worden koud meegenomen, maar soms ook opgewarmd. Open Balie neemt al drie jaar de werking van Poverello tijdens de zomer verlofperiode over en zal dat ook nu blijven doen zolang het nodig is.

Open Balie is de welzijnsschakel van de pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge stad en wordt geleid door priester Antoon Vandeputte. Ze zijn gestart als ontmoetingsplaats voor mensen in eenzaamheid of met zorgen van welke aard ook. Door de tijd hebben ze een eigen identiteit ontwikkeld door samen te werken met andere initiatieven in Brugge. Hun ontmoetingshuis **Baliestraat 5** is een goed voorbeeld. Elke week op dinsdag, donderdag en zaterdag ontvangen ze daar van 9.30 tot 11.30 mensen voor een tas koffie en een babbel. Het kan heel veel deugd doen en soms is dit ook het begin van een samenwerking om problemen van allerlei aard op te lossen.

Dat ze voor hun afhaalmaaltijden financiële steun nodig hebben zal duidelijk zijn omdat ze noodgedwongen diepvriesmaaltijden moeten inkopen, terwijl ze de bijdrage op € 1,= houden.

De diaconie maakte al steun over voor dit project. Ook u kunt een gift storten op Open Balie:

Zonder fiscaal attest : Open Balie rekeningnummer BE 26 7310 4299 5829

Met fiscaal attest : Welzijnschakel VZW, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel rekeningnummer BE35 7755 9400 0537 met als referentie 17034 WZS open balie Brugge

Onze diaconie mist nu de inkomsten van de wekelijkse collectes. Als u geld over wilt maken, kunt u dat altijd doen op de rekening die u in de kerkbode vindt (kaft, binnenkant, achteraan). U mag uiteraard een goed doel vermelden.

Diaconie

Agenda

Alle activiteiten in de maand april zijn geannuleerd, activiteit in mei is onder voorbehoud.

Iedere vrijdag	19.30 uur	Bijbelbabbel
1 april	19.30 uur	Vergadering Vrienden *
4 april		De Passie, Sint-Niklaas
24 april		Kaas en wijnavond *
26 april	na de dienst	Gemeentevergadering
14 mei	11.00 uur	Bezoek koekjesfabriek Deman*

*= Een organisatie van de VZW "De Vrienden"

Erediensten 10.00

Alle erediensten onder voorbehoud!

ZONDAG 5 april 10.00u

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Dhr. W. Buijs
Lezen	Ex. 11:1-10; Psalm 135; Ex. 12:1-12
Organist	Mevr. Anja van Holst
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Uitgangscollecte	Arkgemeenschap
Koffiedienst	Mevr. J. Lagauw-Wage

GOEDE VRIJDAG 10 april 20.00u

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Meerdere personen
Lezen	Ex. 12:21-28; Hosea 6;1-6; Hebreeën 9:11-15; Joh. 18:1-19:42
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig

ZONDAG 12 april. PASEN

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lector	Mevr. G. Labeur
Lezen	Ex. 13:20-22; 14:19-31; Matt. 28:1-10
Organist	Dhr. Dimos de Beun
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Uitgangscollecte	Huizen van Hoop (VPKB)
Koffiedienst	Fam. W. Buijs

ZONDAG 19 april

Predikant	Dhr. J. Delameilleure <i>-voorganger van de Adventisten Kerk (Brugge, Antwerpen)</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Organist	Dhr. Alexander Vangaever
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Uitgangscollecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. J. van Groenigen

ZONDAG 26 april; Kindernevendienst

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. L. Devriendt
Organist	Mevr. Lieve Vercruysse
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Uitgangscollecte	Kerk
Koffiedienst	Mevr. L. Devriendt & Mevr. M. Denduyver

ZONDAG 3 mei; Heilig Avondmaal

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lector	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Organist	Dhr. Dimos de Beun
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Uitgangscollecte	Zending
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

Koffiedienst loopt, aangepast, als volgt door:

10 mei Mevr. M. Lammens. 17 mei Fam. W. ten Kate. 24 mei Fam. J. Klifman. 31 mei Dhr. A. Eversen. 7 juni Mevr. J. Lagauw-Wage. 14 juni Fam. W. Buijs.. 21 juni Fam. J. van Groenigen. 28 juni Mevr. L. Devriendt en Mevr. M. Denduyver.

Verder zie Kerksite "ACTIVITEITEN" ook voor andere activiteiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.

Voor de kinderen



Johannes 11: 1 – 45

Jezus is vol medeleven en brengt Lazarus tot leven.



Kan je de tekening
Afmaken?



Help Lazarus om bij
Jezus te komen.



Schrijf je eigen verhaal en illustreer het. Om je op weg te helpen:

- Hoe voelden Maria en Martha zich toen Jezus niet naar hen toe kwam?
- Misschien ken je zelf het gevoel dat je in de steek gelaten wordt.
- Wat zou ons kunnen helpen om te onthouden dat Jezus bij ons is, ook als we het moeilijk hebben?

KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☎ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- **Dhr. J. van Groenigen** – ☎ **050/38.72.62**
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen, Dhr. Adriën Deceuninck en Dhr. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440