



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Leer ons zo onze dagen tellen
- 8 Gemeentenuws Brugge
- 10 Van de kerkenraad
- 11 Wel en wee
- 12 Onze goede doelen
- 14 Nieuws uit de oecumene
- 15 Nationaal nieuws
- 16 Gemeentenuws Oostende
- 17 De Klokkemaker komt terug
- 19 Erediensten

protestantsekerkbrugge.be



Inleidend woord

De nieuwe kerkbode is weer uit! In de overdenking staat Psalm 90 centraal, die eeuwigheidspsalme over het broze bestaan van de mens en de eeuwigheid van God. Als gras dat opschiet en weer verdort: zo broos en kwetsbaar is het mensenleven. Weten dat morgen de laatste dag kan zijn, doet je beseffen hoe waardevol elke dag is. Alleen in het licht van de eindigheid, leren wij onze dagen te tellen. Er is ook weer gemeentenuws uit Brugge en Oostende, en een smakelijk verhaal uit Knokke-Heist in de rubriek 'verhalen van ds. Robbert Veen'. VZW de Vrienden bericht over de opbrengst voor Glek, het goede doel van de VZW. In de rubriek 'goede doelen' krijgt u meer informatie over de Ark. De Synodale Raad plant een bijzondere synodevergadering over het klimaat. Namens de redactieraad van de Brugse kerkbode wens ik u veel leesplezier!

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: Leer ons zo onze dagen te tellen

Psalm 90 (NBV)

- ¹Een gebed van Mozes, de godsman.
Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
- ²Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
- ³U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind’.
- ⁴Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.
- ⁵U vaagt ons weg als slaap,
in de morgen, als opschietend gras
⁶dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en ’s avonds verwelkt en verdort.
- ⁷Wij komen om door uw toorn,
door uw woede bezwijken wij.
- ⁸U hebt onze zonden vóór u geleid,
onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat.
- ⁹Al onze dagen gaan heen door uw woede,
wij beëindigen onze jaren in een zucht.
- ¹⁰Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als we sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.
- ¹¹Wie kent de kracht van uw toorn,
wie vreest oprecht uw woede?
- ¹²Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
- ¹³Keer u tot ons Heer – hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren.
- ¹⁴Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
- ¹⁵Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.
- ¹⁶Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
- ¹⁷Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Een Psalm van Mozes

Psalm 90 is de enige Psalm die op naam van Mozes staat en is daarmee één van de oudste Psalmen. Het is een zuchtend gebed, dat je blik opent voor de eeuwigheid – voor het nooit ophoudende voortschrijden van de tijd – en het vluchtige en broze bestaan van de mens. Maar Psalm 90 is ook een lied van een gemeenschap die langdurig getroffen werd door onheil en tegenslagen. De aanvechtingen en klachten van Mozes over de kwetsbaarheid van de mens, en de dood die om zich heen grijpt, doen soms denken aan het boek Job. In deze overdenking neem ik u mee naar dit woestijnlied van Mozes waarin lofzang, dank en roepen om genade inééngrijpen.

Van eeuwigheid tot eeuwigheid

In de eerste strofe (vv. 1-6) kijkt Mozes naar de kwetsbaarheid van de mens in het licht van Gods eeuwigheid. ‘Heer, u bent ons een toevlucht geweest’ (Ps 90:1b). Het gebed begint met God. Moeizaam trekt hij met de Israëlieten door de woestijn. Een zware tocht, waar de dagen in moeite, honger en dorst verglijden. Veertig jaar trekken ze door de woestijn, een tocht die oneindig lang lijkt. Maar duizend mensenjaren, zo bidt Mozes, zijn voor God niet meer dan een dag (Ps 90:4). In het licht van Gods eeuwigheid zijn die veertig jaar slechts een zucht. Op hun tocht door de woestijn is God voor hen een toevlucht geweest, een veilige plaats om te schuilen. In het bergachtige gebied waar ze in grotten en spelonken schuilen en beschutting zoeken tegen de wind, de regen en de hitte van de zon, ervaren ze hoe God hen beschermt en hoedt. Prachtig is het beeld van het baren van aarde en land in vers 2. Het doet denken aan de Godsspraak uit het boek Job:

*Heeft de regen een vader?
Wie baart de dauwdruppels?
Uit welke schoot wordt het ijs geboren,
wie baart de rijp van de hemel?*
Job 38:28-29

De Eeuwige verwekt alles wat leeft met de adem van zijn Geest. Nog voor er bergen en oceanen waren, nog voor er land bestond, is Hij betrokken op ons, is Hij voor ons een toevlucht, een plaats waar we veilig en geborgen zijn. Zelfs de tijd heeft op Hem geen invloed. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Alles keert terug tot stof

In vers 3-6 kijkt Mozes naar de kwetsbaarheid van de mens. ‘U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: keer terug mensenkind’ (Ps 90:3). Hier klinkt het werkwoord *šūb*, dat in de Bijbel een dubbele betekenis heeft en zowel met ‘terugkeren’, als ook met ‘ommekeer’ of ‘inkeer’ vertaald kan worden. Maar hier gaat het toch vooral om de mens – *de Adam* – die terugkeert naar het stof van de aarde (de *Adāmā*), waaruit de Heer hem geboetseerd heeft. In de woorden van Mozes klinkt een echo door van wat de Heer tegen Adam en Eva gezegd had: ‘zweeten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je werd genomen; stof ben je, en tot stof keer je terug’ (Gen 3:19). Het zijn woorden die sterk doen denken aan Psalm 104 (vgl. Ps 146:4; Pred 12:7).

*Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.*
Psalm 104:29



Zoals het gras dat opschiet © Unsplash

Zoals gras dat verdort

He leven is een ademtocht, zo broos, zo kwetsbaar. Mozes ziet het om zich heen gebeuren: de vele mensen die sterven in de woestijn. Zoals het gras dat opschiet en de bloem in de woestijn die dezelfde dag nog verwelkt wanneer de woestijnwind erover blaast (vgl. Jes 40:6-7; Ps

103:15; Job 14:2), zo plotseling kan een mensenleven afgebroken worden. ‘U overstroomt hen’, dicht Mozes in vers 5, ‘zij zijn zoals een slaap’. ‘Een mens gaat liggen en staat niet meer op, hij wordt niet uit zijn slaap gewekt’, klaagt ook Job (Job 14:12). De eeuwige slaap kan ons zomaar overvallen. Zoals een beek in de bergen die na een regenbui alles wegspoelt, zo abrupt wordt het leven van de mens weggevaagd wanneer de dood ons overvalt, als waterstromen waar je je niet tegen verzetten kunt. Wij leven slechts op de adem van de wind. Kort zijn wij hier op aarde.

Wij vergaan door uw woede

Vanaf de tweede strofe (vv. 7-12) komt Gods woede voorbij. Het gebed wordt persoonlijker, en gaat nog sterker over het lijden van de Israëlieten. Eerlijk belijdt Mozes tegenover God hoe het volk tegen hem zondigde. 'Wij komen om door uw toorn, door uw woede bezwijken wij' (Ps 90:7). Elf dagreizen zijn er nodig om van de berg Horeb naar het beloofde land te reizen (vgl. Deut 1:2). Maar de Israëlieten doen er veertig jaar over omdat zij twisten met God en neerknielen voor een gouden kalf. Het dwaze gemopper en gemor tegen elkaar en tegen God heeft veel kapot gemaakt. Bijna zijn ze bezweken omdat ze het geloof in God en in elkaar verloren hebben. De zware, droevige tonen van Psalm 90 over de zonden van het volk en vrees voor Gods aangezicht is alleen maar te begrijpen in het licht van die lange en moeizame woestijntocht. Het boek Numeri verwoordt het zo:

Veertig dagen hebben jullie het land verkend, veertig jaar zul je voor je schuld boete doen, één jaar voor elke dag. Dan zul je ondervinden wat het betekent als ik mijn handen van je aftrek.
Numeri 14:34

Leer ons zo onze dagen te tellen

De toon van het lied verandert vanaf vers 12. Na alle tegenslagen en misstanden, bidt Mozes om wijsheid: 'leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult' (Ps 90:12). Wijze woorden... leren om je dagen te tellen, in het besef dat morgen de laatste dag kan zijn; door-drongen zijn van wat je verkeerd deed en bidden om een zuiver hart dat ernaar verlangt om de Heer met hernieuwde moed en kracht te dienen. Dat wijsheid ons hart vervult! Die woorden mogen ook wij uitspreken aan het begin van een nieuw jaar. We hebben veel mee gemaakt met elkaar. Er was vreugde, maar ook veel verdriet. Ook wij zagen het om ons heen gebeuren: hoe mensen weggledden.



Gebed om wijsheid © Dagelijkse broodkruimels

Wees ons dan genadig!

In de derde strofe keert het gebed zich nog verder naar binnen toe. Opnieuw klinkt het motiefwoord *šūb*: 'Keer u tot ons, Heer, hoe lang nog'? Maar nu is het omkeren tot God gericht. Met Mozes zou je het soms wel uit kunnen roepen: hoe lang moet dit nog duren! Het zuchten van Mozes keert zich om in een gebed om ontferming, een hartstochtelijk roepen om genade. Keer u tot ons Heer en ontferm u over uw dienaren. Vervul ons in de morgen van uw liefde. Laat ons weer juichen en geef ons de vreugde weer. Dat zijn woorden om je aan vast te houden, woorden van een herder die zich in zijn zwakheid liet leiden door de goedheid van de Heer; die steeds met vallen en opstaan weer opnieuw op weg ging. In de verte de bergen, het eindeloze landschap. Op weg gaan zonder te weten wat er nog komt en samen de bergen trotseren. Die weg ging Mozes, en die weg mogen ook wij gaan.

Blijven bidden

Als geen ander wist Bach het Godsvertrouwen van deze psalm te verklanken in de cantate 'Nach dir, Herr, verlanget mich'. Dwars door de zware tonen van leed en spijt, laat hij de jubel en de lofzang doorbreken, zoals alleen Bach dat kan. Nog mooier en intenser dan woorden kunnen uitdrukken: 'toch beëindigt God mijn dagen van leed, zodat er vreugde komt'. Laat ons dan met Mozes daarvoor blijven bidden:

*Leer ons zo onze dagen te tellen,
dat wijsheid ons hart vervult.
En toon ons uw genade Heer.
Woon in ons midden,
in vreugde alsook in verdriet.
Bevestig het werk van onze handen.
Ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
Keer u tot ons, en wees Gij onze toevlucht.
Gij alleen, want Gij zijt onze God
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.*

Ds. Jannica de Prenter

Naar U Heer, verlang ik

Naar U Heer, verlang ik.
Mijn God, ik hoop op U.
Laat mij niet te gronde gaan,
zodat mijn vijanden zich
niet over mij verheugen.

Toch ben en blijf ik opgewekt,
hoewel hier momenteel
kruis, storm en andere beproevingen razen,
dood, hel en wat er verder maar komt.
Al slaat het ongeluk uw trouwe knecht,
recht is en blijft eeuwig recht.

Leid mij in Uw waarheid
en onderwijs mij;
want U bent de God die mij helpt,
dagelijks verlang ik naar U.

Ceders hebben dikwijls
veel last van de winden,
maar ze vallen nooit om.
Richt Uw raad en daad op God,
let niet op wat er gebulderd wordt,
want Zijn woord leert iets heel anders.

Mijn ogen zijn voortdurend op de Heer gericht;
want Hij zal mijn voeten uit het net bevrijden.

God beëindigt toch mijn dagen van leed
zodat er vreugde komt;
christenen die voortgaan op doornige paden
[ontvangen] hemelse kracht en zegen.
Als God mijn trouwe bescherming blijft,
dan let ik niet op de weerstand van mensen,
Christus die ons terzijde staat,
helpt mij dagelijks om zegevierend te strijden.

BWV 150 - Johann Sebastian Bach



Terugblik Schrijfmarathon

Op 10 december kon de schrijfmarathon voor Amnesty International doorgaan in 't Keerske, in tegenstelling tot vorig jaar. Van 's morgens 10 uur tot 's avonds 20 uur waren we met drie tot vijf personen aanwezig en hebben het nuttige met het aangename verenigd. De gelegenheid om in eigen huis te schrijven is ook door verschillende mensen benut en zo zijn we tot het volgende resultaat gekomen: er werden dit jaar 98 brieven geschreven en 81 kaartjes verstuurd. In naam van de ten onrechte opgesloten mens: Alle deelnemers hartelijk dank!

Terugblik kerstgezinsviering

Het was een vol Keerske met kerst. Sinds lange tijd moesten er stoelen bijgezet worden. Het koor zong een aantal mooie kerstliederen en ook de tieners deden volop mee en brachten het Vredeslicht binnen. Lovia en Janis hadden een verrassing voor de gemeente, en zongen samen het lied 'J'irai' en daar hoorden ook de nodige danspasjes bij! Het was een vreugdevolle dienst na een tijd van veel afscheid en verdriet. 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft' (Lc 2:14). Wat deed het goed om met zovelen die woorden te mogen beleven. Na de viering deelden de tieners kersttenties uit. We hopen dat de kersthangers een mooi plekje kregen, en dat u genoten hebt van de zelfgebakken koekjes van Albert. Nogmaals dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan deze vreugdevolle viering.

Gezamenlijke dienst in Oostende

Op zondag 6 maart gaat de gezamenlijke eredienst door met onze zustersgemeenschap in Oostende. Er is dan geen eredienst in 't Keerske. De dienst zal om 11.00 uur doorgaan in de Hazegraskerk aan het R. Lancsweertplein en zal geleid worden door Dhr. Andries Boekhout en onze predikant. Als de omstandigheden het toelaten, zal er ook een maaltijd en een middagprogramma aangeboden worden.

Lectoren gevraagd

We zijn op zoek naar lectoren voor de erediensten. U komt ongeveer één keer per maand aan de beurt om één of twee Bijbellezingen te verzorgen. Wie interesse heeft, kan zich melden bij de predikant.



Bijbelstudie 40-dagentijd

In de 40-dagentijd is er weer Bijbelstudie: drie middagen rond het thema: 'Beleef de 40 dagen met Dietrich Bonhoeffer'. Elke Bijbelstudie begint met een tekst van Bonhoeffer als intro, gevolgd door Bijbellezing en gesprek. We sluiten steeds af met gebed en een luisterlied. Voorafgaand aan elke Bijbelstudie is er een sobere

broodmaaltijd. Een ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen toe te leven naar Pasen. De maaltijden starten om 12.30 uur, de Bijbelstudie om 13.30 uur. U kunt er ook voor kiezen om alleen de Bijbelstudie te volgen. De datums zijn: **donderdag 3, 17 en 31 maart**. Op Witte Donderdag 14 april om 14.00 uur willen we deze reeks afsluiten met een Woord- en gebedsviering in 't Keerske, met aansluitend een sobere broodmaaltijd. Centraal staan dan de Bijbelteksten over de voetwassing (Joh 13:1-15), die uitnodigen tot nederigheid en dienstbaarheid.

Bijbelbabbel

Twee tot drie keer per maand is er ook weer Bijbelbabbel in 't Keerske, telkens op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur. We zijn nog steeds bezig met het boekje 'dit is mijn lichaam' en denken samen na over de kerk als lichaam van Christus. Daarna beginnen we aan een nieuw thema. Iedereen is steeds van harte welkom om eens aan te schuiven.



Overzicht activiteiten

VRIJDAG 4 FEBRUARI	10.00 uur	Vergadering 'Pionieren in Oostende'
VRIJDAG 4 FEBRUARI	19.30 uur	Bijbelbabbel
MAANDAG 7 FEBRUARI	19.30 uur	Kerkenraad
VRIJDAG 18 FEBRUARI	19.30 uur	Bijbelbabbel
VRIJDAG 25 FEBRUARI	19.30 uur	Bijbelbabbel
DONDERDAG 3 MAART	12.30 tot 16.00 uur	Maaltijd + Bijbelstudie 40-dagentijd
ZONDAG 6 MAART	11.00 uur	Gezamenlijke dienst in Oostende

Ds. Jannica de Prenter en Albert Eversen

Van de kerkenraad

Collectes

In de kerkbode van mei 2020, bij het begin van de coronacrisis, vroeg de kerkenraad aan de gemeenteleden om de kerk en de diaconie financieel te blijven steunen. Velen deden en doen dit nog altijd door hun giften via de bank. De kerk en bestuursraad is daarvoor zeer dankbaar want zo kan het kerkewerk en diaconaal werk verdergezet worden.

Collecte: sinds de herstart in 't Keerske is er geen collecte meer tijdens de eredienst. Er staat wel een mandje bij de uitgang waarin de mensen een gift kunnen geven, de ene week voor de diaconie, de andere week voor de kerk. Dit is vooral bedoeld voor de mensen die liever geen geld overschrijven. De laatste weken zien we minder muntjes en meer briefjes in 't mandje. Dank, in naam van de penningmeesters, want muntjes binnenbrengen bij de bank lukt niet meer zo goed als vroeger.

Verlof predikant

Onze predikant is met verlof van 12 februari tot 20 februari. Gelieve u in deze periode tot de kerkenraad te wenden als u pastorale zorg nodig hebt. Voor deze periode is er pastorale achterwacht vanuit de regio.

In memoriam

‘God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis, maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is’: zomaar een zin uit het laatste vers van Klepper’s Adventslied *‘Die Nacht is vorgedrungen’*. Herkenbare woorden, want de advents- en kersttijd stond voor ons in het teken van afscheid en verdriet, een tijd van bidden in het donker en waken in de nacht.

Op 30 november 2021 overleed Dhr. Hans Rijckborst onverwachts aan een hartstilstand. De afscheidsdienst vond plaats in de St.-Bavokerk, in zijn geliefde Aardenburg. Na een moedige strijd overleed Dhr. Rigobert Rombaut op 17 december 2021 aan Covid-19. In de intieme afscheidsdienst op 23 december 2021 klonken de troostende tonen van het Requiem van Jenkins: eigentijdse klassieke muziek, waar hij zo van hield. Diezelfde week namen we ook afscheid van Mevr. Ella Buijs. Ze overleed op zondag 19 december 2021. De dankdienst voor haar leven ging door op 24 december in de parochiekerk van St.-Willibrord. Het was een plechtige, warme dienst met zelfgekozen Psalmen en gezangen. Ons koor verdient een bedankje voor hun prachtige bijdrage aan deze dankdienst. Op 11 januari 2022 overleed ook mevr. Erna Vercruysse. In de afscheidsdienst op 15 januari, klonken de woorden uit Prediker 3, die Erna zo lief waren.

Uw aandacht voor...

Vlak voor de jaarwisseling werden we opgeschrikt door het nieuws dat bij Dhr. Patrick Hellebuck maagkanker is gevonden. Na vele onderzoeken, blijken er gelukkig geen uitzaaiingen te zijn. Dat betekent dat er na een aantal bange weken, eindelijk een lichtpuntje is. We wensen Patrick en Gaby veel sterkte toe



met de lange weg die voor hen ligt, nu de behandeling gestart is. Uw medeleven en gebed wordt heel erg gewaardeerd.

Er is ook lief nieuws. Patrick Rosenhøj en zijn verloofde Silviya Atanasova kwamen bij ons met een grote wens: ze willen trouwen en zochten een dominee die met hen een weg wil zoeken om een protestants-oecumenische huwelijksviering voor te bereiden, want hun families vormen samen een bont gezelschap, waarin Deens-Lutherse, oosters-orthodoxe en evangelische tradities samenkomen. Zij waren natuurlijk aan het goede adres. Na een goede kennismaking, kunnen we nu melden dat de trouwdienst door zal gaan op donderdag 25 augustus in de St.-Walburga-kerk. Het wordt een Engelstalige trouwdienst, waarin onze predikant samen met een Deense collega zal voorgaan. Er zullen zowel Engelse, Deense, Bulgaarse als Nederlandse hymnen klinken. Patrick en Silviya bezochten al geregeld onze erediensten, en zullen ook huwelijks catechese volgen bij onze predikant. We wensen hen alle zegen toe bij alle voorbereidingen!

Onze goede doelen

De naam “De Ark” roept bij velen van ons gedachten op aan de Bijbelse ark van Noach waarin mens en dier een toevlucht vond tijdens de grote vloed. Een algemeen bekend verhaal met vele



DE ARK
MOERKERKE
BRUGGE

kanten waarbij allerlei voorstellingen opkomen. Het eindigt gelukkig met een regenboog, maar de gedachte aan een veilige plaats blijft bij iedereen hangen. Dat is ook de gedachte van de inmiddels wereldwijde organisatie “De Ark” die een veilige, goede plaats wil bieden voor mensen met een beperking.

Een plaats waar mensen met en zonder beperking samenwerken aan een meer menselijke

samenleving. Het is een Christelijke organisatie die haar oorsprong niet verloochent en, afhankelijk van de lokale situatie, nog steeds invult.

Sinds de oprichting in Frankrijk zijn er 147 gemeenschappen actief in 35 landen en de vriendenkring wordt elk jaar groter.

In Vlaanderen zijn er drie gemeenschappen, Antwerpen, Gent en Moerkerke-Brugge, waar wij contacten mee hebben en waar we steun aan geven.

In Moerkerke werd in 1993 gestart met het woonhuis De Barke en in 2007 kwam De Moerbei, een woonhuis in de Brugse binnenstad, erbij. Mensen met en zonder beperking wonen en leven er samen.

Overdag kunnen de mensen in het nieuwe dagactiviteitencentrum De Regenboog in Moerkerke, bij De Barke, gaan werken. Wie wat ouder is kan leven op eigen ritme en aansluiten bij de dagactiviteiten wanneer het hem/haar past. De tuin bij het nieuwe centrum vraagt nog aandacht en kan ook geldelijke steun goed gebruiken. Dat kan door storting op de bankrekening **BE65 748 1050212 96**, fiscaal attest vanaf €40.

De Ark Moerkerke-Brugge staat niet alleen en steunt Arkgemeenschappen in de wereld die onder moeilijke omstandigheden in andere landen werken. Ze doen dit door jaarlijks 10% van de giften door te storten aan het internationale project, nu voor De Ark Oekraïne. U kunt dit project **direct** steunen via **De Ark in Vlaanderen door storting op BE72 3631 4032 7516 met vermelding "Oekraïne"**. Fiscaal attest vanaf €40.

Voor meer informatie over de werking, medewerking en steun kijkt u best op de website <https://www.arkmoerkerke-brugge.be/>

Via die website kunt u ook eenvoudigweg doorklikken naar de Vlaamse en Internationale websites.



De Diaconie

Voor de oecumene in Brugge is de bidweek voor de eenheid van de christenen een belangrijk moment. Vorig jaar moest de bidweek online gevierd worden, maar dit jaar waren er gelukkig weer verschillende vieringen in Brugge. De teksten werden dit keer voorbereid door de kerken van het Midden-Oosten, die in een context van steeds dreigend conflict, kerk-zijn vanuit een positie van marginaliteit en minderheid. Anders dan in het westerse christendom staat het feest van de Epifanie centraal, en kozen zij Mattheüs 2:2 als kerntekst voor de bidweek:

*“Wij hebben zijn ster zien opgaan
en zijn gekomen om hem eer te bewijzen”.*

Mattheüs 2:2

Deken Henk Laridon, voorzitter van de oecumenische studie- en werkgroep, zegt over deze tekst: “in de weinige zinnen, die ons van de wijzen zijn overgeleverd, valt op dat ze steeds in de *wij*-vorm spreken. Het gaat om een gebeuren dat ze samen en eensgezind beleven. Precies dit is een mooie aanzet voor de bidweek van de eenheid. Ze hebben *samen* gezien en zijn *samen* op weg getrokken. Ze komen *samen* ter plaatse bij de geboren Jezus en *samen* brengen ze Hem hulde”.

Namens onze protestantse gemeenschap was Dhr. Albert Everesen aanwezig tijdens de oecumenische vespersdienst van de orthodoxe parochie op zaterdag 22 januari. Op zondag 23 januari werd de bidweek afgesloten met de oecumenische vespersdienst in de St.-Salvatoriekathedraal. Dit jaar had de orthodoxe parochie daarin de leiding. Op zondag 30 januari vierden we weer een gezamenlijke dienst met de Anglicaanse kerk rond het thema ‘Laat uw licht over ons schijnen’.

Net als de wijzen uit het Oosten zijn ook wij heel verschillend. Maar gelukkig leeft vandaag in ons de wijsheid dat wij samen kunnen werken en kiezen we ondanks een geschiedenis van verdeeldheid en conflict voor de weg van de broederlijke en zusterlijke liefde. Mogen wij in het spoor van de wijzen samen op weg blijven gaan, om aan Hem de lof en de eer te brengen.

Ds. Jannica de Prenter.

Buitengewone synode over het klimaat

Op 19 maart 2022 hoopt onze VPKB een Buitengewone Synodezitting te wijden aan de uitdagingen waarvoor wij als kerk staan als het gaat over de klimaatwijziging.

Om deze uiterst belangrijke Synodezitting voor te bereiden, vroeg de Synodale Raad de Werkgroep Kerk in de Samenleving om een discussienota te schrijven. De nota 'Kies voor het leven' is een helder en bruikbaar document geworden, waarin voor Deut 30:19 is gekozen als thematekst.

***“Kies voor het leven,
voor uw eigen toekomst
en die van uw nakomelingen...”***

De bedoeling is dat dit stuk voorafgaand aan de Synodezitting besproken wordt door onze kerkenraden, gemeenten, andere kerkplekken en natuurlijk op de districtsvergaderingen. Ik dring er bij u dan ook op aan om uiterst welwillend te zijn om daartoe mogelijkheden te zoeken en te creëren.

Tijdens de Synodezitting van maart zal elke woordvoerder van onze zes districten de mogelijkheid krijgen om verslag te doen van de discussies die in het district hebben plaatsgevonden - zowel in districtsvergaderingen als binnen de gemeentes.

Wij hopen volhartig dat onze lokale kerken hun districten nauwkeurig zullen informeren over de gedachtewisselingen op lokaal niveau en zien uit naar uw bijdragen over dit belangrijke en urgente onderwerp.

*Namens de Synodale Raad,
Ds. Steven H. Fuite
Synodevoorzitter*

Eenheid in verscheidenheid – zoals ook in Brugge, was er in de week van gebed voor de eenheid onder christenen ook in Oostende een gebedsdienst, dit jaar in de Anglicaanse kerk. De eenheid onder christenen is een zaak die we niet serieus genoeg kunnen nemen. Ik hoef u alleen maar te wijzen op het, wat wij noemen, hogepriesterlijke gebed zoals we dat vinden in het Johannesevangelie. In Oostende werken we nauw samen met de katholieke kerk, ook als gevolg van het gegeven dat we hetzelfde kerkgebouw gebruiken, de Hazegraskerk, die officieel *Onze Lieve Vrouwe onbevlekt ontvangen* heet. Die naam doet de protestantse wenkbrauwen fronsen, zo ook de mijne. Samenwerken als christenen is geen keuze denk ik, tegelijkertijd moeten we de verschillen niet onder het vloerkleed schuiven. Die verschillen zijn er en het zijn niet altijd kleinigheden. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met elkaar in gesprek te blijven.

Lijden en geluk – toch vieren we samen en dienen we samen dezelfde Heer. Zo ook zondag 30 januari, dan is er een gezamenlijke gebedsviering met rooms-katholieke christenen rond dit thema. Hoe verhoudt zich het lijden waarmee we allemaal te maken hebben gedurende onze levensreis met het geluk wat we Godzijdank ook mogen ervaren, vaak op onverwachte momenten. Inspirerend daarbij is de uitspraak van de Tsjechische priester Tomáš Halík in zijn autobiografie: ‘Ik was aan de grond geraakt. En juist daar was God’. De viering is in de namiddag om 15 uur.

Kunst in de kerk – deze dagen zijn een aantal werken van de Oostendse kunstenaar André Sorel in de Hazegraskerk tentoongesteld. Tevens wordt er de onlangs uitgegeven novelle (kortverhaal) van de Oostendse onderwijzer Freddy Dufait gepresenteerd. Zijn boekje met afbeeldingen van Sorel kreeg de titel ‘Kleine Stasj’.



De agenda van januari en februari 2021

zaterdag 29 januari	16:00 uur tienernamiddag
zondag 30 januari	15:00 uur samenkomst Thema: <i>Lijden en geluk</i>
zondag 6 februari	11:00 uur samenkomst
woensdag 9 februari	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zondag 20 februari	11:00 uur samenkomst
elke maandag en woensdag	14 tot 17 uur Hazegraskerk open –spring eens binnen <i>Kunst in de kerk</i>

Actuele Info vindt u steeds op de website:

www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout



De klokkenmaker komt terug

Iedereen kent het verhaal van de klokkenmaker. De man die één maal per jaar het dorpje bezocht om alle klokken en horloges te repareren, en de grote klok op de toren, midden in het dorp, precies gelijk te zetten. Want in die dagen was er geen atoomklok in Parijs en mensen leefden nogal geïsoleerd in hun kleine dorpjes.

Dit verhaal wordt pas echt interessant als we ons herinneren dat opeens de klokkenmaker niet meer kwam. Dat jaar werden er geen klokken gerepareerd en de grote torenklok werd niet op tijd gezet. Eerst mopperden de mensen en waren een beetje bang dat ze nu de tijd niet meer zouden weten, maar toen de klokkenmaker ook het volgende jaar, en de tien jaren daarna en wel honderden jaren niet meer kwam, vergaten de mensen dat hij er ooit geweest was. Sommigen schreven zelfs een dissertatie over de vraag: “Heeft de Klokkenmaker ooit bestaan?” Of met de titel: “De dood van de Klokkenmaker.”

Het leek alsof dat ook niet zo belangrijk was. Iedereen zette zijn klok op de tijd die hem paste, maar toen het zuiden van het dorpje de lentetijd invoerde, en het noorden ineens met de herfsttijd kwam, braken er zelfs hele oorlogen uit. Iedereen wilde zijn eigen tijd als de enige tijd zien en dat terwijl de mensen eigenlijk hun eigen horloges en klokken hadden verwaarloosd, zodat de één na de ander het begaf en de mensen nog maar twee keer per dag de juiste tijd wisten. Wanneer dat was, wist niemand, want de grote torenklokken liepen nu zelfs onregelmatig, soms snel en dan weer langzaam.

Het dorpje zag er na die honderden jaren niet meer uit zoals het ooit geweest was. Het was flink groot geworden, met allerlei wijken waar de mensen muren en prikkeldraad hadden neergezet. En uiteraard had elke wijk zijn eigen klokkentoren waar de Enige Juist Tijd (EJT) op zichtbaar was. Mensen in de andere wijk werden uitgescholden met woorden als “Telaten” of “Tevroegen”, omdat hun klokkentoren vroeger of later aangaf dan de EJT. Zichzelf noemden deze mensen zich natuurlijk de Juistetijders, want hun torenklok stond er al 2000 jaar en was, zo men zei, de enige eerste en echte klok (EEEEK), die nog door de Klokkemaker zelf was ingezegend. Als die Klokkemaker bestaan had tenminste.

Maar in één van die wijken, in één van de straten van die wijk, en in één van de huizen van die straat was een kleine groep mensen die tegen zichzelf zei, dat ze geen Juistetijders, geen Telaten en geen Tevroegen waren. Omdat niemand de juiste tijd nog wist.

Het enige wat zij deden was zorgvuldig elke dag hun horloge opwinden en schoonmaken. En elke dag zorgden zij voor hun grotere klokken, in de hoop dat de Klokkemaker die zou repareren en op tijd zetten. Wanneer Hij terugkwam.

Zij noemden zich “de discipelen van de Klokkemaker.”

U moet de hartelijke groeten uit Knokke hebben.

Ds. Robbert Veen

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 30 januari -gezamenlijke dienst met de Anglicaanse Kerk-

Thema	Laat Uw licht over ons schijnen
Lezen	Zach 4:1-7; 2 Tim 1:7-10; Joh 8:12-18
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i> Rev. A. Nwaekwe <i>-reverend English Church Bruges</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Lector	Dhr. P. Van Harrewijn
Organist	Mevr. A. Vanholst
Collecte	Kerk

ZONDAG 6 februari -Heilig Avondmaal-

Thema	Gestuurd om mensen te redden
Lezen	Jes 6:1-8; Lc 5:1-11
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Mevr. A. Kutsch
Organist	Dhr. A. Vangaever
Collecte	Diaconie

ZONDAG 13 februari

Predikant	Dhr. A. Boekhout <i>-pionier in Oostende</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Organist	Dhr. D. De Beun
Collecte	Kerk

ZONDAG 20 februari

Predikant	Ds. R. Veen <i>-predikant VPKB Knokke-Heist</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Organist	Dhr. D. De Beun
Collecte	Diaconie

ZONDAG 27 februari

Thema	Doe wat goed en recht is
Lezen	Jer 7:1-15; Lc 6:39-49
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Lector	Mevr. G. Labeur
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Collecte	Kerk

ZONDAG 6 maart -eerste van de 40 dagen- ***Gezamenlijke dienst in Oostende om 11.00 uur***

Hazegraskerk
R. Lancsweertplein, Oostende

Thema	Een mens leeft niet van brood alleen
Teksten	Deut 5:6-21; Lc 4:1-13
Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i> Dhr. A. Boekhout <i>-pionier in Oostende</i>



KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☐ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- **Mevr. A. Klifman** – ☐ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- **Dhr. A. Eversen** – ☐ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- **Dhr. A. Deceuninck** – ☐ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- **Mevr. M. Lammens** – ☐ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- **Dhr. P. Hellebuck** – ☐ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

BESTUURSRAAD

Dhr. J. Clarisse:	Voorzitter	Mevr. A. Burkina: Lid
Dhr. L. Holleman:	Penningmeester	Ds. J. de Prenter: Lid
Dhr. A. Deceuninck:	Secretaris	Dhr. W. ten Kate: Lid

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh,
Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen,
Dhr. Adriën Deceuninck en Ds. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440