

BIBLIA

VORMINGSAANBOD BIJBELDIENST
WERKJAAR 2024-2025

Gods-beelden

Vanaf september gaat de Bijbeldienst van start met een nieuw werkjaar rond het thema 'Gods-beelden'.

Wie is God? Wat of hoe is Hij?

Wat is zijn naam? Hoe kunnen we Hem voorstellen?

Verscheidene lezingen en voordrachten worden op poten gezet om een diversiteit van visies op God te bestuderen.

Tevens is er ook oog voor de beelden van/over God:
hoe wordt het goddelijke afgebeeld in de kunst?

GODSBEELDEN IN DE 21STE EEUW

DINSDAG 24 SEPTEMBER '24

Emmanuel Wybo, theoloog en directeur van de Bijbeldienst, geeft de aftrap van het nieuwe werkjaar met een lezing over hedendaagse godsbeelden. Welke verschillende beelden/visies over God heersen vandaag in onze (post)-seculiere samenleving? Welk godsbeeld is mogelijk in een (kerk) kritische context? Heeft een godsbeeld impact op andere thema's, zoals visies op vrouw, interreligieuze dialoog en geweld?

RELIGIEUZE BEELDVORMING

DONDERDAG 17 OKTOBER '24

Paul De Baere, kunsthistoricus en musicoloog geeft een voordracht over religieuze beeldvorming. Beeldvorming speelt in onze samenleving namelijk een belangrijke rol. Méér dan op tactiele en auditieve zintuigen, doen media beroep op onze ogen om met anderen in contact te komen en zo ideeën en gevoelens uit te wisselen, de schermcultuur. Een nieuwe tijd? De religieuze voorstelling vervult een voorlopersrol die men zelden opmerkt. Sedert mensenheugenis brengen sculpturen, boekrollen, miniaturen, brandglazen, schilderijen, juwelen... voorstellingen van ons gemoeds- en geestesleven. Toetsend aan passages uit de Bijbel, bekijken we enkele van die merkwaardige kunstwerken.

DE NAAM VAN GOD, DRAGER VAN HET GODSBEELD

WOENSDAG 20 NOVEMBER '24

Nadine Van Parys, lekenpredikant en lid van het dagelijks bestuur van de Bijbeldienst, neemt ons, vanuit haar liefde voor de Bijbel in het algemeen en voor de Hebreeuwse taal in het bijzonder, graag mee op een boeiende ontdekkingstocht naar de verschillende Godsnamen in het Oude Testament. Want elke naam onthult een ander kenmerk van onze onnoemelijk veelzijdige God. Wees welkom. Kennis van het Hebreeuws is niet nodig.

GODLY PLAY - DE GOEDE HERDER

DINSDAG 25 FEBRUARI '25

Ook Godly Play weet op een hedendaagse manier het thema 'Gods-beelden' in te vullen. Op dinsdag 25 februari wordt het verhaal van 'de goede Herder' gebracht. Een unieke manier van doen dat zeker de moeite waard is.

IS ER EEN EVOLUTIE VAN HET GODSBEELD IN DE BIJBEL?

WOENSDAG 19 MAART '25

Frans De Muynck, meewerkend priester van het decanaat Kortrijk en lid van de Bijbeldienst, bespreekt evoluties in het Bijbelse godsbeeld. Hij bespreekt de overgang van polytheïsme (en pantheïsme) naar monotheïsme: 'Shema Israël. De Ene is onze God. De Ene alleen (Deut. 6,4). Vervolgens staat hij stil bij de scheppende God en onze verantwoordelijkheid voor de zorg en het behoud van de schepping. Tot slot houdt hij een uitspraak van Salman Rushdie tegen het licht: "Ik blijf atheïst. Ik werd niet gered door engelen, maar door dokters". Welk Godsbeeld zit hierachter?

CHRISTENEN IN OECUMENISCH GESPREK

MAANDAG 28 APRIL '25

Vertegenwoordigers uit verschillende christelijke Brugse kerken gaan in gesprek met elkaar over hun godsbeelden. Ze gaan op zoek naar wat hen verbindt, zonder hun onderlinge verschillen te miskennen. De avond wordt afgesloten met een oecumenische gebedsdienst in de kapel van het Grootseminarie.

PRAKTISCH

19u30 - 21u00

In het Grootseminarie Brugge
Potterierei 72, 8000 Brugge
of digitaal via live-stream
de YouTube-link wordt u via mail toegestuurd

INSCHRIJVEN

Reserveren op voorhand vereist via info@biblia.be

KOSTPRIJS

10 euro/activiteit

Graag overschrijven op BE87 4751 1358 5194
met mededeling 'naam activiteit'

KORTING

Indien u bij meer dan één lezing uit het volledig aanbod
aanschuift, betaalt u vanaf de tweede activiteit slechts
de helft van de inkomprijs (5 euro dus).

