

“Dit zegt God, de Heer..”

Ezechiël 2:4



Zondag 13 september 2020

Protestantse Kerk Brugge

Voorganger ds. Marijn Vermet

Ouderling Adriën Deceuninck

Organist Piet Vandekerckhove

Cantor Gaby Labeur

Dienst van de voorbereiding

Woord van welkom en mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet

Muziek: lied 612: 1,2,3

Liedrecitatie, op de achtergrond klinkt zachtjes de melodie

Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.
Het leven te begroeten heeft God ons toegedacht.
Wij komen als geroepen, getekend met een naam,
van ongeweten toekomst de mede-erfgenaam.

Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord
van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.
Herboren, uitgetogen uit de toevalligheid,
bestemd voor de genade, het donker al voorbij.

Getekend voor ons leven als kinderen van het licht,
gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht.
God breng ons zelf op adem en treed in ons bestaan.
Bezegel onze vreugde hier met uw eigen naam!

Drempelgebed

Instrumentaal intermezzo - orgel

Dienst van het Woord

Inleiding op de Schriftlezingen

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing door de ouderling van dienst: Ezechiël 2 : 1 - 7:

Ik hoorde een stem die tegen mij zei: 'Mensenkind sta op, dan zal ik met je spreken' Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan, en er werd opnieuw tot mij gesproken: 'Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten zij zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk, dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen: " dit zegt God, de Heer..." en of ze nu horen willen of niet - het is immers een opstandig volk - ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Maar jij mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen, je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te

hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook zijn. Je moet hun laten weten wat ik te zeggen heb, of ze nu horen willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn.

Muziek: lied 992: 1,2,3,4

Liedrecitatie, op de achtergrond klinkt zachtjes de melodie

Wat vraagt de Heer nog meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft.

Schriftlezing door predikant: Marcus 6 : 1 - 6:

Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 'waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen? Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons?' en ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: 'Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongelooft.

Instrumentaal intermezzo - orgel

Preek

Instrumentaal intermezzo - orgel

Lied: 528: 1,2,3,4,5 door cantor

Omdat hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.

Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen.

Refrein: midden onder u staat Hij die gij niet kent.

midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Overal nabij is Hij, menselijk allerwegen.

Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen.

God van God en licht van licht, aller dingen hoeder,
heeft een menselijk gezicht, aller mensen broeder.

Wil daarom elkander doen alle goeds geduldig.

Wees elkaar om zientwil niets dan liefde schuldig

Wees verheugd, van zorgen vrij:

God die wij aanbidden is ons rakelings nabij, wonend in ons midden.

Dienst van de gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden en stil gebed.

Gezamenlijk: Onze Vader

Luisterlied: CD (Taizé)

Bleib mit deinen Gnade bei uns Herr Jesu Christ.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treuer Gott.

Zending en zegen

Muziek: Lied 416: 1 door cantor

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelspel.

Aanmelden voor volgende diensten is noodzakelijk wegens het beperkt aantal plaatsen :

4 oktober, gezamenlijk met Oostende
18 oktober, herdenkingsdienst Herman Morael
25 oktober, reformatiezondag

Dit kan op zondagen bij de registratie
en bij ds. Jannica de Prenter telefonisch op nummer: 050 35 50 84
of mail: j.a.deprenter@gmail.com

Voor personen waarvan de aanmelding is aanvaard is een plaats voorzien **tot 10 minuten**
voor aanvang van de dienst.