

KIES VOOR HET LEVEN!

DEUTERONOMIUM 30:11-20



Zondag 4 oktober 2020
Protestantse Kerken Brugge en Oostende

Het goede leven

Deze liturgie is onderdeel van de prekenreeks 'het goede leven'. Wat geeft het leven zin? Wat maakt het leven goed? Sinds de coronacrisis speelt deze vraag volop in de samenleving. Het coronavirus heeft ons leven drastisch veranderd. Door alle onzekerheid heen, ervaren we nu sterker dan tevoren dat echt contact met anderen het leven zin geeft. Maar goed leven is niet alleen een leven in verbinding met de ander. Het goede leven heeft ook te maken met het inzicht dat God goed is en dat het leven uit zijn hand komt.

Zondag 30 augustus 2020

Eerste lezing: Psalm 23

Tweede lezing: Johannes 10:1-18

Thema: *Ik geef het leven in al zijn volheid*

Zondag 6 september 2020

Eerste lezing: Exodus 15:22-27

Tweede lezing: Mattheüs 11:1, 25-29

Thema: *Kerk als oase: waar het goed toeven is*

Zondag 20 september 2020

Eerste lezing: Psalm 34

Tweede lezing: Kol 3:12-15

Thema: *Proeven van het goede leven*

Zondag 27 september 2020

Eerste lezing: Spreuken 3:1-8

Tweede lezing: Spreuken 8:32-36

Derde lezing: Romeinen 7:14-25

Thema: *Verlangen naar het goede, maar het kwade doen*

Zondag 4 oktober 2020 (gez. dienst Oostende)

Eerste lezing: Deuteronomium 30:11-20

Tweede lezing: Matteüs 5:17-26

Thema: *Kies voor het leven!*



Dienst van de voorbereiding

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 868 'Lof zij de Heer de almachtige koning', vers 1, 2 en 5

in samenzang

1 Lof zij de Heer, de al - mach - ti - ge
ko - ning der e - re.
Laat ons naar har - te - lust zin - gen en
blij mu - si - ce - ren.
Kom al - len saam,
psalm - zing de hei - li - ge naam,
loof al wat a - demt de He - re.

Liedboek Online

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Drempelgebed

Meditatie: 'Kies voor het leven!'

Lied 'Hineh mah tov'

in samenzang

Hebreeuwse canon

Psalm 133

(1)



Hi-neh mah tov oe-mah na-iem sje-wet a-chiem gam ja-chad.



Hi-neh mah tov oe-mah na-iem sje-wet a-chiem gam ja-chad.

(2)



Hi - neh mah tov sje - wet a - chiem gam ja - chad.



Hi - neh mah tov sje - wet a - chiem gam ja - chad.

Vertaling: Ziet, hoe goed en liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen!

Getuigenis door dhr. Danny Rouges (nationale werkgroep
Jodendom)

Dienst van het Woord

Meditatie 'Gedragen'

Stiltemoment

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Deuteronomium 30:11-20

Lied 843 'Wat te kiezen'

Liedrecitatie, op de achtergrond klinkt zachtjes de melodie

V1: Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of mij geven, gaandeweg?

V:2 Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,
wat mij werft en wat mij leeft,
is het vele, geld en goed,
aarden schatten, overvloed.

V1: Die mij vasthoudt, weegt en wikt,
die mij voedt en mij verkwikt,
is de Ene, goed is God,
hemelschat, genadebod.

V2: Wat te kiezen, leven, dood,
afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb,
of Hem volgen op zijn weg.

Preek - deel 1

Tweede lezing: Matteüs 5:17-26

Luisterlied: Kedusha 'Sanctification'

Ernest Bloch – Avodath Hakodesh – deel II

Sanctified by Thy name evermore.
On earth as it is sanctified at Thy throne on high,
and we hallow Thy name as the prophets wrote.
Thy name we glorify,
proclaiming: *Kadosh, Kadosh, Kadosh!*
(Holy, Holy, Holy), Adonai tzeva'oth,
heaven and earth are filled with His glory.
O God, ever mighty, make us like unto Thee, Lord!
How glorious is Thy name in all the earth!
We praise Thy name, Lord, our God,
in Thy dominion, for One is the Lord, our God.
He, our father; He, our ruler;
He, our redeemer.
And He shall answer us in His might
in the sight of all men.
Thou shalt reign, Adonai, for evermore!
Zion, Zion, thy God, from generation to generation,
the Lord shall reign.
Thou God, shalt reign for evermore.
Alleluja!

Preek – deel 2

Orgelspel



Lied 827 'Mensen wij zijn geroepen om te leven', vers 1, 2 en 4

in samenzang

1 Mensen, wij zijn ge-roepen om te le-ven!
Hoog is de he-mel bo-ven ons ver-stand
en on-der on-ze voeten hier be-ne-den
de goe-de grond, het groe-ne moe-der-land.

Liedboek Online

2. God onze toekomst, God is onze Vader,
Hij is het licht voor onze dagen uit.
De hele wereld leeft van zijn genade,
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd

4. Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,
kinderen van de dag die komen zal,
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,
roepend van recht en vrede overal!



Dienst van de gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden – stil gebed

Onze Vader

Luisterlied: 'Ubi caritas' (Taizé)

Refrein: Ubi caritas et amor.

Ubi caritas, Deus ibi est.

Daar waar liefde heerst en vrede,
daar waar liefde heerst, daar is God met ons.

Soloverzen uit Joh 3:16-17 en 1 Joh 4:12

1. Gott hat die Welt so sehr geliebt
daß er seinen einzigen Sohn hingab,
damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht zugrunde geht,
sondern das ewige Leben hat.
2. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt durch ihn,
durch ihn gerettet wird.
3. Niemand hat Gott geschaut;
aber wenn wir einander lieben,
wenn wir einander lieben,
bleibt Gott in uns,
und seine Liebe ist in uns vollendet.

Kinderen komen terug uit 't Keerske

Zending en zegen

Lied 'Hevenu shalom alechem'

We zingen dit lied in samenzang:

1x Hebreeuws - 1x Nederlands - 1x Hebreeuws



He - ve - nu sha - lom a - le - chem,
Ik wens je vre - de van God,



he - ve - nu sha - lom a - le - chem,
ik wens je vre - de van God,



he - ve - nu sha - lom a - le - chem,
ik wens je vre - de van God,



e - ve - nu sha - lom, sha - lom, sha - lom a - le - chem,
ik wens je vre - de, vre - de, vre - de van de Heer.

Orgelspel

Workshop Hebreeuwse letters maken

Heb je ook zin in een workshop Hebreeuwse letters maken? Dat kan! Onder begeleiding van mevr. Nadine Van Parys (vrijwilliger Bijbelhuis) is er volgende week ook voor volwassenen een workshop in Oostende. Je gaat aan de slag de woorden *tov* (goed), *shalom* (vrede) of *chaim* (leven). Je leert de diepzinnige betekenis kennen van deze Bijbelse woorden en maakt daar op canvas een prachtig kunstwerkje van. Wees welkom!

Bruggelingen: opgeven bij ds. Jannica de Prenter
Oostendenaars: opgeven bij Dhr. Andries Boekhout.

Woensdag 7 oktober 2020 om 14.30 uur
Hagegraskerk - Rachel Lancsweertplein - Oostende



