

WAT IK VERLANG TE DOEN HET GOEDE,
LAAT IK NA, WAT IK VERMIJDEN WIL
HET KWADE, DAT DOE IK.

ROMEINEN 7:19



Zondag 27 september 2020
Protestantse Kerk Brugge

Het goede leven

Deze liturgie is onderdeel van de prekenreeks 'het goede leven'. Wat geeft het leven zin? Wat maakt het leven goed? Sinds de coronacrisis speelt deze vraag volop in de samenleving. Het coronavirus heeft ons leven drastisch veranderd. Door alle onzekerheid heen, ervaren we nu sterker dan tevoren dat echt contact met anderen het leven zin geeft. Maar goed leven is niet alleen een leven in verbinding met de ander. Het goede leven heeft ook te maken met het inzicht dat God goed is en dat het leven uit zijn hand komt.

Zondag 30 augustus 2020

Eerste lezing: Psalm 23

Tweede lezing: Johannes 10:1-18

Thema: *Ik geef het leven in al zijn volheid*

Zondag 6 september 2020

Eerste lezing: Exodus 15:22-27

Tweede lezing: Mattheüs 11:1, 25-29

Thema: *Kerk als oase: waar het goed toeven is*

Zondag 20 september 2020

Eerste lezing: Psalm 34

Tweede lezing: Kol 3:12-15

Thema: *Proeven van het goede leven*

Zondag 27 september 2020

Eerste lezing: Spreuken 3:1-8

Tweede lezing: Spreuken 8:32-36

Derde lezing: Romeinen 7:14-25

Thema: *Verlangen naar het goede, maar het kwade doen*

Zondag 4 oktober 2020 (gez. dienst Oostende)

Eerste lezing: Deut 30:11-20

Tweede lezing: Matt 5:17-26

Thema: *Kies voor het leven!*



Dienst van de voorbereiding

Woord van welkom en mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 86 'Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden'

1 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bit - te - re el - len - de.
Hoed mijn le - ven, U ge - wijd,
stel uw knecht in vei - lig - heid.
Heer mijn God, wees mij ge - na - dig,
want ik roep tot U ge - sta - dig.
Stel mij in het blij - de licht,
want ik zoek uw aan - ge - zicht.

Liedboek Online

2. Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.

In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.

4. Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.

Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.

Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.

Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Meditatie: 'Neem het van mij'

Drempelgebed

Instrumentaal intermezzo

Dienst van het Woord

Meditatie: 'Wijs' - Huub Oosterhuis

Stiltemoment

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Spreuken 8:1-11

Lied 846 'de wijsheid van voor alle tijden', vers 1-2

Liedrecitatie, op de achtergrond klinkt zachtjes de melodie

1. De wijsheid van vóór alle tijden
spreekt luid en dringend haar woord.
Zij wacht waar de wegen zich scheiden,
zij komt en klopt aan de poort.
Zij is op de hoogten getreden,

zij roept op de pleinen der steden
en al wie oren heeft hoort.

2. Ik wil aan de mensen onthullen
wat waar is, edel en goed.
En allen die luisteren,
zullen mij volgen, 't licht tegemoet.
Het recht zal op aarde geschieden
en vrees en geweld zullen vlieden
waar ik het leven behoed.

Tweede lezing: Spreuken 8:32-36

Luisterlied: Psalm 112 - Cantori Davidici

Psalmen uit de Naardense Bijbel

Alleluia! Zalig die leeft in vreze voor de ENE,
behagen heeft in zijn geboden bovenal!

Capabel, krachtig zal worden op aarde zijn zaad,
de rechtschapenen: gezegend hun geslacht!
En geld en geluk vullen zijn huis,
fleur houdt zijn gerechtigheid voor altijd.
Genadig, barmhartig en rechtvaardig,
helpt in het duister licht de oprechten.
Iemand die gul en genadig uitleent gaat het goed,-
ja, die zijn woorden naar recht onderhoudt.
Kwijnen zal hij voor eeuwig niet,
leven in gedachtenis is er voor een gerechte voor eeuwig.
Merkt hij kwaad gerucht op, hij vrees niet,
nergens zo vast en zo veilig zijn hart als bij de ENE.
Ondersteund wordt zijn hart, hij vrees niet,
prijst God bij het zien van zijn benauwers.
Ruimschoots heeft hij gegeven aan de armen,
stand houdt zijn gerechtigheid voor immer.
Ten slotte wordt met leven verheven zijn hoorn;

vol wrok moet de booswicht dat aanzien.
Weg kwijnt hij, tandenknarsend vergaat hij;
zo gaat de toeleg van bozen teloor.

Derde lezing: Romeinen 7:14-25

Lied 938 'Christus die u wilt tooien'

Liedrecitatie, op de achtergrond klinkt zachtjes de melodie

1. Christus die u wilt tooien
in het gewaad der Schrift,
ik berg mij in haar plooiën.
Met mijn bestaan op drift,
met mijn gemiste kansen,
mijn schaamte en mijn spijt,
mag ik mij daar verschansen.
Uw woord alleen bevrijdt.

2. Christus die u bekleed hebt
met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt
van wat mij lijden laat,
U grijp ik bij uw kleren
en laat niet los tenzij
Gij u tot mij wilt keren,
uw zegen legt op mij.

Preek

Orgelspel

Lied 858 'Vernieuw in ons, o God'

In samenzang

1 Ver-nieuw in ons, o God,
uw lief-de, len - te - licht.
Her - stel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons ge - zicht.

The image shows a musical score for a four-part setting of the hymn 'Vernieuw in ons, o God'. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are written below the notes. A large, faint watermark of a church building is visible in the background of the score.

Liedboek Online

2. Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

3. Geef ons, o Christus deel,
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.

4. Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Dienst van de gebeden en gaven

Voorbeden

Onze Vader

Luisterlied: 'Bleib mit deine Gnade bei uns' (Taizé)

Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ.

Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, du treurer Gott.

Blijf met uw genade bij ons, Heer Jezus Christus.

Ach, blijf met uw genade bij ons, Gij trouwe God.

Zending en zegen

Lied 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn'

in samenzang

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou na - bij op al je we - gen
met zijn raad en troost en ze - gen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Liedboek Online

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelspel