

EEN PLEISTERPLAATS VOOR DE ZIEL

EXODUS 15:22-27



Zondag 6 september 2020
Protestantse Kerk Brugge

Het goede leven

Deze liturgie is onderdeel van de prekenreeks 'het goede leven'. Wat geeft het leven zin? Wat maakt het leven goed? Sinds de coronacrisis speelt deze vraag volop in de samenleving. Het coronavirus heeft ons leven drastisch veranderd. Door alle onzekerheid heen, ervaren we nu sterker dan tevoren dat echt contact met anderen het leven zin geeft. Maar goed leven is niet alleen een leven in verbinding met de ander. Het goede leven heeft ook te maken met het inzicht dat God goed is en dat het leven uit zijn hand komt.

Zondag 30 augustus 2020

Eerste lezing: Psalm 23

Tweede lezing: Johannes 10:1-18

Thema: *Ik geef het leven in al zijn volheid*

Zondag 6 september 2020

Eerste lezing: Exodus 15:22-27

Tweede lezing: Mattheüs 11:1, 25-29

Thema: *Kerk als oase: waar het goed toeven is*

Zondag 20 september 2020

Eerste lezing: Psalm 34

Tweede lezing: Kol 3:12-15

Thema: *Proeven van het goede leven*

Zondag 27 september 2020

Eerste lezing: Spreuken 3:1-8

Tweede lezing: Spreuken 8:32-36

Derde lezing: Romeinen 7:14-25

Thema: *Verlangen naar het goede, maar het kwade doen*

Zondag 4 oktober 2020 (gez. dienst Oostende)

Eerste lezing: Deut 30:11-20

Tweede lezing: Matt 5:17-26

Thema: *Kies voor het leven!*



Dienst van de voorbereiding

Woord van welkom en mededelingen

Stil gebed, bemoediging en groet

Meditatie: 'Pleisterplaats'

Lied 806 'Zomaar te gaan met een stok in je hand'

Liedrecitatie, op de achtergrond klinkt zachtjes de melodie

1. Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is 't beloofde land.
2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen,
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs:
Straks wonen wij in een paradijs.

Drempelgebed

Instrumentaal intermezzo

Dienst van het Woord

Meditatie: 'Huis om stil te zijn'

Stiltemoment

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Exodus 15:22-27

Instrumentaal intermezzo

Evangelielezing: Mattheüs 11:1,25-29

Luisterlied: Psalm 131 - Cantori Davidici

Psalmen uit de Naardense Bijbel

ENE, niet hoogmoedig is mijn hart,
niet hovaardig zijn mijn ogen,
niet heb ik mij bewogen
in dingen te groot, te wonderlijk voor mij.

Nee, bedaren liet ik, verstillen
mijn ziel
als een gespeend kind bij zijn moeder,
als een gespeend kind rust mijn ziel bij mij.

Verbeid, Israël, de ENE
van nu aan
en tot in eeuwigheid!

Preek

Orgelspel

Psalm 62 'Mijn ziel is stil tot God mijn Heer'

Psalmlezing in dialoog – de melodie klinkt zachtjes op de achtergrond

- V1: Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
- V2: Hoe lang nog vallen jullie aan op één man
en bedreigen jullie hem met de dood?
Hij is als een muur die omvalt,
als een wal die op instorten staat.
Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun last en hun leven,
een zegenwens ligt op hun lippen,
maar in hun hart verbergt zich een vloek.
- V1: Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Bij God is mijn redding en eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
Vertrouw op hem, mijn volk, te alle tijde,
open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats.
- V2: Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,
niets dan een leugen de mensenkinderen,
in de weegschaal gaan zij omhoog,
samen zijn zij lichter dan lucht.
Vertrouw niet op geweld,
op iets vluchtigs als geroofd bezit,
ook al groeien geld en goed,
houd je hart ervan vrij.
- V1: Eenmaal heeft God gesproken,
tweemaal heb ik het gehoord:
'De macht is aan God'.

Bij u, Heer, is ontferming,
U beloont ieder mens
naar zijn daden.

ALS DE LASTEN U DRUKKEN
EN U VERMOEID BENT,
KOM DAN BIJ MIJ.
IK ZAL U RUST GEVEN.

MATTHEÛS 11:28



Dienst van de gebeden en gaven

Voorbeden

Onze Vader

Luisterlied: 'Meine Hoffnung' (Taizé)

*Refrein: In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.*

*Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst,
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst.*

1. Ik ben vol vertrouwen, ik heb geen angst.
De Heer geeft mij sterkte en kracht,
Hij is mijn behoud. *Refrein*

2. Vol vreugde zult u water putten
uit de bronnen van bevrijding,
uit de bronnen van bevrijding. *Refrein*

3. Brengt dank aan de Heer,
brengt dank aan de Heer,
roept zijn Naam,
maak onder de volken zijn daden bekend. *Refrein*

4. Zingt een lied voor de Heer,
want Hij deed grootse dingen,
laat het bekend zijn over heel de aarde. *Refrein*

Jesaja 12

Zending en zegen

Lied 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn'

door cantor

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelspel