



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Nu kijken we nog door een wazige spiegel
- 10 Gemeentenuws Brugge
 - Uitgestelde en geannuleerde activiteiten
 - Voleindingszondag
 - Uitnodiging: Voleindingszondag
 - Lectio Divina op de Bijbelbabbel
- 12 Mijmeringen over marmeren druiven
- 13 Schrijfmarathon
- 14 Gemeentenuws Oostende
- 15 Terugblik gezamenlijke dienst met Oostende
- 16 Van de kerkenraad
- 17 Uit de oecumene: Het Vredeslicht
- 18 Synodevergadering 2020
- 18 Wel en wee
- 19 Erediensten 10.00 uur



Als mij de moed ontbreekt om door te gaan
TROOST MIJ DAN LIEFDEVOL
en moedig mij weer aan

Inleidend woord

Voor u ligt de kerkbode van november 2020. Ik vertel u niets nieuws als ik schrijf dat de afgelopen weken onrustig waren. We werden geconfronteerd met verstrengde corona-maatregelen, die ons dagelijks leven nog verder beperken. Uiteraard hebben deze maatregelen ook gevolgen voor ons gemeentelven. Een aantal activiteiten zullen niet door kunnen gaan. Toch overstemt de dankbaarheid de teleurstelling. Op zondag 25 oktober kon onze Reformatiezondag ondanks alle onzekerheid doorgaan, en herdenken wij de Reformatie in het bijzijn van vice-voorzitter Jelle Brouwer, bisschop Lode Aerts en andere oecumenische partners. Ook onze erediensten in de St.-Walburgakerk kunnen doorgang vinden en langzaam mogen we ook weer uitkijken naar de viering van het H. Avondmaal. Hoe we het H. Avondmaal coronaproof gaan vieren, leest u in deze kerkbode. Ondanks alle beperkingen zijn er nog steeds activiteiten in Brugge en Oostende, uiteraard coronaproof. We proberen creatief te blijven! In de overdenking wordt u meegenomen naar 1 Kor 13: een bekende tekst over de liefde. U mag daarin een woord van troost vinden. In moeilijke tijden hebben we de liefde nodig en het geloof dat liefde alles overwint, dat zij in alles volhardt, dat niets de liefde klein kan krijgen. Mogen wij elkaar vasthouden in liefde in deze lastige tijden. Namens de redactieraad wens ik u veel leesplezier!

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: Nu kijken we nog door een wazige spiegel

1 Korintiërs 13:1-13

¹Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. ²Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. ³Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. ⁴De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. ⁵Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ⁶ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. ⁷Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

⁸De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – ⁹want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. ¹⁰Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. ¹¹Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. ¹²Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. ¹³Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Als je de liefde niet hebt

1 Kor 13 is één van de bekendste Bijbelteksten over de liefde. Paulus' bespiegelingen over de waarde en het belang van de liefde komen uit de grond van zijn hart: zijn geloof dat liefde de kracht heeft om conflicten en afgunst te overwinnen, dat de liefde alles verdraagt, maar ook het besef dat het leven weinig smaak heeft als je niet mag proeven van de liefde. 1 Kor 13 is ook een troostende tekst in deze novembermaand waarin het gedenken van onze dierbaren een belangrijke plaats heeft. In deze overdenking neem ik u mee naar deze bekende tekst van Paulus over geloof en hoop, maar vooral over de liefde.

Kennis is ook niet alles

Aan het eind van 1 Kor 13, dit tekstgedeelte over de liefde, schrijft Paulus: “Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben” (1 Kor 13:12). Wij

moderne mensen zijn gericht op kennis. Het vergaren van kennis is belangrijk om verder te komen in het leven. Kennis ligt ook aan de basis van ons presteren en onze productiviteit. En toch is onze kennis beperkt. Hoeveel kennis we ook vergaren, hoeveel we ook mogen weten... het leven heeft iets ongrijpbaars. Soms begrijpen we geen barst van het leven: dat mensen zomaar ziek kunnen worden, dat een leven dat nog niet ten volle geleefd is, zomaar wordt afgebroken, dat mensen die ons lief zijn sterven moeten. Juist op die momenten waarop wij het meest kwetsbaar zijn, op de kruispunten van het leven, beseffen we dat we niets zijn met al die kennis. Wat heb je aan kennis als jou een groot verlies overkomt, als je afscheid moet nemen?

Een gesprek met de gnostiek

De ervaring van de kwetsbaarheid en de eindigheid van het leven ligt aan de basis van die bekende woorden van Paulus in 1 Kor 13: “nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben”. Met deze woorden gaat Paulus het gesprek aan met de gemeente van Korinthe. Want in de jonge gemeente van Korinthe waren er spanningen en conflicten. De vroege kerk van Korinthe voelde zich aangetrokken tot de Griekse filosofie, tot de zogenaamde ‘*gnosis*’, dat letterlijk kennis betekent. Bij de *gnosis* ging het om een mystieke ervaring, om het schouwen van een diepere werkelijkheid en het op zoek gaan naar diepgaande wijsheid. En dat zorgde voor verdeeldheid. In de vroege gemeente van Korinthe waren er mensen die konden profeteren, of in tongen konden spreken. Maar lang niet iedereen bezat zulke gaven. Er werd met scheve ogen naar elkaar gekeken. De gnostici in de gemeente gingen er prat op dat ze met zulke hemelse woorden konden spreken, dat ze de beschikking hadden over zulke hemelse taal en hemelse kennis. Ze waren er trots op. Ze konden zo op gaan in het najagen van wijsheid, dat ze kennis gingen beschouwen als een teken van ware christenheid. En zo gebeurde het dat de ene genadegave belangrijker werd geacht dan de andere.

De verscheiden gaven van de Geest

Op die discussie reageert Paulus. Al in hoofdstuk 12 had Paulus geschreven over de gaven van de Geest: “er zijn verscheidene gaven, maar er is maar één Geest” (1 Kor 12:4). “Denk erom”, had Paulus gezegd: “in iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk

ten bate van de gemeente” (1 Kor 12:7). En zo is het vandaag ook: we hebben in onze gemeente denkers en doeners nodig, mensen die pastoraal begaan zijn en mensen die zakelijk inzicht hebben, mensen die zingen en mensen die onderricht kunnen geven, mensen die zorg geven en mensen die zorg ontvangen. In onze inzet voor de gemeente tellen we allemaal mee. In 1 Kor 13 reageert Paulus op dezelfde discussie. En daarbij toont Paulus hen een andere weg: niet de weg van de kennis, maar de weg van Jezus van Nazareth, hij die ten einde toe de weg van de liefde gegaan is.

Liefde als antwoord

Tegenover alle discussies, tegenover elk onvertogen woord en alle onbegrip, zet Paulus slechts één woord: de *agapé*, de liefde. Alles verbleekt in het licht van de liefde. Er zit een prachtige opbouw in dit tekstgedeelte. In de verzen 1-3 komt Paulus met een redenering waarmee hij zijn



Liefde in de herfst © Pixabay

toehoorders een spiegel wil voorhouden. En daarbij noemt hij drie voorbeelden, die steeds hetzelfde gestructureerd zijn. En daarbij klinkt tot drie keer toe het zinnetje ‘maar had ik de liefde niet’, als een conclusie.

Al sprak ik de talen van alle mensen

In vers 1 begint Paulus met de beperktheid van de taal: “al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen” (1 Kor 13:1a). Paulus weet het scherp te zeggen. Al kon ik alle talen van de wereld spreken en de taal van engelen verstaan... al sprak ik verstandig over hemelse dingen... het raakt de hemel niet zonder de liefde. Al kon ik spreken over goed en kwaad, over man en vrouw, al kwam ik op voor de gerechtigheid, al sprak ik over oorlog, over het verleden, het heden en de toekomst... al had ik nog zoveel kennis, al had ik alle bibliotheken van de wereld bestudeerd en kon ik spreken met de grootste dichterlijke welsprekendheid, wat is dat allemaal waard als mijn woorden niet vanuit liefde gesproken zijn? “Maar had ik de liefde niet, ik zou niet

meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal” (1 Kor 13:1b). Wat zegt Paulus dat mooi. Hoe waar woorden ook mogen zijn, ze zijn leeg en hol als ze niet vanuit liefde gesproken zijn. Dan zijn het slechts klanken in de wind, echo's die geen steekhouden. Als we de relatie met de ander uit het oog verliezen, dan zijn onze woorden niet meer dan loos gebabbel en leeg gepraat.

Al had ik de gave om te profeteren

Paulus noemt een tweede voorbeeld: “al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen” (1 Kor 13:2a). Hoeveel ontzag we ook kunnen hebben voor mensen die profetisch kunnen spreken: voor theologen, voor mystici... wat is hun kennis eigenlijk waard, als ze niet uit liefde voortkomt? Zelfs een geloof dat rotsvast is, stevig gewrikt in kennis en geloofsartikelen, kan niet zwaarder wegen dan de liefde. Paulus zegt het zo: “al had ik een geloof dat bergen kan verzetten, had ik de liefde

niet, ik ware niets” (1 Kor 13:2b). Wat Paulus hier zegt kan best confronterend zijn: al geeft geloof nog zoveel houvast, al geeft dat geloof een volkomen zekerheid en vertrouwen; al verzet je er bergen mee... als het niet uit liefde is, wat is het dan waard? Zoals waarheid niet zonder liefde kan, zo kan ook het geloof niet losge-



Niets is sterker dan liefde © GuruShots

maakt worden van de liefde. Waarheid zonder liefde is geen echte waarheid en geloof dat niet uit liefde is geboren, is geen waarachtig geloof.

Al verkocht ik al mijn bezittingen

Een derde voorbeeld klinkt in vers 3: “al verkocht ik al mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs” (1 Kor 13:3). Het is niets waard als ik de liefde niet heb. Ook hier houdt Paulus ons een spiegel voor. Al onze diaconie moet gegrift zijn in de liefde. We weten allemaal dat zelfs in goede daden bijbedoelingen soms een rol spelen. Paulus moedigt ons aan om diep in onze ziel te kijken, en de grond van onze intenties te onderzoeken.

Alles is liefde

Vanaf vers 4 klinken die beroemde woorden over de liefde; woorden waarmee Paulus beschrijft hoe Jezus zijn leven geleefd had, een leven waarin hij uitdeelde van zijn liefde. Zijn liefde die altijd geduldig en vol goedheid was. Een liefde die puur was, zonder afgunst, zonder ijdel vertoon en zonder zelfzuchtigheid. Onbaatzuchtige mensenzelfde: zo was de Mensenzoon. Alles is liefde voor Paulus. Alles hangt van haar af. Alleen de liefde is in staat om mensen weer naar elkaar toe te keren. Liefde heeft scheppingskracht. Alleen zij kan de wrevel en de wrok verzachten, alleen de liefde kan tegenstellingen overbruggen. Niets is zo krachtig als de liefde. Wie uit liefde met elkaar op weg gaat, rekent het kwade niet aan en maakt zich niet boos. De liefde verdraagt alles. Alles gelooft ze, alles hoopt ze. Alleen in liefde kunnen wij gemeente van Christus zijn. Alleen dan zijn wij in staat om te volharden, om vol te houden in deze moeilijke tijd waarin het coronavirus weer wild om zich heen grijpt.

Sterker dan de dood

Bij deze woorden van Paulus moet ik vaak denken aan het Hooglied, het lied der liefde: “sterker dan de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeën kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg” (Hl 8:6-7a). Wat zijn deze woorden ongelofelijk waar, nu wij deze maand stilstaan bij de mensen die we uit handen hebben gegeven. Hoezeer we hen ook missen, hoe pijnlijk het verdriet ook is, de liefde blijft. Niets kan haar doven. We voelen de warmte wanneer we terugdenken aan al die dierbare herinneringen. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde die we voor onze dierbaren voelen. Zo sterk is de liefde. Of zoals Paulus het zo mooi zegt: “de liefde vergaat nooit” (1 Kor 13:8).

Flarden van licht

Vanaf vers 8 brengt Paulus opnieuw ter sprake waar zoveel gedoe over is geweest in de gemeente van Korinthe. Paulus komt weer te spreken over de profetieën en de klanktaal. Maar daarvan zegt hij nu: het gaat niet om de hoeveelheid geestesgaven. Het gaat om de liefde tussen elkaar, de verbondenheid. Dat is

wat wezenlijk is. En dat zegt Paulus niet voor niets. De geestesgaven zijn namelijk vluchtig. Ze zijn tijdelijk. Ze komen, maar ze gaan ook voorbij. Maar wat blijft is de liefde. Huub Oosterhuis heeft dat diepe inzicht van Paulus op prachtige wijze in dichtvorm gezet.



***Liefde houdt stand tegen alles:
telkens weer gelooft zij,
alles verdraagt zij,
altijd opnieuw vol hoop.
Nooit bezwijkt de liefde.***

***Profetenwoorden wel,
talen verstommen,
Alle kennis is eindig.
Ach, al wat wij weten is stukwerk,
en onze visioenen: flarden van licht.***

We zien slechts flarden van licht. Volledig kennen gaat aan ons voorbij. Onze kennis lijkt wel op een wazige spiegel. Letterlijk staat er in vers 12: “wij kijken nu door een spiegel, in raadselen”. De spiegel die Paulus daarbij voor ogen heeft, is geen mooie gladde spiegel, zoals wij die in onze badkamers hebben hangen. Als wij in een spiegel kijken zien we ons spiegelbeeld haarscherp terugkaatsen. Maar dat was in de Oudheid wel anders. De spiegels van toen waren vaak van brons of ijzer gemaakt. Het spiegelbeeld dat mensen van zichzelf zagen was dus niet meer dan een wazige reflectie. Je zou het kunnen vergelijken met het kijken in een beslagen spiegel, en het vage beeld dat je dan te zien krijgt. Paulus plaatst de profetieën, de klanktaal en de kennis waar sommigen in Korinthe zo tegenop kijken, in het licht van de eeuwigheid. Het zijn maar contouren, afschaduwingen van het echte werkelijke kennen. Maar daar tegenover zet Paulus in

vers 12 het ‘oog in oog staan’. Letterlijk staat er: het zien van ‘aangezicht tot aangezicht’.

Van aangezicht tot aangezicht

Kunnen kijken van ‘aangezicht tot aangezicht’: het zijn woorden die me doen denken aan Ex 33 en de omgang tussen Mozes en de Eeuwige. Want daar lezen we in vers 11: “en de Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt”. Ik lees de woorden nog het liefst in de Statenvertaling, want in de Hebreeuwse tekst staat er eigenlijk: “en de Heer sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt”. Ook hier komt de uitdrukking ‘van aangezicht tot aangezicht’ terug. Bovendien verschijnt het Hebreeuwse woordje *rē‘a* hier, dat hier vertaald kan worden met vriend.

Nu resten ons geloof, hoop en liefde

Mozes heeft een diep persoonlijke band met God. Hun contact is intiem en vertrouwelijk. Ze spreken met elkaar als vrienden. Het spreken van aangezicht tot aangezicht gaat over een echte persoonlijke ontmoeting met God, een ontmoeting voorbij alle raad-



Geloof, hoop en liefde © *Dagelijkse broodkruimels*

selen, voorbij alle twijfels en vragen. Dat kennen – zegt Paulus – is nog niet voor nu. Dat is voor later, wanneer we oog in oog zullen staan met de Eeuwige. Nu resten ons alleen geloof, hoop en liefde. Hoe zal dat zijn, als we volledig kennen? Als we oog in oog staan met de levende God, die woont in het onvertogen licht? Ik weet het niet. Maar ik kan me voorstellen dat het is, zoals Paulus zich dat voorstelt: dat al onze twijfels en vragen als mist voor de zon verdwijnen. Als ik nadenk over de dood, dan denk ik vaak aan Mozes, met wie God persoonlijk sprak. Mozes die aan het eind van zijn leven, een glimp van de eeuwigheid te zien kreeg, toen hij samen met de Heer op de berg Nebo over de grens van de

Jordaan kon zien, en daar het beloofde land zag liggen. De Jordaan als doodsrivier, met daarachter een land van belofte: groen, weids en vruchtbaar. Datzelfde beeld van de dood, komt terug in een prachtig liedje van broeder Dieleman, een Zeeuws-Vlaamse zanger, die zingt over het krekengebied van Axel:

*De opstanding der bomen roept ie
in duzend beelden uitgezaaid
eerst weerspiegeld in de kreeke
ontworteld, omgewaaid
noe driendend op het water
deu 't donker en de stromieng
van overkant naar overkant.*

In het lied van broeder Dieleman gaat het over ontwortelde bomen die op het water drijven. Maar ze drijven naar de overkant: het is een ontroerend beeld voor de doodsrivier waar wij mensen doorheen moeten. Maar het is wel een tocht van opstanding. Nu zien wij nog in spiegelbeelden, raadselachtig en mistig. Wie zien flarden van licht, reflecties van de eeuwigheid in de rimpels van het water. Maar ooit zullen wij oog in oog staan, in een land van louter licht.

Ds. Jannica de Prenter

Gebaseerd op de preek gehouden op Eeuwigheidszondag
25 november 2018 in t Keerske



Drijven naar de overkant © Wallpaperflare.com

Uitgestelde en geannuleerde activiteiten

Vanaf vrijdag 23 oktober gelden er verstrengde maatregelen om de coronapandemie in te dammen. In het licht daarvan heeft de kerkenraad besloten om een aantal activiteiten uit te stellen of te annuleren. Er waren al de nodige voorbereidingen getroffen voor onze herfstwandeling met de gemeente in Bulskampveld op zaterdag 14 november, met aansluitend een vespers en gezellig samenzijn. Deze activiteit wordt uitgesteld. Indien de cijfers dit toelaten, zal de kerkenraad bekijken of er een winterwandeling georganiseerd kan worden. De kerstzangavond is een belangrijke traditie in onze gemeente. Om een mooi programma te kunnen maken is het echter nodig om met een voltallig koor op een veilige manier te kunnen oefenen. Na verschillende bevragingen onder onze koorleden, heeft de kerkenraad besloten om de kerstzang-avond dit jaar niet door te laten gaan. Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten, maar we houden moed in wat wel mogelijk is.

Voleindingszondag

In de novembermaand is er in veel kerken aandacht voor verdriet en rouw. In de Reformatorische traditie kennen we de Eeuwigheidszondag, die vaak ook voleindingszondag wordt genoemd. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is er aandacht voor het delen van verdriet en rouw. Er is ruimte voor de tranen en de pijn van het afgebroken leven, de liefdesband die door de dood tot een einde kwam. Maar dat niet alleen: Voleindingszondag gaat ook over Christus: over de opstanding en de verwachting van de wederkomst. In dit jaar van corona, is de aandacht voor zorg en verdriet des te belangrijker. Velen hebben niet goed kunnen rouwen, omdat ze niet aanwezig konden zijn bij het afscheidsmoment. En dan is het troostend als de naam van je dierbare met eerbied genoemd wordt. Dit jaar zal de voleindingszondag doorgaan op **zondag 22 november**. Net als andere jaren zal er een herinneringsritueel zijn, dat uiteraard coronaproof



wordt gemaakt. De namen van de overleden gemeenteleden zullen daarin genoemd worden. Wie dit wenst, kan ook de naam van een overleden familielid of dierbare laten vernoemen. Gelieve u daarvoor bij ds. Jannica de Prenter te melden.



*Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden zullen nooit
verdwijnen*

MATTHEÛS 24:35

VOLEINDINGSZONDAG
22 NOVEMBER 2020

om 10.00 uur in de
St.-Walburgakerk te Brugge

Met herdenking van de namen
en bijzondere aandacht voor rouw en
verdriet in coronatijd

Protestantse Kerk Brugge

Lectio Divina op de Bijbelbabbel

Op vraag van de deelnemers van de Bijbelbabbel geeft ds Jan-nica de Prenter momenteel *Lectio Divina*. Lectio Divina is een zeer oude leesmethode die teruggaat tot het begin van het christendom. Het gaat om een biddende en spirituele omgang met de Bijbel: lezen met je hart in plaats van met je hoofd. Je zou het ook wel mediteren met de Schrift kunnen noemen. Lectio Divina bestaat uit de stappen 'lezen', 'mediteren', 'bidden' en 'contempleren'. Er is veel aandacht voor stilte en bezinning, een manier om tot rust te komen met de Bijbel. Wie interesse heeft kan aansluiten op elke donderdagavond van 19.30-21.00 uur. Er is maximaal plaats voor 7 deelnemers. Als leidraad voor de lectio divina-avonden wordt het boekje 'samen luisteren in de stilte' van Jos Douma en Anselm Grün gebruikt. Als aanvulling zal er ook een online-aanbod worden gemaakt zodat u ook vanaf thuis kunt meedoen met de lectio divina-oefeningen.



Mijmeringen over marmereen druiven

Met bewondering heb ik ze al enkele weken vanop de eerste rij in Walburga kunnen bestuderen. Marmeren druiven, glad en zwaar en ik vroeg me af hoe de kunstenaar ze aan zo'n klein steeltje kon vastbeitelen.

Tot ik de oplossing zag: de druiven hangen niet, ze steunen op elkaar. Een prachtig beeld hoe ons kwetsbaar, gladgepolijst geluk aan een schijnbaar smal takje hangt maar uiteindelijk slechts standhoudt wanneer het gedragen wordt door andere "vruchten van de geest".



Gaby

Schrijfmarathon



10 december: Internationale Dag van de Mensenrechten.

Als alle goden bij elkaar zijn, spreekt God recht, en hij zegt: Jullie zijn oneerlijke rechters, jullie straffen slechte mensen niet! Hoelang blijft dat nog zo? Jullie moeten arme mensen beschermen, en kinderen zonder vader helpen. Jullie moeten mensen zonder macht verdedigen, en hen bevrijden van hun onderdrukkers. Jullie moeten arme en machteloze mensen redden. *Ps. 82: 1-4 Bijbel in Gewone Taal.*

God staat op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de kring van de goden: Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen? Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken, bevrijd wie weerloos zijn en arm, red hen uit de greep van wie kwaad wil. *Ps. 82: 1-4 NBG.* Als een refrein klinken de woorden: ‘jullie moeten’, ‘doe recht’. Dat betekent hier: blijf niet onverschillig.

Op 10 december – de Internationale dag voor de Mensenrechten - bent u vanaf 10 uur tot 21 uur van harte welkom in 't Keerske om brieven te schrijven aan regeringen en machthebbers. U ondersteunt daarmee mensen die onrecht ervaren, in gevangenschap zijn of gediscrimineerd worden. Aan slachtoffers sturen we een kaartje ter bemoediging. Voorbeeld-brieven zijn beschikbaar in de taal van de betrokkenen.

Deze activiteit is onder voorbehoud, gezien de corona-pandemie. Uiteraard wordt dit coronaproof georganiseerd. We werken met van te voren ontsmette pennen, en er zijn aparte werktafeltjes zodat we voldoende afstand houden. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Er is gelegenheid voor een babbel. De voorbeeldbrieven en kaartjes zijn op te vragen bij Albert Eversen, zodat u ook vanuit thuis mee kunt doen. Wie van thuis uit meeschrijft kan de voorbeeldbrieven en kaartjes langsbrengen op 10 december.

Schrijft u ook mee voor recht en vrede?

Albert Eversen

Gemeentenuws Oostende

Open deuren – helaas is het opnieuw niet goed mogelijk om de wekelijkse *Koffiebabbel* te laten doorgaan. Om het contact met elkaar niet te verliezen hebben we er voor gekozen om de deuren van de Hazegraskerk elke namiddag open te houden voor mensen die er even uit willen en nood hebben aan een stiltemomentje. Er is iemand aanwezig die desgewenst een luisterend oor biedt. We denken dat het in een behoefte kan voorzien en hopen dat mensen de weg vinden naar de Hazegraskerk.

Extra viering zondag 29 november –

elke vijfde zondag organiseren we samen met de multiculturele katholieke gemeenschap een creatieve viering rondom een thema. Op deze 1^{ste} Adventszondag is dat *Pelgrimage*. Met Advent gaan we op weg naar Kerst. In deze viering zal *pelgrimeren* en *onderweg zijn* op verschillende manieren ter sprake komen. Daarbij gaan we zelf ook daadwerkelijk op pad.



Je bent welkom in de
Hazegraskerk
Kloppend in de wijk

ma. t.e.m. vr.
namiddag
OPEN

Contact?
Bel 0491 312200 – Andries Boekhout
of 059 701719 – Antoon Wullepit
of 0494 170195 – Dominique Ballegeer

Rustpunt in jouw leven

Agenda november 2020

zondag 1 november	10:30 uur samenkomst
zondag 15 november	10:30 uur samenkomst met gedachtenismomentje
woensdag 18 november	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zondag 29 november – 1 ^{ste} Advent	14:00 uur oecumenische viering rond het thema: <i>Pelgrimage / onder weg zijn</i>

Vanaf **woensdagnamiddag ?/?** is er hopelijk weer een *Koffiebabbel* in de kerk tussen 14:30 en 16:30u.

Actuele Info vindt u op de website:

www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout

Terugblik gezamenlijke dienst met Oostende

Op zondag 4 oktober ging de gezamenlijke dienst door met Oostende. Er was in deze dienst ook bijzondere aandacht voor de Joods-christelijke dialoog. Dhr. Danny Rouges vertelde over het opbouwwerk in Antwerpen en zijn inzet voor de nationale werkgroep Jodendom in de VPKB. In verscheiden studies leerde hij Hebreeuws en de Talmoed kennen: een verrijking die je helpt om de wereld van het Nieuwe Testament beter te begrijpen. In 't Keerske was er een workshop Hebreeuwse letters maken, en gingen de kinderen aan de slag met de woorden *shalom* (vrede) en *chaïm* (leven): twee kernthema's die ook centraal stonden in de eredienst. Aan het einde van de dienst konden zij ondanks het slechte weer, hun kunstwerkjes tonen. Op woensdag 7 oktober werd de workshop ook aangeboden in de Hazegraskerk in Oostende. Een workshop Hebreeuwse letters maken werd daar een interculturele activiteit, waar mensen ook in hun eigen taal aan de slag gingen met de woorden *shalom* (vrede) en *chaïm* (leven). Spaans, Arabisch en Tingrinya (Eritrea) kwamen voorbij. Wat begon als een workshop Hebreeuwse letters maken, werd interculturele kalligrafie. Prachtig toch!



Ds. Jannica de Prenter



Van de kerkenraad

Avondmaalsvieringen vanaf december

In de kerkbode van juli-aug las u al dat de kerkenraad een nieuw avondmaalstel heeft aangekocht. Vanaf december hopen wij het avondmaal weer te mogen vieren. Uit zorg voor ieders gezondheid zullen we geen grote kring maken, maar zal u gevraagd worden te gaan staan. De dienstdoende kerkenraadsleden zullen rondgaan met brood en wijn en u bij uw stoel komen bedienen. De stukjes brood worden in kleine bakpapiertjes gelegd om te voorkomen dat wij elkaars stukje brood zouden aanraken. Bij de rondgang met wijn krijgt u uw eigen drinkbeker. Doe uw masker even af en nuttig daarna op ingetogen wijze het brood en de wijn.

Zet daarna uw masker weer op. De kerkenraadsleden en dienstdoende kerkenraadsleden zullen hun handen vlak voor de orde van het H. Avondmaal nogmaals ontsmetten. Meer informatie over alle voorzorgsmaatregelen vindt u in het vernieuwde corona-werkplan op de website, onder 'heropstart'.



Een contract voor onze erediensten in de St.-Walburgakerk

In een sfeer van gemoedelijkheid en vriendschap, werd op woensdag 7 oktober het contract voor de protestantse erediensten in de St.-Walburgakerk getekend in de pastorie van de protestantse kerk. Hierbij waren Dhr. Peter Lambert (afgevaardigde van de parochie in de kerkraad van St.-Walburga), Dhr. Francis Serruys (voorzitter kerkraad St.-Walburga), Thierry Malbrancke (secretaris kerkraad St.-Walburga), Dhr. Adriën Deceuninck, Dhr. Leendert Holleman en ds. Jannica de Prenter aanwezig. Het is bemoedigend en hoopgevend dat oecumene in Brugge geen loze kreet is, maar werkelijk betekent dat de verschillende kerken elkaar willen helpen in deze moeilijke tijd van Covid-19. Onze grote dank gaat uit naar de kerkraad van de St.-Walburgakerk, deken Lieven Soetaert en Mgr. Lode Aerts.

De kerkenraad

Uit de oecumene: het Vredeslicht

Kerst zal anders beleefd worden in 2020: er zullen geen kerstmarkten zijn, of grote familiefeesten. De eenzaamheid zal voor velen voelbaar zijn. Juist daarom vindt de werkgroep van het vredeslicht in Brugge het belangrijk dat dit mooie initiatief coronaproof door kan gaan.

Het vredeslicht is een initiatief dat warmte, vreugde en licht wil doorgeven. Het reist vanuit Bethlehem via Wenen naar ruim 30 landen, zonder onderweg te doven. De startplaats is niet toevallig. In het multiculturele Bethlehem loert om elke hoek de kans op conflict. Vrede is er alleen mogelijk vanuit een bewuste handreiking van elke persoon en vanuit iedere overtuiging.

Ook België ontvangt een vonk van dit licht en verspreidt het naar verschillende steden. In Brugge komt het vredeslicht aan in de Magdalenakerk. Het wordt er op 16 december 2020 verwelkomd met een kleine, sfeervolle ceremonie in de Magdalenakerk. Daarna kan iedereen tot 26 december nog een vlammetje van dit licht komen halen. De Magdalenakerk is van donderdag 19 december tot 26 december elke dag open van 13u tot 18u (kerstdag 25/12 gesloten). Er zijn ook gratis wenskaarten 'ik wens jou' ter beschikking om een boodschap te schrijven voor mensen die ziek of eenzaam zijn of zich in detentie bevinden. Zodat ook zij de warmte van het vredeslicht mogen ervaren.



Om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten van de warmte van het vredeslicht, zullen er dit jaar andere vormen gevonden moeten worden. Er wordt gedacht aan een combinatie van online vieren, en liturgische momenten in kleine groepen verdeeld over de stad. In de werkgroep van het vredeslicht werken dit jaar mee: YOT, Sint-Donatius Brugge, Adventskerk Brugge, de Verenigde Protestantse Kerk te Brugge en het HuisvandeMens Brugge. Meer info volgt in de volgende kerkbode.

Synodevergadering 2020



Op 7 en 8 november is de Synodevergadering van de VPKB gepland. Hieraan zijn heel veel voorbereidingen vooraf gegaan. Vanwege Corona werd er eerder beslist om deze landelijke vergadering niet in Vaalbeek, maar digitaal te laten doorgaan, hetgeen een moeilijke opdracht is, mede door de tweetaligheid van deze vergadering. Maar vanwege de verstrenging op 23 oktober heeft de Synodale Raad, in verband met ieders gezondheid, besloten om deze belangrijke vergadering af te gelasten. Voor de institutionele continuïteit van de VPKB wordt er op dit moment (25 oktober) naar een oplossing gezocht.

Wel en wee:

biedt u de mogelijkheid persoonlijke berichten te publiceren. Inzendingen voor volgende deadline: 19 november.

Zo schrijft **Dany Constant**: Beste leden van de vzw De Vrienden: Al lang niets meer van mij gehoord? We hebben dan ook een zware periode achter de rug. Willy heeft veel gezondheidsproblemen gehad en dat heeft ook mij geen deugd gedaan. Momenteel zitten we in wat rustiger vaarwater, maar we blijven onszelf in quarantaine houden, voor zover dat mogelijk is. Ik hoop dat jullie allen tot nog toe de coronacrisis hebben kunnen doorstaan. Blijft de komende winter extra waakzaam en zorg goed voor jezelf. Uiteraard zijn de activiteiten van de vzw opgeschort tot een nog onbepaalde datum, wellicht tot volgend jaar. Na overleg met het bestuur, kan ik daar wel iets positiefs tegenover stellen: u hoeft voor 2021 geen lidgeld te betalen en we werken -in de mate van

het mogelijke- nog een jaar verder voor GLEK, ons goed doel. Via deze weg houden we digitaal elkaars hand vast en hopen op betere tijden. Heel veel hartelijke groeten aan jullie allen!

Dany Constant.

Er worden door **Annegret Kutsch** nog altijd heerlijke confituren gemaakt, die verkocht worden ten voordele van GLEK. Potten kunnen via mail: laureys-kutsch@telenet.be of telefonisch: 050-32 24 00 worden besteld. U kunt ze dan op zondag in de St-Walburgakerk ophalen, maar Annegret is ook bereid ze thuis te brengen (enkel in Brugge en randgemeenten). Bij gebrek aan activiteiten is dit dé manier om GLEK te steunen. Vzw GLEK Zui-enkerke staat voor Geef Leven Een Kans.

Albert Eversen

Erediensten 10.00 uur

De erediensten gaan door in de St.-Walburgakerk, St.-Maartensplein 8000 Brugge. Online aanbod vindt u steeds op de website (homepagina) en de facebookgroep van onze kerk.

ZONDAG 1 november **Gemeentevergadering**

Thema	Het grote gebod
Lezen	Deuteronomium 6:1-9; Matt 22:34-46
Predikant	Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Organist	Dhr. D. de Beun

ZONDAG 8 november

Thema	Morgen dans je weer
Lezen	Prediker 3:1-8
Predikant	Mevr. N. Van Parys -lekenpredikant Adventskerk Brugge
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Jan van Groenigen
Organist	Dhr. D. de Beun

ZONDAG 15 november

Predikant Ds. W. in 't Hout *-Predikant in Doorn (NL)*
Ouderling Dhr. A. Deceuninck
Diaken Mevr. M. Lammens
Organist Dhr. A. Vangaever

ZONDAG 22 november **Voleindingszondag**

Thema Rouwen doe je samen
Lezen Jeremia 16:1-15 en Matt 24:29-35
Voorgangers Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Dhr. A. Eversen
Diaken Dhr. P. Hellebuck
Organist Dhr. D. de Beun

ZONDAG 29 november **Eerste Advent**

Thema Visioen van de vervulde wereld
Lezen Jesaja 63:19-64:8 en Marcus 13:24-37
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Mevr. A. Klifman
Diaken Dhr. J. van Groenigen
Organist Dhr. D. de Beun

ZONDAG 6 december **Tweede Advent – Heilig Avondmaal**

Thema Troost voor mijn volk
Lezen Jesaja 40:1-11 en Johannes 1:19-28
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Dhr. A. Deceuninck
Diaken Mevr. M. Lammens
Organist

KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☎ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- **Dhr. J. van Groenigen** – ☎ **050/38.72.62**
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen, Dhr. Adriën Deceuninck en Dhr. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440