



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

1	Inleidend woord
2	Overdenking: juichend keren zij terug
9	Gemeentenieuws Brugge <ul style="list-style-type: none">- Meditatieve Podcast- Prekenreeks het goede leven- Kom op verhaal met contextueel Bijbellezen- Gezamenlijke dienst met Oostende- Workshop Hebreeuwse letters maken- Bijbelbabbel- Vrijwilligers gevraagd- Gemeentevergadering op 18 oktober- Verkiezing leden bestuursraad
13	Gemeentenieuws Oostende
15	Nationaal nieuws
17	Pastorale brief: “Mens waar ben je?”
19	Van het District
20	Uit de Oecumene
20	De eerste dag: terugblik op 30 augustus 2020
22	Wel en wee
25	Noodoproep Beiroet
26	Erediensten
27	Terugblik: gemeentewandeling op 5 september
28	Voor de kinderen

Inleidend woord

Voor u ligt de kerkbode van september. U zult merken dat er een nieuwe periode is aangebroken waarin het echte gemeenteleven met elkaar weer langzaam vorm krijgt. In de overdenking wordt u nog eens meegenomen naar de laatste online dienst en het poëtische scheppingslied in Jeremia 31. Het visioen van terugkeer waar Jeremia de ballingen mee troost, mag ook ons vandaag bemoedigen. Woorden van dankbaarheid klinken door in de rubriek wel en wee en de terugblik op onze eerste eredienst in de St.-Walburgakerk. Zowel in Brugge als in Oostende is er weer een activiteitsaanbod, zowel voor jong als voor oud. Nieuws is er ook op nationaal vlak. In zijn pastorale brief nodigt ds. Steven Fuite ons uit om stil te staan bij de scheppingsperiode. Aandacht en zorg voor de schepping is één van de grote thema's van onze tijd en krijgt ook in onze gemeente de volle aandacht. Zo stond de online zomerreeks over Jeremia helemaal in het teken van de schepping, en mocht Psalm 104 niet ontbreken op onze eerste gemeente-uitstap, die doorging op 5 september in Zevenkerken. Namens de redactieraad, wens ik u veel leesplezier!

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: juichend keren zij terug

Jeremia 31: troostend lied van herschepping

Jeremia 31 is één van de mooiste teksten uit het boek Jeremia, en behoort tot het zogenaamde ‘troostboek’ van Jeremia. Het is een lied van hoop en vertroosting in een uitzichtloze situatie. Vanuit het kapotgeslagen land van Juda, schrijft Jeremia brieven aan de ballingen in Babylon. Jeremia’s woorden zijn liefdevol, troostend en vol van hoop. Maar Jeremia 31 is niet alleen een lied van troost. Het is ook een scheppingslied dat sterk doet denken aan het lied van de bloeiende steppe in Jesaja 35. Beelden van God, die als een herder zijn volk zal verzamelen en leiden, worden op prachtige wijze vervlochten met beelden van de schepping die uitbarst in vreugde en jubel om alles dat weer groeit en bloeit. Jeremia 31 is dus ook een lied dat gaat over herschepping: over mensen die op zullen staan, mensen die weer leven mogen in vrijheid en harten die weer vervuld zullen zijn met blijdschap en vreugde. In deze overdenking wil ik met u stilstaan bij de eerste drie strofen van dit lied in vv. 1-15.

Woestijntijd

In vers 2 begint de eerste strofe met de bekende woorden ‘dit zegt de Heer’. Jeremia ziet de ballingschap als een woestijntijd. De ballingschap is een tijd van leegte en gemis, van grote geestelijke droogte. Toch zal de liefde tussen God en zijn volk weer gaan bloeien. Want in de woestijn, zo dicht Jeremia, daalt Gods genade over hen neer (vgl. Hos 11:1,4). Al in Jer 29 heeft diezelfde boodschap geklonken:

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de HEER.

Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven (Jer 29:11).

Gods liefde

In vers 3 valt het Hebreeuwse woord voor liefde: *’ahăbâ*. Jeremia’s woorden vloeien over in een Hooglied, een liefdeslied. Jeremia heeft het over ‘vrouw Israël’; met die liefdevolle woorden beschrijft Jeremia Gods volk. Zoals de liefde ontluikt tussen twee mensen, zo zal het bloeien tussen God en Israël, zoals uitbottende twijgjes, de roos van Jericho die haar armen dorstig naar



Jer 31:3 © dagelijkse broodkruimels.nl

het licht heft, wanneer dauwdruppels haar bevoeien. Het woord *'ahăbâ* heeft een diep spirituele betekenis. Het wordt in de Hebreeuwse Bijbel zowel voor de liefde tussen mensen gebruikt, als voor Gods liefde voor ons. Wij kunnen liefde voelen voor de ander. Vriendschap,

warmte, verbondenheid en tederheid: het zijn de vruchten van de liefde. Maar wij zijn ook in staat om uit de liefde te vallen; de eerbied, de trouw, het respect voor elkaar: het kan zomaar verwelken. Maar zo is Gods liefde niet.

Eeuwige liefde

Dat Gods liefde vaststaat, blijkt wel uit vers 3, want daar lezen we in de NBV: 'ik heb je altijd liefgehad, ik zal je altijd vergezellen'. In de Statenvertaling staat het er nog stilliger: 'met eeuwige liefde, heb ik u liefgehad, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid'. In de Hebreeuwse tekst komen we het woordje *'ôlām* tegen, dat inderdaad 'eeuwig' betekent. Gods liefde gaat ons menselijk verstand ver te boven. Het is een liefde die niet wijken wil, voor al het onheil dat de wereld teistert, de haat die woeden kan. Opvallend is ook het werkwoord *māšak*, dat 'duwen' of 'trekken' betekent. 'Ik sleurde jou', zou je hier kunnen vertalen. Over de drempel van onze angsten, trekt hij ons, totdat wij weer voelen en ervaren kunnen, hoe de Enige ons bemint, zoals een bruidegom zijn geliefde bruid.

Lettersymboliek

Maar er ligt nog meer betekenis verborgen in de *'ahăbâ*. Dit woord voor liefde begint met de letter *alef*, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Wij kunnen maar liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad. God die mensen voor elkaar geschapen heeft, is de bron en de oorsprong van alles dat goed is tussen mensen. Maar liefde is ook een weg, een reis. Op onze levensweg

moeten we steeds weer leren om lief te hebben. Liefde is ook een leerschool en een opdracht. Ook in het dubbelgebod dat Jezus leerde, gaat het om liefde: ‘heb de Heer, je God, lief met heel je hart, met heel je ziel en heel je verstand; en heb de naaste lief als jezelf’ (Matt 22:37-39). Daarom is de tweede letter van *’ahăbâ* de letter *heh*. De *heh* hoor je ook terug in het woordje *hălak*, het Hebreeuwse woord voor gaan. De derde letter is de *bet*, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar *bet* betekent ook huis. Denk bijvoorbeeld aan het woord *Bethel*, dat huis van God betekent. Het huis dat God voor ogen heeft, is een open huis: een huis waar je thuis kunt komen en waar je helemaal welkom bent. De *heh* komt ook aan het einde van het woord terug en duidt de vrouwelijke uitgang van *’ahăbâ* aan. De *’ahăbâ* zegt iets over de vrouwelijke kant van God: over zijn liefdevolle en troostende aanwezigheid.



© Tamara
Patrick

Om liefde gaan we leven

Wij komen maar tot ons recht als we ons geliefd weten. ‘Om liefde gaan we leven’, dicht Huub Oosterhuis in één van zijn liederen. En Paulus schrijft: ‘Ik ben niks als ik de liefde niet had’ (1 Kor 13:1). Diezelfde levensles klinkt door in Jer 31. Pas als het woord *’ahăbâ* geklonken heeft, komt er beweging in het versteende hart van Israël. In vers 4 klinken deze vreugdevolle woorden: ‘Ik breng je weer tot bloei, je zult weer dansen in de rei en de tamboerijnen laten klinken’. Ook dat is een beeld dat met het huwelijk te maken heeft. Jeremia heeft het over een reidans; over mannen die in een kring vrolijk klappen met hun handen en vrouwen die zwieren met hun kleurrijke rokken en met hun rechterhand de tamboerijnen slaan. Heel sprekend zegt het Hooglied, het lied der liederen: ‘draai rond, meisje uit Sulem, draai rond, we willen naar je kijken’. ‘Kijk’, roept de bruidegom, ‘zie het meisje uit

Sulem, zoals ze danst tussen de twee reien' (Hooglied 7:1). In de bergen van Efraïm staan wachters op de uitkijk, klaar om te vertrekken en op weg te gaan, terug naar Jeruzalem. Die dag van terugkeer zal een dag van vreugde zijn, een nieuw begin. In Samaria zal weer gebouwd en geplant worden, zodat in de wijngaarden de bloesems geuren en de velden weer vol staan met het goudgele graan (Jer 31:5-6).

De pelgrimsstoet formeert zich

We zijn aanbeland bij de tweede strofe (vv. 7-9). Jeremia begint met dezelfde woorden: 'dit zegt de Heer'. Nu begint de reis. Want deze strofe wordt gedomineerd door werkwoorden die allemaal een beweging uitdrukken: 'gaan', 'verzamelen', 'terugkeren'. Jeremia zingt om de ballingen die terugkeren. God keert alles om. Hun versteende harten heeft hij opengebroken. De dorre bedding van hun hart, bloeit weer van liefde voor Gods gerechtigheid. God heeft hen weer recht op hun voeten gezet en hij gaat hen voor. Hij leidt ze en brengt ze weer thuis. Niet over wegen waar zij kunnen struikelen, maar over rechte paden, een begaanbare weg, waar zij niet vallen. Jeremia ziet het voor zich: hoe het volk van Juda terugkeert. Uit het noorden en de einden van de aarde brengt de Enige hen terug: uit Egypte, Babylon en Assyrië; alle landen waarnaar zij verstrooid zijn geraakt.

Iedereen doet mee

In Jer 31 blijkt maar weer eens hoe inclusief Gods liefde is. Want niemand blijft achter. Ook lammen, blinden en zwangere vrouwen keren terug. Zij die kwetsbaar zijn, vrouwen met dikke en zware enkels en mensen met een beperking: ze horen erbij en worden niet vergeten. 'Als drommen', zo dicht Jeremia in vers 8, keren ze terug. In hun ogen prikken tranen. Ze huilen van vreugde en dankbaarheid, en op hun lippen brandt het gebed. Nu zij eindelijk, na zo lang wachten weer terugkeren, stroomt hun hart over van liefde, als een rivier die haar beddingen overstroomt. En dan voelen zij weer in hun binnenste: Hij is onze Vader, en wij zijn zijn volk, zijn kinderen.

Samen op weg

De derde strofe (vv. 10-14) begint in vers 10. Steeds was Jeremia begonnen met de woorden 'dit zegt de Heer'. Maar nu is er een

overgang van Israël naar de volken: ‘Volken, luister naar de woorden van de Heer’ (Jer 31:10). Alle volken moeten luisteren en iedereen moet horen wat God met Israël doet. Zie je wat hier gebeurt? Hoe Gods woord van liefde, gericht is op alle volken. Weer klinken hier dezelfde woorden. Het is God zelf die het verstrooide volk van Israël zal samenbrengen. Maar nu voegt Jeremia toe dat God hen zal leiden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Het is een liefdevol beeld voor God dat ons vandaag hoop mag geven. Want verstrooiing en verdeeldheid is er ook vandaag in onze samenleving. De taal van ‘wij’ en ‘zij’ loopt dwars door onze samenleving heen. Maar het boek van Jeremia roept ons op om samen op weg te gaan. Op die weg, die reis naar huis, mag niemand achterblijven. Uit alle einden der aarde, verzamelt God hen. Uit alle richtingen drijft hij de ballingen voort, zet hij hen in beweging zodat ze gaan. Opnieuw samen op weg, een nieuwe exodus.

Lachen en juichen

Het lied van Jeremia eindigt prachtig. Juichend komen ze eraan. Opnieuw schrijft Jeremia over meisjes die dansen in de rei (Jer 31:13). Maar nu dansen ook jongens en grijsaards mee. Mannen en vrouwen, jong en oud: iedereen doet mee. ‘Hun rouw verander ik in vreugde’, zingt Jeremia. ‘Ik troost hen; hun verdriet vergeten zij’. God buigt alles om. Zoals de steppe die in bloei staat, de woestijn die in het voorjaar weer volstroomt met leven omdat het



Bloemen in de woestijn © Wallpapers Vista

begint te regenen – zo bloeit hun hart weer van liefde en vreugde. Dan stromen wadi's en droogstaande rivieren vol met water. En dan bruist het van het leven. De hele natuur komt weer op adem. Dan zingt de schepping weer van vreugde en geeft het

land haar opbrengst van wijn, koren en olijfolie. Het dorre, droge land verandert in een waterrijke hof, zoals Jeremia zo sprekend

dicht in vers 12. Je ziet het voor je. De steppe die zingt, de woestijn die juicht. Het droge land verandert in een bloemenzee. Leeuwentanden, witte brem, paardenbloemen en woestijntulpen, irissen en zonrozen. En dan gaan ze. Op weg naar huis.

Ballingschap

Jeremia voorspelde dat de ballingschap 70 jaar zou duren. Je kunt het je bijna niet voorstellen: 70 jaar lang, verstoten van de kerk, van de plaats waar je gemeenschap bent met elkaar. Net als wij hebben de ballingen wel hun weg gevonden. Ze hebben er het beste van gemaakt. Ook voor ons brak de dag aan waar we zo lang naar uitgekeken hebben, die dag van terugkeer. Op zondag 30 augustus kwamen we weer samen. Het was anders, onwennig ook; we misten de vertrouwde samenzang. En toch was het goed: omdat je na een lange tijd weer samen bent. We genoten van prachtige muziek, het samen bidden, een woord van troost dat klinkt. Het hoort allemaal bij deze tijd van terug opbouwen, terug gemeente zijn met elkaar. Dat je voorzichtig je weg weer vindt. Net als de ballingen zijn we opgestaan. De weg is onzeker. Maar we hoeven niet bang te zijn. Want God zelf gaat ons voor. Hij is een goede herder. Met woorden geïnspireerd op Psalm 126 mogen we bidden:

Keer ook nu ons lot, o Heer, zoals u water doet omkeren in de woestijn. Zij die zaaien in tranen, zullen oogsten met gejuich. Wie huilend op weg gingen om wat verloren was, zullen thuiskomen in gejuich als volle schoven die blinken in de zon.

We zullen weer gaan, samen op weg. De blik in elkaars ogen is genoeg. Achter onze maskers leeft ons eigen verhaal, onze eigen emoties en vragen. Maar eindelijk zijn we weer samen, thuisgekomen bij elkaar, verbonden. Moge gezegend zijn deze tijd van nieuw begin!

Ds. Jannica de Prenter

Gebaseerd op de preek gehouden op 2 augustus 2020
Online dienst – VPKB Brugge

**Droog was de bedding van je hart,
moe en uitgeput je ziel.
Je dorstte naar mij, onrust bewoog je.
Maar in de woestijn kreeg ik jou lief.
Toen sleurde ik jou.
Met mijn goedheid trok ik jou,
over de drempel van je angsten.
Ik raakte je aan met mijn liefde,
de leegte keerde ik.**

**Ik droeg je.
Over veilige wegen leidde ik jou.
Als een herder ging ik je vooruit.
Wolven verjoeg ik.
Onbegaanbare paden rechtte ik.
Geen steentje waar je je voet aan stoot.
Je zult niet struikelen.**

**Toen goot ik met stromen levend water.
Je hart loopt over van vreugde
als een rivier waarvan de beddingen overstromen.
Totdat je weer lachen kan,
zingen en juichen je hart.
Uit de afgrond trek ik je omhoog.
Niet langer onder stenen bedolven,
maar in het licht gezet,
totdat je opstaat, terugkeert naar mij.**

**Tot je zien kunt met nieuwe ogen.
Volle schoven, velden met graan.
Goudgele halmen, blinkend in de zon,
wiegend in de wind.
Dan breng ik je thuis, ik breng je weer tot bloei.
Totdat je weer voelen kan dat ik jou bemin.
Dan zul je weten dat mijn eeuwige liefde voor jou
in de hemel staat geschreven als in regenbogen.
Dan leid ik je naar mijn woning.**

**Niet langer verstrooid en her en der.
De woestijn zal bloeien.
Je verdriet buig ik om in vreugde.
Dan smeeek je mij, dankbaarheid op je lippen.
Tranen van blijdschap over je wangen.
Jij, mijn beminde, mijn God, en wij jouw volk.**

Tekst: Ds. Jannica de Prenter



Meditatieve Podcast

Nu onze erediensten hervat zijn, verandert ook het online aanbod. Elke zondagmorgen is er een podcast (audio), die bestaat uit: Bijbellezingen, de preek en een zegenwens, afgewisseld met verstillende klassieke muziek en een lied. De link naar de podcast verschijnt elke zondagmorgen op de website en op de facebookgroep.

Prekenreeks het goede leven

Wat geeft het leven zin? Wat maakt het leven goed? Sinds de coronacrisis speelt deze vraag volop in de samenleving. Het coronavirus heeft ons leven drastisch veranderd. Sinds de lockdown in maart konden we elkaar niet nabij zijn zoals we gewend waren. Het contact met elkaar gebeurde op afstand: door te bellen of te mailen, een lief kaartje, een wandeling op afstand. Alle diensten werden digitaal en we misten elkaars nabijheid. Door alles heen ervaren we nu dat echt contact met anderen het leven zin geeft. Samenleven met anderen maakt het leven goed. Nu alles anders is, beseffen we werkelijk hoe goed we het hadden. In deze reeks ontdekken we Bijbelse perspectieven op het 'goede leven'. Goed leven is niet alleen een leven in verbinding met de ander. Het goede heeft ook alles te maken met het inzicht dat God goed is en dat het leven uit zijn hand komt.

Deze prekenreeks is geïnspireerd op het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland.

Zondag 30 augustus 2020

'Ik geef het leven in al haar volheid'

Psalm 23 en Johannes 10:1-18

Zondag 6 september 2020

'Kerk als oase: waar het goed toeven is'

Exodus 15:22-27 en Mattheüs 11:1, 25-29

Zondag 20 september 2020

'Proeven van het goede leven'

Psalm 34 en Kolossenzen 3:12-15



Zondag 27 september 2020

‘Verlangen naar het goede, maar het kwade doen’

Spreuken 3:1-8; 8:32-36 en Romeinen 7:14-25

Zondag 4 oktober 2020 (gez. dienst Oostende)

‘Kies voor het leven!’

Deuteronomium 30:11-20 en Mattheüs 5:17-26

Kom op verhaal met contextueel Bijbellezen

De reeks contextueel Bijbel-lezen wordt in oktober voor een tweede keer aangeboden. In deze reeks word je uitgenodigd om in gesprek te gaan met elkaar over deze tijd van corona.



De eigen context en ervaringen spelen daarbij een grote rol. We praten over wat er om ons heen gebeurt en gaan in dialoog met een eigen gekozen Bijbeltekst. Er zijn ook creatieve werkvormen. Zo leren we van elkaar en de Bijbel en ontdek je nieuwe perspectieven. Een kans dus om echt door te praten over corona-ervaringen. Uitgebreide info in de kerkbode van juli-aug 2020. Vanwege de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt (max. 7). Opgave is dus verplicht en kan bij onze predikant. De datums zijn: donderdag 1, 8, 15 en 22 oktober, steeds van 14.00-16.00 uur.

Gezamenlijke dienst met Oostende

Op zondag 4 oktober is er weer een gezamenlijke dienst met onze zusterkerk uit Oostende, die dit jaar door zal gaan in de St.-Walburgakerk. Zoals we inmiddels al een beetje gewoon zijn, staan we in deze dienst stil bij de bijzondere band tussen joden en christenen. Centraal staat Deuteronomium 30:19 “U staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen”. In deze dienst zal Dhr. Danny Rouges – voorzitter van de nationale werkgroep Jodendom binnen de VPKB – een getuigenis geven over zijn passionele inzet voor de Joods-christelijke dialoog. Onze predikant en Dhr. Andries Boekhout zullen samen voorgaan en er zal Joodse muziek klinken. Omdat wij op deze zondag met meer mensen zullen zijn is het uitzonderlijk verplicht om u op te geven voor deze dienst: ten laatste op vrijdagmiddag 2 oktober om 15.00 uur. U kunt zich aanmelden bij ds. Jannica de Prenter.



Workshop Hebreeuwse letters maken

Hoe leuk is het niet om een Hebreeuws woord te leren schrijven? Het kan in het kader van de gezamenlijke dienst met Oostende. Onder begeleiding van het Bijbelhuis Zevenkerken kunt u meedoen aan een workshop *Hebreeuwse letters maken*. U hebt keuze uit de woorden *shalom* (vrede) en *chaim* (leven), en maakt daar een eigen kunstwerkje van op canvas aan de hand van sjablonen. Deze workshop wordt op de volgende twee tijdstippen aangeboden:

- **Voor volwassenen op woensdag 30 september om 14.30 uur in de Hazegraskerk in Oostende.** Begeleiding door mevr. Nadine van Parys (vrijwilliger Bijbelhuis). Er is plaats voor 6-8 mensen. Gemeenteleden uit Brugge zijn ook van harte welkom! Opgave is voor deze activiteit vereist en kan bij Dhr. Adries Boekhout: andries@protestantsekerkoostende.be.
- **Voor kinderen op zondag 4 oktober tijdens de kindernevendienst, om 10.00 uur in 't Keerske** onder begeleiding van mevr. Hilde Laureys (medewerker Bijbelhuis). Gelieve hiervoor aan te melden bij ds. Jannica de Prenter.

Bijbelbabbel

De Bijbelbabbel gaat in de komende weken door op donderdagavond van 19.30u tot 21.00u in 't Keerske. We zijn momenteel bezig met een Bijbelboekje over de Psalmen in de Bijbel in gewone taal. Zin om een keer aan te sluiten en de wereld van de Psalmen te ontdekken? Van harte welkom!



Vrijwilligers gevraagd.

Om de diensten zo veilig mogelijk te laten verlopen is er een protocol uitgewerkt wat o.m. vermeld dat u wordt ontvangen, uw aanwezigheid wordt opgetekend, u krijgt een plaats toegewezen, de gebruikte stoelen worden na de dienst ontsmet. Dit alles wordt aanvankelijk door de kerkenraadsleden gedaan. Dat hoeft niet, u mag daar ook bij helpen. Daarom zijn wij op zoek naar **vrijwilligers** M/V, die deze taken bij toerbeurt op zich willen

nemen. Meld u bij een kerkenraadslid en u hebt een job. De vrijwilligers die van dienst zijn komen op tijd; 9.30 uur, bieden hun mooiste glimlach en zijn niet gehaast om naar huis te gaan...

De kerkenraad

GEMEENTEVERGADERING op 18 oktober

Op zondag 18 oktober is er na de eredienst de jaarlijkse gemeentevergadering.

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit om deze vergadering bij te wonen. De jaarverslagen worden toegelicht door de opstellers en besproken met de aanwezigen. Ds. Jannica de Prenter zal spreken over onze gemeente in deze corona tijd, en de voorzichtige plannen voor de toekomst van onze gemeente.

De kerkenraad

VERKIEZING LEDEN BESTUURSRAAD op de gemeentevergadering van 18 oktober.

De verkiezing, gepland op zondag 26 april 2020, werd door de corona lockdown uitgesteld voor onbepaalde duur. In een schrijven van “het Binnenlands Bestuur” van 24 juni 2020 mogen de verkiezingen nu plaats hebben tussen 1 juli en 30 november 2020. De kandidatenlijsten die waren opgemaakt en waartegen binnen de decretale termijnen geen bezwaar was ingediend, werden op 18 maart 2020 als definitief beschouwd en zullen bij de huidige verkiezingen gebruikt kunnen worden. De kandidatenlijst bekend gemaakt in de kerkbode van april 2020 blijft geldig. De volgende gemeenteleden stelden zich kandidaat:

1 Burkina – Deblauwe Agnese

2 Deceuninck Adriën

3 Ten Kate Wim

De lijst met de namen van de stemgerechtigde leden zal op 4 zondagen voor de verkiezingen opgehangen worden in de Walburgakerk. Ieder stemgerechtigd lid mag zijn stem uitbrengen. Men kan ook een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid, met dien verstande dat één persoon slechts één volmacht kan krijgen.

De bestuursraad

Gemeentenuws Oostende

VakantieBijbelFeest – een Feest in de Vakantie rond een Bijbelverhaal met als doel kinderen in de lagere-schoolleeftijd kennis te laten maken met verhalen uit de Bijbel. In de laatste week van de zomervakantie kwamen we op vrijdag- en zaterdagmorgen samen in de Hazegraskerk. We waren met negen kinderen en vijf leiders. We zongen liedjes die pasten bij het thema van het feest: **‘Wie durft!?’** Eén van de liedjes was:

Wie durft!?

Je hoeft niet bang te zijn (Lied 935 Nieuwe liedboek)

We luisterden naar twee verhalen over Daniël, die ondanks dat hij in een vreemd land was, trouw bleef aan de regels van de Bijbel. Daar was *lef* voor nodig. Daniël belandde uiteindelijk in een leeuwenkuil.

Op de vrijdagavond keken we met de tieners naar een film [A Hidden Life](#) over het leven van de Oostenrijker Franz Jägerstätter die tijdens de tweede wereldoorlog gedood werd omdat hij geen eed van trouw wilde zweren aan Adolf Hitler.

Zondagnamiddag was er een slotviering waarin Alida liet zien met een nagel en een lucifer dat je samen sterk bent en dat je samen met God nog sterker staat. Priester Dominique vertelde het verhaal van Daniël aan het hof van koning Darius. Hij maakte daarin opzettelijk wat fouten, die de bezoekers van de viering moesten ontdekken. Dat lukte.

Bijbelgroep Jozef – Deze maand start er een nieuwe interkerkelijke Bijbelgroep, nu rond de verhalen van Jozef, één van de zonen van Jakob. Doe je mee? Meld je dan z.s.m. aan. De eerste keer dan we samenzitten is woensdagavond 16 september om 19:00u. Meer info vind je hierna.

Bruggelingen zijn
ook **welkom!**



Verhalen over Jozef

Bijbelgroep



Wanneer:
3^{de} woensdag van de maand
19:00 - 21:00 uur
vanaf 16 september

Waar:
Hazegraskerk, Oostende

Interkerkelijke gespreksgroep rond de
Bijbelverhalen over Jozef.

Een initiatief van:
De Katholieke pastorale eenheid Sint Pieter
en de Protestantse kerk
in Oostende.

Onder leiding van:
Antoon Wullepit (Katholieke kerk)
Andries Boekhout (Protestantse kerk)

Bijdrage:
10 € - inclusief een tas thee/koffie
en documentatiemateriaal

Inschrijven:
via Facebook @Bijbelgroep-Jozef
of
door een bericht aan:
dekenijooostende@hotmail.be
of
voorganger@protestantsekerkoostende.be

Agenda september 2020

zondag 6 september	10:30 uur samenkomst
woensdag 16 september	19:00 uur Bijbelgroep Jozef
zondag 20 september	10:30 uur samenkomst met na afloop een gemeentevergadering
woensdag 30 september	14:30 uur herstart <i>Koffiebabbel</i> (onder voorbehoud) Workshop <i>Hebreeuwse letters schrijven</i>
zondag 4 oktober – Israëlzondag	10:00 uur gezamenlijke viering met de Pro- testantse kerk in Brugge in de St. Wal- burgakerk in Brugge

Elke woensdagnamiddag is de kerk open tussen 2:30 en 6:00u.

Actuele Info vindt u op de website:

www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout



Nieuw tijdschrift

De VPKB krijgt vanaf september een nieuw tijdschrift. Het tijdschrift is er voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er op nationaal vlak, op districtsniveau of lokaal gebeurt aan activiteiten en initiatieven. Elke gemeente ontvangt 20 exemplaren. Daarnaast is het tijdschrift ook te downloaden vanaf de website en kunt u het ook digitaal ontvangen via mail.

Alle informatie bij de nieuwe communicatieverantwoordelijke Dhr. Jean-Guillaume DeMaily.



Een kroon voor mama

Ds. Katelijne Depoortere schreef een nieuw kinderboek. Het verhaal draait helemaal rond corona, beschouwd vanuit het boek Spreuken. De illustraties komen uit de hand van Goedele Anckaert. De Bijbelse invalshoek is deze keer subtiel, zodat het voor een breed publiek toegankelijk is. Voor kinderen van 7-12 jaar. Voor meer info:

katelijne.depoortere@skynet.be.

Aanbod vanuit Vorming: 'Een goed gesprek'

Je beluisterd weten, je gehoord weten dat kan deugd doen. Het boek "een goed gesprek" helpt om anderen goed te beluisteren en tot een goed gesprek te komen, niet alleen op huisbezoeken, maar ook op vergaderingen en aan de keukentafel. Het boek geschreven door Bert Bakker, werd aangepast aan de Belgische context en voor België tweetalig uitgegeven (Nederlands- Frans) door uitgeverij Ekklesia (www.ekklesia.nl) in samenwerking met de VPKB. Ds. Steven H. Fuite, Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België, schreef over het boek:

Dit boekje is geen trukendoos, maar wil eenieder die mensen liefheeft helpen om juist zélf een betere gesprekspartner te worden. Het schetst ontroerende momenten waarop je het wonder van echte ontmoeting in je oren hoort gebeuren. Een gouden boekje.



Het is een boek om mee aan de slag te gaan, stap voor stap. Voor wie hier echt werk van wil maken, bieden we ook een cursus aan: vier samenkomsten (drie lessen en één terugkom-moment). De cursus wordt gegeven via zoom en begeleid door ds. Eefje van der Linden. De eerste reeks van drie gaat door op drie woensdagen: **30 september, 21 oktober en 11 november**. Telkens van 20u-22u. Het terugkommoment wordt in overleg vastge-

legd. Maximaal 10 deelnemers. Afhankelijk van de belangstelling richten we meer reeksen in.

Kosten: 5€ (inclusief het boek).

Meer info bij ds. Eefje van der Linden – vorming@vpkb.be



Ter inspiratie bij de scheppingsperiode

Tijdens de scheppingsperiode van 1 september tot 4 oktober bieden het Vlaams en Nederlands Bijbelgenootschap een groen Bijbelleesplan aan. ‘*Van Adam en Eva tot Franciscus*’ is een groene draad door de Bijbel. In 30 dagen worden dagelijks Bijbelse meditatie aangeboden die inspireren tot een zorgzame omgang met de aarde. Aan dit groene leesplan werken

drie theologen mee: de protestantse Trees van Montfort, de Franciscaan Krijn Pantzers en ds. Jannica de Prenter (VPKB Brugge). Het groene leesplan is te volgen via de gratis app *Mijn Bijbel*. Meer informatie:

<https://www.bijbelgenootschap.be/bijbelgenootschap-belicht-groene-draad-door-de-bijbel>

Pastorale brief: “Mens waar ben je?”

Geliefde zusters en broeders,

Tijdens de Scheppingsperiode, van 1 september tot 4 oktober, worden 2,2 miljard christenen wereldwijd opgeroepen om te bidden voor het behoud van de Schepping en om daarvoor zelf ook in actie te komen. Van de Werkgroep Kerk in de Samenleving ontvingen alle gemeentes achtergrondmateriaal en liturgische suggesties die u kunt gebruiken voor de Scheppingsperiode. De Synodale Raad wil dit materiaal van harte bij u aanbevelen.

Meer dan ooit tevoren dringt de urgentie voor het beschermen van Gods Schepping. Het afgelopen jaar zijn we getuige geweest van toenemende droogtes, bosbranden, sterke orkanen, overstromingen en mislukte oogsten. De biodiversiteit is verder afgenomen. Poolkappen smelten. De zeespiegel stijgt. De zee zelf raakt steeds meer vervuild en vergiftigd. Hitterecords werden nog maar eens gebroken.

Als de huidige trends zich doorzetten, wordt verwacht dat de gemiddelde temperatuur op aarde aan het einde van deze eeuw bijna 4 graden Celsius hoger zou kunnen zijn. Dit zou catastrofale gevolgen hebben, vooral voor de meest kwetsbare mensen in de wereld. Zij wonen immers vaak in gebieden waar de risico's op overstromingen ofwel grote droogtes het grootst zijn. Tegelijkertijd zijn degenen die het minst bijdragen aan de opwarming van de aarde ook vaak degenen die onder de effecten daarvan het meest te lijden hebben. Dit illustreert dat het bestrijden van de opwarming van de aarde een zaak is van 'klimaatgerechtigheid' - de sterkste schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen van de noodzakelijke veranderingen. Een transitie naar een koolstofarme en duurzame samenleving dient een rechtvaardige transitie te zijn. Slechts met een evenwichtig en rechtvaardig beleid kan het draagvlak worden geschapen dat nodig is voor het nemen van de noodzakelijke ingrijpende maatregelen.

De weg die we te gaan hebben is er één van zowel kleine als grote stappen. Op individueel niveau kunnen we kleine stappen nemen. Iedereen kan wat doen. Zo zal bijvoorbeeld de consumptie van vlees flink moeten verminderen. Ook in de manier waarop we ons verplaatsen moeten we meer rekening houden met effecten op het klimaat. Grote stappen zijn nodig op het institutioneel

niveau want er is een noodzaak voor een complete omwenteling, bijvoorbeeld waar het gaat om het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, een herziening van het landbouw- en veeteeltbeleid, transportbeleid, stedenbouw, enz. Zo'n omwenteling is urgent want hoe langer we ermee wachten, hoe hoger de kosten en de inspanningen zullen zijn voor het bewoonbaar houden van onze aarde.

De aanpak van de Coronacrisis heeft getoond dat een enorme slagkracht tot stand kan worden gebracht als een situatie urgent wordt. Nooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid zijn er op korte termijn zulke ingrijpende maatregelen getroffen. De klimaatverandering is een sluipender proces maar kan, als er geen actie wordt ondernomen, nog veel desastreuzere effecten hebben dan de Coronacrisis. Voor het klimaat geldt zoals voor COVID-19: voorkomen is beter dan genezen.

Geliefde zusters en broeders, de opwarming van de aarde is zowel een materiële als een spirituele uitdaging. Het gaat immers ten diepste over de vraag wat de plaats en de rol van de mens is in Gods Schepping. Wat is onze verantwoordelijkheid voor de medemensen, dichtbij en veraf, nu en voor toekomstige generaties? Wat betekent het voor ons dat de aarde van de Heer is (Ps. 24:1)? Hoe gaan wij om met Gods opdracht om zorg te dragen voor deze Schepping (Gen. 2:15)?

Het scheppingsverhaal vertelt dat God, na het scheppen van de mens, zag dat het zeer goed was (Gen. 1:25). Lang hebben we hieruit geconcludeerd dat de mens de kroon van de Schepping is. Maar met het scheppen van de mens houdt het verhaal niet op. De Schepping wordt voltooid en bekroond met een dag van rust - een heilige dag. Die rust, de Sabbat, is integraal onderdeel van het scheppingsverhaal. De Schepping is niet compleet zonder rust en kan niet zonder rust. In Leviticus 25 wordt de Sabbat uitgebreid met het Sabbatsjaar en het Jubeljaar. Hieruit blijkt Gods sociale en ecologische opdracht voor de mensheid.

Het is overduidelijk dat de aarde hoognodig toe is aan een periode van rust, niet voor één dag per week, zelfs niet voor één jaar maar voor lange tijd. Onze verantwoordelijkheid is enorm. De eerste vraag die God aan de mensheid stelde was: "Mens waar ben je?" (Gen. 3:9). Die vraag is pertinent en klinkt vandaag nog

na. Hoe reageren we op die vraag? Geven we thuis of verschuilen we ons zoals Adam en Eva? Dat zijn pregnante vragen waarmee we geconfronteerd worden in de komende Scheppingsperiode en nog lang daarna.

Geliefde zusters en broeders, de uitdagingen zijn enorm maar wij staan er niet alleen voor. Wij houden vast aan Gods nabijheid zoals die geopenbaard is in Jezus de Christus en wij bidden ons de inspiratie en de kracht toe van de Geest die het gezicht van de aarde vernieuwt (Ps. 104:30). Wij wensen u een betekenisvolle Scheppingsperiode toe.

Namens de Synodale Raad,
Ds. Steven H. Fuite

Van het district

Het districtsbestuur kwam op 4 september weer bijeen. We kijken nu uit naar het weerzien op 12 september in Horebeke.

Wat de heropening van de kerken betreft, bezorgde de voorzitter van de VPKB ons enkele keren een aanpassing van een protocol van de ARPEE met als belangrijkste criteria de afstandsregeling en hygiënische maatregelen. We zijn verheugd te mogen vernemen dat sommige plaatselijke kerken deze heropstart reeds hebben kunnen maken, hetzij in eigen kerkruimte, hetzij in een andere, grotere kerk. Het is goed de solidariteit te mogen ervaren met onze mede christenen, onze Katholieke en Anglicaanse broeders en zusters.

De gang van zaken in onze vacante gemeenten (Kortrijk en Ronse) blijft gevolgd.

Met vreugde kunnen wij meedelen dat in onze buurgemeente Knokke-Heist op 30 augustus ds. Robbert Veen en zijn vrouw Henneke warm welkom zijn geheten door de consulent, ds. Simon van der Linden en de gemeente, in aanwezigheid van enkele predikanten uit ons district. U kunt deze dienst volledig volgen op <https://youtu.be/i1P5KEDmgrs>. We wensen hem en zijn vrouw een gezegende tijd toe in Knokke-Heist en hopen hem binnenkort ook in Brugge te ontmoeten.

Riek

Uit de oecumene

Tijdens de vredesweek (19 september – 2 oktober) organiseert de Brugse vredesweek een reeks activiteiten met het programma ‘*Brugge(n) voor vrede*’. Hoe slaan we de brug naar gedetineerden, naar vluchtelingen ...? De Brugse Vredesweek gelooft dat het kan: overstijg geweld en vooroordelen, ga tegen de stroom in en maak mee het verschil. U vindt een overzicht van de activiteiten op: <https://vredesweekbrugge.be/>. Ook u bent heel welkom om mee te doen en een brug te slaan.



De eerste dag: terugblik op 30 augustus 2020

*Heer ik hoor van rijke zegen die gij uitstort, keer op keer,
laat ook van die milde regen drop'len vallen op mij neer.*

We werden letterlijk en figuurlijk overgoten met deze regen toen we voor het eerst weer samenkwamen. Niet alleen gingen de hemelssluisen open, maar ook veel emoties vonden een uitweg. Dat zo'n maskertje ook dienstig is als zakdoek gaf een positieve functie aan dit “onding”.

Ondanks het naleven van alle scrupuleuze regeltjes ervaren we ook weer ons waardevol samenzijn in Zijn naam, soms eens afgeleid door het overdadig en kunstig marmmerwerk maar steeds

terugkerend naar die eenvoudige dame, onze dominee Jannica die overbekende woorden een bezielende inhoud hergeven.

Onze Dimos kon zijn talenten in dienst stellen van deze mooie dienst en maakte ons hart vol van muziek. Hopelijk kunnen we binnenkort meezingen, want 't Keerske is en blijft een zingende gemeente.

Bedankt voor deze “echte” zondag.

Gaby Labeur

Nieuwe locatie, nieuwe vorm van vieren:

Er werd lang naar uitgekeken: Een kleindochter van 4 jaar zei: “Als wij niet meer ziek zijn, mogen wij weer komen”. Na zo'n slordige 5 maanden zijn wij “niet meer ziek”. Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge, opperde tegenover Ds. Jannica de Prenter de mogelijkheid van de Sint-Walburgakerk gebruik te maken. Of het bewijs dat oecumene in Brugge geen loze kreet is maar dat er wel degelijk met elkaars noden rekening wordt gehouden. Dat er bezorgdheid is onder broeders.

De kerkenraad is graag op het aanbod ingegaan want ons vertrouwde Keerske bood onvoldoende plaats om de zondagse viering veilig, corona-proof, te laten verlopen. Ons is geleerd dat wij vreemdeling zijn op aarde, wij hebben geen recht op een vaste verblijfplaats maar zijn onderweg en verblijven waar er kansen geboden worden. Die oecumenische samenwerking bracht ons zo in een ander gebouw: Sint-Walburga. Een gebouw met een rijke geschiedenis, vorig jaar nog gered van commerciële plannen. Op wikipedia leest u er alles over.

30 augustus, 10 uur : de eerste protestantse eredienst in Sint-Walburga. De leden van de kerkenraad vormen het team dat de gemeenteleden ontvangt en volgens het protocol registreert, handen laat ontsmetten en een plaats wijst. Afstand houden is belangrijk. Heel anders dan wat we gewend waren. Een woordje van welkom, aansteken van de kaars: afspiegeling van Jezus die het licht der wereld is. Ds. Jannica de Prenter heeft alles voorbereid en leidt de dienst. Dimos de Beun, gemeentelid en professioneel muzikant, staat haar bij. Eerste lied is 932 maar zingen doen we niet. De melodie wordt zachtjes gespeeld, Jannica leest de tekst: “Rust nu mijn ziel”. Gebed, bezinningsteksten,

stilte momenten en orgelmuziek wisselen elkaar af. De techniek laat het afweten als een CD niet wil starten. Jammer want daar is veel voorbereidingstijd ingekropen. De eerste lezing is psalm 23: de Heer is mijn herder, de evangelielezing is Johannes 10:1-18: Ik ben de goede herder..., die ook andere schapen, die niet van deze stal zijn..., ik geef mijn leven... Bekende woorden, begeesterd gebracht. Graag komen wij hier in de nabije toekomst bij elkaar. Het kost geen moeite je hier thuis te voelen.

Albert Eversen

wel en *wee...*

God komt alle dank toe.

Door Leen Devriendt.

Je hoorde erover. Toen leek dit virus veraf. Huwan wat een afstand... In eerste instantie niet iets om je onmiddellijk ongerust te maken. Wel erg voor die mensen die getroffen worden. Een gebed als een hemelse e-mail naar hierboven: Vader, bescherm je kinderen, please.

Lock-down, plots is alles zo bevreemdend stil om je heen. Op een goed bedoelde, gebiedende wijs: "Blijf in je kot!!!".

Stilaan groeit het besef dat die opgelegde stilte, heilzaam begon te werken. Het ongestoord zelf je dagritme kunnen bepalen, voelde als bevrijdend. Ik ben gezegend met een ruim terras, vol planten, bloemen en een paar bomen. Een opborrelende fontein verfrist het geheel.

Beneden bevindt zich een op natuurlijke wijze aanlegde tuin. In mijn vijgenboom hangen middendoor gesneden kokosnoten, gevuld met gepelde zonnebloempitten, alwaar koolmeesjes vrijuit kunnen snoepen. Ik geniet mee. De wind waait gretig door de kruin van de bomen, alsof die fluisterde; hou je hoofd koel en je wortels warm. Een meeuw, gedragen door de thermiek en bewust van haar waardigheid, zweeft ongestoord voorbij. Enkele vogels met een takje in hun bekje hebben grote haast. GOD, wat ben je

groot! Wat ben je vindingrijk! Gans uw schepping looft uw volheid!

Midden in de tuin trekt een 15-jarige notelaar de aandacht. Elk jaar gezegend met een weelderig bladerdek en een veelheid van vruchten. Nu ongekleed. Geen blad, geen vrucht te bespeuren. Grijs en kaal. Ik werd er stil van. Kon hij de opdracht niet meer aan?

Mijn gedachten dwaalden af naar dood en leven. Natuur versus de mens. Op een ogenblik merkte ik hoe musjes er hun gading vonden en takje op takje af wipten. Wat hadden ze een jolijt. Zit er aan alles een goed kantje? Ik denk het wel. Ook dit overkomt de mens. Ziekte, lijden gepaard met een soms niet te doorgronden eenzaamheid en pijn. Het troostvolle is dat we nooit uit de hand van GOD vallen. HIJ draagt en schraagt ons en op zijn tijd brengt HIJ ons naar een oord waar volmaakte rust en vrede is. GOD komt alle dank toe.



Overlijden

*Nu zijn alle grenzen weggevaagd, ik ben eindelijk nieuw en vrij;
al wat ik in mijzelf niet veranderen kon veranderde God in mij...*
(A. Dierick)

In het novembernnummer '19 vermeldden wij het lidmaatschap van mevrouw **Florence Hanley**. (° Dunmurry, N.Ierland 27.06.1929) Zij was jarenlang lid in de Graanmarktkeerk te Anderlecht, maar verhuisde naar een RVT in Blankenberge. Lichamelijke beperkingen verhinderden haar naar de diensten te komen in Brugge, maar zij was meelevend lid.

Op 13 augustus is zij in haar slaap overleden op 91 jarige leeftijd. Omdat Ds. Jannica de Prenter met vakantie was werd een afscheidsmoment verzorgd door Andries Boekhout in aanwezigheid van Albert Eversen. Wij boden onze condoleances aan, aan de familie. Het gedicht "als hij ons thuisbrengt" van Jannica de Prenter werd er, enigszins bewerkt, voorgelezen.

Aankondiging



U BENT VAN HARTE UITGENODIGD
VOOR DE DANKDIENST VOOR HET
LEVEN VAN

Herman Morael

02-07-1926 - 23-05-2020

Zondag 18 oktober 2020
om 10.00u in de St.-Walburgakerk:
St.-Maartensplein , 8000 Brugge

Aanmelden bij ds. Jannica de Prenter
j.a.deprenter@gmail.com

Noodoproep Beiroet

Meer dan 160 doden, meer dan 6.000 gewonden en van meer dan 300.000 mensen zijn huizen beschadigd of vernietigd. De ontploffing van 2.750 ton ammoniumnitraat in de haven van Beiroet op 4 augustus laat diepe sporen na.



Inmiddels is deze ramp uit het nieuws verdwenen, maar in een land waar vluchtelingen 30% van de bevolking uitmaken, de politiek en economie al lange tijd in een crisis verkeren, en dit jaar ook Covid-19 toegeslagen heeft, lijkt de situatie hopeloos.

Gelukkig zijn er ter plekke mensen in actie gekomen. Ze hebben onze steun nodig.

Voor noodhulp kiest Protestantse Solidariteit (vooral een ontwikkelingsorganisatie) vaak voor projecten van Act Alliance maar ditmaal leek een Tearfund project zeer gepast. Hun partners* hebben de behoeften van de zwaar getroffen bevolking in kaart gebracht en zijn direct in actie gekomen. Omdat dit niet ten koste mag gaan van al het andere dat ze doen, zoeken ze extra hulp om aan de behoeften van de komende zes maanden te voldoen.

De diaconie steunt dit project en nodigt u uit de meest kwetsbare mensen in Libanon financieel te steunen:

**Tearfund rekening nr. BE41 4359 1900 0110
(KREDBEBB)met vermelding: 'Code 77008 - Beiroet'
60% fiscale aftrekbaarheid**

***Partners**

- Merath (Middle East Revive and Thrive)
- LSESD (Lebanese Society for Education and Social Development)
Zie YouTube filmpje "LSESD in Disaster-stricken Beirut"
- IHP (International Health Partner)

Diaconie.

Erediensten 10.00 uur

De erediensten gaan door in de St.-Walburgakerk, St.-Maartensplein 8000 Brugge. Wie er niet bij kan zijn kan de podcast volgen. Deze wordt op zondagochtend bekend gemaakt via website en facebook.

ZONDAG 30 augustus

Thema Ik geef het leven in al haar volheid
Lezen Psalm 23; Joh 10:1-18
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Dhr. A. Eversen

ZONDAG 6 september

Thema Kerk als oase: waar het goed toeven is
Lezen Ex 15:22-27; Matt 11:1, 25-29
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Mevr. A. Klifman

ZONDAG 13 september

Predikant Ds. M. Vermet - *doopsgezind predikant Aardenburg(NL)*
Ouderling Dhr. A. Deceuninck

ZONDAG 20 september

Thema Proeven van het goede leven
Lezen Psalm 34; Kol 3:12-15
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Dhr. A. Eversen

ZONDAG 27 september

Thema Verlangen naar het goede, maar het kwade doen
Lezen Spr 3:1-8; 8:32-36; Rom 7:14-25
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Mevr. A. Klifman

ZONDAG 4 oktober

Thema Kies voor het leven!
Lezen Deut 30:11-20; Matt 5:17-26
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Ouderling Dhr. A. Deceuninck

ZONDAG 11 oktober

Predikant
Ouderling

Ds. G. de Lang – *Protestantse kerk Zaamslag (NI)*
Dhr. A. Eversen



Terugblik: gemeentewandeling op 5 september

Dit werkjaar staat in het teken van opnieuw beginnen. We begonnen goed met een eerste gemeente-uitstap sinds de lockdown. De reis ging naar de abdij van Zevenkerken: inmiddels een vertrouwde plek voor onze gemeente, die herinneringen oproept aan de feestelijke inzegeningdienst op 7 april 2019. Gastvrij werden we onthaald door vader abt René Fobe, die ons met zijn vriendelijke woorden een warm welkom bezorgde. Kuierend gingen we op weg door de dreven van de abdijsbossen en genoten volop van het zonnetje en het gesprek met elkaar. Vader abt had het ons al meegegeven: de bossen roepen op tot bezinning en dankbaarheid voor deze mooie plek. Daar gaven we uiting aan tijdens de vespers waarin Psalm 104 centraal stond. Heerlijk was het om weer samen te zingen. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de bistro – netjes in bubbels van vijf. Aan het eind van de dag klonk de vraag: ‘wanneer weer?’



Voor de kinderen



We lezen in het evangelie
naar Matteüs 18: 21 - 35

Jezus leert ons dat we altijd moeten
vergeven.



Jezus vertelt Petrus hoe vaak hij
iemand moet vergeven. Wil je het
ook graag weten? Kleur de vakjes
met een puntje in.



Altijd maar vergeven en verge-
ten, als iemand onaardig blijft
doen, hoe moeilijk is dat ?
Zo moeilijk als een labyrint?
Volg met je vinger het pad.



KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☎ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- **Dhr. J. van Groenigen** – ☎ **050/38.72.62**
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen, Dhr. Adriën Deceuninck en Dhr. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440