



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

1	Inleidend woord
2	Overdenking: de steppe zal bloeien
8	Gemeentenieuws Brugge
10	Gemeentenieuws Oostende
11	Wel en wee
12	Geef voor onze kerk
14	Nationaal nieuws
15	Brief van de synodevoorzitter
17	Online erediensten
19	Voor de kinderen

INLEIDEND WOORD

Voor u ligt de tweede kerkbode tijdens de lockdown. We missen onze samenkomsten in 't Keerske: samen zingen, koffiedrinken na de dienst, de uitstapjes... Toch is er ook een gevoel van dankbaarheid. Ook onze kerk vond een manier om online kerk te zijn. De website van onze kerk werd flink opgeschoond en duidelijker geordend en sinds 15 maart worden er online diensten aangeboden. We weten niet met zekerheid hoelang de kerken nog dicht zullen blijven. Als kerkenraad proberen we realistisch te zijn. In het rooster met de erediensten, vindt u dan ook een planning voor de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Mochten er nog wijzigingen zijn, dan wordt u daar uiteraard over geïnformeerd. In de overdenking wordt u meegenomen naar het loflied in Jesaja 35. In een dreigende tijd, denkt Jesaja aan het voorjaar, waarin zelfs de woestijn tot bloei komt. Het leven dat opstaat, is voor Jesaja een visioen van terugkeer: de stilte zal voorbijgaan, lachend en juichend zullen mensen optrekken naar Sion. Het is een bijzonder troostende tekst om juist nu te lezen. Een woord van troost vindt u ook in de pastorale brief van onze synodevoorzitter, die wij op Goede Vrijdag ontvingen. Ook na Pasen is deze brief bevestigend om te lezen. Ook leest u in deze kerkbode het gemeentenuws van Brugge en Oostende. Namens de redactieraad, wens ik u veel leesplezier.

Ds. Jannica de Prenter



Overdenking: de steppe zal bloeien

Jesaja 35:1-10 (NBV)

¹De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte zal vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
²als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.
De woestijn ooit zich
met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Men aanschouwt de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.
³Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.
⁴Zeg tegen het moedeloze volk:
'Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
Hijzelf zal jullie bevrijden'.
⁵Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
⁶Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.
⁷Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.
⁸Daar zal een gebaande weg lopen,
'Heilige weg', genaamd,
geen onreine zal die betreden.
Over die weg zullen zij gaan,
maar dwazen zijn er niet te vinden.
⁹Geen leeuw of roofdier zal daar komen,
geen enkel wild dier dwaalt er rond,
ze blijven er allemaal weg,
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
¹⁰Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.



Nieuw leven in Jesaja 35

Het loflied in Jesaja 35 ademt hoop en vertrouwen. Jesaja dicht dat de dorre woestijn zich zal verheugen, dat de kale vlakte weer vrolijk zal zijn en de wildernis zal jubelen en juichen. Het is een lied dat zingt van de lente als visioen van bevrijding; de natuur die ontluikt in al haar weelderige pracht als beeld van hoop voor mensen die moedeloos zijn geworden, die blind zijn van verdriet, en verstomd door wat hen is overkomen aan onheil, lijden en zorgen. Juist nu, in deze tijd van corona, kan het lied in Jesaja 35 bijzonder troostend zijn. Jesaja schreef deze woorden in barre, hopeloze tijden. In een tijd van dreiging, waar mensen geen weg meer zien en de hoop verliezen, begint Jesaja te zingen over een woestijn die weer tot bloei zal komen. In deze overdenking wil ik met u wandelen door die bloeiende steppe van Jesaja. Want wat zegt die bloeiende woestijn, en de steppe die weer vol zal staan met beken vol stromend water, eigenlijk over ons eigen hart? Hoe kunnen wij – mensen van vandaag – troost putten uit dit lied van lente en nieuw leven?

Visioenen tussen dreiging en hoop

Jesaja is profeet in Jeruzalem in de achtste eeuw v. Chr. Het is een tijd waar angst en dreiging het leven bepalen. Israël en Juda zuchten en beven onder de aanvallen van Assyrische legers. Na de val van Samaria in 722 v. Chr., trekken de legers van Sannaberib steeds verder op, totdat ook Jeruzalem in het jaar 701 belegerd wordt. Het gedreun van paarden en wagens is aan de orde van de dag. Toch weet Jeruzalem stand te houden in deze storm, want Jesaja spreekt in het eerste hoofdstuk (Jes 1:8) over Sion als de ‘gespaarde stad’. De visioenen van Jesaja bewegen zich steeds tussen dreiging en hoop, tussen verwoesting en herstel. In het 33^e hoofdstuk, komen we de profetie over Jeruzalem tegen. Jesaja blijkt een ooggetuige te zijn, die de angst gevoeld heeft in de straten van Jeruzalem, en gezien en gehoord heeft hoe stil en verlaten de stad erbij ligt. Het hadden wel de woorden kunnen zijn van iemand die vandaag door Brugge loopt, het altijd bruisende Brugge dat nu letterlijk Bruges-la morte is.

*Nu nog schreeuwt Ariël het uit en wenen vrede-
boden bittere tranen. De wegen liggen verlaten,
op de paden bevindt zich niemand meer.
(Jes 33:7-8a).*

Het is stil geworden in Jeruzalem: de stad ademt een leegte die niet te bevatten is. Maar ook het landschap ligt er treurend bij en lijdt onder het oorlogsgeweld. Jesaja ziet een verdroogd en verdord land. Vertrapt is de aarde; de heuvels van Basan en het vruchtbare land van de Karmel is kaalgeslagen, als een verwelkte bloem ligt de Libanon erbij (Jes 33:9).



© walkintheland.wordpress.com

beken vol met water. Het land dat hijgt van de verzengde hitte, kan weer ademhalen en verandert in een waterplas, vol leven. Heel de natuur ademt op en zingt het uit van vreugde en van blijdschap, wanneer wadi's volstromen en beken weer vol fris water staan. In het voorjaar verandert de Negevwoestijn in een bloemenzee: leeuwentanden, paarden-bloemen, witte brem, rode Negevtulpen, irissen en zonrozen bloeien naar hartenlust. Dan bloeit en geurt de woestijn zoals de ceders van Libanon en de schoonheid van het Karmelgebergte (Jes 35:1-13). Wat dor en doods leek, staat op, en zingt weer van leven, van liefde en van hoop.

Herscheping

De bloeiende natuur, de chaos die zich omkeert in schepping, is beeld van de bevrijding en herschepping van de mens. Nu begint Jesaja te spelen met het woord *ḥāzaq* dat 'sterk' betekent. Ook het moedeloze volk wordt nieuwe leven ingeblazen. 'Geef kracht', zingt Jesaja, maak sterk de knieën die knikken en de handen die beven! En dan klinken er bevrijdingswoorden, een echo uit het loflied van Mozes: "wees sterk en wees niet bang" (vgl. Deut 31:6). God gaat het kwaad richten, en hij zal alles rechtzetten. Hij komt bevrijden, dus wees niet bang, vrees niet. Prachtig en beeldend is de Hebreeuwse tekst in vers 6. Nu gebruikt Jesaja

De steppe zal bloeien

In die barre en hopeloze toestand, waar mensen vertwijfeld raken, komt Jesaja met een boodschap van hoop. Jesaja droomt van de lente. En dat begrijp ik wel. Steeds is het voorjaar in Israël indrukwekkend. Wanneer het begint te regenen, dan stromen wadi's en leegstaande

een werkwoord dat ‘klieven’ of ‘openbreken’ betekent (*bāqa* ‘nif.). Zoals Mozes met zijn staf op de rotsen sloeg in de kaalte van de woestijn van Sin (Ex 17:1-6), zo splijt God de woestijn. Met zijn bevrijdende en levengevende kracht trekt hij dwars door de woestijn heen, zodat waterstromen en beken de woestijn bevoelien. Ook in mensen begint het leven weer te stromen, want langzaam komt er een pelgrimsstoet in beweging. Mensen die verlamd waren van angst, springen op van vreugde; zij die verstomd waren door verdriet kunnen weer zingen; mensen die zich blindstaarden op de macht van Assyrië, kunnen weer zien: de Enige komt hen bevrijden, nooit zal zijn hand loslaten wat Hij begon. Alles herademt en komt weer tot bloei, waar Hij spreekt.

Een begaanbare weg

Nu de vreugde hersteld is, en ogen en oren van mensen ontsloten zijn, wordt de weg zichtbaar die zij moeten gaan. De weg die God hen toont is bovendien een begaanbare weg. Jesaja noemt die weg ook wel *dereḳ haqqōdeš*: een heilige



Een weg ten leven © Pixabay

weg, een pad waarop mensen weer heel en rein worden, een weg ten leven. Nog sterker komt dit motief terug in latere teksten, ten tijde van de Ballingschap. Daar verschijnt die weg ook als het pad waarop mensen loslaten wat verkeerd ging en wat pijn deed.

*Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.*

*Zie, ik ga iets nieuws beginnen,
nu ontkiemt het.*

Heb je het nog niet gemerkt?

*Ik baan een weg door de woestijn,
ik maak rivieren in de wildernis.*

Jesaja 43:18-19

De weg die God toont is ook een veilige weg (Jes 35:9): roofdieren die over de wildernis zwierven, zullen er niet zijn. Zij die gevlucht waren, keren terug, met harten die overstroomden van vreugde.

Lachen en juichen

Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, jubelend keren ze terug naar Sion: zo eindigt het loflied van Jesaja. Het zijn woorden waarin Psalm 126 mee resoneert: “toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich” (Ps 126:1-2), of zoals Huub Oosterhuis zo sprekend dicht:

*Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Wij zullen zingen, dansen,
gelukkig zijn. Dan zegt de wereld: hun God doet wonderen.
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden. Gij, onze vreugde.*

Ook wij mogen dromen: dromen van een nieuw begin, een nieuw begin van leven voor onze gemeente. Hoe zal het zijn, die eerste dag terug in ons Keerske? We beseffen met elkaar dat niet alles hetzelfde zal zijn. Het zal bouwen zijn aan herstel. Het zal moeite en kracht kosten, aanpassing ook, want sommige dingen zullen anders moeten. Maar van één ding mogen we zeker zijn: als God ons thuisbrengt, dan zullen onze harten overlopen van vreugde. We zullen zingen van geluk, elkaar vrede wensen, en beseffen: wat een wonder het is, zoals God ons samenbrengt. Mensen overall vandaan, met zoveel karakters, smaken, achtergronden, die ondanks verschillen samenbouwen aan een nieuw begin. Het loflied van Jesaja leert ons: kijk naar buiten, naar de bloesems in de bomen, de vogels in de lucht, de bloemen die geuren in het gras. Zoals de natuur opstaat, zo zal ook onze gemeente opstaan. Er komt een dag, waarop God de droge beddingen van ons hart openbreekt, en dat alles weer begint te stromen. In dat droge hart van ons, ontspringt een bron van vreugde. Nu rest ons het gebed en de hoop dat God ons thuis zal brengen. We mogen ervan dromen zoals Jesaja deed. Zoals God de woestijn splitst, zo zal hij de binnenkamer van ons hart openbreken, en stromen van geluk zullen vloeien. Dat zal een droom zijn!

*Keer ook nu ons lot, Heer,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaiden,
zullen oogsten met gejuich.
Psalm 126:4-5*

Ds. Jannica de Prenter

De steppe zal bloeien

De steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren,
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water
schieten omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven
de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Tekst: Huub Oosterhuis
Uit: *Stilte zingen* (2018)

Prekenreeks Prediker

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren kunt u luisteren naar een prekenreeks over het boek Prediker. In het najaar was er in onze gemeente al een Bijbelstudie over dit bijzondere boekje, en nu komt er dus een prekenreeks zodat nog meer mensen ervan kunnen genieten. Vaak wordt Prediker in het najaar gelezen. Maar ook nu in deze tijd van corona, lijkt Prediker bijzonder actueel. Prediker hoort bij de Bijbelse wijsheidsliteratuur, en staat vol met gedichten en mijmeringen, van een dichter die op zoek is naar zin, geluk en levenswijsheid. Prediker zoekt en zoekt, en hij stelt levensvragen. En steeds komt hij daarbij tot de conclusie dat het leven vluchtig is als de wind. Prediker noemt het 'lucht en leegte' (Pr 1:2; 12:8). Prediker kijkt naar het leven als een ademtocht. Het leven is mooi, maar ook ongrijpbaar en eindig. In al zijn vragen horen we steeds diezelfde ondertoon van vergankelijkheid terug: waarom herhaalt de tijd zich toch steeds, als de wind die rolt en draait? Wat is de waarde van ons werk, als alles vluchtig is? Hoe kan ik genieten en rust vinden?

Verzuchtingen: wat vind je in deze tijd van corona moeilijk? Waar heb je moeite mee, waar moet je van zuchten?

Tijd: hoe ga je nu om met de tijd? Gaat de tijd langzaam of besteed je nu tijd aan andere dingen?

Rust: hoe ga je om met rust? Hoe ziet je dagritme eruit? Is dat hetzelfde als voor corona? Of organiseer je je dag nu anders?

Genieten: lukt het om elke dag van iets te genieten? Geniet je nu van andere dingen of juist veel intenser of bewuster?



Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte.

Prediker 1:2

Bij deze prekenreeks wordt uw hulp gevraagd. Want u kunt meedoen. Hoe? Door een antwoord te sturen naar onze predikant op de vragen in de afbeelding. Dat mag via mail of via telefoon. De

antwoorden zullen op een speelse manier in de online diensten worden verwerkt. In het rooster met de erediensten vindt u een overzicht van de teksten en de thema's die behandeld worden. Het zal vast herkenbaar zijn. Hoe we omgaan met tijd, met werk, ontspanning en rust: daar denken we nu ineens veel bewuster over na.



Geannuleerde of uitgestelde activiteiten

Er zijn heel wat activiteiten die nu uitgesteld of geannuleerd moeten worden. Het Bijbeleven op 2 mei en het daaraan gekoppelde Bijbelleerhuis over schepping en profetische kritiek kunnen niet doorgaan. Omdat het hele programma zeer mooi is, werd besloten om zowel het Bijbeleven als het Bijbelleerhuis door te schuiven naar het voorjaar van 2021. In de

loop van het nieuwe werkjaar mag u daarover informatie verwachten. Ook Open Kerken kan dit jaar niet doorgaan. De kerkenraad zal bekijken of we volgend jaar wel meedoen. Op het programma stond ook nog het Babelatelier over Maria van Magdala vanuit YOT en het Bijbelhuis, waar onze dominee zou spreken over de vrouw in het ambt op maandag 8 juni. Ook dit werd afgezegd. Tenslotte melden we nog dat het geplande bezoek van vzw 'de vrienden' aan de bekende koekjesfabriek Deman op donderdag 14 mei niet door kan gaan. Onze voorzitter zal bekijken of er veel later in het jaar een andere datum gepland kan worden.

Bijbelbabbel



De deelnemers van de Bijbelbabbel missen de samenkomsten op vrijdagavond. Want het is goed om samen te babbelen en de Bijbel te leren kennen. Samen met hen, wordt nu bekeken of we toch online kunnen samenkomen. Op het programma staat o.a. een Bijbelstudie over het Onze Vader van het Nederlands Bijbelgenootschap: een bijzonder mooi thema,

want wat bidden we nu eigenlijk altijd? Napraten en doordenken over de woorden die Jezus ons leerde, kan het gebed alleen maar versterken. Net als de erediensten, zal een online Bijbelstudie niet hetzelfde zijn. Toch kan het wel een alternatief zijn, om de verbondenheid met elkaar vast te houden. We zijn heel benieuwd hoe dat zal gaan.

De deur is open

Dé vraag voor deze dagen is: *Hoe blijf je met elkaar verbonden als je elkaar niet regelmatig ontmoet in de vieringen?* Dat kan gelukkig op allerlei manieren, via de telefoon, via de online vieringen en de inbreng daarbij van 'bezoekers', via Facebook, WhatsApp en een kaartje. Veel Oostendenaars die de Protestantse diensten en de Koffiebabbel in de Hazegraskerk bezoeken maken daar gebruik van. Maar we zien er zeer naar uit elkaar weer gewoon tijdens en na de diensten te ontmoeten. Ook omdat de manieren die hierboven genoemd zijn, vooral de bedoeling hebben het contact met elkaar niet te verliezen. Dat is belangrijk, echter ... de kerk is geen besloten clubje, maar staat **open voor iedereen**. Op de woensdagnamiddag geven we daar in deze dagen blijk van door de deuren open te zetten en ieder die dat wenst een *legale rustplek* te bieden, nu je buiten tijdens een toertje niet even op een bankje een rustmomentje mag hebben.



Agenda mei 2020

- onder voorbehoud!!!

Zondag 3 mei		online viering – vanaf 9:00u. beschikbaar via de website
Zondag 17 mei		10:30 uur eredienst
Zondag 31 mei	- Eerste Pinksterdag	11:15 uur oecumenische Pinkster viering
Zondag 7 juni		10:30 uur eredienst de Hazegraskerk is die zondag ook één van de stopplaatsen tijdens de Profundo-wandeling langs verschillende 'Heilige huisjes'

Elke woensdagnamiddag is de kerk open tussen 2:30 en 6:00u.

Actuele Info vindt u op de website: www.protestantsekerkoostende.be

Dhr. Andries Boekhout

wel en wee...

Dankbaarheid

De grote woorden waar het altijd weer op uitdraait: levende liefde, liefde op leven en dood, liefde als levenshouding- wat betekenen ze wel? Die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen. Dat is liefde. **Ella Buijs-vanPeet** die van de dokter slecht nieuws kreeg en nu een chemokuur ondergaat, getuigt: De lieve woorden, het grote aantal mails en telefoontjes heeft ons goed gedaan. Daarvoor wil ik de gemeente bedanken. De kuur is lastig, ik ben er soms misselijk van, maar het medeleven van de gemeente is hartverwarmend.

Een gelijkaardig bericht komt van **Christiane en Freddy Bauwens-Callant**, die beiden opgenomen werden na besmet te zijn met het covid-19 virus. Christiane is weer thuis, Freddy is aan de beterhand maar heeft nog verpleging nodig. Ook zij willen allen die hun een hart onder de riem hebben gestoken door telefoontjes en kaartjes bedanken. Het heeft hen een warm gevoel van verbondenheid gegeven, waar ze stil van zijn.

Allen hebben troost ervaren. Troost omdat er voor hen gebeden werd. Vriendschap en aandacht, medelijden en mededogen. Zij willen u persoonlijk bedanken zodra dat weer mogelijk is.

In memoriam: mevr. Monique Tackaert

• 17 maart 1948 - † 9 april 2020

Naast dankbaarheid, leeft ook het verdriet in ons. Zeer recentelijk vernamen we dat mevr. Monique Tackaert op Witte Donderdag is overleden in het Sint-Janshospitaal te Brussel. Monique was een nieuwkomer in onze gemeente, en was een zeer meelevende sympathisante. Hoewel zij al enige tijd terminaal was, bezocht ze trouw onze erediensten. Eenvoud sierde haar. Monique was zoekend, en vond in onze gemeenschap een nieuw thuis.

't Keerske, zei ze vaak, is één van mijn geliefde plekjes. 'Hier waait de geest van oecumene en eenheid'. Monique was tevens lid van de lekenorde van de Karmelgemeenschap te Brugge, en heeft in gesprekken met onze predikant de uitdrukkelijke wens verwoord om vanuit 't Keerske begraven te worden in een oecumenische dienst. Samen met de Karmel en nabestaanden bekijkt onze predikant of er op een veel later tijdstip een gedachtenisdienst georganiseerd kan worden.

Albert Eversen

Geef voor onze kerk



Collectes voor de kerk

Tijdens deze corona-quarantainetijd kunnen er, ook door het verbod van de overheid, tijdelijk geen erediensten gehouden worden in onze kerk 't Keerske. Dus zijn er ook geen normale collectes. De penningmeester dankt de gemeenteleden en sympathisanten die de afgelopen weken het kerkenwerk van de VPKB-

Brugge al spontaan steunden, door een financiële bijdrage te storten. Ook in de komende periode heeft onze gemeente de financiële steun van haar leden hard nodig. Daarom nodigt de bestuursraad een ieder uit – indien dit mogelijk is – een regelmatige overschrijving te doen op de rekening voor het kerkenwerk van VPKB Brugge:

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) GEBA BE BB (BIC).

Collectes voor de Diaconie.



Priester Antoon Vandeputte geeft uitleg aan burgemeester Dirk De fauw en gemeente-raadslid Doenja Van Belleghem over de afhaalmaaltijdenactie van Open Balie © Open Balie

In de kerkbode van april vond u onder “Goede Doelen Blijven Goed” een **Open Balie project** voor afhaalmaaltijden in Brugge. Voorlopig blijft de situatie ongewijzigd en blijft financiële steun, waarvoor de organisatoren u van harte danken, noodzakelijk. U vindt de rekeningnummers in de kerkbode van april. Op dit

moment zijn bijkomende acties die verband houden met de coronacrisis (nog) niet gepland.

De begroting van de diaconie bevat naast de **algemene werking** ook **andere goede doelen** die we willen blijven steunen. We zijn blij met de steun die we al van onze gemeenteleden mochten ontvangen en willen de goede gevers hartelijk danken!

We hopen dat ook anderen hun voorbeeld volgen. De bankrekening van de diaconie vindt u hieronder:

Diaconie VPKB Brugge:

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) GEBA BE BB (BIC)

De Kerkenraad

De Kerkenraad

Synodevergaderingen

Met een samenleving in lockdown, rees ook de vraag of de geplande synodevergaderingen wel door kunnen gaan. De Synodale Raad nam de beslissing om de synodevergadering van 16 mei te annuleren. De organisatie van de synodevergadering van 7 en 8 november 2020 wordt wel voortgezet. Het synode-bureau hoopt het pakket met synodedocumenten in de maand mei en juni klaar te kunnen maken, zodat deze in augustus verzendklaar zijn en de gemeenten de documenten op tijd ontvangen.

Een vernieuwde website

Na amper anderhalve maand in dienst te zijn, stond de nieuwe communicatiemedewerker Jean-Guillaume DeMailly, die het stokje overnam van Marian Knetemann, voor een grote uitdaging. Ook de VPKB moest zich bewegen naar een online kerk. In een onrustige tijd, waarin ontzettend veel in beweging was, werd er gewerkt aan de vernieuwing van de website van de VPKB. Nu alle erediensten opgeschort zijn, zijn andere communicatiekanalen zoals facebook en website een belangrijk medium voor de pastorale en spirituele presentie van onze kerk in de samenleving, die nu meer dan ooit snakt naar zingeving. De website werd opnieuw geordend en overzichtelijker gemaakt. Daarnaast ontstond er een nieuwe sub-pagina onder de titel *spiritualiteit en lockdown*. Hieronder vindt u dagelijks gebeden terug in deze tijden van corona, die tevens gepost worden op de facebookpagina van de VPKB. Ook is er een overzicht gemaakt van de vele online initiatieven binnen de twee Vlaamse districten: <https://nl.protestant.link/diensten-2/>. Gelukkig staat Jean-Guillaume er niet alleen voor, en is er hulp vanuit het predikantenkorps, met name bij het schrijven van gebeden. Samen staan we sterk, ook op het vlak van communicatie. Uiteraard wensen we Jean-Guillaume veel zegen toe in deze nieuwe uitdagende functie.

Ds. Jannica de Prenter.



Kampenhout, Goede Vrijdag 10 april 2020.
SHF/bsb 2020/041

Aan:
de plaatselijke gemeenten,
de gemeentepredikanten, de stadspredikant,
de predikanten met bijzondere opdracht,
de aalmoezeniers, de diakenen met
bovenplaatselijke opdracht, de pioniers,
de proponenten, de student-opdrachthou-
ders

Geachte kerkenraadsleden,
Waarde collega's,
Beste zusters en broeders,

Enkele weken terug werd het openbare leven in ons land grotendeels lamgelegd. In die eerste dagen van de Lockdown schreef ik aan u allen dat, hoewel wij met z'n allen zijn stilgezet, er veel beweegt.

De voorbije weken hebben we samen mogen ervaren hoe diep wij met elkaar verbonden zijn, hoe onze harten naar elkaar uitgaan, hoe graag wij elkaar willen vasthouden en hoe gedreven wij samen woorden en tekenen willen blijven zoeken om juist ook nu aanwezig te zijn in de samenleving, getuigend van Gods liefde.

Ook in tijden van afzondering, angst en onzekerheid blijven wij kerk, vormgevend aan gemeenschap, biddend tot God, zoekend naar elkaar, verlangend om solidair te blijven met de meest kwetsbaren.

Het is aangrijpend te zien waar liefdevolle dienstbare creativiteit allemaal toe kan leiden en wat een concrete troost dit voor medemensen kan betekenen.

Er zijn kerkenraden en andere teams die een systeem van telefonische contactpunten opzetten en zich trouw en vol warmte ter beschikking stellen, gemeentepredikanten die frequent een Bijbellezing met een kort woord van meditatie en een gebed rondsturen, gemeenteleden die spontaan vormgeven aan onderling pastoraat, kerkgemeenten met een ploeg mensen die voor anderen de meest noodzakelijke boodschappen doet.

Talrijke erediensten staan online of worden als e-mailbijlage verzonden.

Op onze nationale websites verschijnen telkens weer gebedsteksten, overdenkingen, linken naar video-kerkdiensten, die bezocht worden door onze gemeenteleden en anonieme internetters.

Er beweegt veel, ook aan tranen.

In meerdere van onze kerkgemeenten zijn er de laatste weken mensen overleden ten gevolge van COVID-

241. Ik bid eenieder die een geliefd medemens moest laten gaan de troostende nabijheid toe van onze God, Hij nabijer en vertroostender dan een mens ooit kan.

Er beweegt veel, aan opstandige woede.

Het zijn bijzonder pijnlijke gevoelens van onmacht, weet te hebben van medemensen die zich in een diep verdrietige situatie bevinden en die zo'n enorme behoefte hebben aan fysieke nabijheid en een hand op de schouder, mensen in rouw, zieken en stervenden.

Op deze Goede Vrijdag de kruisdood van onze Heer gedenken, Stille Zaterdag een dag van bezinning laten zijn en overmorgen Pasen vieren, het is dit jaar allemaal zo vreemd en anders.

Wij zoeken onze kracht bij Hem die trouw houdt tot in eeuwigheid en dragen elkaar in onze gebeden.



Ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België



Online Erediensten

***De online diensten zijn beschikbaar vanaf 9.00 uur
en worden bekend gemaakt via mail, website en facebook.***

ZONDAG 26 april

Thema Lucht en leegte: alles is leegte
Lezen Prediker 1:1-11; Prediker 1:12-18
Romeinen 8:18-26
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Lector Mevr. A. Klifman

ZONDAG 3 mei

Thema Welk voordeel heeft de mens van zijn gezwoeg?
Lezen Prediker 2:12-17; Prediker 2:18-23
Marcus 8:34-36
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Lector Mevr. M. Lammens

ZONDAG 10 mei

Thema Alles heeft zijn tijd
Lezen Prediker 3:1-9; Prediker 3:10-15
Mattheüs 6:25-34
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Lector Dhr. P. Hellebuck

ZONDAG 17 mei

Thema Geniet en vind vreugde
Lezen Prediker 9:1-6; Prediker 9:7-12
Filippenzen 4:4-9
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Lector Mevr. A. Klifman

ZONDAG 24 mei

Thema Als het leven kwetsbaar wordt
Lezen Prediker 11:7-10; Prediker 12:1-8
Mattheüs 11:25-30
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Lector Mevr. M. Lammens

ZONDAG 31 mei; Pinksteren

Thema Zend uw adem en wij worden herschapen
Lezen Hooglied 4:12-5:1; Psalm 104:24-30
Handelingen 2:1-13
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge*
Lector Dhr. P. Hellebuck



Voor de kinderen



Johannes 14: 15 – 21

Jezus zal de Vader vragen ons een nieuwe helper te sturen: de Heilige Geest



Geef de vakjes met een puntje in dezelfde kleur.

Dan zal je zien waarover het hier gaat!





Twee woordjes zijn in de war geraakt. Kun jij het oplossen?

deuhon

gleers

Als jullie van mij _ _ _ _ _ leef dan volgens mijn _ _ _ _ _ .

KERKENRAAD

Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter,**
 - ☎ **050 35 50 84.**
 - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

Ouderlingen

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- **Dhr. J. van Groenigen** – ☎ **050/38.72.62**
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Redactieraad van de Brugse Kerkbode

Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, Dhr. Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen, Dhr. Adriën Deceuninck en Dhr. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Verschijnt 10 x per jaar

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever:

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440