



Verenigde Protestantse  
Kerk in België

[vpkb.be](http://vpkb.be)



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

- 1 Wat vliegt de tijd!
- 2 Gebedsweek 2012: *Winnen met gevouwen handen*
- 6 Het Bijbelboek Spreuken
- 10 Activiteiten
- 11 Ons missionair proces
- 13 Samen rond de Bijbel (oecumenische kring)
- 14 Fouten: een (vertaald) gebed van André Dumas
- 16 Credo
- 17 Het kerkelijk jaar (het proprium)
- 21 Het kerkelijk jaar in 'kleur'
- 23 Erediensten & roosters
- 27 Uitsmijter of bladvulling



**EREDIENSTEN ZONDAG OM 10.00 UUR**

Koffiedrinken na de eredienst

**hartelijk welkom!**

**[protestantsekerkbrugge.be](http://protestantsekerkbrugge.be)**

# WAT VLIEGT DE TIJD!

De tijd gaat voorbij zegt u? Oh nee! Helaas, de tijd blijft,

De tijd is boven alles vlug, en vrucht'loos roept men hem terug. **W. Bilderdijk.**

De tijd vliedt heen. Latijn: Tempus fugit. Opschrift op klokken en zonnewijzers.

.. het mag u niet onbekend zijn, dat één dag bij de Heer is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. **2 Petr. 3,8.**

God geeft de tijd bij dag en jaar /Ach neen, bij kleine tikskes maar. **G. Gezelle.**

Tijd is te traag voor wie hoopt. Tijd is te snel voor wie vreest. Tijd is te lang voor wie treurt. Tijd is te kort voor wie lacht. Tijd is eeuwigheid voor wie liefheeft.

**God is liefde. Zijn liefde duurt in eeuwigheid.**

God, die tijd voor ons hebt, geef ons tijd voor U. Laten we het verleden vasthouden, zonder er door vastgehouden te worden. Dat we de trouw bewaren, maar niet verstarren. Neem uit ons leven weg, wat ons bezwaart. Laat Uw Woord voor ons anker zijn als we op drift raken. Geef dat we het heden vasthouden zonder erdoor opgeslorpt te worden. Dat we van besluit tot besluit leven en niet van uitstel tot uitstel. En dat we onze tijd weten te benutten, zonder ons aan gemiste kansen vast te klampen. Geef ons dat we rekening houden met de toekomst zonder er angst voor te hebben. Dat bidden wij U, Heer van verleden, heden en toekomst!

O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons Uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis.

De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom. Ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom.



1 Korintiërs 15:57

# winnen met gevouwen handen

15-22 januari 2012

*14 vifearmene*



## GEBEDSWEEK 2012

**'Winnen met gevouwen handen'** is het thema van de gebedsweek en gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Corinthiërs 15:57.

Het woord overwinning staat daarbij centraal.

Het thema geeft iets weer van de spanning tussen winnen op basis

van een menselijke prestatie en het begrip overwinning zoals christenen dat beleven in hun geloof.

Jezus' overwinning op de dood is een centraal geloofsthema. Niet alleen het perspectief van een leven na de dood, maar ook het effect van die overwinning in het hier en nu geeft het dagelijks leven nieuwe kleur en invulling. Thema's als dienstbaarheid en gerechtigheid komen in een ander licht te staan.

Diverse kerken uit Polen hebben dit jaar de tekst aangedragen. Kenmerkend voor de geschiedenis van Polen is de reeks nederlagen en overwinningen. Vele malen was Polen bezet, verdeeld en onderdrukt door vijandige mogendheden. Het constante streven naar bevrijding uit de slavernij en het verlangen naar vrijheid hebben geleid tot belangrijke veranderingen. Echter, waar overwinnaars zijn, zijn ook verliezers die niet kunnen delen in de vreugde van de winnaars. De voorbereidingsgroep is dieper ingegaan op de betekenis van 'winnen' en 'verliezen'. Vooral ook omdat 'overwinning' zo vaak wordt opgevat op een triomfantelijke manier. Maar Christus toont ons een heel andere weg.

In 2012 zal het Europese kampioenschap voetbal gehouden worden in Polen en Oekraïne. Voor velen is dat een teken van een ‘nationale overwinning’, want enkele jaren geleden was dat nog onvoorstelbaar. Tijdens het toernooi verwachten honderden miljoenen fans de overwinning van hun team, maar wie zal aan de verliezers denken? Er zijn niet alleen verliezers in de sport, maar ook in het gewone leven. Door allerlei omstandigheden zijn er mensen die steeds verliezen lijden.

Rivaliteit komt niet alleen in de sport voor, maar ook in de politiek, het zaken- en culturele leven en zelfs in de kerk. Je merkt dat de vraag ‘wie is de belangrijkste’ al duidelijk aanwezig is wanneer de leerlingen van Jezus daarover discussiëren. Jezus’ reactie is: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar’ (Marcus 9, 35). Overwinning komt door onderlinge hulp en door zelfvertrouwen te geven aan mensen die vergeten of buitengesloten zijn.

Voor christenen is het beste voorbeeld van deze dienstbaarheid Jezus Christus. Wij zoeken inspiratie voor ons geloofsleven in zijn handelen, onderwijzen, lijden, dood en opstanding. Dat wordt zichtbaar in sociale verbondenheid, in een geest van nederigheid, dienstbaarheid en trouw aan het evangelie. Toen Jezus wist dat zijn lijden en dood onontkoombaar waren, bad hij dat zijn leerlingen één zouden zijn opdat de wereld zou geloven. Deze overwinning is alleen mogelijk door omkering, bekering. We willen de overwinning bereiken door alle christenen te verenigen rond de dienst aan God en de naaste.

We bidden voor een zichtbare eenheid van de kerk en hopen, dat de eenheid waar wij voor bidden, zal leiden tot vernieuwing van het kerkelijk leven. De eenheid waar wij voor bidden is niet zo maar een vrijblijvende vriendelijkheid en samenwerking. Het vereist de bereidheid om af te zien van concurrentie.

We moeten ons voor elkaar open stellen, zodat we daadwerkelijk binnengaan in het nieuwe leven van Christus. Dat is de enige ware overwinning. Er is plaats voor iedereen in Gods genade. Door zijn dood en opstanding zijn 'winnen of verliezen' niet meer van belang, 'opdat ieder die in hem gelooft, in hem eeuwig leeft'. Ook wij kunnen delen in zijn overwinning! Het is voldoende om in hem te geloven. Wij zullen ontdekken dat het dan gemakkelijker wordt d.m.v. het goede het kwade te overwinnen.

Laten wij bidden tot de verrezen Heer: Geef ons uw vrede! Geef de zegen van vrede aan de volkeren. Steun hen die werken aan de zichtbare eenheid van uw kerk. Luister naar hen die U hebt aangesteld als de herders over uw kudde. Versterk de liefde tussen men sen. Herstel de eenheid in families, in onze omgeving en in de gemeenschappen. Heer, wees in ons midden en geef ons eenheid en vrede. U, die leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen.

U zult ons niet verlaten. In ons leven ervaren wij dat U ons leidt als de goede Herder. Wij brengen U dank, Heer, voor het leven en voor alle gaven waarmee U ons hebt versterkt: voor de gave van uw woord, voor vasthoudendheid in geloof, voor geloofwaardige getuigen van uw evangelie. Voor alle dingen die wij niet kunnen realiseren. Dank U, Heer, voor alle gaven die U ons hebt geschonken, zodat wij niet zullen ophouden of verzwakken in onze geestelijke strijd. U, die leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

### ***Teksten uit het boekje voor de gebedsweek***

De projectgroep Week van gebed van de Raad van Kerken (Nederland) vertaalde en bewerkte de aangeboden teksten.

**Samenstelling van de projectgroep:** Geert van Dartel, Christien Duhoux-Rueb, Magda Frijns, Klaas van der Kamp, Leo van der Klaauw, Gert Landman, Rietje de Vreeze, Anneke van Wijngaarden-Junge.

# HET BIJBELBOEK SPREUKEN

Het Bijbelboek Spreuken staat vol met bondige puntgedichten, spreekwoorden wijsheidspsalmen, spotliederen, zegenspreuken, gelijkenissen, allegorieën. Kortom: spreuken zijn belerende, moraliserende uitspraken of toespraken.

Met de boeken Job en Prediker behoort Spreuken tot de zogenaamde wijsheidsgeschriften. Wijsheid in de zin van: weten wat goed en verkeerd is, hoe je moet omgaan met mensen en je moet gedragen in de samenleving. Er worden levenslessen gegeven aan onervaren mensen, die de goede weg door het leven willen vinden en gaan. Het zijn allereerst de ouders, die hun kinderen leren. Hun taak wordt overgenomen door leraren, die hun leerlingen met 'zoon' aanspreken en die hun pupillen voorbereiden voor een speciale functie of, breder, hen oefenen in de kunst van het mens en medemens zijn.

De Spreukendichter kent God als de Schepper van hemel en aarde, die alles met wijsheid heeft gemaakt. Dit betekent praktisch vooral, dat alle mensen gelijkwaardig zijn en dat bijv. rijken niet zullen denken, dat armen wegwerpartikelen zijn. God is hun Maker. De wijze kent geen indeling in rassen of nationaliteiten, hij kent alleen mensen. Het woord *ha-adám* komt niet voor niets vele malen in Spreuken voor, *adám*, mens.

De vooronderstelling in Spreuken is, dat ieder mens de weg van God kan gaan. Het is een zaak van wijsheid en inzicht, van discipline en tucht. Wie wijs is van hart, d.w.z. kundig in zijn denken, neemt Gods geboden aan. Het is verstandig naar terechtwijzing te luisteren. Veel uitspraken komen neer op: 'Gebruik je verstand'. Met name de opgroeiende mens wordt opgeroepen tucht en lering aan te nemen, inzicht te verwerven, wijs (*in de zin van levenservaring*) te worden.



We horen ook het woord 'tucht' vallen. In het Egyptisch wordt bij dit woord een stok getekend bij de vertaling 'kastijding', maar het kan net zo goed de mondelinge terechtwijzing of leiding zijn. Het begrip discipline zou ook een goede weergave zijn voor het Hebreeuwse woord, dat hier met tucht is vertaald.

In onze tekst valt ook het woord "opmerkzaamheid". Spreuken zijn er om "te onderscheiden woorden van inzicht", dat zijn verstandige woorden. Bij het onderscheiden gaat het om een wezenlijke denkfunctie, namelijk het uit elkaar halen van wat verstrengeld is, het uiteenzetten van wat door elkaar staat, zodat alles op zijn plaats en tot zijn recht komt. Een wijze kan schiften, scheiding maken tussen zin en onzin, goed en kwaad, demagogie en oprechtheid, droom en werkelijkheid, leven en dood.

Opvoeden is dan ook in die zin: mensen normen bijbrengen, waaraan men zich houdt. Vandaar dat de spreuken veelal door ouders (vaders!) gegeven worden, die jongeren opvoeden. Deze nog onervaren jongeren zijn vatbaar voor allerlei meningen en soms gemakkelijk te beïnvloeden. Veel spreuken hebben daarom het karakter van een waarschuwing. De ogen moeten opengaan, "kennende goed en kwaad" en de jongere moet leren denken voordat hij handelt, om zo wijs te worden. Deze wijsheid verkrijgt men niet zomaar. Men dient zich er voor in te spannen. In vers 5 wordt het werkwoord 'kopen' gebruikt. Het kost dus veel, om inzicht te verwerven.

De inleiding van het eerste hoofddeel wordt besloten met een voor de Israëlitische wijsheid centrale gedachte, dat nl. de vrees voor God (= eerbiedige onderworpenheid) het begin van kennis (wijsheid) is. Men leert het leven kennen, wanneer men zich laat leiden door de geboden van God. De vrees (= eerbied!) voor God is het begin van deze manier van leven, het ernstig nemen van Gods geboden en dat is nodig om op de juiste wijze met Hem en de mensen om te gaan.

De verzen 1-7 maken duidelijk, dat de spreuken mensen willen leren te onderscheiden, weloverwogen te handelen, uitspraken van ouders ('vaders') als goede raad te herkennen en ter harte te nemen. Men late zich niet uitsluitend door emoties leiden of door zijn menselijke natuur. Ieder lere zijn ogen en zijn verstand te gebruiken. Voorwaarde voor deze vaardigheid om recht te handelen en het goede te doen, wordt gewekt door het ontzag voor de manier waarop God het leven heeft ingericht en de eerbied voor zijn wijsheid.

In Mattheüs belijdt Petrus: "Gij zijt de Christus". Op deze belijdenis is de gemeente gebouwd. De inhoud van deze belijdenis is geen geformuleerde menselijke waarheid, maar een levende Persoon. Voor ons zijn er drie belangrijke punten in Mattheüs 16:

Ten eerste blijkt, dat belijden een uiterst *persoonlijke* keuze en daad veronderstelt. God vraagt van ieder een persoonlijke belijdenis.

Ten tweede blijkt, dat het belijden een *waagstuk is*. Zolang mensen vertellen, wat andere mensen van Jezus vinden, nemen zij geen risico. Maar geloven is kiezen. Men verlaat het schijnbaar veilige van constateren en bewijzen en kiest voor een belijden, dat niet is te bewijzen. Misschien is dat voor ons in deze tijd extra moeilijk, omdat wij ons steeds meer oriënteren aan wat te constateren of te bewijzen is. Maar God wil niet ons hoofd maar ons *hart*.

Ten derde blijkt het belijden altijd te zijn een zich *binden aan* de Heer, een zich buigen voor Hem, aan Wie men zich uitlevert.

De moeilijke kanten aan het belijden, hebben gelukkig ook hun keerzijde. De enkeling die belijdt, is deel van een gemeente. Juist wie persoonlijk enkeling voor God durft te worden, weet zich opgenomen in een gemeenschap, waarin men samen kan bidden, zingen, spreken, troosten, uitdagen en bevragen.

Hoe brokkelig ons gemeenteleven ook is, en hoeveel ergernissen het soms ook wekt, wij mogen God danken, dat wij elkaar hebben, en niet moederziel alleen in deze wereld hoeven te geloven.

Wie het waagstuk van het belijden volbrengt, merkt dat hij juist daarmee een vaste grond onder de voeten heeft, namelijk Gods Woord dat staat in eeuwigheid, en daarom zal ook de kerk en de gemeente vaststaan in de storm der tijden, en heeft ook een christen te midden van alles wat wankelt, een werkelijk houvast.

En wie zich heeft gebogen voor Zijn Heer en zich aan Hem heeft verbonden, behoeft geen andere heren of machten meer te vrezen. In dienst van zijn Heer staat hij vrij en zonder vrees in deze wereld en buigt hij niet -slaafs of onkritisch - voor welke macht ook.

Veel kerken zijn voor u gebouwd  
En iedereen kan van U weten.  
Wij raken zo met u vertrouwd,  
Dat wij Uw heiligheid vergeten.  
Wij noemen achteloos Uw Naam  
En schrijven boeken en gedichten.  
Wij denken, dat wij U verstaan,  
Maar Gij moet voor ons woord steeds zwichten.  
Gij zijt gevangen in ons woord,  
Wij maken onze eigen preken  
Totdat ons hart Uw voetstap hoort  
Dan zwijgen wij en kunt Gij spreken!

*Gevonden en bewerkte tekst, auteur mij onbekend.*

# ACTIVITEITEN

## KERKENRAADSVERGADERING

Maandag 6 februari om 19.30 uur.

## VROUWENBIJBELKRING

Op maandagmiddag 13 februari van 13.45-15.45 uur o.l.v. mevrouw P. Verstraete-Desmet.

## VZW

⇒ *Tentoonstelling*. Onze voorzitter wil, als het toegestaan is, gidsen (zie hieronder). Voorstel: zaterdag 4 februari. U hoort hierover in de mededelingen in de kerk.

### **Memling in Sint-Jan – Hospitaalmuseum Mariastraat 38, Brugge**

***Van chirurgijns tot pestheiligen - Ziek zijn in Brugge in de 16de en 17de eeuw.***

*De geneeskunde evolueert sneller dan ooit tevoren, maar eeuwen geleden was het anders. Dokters en chirurgijnen, zusters en apothekers probeerden krampachtig en met beperkte middelen hun medemens een beter leven te geven, te genezen of in het ergste geval een zachte, pijnloze dood te laten sterven. De wereld van chirurgijnen, medici, barbiers en kwakzalvers, de wrede dood ten gevolge van de pest en ook de toenmalige devotie worden levendig verbeeld op de zolders en in de voormalige ziekenzalen van het middeleeuwse Sint-Janshospitaal.*

## DISTRICTSVERGADERING

Zaterdag 14 januari te Brugge, aanvang: 14.00 uur

## GEBEDSWEEK

Naast de dienst op zondag 15 januari in onze kerk, is er op zondag 22 januari het Oecumenisch Officium in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge om 16.00 uur.

## ONS MISSIONAIR PROCES



We hebben gemeenteleden gevraagd om mee te werken aan een actie “*mutsen en sjaals voor zeelieden*”. Zoals u weet is ds. A. Ebersson, de nieuwe predikant te Knokke, voor 2/3 van zijn tijd aan het werk als Port Chaplain te Zeebrugge voor de Sailors' Society. Enkele dames uit de gemeente begonnen meteen met breien en dat resulteerde in 36 gebreide mutsen en 14 sjaals voor verkleumde matrozen die door ds. Ebersson worden bezocht in de haven van Zeebrugge.

Dank aan de ijverige breisters!

...

We verstopten in elke muts en sjaal een kerstgroet namens VPKB Brugge en Knokke.

Verder wijzen we op de gehouden **fototentoonstelling** over oud-Knokke onder de titel “*Gelukkig hebben we de foto’s nog*” in VPKB Knokke in november en december.

Mevr. T. Berg was in november namens onze kerkenraad aanwezig in een **zondagse eredienst te Knokke** en in december dhr. en mevr. ten Kate.

We hebben ons lid gemaakt van het **Bijbelhuis** van de abdij van Zevenkerken en ontvangen vier keer per jaar een brochure, die u desgewenst ook kunt lezen (zie ook de site [abdijzevenkerken.be](http://abdijzevenkerken.be)).

We werken opnieuw actief mee aan de organisatie en uitvoering van vier van 4 avonden i.s.m. met de **Oecumenische Bijbelwerkgroep Brugge** rond Marcus (zie blz. 13). Na de kerstdienst van 25 december werd het ‘*Marcus magazine*’ uitgedeeld. Op de website [marcusvertelt.be](http://marcusvertelt.be) kunt u onder meer toelichting en achtergrondinformatie bij de teksten uit Marcus vinden.

We vierden de 19<sup>de</sup> **kerstzangavond** op 23 december. De kerk zat stampvol en we genoten van samenzang, lezingen en teksten, koorzang en viool- en orgelspel. Na de viering werd de Adventskalender *Bijbel in gewone taal* uitgedeeld.

We gingen met een aantal mensen uit onze kerk **zingen** tijdens de Kerstdienst op zondagavond 25 december in **gevangenis** van Brugge o.l.v. dhr. Jean-Pierre Lecompte. Ds. H. van Andel ging voor.

We zijn bezig met voorbereiding van "**Open Kerken**" met startzondag op 3 juni, met een muzikaal (betalend?) optreden nadien. We plannen ook een tentoonstelling tijdens de periode juni – augustus.

En zoals u op blz. 2-5 kunt lezen is er ook onze deelname aan de **Gebedsweek voor de eenheid** van 18-25 januari.

**Mevr. Gaby Labeur & ds.**

## **SAMEN ROND DE BIJBEL**

Rond de titel “*MARCUS vertelt*” worden er (weer) vier avonden georganiseerd, die bestaan uit dezelfde vier componenten als “Samen rond de Bijbel in gelijkenissen”:

- 1) Inleiding en toelichting op de gelijkenis, waarbij ruim tijd wordt vrijgemaakt voor het voorlezen (voordragen) van de teksten, waarop men focust. Dit om het luisteren naar de teksten te benadrukken (40 min.). Voordien kan men thuis de gehele tekst lezen.
- 2) Bespreking in gemengde gespreksgroepen (30 min).
- 3) Meditatief moment (15 min.).
- 4) Napraten bij hapje en een drankje (30 min.), verzorgd door de gastgemeente.

**Maandag 13 februari.** Inleider: dhr. P. Lauwaert.

Plaats: Ontmoetingscentrum Tabor.

Marcus 1:14 – 3:6

Datum: **Maandag 5 maart.** Inleider: ds. C. de Beun.

Plaats: 't Keerske.

Marcus 6:30 – 8:21.

Datum: **Maandag 26 maart.** Inleider: E.H. S. d'Ydewalle.

Plaats: Meersenhuis of het Bijbelhuis

Marcus 8:27 – 10:56.

Datum: **Maandag 16 april.** Inleider: Dhr. J. Delameilleure.

Plaats: Adventkerk

Marcus 11 t/m 13.

# FOUTEN...

God,

Ik zou je iets willen vertellen...

Er zijn zoveel dingen die geen 'fouten' zijn,  
maar eerder moeilijkheden, knopen, golven  
waardoor we ons meegesleept voelen,  
waar we voet verliezen en dreigen te verdrinken  
zonder echt te weten hoe dat komt.

Er zijn zoveel dingen die ons overkomen  
zonder dat we het gezocht, gewild  
of zelfs begrepen hebben.

En toch... beetje bij beetje raken we verstrikt  
in verwarring, spijt, wroeging, duisternis.

We bidden voor al wat niet echt een fout is,  
maar ons toch bezwaart.

God vraagt ons niet noodzakelijk  
om daarover berouw te hebben...

Hij is immers niet zo'n God die er plezier in schept  
als de mens fout zit, omdat Hij hem dan kan 'redden'.

Maar zelfs al zijn het niet echt fouten of zonden,  
ons leven steekt vol met vergissingen  
en met luchtspiegelingen  
die het hart zo vaak gekwetst achterlaten.

Heer, we bidden je:

kom ons hart en ons leven verlichten en versterken.

Kom ons geweten, dat zo vaak opspeelt, lichter maken.



Kom de herinneringen wegnemen  
die aan de oppervlakte komen  
als luchtballonnen in de modder.  
Kom ons bevrijden van onze nodeloze zorgen.  
Help ons ook om anderen lichter te maken  
door de welwillendheid van een welgemeende glimlach,  
door het vertrouwen dat geen enkele fout  
of vergissing kan doen afbrokkelen.  
Versterk ons gevoel van eigenwaarde,  
dat vaak zo klein is in de verborgenheid  
van onze intieme gedachten.  
Neem onze hand  
wanneer onze voet ons niet meer dragen kan.  
Houd ons rechtop, wankelend en toch sterk,  
genezend van de donkerheid uit het verleden.  
Er zijn zoveel dingen die geen fouten of zonden zijn,  
waarvoor niet echt berouw,  
bekering en vergiffenis nodig zijn,  
maar eerder de tedere lichtheid en de kracht  
van een uitgestoken hand die doet herleven.  
Gods hand... in onze hand.  
Onze hand in Gods hand.

***Des fautes, uit: Cent prières possibles van André Dumas.***

# **CREDO**

## ***Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper van hemel en aarde.***

Ik heb er vertrouwen in dat God bestaat. Met mijn verstand kan ik dat niet begrijpen, maar innerlijk geeft de gedachte aan God mij het gevoel van: veiligheid, geborgenheid, een vaste grond onder de voeten.

## ***Ik geloof in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon.***

Ik geloof dat God het leven is en het leven geeft. Ik geloof dat het Godsrijk van Jezus gekomen is, mens is geworden, om de onbegrijpelijkheid van God begrijpelijk te maken. Ik geloof dat Jezus door Zijn lijden de doodsmachten heeft overwonnen. Het geeft mij het vertrouwen dat zelfs het sterven niet het einde is, en het geeft mij moed in moeilijke tijden.

## ***Ik geloof in de Heilige Geest.***

Ik geloof dat de Heilige Geest inspireert tot het beter begrijpen van het Evangelie en mensen die in Jezus Christus geloven verbindt en door vergiffenis bevrijdt, waardoor ik het gevoel krijg iedere dag opnieuw te kunnen beginnen. De Heilige Geest kan ik niet beschrijven, maar ik heb het gevoel, dat ik verantwoording moet afleggen hoe ik in deze wereld omga met mezelf en mijn medemens. Ik geloof, dat de Heilige Geest van God komt en mij inspireert.

# HET KERKELIJK JAAR

(het proprium<sup>1</sup>)

Gedenken is een centraal woord in de christelijke eredienst. Bij de viering van de Maaltijd van de Heer zeggen we met de woorden van Jezus: *Doet dit tot Mijn gedachtenis*. Wij vieren het Heilig Avondmaal *tot Zijn gedachtenis*. Dat gedenken is meer dan alleen maar weemoedig stilstaan bij wat voorbij is. Het Bijbelse gedenken is heeft duidelijk een relatie met verleden, heden en toekomst. We hebben de levende God leren kennen op grond van Zijn grote daden in het verleden, we belijden dat God ook Heer is van het heden en de toekomst.

Gedenken heeft te maken met het verkondigen van de Blijde Boodschap, gedenken heeft ook te maken met danken. Hoe zou men kunnen gedenken wat de Heer voor ons deed, zonder Hem te danken, gezien Zijn offer en de vrucht daarvan voor ons in het heden. Daarom heffen wij de drinkbeker der dankzegging en is men de hele Avondmaalsviering in de loop van de kerkgeschiedenis ook *eucharistie* gaan noemen, wat letterlijk goede gave (genade) betekent.

Centraal staat echter niet ons gedenken, maar Jezus Christus, Die met ons wil zijn al de dagen van ons leven. Wij gedenken bij het vieren van de Maaltijd van de Heer dan ook Zijn liefde, lijden, Opstanding. Hoewel wij nooit helemaal kunnen doordringen in het goddelijk geheim van Zijn leven, toch blijft de oproep om het evangelie te geloven en zo met dankbaarheid bij brood en wijn de herstelde gemeenschap met God te vieren.

---

<sup>1</sup> = **Het eigene** van de liturgische teksten in het kerkelijk jaar, die horen bij een bepaald soort viering, zoals bijvoorbeeld Lucas 2 centraal staat op Kerst.

De christelijke kerk legde het criterium voor de afspraken in het gedenken van Gods bevrijdende daden in de persoon en het werk van Christus. De apostolische geloofsbelijdenis of het Credo (= ik geloof) geeft in feite al aan wat het minimum is:

***En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;*** We verwachten van de komst van de Messias en dat staat centraal in de tijd van de verwachting: **Advent**. En de geboorte en verschijning van Jezus vieren we met **Kerst** en **Epifanie** (= verschijning van de Heer, de doop van Jezus door Johannes de Doper).

***die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;*** Dit staat centraal bij de **Passiezondagen** en op **Goede Vrijdag**.

***op de derde dag opgestaan uit de doden.*** Dit gedenken en vieren we met Pasen.

***opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.*** Dit gedenken we op Hemelvaartsdag.

***vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden*** staat centraal bij de wederkomst.

***Ik geloof in de Heilige Geest*** vieren we op Pinksteren.

Dit minimum van gedenkdagen in de rooms-katholieke kerk (vandaar de Latijnse namen voor de zondagen!) is door de Reformatie niet verworpen. Want het gaat om het gedenken van Gods grote daden in Jezus Christus en dat vieren we in de liturgie. Daarin kennen we twee grote 'kringen', namelijk:

De **PAASKRING**: deze bevat de 40-dagen tijd, de Goede (of Stille) week, Pasen en de Paastijd (deze loopt van Beloken Pasen tot en met Pinksteren).

De **KERSTKRING**: deze loopt van de 1<sup>ste</sup> adventszondag t/m de 2<sup>de</sup> zondag na Epifanie (= verschijning van de Heer).

Op deze zondagen worden (aan)gepaste Bijbelteksten gelezen.

Als we het hele jaar nagaan dan komende we tot het volgende. Op 1 januari stond de naamgeving en besnijdenis van Jezus centraal, op 8 januari de Epifanie. De volgende zondagen van 2012 geven we verkort weer, met in een kader de feestdagen die dit jaar niet op zondag vallen.

29-01: Laatste zondag na Epifanie.

05-02: Septuagesima (70<sup>ste</sup> dag voor Pasen).

12-02: Sexagesima (60<sup>ste</sup> dag voor Pasen).

19-02: Quinquagesima (50<sup>ste</sup> dag voor Pasen).

Op 22-02, Aswoensdag, begint de zogenaamde vastentijd of Quadragesima (= Veertigdagentijd). Dat is de tijd van de voorbereiding op Pasen. Het is een periode van vasten en bezinning op de christelijke levenspraktijk. Koning David en de profeet Daniël vastten al om Gods hulp en steun te zoeken (2 Samuël 12:16; Daniël 9:3). En Jezus vastte volgens Matteüs 4:2 veertig dagen en veertig nachten!

26:02: Invocabit (= *Roept hij Mij aan* – Psalm 91:15).

04-03: Reminiscere (= *Gedenk* – Psalm 25:6) is de tweede zondag in de 40-dagentijd.

11-03: Oculi (= *Ogen* – Psalm 25:15).

18-03: Laetare (= *Verheug U* – Jesaja 66:10).

25-03: Judica (= *Verschaf mij recht* – Psalm 43:1)

01-04: Palmarum (= Palmzondag).

05-04: Witte Donderdag.

06-04: Goede Vrijdag.

07-04: Paaszaterdag of stille zaterdag.

08-04: Paaszondag.

15-04: Quasi modo geniti (= als pasgeboren kinderen): zie 1 Petrus 2:2.

22-04: Misericordia Domini (= De goedheid van de Heer – Psalm 33:5b.6a.

29-04: Jubilate (= Jubelt – Psalm 66:1).

06-05: Cantate (= Zingt! – Psalm 98:1).

13-05: Rogate (= Bidt, vraagt! – Johannes 16:23).

17-05: Hemelvaartsdag.
------------------------

20-05 Exaudi (= *Hoor!* – Psalm 27:7a).

27-05: Pinksteren.

03-06: Trinitatis = Drie-eenheid.

10-06 t/m. 04-11: zondagen na Trinitatis.

18-11: 2<sup>de</sup> van de Voleinding.

25-11: 3<sup>de</sup> van de Voleinding.

02-12: 1<sup>ste</sup> van Advent.

09-12: 2<sup>de</sup> van Advent.

16-12: 3<sup>de</sup> van Advent.

23-12: 4<sup>de</sup> van Advent.

24-12: Kerstnacht
-------------------

25-12: Kerstdag
-----------------

30-12: 1<sup>ste</sup> na Kerstfeest.

We hebben als kerkenraad vele jaren geleden gekozen om normaal gesproken in de eredienst waarin ik voorga, de teksten uit het Oecumenisch leesrooster te gebruiken. Zodoende wordt voorkomen dat er op de klank af gepreekt wordt, m.a.w. dat ik hetgeen ik beleef in preken ga vertellen. Hoe interessant (of juist niet) dat ook kan zijn, daar is een eredienst niet voor bedoeld. Het Leesrooster volgen is daarom een goede keuze!

# HET KERKELIJK JAAR 'IN KLEUR'

Het kerkelijk jaar wordt opgesplitst in verschillende periodes, waarbij een bepaalde kerkelijke kleur hoort. In de 10<sup>de</sup> eeuw kende men deze kleuren al, maar in de 13<sup>de</sup> eeuw kregen ze de betekenis zoals wij die nu kennen.

Liturgische kleden, kleden voor de preekstoel, de lezenaar, de Avondmaalstafel en de stola's komen in de reformatorische kerken steeds meer voor. Men is er steeds meer van bewust geworden dat het in de kerk niet alleen gaat om het Woord, maar dat de viering ook een essentieel onderdeel is van het gehele kerkelijke gebeuren; liturgische kleden kunnen hierin een wezenlijke bijdrage leveren.

*Een volwaardig stel stola's bestaat uit:  
een witte, een groene, een rode, een paarse.*

**WIT:** Heiligheid, reinheid, geloof, goedheid, vreugde, vrede, goddelijke wijsheid, waarheid, goedheid, liefde, feest.

**ROOD:** Liefde, offer, vuur, lijden, geest.

**GROEN:** Hoop, toekomst, beschouwing, nederigheid.

**PAARS:** Rouw, inkeer, boete.

## **ADVENTSTIJD (van het Latijnse ad-ventus, toekomst)**

We verwachten de komst van de beloofde Messias.

Eerste adventszondag t/m vierde adventszondag

**Paars**

## **KERSTTIJD (Geboorte van Jezus Christus, Gods Zoon)**

Epifanie of 'Driekoningen': de verschijning van de ster aan de wijzen uit het Oosten.

25 december tot 6 januari (Epifanie)

**Wit**

## **'FEESTLOZE' WINTERTIJD**

Alle zondag na Epifanie tot Aswoensdag

**Groen**

## **LIJDENSTIJD (lijden en sterven van Jezus Christus)**

Eerste lijdenszondag t/m Stille Zaterdag

**Paars**

## **PAASTIJD (Opstanding van Jezus Christus)**

Eerste Paasdag tot Pinksteren

**Wit**

## **PINKSTERTIJD (Uitstorting van de Heilige Geest) TRINITATIS (Drie-eenheid; Vader, Zoon, Heilige Geest)**

Eerste en tweede Pinksterdag

**Rood**

Eerste zondag na Pinksteren (= Trinitatis)

**Wit**

## **'FEESTLOZE' ZOMERTIJD**

2<sup>de</sup> zondag ná Pinksteren t/m de zaterdag  
vóór 1<sup>ste</sup> adventszondag

**Groen**

## **BIJZONDERE GELEGENHEDEN**

Rouwdiensten of herdenkingsdiensten  
(soms in overleg met nabestaanden)

**Paars**  
(Wit)

Huwelijksinzegening

**Wit of rood**

Bevestiging ambtsdragers (leden kerkenraad)

**Rood**

Belijdenisdienst (bij ons vanaf 15 à 16 jaar)

**Rood of wit**

Doopdienst

**Wit**

Oecumenische diensten

**Wit<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Met het embleem OIKOUMENE = Oecumene = de (ge)hele bewoonde wereld



# **EREDIENSTEN 10.00 UUR**

## **ZONDAG 15 JANUARI – GEBEDSWEEK**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. A. Laureys
Organist	Jonas Desmet
Bijbellezing	<b>1 Cor. 15:50-58</b> / Mevr. D. Constant
Babyoppas	Mevr. E. Vanryckeghem
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Mevr. J. Klifman

## **ZONDAG 22 JANUARI**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Bijbellezing	<b>Marcus 1:9-14</b> / Mevr. H. Coudyser
Bijbellezing	<b>1 Petrus 3:18-22</b> / Mevr. C. Luteijn
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Mevr. J. Lagauw-Wage

## **ZONDAG 29 JANUARI**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. P. Vandenkerckhove
Bijbellezing	<b>Psalms 25</b> / Mevr. G. Labeur
Bijbellezing	<b>Marcus 1:14-20</b> / Dhr. W. Constant
Babyoppas	Mevr. A. Laureys
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. W. Buijs

## **ZONDAG 5 FEBRUARI – SEPTUAGESIMA**

### **MAALTIJD VAN DE HEER**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. A. Laureys
Organist	Dimos de Beun
Bijbellezing	<b>Psalm 142</b> / Mevr. A. Klifman
Bijbellezing	<b>Marcus 1:29-39</b> / Ds. J.C. de Beun
Jongerendienst	Mevr. M. Caproni
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. J. van Groenigen

## **ZONDAG 12 FEBRUARI – SEXAGESIMA**

<b>Predikant</b>	<b>Ds. A. Ebersson</b>
Ouderling	Mevr. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Jonas Desmet
Babyoppas	Annelies Clarisse
Collecte	Sociale Dienst Oostende
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

## **ZONDAG 19 FEBRUARI – QUINQUAGESIMA**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. P. Vandenkerckhove
Bijbellezing	<b>Marcus 2:1-12</b> / Dhr. P. Hellebuck
Babyoppas	Mevr. E. Vanryckeghem
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Mevr. H. Coudyser / Mevr. M. Verbeke

## **ZONDAG 26 FEBRUARI – INVOCABIT (Psalm 91:15)**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. A. Laureys
Organist	Jonas Desmet
Bijbellezing	<b>Psalm 91</b> / Mevr. D. Constant
Bijbellezing	<b>Matteüs 4:1-11</b> / Ds. J.C. de Beun
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. W. ten Kate

## **ZONDAG 4 MAART – REMINICERE (Psalm 25:6)**

### **MAALTIJD VAN DE HEER**

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Dimos de Beun
Bijbellezingen	<b>Marcus 9:2-13</b> / Mevr. H. Coudyser
Bijbellezingen	<b>2 Petrus 1:12-21</b> / Mevr. C. Luteijn
Babyoppas	Mevr. A. Laureys
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. D. Schittecat

### **STEUN DE BRUGSE KERKBODE**

U kunt € 10 per persoon overmaken op het rekeningnummer van de VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)  
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Voor *Nederland*: € 12 op de Nederlandse giro

NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)  
t.n.v. *Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

## ROOSTER LECTOREN 2012

DATUM	LEZING 1	LEZING 2
11/03	Mevr. G. Labeur	Dhr. W. Constant
25/03	Ouderling	Mevr. A. Klifman
01/04	Predikant	Dhr. P. Hellebuck
08/04	Ouderling	Mevr. D. Constant
22/04	Mevr. C. Luteijn	Mevr. H. Coudyser
29/04	Mevr. A. Klifman	Ouderling
06/05	Predikant	Predikant
20/05	Mevr. D. Constant	Ouderling
27/05	Mevr. H. Coudyser	Mevr. C. Luteijn
03/06	Mevr. G. Labeur	Dhr. W. Constant
10/06	Ouderling	Mevr. A. Klifman

## KOFFIEDIENST 2012

11/03	Fam. P. Luteijn & Mevr. E. Vanryckeghem
18/03	Fam. W. Constant
25/03	Fam. A. Michiels-Ameel
01/04	Fam. J. Klifman
08/04	Mevr. J. Lagauw-Wage
15/04	Fam. W. Buijs
22/04	Fam. J. van Groenigen
29/04	Fam. A. Deceuninck
06/05	Mevr. H. Coudyser & Mevr. M. Verbeke
13/05	Fam. W. ten Kate
20/05	Fam. D. Schittecat
27/05	Fam. P. Luteijn & Mevr. E. Vanryckeghem
03/06	Fam. W. Constant
10/06	Fam. A. Michiels-Ameel
17/06	Fam. J. Klifman

## UITSMIJTER OF BLADVULLING?

**Ten minste zes Britse HIV-patiënten zijn overleden nadat een kerk hen onterecht genezen verklaarde. De gemeente van de omstreden Nigeriaanse voorganger T.B. Joshua verricht maandelijks gebedsbijeenkomsten. Daarbij zou iedereen genezen.**

**Medicatiestop.** In oktober meldde de BBC dat ten minste drie HIV-patiënten waren overleden nadat ze op advies van hun voorganger waren gestopt met medicatie. Het is onduidelijk of Sky deels over dezelfde personen spreekt. De overheidsbureau voor liefdadigheidsinstellingen zegt de kwestie te onderzoeken. Sky stuurde drie undercover journalisten naar Joshua's kerk, om ze daar te laten vertellen dat ze met HIV besmet waren. Ze kregen allen te horen dat ze genezen konden worden. De maandelijkse gebedsbijeenkomsten trekken naar verluidt zieken uit heel Europa.

**Uitdrijving.** Zij ondergaan een satansuitdrijving, waarbij een voorganger onder luid geschreeuw water over hun gezicht sproeit. Eén van de verslaggevers (HIV-patiënt!), kreeg van een voorganger te horen dat de kerk een slagingspercentage van 100% had. Als een 'genezen' patiënt blijft overgeven en last blijft hebben van diarree, zou dat komen doordat 'het virus het lichaam aan het verlaten is'.

**Gewijd water.** Voorganger Joshua –volgens het tijdschrift *Forbes* de rijkste voorganger van Nigeria– verkoopt daarnaast flesjes met gewijd water. Met dat middel zouden gelovigen zich ontvankelijk maken voor wonderlijke genezingen. Het water is niet meer dan een symbool, waarschuwt Joshua op zijn website. Hij werkte enige tijd samen met de Nederlandse theoloog Willem Ouweneel, die zich enkele jaren geleden van Joshua heeft gedistantieerd.

**Bron: Dagblad Trouw (Nederland), 25 november 2011.**

En op 4 november 2011 was er in het SPC Hof Ter Straeten te Jabbeke een bijeenkomst voor gebedsgenezing onder leiding van de omstreden Nederlandse predikant Jan Zijlstra. In ruil voor genezing moesten de aanwezigen wel een 'offer' brengen in de vorm van geld. Deze 'predikant' van de Levensstroomgemeenschap uit Leiderdorp in Nederland lokt volle zalen met zijn reddings- en genezingsdiensten. Via handoplegging en luidkeels gebed roept Zijlstra in naam van Jezus Christus de kwalen uit het lijf van de mensen. De man kwam op uitnodiging van Frans en Geertruidt Meyfrootd van "*De Smalle Weg*", een onafhankelijke christelijke gemeenschap die een tweetal jaar geleden in Jabbeke werd opgericht, een staaltje van zijn kunnen tonen in het ontmoetingscentrum. Een honderdtal 'believers', onder wie heel wat zieken, woonden de dienst bij.

Zijlstra overtuigde de aanwezigen met allerlei wonderbaarlijke genezingsverhalen van mensen die door de medische wereld ten dode waren opgeschreven. Zelfs een man met de meest agressieve vorm van asbestkanker had Christus via hem genezen. Alvorens tot de eigenlijke genezing over te gaan, vroeg Zijlstra aan iedereen om toch eerst een duit in het zakje te doen 'om de kosten van de viering te dekken'. Een 'dankoffer' noemde hij het zelf. *'Sommigen kunnen misschien slechts 5 of 10 euro geven, maar anderen kunnen zeker 50 of 100 euro schenken. Als je twijfelt, neem dan meteen het grootste bankbiljet in je portefeuille'*, aldus de genezer.

**Mijn advies:** Raadpleeg toch maar beter een arts c.q. specialist en blijf een beetje uit de buurt van deze mensen, want: *slechte heelmeeesters maken stinkende wonden!*

Voor zieke mensen is er naast de fysieke pijn zeker ook de psychische pijn! Zulke 'beloften' (sic!) op wonderbare genezing kunnen vreselijk zeer doen, niet alleen voor de zieken die ziek blijven (of erger), maar ook voor mensen die met hen samenleven of iemand verloren hebben!

## KERKENRAAD

### **Predikant**

Ds. J.C. **de Beun** – ☎ 050 - 35.50.84  
Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek  
E-Mail: jdebeun@skynet.be

### **Ouderlingen**

Mevr. R. **ten Kate** – ☎ 050/35.60.69  
Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis  
Mevr. G. **Labeur** – ☎ 050/38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels  
Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

### **Diakenen**

Mevr. A. **Laureys** – ☎ 050 / 32.24.00  
Bevrijdingslaan 8, bus 4, 8000 Brugge  
Mevr. T. **Berg** – ☎ 050 / 67.30.80  
Rustenburgstraat 11 – 8000 Brugge  
Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62  
Zandwege 10, 8490 Varsenare

## Bankrekeningen

### Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

### Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)  
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)  
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

### Nederlandse giro

NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)  
t. n.v. *Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

MAANDBLAD

*behalve in februari en augustus*

België – Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565

# DE BRUGSE KERKBODE



**Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:**

Ds. J.C. de Beun, Blauwvoetstraat 32, 8310 Assebroek,  
Tel. 050 / 35.50.84; e-mail: [jdebeun@skynet.be](mailto:jdebeun@skynet.be)

**Kantoor van afgifte: 8200 “Brugge mail” – Erkenningsnummer : P408440**