



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## **Blz.**

- 1 Inleidend woord
- 2 Overdenking: Bedroef de Heilige Geest niet!
- 7 Gemeentenuws
- 10 Met kleuren sporen
- 12 Vrienden van de Protestantse kerk van Brugge
- 13 Nes Ammim
- 17 Gemeentenuws Oostende
- 19 Nieuws uit het district OWVL
- 20 Voor de kinderen
- 22 Erediensten 10.00 uur

## ***Inleidend woord***

Deze kerkbode staat in het teken van Pinksteren. Pinksteren is het feest van de hoop. Want waar de Geest de harten van de mensen aanraakt, daar opent zich een weg naar vrede. Het leven wordt vervuld, mensen verstaan elkaar. In de Efezebrief staat een rake zin: 'Maak Gods heilige Geest niet bedroefd' (Ef 4:30). Door allerlei dwaas gedrag kunnen wij het goede werk van de Geest ook in de weg zitten. Hoe raak je dan weer vervuld? Over die vraag gaat de overdenking in deze kerkbode.

Aan het woord komt ook uw vorige predikant ds. Frans van der Sar. In zijn bijdrage vertelt hij over zijn verblijf in de nederzetting Nes Ammim. Vanuit dat perspectief deelt hij ook zijn eigen persoonlijke visie op de zorgwekkende situatie in het Midden-Oosten met u.

In het gemeentenieuws vindt u een overzicht van de activiteiten in onze gemeente. We zien uit naar de Pinksterdienst op 18 mei en het Open Kerken-project. Daarnaast is er ook nieuws uit het district en de pioniersgemeenschap in Oostende.

Namens de redactieraad wens ik u veel leesgenot.

*Ds. Jannica de Prenter*



***Elke inzender is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.***

## **Overdenking: Bedroef de Heilige Geest niet!**

### **Efeziërs 4:17-31 (NBV)**

<sup>17</sup>Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. <sup>18</sup>In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. <sup>19</sup>Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. <sup>20</sup>Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! <sup>21</sup>U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk <sup>22</sup>dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, <sup>23</sup>dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden <sup>24</sup>en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

<sup>25</sup>Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. <sup>26</sup>Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, <sup>27</sup>geef de duivel geen kans. <sup>28</sup>Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. <sup>29</sup>Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. <sup>30</sup>Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. <sup>31</sup>Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. <sup>32</sup>Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

### **Vervuld van de Geest?**

Het is bijna Pinksteren, het feest van hoop en nieuwe geestkracht. Op het Pinksterfeest gebeurt wat Jezus aan zijn leerlingen beloofd had: de Trooster zelf zal hun harten aanraken en hen leiden naar de volle waarheid, die Jezus zelf is (cf. Joh 16:13). Lucas vertelt erover in Handelingen 2: hoe mensen van allerlei achtergronden en culturen vervuld raken van de Geest. Het vuur van Gods genade brandt in hun harten. Ze horen de woorden van de apostelen in hun eigen taal. Zo ervaren ze ondanks hun verschillen de vreugde en de bevrijdende kracht van het evangelie, omdat Jezus door zijn Geest tot hen spreekt. Maar niet altijd zijn we vol van de Geest. We kunnen de Geest ook uitdoven door negatieve gedachten, door somberheid en allerlei discussies. Hoe raak je dan weer vervuld van de Geest? In deze overdenking neem ik u mee naar de wijze woorden van Paulus in Efeziërs 4.

## **Blijf op de goede weg**

De gemeente van Efeze was heel divers. In deze Griekse havenstad waren zowel Joden als mensen met een Grieks-Romeinse achtergrond tot geloof gekomen. In de gemeente van Efeze was er dus een hele groep mensen die kortgeleden nog een heel ander leven hadden gekend, waar vluchtigheid, losbandigheid en andere vormen van dwaas gedrag er gewoonweg bij hoorden. In de verzen 17-24 spreekt Paulus in het bijzonder deze groep aan. In zijn woorden klinkt een ernstige waarschuwing door: blijf op de weg die je bent ingeslagen; verval niet in de vluchtigheid van je oude leven; doe niet mee met wat de heidenen doen zodat je vreemd raakt van God. En verlies jezelf niet in alle verleidingen die de wereld biedt. Dat zijn tijdloze, wijze woorden.



*Drink uit de bron © Unsplash*

## **Drink uit de bron**

Paulus wijst in vers 21 op het belang van onderwijs: ‘U hebt toch onderricht over hem gekregen?’ Ook deze raad mogen wij ter harte nemen: laat je voeden door Gods woorden; keer steeds weer terug naar de bron en drink daaruit. Stel je daarvoor open, en laat je hart er-

door vervuld raken: door Jezus’ woorden van liefde, recht en waarheid. Ons denken moet daarvan doordrenkt raken. Inderdaad: wie zich blijft verdiepen in Gods bevrijdende woorden zal ontdekken dat Jezus ons steeds weer roept tot omkeer. Hij nodigt ons uit om in zijn Geest nieuwe mensen te zijn.

## **Wordt vervuld door de Geest!**

In vers 23 gebruikt Paulus een passieve werkwoordsvorm. Hier staat dus eigenlijk: ‘wordt vervuld in uw geest en uw gedachten’. Dat geeft te denken: het gaat dus om een ingrijpen van Godswege. Wanneer God ons aanraakt door zijn Geest, dan gebeurt het aan ons. Je stroomt weer vol van vreugde en goede gedachten. Dat is Gods werk! Charles H. Spurgeon (1834–1892) is de laatste tijd een bron van inspiratie voor mij, omdat hij heel kernachtig weet te verwoorden waar het allemaal om gaat. Over de Heilige Geest zegt hij in één van zijn meditaties het volgende:



*Alles wat de gelovige heeft, moet van Christus komen, maar het komt alleen door het kanaal van de Geest van alle genade. Omdat alle zegeningen naar ons toe komen door de Heilige Geest, kunnen wij in gedachten, woorden of daden niets goeds doen zonder de heiligende werking van deze Geest. Zelfs het goede zaad dat in ons gezaaid is, blijft onvruchtbaar als God niet zowel het willen als het werken in ons tot stand brengt.*

C.H. Spurgeon over Efeziërs 4:30

<https://charlesspurgeon.nl/bedroef-heilige-geest-god/>

## **Trek de nieuwe mens aan**

Tegelijk herken je vast wel dat we het werk van de Geest ook in de weg kunnen zitten doordat we al vol zijn. Stress, verdriet en de zorgen die we met ons meedragen om wat er allemaal misgaat tussen mensen, de toekomst die we voor ons zagen... de zorgen die we hebben kunnen ons zo in beslag gaan nemen dat we onszelf afsluiten. Vervuld worden vraagt dus om een actieve en ontvankelijke geloofshouding, waarbij gebed van wezenlijk belang is. Het gaat erom dat we Gods Geest blijven zoeken, dat we blijven verlangen naar die vervulling. Daarom gebruikt Paulus in vers 24 het beeld van oude en nieuwe kleding. Zoals wij dagelijks onze kleding aantrekken, zo mogen we elke dag weer opstaan om nieuwe mensen te zijn; mensen die leven in Gods licht. Daarbij zal de Heilige Geest ons helpen. Dat is de belofte, waar we ons steeds weer aan toe mogen vertrouwen.

## **Maak de heilige Geest niet bedroefd**

Paulus maakt het heel praktisch en concreet in de verzen 25-29. Een leven in de Geest is niet een theoretisch verhaal. Het gaat om levenswijsheid, om de gezindheid die leefde in Christus. Wees eerlijk en oprecht in wat je vertelt; kies je woorden zorgvuldig en spreek de waarheid. Overdenk ook wat je woorden bij een ander teweeg kunnen brengen. Ga niet met een kwaad hart slapen; laat het niet gebeuren dat de zon opgaat, terwijl je onverzoend leeft met je broeder of je zuster. Geef boosheid geen kans, want zo zet je de deur open voor het kwaad, de tegenstander die uit is op verdeeldheid en tweespalt. Steel niet; gebruik geen kwetsende, afbrekende of vuile taal. Laat alle wrok los. Het zijn allemaal voorbeelden van dwaas, maar o zo menselijk gedrag, waarmee we niet alleen elkaar en onszelf te kort doen, maar waarmee we ook de Heilige Geest bedroeven (Ef 4:30).

## **Een stempel van de Geest**

Ik sta nog even stil bij vers 30, waar Paulus het heeft over het stempel van de Heilige Geest. Nu krijgen mensen vandaag de dag maar al te snel een stempel opgedrukt. Maar het woord stempel heeft hier een positieve betekenis. In de tijd van Paulus werden documenten en brieven al gewaarmerkt met een zegel. Zo'n zegel was bedoeld als eigendomsmerk. Wanneer Paulus zegt dat wij gemerkt zijn met het stempel van de Heilige Geest, dan bedoelt hij dat wij aan God toebehoren. Wij zijn van Hem. We dragen door de doop het teken van de Heilige Geest. Je mag dus geloven dat de Heilige Geest bij je zal zijn. Dat Hij je zal troosten en leiden op je weg. We zijn geroepen tot een geheel nieuw leven: een leven van vreugde, dienstbaarheid, wijsheid en kracht. En dat vraagt om een voortdurende inzet en gerichtheid op Jezus.

## **Geroepen om elkaars ledematen te zijn**

Het afleggen van de oude mens gaat meestal met vallen en met opstaan. Onze oude gewoontes leren we niet zomaar af. Maar het is de Geest die ons aanvuurt, die nieuw maakt en het verlangen in ons wekt: om samen gemeente van Christus te zijn, waar mensen worden opgebouwd tot levend lichaam van Christus. Heel mooi zijn de laatste woorden van Efeze 4: “wees goed voor elkaar en vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft” (Ef 4:32). Waar mensen elkaar met goedheid behandelen en elkaar vergeven, daar krijgt de Geest de ruimte om de harten van de mensen te bewerken tot goede vruchtbare grond. Christelijke gemeenschappen kunnen in deze wereld een oase zijn, een pleisterplaats waar mensen op adem kunnen komen; een plaats waar je rust, vrede en vergeving mag vinden omdat alles gericht is op Christus. Richt je gedachten dus op God, laat de kracht van zijn Geest je hart vervullen en wees goed voor elkaar. “Want wij zijn elkaars ledematen” (Ef 4:25), door Christus aan elkaar geschonken.

*Ds. Jannica de Prenter*

## *God sta ons bij!*

O God, sta ons bij door de genade  
van Uw Heilige Geest!  
Vorm onze harten om tot een woning  
waar Uw Geest alles weer nieuw maakt.  
Verdrijf alle geestelijke boosheid.

Heilige Geest, licht van de mensen,  
verdrijf het gruwelijk duister van de nacht.  
Geest van gedachten vol inzicht en wijsheid,  
stort uw helende zachtheid over onze zinnen,  
dat wij woorden spreken die vol zijn van Uw goedheid.  
Geest die alle boosheid zuivert,  
laat wrok en vijandschap  
Uw wereld niet langer beheersen.

God, sta ons bij door de genade  
van Uw Heilige Geest!  
Waaï met Uw genezende kracht door deze wereld  
die door taal en onrecht verscheurd is geraakt.  
Heilige Geest, Gij die één maakt wat verdeeld is:  
kom met Uw kracht en doorbreek de haat,  
het nietsontziende geweld in het Midden-Oosten  
en overal ter wereld waar mensen  
elkaar nog slechts als vijanden kunnen aanzien.  
Heer, hoe bedroeven wij Uw Geest.  
Sta ons bij door Uw genade.

*Ds. Jannica de Prenter*

*Geïnspireerd op een gebed van Notker de Stamelaar,  
monnik te Sankt Gallen (840-912)*





### Op weg met de Efezebrief

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren lezen we op de zondagen weer verder in de Efezebrief, en zullen we stil staan bij de vrede die Jezus ons geeft. Het Hebreeuwse woord voor vrede is *shalom*. *Shalom* betekent veel meer dan de afwezigheid van oorlog, vijandigheid en strijd. Vrede gaat ook over volheid,

heelheid en de ervaring compleet te zijn. De vrede die Jezus schenkt is een vrede die de wereld niet geven kan. Het gaat bij Jezus om een samenbindende vrede, die het menselijk verstand te boven gaat (Ef 4:3; Fil 4:7); waar zijn Geest onder de mensen komt, daar opent zich de weg naar verzoening en eenheid. Een uiterst actueel thema dus. Er is opnieuw een meditatieboekje beschikbaar met een Bijbelleesrooster, verwerkingsvragen en inspirerende teksten. Een digitale versie kunt u via de website downloaden onder 'nieuws'.

### Koorzang

Vanaf maandag 8 april is het koor weer begonnen met haar repetities. Onder leiding van Arnaud Devos zal het koor meewerken aan de Pinksterdienst en Open Kerken-zondag. Het worden vast weer mooie, muzikale diensten.

### Pinksterdienst met geloofsbelijdenis

De Pinksterdienst van zondag 19 mei belooft een vreugdevolle dag te worden voor onze gemeente. In deze eredienst zal Giovanni Bentein belijdenis afleggen van zijn geloof. Trouw volgde hij een traject van tien bijeenkomsten onder leiding van ds. Janica de Prenter, waarbij ook Wolfgang Lestaeghe en Albert Everesen aansloten. Het waren steeds rijke geloofs-gesprekken over God, de schepping, Jezus, zonde en schuld, genade, Pasen, doop en Avondmaal, het werk van de Geest en de kerk.

## ProFest

Op Hemelvaartsdag 9 mei gaan we opnieuw met een groep vanuit onze gemeente naar ProFest. **De bus vertrekt om 7.30u stipt** vanaf de Kinopolis in Brugge, en rijdt daarna voor een tussenstop door naar Gent. Aan iedereen die zich opgegeven heeft vragen we vriendelijk **om op tijd te zijn**, zodat we tijdig in Spa zullen aankomen. Het belooft een mooie dag te worden waarop er genoeg te beleven is: een eredienst voor jong en oud, een ontdekkingsactiviteit over de geschiedenis van het Protestantisme in Spa, een groot stadsspel voor tieners (met de SPJ), een activiteit voor kinderen van 6-12 jaar (met de catechetische dienst) en de aanwezigheid van verschillende stands van verenigingen, partners en werkgroepen van onze VPKB. De dag eindigt met een gospelconcert door Nathan & Friends! Het thema van ProFest sluit mooi aan bij de waterstad die Spa is: 'Er was een dorst'.

## Bezoek van uit Heilsbronn

Op donderdag 30 mei bezoekt een groep van de Lutherse gemeente uit Heilsbronn onze gemeente. Deze gemeenschap is ontstaan uit een Cisterciënzerklooster, maar behoort nu tot de Evangelisch-Lutherse kerk. De groep zal tegen de middag arriveren in 't Keerske voor een kort programma, dat bestaat uit een broodmaaltijd, een presentatie over het Protestantisme in Brugge en een liturgisch moment. Ds. Jannica de Prenter en Annegret Kutsch verzorgen samen de presentatie en het liturgisch moment. We zijn blij dat we ook weer op de praktische hulp van Albert Eversen mogen rekenen voor het organiseren van de maaltijd.

## Bijbelbabbel



Ook in de komende periode is er om de twee weken op vrijdagavond de Bijbelbabbel: samen stil worden en bidden, de Bijbel open, en het gesprek met elkaar over geloof, de vragen die ons bezighouden, samen kerk-zijn: zo zijn we steeds op weg met elkaar. Iedereen is heel hartelijk welkom.

## Komende activiteiten

|                         |                  |  |
|-------------------------|------------------|--|
| <b>VRIJDAG 3 MEI</b>    | <b>19.30 UUR</b> | <b>BIJBELBABEL</b>   |
| <b>ZONDAG 5 MEI</b>     | 11.15 uur        | Gemeentevergadering na afloop van de eredienst                 |
| <b>MAANDAG 6 MEI</b>    | 18.30 uur        | Koorrepetitie  |
| <b>DINSDAG 7 MEI</b>    | 10.00 uur        | Belijdeniscatechese  |
| <b>DINSDAG 7 MEI</b>    | 16.00 uur        | Reflectiegroep Oostende  |
| <b>DONDERDAG 9 MEI</b>  | Hele dag         | ProFest – <b>vertrek om 7.30u vanaf de Kinopolis in Brugge</b> |
| <b>MAANDAG 13 MEI</b>   | 18.30 uur        | Koorrepetitie  |
| <b>VRIJDAG 17 MEI</b>   | 19.30 uur        | Bijbelbabbel   |
| <b>ZONDAG 19 MEI</b>    | 10.00 uur        | Pinksterdienst   |
| <b>ZATERDAG 25 MEI</b>  | Hele dag         | Synodevergadering  |
| <b>MAANDAG 27 MEI</b>   | 18.30 uur        | Koorrepetitie  |
| <b>VRIJDAG 31 MEI</b>   | 19.30 uur        | Bijbelbabbel   |
| <b>ZATERDAG 1 JUNI</b>  | 14.00 uur        | Open Kerken  |
| <b>ZONDAG 2 JUNI</b>    | 10.00 uur        | Open Kerkenzondag – na de eredienst feestelijke receptie       |
| <b>ZATERDAG 8 JUNI</b>  | 09.30 uur        | Districtsvergadering online                                    |
| <b>ZATERDAG 8 JUNI</b>  | 14.00 uur        | Open Kerken  |
| <b>VRIJDAG 14 JUNI</b>  | 19.30 uur        | Bijbelbabbel   |
| <b>ZATERDAG 15 JUNI</b> | 14.00 uur        | Open Kerken  |
| <b>MAANDAG 17 JUNI</b>  | 19.30 uur        | Bestuursraad   |
| <b>ZATERDAG 22 JUNI</b> | 14.00 uur        | Open Kerken  |
| <b>VRIJDAG 28 JUNI</b>  | 19.30 uur        | Bijbelbabbel   |
| <b>ZATERDAG 29 JUNI</b> | 14.00 uur        | Open Kerken  |

*Ds. Jannica de Prenter*

## ***Met kleuren sporen***

***In het kader van Open Kerken zullen we dit jaar samenwerken met Severine Tack (1973). Het werk van Severine is kleurrijk, het daagt uit en confronteert, het doet je dromen op de kleuren waar zij van houdt.***

Bij Severine begon alles met een depressief makende stress in haar jeugd. Geleidelijk klom zij uit het dal. Zij leerde vaardig met haarzelf om te gaan. Gesteund door familie kon zij later alleen en zelfstandig gaan wonen. Als kind tekende Severine erg graag. Eigenlijk wilde ze naar de kunstschool maar iedereen raadde het haar af. Toch is de creatieve microbe nooit weggegaan. Vandaar dat zij zich aansloot bij het kunstatelier 'Ardéfoo'. Kunst heeft haar altijd geholpen, zij kon er zich in uitleven. Kunstzinnige activiteit heeft haar altijd geboeid.

Het liefst werkt Severine met acrylverf op doek. Het ene moment bruist zij van de inspiratie, het andere blijft zij receptief wegzinken in haar dromen. Meestal werkt zij abstract en geeft zij haar werk een innerlijke betekenis naar aanleiding van haar levenservaringen, bijvoorbeeld rond de dood van haar geliefde vader. Severine deed ook mee aan exposities met 'Ardéfoo' o.m. te Brugge.



**MET KLEUREN  
SPOREN**

Met Severine Tack - van 1 juni t/m 20 juli in 't Keerske

Zondag  
**02**  
Juni 2024

Themadienst  
Receptie  
Genieten van kunst

MEER INFO BINNENKORT: [HTTPS://WWW.PROTESTANTSEKERKBRUGGE.BE](https://www.protestantsekerkbrugge.be)

Zij geniet van de waardering van de bezoekers. Af en toe weet zij ook wel één van haar werken te verkopen. Dat brengt haar in de wolken. Haar motto werd en blijft 'Durf jezelf te zijn'. Kunst hielp haar om zichzelf vrijer te beleven. Haar leven spoort weer op de kleuren waar zij van houdt.

### **Themadienst & feestelijke opening**

U bent van harte uitgenodigd voor de themadienst 'Als een ladder in de hemel' op zondag 2 juni om 10.00 uur, die opgeluisterd zal worden door ons koor o.l.v. Arnaud Devos. Aansluitend is er gelegenheid om de kunstenaars en elkaar te ontmoeten tijdens de feestelijke opening van de tentoonstelling onder het genot van een hapje en een drankje.

### **Permanentie**

Het werk van Severine is te bezichtigen op zaterdag 01-06, 08-06, 15-06, 22-06, 29-06, 06-07, 13-07 en 20-07, telkens van 14.00 tot 18.00 uur. Voor deze dagen zoeken we nog vrijwilligers voor de permanentie. U kunt u aanmelden via de lijst op het mededelingenbord.

We zien uit naar een mooie en boeiende samenwerking.

*Geert, Jan, Gaby en Jannica*

Werkgroep Open Kerken



## ***Van de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk van Brugge***



Op vrijdagavond 15 maart organiseerde de vzw De Vrienden van de Protestantse Kerk een klassieke muziekavond.

De aanwezigen konden genieten van een sfeervol luitrecital. Het werd ons ge-

bracht door de bekende luitvirtuoos Bart Roose.

Hij vertolkte op een 6-korige luit een overzicht van de renaissance en barokmuziek (16<sup>e</sup> eeuw) van o.a. onterecht minder bekende componisten als J.A.Dalza, F.Spinacino, Fr.da.Milano, A.Schlick, H.Newsidler uit Italië en Duitsland.

Ook Maarten Luther bracht hulde aan deze muziek.

Zijn bewondering hiervoor bepaalde mee de geschiedenis van de Protestantse muziek in het algemeen.

De aanwezige luisteraars zijn dankbaar getuigen geweest van historische 16<sup>e</sup>-eeuwse muziekvernieuwing.

Het virtuoze optreden van Bart Roose, en zijn didactische uitleg vormden samen de bron van een schitterende concertavond.

De kunstenaar en toehoorders waren bijzonder tevreden. Na het optreden genoten wij nog na, bij een glaasje wijn.

## ***Een groet uit Nes Ammim***

Ons verblijf in Nes Ammim verloopt anders dan we het ons hadden voorgesteld. Kort na 7 oktober waren alle vrijwilligers weggegaan uit Nes Ammim. Niemand had toen voorzien dat deze oorlog zo lang zou duren. Toen het Nederlandse bestuur besloot dat het veilig genoeg was om in maart weer mensen naar Nes Ammim te laten gaan hebben wij dat ook gedaan voor een periode van een kleine drie maanden. En dus heb ik mijn preekbeurt op 14 April in Brugge afgezegd. Maar dit blijft een zeer onvoorspelbare oorlog. Na de nieuwe escalatie met Iran hebben de paar vrijwilligers die nog zouden komen alweer afgezegd. We zitten dus met een heel klein groepje van 5 vrijwilligers en twee kleine kinderen. Voor die laatsten spelen we een beetje opa en oma en dat is leuk. Het laat zich nog niet voorzien wanneer het er meer worden. Onze aanwezigheid wordt wel gewaardeerd. De Nes Ammim gemeenschap van vrijwilligers is inmiddels ingebed in een Israëliisch dorp. De aanwezigheid van die kleine gemeenschap geeft voor het dorp en ook voor de werknemers van Nes Ammim een klein beetje hoop op betere tijden. Ook buiten Nes Ammim merk je dat.

Het is voor het eerst in ons leven dat we iets merken van de realiteit van oorlog. Ik zie nu dat er meerdere niveaus van oorlog zijn. Er is de oorlog van de politici, de generaals en strategen zoals Yahya Sinwar, de oorlog van de geopolitieke strategieën waarin een genadeloos en grenzeloos geweld een natuurrecht en een natuurwet lijkt te zijn. Na de gruwelijke inval van Hamas op 7 oktober is dit het perspectief waarin Israël en Hamas elkaar gijzelen. Het gaat erom te winnen. Het gaat erom de ander te vernietigen. Want als je aangevallen wordt moet je terugslaan. Zo hard mogelijk.

Dan is er de oorlog van de mensen die al dat geweld ondergaan en aan den lijve ondervinden: de burgerbevolking in Gaza, soldaten die moeten vechten, sneuvelen of gewond raken en hun familie, de gegijzelden in Gaza en hun familie, de Arabische bevolking op de Westbank, de mensen uit de grensstreek van Gaza en de inwoners van dorpen en steden aan de grens met Libanon

en ook die aan de andere kant van de grens in Libanon. Er zijn na een half jaar oorlog in Israël nog steeds tienduizenden mensen geëvacueerd in hotels verspreid over heel Israël. Ook in Nes Ammim worden gezinnen gehuisvest uit dorpen aan de grens twintig kilometer bij ons vandaan. Deze oorlog heeft een verwoestende impact op de levens van miljoenen mensen. Hun leven is er blijvend door getekend en beschadigd.

Maar er is ook een soort tussenniveau van oorlog. De werkelijkheid waarin ook het leven van Annemarie en mij zich afspeelt. Het is oorlog maar het leven gaat toch gewoon door: het gewone leven. En dat is ook wel goed. Je hoort de explosies in Nes Ammim waarvan de ruiten rammelen en het gedonder van de vliegtuigen; maar je trekt je er niet veel van aan. We waren getuige van een raketaanval in Nahariya. We zagen de Iron Dome in actie komen. Iedereen zocht dekking maar na tien minuten ging iedereen verder met wat hij of zij aan het doen was of keerde terug naar zijn stoel op het terrasje.

Toch dringt de oorlog het leven binnen. Aan Joodse zijde kent iedereen wel iemand die in Gaza gevochten heeft of mensen die daar gesneuveld zijn. Maar ook Arabische families kunnen familie in Gaza hebben. Na 1948 zijn hun families uiteengeslagen en in verschillende landen terecht gekomen. Maar er blijft een verschil tussen degenen die direct door het oorlogsgeweld getroffen zijn en degenen voor wie dat meer zijdelings het geval is. Voor de eerstgenoemden betekent dat een pijnlijke eenzaamheid: alleen in hun verdriet te midden van al die anderen voor wie het leven doorgaat. Het meest voelbaar wordt dat nu in Israël bij de families van de gegijzelden in Gaza en de overlevenden van het Nova-festival. Veel van de laatsten konden het leven niet meer aan. In de media in België en Nederland zie je veel meer de wanhoop van de Palestijnse bevolking in Gaza, waarvoor in de Israëlische media nauwelijks aandacht is.

Maar voor velen houdt de oorlog iets onwerkelijks in. Het is niet meer te begrijpen. Wat gebeurt er met ons? Wanneer houdt dit op? Wanneer worden de gegijzelden bevrijd? Enzovoort. Zoveel vragen waar geen antwoorden op zijn. Maar de politici, de generaals en strategen gaan door. Zij gingen op in een oorlog zonder toekomstvisie. Met alleen dat vage doel: de vijand te verslaan. Maar daarna? Wat gebeurt er daarna? Zal er dan vrede komen?

Of blijft de oorlog doorgaan, een oorlog zonder einde? Zal het nog verder escaleren? Het zijn vragen die steeds sterker worden. Maar de politici, strategen en generaals hebben er geen antwoord op. Sinds het falen van de Oslo-akkoorden is er geen strategie meer geweest voor vrede in dit gebied. Er is geen visie voor vrede. Israël zette in op afschrikking. Dat is een strategie voor oorlog maar niet voor vrede. Het is een klein land in een omgeving die het niet vertrouwt en het doet zich groter voor dan het is. Het kon dat doen onder de vleugels van de Amerikaanse defensiemacht. Na elk geweld sloeg het hard of harder terug. Maar na 7 oktober en na de Iraanse aanval in de nacht van 13 op 14 april is de vraag of de strategie van afschrikking iets heeft gewerkt. De dreiging van een escalatie van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten is sinds 1973, de Jom Kippur oorlog, niet meer zo hoog geweest.

Hoopgevend is dat meerdere landen in het Midden-Oosten nu met Israël willen nadenken en samenwerken om tot een strategie voor vrede te komen. In Israël heeft het veel indruk gemaakt dat Jordanië en Saoedi-Arabië zich hebben ingezet om de Iraanse aanval af te slaan. Ook de Amerikaanse regering en meerdere Westerse landen zetten het weer hoog op hun agenda: er moet een strategie voor vrede komen in Midden-Oosten en een visie waarin die vrede zou kunnen bestaan. Israël zelf is daar nog niet zo aan toe. Het is nog te zeer getraumatiseerd door de gebeurtenissen van 7 oktober en ziet deze buitenlandse initiatieven als een beloning voor terrorisme. Maar de vraag is onontkoombaar: is er een situatie denkbaar en realiseerbaar waarin het geweld stopt? Wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen de grote historische trauma's waar deze regio mee leeft tot rust komen? Zulke dingen zijn niet onmogelijk. Op het Europese continent is het gelukt in de 20<sup>e</sup> eeuw na twee verwoestende wereldoorlogen. Als dat in het Midden-Oosten nu niet lukt zou het hier tot een nieuwe wereldoorlog kunnen leiden. In de uitzichtloosheid van nu wordt de tijd hopelijk toch rijp voor een strategie voor vrede.

Hoopgevend vind ik de situatie in Galilea. Er is geen geweld geweest tussen joodse en Arabische Israëli's. Mensen leven hier in hun eigen gemeenschappen maar ze werken goed samen in de lokale economie. Op straat merk je niets van spanningen. Ook in het hotel in Nes Ammim is dat zo. Daaruit komen

vriendschappen voort die standhouden ook in deze moeilijke tijd. De oorlog is een moeilijk onderwerp waarin de emoties verschillend kunnen zijn. Maar mensen weten daar mee om te gaan. Dat is een bewuste keuze die mensen maken: tussen ons zal geen geweld zijn. De vele dialoogorganisaties in Galilea zijn actief gebleven en proberen een weg te vinden om elkaar als joodse en Arabische Israëli's weer te ontmoeten. De Hand In Hand scholen met gemengde klassen van joodse en Arabische kinderen zijn gewoon doorgedaan. Er ligt nu een concreet plan dat er ook zo'n school in Nes Ammim zal komen. In deze sfeer wil Nes Ammim dienstbaar zijn. Het is voor de dialoogorganisaties één van de weinige plekken waar iedereen, van welke herkomst ook, zich op zijn gemak kan voelen. We hebben er dus geen spijt van in deze tijd weer naar Nes Ammim te zijn gekomen. Het is een vredige plek die nog altijd van grote waarde kan zijn voor Galilea. Ik eindig met een lied dat in deze tijd de hoop verwoordt waaraan ik wil vasthouden: Jerushalaim, stad van God. Een stad waarnaar je op weg moet willen blijven waar je ook bent. Of het in Brugge is of Nes Ammim, het maakt niet uit. Met hartelijke groet vanuit Nes Ammim en tot ziens in Brugge,

Frans van der Sar en Annemarie van Andel.

*Er is een stad voor vriend en vreemde, diep in het bloemendal.*

*Er is een mens die roept om vrede, die mens roept overal.*

*Er is een huis om in te wonen voorbij het dodendal.*

*Er is een vader met zijn zonen; zij roepen overal.*

*Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland.*

*Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal.*

*Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal.*

*Er is een hemel voor de mensen; dat hoor je overal.*

*Jerushalaim, stad van God,  
wees voor de mensen 'n veilig huis.*

*Jerushalaim, stad van vrede,  
breng ons weer thuis.*

**Wie behoefte heeft om een vraag te stellen of te reageren op dit artikel kan daarvoor terecht bij ds. Frans van der Sar: [fransvandersar@gmail.com](mailto:fransvandersar@gmail.com)**





## De agenda t.e.m. 7 juli 2024

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| zondag 5 mei                      | <b>11 uur</b> Samenkomst  |
| dinsdag 7 mei                     | <b>16 uur</b> Reflectiegroep  |
| donderdag 9 mei<br>Hemelvaartsdag | <b>ProFest</b>  |
| zondag 12 mei                     | <b>11 uur</b> <i>Kringviering</i> en doop                             |
| zondag 19 mei<br>Pinksteren       | <b>11 uur</b> oecumenische Pinksterviering                            |
| woensdag 22 mei                   | <b>19 uur</b> Bijbelgroep Marcus                                      |
| zaterdag 25 mei                   | Synodevergadering   |
| zondag 2 juni                     | <b>11 uur</b> Samenkomst  |
| zaterdag 8 juni                   | <b>9:30 uur</b> Districtsvergadering                                  |
| zondag 9 juni                     | <b>11 uur</b> <i>Kringviering</i>                                     |
| zondag 16 juni                    | <b>11 uur</b> Samenkomst  |
| woensdag 26 juni                  | <b>18 uur</b> Bijbelgroep Marcus in Begijnhof Brugge                  |
| zondag 30 juni                    | <b>11 uur</b> creatieve viering                                       |
| zondag 7 juli                     | <b>11 uur</b> Samenkomst  |
| elke maandag- en vrijdagnamiddag  | <b>14 tot 17 uur</b> Hazegraskerk <b>open</b> –<br>spring eens binnen |
| vanaf 11 april                    | <b>Expositie</b> werken van <i>Gigi Praet</i>                         |
| elke woensdagnamiddag             | <i>Koffiebabbel</i> - <b>14:30 – 16:30 uur</b>                        |

Actuele Info vindt u steeds op de website: [www.protestantsekerkoostende.be](http://www.protestantsekerkoostende.be)

*Dhr. Andries Boekhout*

## ***Nieuws uit het district OWVL***

Tijdens de districtsvergadering van zaterdag 20 april stonden we stil bij de vele vacante plaatsen in werkgroepen, commissies en coördinaties, die steeds moeilijker ingevuld raken. In de coördinatie Administratie en Financiën wordt zowel de plaats van de Nederlandstalige coördinator als van de vervanger (NL) binnenkort vacant. Voor deze plaatsen moet dringend vervanging gezocht worden vanwege de aankomende verkiezing van de nieuwe synodevoorzitter. Dhr. Marc Verlot werd met algemene stem verkozen als vervanger voor de afgevaardigde namens ons district in de Synodale Raad.

Onder leiding van ds. Heleen Ransijn dachten we na over de thema's die wij namens ons district zullen inbrengen op de thematische synodevergadering van 25 mei over het redynamiseren en revitaliseren van onze kerk. In de vele voorbeelden die werden genoemd, kwamen drie ijkpunten terug, die nauw met elkaar samenhangen:

*Aansluiten bij de postmoderne-tijd:* onze kerkorde, gewoonte-regels en plaatselijke reglementen gaan nog uit van de moderne tijd. We zien dat engagement vandaag de dag fluïde is geworden. Voor korte overzienbare projecten vinden we nog vrijwilligers. Voor een ambt van vier jaar ligt dat veel moeilijker. Ook w.b.t. de taal die we spreken in de liturgie moeten we ons afvragen: sluit die nog voldoende aan bij mensen van nu?

*Kerkstructuur:* dat brengt ons bij de kerkstructuur van de VPKB. Deze is te zwaar. Het is nu al onmogelijk om alle vacante posten in te vullen. Dat wordt nog moeilijker wanneer binnen enkele jaren een heel aantal collega's met emeritaat zullen gaan. Het is dringend nodig dat onze kerkstructuur opnieuw herdacht wordt vanuit de postmoderne tijd. Tegelijk herkennen we ook dat we in een eeuwenoude traditie staan, waarin de ambten een belangrijke plaats innemen. We hebben nood aan een nieuwe en eigen-

tijdse theologie, die tegelijk geworteld blijft in de Reformatie. Een hele uitdaging! Kunnen we iets leren van onze zusterkerken? Zijn er voorbeelden van kerken die kiezen voor een lichtere kerkorde die meer ruimte geeft aan gemeentes?

*Terug naar de bron:* laten we niet vergeten dat we dienstbaar mogen zijn in Gods kerk: het is de Heer zelf die het huis bouwt (cf. Ps 127). We moeten weer terug naar de kern van waar het allemaal om gaat: het evangelie verkondigen, vieren en leven. Daar hoort gastvrijheid en dienstbaarheid in de samenleving ook helemaal bij. God eren kan immers niet zonder de dienst aan de naaste. We zullen in de toekomst prioriteiten moeten stellen in wat we nog wel en niet meer kunnen doen. Ook dat vraagt om een doordenking en een Bijbelse visie op kerk-zijn. Alleen zo krijgen predikanten, pioniers en kerkenraadsleden genoeg ademruimte om met blijdschap en vrijmoedigheid hun werk te doen.

Tijdens de online districtsvergadering van 8 juni zullen we de synodevergadering van 25 mei evalueren.

*Ds. Jannica de Prenter*

### ***Voor de kinderen***



### ***Johannes 127: 6 – 19***

*Jezus bidt om bescherming voor zijn leerlingen als hij er niet meer zal zijn.*



*Misschien heb je nu een spiegelkje nodig om te lezen wat Jezus bidt!*

Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen weg te halen. Ik vraag u om hen te beschermen tegen de macht van het kwaad!

***Schrijf hier je eigen gebed voor familie en vrienden.***



## ***Erediensten 10.00 uur***

### **ZONDAG 5 mei -zesde van Pasen- Gemeentevergadering na de eredienst**

|           |   |
|-----------|---|
| Thema     | De Opgevarene blijft dezelfde                             |
| Lezen     | Daniël 7:9-10, 13-15; Efeziërs 4:7-10; Handelingen 1:4-12 |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>          |
| Ouderling | Dhr. A. Eversen   |
| Diaken    | Dhr. W. Lestaeghe   |
| Lector    | Dhr. W. Buijs   |
| Organist  | Dhr. D. de Beun   |
| Koffie    | Dhr. M. Mirzanjani en dhr. A. Eversen                     |

### **ZONDAG 12 mei -zevende van Pasen-**

|           |   |
|-----------|---|
| Thema     | Dan stort ik mijn Geest uit over alles dat leeft            |
| Lezen     | Joël 2:21-27; Openbaring 21:10-12, 22-27; Johannes 14:23-29 |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>            |
| Ouderling | Mevr. A. Kutsch   |
| Lector    | Dhr. G. Bentein   |
| Organist  | Mevr. L. Vercruysse   |
| Koffie    | Mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen                     |

### **ZONDAG 19 mei -Pinksteren-**

|           |   |
|-----------|---|
| Thema     | Alles wordt nieuw! Ik geef je een nieuw hart, mijn Geest geef ik je |
| Lezen     | Ezechiël 36:16-28; Handelingen 2:1-13                               |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>                    |
| Ouderling | Mevr. A. van Holst  |
| Lector    | Dhr. J. van Groenigen   |
| Organist  | Dhr. D. de Beun   |
| Koffie    | Fam. van Groenigen  |

### **ZONDAG 26 mei -Trinitatis- Heilig Avondmaal**

|       |   |
|-------|---|
| Thema | Geroepen tot geestelijke volwassenheid: samen groeien in waarheid en liefde |
|-------|---|

|           |  |
|-----------|--|
| Lezen     | Deuteronomium 30:11-20; Efeziërs 4:11-16         |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Eversen                                  |
| Diaken    | Dhr. W. Lestaeghe                                |
| Lector    | Dhr. P. van Harrewijn                            |
| Organist  | Dhr. P. Van Daele                                |
| Koffie    | Fam. ten Kate                                    |

**ZONDAG 2 juni -Eerste na Trinitatis-**  
**Open Kerken: receptie na afloop van de eredienst**

|           |   |
|-----------|---|
| Thema     | Als een ladder naar de hemel                          |
| Lezen     | Genesis 28:10-19; 2 Korintiërs 12:5b-10; Marcus 6:1-6 |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i>      |
| Ouderling | Mevr. A. Kutsch                                       |
| Lector    | Mevr. G. Labeur                                       |
| Organist  | Dhr. P. Van Daele                                     |

**ZONDAG 9 juni -Tweede na Trinitatis-**

|           |  |
|-----------|--|
| Predikant | Ds. E. Hof <i>-voormalig predikant VPKB Ieper-</i> |
| Ouderling | Mevr. A. van Holst                                 |
| Organist  | Dhr. A. Vangaever                                  |
| Koffie    | Dhr. W. Lestaeghe en dhr. A. Manabi                |

**ZONDAG 16 juni -Derde na Trinitatis-**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | Eénheid die uitdaagt: hoe divers zijn wij?       |
| Lezen     | Jesaja 56:1-8; Galaten 3:25-4:7                  |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Dhr. A. Eversen                                  |
| Lector    | Dhr. G. Bentein                                  |
| Organist  | Mevr. L. Vercruysse                              |
| Koffie    | Fam. Klifman                                     |

**ZONDAG 23 juni -eerste van de zomer-**  
**Eredienst met aandacht voor kinderen**

|           |  |
|-----------|--|
| Thema     | Het oude is voorbij: trek de nieuwe mens aan     |
| Lezen     | Jesaja 43:16-21; Efeziërs 4:17-24                |
| Predikant | Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge-</i> |
| Ouderling | Mevr. A. Kutsch                                  |
| Lector    | Mevr. A. Klifman                                 |
| Organist  | Dhr. A. Vangaever                                |

Koffie Dhr. R. Vandermeersch en dhr. G. Demol

### **ZONDAG 30 juni -tweede van de zomer-**

Thema Bedroef de Heilige Geest niet en blijf op de juiste weg  
Lezen Psalm 139:1-10, 23-24; Efeziërs 4:25-31  
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*  
Ouderling Mevr. A. van Holst  
Lector Dhr. W. Buijs  
Organist Dhr. A. Devos  
Koffie Dhr. M. Mirzanjani en dhr. A. Eversen

### **ZONDAG 7 juli -derde van de zomer- Heilig Avondmaal**

Thema Wees wijs en laat de heilige Geest u vervullen  
Lezen Jesaja 44:1-5; Efeziërs 5:18-20;  
Johannes 7:37-39  
Predikant Ds. J. de Prenter *-predikant VPKB Brugge-*  
Ouderling Dhr. A. Eversen  
Diaken Dhr. W. Lestaeghe  
Lector Dhr. J. van Groenigen  
Koffie Mevr. M. Chrzanovska en dhr. A. Eversen

### **De koffiedienst is als volgt ingedeeld:**

*Gelieve te ruilen als u niet aanwezig kunt zijn*

*Zondag 14 juli: fam. van Groenigen; zondag 21 juli: fam. ten Kate; zondag 28 juli fam. Deceuninck; zondag 4 augustus dhr. A. Manabi en dhr. W. Lestaeghe; zondag 11 augustus fam. Klifman.*



KOM, O HEILIGE GEEST,  
WIJ WACHTEN OP U,  
VERVUL ONS MET  
*Uw kracht*

## **KERKENRAAD**

### **Predikant:**

- **Ds. Jannica de Prenter**  
☎ 050 35 50 84  
e-mail: [j.a.deprenter@gmail.com](mailto:j.a.deprenter@gmail.com)

### **Ouderlingen:**

- **Mevr. A. van Holst** ☎ +31 117 302 844  
Sasputsestraat 26, 4507 JX Schoondijke (NL)
- **Dhr. A. Eversen** ☎ 0495 22 88 37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint Andries
- **Mevr. A. Kutsch** ☎ 050 32 24 00  
Bevrijdingslaan 8, 8000 Brugge

### **Diakenen:**

- **Dhr. W. Lestaeghe** ☎ 0488 25 02 80  
Ezelstraat 40, 8000 Brugge

|  |
|--|
| <b>Redactieraad van de Brugse Kerkbode</b> |
|--|

Ds. Jannica de Prenter – Mevr. Riek van de Westeringh –  
Dhr. Albert Eversen – Dhr. Adriën Deceuninck – Ds. Erik Libbrecht

|                       |
|-----------------------|
| <b>Bankrekeningen</b> |
|-----------------------|

### **Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge:**

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)

### **Diaconie:**

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) – GEBA BE BB (BIC)  
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### **VZW Vrienden:**

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) – BPOT BE B1 (BIC)  
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt 2-maandelijks*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever:**

Ds. Jannica de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**