



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## **Blz**

- 1 Inleidend woordje
- 2 Overdenking: groeien in veerkracht
- 11 Tot ziens Eline
- 12 Terugblik: 5 mei, ontmoeting in verbondenheid
- 14 Gemeentevergadering op zondag 19 mei
- 18 Hugo Karel Maria Van de Walle
- 19 Terugblik: Fancy Fair op zaterdag 18 mei 2019
- 21 Profest
- 23 Prekenreeks over de Psalmen
- 24 Berichten uit de oecumene
- 26 KAP-kamp 2019
- 27 Terugblik Open Kerken en Pinksteren
- 29 Reminder
- 29 Agenda
- 30 Erediensten
- 32 Voor de kinderen

## ***Inleidend woordje***

“Veerkracht” is het thema van deze kerkbode. Veerkracht is het vermogen om te ‘veren’, om mee te bewegen en weer balans te vinden bij de grote en kleine veranderingen in het leven. In de overdenking neemt Jannica ons mee naar Jozef en Paulus, en verbindt ze veerkracht met Geestkracht. Een blijk van die veerkracht komt naar voren in de vernieuwingen die in de gemeentevergadering besproken werden. In deze kerkbode vindt u daar een samenvatting van. Verder is ook veelkleurigheid een thema. U leest het nog eens na in de terugblikken op ProFest, de gemeente-uitwisseling op 5 mei met onze zustergemeente uit Gent-Centrum, en de berichten uit de oecumene. En laten we de Fancy Fair niet vergeten... een stuk rustiger dan vorig jaar, maar desalniettemin een mooie dag om dankbaar voor te zijn. Ook emoties zijn er in het landelijke thema van “Open Kerken”. Met de tentoonstelling rond het Bijbelboek Hooglied hopen wij bij velen de juiste snaar te raken. Niets is zo veerkrachtig als de liefde, zoals zij heen en weer beweegt tussen verlangen en vervulling. Deze kerkbode zit vol geheimen om naar te speuren, te ontdekken en te beproeven.

*Albert Eversen (met hulp van ds. Jannica de Prenter)*



## **Overdenking: groeien in veerkracht**

In deze overdenking wil ik met u nadenken over veerkracht. Veerkracht heeft met dynamiek te maken: met het vermogen om mee te bewegen, om terug te veren en weer balans te vinden, wanneer grote gebeurtenissen hard aan ons trekken. Veerkracht is nodig om staande te blijven in het leven. Wanneer je innerlijke veer onder hoogspanning staat, raakt de rek eruit, en dreigen we ten onder te gaan aan de hoogte- en dieptepunten van het leven. Wat hebben de levensverhalen van Jozef en Paulus ons te vertellen als het om veerkracht gaat, en wat heeft veerkracht met Geestkracht te maken?

### **Gebruik je springveer**

Bij het woord veerkracht moet ik aan elastiekjes denken. Het leuke van elastiekjes is dat je ermee kunt schieten. Maar als je te hard aan het elastiekje trekt, komt de rek zodanig onder druk te staan dat het kan knappen. Toch



moet er soms aan het elastiekje getrokken worden, want een elastiekje dat nooit onder spanning komt te staan, zal haar rek eveneens verliezen en uiteindelijk slap worden. We ervaren allemaal dat onze levenslijn als elastiek is. Wie in staat is om te veren, gaat met een lichte tred door het leven. We bewegen ons soepel en zijn in staat om met volle kracht mee te bewegen, een beetje zoals een springveer onder een hobbeleendje in een speeltuin, waarop een kind lachend en schaterend heen en weer wipt. Kleine en grote gebeurtenissen in het leven kunnen ons evenwicht, ons vermogen om te veren, verstoren. Hevige stress, ziektes, verbroken relaties, het verlies van een dierbare... ze maken dat de elasticiteit

van je innerlijke kracht, je veerkracht, slap wordt... dat de rek eruit is. Onze innerlijke springveer, die eerder onverwachte spanning en klappen zonder problemen kon opvangen, is aangetast.

### **Jozef: toppen en dalen**

De Jozef-cyclus in Gen 37–48 lijkt wel wat op een pittige bergwandeling: het leven van Jozef is vol hoogten en diepten, toppen en dalen. Van hoog naar laag, en vanuit de diepte weer opwaarts... dat is het leven van Jozef. De naam *Yosēp* is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord *yāsaḅ*, dat toevoegen of vermeederen betekent. Jozef betekent dat ook: ‘moge de Ene toevoegen’ (vgl. Gen 30:24). Het vermeederen van dan weer geluk, dan weer onheil, loopt als een rode draad door de Jozef-cyclus heen. Het verhaal van Jozef is een prachtig verhaal over veerkracht, en de moed om zelfs bij de grootste tegenslagen weer op te krabbelen.

### **De strijd tussen broers: een beërfd conflict**

Dat jaloezie en strijd in families van *tolēdōt* tot *tolēdōt*, van geslacht op geslacht en van generatie op generatie doorgegeven worden, blijkt wel uit de overgang van de Jakob- naar de Jozef-cyclus. Zoals tussen Jakob en zijn broer Esau, ontvlamt er jaloezie en tweespalt tussen Jozef en zijn broers. Het zaadje van die strijd ontkiemt al in de baarmoeders, in het binnenste, van Rachel en Lea. Beiden lijden ze aan die strijd. De vruchtbare Lea die Jakob zoon na zoon schenkt, hoopt vurig dat Jakob zich nu aan haar zal hechten, en van haar zal houden (Gen 29:32,34). Rachel is de vrouw die Jakobs liefde heeft: van haar houdt Jakob meer dan van Lea (Gen 28:31). Maar haar schoot blijft gesloten, en ze wordt verteerd door verdriet. Zelfs na de geboorte van Jozef, blijft dat verlangen dat haar bloedlijn zich mag vermeederen aan haar knagen (Gen 30:24). Het zou uiteindelijk haar dood worden, want na de geboorte van Benjamin, laat zij het leven (Gen 35:17-18).

Gevoelens van bittere jaloezie en wrevel zijn er ook tussen Jozef en zijn broers. Jakob houdt van Jozef; meer dan van zijn andere zonen (Gen 37:3). Ze haten hem hardgrondig en kunnen geen woord van 'vrede' tot hem spreken (Gen 37:4). Jozef lijkt op zijn vader. Ook in hem wekt de Ene dromen, profetische vergezichten, waarin een glimp van de toekomst zichtbaar wordt. Op een dag worden de broers witheet van woede, wanneer Jozef in zijn veelkleurige jas aan komt lopen en hij triomfantelijk en vol enthousiasme vertelt over zijn visioen: dat hij op een dag over hen heersen zou, en dat zij zich zouden buigen alsof zij schoven en sterren waren. Het liefst zouden ze zijn mantel van zijn lijf willen rukken, en hem willen vermoorden (Gen 37:11), die meester-dromer! Het zijn dreigende woorden, die lang geleden uitgesproken werden door hun oom Esau (Gen 28:41).



### **Van geliefde zoon naar slaaf**

De broers zien hun kans schoon. Wanneer Jozef hen komt opzoeken wanneer zij de kudden van hun vader aan het hoeden zijn, scheuren ze zijn mantel van zijn lijf en werpen hem in een leegstaande put (Gen 37:23). De put is in Bijbels opzicht beeld van diepe ontredde ring. De put is de plaats waar je wegzinkt in de modder. Als ik aan Jozef denk in die put – naakt, ont-

kleed en vernederd door zijn broers – dan moet ik denken aan Psalm 69: “Red mij God, ik zink weg in bodemloos slijk, en vind geen grond onder mijn voeten (Ps 69:1,3). Maar vanuit de put blijft het dodelijk stil, want de hele verhaallijn in Gen 38 is geschreven vanuit het perspectief van de broers. Enkel Ruben denkt aan hun van Jakob. Maar wanneer hij terugkeert bij de put om Jozef te redden, is het al te laat.

Jozef is door zijn broers verkocht aan een Midjanitische karavaan. En dan scheurt ook Ruben zijn kleren (Gen 37:29).

### **Opklimmen en opnieuw vallen**

Jozef komt terecht bij Potifar, de overste van de lijfwacht van farao. ‘En de Ene was met Jozef’ (Gen 39:2,3). Tot twee keer toe, verschijnt dit zinnetje aan het begin van Gen 39. Zelfs op dit dieptepunt, laat de HEER Jozef niet los. Al het werk van zijn handen is succesvol, en omwille van Jozef laat de Ene zegen neerdalen over het huis van Potifar (Gen 39:3,5-6). Al snel klimt Jozef op, en wordt hij benoemd tot Potifars persoonlijke bediende. Het geluk van Jozef is van korte duur, want Jozef is begeerlijk in de ogen van de vrouw van Potifar. Ze wil met de jonge Jozef, die mooi en aantrekkelijk is in zijn verschijning (Gen 39:6), het bed delen. Opvallend aan Jozef is zijn beheersing. Hij weigert een ‘groot kwaad’ (*hārā‘ā hag-gēdōlā*) te begaan, en wijst haar dag in dag uit af (Gen 39:9-10). Maar de vrouw van Potifar laat zich niet zo gemakkelijk aan de kant zetten. En dan wordt Jozef op een dag vastgegrepen, nu niet door handen die hem willen slaan, maar door handen die hem willen begeren. De vrouw van Potifar blijft achter met het kleed van Jozef. Ze heeft Jozef in haar macht, want in haar handen heeft zij zijn kleed. Het is alles wat ze nodig heeft om hem te beschuldigen van ongewenste intimiteiten.

### **Opnieuw opkrabbelen**

De geschiedenis herhaalt zich: opnieuw de kleren afgerukt, onschuldig gevangen gezet. Maar in de gevangenis van Potifar, duurt het niet lang voordat de weg naar boven weer opwaarts schiet. Want ook nu horen we dat Ik-ben-die-Ik-ben, met Jozef is, en alles wat Jozef onderneemt zegent en doet gelukken (Gen 39:21,23). Al snel wordt Jozef opgemerkt en klimt hij op tot de vertrouweling van de gevangenis bewaarder. Maar de weg naar boven, de weg van het duister naar het daglicht, naar een leven in vrijheid, ligt in Jozefs dromen besloten. Het begint met de dromen van de schenker

en de bakker, die Jozef met zijn gevoeligheid voor dromen, haarfijn weet uit te leggen. Jozef blijkt met zijn scherpzinnige dromenduiding, inderdaad een dromen-koning te zijn. Het duurt niet lang voordat farao ervan hoort, en Jozef vraagt om zijn dromen uit te leggen. Jozef weet het gelijk, want de uitleg die hij geeft komt van Godswege (Gen 41:16). De zeven vette koeien, die de zeven magere koeien opeten, en de zeven volle korenaren die opschieten uit één enkele korenaar, verwijzen naar zeven jaren van schaarste en honger, die vooraf zullen gaan aan zeven jaren van overvloed. Jozef weet ook gelijk wat er gebeuren moet: er moeten grote voorraadschuren komen, en het graan moet zorgvuldig bewaard blijven, zodat de Egyptenaren niet van de ‘honger zullen omkomen’ (Gen 41:36). Farao is zo onder de indruk van Jozefs wijsheid, dat hij hem tot de tweede man van Egypte maakt. Waar zijn dromen hem ooit ten gronde richtten, zijn ze nu zijn redding.

### **Redding begint bij beproeving**

Van dromer naar slaaf, van gevangene naar onderkoning van Egypte... De Jozef-cyclus is het verhaal van een mens met een ongelofelijke veerkracht. Jozef straalt een ongebreidelde positiviteit uit. Nergens horen we van jammerklachten, van boosheid en gevoelens van machteloosheid. We lezen slechts dat Jozef weer aan het werk gaat, dat hij bouwen gaat aan en nieuw begin, en dat de HEER hem zegent. Pas aan het einde van het verhaal, wanneer Jozef oog in oog staat met zijn broers, is er emotie bij hem. Hij had alle macht in handen om hen vreselijk te straffen om alles wat ze hem hadden aangedaan. Op z'n minst had hij ze voor hun voeten kunnen werpen, hoe zij zich nu als korenaren buigen (vgl. Gen 42:6) voor hem, de dromen-koning, die al het graan van Egypte in zijn beheer heeft. Maar Jozef heeft geleerd om niet langer hoogmoedig over zijn dromen te spreken. Jozef kan zijn emoties niet langer bedwingen. Hij huilt, en de tranen lopen over zijn wangen (Gen 45:2,14). Tegen zijn broers zegt hij: “wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie



mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie het leven te redden” (Gen 45:5). De dalen waar Jozef doorheen is gegaan hebben zijn leven een ontzagwekkelijke zin gegeven. Pas achteraf begrijpt Jozef, dat de HEER hem steeds nabij is geweest, en dat zijn hele leven, van de diepste afgronden, tot de hoogte waartoe hij nu geklommen is, in het teken stonden van Gods plan met zijn familie. In Jozef stopt de strijd. Niet langer willen ze elkaar vermoorden. Er zijn woorden van vrede en verzoening. Ze kussen elkaar, zoals Jakob en Esau destijds (Gen 45:15; 33:4). Broeders die elkaar omarmen, de boosheid voorbij, verzoend en verstrengeld in elkaars armen. Het is zoals God het bij den beginne bedoeld had.

### **Sterk zijn in zwakheid**

De veerkracht van Jozef, het vermogen om steeds weer op te krabbelen en opnieuw te beginnen, om na tegenslagen weer op weg te gaan... het doet ook denken aan de apostel Paulus. Ook Paulus vertoont een ongelooflijke veerkracht. Paulus staat in vuur en vlam voor het evangelie, en reist het hele Middellandse zeegebied af om het evangelie te verkondigen. Maar daarbij botst hij hard op zijn eigen onmacht. In de gemeenten die hij sticht, ontstaan spanningen, en zijn woorden worden vaak verkeerd begrepen. Regelmatig barst hij in boosheid uit, en schrijft hij vlamme brieven. Toch vindt Paulus ondanks alle tegenslagen de kracht om steeds weer op te staan, opnieuw te beginnen, precies omdat hij in zijn zwakheid Gods genade ervaart. Toch lijdt Paulus aan zijn onmacht. Hij ervaart zijn zwakheid en machteloosheid als ‘een doorn in het vlees’, als de engel van het kwaad die met zijn vuisten op hem inbeukt. Paulus vindt troost in het gebed, en in de woorden die Christus hem in het hart legt: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid (2 Kor 12:9). Door deze woorden leert Paulus zijn onmacht aanvaarden, en vindt hij de kracht om de vervolgingen en de angsten waaraan hij lijdt te doorstaan.

Want diep in zijn hart weet hij: “in mijn zwakheid ben ik sterk”.

## **Veerkracht is Geestkracht**

De kracht die Paulus ervaart is de kracht van de Geest. Op 9 juni, toen we samen het Pinksterfeest vierden, lazen we het met elkaar: hoe Gods Geest begint te waaien, en in het hart van de leerlingen de passie en de liefde wekt. Gods Geest is de ‘roeach’, Gods scheppende levens-adem, die op de eerste dag, bij den beginne, over de wateren zweefde (Gen 1:2). Diezelfde geestkracht, doorwaait als een frisse adem hun harten, en zet hen in beweging. Het verhaal in Hand 2. maakt sprekend duidelijk dat het Gods levensadem is die aanspoort, die moed en troost geeft. Alleen in die Geest vindt herschepping plaats. Waar mensen hun eigen veerkracht ontdekken, en de moed vinden om op te staan en te werken aan Gods rijk van vrede en recht, is Gods Geest aan het werk. Je kunt je eigen veerkracht opnieuw ontdekken in het gebed, in het afdalen in jezelf. In het boek ‘*de spiritualiteit van het gewone leven*’, zegt Jurjen Beumer het zo:

***Wie afdalt in zichzelf komt daar verroeste veren en piepende remmen tegen. Wie niet afdalt en dieper ademhaalt, beseft niet eens dat de veerkracht slechts is geworden, dat de spankracht en de daadkracht toch wat zijn afgenomen, dat cynisme en nihilisme hun geestdodende werk hebben gedaan.***

Uit: *De spiritualiteit van het gewone leven*, Ten Have, 2015.

Werken aan veerkracht is zoals Jurjen Beumer dat zo mooi zegt “de Geest in je en aan je willen laten werken”. De laatste



tijd zijn er veel ongelukken gebeurd in onze gemeente. We maken er wel eens grapjes over met elkaar... dat we oud en broos worden, en dat we beginnen te vallen. Toch zijn degenen die onderuit zijn gegaan, ondertussen weer opgekrabbeld. Als ik naar onze gemeente kijk, dan zie ik veerkracht. Ik zie geen broze, futloze mensen, maar mensen die in hun ouderdom kracht en vitaliteit uitstralen.

Vivian Komori zei ooit: “het gaat in het leven niet om hoe hard we rennen of hoe hoog we klimmen, maar hoe goed we veren”. We mogen terugkijken op een vruchtbare gemeentevergadering. We zitten vol plannen voor de toekomst en we hebben met elkaar gezocht naar nieuwe vormen van liturgie. Dat is niet onze eigen verdienste, maar het zijn de vruchten van de Geest. Karl Barth schreef: ‘*Ecclesia semper reformanda est*’, ‘de kerk moet zich altijd blijven hervormen’ Kerk-zijn is niet statisch, maar is getuigen van een levende traditie, die zichzelf vernieuwt door de kracht van de Geest. We zijn een gemeente in beweging, beweging die wordt

## Vlam in mij

*Vlam in mij, laai weer op;  
hart in mij, heb geduld,  
verdubbel het vertrouwen,  
vogel in mij laat zich  
opnieuw ontvouwen,  
de vleugelen, die nu nog  
moede en grauwe;  
o, wiek nu op uit de ver-  
brande takken  
en laat de moed en uwe  
vaart niet zakken;  
het nest is goed, maar het  
heelal is ruimer.*

Hendrik Marsman  
Uit: *Verzamelde gedichten*,  
Querido, Amsterdam, 1941.

## Eerste Stem

*Eerste Stem,  
Herder der ziel,  
Gij, Enige,  
Ik-zal-er-zijn,  
Ach, hoe is uw Naam,  
Gij die ons schiep?  
Hoor ons dan nu.  
En roep ons weg,  
uit chaos, ellende  
en matheid.  
Raak onze veerkracht aan!  
Raak onze veerkracht aan!  
Raak onze veerkracht aan!*

Tekst: Jannet Delver naar  
Hildegard von Bingen

Muziek: Tom Löwentel

voortgestuwd door de Geest die door ons en in ons werkt. Het herscheppende werk van de Geest is niet gewelddadig en breekt niet af. Ze is de milde verfrissing van een eeuwenoude traditie. Herschepping is een geestelijke weg waarin wij een leven lang mogen groeien.

Anselm Grün zegt het met deze woorden:

*Vroeger dacht ik dat ik moest veranderen,  
dat ik alles anders moest doen.*

*In verandering ligt iets gewelddadigs.*

*Ik wil veranderen omdat ik  
niet goed ben zoals ik ben.*

*Herscheppen is milder.*

*Alles mag er zijn, maar alles  
wil herschapen worden.*

*Herscheppen betekent dat het essentiële  
door het niet-essentiële heen breekt,  
dat de persoon begint te stralen  
die God met mij heeft bedoeld.*

*Juist op oudere leeftijd merken wij  
dat we niet veel meer kunnen veranderen,  
dat we menig ideaal niet zullen bereiken.*

*Dan is herschepping de geestelijke  
weg bij uitstek.*

*Ik laat alles aan God zien,  
ook wat arm en misvormd is in mij,  
wat beschadigd en gewond is,  
wat is blijven liggen aan de rand van de weg,  
opdat God het kan herscheppen.*

*Alleen datgene wat wij van God  
laten zien, kan herschapen worden.*

Uit: *Boek van levenskunst*, Lannoo/ Ten Have, 2003.

Ik wil u danken voor uw openheid en de bereidheid om samen te groeien in veerkracht. Kerk-zijn in deze moderne tijd is een uitdaging. Er zullen moeilijke momenten zijn. Dieptepunten, waarin we beproefd zullen worden. Juist op die mo-

menten mogen we denken aan Jozef en Paulus. Mogen wij elkaar dan troosten met de woorden: ‘in onze zwakheid zijn we sterk, want Gods genade is genoeg’.

*Ds. Jannica de Prenter.*

*Bronvermelding bij de afbeeldingen:*

Afbeelding 1: ‘de veerkracht van elastiekjes’ [https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170128\\_02700391](https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170128_02700391)

Afbeelding 2: ‘Jozef in de put’, door Marc Chagall (1956)

<http://www.georgetownframeshoppe.com/marc-chagall-etching-the-bible-joseph-and-his-brothers>

Afbeelding 3: ‘de vrede van de Heilige Geest’, door Stephen B. Whatley; <https://www.stephenbwhatley.com/christian-tributes/attachment/peace-of-the-holy-spirit-pentecost-2010-by-stephen-b-whatley-2>

### **Tot ziens Eline**

Sinds eind vorig jaar is Eline van Malsen een vertrouwd gezicht op zondagen in onze gemeente. Ook de Bijbel-gespreksgroep bezocht zij geregeld. Haar thuisbasis is Lunteren NL, maar voor haar studies loopt zij stage in het psychiatrisch ziekenhuis OLV aan de koning Albert I laan.

Daaraan komt een einde op 30 juni en vertrekt zij weer huiswaarts. Wij danken haar voor haar betrokkenheid en wensen haar deze zegen toe:

*Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat  
en als je de zee oversteekt  
onderweg je schreden richten.*

*Moge God, die je nabij is en als je zit  
en als je staat,  
je met liefde omringen  
en je bij de hand leiden.*

*Moge God, die je wegen kent  
en de plaatsen waar je uitrust,  
bij je zijn in je taak op aarde  
het goede nieuws zijn dat je deelt  
en je op de eeuwige weg leiden.*

*Albert Eversen*

## ***Terugblik: 5 mei, ontmoeting in verbondenheid***

Op zondag 5 mei ontvingen we onze zustergemeente VPKB Gent-Centrum in ons midden. In een vol Keerske, begonnen we de dag met een gezamenlijke Avondmaalsdienst die helemaal in het teken stond van verbondenheid. Het was een bijzonder warme dienst, waar verbondenheid niet alleen werd ervaren in het Woord, maar ook in brood en beker die van hand tot hand gingen. Aan het eind van de dienst kregen we het boekje *'Geloof en Vrijheid'* cadeau, dat in 2017 ter ere van het 200-jarig bestaan van protestantse gemeente Gent-Brabantdam werd uitgegeven. Het boekje staat nu boven in de koffiezaal ter inzage. Na de koffie, was er een royale maaltijd met versbereide soep, en knapperige broodjes. Na al dat lekkers, was het tijd voor het informatieve deel, en luisterden we naar de uiteenzetting die Dany Constant had voorbereid over het protestantisme



in Brugge. Wanneer je in die ‘schoonste stad’ bent, kan een wandeling natuurlijk niet ontbreken. Jan en Swany van Groeningen leidden ons daarom rond langs enkele Brugse culture pareltjes. Bij terugkomst in ’t Keerske wachtte er nog een verassing, want enkele Brugse gemeenteleden hadden gezorgd voor een heus taartenbanket. We hebben het ons heerlijk laten smaken. Toevalligerwijs begon de Ramadan op deze dag, maar wij vierden het suikerfeest van VPKB Brugge, werd er gegrapt. U weet inmiddels wel dat ik van gedichten hou. Naar aanleiding van deze dag stroomden deze woorden uit mijn pen:

*Gastvrij zijn, dat is uitzien  
om de ander te ontmoeten.  
Gastvrij zijn, dat is  
met liefde en aandacht  
soep en taart maken,  
samen een maaltijd delen,  
schouder aan schouder  
in de kring,  
brood en beker die  
van hand tot hand gaan.  
Liefdeswoorden ingedronken,  
verbondenheid die vloeit,  
als overvloedige bruiloftswijn.  
Gastvrijheid is  
aandacht voor de ander,  
in woord en in gebaar.  
Een vriendelijk woord, een babbeltje,  
samen lachen om een goede grap.  
Gastvrijheid is samen oplopen  
in een mooie stad, en dan ontdekken:  
in die ander herken ik mij.*

*Ds. Jannica de Prenter*



## **Gemeentevergadering op zondag 19 mei**

Op zondag 19 mei kwam onze gemeente samen voor de jaarlijkse gemeentevergadering. In een goede sfeer werden een aantal nieuwe speerpunten voor het gemeentebeleid gepresenteerd. Daarnaast zijn ook een aantal wijzigingen en vernieuwingen in de liturgie voorgesteld, die met algemene instemming werden aanvaard. Omdat het veranderingen zijn die ons allemaal aanbelangen, worden ze hier nog eens samengevat en uitgelegd.

### **Speerpunten voor het gemeentebeleid**

Op basis van de enquête *'het Keerske in beeld'*, waar zo'n 30 gemeenteleden aan meewerkten, heeft de kerkenraad nagedacht over een aantal speerpunten waar zij de komende jaren in haar beleid de focus op wil leggen.

1. Pastoraat: pastorale zorg blijft een belangrijk onderdeel van het werk van de predikant. Op het pastoraat zal dan ook ingezet worden.
2. Bijbelstudie: in het voor- en het najaar zal er weer een Bijbelstudie (niet te verwarren met de Bijbelgespreksgroep) aangeboden worden door onze predikant. Dit zal een soort Bijbelleerhuis worden, waarbij we in een aantal bijeenkomsten een Bijbels thema-, figuur of Bijbelboek met elkaar verkennen. Deze Bijbelstudie zal zowel interactie als diepgang bieden: stukjes input over culturele en historische achtergronden, korte overdenkingen, en creatieve gespreks- en werkvormen zullen elkaar afwisselen. Deze Bijbelstudie wordt tweemaal aangeboden: in de namiddag en 's avonds, zodat zowel de ouderen onder ons als de werkenden de mogelijkheid hebben om aan te sluiten. Nieuw is dat we deze Bijbelstudie ook gaan openstellen voor onze oecumenische vrienden. Ieder die het verlangen heeft om de Bijbel beter te leren kennen is welkom. U kunt ideeën voor mogelijke onderwerpen aanbrengen, door de briefjes die bij het Bijbeldoosje boven in de koffiezaal liggen, in te vullen.



3. Prekenreeks: tweemaal per jaar zal onze predikant een prekenreeks rond een bepaald Bijbelboek aanbieden. U mag zeker geliefde onderwerpen doorgeven.
4. Jongerenwerk: onder leiding van Albert (en met medewerking van onze predikant) is er een Bijbelgespreksgroep voor jongeren ontstaan, die elke week samenkomt. In het jongerenwerk willen we samenwerking zoeken met initiatieven voor jongeren in de stad. We denken daarbij vooral aan Ichtus en de Sint-Michiels-beweging.
5. Startzondag: in de toekomst willen we het nieuwe werkjaar beginnen met een startzondag, met in de voormiddag een feestelijke eredienst, en in de namiddag een gezellige Potluck (zoals afgelopen jaar). Voor deze startzondag zal de kerkenraad gemeenteleden uitnodigen die niet of nauwelijks meer naar de dienst komen. Zo hopen we hen opnieuw te betrekken bij het gemeentelven.
6. Facebook: naast de website en de kerkbode, zal er een besloten facebookgroep komen. Facebook is een mooi communicatiemiddel dat helpen kan om ook online aan relaties te bouwen. We kiezen uitdrukkelijk voor een besloten facebookgroep, waar mensen op in moeten schrijven, zodat we zelf controle houden. De start van de facebookgroep zal gekoppeld worden aan de startzondag.
7. Oecumenische contacten: we willen een open gemeente zijn die bruggen slaat door verbinding te zoeken met de andere Brugse kerken. Momenteel werkt onze predikant mee in de werkgroep 'samen rond de Bijbel', de oecumenische studie- & werkgroep West-Vlaanderen en het Interlevensbeschouwelijk Netwerk Brugge (ILN). Door middel van deze oecumenische contacten hopen we een netwerk in het Brugse op te bouwen, en de bekendheid van onze gemeente te vergroten.

## **Vernieuwing in de liturgie**

1. Gebruik van gebedsacclamaties: er zal een andere invulling gegeven worden aan het gebruik van gebeds-respon-

sies tussen de voorbeden. In de toekomst zal onze predikant het dankgebed en de voorbeden beginnen met een aanroeping van de Geest. Op dit gebed zal de gemeente antwoorden met een responsie. Daarna volgen de voorbeden die niet verder onderbroken zullen worden. Onze predikant zal een reeks voorbeden uitkiezen die aansluiten bij de liturgische tijden. Hierdoor zullen deze liederen ook langzaam eigen worden. Tijdens speciale diensten waarbij het koor meewerkt, zullen er wel responsies zijn tussen de gebeden. Omdat het koor zingt, kan de gemeente in haar vertrouwde gebedshouding blijven zitten. Bij speciale diensten zal soms ook gekozen worden voor een liturgisch gedicht, met daartussen strofen zang.

2. Orde van het heilig Avondmaal: een wijziging in de orde van het heilig Avondmaal betreft de vredewens. Het heilig Avondmaal is niet alleen een gedachtenis-maaltijd, maar ook een verzoeningsmaaltijd. In het lichaam en bloed van Christus, vinden we ook vergeving en verzoening met elkaar. Het wensen van de vrede, is een gebaar dat hier uitdrukking aan geeft. De vredeswens is ook bijzonder Bijbels. In Joh 13-14, bespreekt Johannes de voetwassing en het laatste Avondmaal. En juist in die context komt het zinnetje “ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie” (Joh 14:27) voor. In de nieuwe orde voor het heilig Avondmaal wordt de vredeswens helemaal naar voren geschoven. De plaats van de vredeswens aan het begin van de liturgie van H. Avondmaal heeft oude wortels en komt ook voor in de Syrisch-Orthodoxe kerk, één van de oudste kerkelijke tradities. In de nieuwe orde, zal er na een korte exegese over de betekenis van het h. Avondmaal, een moment van verinnerlijking en schuldbelijdenis volgen. Daarna wordt lied 421 ‘vrede voor jou’ of 568a ‘ubi caritas’ gezongen, en wensen we de vrede aan degenen die voor, achter of naast ons zitten. Het naar voren schuiven van de vredeswens, betekent ook dat het moment waarop de gemeente staat korter zal zijn. Bovendien zal de vredes-

wens nu anders ervaren worden. Doordat het wensen van de vrede nu sterker verbonden wordt met ‘verzoening’ en ‘schuld’, vloeit de vrede als het ware voort uit de ervaring dat we allemaal mensen zijn die verzoening met God en met elkaar nodig hebben.

3. Gebruik van kijktafels: bij speciale diensten wordt er regelmatig een liturgische kijktafel gemaakt (bijv. Voleindingszondag, Palmzondag, Pasen). De kerkenraad stelt voor om een klein tafeltje voorin de kerk te plaatsen, zodat het doopvont niet meer als ‘bijzettafel’ gebruikt hoeft te worden. Het doopvont verwijst immers naar het h. sacrament van de doop. Inmiddels heeft Patrick Hellebuck een tafeltje aangeboden dat past bij het interieur van onze kerk.
4. Stilte voor aanvang van de dienst: tenslotte heeft de kerkenraad nagedacht over de vraag – gesteld tijdens de gemeentevergadering op 15 april 2018 – of er wellicht meer aandacht kan zijn voor stilte voor de dienst. Onze gemeente is divers, ook als het gaat om het ervaren van spiritualiteit. Voor sommigen is het ervaren van stilte voor de dienst een belangrijk element in het zich geestelijk voorbereiden op de eredienst. Voor anderen is juist het gesprek voor de dienst belangrijk, omdat zo ook verbondenheid met elkaar wordt ervaren. In het luisteren naar beide ervaringen, heeft de kerkenraad voorgesteld om de dienst te beginnen met de mededelingen, en daarbij extra aandacht te besteden aan stilte. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen, zal de kerkenraad de wijziging als volgt invullen:
  - Zoals gebruikelijk zal de organist 10-15 minuten voor de dienst beginnen met orgelspel.
  - Om 10.00 uur zal de ouderling van dienst een welkomstwoord richten aan de gemeente en de mededelingen aflezen. Daarna zal de paaskaars ontstoken worden, en deelt de ouderling van dienst aan de ge-

meente mee, dat we de dienst beginnen in een sfeer van stilte en bezinning.

- De ouderling van dienst begeeft zich naar boven om zich bij het consistoriegebed te voegen. Ondertussen is er in de kerkzaal orgelmuziek.
- Na de intrede begint de predikant de dienst met be-moediging en groet.
- De collectes worden bij de mededelingen aan het be-gin van de dienst genoemd. Na het lied na de preek zal de predikant slechts vermelden dat nu overgaan wordt tot de collecte.

*“Ecclesia semper reformanda est”!*

*“De kerk moet zich altijd blijven hervormen”*

Karl Barth

Namens de Brugse kerkenraad,

*Ds. Jannica de Prenter*

<p style="text-align: center;"><b><i>Hugo Karel Marie Van de Walle</i></b> <b><i>(9 juni 1934 – 29 september 2017)</i></b></p>
--

Op 29 september 2017 overleed ons gemeentelid ds. Hugo Van de Walle, waarna wij op 14 oktober 2017 afscheid van hem namen in 't Keerske in een dankdienst voor zijn leven. Op zijn verzoek werd zijn lichaam geschonken aan de weten-schap.

Op 24 mei 2019 werd zijn lichaam vrijgegeven door de VUB. Het werd naar Brugge overgebracht en aldaar gecremeerd.

Op 3 juni werd zijn as uitgestrooid op de strooiweide van het crematorium in Brugge in het bijzijn van enkele gemeenteleden.

Wij blijven hem herinneren met zijn eigen woorden:

- *Geloven in God is een geschenk met een opdracht,*
- *geen vanzelfsprekendheid;*
- *Het is vreugde, maar ook tegelijkertijd lijden.*

*Wim en Riek ten Kate*

## Terugblik: Fancy Fair op zaterdag 18 mei 2019



De voorbereidingen voor onze tweede Fancy Fair begonnen al op de woensdag daarvóór en liepen ook door op de donderdag én ook op de vrijdag, want er mocht geen enkel detail over het hoofd worden gezien. Dat was ook niet het geval en op zaterdag om 10u kon het feest officieel van start gaan.... Nou, ja, feest ....



Het lag niet aan de geestdrift van de vrijwilligers, noch aan de kwaliteit van de taarten en cakes. Het lag ook niet aan

een gebrek aan publiciteit en zeker niet aan het weer, want we kregen een zonovergoten dag.... Maar de gehoopte grote toeloop van kopers bleef uit! Zeker, aan alle standen werd verkocht en de “bar” draaide, maar niet op volle toeren. Een aantal gemeenteleden en sympathisanten kwam ons een hart onder de riem steken en er heerste in het Keersstraatje wel een gezellige sfeer, maar de opbrengst achteraf kon die van vorig jaar niet evenaren.



We strandden op iets meer dan de helft. De dames van GLEK waren dan wel weer tevreden met de verkoop van hun zelf-gemaakte haakwerkjes, zoals we hier onder kunnen lezen, en daar was het ons tenslotte allemaal om te doen.

*Beste mevrouw Constant,*

*Hartelijk dank dat Nele en Gisele in naam van vzw Glek aanwezig mochten zijn. Ze konden voor een mooie € 210 verkopen. Dit wil zeggen dat er alvast dankzij vandaag 15 kinderen extra mee kunnen naar Bobbejaanland.*

*Met glekkige groeten*

*Charlotte Govaert*

*Oprichtster Vzw GLEK*



Ik wil dit verslag per se eindigen op een vrolijke noot: Gaby en Patrick gaan binnen afzienbare tijd genieten van de zon in Lanzarote, want zij wonnen de eerste prijs van de tombola. Van harte gefeliciteerd!

*Dany Constant*

## **ProFest**

Wat vroeger de AKV, Algemene Kerk Vergadering was, is omgetoverd tot ProFest, een Protestants Feest. Dat was de bedoeling en de organisatie is er met grote inzet in geslaagd om het te realiseren. Het werd een mooie, na de middag zelfs een zonnige, dag op een prachtig locatie. Ook ik, bepaald geen bezoeker van grote manifestaties, heb er van genoten. Om even aan te geven: mijn eerste en enige AKV was in 2002 in Puyenbroek.



De eerste deelnemers van de bijna 400 bezoekers kwamen al om 9:30u . De echte start was om 10.00u toen de foto's van de verschillende gemeenten van ons district werden getoond, ook die van Brugge: met bijna 40 mensen op de foto een grote gemeente! Als een rode draad doorheen de dag liep het lied 'Breng ons samen'. Vooral de woorden uit de eerste strofe, "wij brengen U lof, geven U alle eer – eendrachtig, veelstemmig en dankbaar", sloot naadloos aan op het thema van Profest:

'Veelkleurig en veelstemmig'.

Daarna leerden de bezoekers uit de toch zeer verschillende geledingen van onze kerk elkaar kennen in een ontmoetings-spel.

Wie de kok van de uitstekende Hongaarse lunch was, laat zich raden! De Sing-in viel me een beetje tegen, misschien vanwege mijn hooggespannen verwachtingen of omdat ik me achterin de zaal bevond, en niet altijd mee was. Ik miste ook bekende liederen uit ons Liedboek.



De Creamarkt vanaf 13.00u, vooral buiten in de zon, was een goede illustratie van de veelkleurigheid: er was van alles te bekijken en te doen. Ik heb me ook laten verleiden om aan het praatcafé mee te doen. De open discussie in kleine groep werd in goede banen geleid, en vond ik zeer de moeite waard.



In de afsluitende viering met avondmaal, werd de positieve kant van veelkleurigheid en meerstemmigheid in de korte preek van Ds. Fuite duidelijk naar voren gebracht. De ProFest kaars gaat nu naar Wallonië en van de gemeentes die daar

de volgende ProFest gaan organiseren wordt verwacht dat zij ook in staat zijn om een puike organisatie neer te zetten. Een goede reden om de Heilige Bloed processie van dat jaar een keer over te slaan.

*Jan van Groenigen.*



## ***Prekenreeks over de Psalmen***

Na Pinksteren zal de eredienst de gehele zomer in het teken staan van de *'Tehilliem'*, het boek der Psalmen. In de Psalmen komen we alle menselijke emoties tegen: van het intense verlangen naar God, naar de ervaring van God verlaten te zijn, van grote hoogten en jubel, tot diepe dalen en gevoelens van ontreddering, onmacht en wanhoop. De Psalmen vertellen het eerlijke verhaal over hoop, over verlangen, over verlossing, en de worsteling van de mens met God, met ervaringen van schuld, wroeging en haat. Deze prekenreeks sluit uiteraard aan bij het thema van 'Open Kerken' 2019, waarbij emoties dit jaar centraal staan. Op zondag 1 september, waarop we Scheppingszondag vieren, zal deze prekenreeks afgesloten worden met Psalm 104, een loflied over de Schepping.

- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 23 Juni 2019:     | Psalm 42 "verlangen"                |
| 30 Juni 2019:     | Psalm 7 "vergelding"                |
| 7 Juli 2019:      | Psalm 32 "vergeving/ schuld"        |
| 21 Juli 2019:     | Psalm 69 "reddeloosheid"            |
| 18 Augustus 2019: | Psalm 88 "depressie"                |
| 25 Augustus 2019: | Psalm 116 "verlossing"              |
| 1 September 2019: | Psalm 104 "Jubel voor de Schepping" |



## ***Berichten uit de oecumene***

Op oecumenisch vlak is er weer heel wat te vertellen. In het Bijbelhuis te Zevenkerken ging een Bijbelstudie door van drie namiddagen rond het thema geweld in de Bijbel. In een kleine groep van zo'n 18 mensen, verkenden we historische en culturele achtergronden, maar gingen we ook de confrontatie aan met Jozua 9–11. Het was een fijne groep, van katholieken en protestanten die elkaar ontmoetten in een zoektocht rond één prangende vraag: hoe kunnen we vandaag betekenis geven aan gewelddadige Bijbelteksten?

Zaterdag 25 mei was een bijzondere dag voor oecumenisch Brugge. Op deze dag vierde de orthodoxe parochie haar parochiefeest. In de eredienst ging metropoliet Athenagoras voor, samen met vader Bernard Peckstadt en de andere orthodoxe priesters en diakenen in Vlaanderen en Brussel, die voor deze dienst naar Brugge waren afgereisd. De orthodoxe kerk in België is een universele kerk, waar verscheiden orthodoxe stromingen elkaar ontmoeten. In de eredienst wisselden o.a. Nederlands, Frans, Russisch en Grieks elkaar af. Zeker zo bont en veelkleurig dus als de VPKB. Het meest indrukwekkend voor mij, was de zang, waarbij de priesters en het koor elkaar afwisselden en beantwoordden. Als oecumenische vriendin, was het heel bijzonder om samen met priester José Vercaemst en Mgr. Lode Aerts aanwezig te mogen zijn, en mee te mogen bidden. Zo krijgt de eenheid van de christenen vorm in Brugge. Na deze feestelijke dienst volgde nog een Agape-maaltijd vol lekkernijen uit verschillende landen. De Geest van eenheid en verbondenheid fladderde rond deze dag, want was het niet zijn vurige wens dat wij allen één zijn zoals Hij en de Vader één zijn (Joh 17:21)?

*Ds. Jannica de Prenter*





KAP 2019

### **Laten we de schepping vieren**

De schepping is van God. Laten we die omarmen met respect. Moge het koninkrijk van God een prioriteit zijn en niet ons eigen belang. Dat iedereen ervan profiteert: de zwaksten, planten en dieren in hun rijke diversiteit ! Laten we deze rijkdom koesteren en vieren !

De ontmoeting tussen jongeren uit het Noorden en het Zuiden van onze planeet heeft als doel om nieuwe mensen te leren kennen, het leggen van contacten, onderlinge uitwisseling, lachen, bouwen aan nieuwe verbanden, beleven van mooie ervaringen. Kortom, het maken van nieuwe vrienden. Gedurende het kamp werkt men mee in verschillende sociale projecten.

In het gezamenlijk delen gedurende een maand van onze vreugdes, ons verdriet, werken we samen in een partnerschap van zwart en blank, rijk en arm, Europees of Afrikaans om hen te ondersteunen die minder kansen hebben in dit leven.

**INFO EN REGISTRATIE:** [www.spj.be/KAP](http://www.spj.be/KAP)

## Terugblik Open Kerken en Pinksteren

We mogen terugkijken op twee feestelijke erediensten. Beide diensten stonden in het teken van het liefdesvuur, en daarbij moest natuurlijk *Shir hashirim*, het lied der liederen, ook wel bekend als het boek 'Hooglied', klinken. Op zondag 2 juni waren het de gedichten uit Hooglied 5 en 7 die centraal stonden. We ervaarden de ritmische cadans in de lezingen, doordat de stemmen van de bruid, de bruidegom, de broers en de meisjes van Jeruzalem door verschillende gemeente-leden werden vertolkt. In de verkondiging ging het over het minnespel der geliefden. Het spel der geliefden is als eb en vloed, als golven van vervoering die je overspoelen, en zich weer terugtrekken; het spel van aantrekken en afstoten, van komen en van gaan. Het koor bracht verschillende vierstemmige liederen over de liefde, in een mooie afwisseling met de samenzang van de gemeente. Met een knipoog naar het lied 'uit vuur en ijzer' werden er aan het einde van de dienst snoepjes uitgedeeld die zuur en zoet zijn.

Na de dienst werd de tentoonstelling over Hooglied, die samengesteld werd door Dhr. Johan Delameillieure en eerder te bezichtigen was in het Bijbelhuis, feestelijk geopend met een hapje en een drankje.

Ook de pinksterdienst op 9 juni was feestelijk. Er was speciale aandacht voor de kinderen. Eva en Aron werden uitgedaagd om de kaarsjes, die voorzichtig brandden op twee cupcakes uit te blazen. Maar pinkstervuur laat zich niet zo makkelijk doven, want wanneer de vlammetjes heet genoeg waren, schoten ze na het doven na enkele seconden weer in vlam. Dat is dus Pinksteren. Een vuur dat niet te





doven is, en dat in de harten van de mensen ontvlamt. Dat werd symbolisch uitgebeeld op de kijktafel: de ronde kaarsen in kleuren van geel, oranje en donkerpaars verbeelden de veel-kleurigheid van de vroege kerk. Allemaal hebben ze vlam gevat, en spreken ze in vurige liefdestaal, de taal van het hart op de tong. In die taal herkennen ze elkaar, en leren ze elkaar verstaan. Waar mensen de taal van de liefde spreken, worden grenzen doorbroken. Liefde herken je ook in

de prachtige bloembos naast de kijktafel. De bloemen in paars, rood, oranje en geel lijken wel direct te komen uit de tuin der liefde in Hooglied 4, die tuin waar de bruidegom mag binnentreden en zijn bruid doorwaait. En de oranje vogelbekken lijken wel op vlammen.

Veni sancte spiritus!

*Kom, Adem, Geest, steek ons aan.  
Mooi licht, overstroom de afgrond  
van ons hart.*

*Waa in mij,  
steek mij aan.  
Adem mij open.*

*Ds. Jannica de Prenter*

## **Reminder**

### **Zingen is tweemaal bidden**

Op woensdag 12 juni gaat de vierde en laatste bijeenkomst van 'Zingen is Tweemaal bidden' door. Deze keer trekken we naar Pinkstergemeente de Kruispoort voor een zang- en bidavond rond Pinksteren. Een avond rond de werking van de Heilige Geest, die ons in vuur en vlam wil zetten. Adres: Dampoortstraat 168, 8310 Brugge, van 19.30 uur tot 21.00 uur.

### **Studiedag over heiligheid**

Op maandag 1 en dinsdag 2 juli zijn er twee studiedagen in Brugge rond het thema 'wees heilig, want ik ben heilig'. Tijdens deze studiedag zal de sessie over het Oude Testament door Ds. de Prenter verzorgd worden. Meer informatie vindt u ook in de kerkbode van mei 2019, of in de folders die achter in de kerk liggen.

## **Agenda**

12 juni	19.30 uur	Zingen is tweemaal bidden Pinkstergemeente Brugge**
15 juni	9.30 uur	Districtsvergadering Oostende
17 juni	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering
Iedere vrijdag	19.30 uur	Bijbelkring
Iedere zaterdag- en zondagnamiddag	14.00 – 17.00 uur	Tentoonstelling Open Kerken
1 en 2 juli		Studiedagen Brugge: "Wees heilig, want ik ben heilig"

\*\* = *Een organisatie van de oecumenische werkgroep  
"Samen rond de Bijbel"*

*Adres Pinkstergemeente 'de Kruispoort'  
Dampoortstraat 168, 8310 Brugge*

## **Erediensten 10.00 uur**

### **ZONDAG 9 Juni; Pinksteren** **Gezinsdienst**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lector	Dhr. P. Harrewijn
Lezen	Joël 3:1-5; Hand 2:1-13 en Joh 20:19-23
Organist	Dhr. Dimos de Beun
Babyoppas	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

### **ZONDAG 16 Juni**

Predikant	Ds. G. Schouten <i>-emeritus predikant (Berchem), oud-predikant Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Organist	Mevr. Anja van Holst
Babyoppas	Vrijwilliger
Collecte	Faculteit
Koffiedienst	Mevr. M. Lammens

### **ZONDAG 23 Juni**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. G. Labeur
Lezen	Psalm 42 "verlangen"
Organist	Dhr. Alexander Vangaever
Babyoppas	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. W. ten Kate



## **ZONDAG 30 Juni; Kindernevendienst**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lector	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Lezen	Psalm 7 “vergelding”
Organist	Mevr. Lieve Vercruysse
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Protestantse Solidariteit
Koffiedienst	Fam. J. Klifman

## **ZONDAG 7 Juli; Heilig Avondmaal**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Dhr. P. Harrewijn
Lezen	Psalm 32 “vergeving/ schuld”
Organist	Dhr. Piet Vandenkerkhove
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. P. Luteijn

*Koffiedienst loopt als volgt door:*

*14 juli Dhr. A. Eversen&Mevr. Moghadam. 21 juli Mevr. J. Lagauw-Wage. 28 juli Fam. W. Buijs. 4 augustus Fam. J. van Groenigen. 11 augustus Fam A. Deceuninck. 18 augustus Mevr. M. Lammens. 25 augustus Fam. W. ten Kate. 1 september Fam. J. Klifman.*

*Verder zie Kerksite “ACTIVITEITEN” ook voor andere activiteiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.*

## Voor de kinderen



Paulus schrijft een brief aan de christenen- in de provincie Galatië (Gal. 3:26-29). Daar legt

Hij uit, dat wie in Christus gelooft een eenheid vormt. Verschillen zijn niet belangrijk meer. Iedereen is welkom.



Hoe kan je zien dat dit een gastvrije gemeente is? Omcirkrel wat je vindt (6).

Schrijf eens wat volgens jou de belangrijkste dingen zijn die nieuwe mensen over onze gemeente moeten weten.



## **KERKENRAAD**

### **Predikant**

- **Ds. Jannica de Prenter,**
  - ☎ **050 35 50 84.**
  - **e-mail: j.a.deprenter@gmail.com**

### **Ouderlingen**

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36  
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

### **Diakenen**

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66  
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62  
Zandwege 10, 8490 Varsenare

## **Bankrekeningen**

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge  
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie  
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)  
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden  
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)  
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt maandelijks  
behalve in januari en juli*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:**

Dr. J. de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**