



Verenigde Protestantse  
Kerk in België

[vpkb.be](http://vpkb.be)



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## Blz.

1	Inleidend woordje
2	Overdenking: zaaien, wachten, oogsten ...
7	Babelatelier over Maria van Magdala
8	Tijd om te troosten met 'leven en dood anders'
9	Berichten van vzw 'de Vrienden'
12	Optreden "Le Tre Voci"
13	Optreden Amazing Grace Choir
14	Zeeuws-Vlamingen op bezoek
15	Van het District Oost- & West-Vlaanderen
16	Wel en Wee
17	Reminder
19	PROJOP Jongerendag
19	Agenda
20	Erediensten 10.00 uur
22	Voor de kinderen
24	Bijbelleesrooster

## *Inleidend woordje*

De herfst is in aantocht. Dat is ook in deze kerkbode voelbaar. In de overdenking wordt u meegenomen naar de parabel van de zaaier. Wat heeft het hart met vruchtbare aarde te maken, wat wil de zaaier die zijn zaad maar blijft uitzaaien ons zeggen, en hoe word je vruchtbare grond? We kijken ook nog even terug naar de voorbije zomer. Mevr. Dany Constant blikt terug op de daguitstap op 31 augustus waarbij enkelen van ons in een treintje op reis gingen, en de bezochte tentoonstelling over de Spaanse barok-meesters. Ook deze maand is er weer heel wat te doen en te beleven. U kunt meedoen aan de Bijbelstudie over Prediker. De tijd daarvoor is rijp. Als de bladeren bijna beginnen te vallen, is het de uitgelezen tijd om na te denken over de zin van het leven. Daarnaast is er ook de feestelijke oogstdankdienst op 20 oktober in Oostende, waar we ons op voorbereiden en er zijn een aantal nieuwe activiteiten: het Babelatelier en het project 'leven en dood anders'. Namens de redactieraad van de Brugse kerkbode wens ik u veel leesplezier.

*Ds. Jannica de Prenter*



## **Mattheus 13:1-9**

<sup>1</sup> Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. <sup>2</sup> Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. <sup>3</sup> Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: 'Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. <sup>4</sup> Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. <sup>5</sup> Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. <sup>6</sup> Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had, droogde het uit. <sup>7</sup> Weer een ander deel viel tussen de distels, toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. <sup>8</sup> Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. <sup>9</sup> Laat wie oren heeft, goed luisteren!'

### **Herfst: tijd om de oogsten en te zaaien**

Hoewel de bomen en het gras nog friscgroen ogen, dient de herfst zich alweer aan: de avonden worden frisser en korter, en de eerste gevallen bladeren liggen op de stoep. Het woordje herfst komt van het Germaanse 'harbista', dat later in het Oud-Hoogduits 'herbist', en daarna in het Duits 'Herbst' werd. Herfst is van oudsher tijd om te oogsten. In de herfst zaait de natuur zich bijna verkwistend uit, zoals de bladeren aan de bomen weer langzaam kleuren in geel, oranje en rood, en de aarde bedekken met een dekentje vol voedsel. De aarde geeft haar vruchten in overvloed: pompoenen en kalebassen in alle kleuren, appels en peren klaar voor de pluk, rijpe, volle druiven, sappig en zoet... Maar herfst is ook een goede tijd om te zaaien. Door de voorbije zomerperiode is de grond nog vrij warm, waardoor de wortels van het ontkiemend zaad diep in de aarde kunnen reiken, en stevige wortels kunnen vormen. Zo kondigt de herfsttijd ook de winter aan, de tijd van het geduldig wachten, en uitzien naar nieuw ontluikend leven. Het najaar is daarom een mooie periode om na te denken over de parabel van de zaaier.

### **Jezus spreekt in geheimenissen**

De parabel van de zaaier is geen geïsoleerd stukje verhaal, maar behoort tot een grotere tekstuele eenheid. De parabel van de zaaier, de parabel van het zaad (vv. 13:24-30) en het mosterdzaadje (vv. 13:31-32), die van



het zuurdesem (13:33), het onkruid (vv. 13:36-42), de schat in de akker, de parel en het sleepnet (vv. 13:44-48), zijn door Mattheüs gegroepeerd in één hoofdstuk. Mattheüs heeft een goede reden om juist deze parabellen bij elkaar te zetten: allemaal gaan ze over het naderende koninkrijk der hemelen. Het verhaal speelt zich vermoedelijk af bij het meer van Galilea. Jezus is van huis gegaan, en zit aan de oever van het meer, uitkijkend over het water (Matt 13:1). Al snel wordt dat rustige moment doorbroken door grote plukken mensen – letterlijk ‘grote menigten’ (*polloi ochloi*) – die toegestroomd zijn, en hunkeren naar een woord van uitleg over het nieuwe koninkrijk waar Jezus het steeds over heeft. Jezus spreekt tot hen ‘in gelijkenissen’ (*en parabolais*). Met beelden van ontluikend zaad en vruchtbare grond, laat hij hen iets voelen van de eerste kiemen van licht, de eerste sporen, van ontluikende bevrijding die ook in hen uit-gezaaid worden. Terwijl de leerlingen een uitvoerige exegese te horen krijgen (vv. 13:18-23), spreekt Jezus tot de menigte in ‘*mustèria*’, in ‘geheimenissen’. Een deel van wat Jezus zegt ontglipt aan de aandacht, en verwaait als zaad in de wind. Ook voor de moderne lezer blijft deze parabel raadselachtig en mysterieus. Maar juist in de beeldrijke taal, zijn ook vandaag verborgen wijsheden te ontdekken.

### **Vier manieren van leren**

Jezus vertelt de menigte een verhaal over een zaaier. Hij zaait royaal, kwistig bijna. Het zaad valt voor een deel op de grond langs de weg, op de rotsgrond en tussen de dorens. Maar een deel komt ook terecht in goede, vruchtbare grond. Het getal vier werd in de Joodse-exegese van Jezus’ tijd regelmatig gebruikt om verschillende karaktereigenschappen en verschillende stijlen van ‘leren’ aan te duiden. Zo vinden we in de vroeg Rabbijnse ‘*Pirke Avot*’, de spreuken der Vaders, deze uitspraak: “er zijn vier verschillende manieren van leren: een spons, een zeef, een trechter en een zijgdoek: de eerste neemt alles op, de tweede onderscheidt het belangrijke van het onbelangrijke, bij de derde gaat het er het ene oor in, en het andere uit, en de vierde bewaart de droesem en laat de wijn lopen” (*Pirke Avot* 5:18). Ook Jezus lijkt het hier te hebben over vier manieren waarop Gods woord ontvangen kan worden. Er zijn mensen bij wie het woord niet beklijft. Ze leggen het naast zich neer, als iets waar ze achteloos langs lopen, aan de kant van de weg. Bij anderen schiet het zaad vlug op. Ze zitten vol enthousiasme en plannen. Wat bij hen

ontbreekt is de verworteling. Wat gezaaid werd verschrompelt en verdroogt, het schroeit weg in de zon. Bij anderen valt het zaad tussen de distels. Wat hen steekt en prikt aan onheil en aan kwaad, overwoekert het opkomend groen. Bij sommigen valt het zaadje echter in goede aarde. De grond is vruchtbaar en goed onderhouden, zodat hun wortels diep in de aarde kunnen reiken, en het zaadje uitgroeit, tot een stevige plant, die vruchten geeft. Bij de één in honderdvoud, en bij anderen zestig- of dertigvoudig.

### **Houd je hart in de gaten**

Het gaat in de parabel van de zaaier om het worden van goede grond. Maar hoe doe je dat? De woestijnvaders die leefden in de



vierde eeuw, hadden een bijzondere kijk op deze vraag, en vergeleken het hart van de mens vaak met akkergrond. Eén van die woestijnvaders is Jesaja de Eenzame. Vanuit zijn monnikshuisje in de woestijn in Gaza, schrijft hij het boekje *'het bewaken van de geest'*. Zoals een boer over zijn oogst waakt, zo moet de ge-

lovige over zijn hart waken, want het gevaar van doornen, distels en schimmels ligt overal op de loer. Jesaja schrijft: "pas als je sterft, vanaf de dag dat je adem niet meer door je neusgaten gaat, pas na die dag mag je stoppen met het bewaken van je hart". Een boer houdt zijn land goed in de gaten. Nadat het zaad een weekje in de grond zit, gaat hij kijken naar zijn akker. Of het zaad wel goed opkomt. Onkruid dat opschiet wordt weggehaald, en elke dag controleert hij of het groene loof niet aangetast wordt door schimmels. Wees waakzaam! Dat is de boodschap van Jesaja. Want ook in het hart kan het gaan schimmelen, van hebzucht en van afgunst. In de beddingen van onze ziel komen distels op, die al het goede overwoekeren. Kijk naar binnen, naar de gedachten en gevoelens die leven in je hart. "Behoed je hart meer, dan alles wat je moet behoeden, want daaruit ontspringt de bron van het leven" (Spr 4:23). God wil dat wij groeien, maar daarvoor is goede grond nodig.

## **De volharding van de zaaier**

Een belangrijk element in de parabel van de zaaier, is de zaaier zelf. 'De Zaaier' is misschien wel één van de mooiste schilderijen van Vincent van Gogh. Tegen de achtergrond een goudgeel veld van tarwehalmen, en een stralende zon die de akker met haar stralen verwarmt, is de zaaier aan het werk. De zaaier heeft iets onvoorwaardelijks.



**De Zaaier, 1888 (Kröller-Müller, Otterlo).**

Hij blijft zaaien, zelfs als een

deel van het zaad langs de kant van de weg, en tussen de rotsen valt. Hij blijft geven, zaait zijn liefde en genade uit, ondanks het besef dat niet al het gestrooide zaad goede vruchten zal voortbrengen. Met het beeld van de zaaier wordt iets heel wezenlijks over Jezus gezegd, dat Hij uitnodigende en uitdelende liefde is, die in ons ontkiemen mag.

## **Meewerken op de akker van je ziel**

Dat ontkiemen gaat niet vanzelf. Wij moeten ook mee willen werken aan het werk van de Zaaier. De Zaaier zaait zijn genade in de bodem van ons hart. Maar onze akkers zijn bezaaid met stenen en met distels, zodat niet alle zaadjes in goede aarde vallen. Meewerken aan het werk de Zaaier betekent berouwvol en nederig aan het werk gaan op de akker van je ziel. Daar is ook moed voor nodig. Het valt niet mee om je slechte eigenschappen, de stenen en de distels onder ogen te zien. Echte bevrijding begint in onszelf, op onze eigen akker. Een nieuw begin van leven ontkiemt, wanneer wij onze grond ompspitten, en alles aan rotzooi en overwoekerend kruid leren weghalen.

## **Goede aarde zijn: open en ontvankelijk**

Een mooi beeld van een hart dat ontvankelijk is voor de zaadjes die God in ons uitstrooit, zijn winterse akkers: omgeploegde grond, stil en wachtend op het zaad dat haar gegeven wordt, en dat in haar ontkiemen mag. Die weidse, lege akkers, zijn ook een mooi beeld van de menselijke ziel. Het is pure, open

ontvankelijkheid. Alleen in omgeploegde aarde, kan het zaadje diep in de grond reiken. Zo heeft Gods woord ook een open hart nodig, een vruchtbare bedding, waarin het wortelen kan, zodat



nieuw leven opkomt dat vrucht kan dragen. Het is Gods wil dat wij vrucht dragen en opbloeien voor elkaar en voor zijn aangezicht. Het zijn de vruchten van de Geest die hij in ons uitzaaien wil: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goed-

heid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal 5:22). De levensles die de parabel van de zaaier aan ons meegeeft is misschien wel dit: houd je hart in de gaten. Open je ogen en je oren voor wat er opkomt aan stenen en distels. Neem de hebzucht weg, ga de strijd aan met jaloezie en met boosheid, om ruimte te geven aan Gods Geest. Moge ons dat gegeven zijn: dat ons hart mag zijn als een winterse akker, open en ontvankelijk, wachtend op de komst van de Zaaier.

*Ds. Jannica de Prenter*

### *Bronvermelding*

Mattias Rouw, *Zonder Schuld: Woestijnvaders over vernieuwd leven*. Barneveld: Uitgeverij Brandaan, 2017.

Mattias Rouw, *Woestijnvaders: Inspiratie voor nu*. Barneveld: Uitgeverij Brandaan, 2015.

### *Bij de afbeeldingen*

Afbeelding 1 (toegang 19-09-2019); <https://www.allotment-garden.org/vegetable/potatoes/potato-fertiliser-program-program-npk-requirements/>

Afbeelding 2 (toegang 19-09-2019); <https://historiek.net/schilderijen-van-vincent-van-gogh/63131/>

Afbeelding 3 (toegang 19-09-2019); <https://zoom.nl/foto/landschap/akker-in-de-winter.1055960.html>



## ***Babelatelier over Maria van Magdala***

Vanaf eind september is er weer een Babelatelier. Onderwerp van gesprek is dit keer: Maria van Magdala. Doorheen de geschiedenis is ze bekeken als zondares, minnares, apostel en mystica. In zeven tastgesprekken gaan sprekers en publiek met elkaar aan de bab(b)el over deze bijzondere Bijbelse figuur. Tijdens de laatste avond in juni zal er ook een protestants geluid klinken, want dan ben ik uitgenodigd om te spreken over vragen als: hoe zit het nu eigenlijk met de vrouw in het ambt? Wat betekent Maria van Magdala voor mij als predikant? En welke toekomst is er in de kerk voor haar getuigenis?



Het Babelatelier is een initiatief van YOT i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken en Motief vzw. Achterin de kerk liggen folders. Meer info vindt u ook op:

<https://www.yot.be/nl/babelatelier>

*Ds. Jannica de Prenter.*

## Tijd om te troosten met 'leven en dood anders'

Afgelopen jaar ging op 1 november het project 'leven en dood anders' van start. Op de begraafplaats van Ver-Assebroek, konden mensen een wandeling maken langs een stemmig parcours van lichtjes. Het is een wandeling om even stil te vallen, en aandacht te hebben voor verdriet, en de lege plaats die dierbare overledenen achterlaten. Er waren gedichten en muziek om naar te luisteren, je kon een steentje verleggen in een labyrint van lichtjes, of gewoon aanschuiven voor een kopje koffie. Aan dit project deden o.a. Pastorale Eenheid Sint-Trudo, YOT en het Huis van de Mens mee. De tweede editie gaat opnieuw door op 1 november, van 18.00-20.00 uur. Dit keer doet ook onze gemeente mee. Naar het idee van het EO programma 'bakkie troost', zal ik samen met Anja aanwezig zijn. Het 'bakkie troost', zal wel 'bankje



De kleine troost

**Kolet Janssen over troost**  
maandag 7 oktober 2019 - 14 u.  
OC Sparrenhof (Dries 4 - Assebroek)

deelname is gratis - bij voorkeur vooraf inschrijven a.u.b.  
050 35 89 34 - secretariaat@sinttrudo.net

troost' worden, waar mensen aan kunnen schuiven voor een kop koffie en een luisterend oor. Naar protestantse gewoonte geven we Bijbelse wegwijzers aan de bezoekers mee, woorden van troost, als een lichtpuntje in het donker. Meer informatie over dit project mag u binnenkort verwachten. Pastorale Eenheid Sint-Trudo nodigt ons ook van harte uit voor de bijeenkomst op maandag 7 oktober, waar mevr. Kolet Janssen zal spreken over troost.

*Ds. Jannica de Prenter*



een initiatief van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek in samenwerking met Samana



## *Berichten van vzw 'de Vrienden'*

### **Terugblik: de jaarlijkse uitstap van vzw 'de vrienden' op zaterdag 31 augustus 2019**



#### **Tsjoeke tsjoeke ... tuut**

Het was nog wel wat fris, toen de 22 deelnemers aan de uitstap in Sijsele op het treintje stapten, maar het beloofde een warme, zonnige dag te worden. Stipt om 10u werd het startsein gegeven en reden we over het dorpje Donk naar het prachtige tuincentrum Bomberna, voor een kop koffie en een wandeling doorheen tuindecoraties, planten, bloemen en nog heel wat fraais. De volgende stop was het restaurant "De Tol" in Eede (NL.). De tafels stonden gedekt op het ruime terras onder de parasols en dat was ook nodig, want de zon had intussen de 25 graden bereikt. De enorme hoeveelheden mosselen, paling in de room en ribbetjes werden door allen fel gesmaakt.

De koelte van de grote kerk in Middelburg werd -zo mogelijk- nog meer "gesmaakt". Terwijl ondergetekende wat vertelde over "onze" Bladelin en "zijn" Middelburg, verdwenen kasteel inclusief, lieten enkelen het Vlaamse spreekwoord "'t maagtje gevuld, 't hertje vraag de ruste" niet aan zich voorbij gaan. Ach, de heerlijke koelte van Gods huis! Intussen waren de meegebrachte flesjes water in het treintje zo ongeveer aan hun kookpunt en werd er gesmacht naar koel.... bier. Dat werd gevonden op het terras van Café 't Pleintje



in Donk, onze laatste halte. Dreigende onweerswolken en een fikse opkomende wind konden de pret niet derven. Toen we rond de klok van half zes opnieuw Sijsele bereikten, was de zon alweer van de partij en namen de deelnemers, goed gemutst, afscheid van elkaar.

### **Replica van een werk van Rogier van der Weijden**



**(origineel hangt in Berlijn)**

### **Terugblik: bezoek aan de tentoonstelling "Spaanse meesters van de Barok" op donderdag 12 september 2019**

13 deelnemers tekenden stipt present aan de ingang van het Memlingmuseum voor een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling. Allen kwamen er gratis in, op vertoon van hun I.D. en konden zelfs een ploozitje krijgen tegen rugpijn en tegensputterende benen. Ondergetekende leidde haar groepje belangstellenden langs blozende Maria's, huilende Maria's, blote Jezuskindjes, gerimpelde en uitgemergelde heiligen en een doorboorde Sebastiaan, allen in het teken van de Contra-Reformatie made in Spain. Na zo'n 45 minuutjes was het welletjes geweest en werden de gereserveerde plaatsen op het terras van het Italiaanse restaurant in Oud Sint-Jan met een niet-alledaagse gretigheid

ingenomen. En of mijn wit wijntje smaakte! Italiaanse vino na Spaanse santo .... je moet het hebben meegemaakt!

### **Uitnodiging: BBQ op zaterdag 5 oktober 2019 om 18u30**

Ook dit jaar hebben we -voor de derde keer al- onze BBQ toevertrouwd aan traiteur Moeraert uit Sijsele. We starten met een cava of fruitsap als "maagopener". Dan volgt een keuze aan vlees, groentjes, fruit, pasta, aardappelen, brood, boter en 3 soorten sauzen. De avond wordt afgesloten met koffie of thee en een versnapering.

Gemeenteleden betalen € 18, familieleden of vrienden mogen



deelnemen en betalen dan € 20. Aperitief en koffie zijn inbegrepen. Wijn, bier of frisdrank worden verkocht aan zeer democratische prijzen. Eventuele winst gaat naar ons goed doel, G.L.E.K.

De inschrijvingslijst hangt aan het mededelingenbord. De lijst wordt afgesloten op 29 september. Betalen gebeurt vooraf door overschrijving op de rekening van de "vzw. De Vrienden".

Alvast smakelijk !!

*Dany Constant*

# le tre voci

## 15 november 2019

Paul Degroote en Geert Vandepitte (tenor)  
Herman Leupe en François Vantournhout (bariton)  
Marc Depypere (bas)



Vrijdag 15 november 2019 om 20u in 't Keerske (Keersstraat 1 in Brugge)  
kaarten €10 (leden vzw €8)  
Verkrijgbaar bij Dany Constant (050/385037) [constant.dany.dc@gmail.com](mailto:constant.dany.dc@gmail.com)

## ***Optreden Amazing Grace Choir***

Op zaterdag 19 oktober verwelkomen wij het Amazing Grace Choir uit Tholen. Het Amazing Grace Choir heeft een bijzondere band met de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Dit koor is vooral bekend geworden van de Flashmob op Prinsjesdag 2016, waarbij ze het lied 'Amazing Grace' ten gehore brachten in het regeringsgebouw in Den Haag. In oktober maken ze een drie-daagse reis naar Londen, en maken ze een tussenstop in Brugge. Naast 'Amazing Grace', zullen ze onder leiding van Dhr. Peter Wildeman nog een aantal andere mooie liederen laten horen: Abide with me, Halleluja (Händel), a Prayer for our time, Whol mir dass in Jesum habe en Sing for Joy. Ze hebben heel wat aanhang bij zich en zullen ongeveer met 75 man zijn, maar er is plaats voor enkelen van onze gemeente om mee te luisteren. Dit kleine concert gaat door op 19 oktober om 15.30 uur.



## ***Zeeuws-Vlamingen op bezoek***

Op zaterdagmiddag 14 september kregen we bezoek van de Vrije Evangelische Gemeente uit Nieuwvliet. Onder leiding van Pascal Lauwaert en zijn echtgenote waren zij naar Brugge getogen voor een vrijwilligersdag. Op een stralende zaterdagmiddag is het lastig parkeren in Brugge... het was dus even zoeken voor onze vrienden uit het 'landje apart'. Na een wandeling vanaf het station, stonden koffie, thee en koffiekoeken klaar. Dat ging er natuurlijk wel in. Daarna volgde een historische uitleg over het protestantisme in Brugge en het ontstaan van onze gemeente, waarbij heel wat dwarsverbanden met Zeeuws-Vlaanderen te ontdekken zijn, want het dorpje Aardenburg is verschillende keren toevluchtsoord geweest voor gevluchte protestanten.



Na deze uitleg, nam de stadsgids hen mee voor een rondleiding door het mooie Brugge. Ook daarbij was de link met Zeeuws-Vlaanderen duidelijk aanwezig, want de rondleiding ging over 'Brugge Waterstad', waarbij bijzondere aandacht uitging naar de oude voorhavens in Damme, het Zwin en Sluis. Het was een mooie ontmoeting over land & kerk-grenzen heen. Bij het afscheid klonk een vraag: komen jullie ook eens buurten over de grens? Die uitnodiging gaan we zeker onthouden.

*Riek van de Westeringh en Jannica de Prenter*



## ***Van het District Oost- & West-Vlaanderen***

Op zaterdag 14 september vond de districtsvergadering plaats in ons Keerske. Wij kwamen met 29 stemgerechtigde leden samen om het reilen en zeilen binnen ons district te bespreken.

De zorg om de vacante gemeentes blijft bestaan, maar met behulp van de consulenten is men volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe predikant.

Zo zal op zondag 3 november om 15.00 uur dr. Eleonora Hof ingezegend en bevestigd worden in de gemeente **Ieper**.

**Kortrijk** en **Ronse** gaan in gesprek met een kandidaat en in **Knokke** worden de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd. Daarna kan de procedure tot het zoeken van een predikant hier verder gaan. In **Geraardsbergen** is er door de ARPEE een nieuwe bestuursraad aangesteld. Nu heeft men tot april 2020 tijd om een project uit te schrijven. Dit met behulp van districtsbestuur en gemeente Horebeke.

De grote uitdaging blijft om vormen van samenwerking tussen kleinere gemeenten te stimuleren. In de Westhoek komen de kerkenraden regelmatig samen om komende samenwerking te bespreken. Dit evalueert positief.

Tijdens deze districtsvergadering las Andries Boekhout fragmenten voor van de ingezonden antwoorden op de vraag van de werkgroep: “Waar komt uw gemeente vandaan?” Daarna moest men raden over welke gemeente het ging. Het betrof de geschiedenis van de plaatselijke kerken. Zo leerden we elkaar op een leuke manier beter kennen. Volgende keer staat volgende vraag centraal: “Waar zou de gemeente naar toe willen?”

Ook werd het tussentijdse rapport van de nationale werkgroep Eigentijds Kerkzijn besproken door Eleonora Hof. Zij zijn in de afgelopen tijd vooral bezig geweest met de vraag “Hoe een nauwere samenwerking tussen de gemeenten onderling stimuleren?” Er wordt een feedback verwacht vanuit het district.

De synodedocumenten werden uitgedeeld en zullen op de vergadering van 21 oktober worden besproken. Op de Synode van 9 november zullen de afgevaardigden van ons district de mening van het district vertolken.

*Riek ten Kate-van de Westeringh*

# wel en wee...

Wel..... handen die dragen, die voelen laten: jij mag er zijn. Wees jezelf, wordt jezelf, wordt jezelf voor anderen. Gastvrijheid. Handen in elkaar gelegd, dat zou kerk kunnen zijn, dat is een opdracht: een netwerk van verbondenheid; een haard van vrede. Een plek van hoop. Met andere woorden een missionaire kerk.

De afgelopen maanden hebben verscheidene mensen dat ook zo ervaren en zij voelen zich thuis in ons midden te Brugge. Monika C, Katrien E, Jacob L, Erik C, Dirk T, Margaretha D, Leen D en Myriam W hebben zich als lid of sympathisant aangemeld. Wij heten hen hartelijk welkom en bidden dat in hun leven het teken van vrede zichtbaar mag worden: de verbondenheid tussen God en mens. Dat zij voor gewone mensen blijde boodschap zijn.

Wel en wee... wil een rubriek zijn waarin u vreugdevolle familie-berichten of ook droevig nieuws kunt melden. Onbekend maakt onbemind; *uit het oog: uit het hart*, mag bij ons niet voorkomen. Ook nieuwe leden kunnen hier gebruik van maken om zich voor te stellen .

Meldt uw bericht bij voorkeur via mail bij

[albert.eversen@hotmail.com](mailto:albert.eversen@hotmail.com)

voor de 17<sup>e</sup> oktober. (volgende deadline)

## Reminder

### **Oogstdankdienst op 20 oktober in Oostende**

Zoals u reeds in de kerkbode van september hebt kunnen lezen, zal er op zondag 20 oktober een gezamenlijke oogstdankdienst zijn in Oostende. Op deze dag staan we in het bijzonder stil bij het Loofhuttenfeest. De eredienst zal doorgaan om 10.30 uur, in de Hazegraskerk aan het Rachel Lancweertplein in Oostende. Na de eredienst zal er een Potluck-lunch zijn, en is het mogelijk om deel te nemen aan een rondleiding in de synagoge van Oostende o.l.v. Dhr. Daniël Kalter. Hierbij het programma voor deze dag nog eens op een rijtje:

- 10.30 uur: Eredienst
- 12.45 uur: Potluck-lunch
- 14.00 uur: Wandeling
- 14.30 uur: Synagogebezoek
- 15.45 uur: Einde



De lunch in de namiddag heeft de vorm van een Potluck. Dat betekent dat u gevraagd wordt om een gerecht mee te brengen, dat u delen kunt met anderen. U mag zo creatief zijn als u wilt. Een tip die we meegeven is om te denken aan groente of fruit. Dat past immers heel mooi bij het herfstige Loofhuttenfeest. Voor drankjes tijdens de lunch, wordt gezorgd. Gelieve ook uw naam te noteren op het inschrijvingsblad, dat u vinden kunt op het mededelingenbord, zodat wij aan Andries en Alida kunnen doorgeven met hoeveel personen wij aanwezig zullen zijn. Als u vervoer nodig heeft en wilt meerijden met iemand, kunt u dit ook aangeven op het inschrijvingsblad.



Tenslotte nog dit: omdat de eredienst op 20 oktober in het teken staat van de dank om de oogst, doen wij samen met Oostende mee aan een inzamelingsactie voor vzw Jakoeboe. U kunt voedingsmiddelen -liefst producten die lang houdbaar zijn – deponeren in één van de

plooi bakken in de gang van onze kerk. Het belooft een feestelijke dag te worden. Heel warm aanbevolen door onze kerkenraad.

*Ds. Jannica de Prenter*

### **Bijbelstudie over Prediker**

In het najaar is er een Bijbelstudie over het boek Prediker. De dichter, die zichzelf 'Kohelet' noemt, heeft het steeds over 'lucht en leegte', wanneer hij nadenkt over de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van het leven. Kohelet onderzoekt de zin de tijd, de seizoenen, werk, relaties en ouderdom. In deze Bijbelstudie lezen we met elkaar gedichten, en krijgt u steeds uitleg over achtergronden, de structuur van de gedichten en belangrijke begrippen. Naar aanleiding van de gedichten gaan we ook in gesprek over levenswijsheid. Het is mogelijk om deze Bijbelstudie in een middaggroep of avondgroep te volgen. Deze Bijbelstudie is gratis en is voor iedereen die de Bijbel beter wil leren kennen. De bijeenkomsten gaan steeds door in 't Keerske, en zijn onder begeleiding van ds. Jannica de Prenter.

**Bijeenkomst 1:** 'Lucht en leegte: zoeken naar een zinvol leven' (Prediker 1:1-13; 2:1-11 en 5:18-19), donderdag 3 oktober, groep 1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.

**Bijeenkomst 2:** 'Werk, werk, werk: de zin en voldoening van ons zwoegen' (Prediker 2:17-23 en 5:9-19) en 'alles onder controle' (Prediker 3:1-11 en 9:1-12), donderdag 17 oktober groep 2 van 19.30-21.30 uur, en groep 1 op vrijdag 18 oktober van 14.00-16.00 uur.

**Bijeenkomst 3:** 'Het is niet goed dat de mens alleen is: over de zin van relaties' (Prediker 4:7-12 en 7:25-29), donderdag 31 oktober, groep 1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.

**Bijeenkomst 4:** 'Kennis brengt me aan de top' (Prediker 1:12-18; 2:12-16; 8:16-17 en 12:12-14), donderdag 14 november, groep 1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.

**Bijeenkomst 5** 'In een gezond lijf leef ik lang' (Prediker 11:7-12:8) en 'leven in overvloed' (Prediker 12:9-11), donderdag 28 november, groep 1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.

***Opgelet: bij bijeenkomst 2 is er een wijziging voor groep 1. Deze bijeenkomst gaat niet door op donderdag, maar op vrijdag.***

Van harte welkom!

## ProJOP Jongerendag

13 oktober 2019  
10u-18u

# DE MOL

Locatie:  
Bijbelhuis Antwerpen  
Lange Dijkstraat 50  
2060 Antwerpen

Kosten: 20 euro  
Inschrijven:  
projopvpkb@gmail.com

Sp Adobe Spark

### Agenda

Iedere donderdag, (niet op de avonden van de Bijbelstudie)	19.30 uur	Bijbelleesgroep
03 oktober	14.00 uur	Bijbelstudie, groep 1
03 oktober	19.30 uur	Bijbelstudie, groep 2
05 oktober	18.30 uur	BBQ kerk *
07 oktober	14.00 uur	Voordracht "De kleine Troost", Sparrenhof Kerkenraad
15 oktober	19.30 uur	Bijbelstudie, groep 2
17 oktober	19.30 uur	<b>Bijbelstudie, groep 1</b>
<b>18 oktober</b>	<b>14.00 uur</b>	Optreden Amazing Grace Choir uit Tholen
19 oktober	15.30 uur	Oogstdankdienst VPKB Oostende
20 oktober	10.30 uur	Districtsverg. Aalst
21 oktober	19.30 uur	Bijbelstudie, groep 1
31 oktober	14.00 uur	Bijbelstudie, groep 2
31 oktober	19.30 uur	Leven en dood anders
01 november	18-20 uur	

\*= Een organisatie van de VZW "De Vrienden"

## ***Erediensten 10.00 uur***

### **ZONDAG 6 Oktober; Heilig Avondmaal**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. G. Labeur
Lezen	Hab 3:3-8,15-19 en Lc 17:1-10
Organist	Mevr. Sonia Willemse
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. J. van Groenigen

### **ZONDAG 13 Oktober**

Predikant	Dhr. A. Boekhout <i>-kerkelijk werker in Oostende</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. Piet Vandenkerkhove
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Mercy Ships
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

### **ZONDAG 20 Oktober**

#### **Gezamenlijke Oogstdankdienst in Oostende 10.30 uur**

Hazegraskerk, Rachel Lancsweertplein, Oostende  
**Geen dienst in 't Keerske Brugge**

Predikanten	Dhr. A. Boekhout <i>-kerkelijk werker in Oostende</i>
	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>

Uitgebreide informatie over deze gezamenlijke dienst vindt u in dit kerkblad en het kerkblad van september.

## **ZONDAG 27 Oktober; Kindernevendienst**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Lezen	Jer 14:1-10, 17-22; Lc 9-14
Organist	Dhr. Alexander Vangaever
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. W. ten Kate

## **ZONDAG 3 November; Heilig Avondmaal** **Reformatiezon­dag**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Lezen	Spreuken 10:24-32; 18:9-14; Rom 3:21-26
Organist	Mevr. Anja van Holst
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. J. Klifman

*Koffiedienst loopt als volgt door:*

*10 november Fam. P. Luteijn. 17 november Dhr. A. Eversen. 24 november Mevr. J. Lagauw-Wage. 1 december Fam. W. Buijs. 8 december Fam. J. van Groenigen. 15 december Fam. A. Deceuninck. 22 december Mevr. M. Lammens.*

*Verder zie Kerksite "ACTIVITEITEN" ook voor andere activiteiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.*



**Lucas 17: 11 - 19**

Lucas vertelt hoe Jezus 10 zieke mensen helpt te genezen. Eén ervan komt terug om hem te bedanken.



Kleur alle vakjes zoals je wil, maar de vakjes met een puntje in moeten dezelfde kleur hebben. Dan ontdek je iets wat veel als een symbool voor hulp gebruikt wordt.







Al deze mensen hebben hulp nodig.  
Maar weet jij welke ?



# Bijbelleesrooster Oktober

<b>1</b> dinsdag <i>1 Sam 22:6-23</i> Moordpartij	<b>8</b> dinsdag <i>1 Sam 25:36-44</i> Hartaanval	<b>15</b> dinsdag <i>1 Sam 30:1-15</i> Moord en brand	<b>22</b> dinsdag <i>2 Sam 1:17-27</i> Treurnis	<b>29</b> dinsdag <i>2 Sam 5:1-16</i> Machtsuitbreiding
<b>2</b> woensdag <i>1 Sam 23:1-13</i> Bevrijding en verraad	<b>9</b> woensdag <i>1 Sam 26:1-12</i> De geschiedenis herhaalt zich	<b>16</b> woensdag <i>1 Sam 30:16-31</i> Eerlijk delen	<b>23</b> woensdag <i>2 Sam 2:1-11</i> Twee koningen	<b>30</b> woensdag <i>Psalm 58</i> Vraag om vergelding
<b>3</b> donderdag <i>1 Sam 23:14-28</i> Achtervolging	<b>10</b> donderdag <i>1 Sam 26:13-25</i> Confrontatie	<b>17</b> donderdag <i>1 Sam 31:1-13</i> Vallen in je eigen zwaard	<b>24</b> donderdag <i>2 Sam 2:12-32</i> Burgeroorlog	<b>31</b> donderdag <i>Lc 18:9-17</i> Niet zoals die Farizeeër?
<b>4</b> vrijdag <i>1 Sam 24:1-8a</i> Respect	<b>11</b> vrijdag <i>1 Sam 27:1-28:2</i> Dubbelrol	<b>18</b> vrijdag <i>Lc 17:11-19</i> Tien gereinigd, één genezen	<b>25</b> vrijdag <i>2 Sam 3:1-16</i> Onderhandelingen	
<b>5</b> zaterdag <i>1 Sam 24:8b-23</i> (Zonder) kleerscheuren	<b>12</b> zaterdag <i>1 Sam 28:3-14</i> Geestelijke strijd	<b>19</b> zaterdag <i>Lc 17:20-37</i> Wordt geen zoutpilaar	<b>26</b> zaterdag <i>2 Sam 3:17-27</i> Wraak voor recht	
<b>6</b> zondag <i>1 Sam 25:1-19</i> Belediging	<b>13</b> zondag <i>1 Sam 28:15-25</i> Verlamd van schrik	<b>20</b> zondag <i>Lc 18:1-8</i> De aanhouder bidt	<b>27</b> zondag <i>2 Sam 3:28-39</i> Rouwbetoon	
<b>7</b> maandag <i>1 Sam 25:20-35</i> Wijs en dwaas	<b>14</b> maandag <i>1 Sam 29:1-11</i> Hoog spel	<b>21</b> maandag <i>2 Sam 1:1-16</i> Onverwachte reactie	<b>28</b> maandag <i>2 Sam 4:1-12</i> Moordaanslag afgekeurd	

Kijk ook eens op [www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl) voor andere leesplannen, of op [www.bible.com](http://www.bible.com) voor verschillende leesplannen op smartphone, tablet en computer.



### Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter**,
  - ☎ 050 35 50 84.
  - e-mail: [j.a.deprenter@gmail.com](mailto:j.a.deprenter@gmail.com)

### Ouderlingen

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36  
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

### Diakenen

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66  
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62  
Zandwege 10, 8490 Varsenare

## Bankrekeningen

### Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

### Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt maandelijks  
behalve in januari en juli*

**België – Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:**

Dr. J. de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek – Erkenningsnummer: P408440**