



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

## Blz.

1	Inleidend woordje
2	Overdenking: thuiskomen bij de vader
8	Oogstdankdienst op 20 oktober in Oostende
12	Reminder: Bijbelstudie over Prediker
12	Activiteiten tijdens de Vlaamse vredesweek
16	Tentoonstelling Spaanse barokmeesters
17	Terugblik daguitstap KAP-kamp
19	Terugblik OPEN KERKEN
20	Vrouwen in de Oorlog: Kivu
21	Afwezigheid predikant
22	Kerkenraadsverkiezingen op 29 september
22	Wel en Wee
23	Agenda
24	Erediensten 10.00 uur
26	Voor de kinderen
28	Bijbelleesrooster

## *Inleidend woordje*

In deze kerkbode is weer heel wat te lezen. In de overdenking wordt u meegenomen naar de parabel van de verloren zoon. Het gaat in dit prikkelverhaal van Lucas over de zoektocht om thuis te mogen komen bij de Vader, en daar vrede te vinden. Dat sluit gelijk aan bij de vredesweek, waar ook onze gemeente aan mee zal doen. In deze kerkbode vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten waar u aan mee kunt doen. Maar er staat nog meer voor de deur: de start-zondag met Potluck-receptie op 29 september, een gezamenlijke oogstdankdienst met VPKB Oostende op 20 oktober, de nieuwe Bijbelstudie over Prediker, en de tentoonstelling over de Spaanse barokmeesters vanuit vzw 'de vrienden'. Ook wordt er teruggekeken op de Tentoonstelling van Open Kerken en de daguitstap in Brugge van het KAP-kamp. U leest het al: een nieuw werkjaar is begonnen, en we gaan er weer fris tegenaan!

*Ds. Jannica de Prenter*



## **Overdenking: thuiskomen bij de Vader**

‘Een vader had twee zonen’. Lucas laat Jezus een verhaal vertellen over twee broers met een complexe familieband. Het verhaal doet sterk denken aan Jacob en Esau in Gen 25–33. Twee zonen verwickeld in een strijd om de zegen van de Vader, twee broers op zoek naar liefde en geborgenheid... weten dat je er mag zijn. Ook daarover gaat het in Lc 15. Maar wat is er allemaal te ontdekken in dat bekende verhaal over de verloren zoon?

### **Een prikkelverhaal**

Het bekende verhaal in Lc 15:11-32 wordt steevast betiteld als het ‘verhaal van de verloren zoon’. Maar eigenlijk gaat dit verhaal over twee zonen die verloren lopen. Zo begint het verhaal ook: ‘iemand had twee zonen’ (Lc 15:11). Het verhaal van de twee zonen is het derde verhaal in een reeks van drie gelijkenissen. Hier duikt het woordje ‘*parabolèn*’ op (Lc 15:3), een verhaal dat een vergelijking trekt. Het Griekse ‘parabel’ is de vertaling van het Hebreeuwse *māšal*, dat eerder prikkelverhaal betekent. Dat is ook precies wat hier gebeurt. Jezus vertelt drie verhalen die de toehoorder prikkelen om het verhaal op zichzelf te betrekken en zo tot een nieuw inzicht te komen. Het zijn verhalen die je prikkelen om op een andere manier te kijken, en een andere keuze te maken in het leven.

### **Waarom eet hij niet met ons?**

Het verhaal van de twee zonen is geworteld in een discussie over de vraag wie waardig is om met Jezus aan de maaltijd te zitten. Daarvoor moeten we teruggaan naar het begin van hoofdstuk 15. De Farizeeën en de Schriftgeleerden zijn boos en morren, zoals eens het volk van Israël in de woestijn. Vanaf een afstandje kijken ze afkeurend naar Jezus, en ze mopperen tegen elkaar, want Jezus ontvangt tollenaars en zondaars en hij eet met hen (Lc 15:1-2). Ze begrijpen niets van Jezus. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om juist met deze mensen, die zich openlijk hebben afge-

keerd van de Heer, een maaltijd te delen? Waarom eet Jezus niet met hen? Met zij die zo nauwkeurig en nauwgezet de Wet volgen?

### **Drie kansen**

Als reactie vertelt Jezus drie verhalen: drie kansen om eens kritisch naar jezelf te kijken, drie kansen ook om met andere ogen naar Jezus te kijken. ‘Een herder had honderd schapen’ (Lc 15:4). Zo begint het eerste verhaal. Het is een verhaal dat uitloopt op een feest, want de herder rust niet voordat hij het ene verloren schaap teruggevonden heeft, het in zijn armen sluit, en veilig terugbrengt naar de kudde. ‘Een vrouw had tien drachmen’ (Lc 15:8): het tweede verhaal. En ook hier is er vreugde, vanwege die ene drachme die teruggevonden wordt. En dan begint in vers 11, het verhaal van de twee zonen. Het verhaal geeft de toehoorder drie perspectieven, drie interpretaties van dezelfde gebeurtenis.

### **De jongste zoon**

Het verhaal begint met het perspectief van de jongste zoon. Lucas schetst het beeld van een vrijgevochten jongeman, vol avontuurszin en enthousiasme. Hij wil de wijde wereld intrekken, weg van het eentonige werk, en de voorspelbaarheid van het leven op het land. Hij vraagt zijn vader om zijn deel van de erfenis en vertrekt. Ver weg van zijn vader en zijn broer, leeft hij een ‘leven van overdaad’ en verkwist hij al zijn geld (Lc 15:13). Al snel slaat het noodlot toe, en wordt het vreemde land waar hij zich bevindt, getroffen door een hongersnood. Hij raakt alles kwijt, en lijdt aan honger en gebrek. Ten einde raad weet hij werk te vinden en mag hij bij één van de inwoners van het land de varkens hoeden. Daar zit hij dan: een mens op de knieën gedwongen, tussen de varkens in de modder, verlangend naar de peulen die de varkens te eten krijgen. Voor de Joodse lezer is dit het toppunt van vernedering. Nog dieper zinken kan haast niet. Wie in aanraking kwam met onreine dieren zoals varkens, was zelf onrein, en plaatste zich daarmee buiten de gemeenschap. Van het huis van de vader naar de varkenstrog. De vernedering is compleet.

## Op de knieën in de modder

Maar juist op dat moment, op die smerige plek, waar hij bijna vergaat van de honger en de dorst, gebeurt er iets. In de stilte van het veld, waar de varkens in de aarde wroeten, doorwroet hij zijn ziel. Hij denkt terug aan zijn vader, en beseft hoe goed hij het had. Hij verlangt ernaar om terug te keren, en thuis te komen bij zijn vader. Maar hij heeft ook diepe spijt van de domme beslissingen in zijn leven, en de pijn die hij zijn vader heeft gedaan. Wat er met de jongste zoon gebeurt is wat we ‘verootmoediging’ noemen. Geen smoesjes of ge-ja-maar. Hij belijdt schuld, en neemt zich voor om terug te keren naar de vader. Zelfs het minste baantje zal hij aanvaarden. Hij heeft de juiste woorden gezocht, en zal oog in oog met de vader zeggen dat hij het niet waard is om nog zoon genoemd te worden, en dat hij gezondigd heeft tegen de hemel en tegen zijn vader (Lc. 15:18-19).

## De opstanding van de jongste zoon

Dat moment van terugkeer beschrijft Lucas in vers 20. De NBV



zegt het zo: “hij vertrok meteen, en ging op weg naar zijn vader”. Toch dekt dit niet de lading van wat er eigenlijk gezegd wordt. In de Griekse grondtekst wordt het werkwoord *anistèmi* gebruikt. Dat doet uiteraard denken aan het woordje ‘anastasis’, en de zeer bekende anastasis of verrijzenis-icoon in de orthodoxe traditie, waarbij de Christus-figuur de gevallen mens uit de afgrond trekt, en de mens opricht, tot leven wekt. ‘Anastasis’ betekent dan ook letterlijk ‘opstaan uit de dood’. Wat hier gebeurt is de opstanding van

de jongste zoon. En zo schetst Lucas heel symbolisch de omkering van de jongste zoon: de mens die weer recht kan staan, de mens die terugkeert naar de vader.

### **In de armen van de vader**

Vanaf vers 21 switcht het verhaal naar het perspectief van de vader. De scene is ontroerend. In de verte ziet hij zijn zoon al aankomen, want hij heeft al die tijd op hem gewacht. De jongste zoon spreekt uit wat hij van plan was te zeggen. “Vader”, zo klinkt het, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden” (Lc. 15:21). Maar de vader wil daar niets van weten. Hij heeft zijn zoon onvoorwaardelijk lief. Hij rent op hem af, omhelst hem en kust hem (Lc 15:20). Rembrandt heeft de scene op prachtige wijze op het doek gezet. Het schilderij ademt liefde en warmte: de innige omhelzing, het verloren kind in de armen van zijn vader. Bij de vader is er niets dan vreugde. “Laten we eten en feest vieren”, zegt de vader, want mijn zoon was dood en is weer tot leven gekomen” (Lc 15:24). Het kind dat verloren liep, is terug gevonden, en mag zich welkom weten in het huis van de vader.



### **De oudste zoon**

Ook de oudste zoon is te herkennen in het schilderij. Hij staat op een afstandje, en lijkt zich af te sluiten. Dat de oudste zoon zich al even verloren voelt als de jongste zoon, horen we ook in Lucas terug. Hij begrijpt zijn vader niet. Van binnen loopt er van alles door elkaar. Afgunst, jaloezie, en boosheid om zijn broer,

die wel zijn eigen weg is gegaan. Zijn broer die alles verprutst heeft, en toch met open armen ontvangen wordt... en hij die altijd zo trouw is geweest, zo hard heeft gewerkt. Hij wordt overmand door boosheid, en wil niet naar binnengaan, waar het feest zich afspeelt (Lc 15:28). Het lukt hem niet om zich te verplaatsen in de goedheid en de barmhartigheid van de vader, en mee te doen in de vreugde om 'die zoon van hem', die thuisgekomen is (Lc 15:30).

### **De twee zonen in jezelf**

We kunnen de twee zonen soms in onszelf herkennen. Zowel de bitterheid van de oudste zoon, als het verlangen naar een thuis, kan van tijd tot tijd in ons leven. In het boekje *'Eindelijk thuis'* (2011), beschrijft Henri Nouwen hoe zeer hij zich herkend heeft in de oudste en de jongste zoon. Het verlangen naar een thuis, waar je onvoorwaardelijk welkom bent, en je liefdevol omarmd wordt, heeft lang zijn onrustig zoeken bepaald. Hij kon onmogelijk vermoeden dat juist verstandelijk gehandicapte mensen Gods zegenende en liefdevolle handen concreet zouden maken in zijn leven. Hij besloot zijn leven om te gooien, en pastor te worden bij een Arkgemeenschap, waar mensen met en zonder beperking met elkaar samenleven. Het was voor hem een thuis-komen, waar hij ook geconfronteerd werd met de oudste zoon in zichzelf: het kritische oog waarmee hij naar zichzelf keek, de weerstand om zichzelf te aanvaarden als kind van God, de angst voor afwijzing, het gevoel er uiteindelijk toch niet bij te horen.

### **Worden zoals de vader**

In de Ark leerde hij om te worden zoals de Vader. Na een leven lang worstelen met de twee zonen in zichzelf, ontdekte hij de roeping om de weg van de Vader te gaan. En dat is misschien ook waartoe Lucas ons allemaal uitnodigt: om te kijken met barmhartige ogen naar de oudste en de jongste zonen en dochters in ons leven. Om te bouwen aan een gemeenschap waar ieder mensenkind zich welkom mag voelen, en de vreugde boven de afgunst en de eenzaamheid uitstijgt. Mogen wij allen aangeraakt



worden door de Vader, en onszelf geliefd weten als zijn mens-kind. Pas als je die twee zonen in jezelf leert aanvaarden, kun je stappen zetten om te worden als de Vader. Vaak moeten we leren knielen, voordat we die liefde ontvangen kunnen. Hein Stufkens, schreef daar een sprekend gedicht over:

*Hij heeft het vaderhuis nog nooit verlaten,  
deed alles wat er van hem werd verwacht,  
genoot niet van het leven of met mate,  
heeft blind gehoorzaamd, enkel plicht betracht.*

*Die ander kon het nergens rooien  
want hem riep steeds een volgend avontuur.  
Hij at met zwijnen, sliep bij lichtekooien.  
Hartstocht dreef hem, heimwee, heilig vuur.*

*Mij werden beiden op den duur vertrouwd  
alsof ze twee van mijn gezichten tonen.  
Ik heb om hen geleden en gerouwd,  
maar leer ze nu omarmen als mijn zonen.*

Uit: *Alles danst*. Uitgave: La Cordelle, Cadzand, 2011.

Ds. Jannica de Prenter

## **Bronvermelding**

Henri Nouwen, *Eindelijk thuis: gedachten bij Rembrandts 'de terugkeer van de verloren zoon'*. Negende Druk. Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2011.

Anastasis-icoon: <http://thesaurosteseklesias.blogspot.com/2012/04/iconic-icons-resurrection.html> (toegang 21-08-2019).

'De terugkeer van de verloren zoon', Rembrandt van Rijn (ca. 1668).  
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Terugkeer\\_van\\_de\\_Verloren\\_Zoon](https://nl.wikipedia.org/wiki/Terugkeer_van_de_Verloren_Zoon) (toegang 21-08-2019).

## Oogstdankdienst op 20 oktober in Oostende

Kunt u zich de Israëlzondag op 30 september 2018 nog herinneren? Op deze dag ontvingen we de Oostendenaars in ons midden voor een feestelijke eredienst rond Jom Kipoer, ofwel: Grote Verzoendag. Dit jaar draaien we het om, en zullen wij naar Oostende trekken. Als pioniersplek, wordt VPKB Oostende begeleid vanuit de Brugse kerkenraad. Op tal van vlakken is de betrokkenheid op elkaar merkbaar. Regelmatig gaat Andries bij ons voor als gastpredikant, en ook tijdens de kerstzangavond en de Goede Vrijdagdienst zijn Andries en Alida steevast aanwezig. Bij een doop- of avondmaalsdienst in Oostende, is er dan weer een kerkenraadslid uit Brugge aanwezig. De verbondenheid met elkaar groeit en verdiept zich, en dat mag ook eens per jaar gevierd worden.

### Soekot: een vrolijk en inclusief feest

Dit jaar staat een ander Joods feest in de kijker: 'Soekot' of het Loofhuttenfeest, dat dit jaar begint op 14 oktober en eindigt op 20 oktober. Soekot wordt 6 dagen na Jom Kippoer gevierd, wanneer de oogst op haar einde loopt.



Het Loofhuttenfeest is het meest vrolijkste en uitbundigste Joodse feest: zeven dagen lang worden de gaven van het land gevierd. Wie Deuteronomium 16 erop naleest, wordt getroffen door de inclusiviteit van dit feest. Iedereen moet meedoen in de feestvreugde:

*Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest (Deut 16:13-15).*

## **Kwetsbaarheid**

Tegelijk gaat het Loofhuttenfeest ook over de kwetsbaarheid van de mens. Juist wanneer de aarde in al haar volheid uitbarst, wordt ook de tijd genomen om stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven, en dat het werk van onze handen, onze successen en ons streven, vergankelijk is. In het spoor van Lev 23:39-42, leeft men zeven dagen lang in Loofhutten, in hutjes gebouwd van palmtakken, riet en het gebladerte van loofbomen, waar je 's nachts de sterren doorheen kunt zien. De binnenkant van de 'soeka' wordt rijkelijk versierd met fruit, groente, korenaren en de slingers van kinderen. De loofhut is een verwijzing naar Israëls woestijntijd. Soekot is de liturgische herdenking van die reis naar Kanaän: het steeds weer opbreken en op weg gaan naar het land der belofte, het loven van de Ene in de tent der samenkomst, en leven van manna uit de hemel.

## **Kohelet**

Tijdens het Loofhuttenfeest wordt het boekje 'Kohelet' of Prediker gelezen. Kohelet gaat over de vluchtigheid van het leven. Kohelet noemt het 'ijdelheid'. Wat is de zin van ons zwoegen? Waarom gaat de zon op over goeden en over kwaden? Welke zin heeft het leven nog in onze ouderdom? Het zijn de diepzinnige en soms pijnlijke vragen die Kohelet stelt in zijn zoektocht naar wijsheid. En tegelijkertijd roept Kohelet ook op om te genieten en te ontspannen, om dankbaar en vrolijk al het goede van het leven te laten smaken. Dat heen en weer bewegen tussen kwetsbaarheid en vrolijkheid, tussen vergankelijkheid en genieten, maakt het boek Prediker uitermate geschikt om in het najaar, wanneer het Loofhuttenfeest gevierd wordt, te lezen.

## **Het sjokkelen met de loelav**

Een traditie die hoort bij het Loofhuttenfeest is het maken van de 'loelav': een bundeltje met drie mirtetakken (*hadassiem*), twee wilgentakjes (*aravot*), een palmtak (*loelav*) en een 'etrog', een citrusvrucht die wel wat op een citroen lijkt. Bij het horen van het dagelijks 'hallel' of de lofpsalmen (Ps 113–118) in de loofhut en de synagoge, wordt er zowel in de richting van de



hemel als de aarde, als de vier windrichtingen gezwaaid met het bundeltje, want zo verspreidt de vreugde zich over Gods aanwezigheid die in alle windstreken van de aarde de mens omringt.

### **Laat het water stromen!**

Ook water hoort helemaal bij het Loofhuttenfeest.

Zonder regen uit de hemel kan de aarde niet vruchtbaar zijn.



Aan het einde van Soekot wordt daarom om water gesmeekt. Tijdens de Tweede Tempelperiode bestond ook het waterritueel in Jeruzalem. In een vrolijke processie, zwaaiend met loelavs, trok men naar de Siloam vijver, waar de priester met een gouden kan het water schepte uit de bron.

Via de Waterpoort werd het water naar de voorhof van de tempel gebracht. Onder gejuich en trompetgeschal, werd de priester met zijn gevolg ontvangen. Ondertussen werd er gezongen en klonken woorden uit Jesaja 12:3 “vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van redding”. Psalm 118 werd ingezet, als een bede om voorspoed en regen voor de oogst van het komende jaar. Daarna goot de priester het water op het altaar en klonk de zegenwens: ‘Moge de Ene regen geven!’ Het altaar dat driuift van fris, stromend water: het is een prachtig beeld van de Thora als levend water, de bron waaruit je drinken mag.

### **Een oogstdankdienst in de traditie van Soekot**

Op zondag 20 oktober zullen we geen loofhut bouwen en we zullen ook geen zeven dagen feest vieren. Wel zullen we een feestelijke oogstdankdienst in de traditie van Soekot met elkaar vieren. Oogstliederen, typisch Joodse liederen, en één van de Hillel-psalmen mogen natuurlijk niet ontbreken. In het bijzonder zal het Loofhuttenfeest verbonden worden met Joh 7, waar Jezus zich

laat zien als de bron van redding: Hij is het levende water. Wij mogen toesnellen, en water putten uit zijn onderricht. Hij is het die onze dorst naar liefde en recht wil lessen. We kunnen alvast verklappen dat de eredienst op 20 oktober een feestelijke, interactieve gezinsdienst belooft te worden, met veel aandacht voor de kinderen. Aan deze dienst zullen zowel ons koor, als ook de Oostendse muzikanten hun muzikale bijdrage leveren.

### **Inzamelingsactie voor Jakoeboe**

Bij een oogstdankdienst hoort ook het aanbieden van goede gaven. We willen daarom een inzamelingsactie houden voor Jakoeboe, de vzw die zich in Oostende inzet voor het vluchtelingenwerk, en waar Andries en Alida nauw bij betrokken zijn. In de kerk komt daarom een kratje te staan, waar u voedingsmiddelen in kunt deponeren. Na de eredienst zullen de producten aan Jakoeboe aangeboden worden. We hopen natuurlijk op een mooie oogst. Heel warm aanbevolen dus!

### **Programma**

Op 20 oktober hopen we er een mooie dag van te maken met elkaar. De eredienst begint om 10.30 uur, in de Hazegras-kerk in Oostende, aan het Rachel Lancweertplein in Oostende. Na de eredienst zal er in de kerk een Potluck-lunch zijn. Wie deel wil nemen aan de lunch, wordt gevraagd koude hapjes mee te brengen. U bent helemaal vrij in wat u wilt maken. We geven echter wel een tip mee: denk vooral aan groente en fruit, want dat past helemaal bij het Loofhuttenfeest. Om 14.00 uur zullen we een wandeling maken naar de synagoge van Oostende. Daar zal Dhr. Daniël Kalter ons omstreeks 14.30 uur ontvangen voor een rondleiding. Ook zal hij ons wat vertellen over de hedendaagse betekenis van het Loofhuttenfeest voor de Joodse gemeenschap. Om 16.00 uur voorzien we het einde van deze dag. Opgelet: onze eigen kerk zal die dag gesloten zijn. Uiteraard zal gezamenlijk vervoer mogelijk gemaakt worden. Binnenkort zal er daarom een inschrijfblad op het mededelingenbord te vinden zijn. Gelieve uw naam te noteren als u aanwezig wilt zijn op deze dag. Op een later tijdstip zal dan afgestemd worden, wie de chauffeurs zullen zijn, en met wie u mee kunt rijden.

*Andries Boekhout en Jannica de Prenter*

## **Reminder: Bijbelstudie over Prediker**

Wat is er mooier dan het boek Prediker lezen in het najaar? Achtergronden, de structuur van de gedichten, en een gesprek over levenswijsheid... er is veel te ontdekken in de nieuwe Bijbelstudie. Hier het programma nog eens op een rijtje:

**Bijeenkomst 1:** 'Lucht en leegte: zoeken naar een zinvol leven' (Prediker 1:1-13; 2:1-11 en 5:18-19), donderdag 3 oktober, groep 1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.

**Bijeenkomst 2:** 'Werk, werk, werk: de zin en voldoening van ons zwoegen' (Prediker 2:17-23 en 5:9-19) en 'alles onder controle' (Prediker 3:1-11 en 9:1-12), donderdag 17 oktober, groep 1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.

**Bijeenkomst 3:** 'Het is niet goed dat de mens alleen is: over de zin van relaties' (Prediker 4:7-12 en 7:25-29), donderdag 31 oktober, groep 1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.

**Bijeenkomst 4:** 'Kennis brengt me aan de top' (Prediker 1:12-18; 2:12-16; 8:16-17 en 12:12-14), donderdag 14 november, groep 1 van 14.00-16.00 uur, en groep 2 van 19.30-21.30 uur.

*Ds. Jannica de Prenter*

## **Activiteiten tijdens de Vlaamse vredesweek**

### **Bouwen aan vrede: mag het wat m€€r zijn?**

Voor wie met vrede bezig is, is 2019 een bijzonder jaar, want dan gaat de 30<sup>e</sup> editie van de Vlaamse Vredesweek door, van 21 september tot 2 oktober 2019. Het thema van deze vredesweek luidt: 'mag het wat m€€r zijn'? Wie zich in wil zetten voor de vrede, moet ook in vrede investeren. De Vlaamse Vredesweek 2019 roept de federale regering dan ook op om meer in vrede te investeren.



## Vredeswandeling op 22 september

Op zondag 22 september kunt u mee doen aan een Vredeswandeling in Brugge, ook wel 'Profundo' wandeling genoemd. Tijdens deze wandeling bezoekt u het Huis van de Mens, de Protestantse en de Anglicaanse Kerk, en maakt u ook kennis met de Boeddhistische en de Islamitische gemeenschap. De wandeling begint en eindigt bij het Huis van de Mens. Aan het eind van de dag, van 17.00-18.00 uur, is er een klein concert vanuit verschillende levensbeschouwelijke tradities, met o.a. Koranrecitatie, Derwisj en gospelmuziek. De Profundo-wandeling is een activiteit van het *'Interlevensbeschouwelijk Netwerk Brugge'*, waar onze gemeente sinds kort ook in participeert. Het ILN hoopt zo verschillende gemeenschappen samen te brengen, en de onderlinge verbondenheid en dialoog te bevorderen.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.15 uur: Ontvangst

13.30 uur: Huis van de mens

14.15 uur: Verplaatsing

14.45 uur: 't Keerske (Protestantse & Anglicaanse Kerk)

15.45 uur: Verplaatsing

16.15 uur: Huis van de mens met voorstelling  
Zen Boeddhisme

17.00 uur: Concert met een drankje, kraanvogels vouwen  
voor Vredesweek

18.00 uur: Einde

U kunt u opgeven voor deze wandeling via [www.profundo.be](http://www.profundo.be). Mocht het niet lukken via de website, dan mag u zich ook aanmelden bij Jannica. Omdat we partner zijn van deze activiteit, hopen we met een mooie delegatie vanuit onze gemeente mee te doen. Maak dus een plaatsje vrij in uw agenda, en kom op 22 september mee wandelen voor meer vrede en dialoog. Flyers vindt u achterin de kerk.

## **Bijeenkomst oecumenische studiegroep**

Op dinsdag 24 september ontvangen we de oecumenische studie- & werkgroep in 't Keerske. Na een vespersdienst die in het teken zal staan van vrede, zal een broodmaaltijd aangeboden worden aan de leden van de werkgroep. Om 19.30 uur start de werkvergadering, waar ds. Jannica de Prenter een inleiding zal geven over de geschiedenis van onze gemeente en de leden van de werkgroep zal inleiden in een aantal tekstfragmenten en collegereeksen van Dietrich Bonhoeffer over het wezen van de kerk. Wie deze teksten vandaag leest, wordt veelal getroffen door het oecumenisch hart van waaruit Bonhoeffer schrijft, en de thema's van vrede en gerechtigheid waarvan al zijn teksten doordrongen zijn. Gemeentelieden zijn van harte welkom om het werkgedeelte vanaf 19.30 uur bij te wonen.

## **Vouwen voor vrede**

De campagne van de vredesweek 2019 luidt: 'vouwen voor vrede'. Om de regering te bewegen meer te investeren in vredeswerk, roept de vredesweek op om zoveel mogelijk kraanvogels te vouwen. De kraanvogel staat in China en Japan symbool voor vrede en voorspoed. Aan het einde van de vredesweek worden alle kraanvogels verzameld, en worden ze op 2 oktober bezorgd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hoe meer kraanvogels er gevouwen worden, hoe krachtiger het signaal. Ook in 't Keerske doen we mee, en kunt u kraanvogels komen vouwen op de volgende twee tijdstippen: op woensdagmiddag 25 september van 14.00-17.00 uur, en op donderdagavond 26 september, van 19.30-21.00 uur (tijdens de Bijbelgespreksgroep). Het vergt even oefening, maar na een tijdje krijg je er wel handigheid in. Meer info over deze actie vindt u op:

<https://www.vredesweek.be/vouwenvoorvrede>





## Startzondag op 29 september

In de vorige kerkbode heeft u al kunnen lezen over de startzondag op zondag 29 september. In de voormiddag zal er een feestelijke eredienst zijn rond het thema 'elkaar tot zegen zijn', waar ook ons koor aan mee zal werken. Na de eredienst vinden tevens de verkiezingen plaats voor de herkiesbare kerkenraadsleden. In de namiddag bent u vanaf 15.00 uur van harte welkom bij huize Hellebuck, aan de Veldstraat 46 voor een gezellige potluck. Iedereen is van harte welkom. De enige regel is dat u een gerechtje meebrengt, en **u opgeeft bij Jannica onder vermelding van het aantal personen en het gerechtje dat u mee zal brengen**. Opgave kan zowel per mail als telefonisch.

## Overige activiteiten rond de vredesweek in Brugge

In Brugge zijn er ook nog een aantal andere interessante activiteiten, die ik hier graag vermeld. Zo is er bij Vormingplus aan de Sint-Pieterskaai een tentoonstelling over 30 jaar vredesweek in Brugge. Deze tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van Vormingplus. In het huis van de Bruggeling is er een tentoonstelling te zien over de genocide in Rwanda met historische foto's en tekeningen. De expositie doet je stilstaan welke sporen haat, racisme en geweld nalaten in het leven van mensen.

<https://www.vredesweek.be/activiteit/start-tentoonstelling-30-jaar-vredesweek-brugge>

<https://www.vredesweek.be/activiteit/start-tentoonstelling-genocide-rwanda>



Op donderdag 4 oktober is het niet alleen Werelddierendag, maar wordt ook Franciscus van Assisi herdacht. Op 4 oktober 2019 wordt in het bijzonder stil gestaan bij de ontmoeting tussen Franciscus en de sultan van Egypte, zo'n 800 jaar geleden: een bijzonder moment waarbij het vijand-denken ten tijde van de kruistochten even doorbroken werd. Ook in Brugge geven kerken aandacht aan dit moment, en zullen omstreeks 14.00 uur (simultaan met het middaggebed van de Islamitische gemeenschap) verschillende kerkklokken geluid worden. Het is een uitnodiging om in verbondenheid met elkaar te bidden voor vrede, dialoog en gerechtigheid.

*Ds. Jannica de Prenter*

vlaamse vredesweek

### **Tentoonstelling Spaanse barokmeesters**

Op **donderdag 12 september** organiseert de vzw "De Vrienden" een geleid bezoek aan de prachtige tentoonstelling "De Mena, Murillo, Zurbarán - Meesters van de Spaanse Barokkunst".

Deze tentoonstelling heeft plaats in het Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38 te Brugge. Bruggelingen komen er gratis in op vertoon van hun identiteitskaart. Niet-Bruggelingen betalen € 12.

**We verzamelen om 15u aan de balie van het museum.**

Ik zal u graag begeleiden langsheen de 20 prachtige kunstwerken uit het Luxemburgse "Musée national d'histoire et d'art".

Ter plaatse kunt u gratis een zitje ter beschikking krijgen.

Na het bezoek aan de tentoonstelling, dat ca 45 min. zal duren, is er mogelijkheid om in groep iets te gaan drinken in een horecazaak op de site Oud Sint-Jan.

Graag zou ik weten hoeveel deelnemers ik mag verwachten. Voor de goede gang van zaken in het museum, moet ik het **aantal deelnemers beperken tot 16**. Gelieve u dus zo vlug mogelijk in te schrijven op de deelnemerslijst, die aan het informatiebord hangt.

**Helaas voor de late beslissers is deze uitstap reeds volzet.**

Ik wens u alvast een aangenaam en leerrijk bezoek toe.

*Dany Constant*

## Terugblik daguitstap KAP-Kamp

Op woensdag 17 juli ontvingen we de jongeren van het KAP-kamp in ons midden. Het KAP-kamp is een zomerkamp dat uitgaat van de coördinatie 'Kerk en Wereld', waarbij jongeren uit België (zowel Vlaanderen als Wallonië), Duitsland, Rwanda en Zuid-Afrika elkaar ontmoeten. Op 17 juli waren ze op uitstap in Brugge. Vanwege de vele problemen met de visa, was de groep helaas niet compleet, maar dat mocht de pret niet drukken. In de voormiddag leerden ze bij over het protestantisme in Brugge en de geschiedenis van onze gemeente.

Na een heerlijke maaltijd bereid door onze chef-kok Patrick, en een historische wandeling onder leiding van Jan en Swani, togen ze naar de orthodoxe parochie. Een interessant contrast: van iconoclasme naar de wereld van de orthodoxie, met haar rijkdom aan iconen en fresco's. Voor de jongeren ging een nieuwe wereld open, want van goddelijke liturgie hadden de meesten nog nooit gehoord. Stefaan Coudenys hield een mooi betoog (in het Engels!) over iconen als deuropeningen naar het mysterie van God.



Ook vertelde hij over een spiritualiteit van de Drie-Eenheid, en de heilige act van het schilderen. De bezichtiging eindigde in de oecumenische kapel, waar Stefaan en Jannica de jongeren vertelden over het werk van de oecumenische studiegroep in Brugge.



Uiteraard bekeken ze ook de prachtige tuin van de orthodoxe parochie: Een waar paradijsje. We zijn Stefaan en vader Bernard Peckstadt zeer dankbaar. Dankzij deze samenwerking, hebben de jongeren iets meegekregen van oecumenisch Brugge, en de vriendschap die vandaag steeds meer begint te groeien tussen katholieke, protestantse en orthodoxe christenen. De dag werd afgesloten met een dag-afsluiting, waarbij er onder muzikale begeleiding van Ds. Peter Smits Engelse, Franse en Nederlandstalige liederen werden gezongen vanuit verschillende tradities. De jongeren kregen nog een leuke verrassing mee: een festivalbandje met daarop het 'Onze Vader'. Dank in het bijzonder aan Ds. Smits en alle helpende handen vanuit onze gemeente, zonder wie deze dag niet mogelijk was geweest!

*Ds. Jannica  
de Prenter*





“Wat ben je mooi”,

*de mooiste Bijbelse liefdesliederen  
in woord en beeld*



### **DANK**

In de eerste plaats veel dank voor de vrijwilligers die één of meerdere namiddagen permanentie hebben gehouden.

Zeker niet minder dank aan de personen die zich ingezet hebben om deze tentoonstelling tot stand te brengen. De grootste dank gaat uit naar de heer Johan Delameillieurre, het brein achter deze tentoonstelling.

### **BEZOEKERS**

In het totaal was de tentoonstelling 19 namiddagen geopend. Het aantal bezoekers was tussen 3 en 24. Totaal aantal bezoekers 225 (in 1917: 310), hetgeen een gemiddelde van bijna 12 personen per namiddag oplevert (in 1917: 18).

– Opnieuw kwamen er veel Bruggelingen (79) even binnen, vooral geïnteresseerd in ‘t Keerske (*“We profiteren ervan om even binnen te kijken nu het open is”*)

– Er kwamen buitenlandse bezoekers uit Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Amerika.

### **INTERESSES**

– Een aantal mensen kwam even binnen, ze keken kort rond en gingen dan weer buiten (62).

– Anderen waren geïnteresseerd in de tentoonstelling en het film-pje.

– Er ontstonden enkele goede gesprekken.

– Er werden 9 brochures over de tentoonstelling verkocht.

– Vooral de gratis flyers over de geschiedenis van ‘t Keerske werden vlot meegenomen.

*Riek ten Kate-van de Westeringh.*

De afgelopen maanden heeft Protestantse Solidariteit verschillende artikelen gepubliceerd over de situatie in Kivu en het geweld dat de regio al meer dan 20 jaar teistert. U vindt ze op de website [www.protestantsesolidariteit.be](http://www.protestantsesolidariteit.be) onder “Nieuws”, net als op onze kerksite waar u “door kunt klikken”. Een deel van het laatste artikel nemen we integraal over:

“Protestantse Solidariteit helpt slachtoffers van seksueel geweld op twee gebieden: psychologische begeleiding en socio-economische hulp.

### **Psychologische begeleiding**

Protestantse Solidariteit helpt deze vrouwen met psychologische ondersteuning. Ze hebben gruwelijke ervaringen gehad. Ze voelen zich vuil, veracht en verbrijzeld door wat hen is overkomen. Ze zijn bang voor het minste geluid en het minste gebaar. Een verkrachte vrouw heeft het meest gruwelijke en intieme geweld ervaren dat er bestaat. De luisterhuizen van onze partner CBCA verwelkomen hen en luisteren naar hen, troosten hen en bouwen hun zelfrespect weer op. Een belangrijke eerste stap is, dat het slachtoffer inziet dat het niet haar schuld is. Ze hoeft zich niet schuldig te voelen; alleen haar aanvaller is schuldig en hij alleen. Dit werk van reconstructie en de-traumatisering kost tijd. Soms worden vrouwen in een kliniek opgenomen wanneer ze specifieke hulp nodig hebben.

Ondanks het gebrek aan materiaal en training, doen de psychosociale assistenten geweldig werk. We vinden bij ons bezoek aan de luisterhuizen sterke en glimlachende vrouwen terug en dit ondanks hun pijn en scheiding van de familie.

### **Socio-economische hulp**

Het tweede deel gaat over vrouwen in de samenleving. Door de verkrachting hebben ze hun plaats in de samenleving verloren. Door hen te helpen om economisch onafhankelijk te worden, krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ze kunnen voor zichzelf zorgen, een waardige persoon zijn en succesvol. De kleine som die ze krijgen om een bedrijf te beginnen of voor de training die ze

hebben gevolgd, verandert hun leven. Aan de zijkant gezet door de samenleving, worden ze voorbeelden. Deze hulp is ook belangrijk bij gezinsverzoening tussen vrouw en man, of tussen moeder en kinderen. De hulp aan het bedrijfsproject van de vrouwen is de laatste fase van hun begeleiding in de luisterhuizen. De weg zal nog lang zijn, maar ze hebben dit trauma een plaats kunnen geven en dankzij de economische steun kunnen ze zichzelf en hun kinderen onderhouden.

De 'luisterhuizen' zijn een sprankje hoop in een samenleving die geteisterd wordt door geweld. Samen met onze partner werken we vaak in kleine, ontoegankelijke dorpen. Ondanks de moeilijkheden blijven de psychosociale assistenten kwaliteitszorg verlenen. Deze vrouwen kennen elk slachtoffer bij naam en kennen hun levensverhaal. Het is een werk op de lange termijn, zolang de structurele problemen niet zijn opgelost. Maar Protestantse Solidariteit kan niet gewoon toekijken. We willen deze vrouwen steunen in hun dagelijkse strijd voor hun rechten en die van volgende generaties.”

Op **zondag 22 september is onze uitgangscollecte voor dit doel**. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks steunen: Protestantse Solidariteit Rek. Nr. BE37 0680 6690 1028 en vermeld “Moeders van Kivu”. Fiscaal aftrekbaar.

## ***Diaconie***

<b><i>Afwezigheid predikant</i></b>
-------------------------------------

Ook predikanten moeten de tijd nemen voor spirituele herbronning. Daarom zal onze dominee afwezig zijn van 2-8 september voor een retraite in het oecumenische klooster van Chevetogne. Ook van 7-11 oktober is onze predikant afwezig voor de verplichte integratiestage, waarbij beginnende predikanten het geheel van de VPKB beter leren kennen. Gelieve u tot de kerkenraad te wenden als u in deze periode pastorale zorg nodig hebt.

## ***De Kerkenraad***

## ***Kerkenraadsverkiezingen op 29 september***

De ambtstermijn van 3 kerkenraadsleden is verstreken: Mevr. An Klifman, Mevr. Mirjam Lammens en Dhr. Adriën Deceuninck. Ze stellen zich alle drie herkiesbaar.

De verkiezing zal worden gehouden na afloop van de kerkdienst op zondag 29 september 2019.

Als er geen bijkomende kandidaten zijn gaat de verkiezing toch door. Met hun stem spreken de gemeenteleden hun vertrouwen uit in de kerkenraadsleden om in hun ambt verder te gaan.

*De kerkenraad*

*wel en wee...*

wil een rubriek zijn waarin u vreugdevolle familieberichten of ook droevig nieuws kunt melden. Onbekend maakt onbemind; *uit het oog: uit het hart*, mag bij ons niet voorkomen.

Een geboorte, een opname in het ziekenhuis, van u of een familielid. Een ervaring die u wilt delen, een waarschuwing? Uw examenuitslag, een nieuwe job? U laat het maar weten. Ook nieuwe leden kunnen hier gebruik van maken om zich voor te stellen.

De redactie vraagt hierbij uw medewerking. Meldt uw bericht bij voorkeur via mail bij [albert.eversen@hotmail.com](mailto:albert.eversen@hotmail.com) voor de 18<sup>e</sup> september. (volgende deadline) In verband met privacy is het noodzakelijk dat alle genoemde personen hun toestemming geven alvorens wij een bericht publiceren. De redactie behoudt het recht berichten (over uw voetbalploeg) te weigeren. Publicatie is mede afhankelijk van de beschikbare ruimte.



## Agenda

Iedere donderdag,	19.30 uur	Bijbelleesgroep (vanaf oktober niet op de avonden van de Bijbelstudie)
31 augustus	hele dag	Uitstap VZW De Vrienden *
2 september	19.30 uur	Koorrepetitie
9 september	19.30 uur	Koorrepetitie
10 september	19.30 uur	Kerkenraadsvergadering
12 september	15.00 uur	Tentoonstelling Spaanse Barokmeesters*
14 september	9.30 uur	Districtsvergadering Brugge
16 september	19.30 uur	Koorrepetitie
22 september	13.15 uur	Profundowandeling
23 september	19.30 uur	Koorrepetitie
24 september	18.15 uur	Bijeenkomst Oec. Studiegroep
25 september	14.00 uur	Vouwen voor vrede
26 september	19.30 uur	Vouwen voor vrede
29 september	na de dienst	Kerkenraadsverkiezing
29 september	15.00 uur	Potluck-receptie
3 oktober	14.00 uur	Bijbelstudie, groep 1
3 oktober	19.30 uur	Bijbelstudie, groep 2
5 oktober	19.00 uur	BBQ kerk *

\*= Een organisatie van de VZW “De Vrienden”



## **Erediensten 10.00 uur**

### **ZONDAG 1 September; Scheppingszondag Heilig Avondmaal**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lector	Mevr. G. Labeur
Lezen	Psalm 104 “ Jubel voor de Schepping”
Organist	Dhr. Ed van Essen
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. J. Klifman

### **ZONDAG 8 September**

Predikant	Dhr. R. Sette <i>-protestants theoloog uit Roeselare</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Organist	Dhr. Dimos de Beun
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Ark Gemeenschap
Koffiedienst	Fam. P. Luteijn

### **ZONDAG 15 September**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Lezen	Ex 32:7-14 en Lc 15:1-10
Organist	Dhr. Alexander Vangaever
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Dhr. A. Eversen

### **ZONDAG 22 September; Kindernevendienst**

Predikant	Ds. W. in 't Hout <i>-Predikant in Doorn (NL)</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen

Organist	Mevr. Anja van Holst
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Prot. Solidariteit "Moeders van Kivu"
Koffiedienst	Mevr. J. Lagauw-Wage

### **ZONDAG 29 September; Startzondag**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Dhr. P. van Harrewijn
Lezen	Gen 12:1-9 en Hebréeën 11:8-14
Organist	Mevr. Lieve Vercruysse
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. W. Buijs

### **Na de dienst kerkenraadsverkiezing**

**Potluck** om 15.00 ten huize van Patrick Hellebuck  
(zie kerkbode juli/aug.)

### **ZONDAG 6 Oktober; Heilig Avondmaal**

Predikant	Ds. J. de Prenter <i>-predikant VPKB Brugge</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Lector	Mevr. G. Labeur
Lezen	Hab 3:3-8,15-19 en Lc 17:1-10
Organist	Mevr. Sonia Willemse
Babyoppas	Vrijwilliger aanwezig
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. J. van Groenigen

*Koffiedienst loopt als volgt door:*

- 13 oktober Fam. A. Deceuninck. 20 oktober Mevr. M. Lammens. 27 oktober Fam. W. ten Kate. 3 november Fam. J. Klifman. 10 november Fam. P. Luteijn.

*Verder zie Kerksite "ACTIVITEITEN" ook voor andere activiteiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.*

## Voor de kinderen



**Lucas 14: 1, 7 – 14**

Jezus vertelt een verhaal over een feestje.

Wie nodig je uit en hoe wijs je de gasten hun plaats?

Lees er over in Lucas 14 vers 1 en verzen 7 tot 14.



Ook jij mag naar Jezus' feest!

Vind je het?



De één kreeg onverwacht een uitnodiging voor een feestje, de ander werd net gevraagd ergens anders te gaan zitten.

Teken hun gezichtsuitdrukking.



## De kraanvogel: symbool van vrede en voorspoed

De kraanvogel heet in het Japans 'tzuu', en staat in het Oosten al eeuwen bekend als een symbool voor vrede en voorspoed. In Japan wordt de kraanvogel gezien als een heilig wezen dat wel 1000 jaar oud kan worden. Wanneer omstreeks 1700 het origamivouwen wordt uitgevonden, ontstaat de legende van Senbazuru. Wie een kraanvogel voor een ander vouwt en hem als geschenk geeft, wenst hem of haar 1000 jaar geluk en voorspoed toe. Zoiets als een 'lang en gelukkig leven'. Een belangrijk origamiverhaal is het verhaal van Sadako Sasaki. Sadako was twee jaar toen de atoombom viel op Japan. Toen ze 11 jaar werd, ontdekten de artsen kanker als gevolg van de radioactieve straling. Sadako wilde zo graag leven, dat ze besloot om 1000 kraanvogels te vouwen. Volgens het verhaal had ze 644 kraanvogels gevouwen toen ze overleed. Haar klasgenootjes maakten haar werk af en vouwden de overige 356 kraanvogels. Na haar dood werd er een monument opgericht: een beeld van het meisje Sadako, met in haar hand een gouden kraanvogel. Haar klasgenootjes mochten het opschrift kiezen: "dit is onze wens, dit is ons gebed: vrede voor de wereld". Zo is de kraanvogel een internationaal symbool voor wereldvrede geworden.



*Wil je zelf een kraanvogel vouwen, kijk dan op Youtube. Zoek naar "Kraanvogel vouwen voor kinderen". Of beter nog: kom naar de kerk op woensdag 25 september. Van 14.00 tot 17.00 doen we het samen.*

## Bijbelleesrooster

### September

<b>1</b> zondag <i>Lc 14:1-11</i> Uitnodigen	<b>8</b> zondag <i>1 Sam 16:1-13</i> Een nieuwe ge- zalfde	<b>15</b> zondag <i>1 Sam 18:6-16</i> Irritant populair	<b>22</b> zondag <i>1 Sam 19:1-17</i> Vlucht en uit- vlucht	<b>29</b> zondag <i>1 Sam 21:2-10</i> Gewijde sfeer?
<b>2</b> maandag <i>Lc 14:12-24</i> Sorry-cultuur	<b>9</b> maandag <i>1 Sam 16:14-23</i> Rustgevende muziek	<b>16</b> maandag <i>1 Sam 18:17-30</i> Vorstelijke belo- ning	<b>23</b> maandag <i>1 Sam 19:18-24</i> Nieuw spreek- woord	<b>30</b> maandag <i>1 Sam 21:11- 22:5</i> Gek genoeg
<b>3</b> dinsdag <i>Sam 14:36-46</i> Gratie	<b>10</b> dinsdag <i>1 Sam 17:1-11</i> Wie durft?	<b>17</b> dinsdag <i>Lc 14:25-35</i> Kun jij Jezus volgen?	<b>24</b> dinsdag <i>1 Sam 20:1-11a</i> Afspraak	
<b>4</b> woensdag <i>1 Sam 14:47-52</i> Strijdbare ko- ning	<b>11</b> woensdag <i>1 Sam 17:12-30</i> Lastige vragen	<b>18</b> woensdag <i>Lc 15:1-10</i> Hoera, gevon- den!	<b>25</b> woensdag <i>1 Sam 20:11b-23</i> Aanwijzing met een pijl	
<b>5</b> donderdag <i>1 Sam 15:1-9</i> Gehoorzaam- heid gevraagd	<b>12</b> donderdag <i>1 Sam 17:31-40</i> Davids wapen- rusting	<b>19</b> donderdag <i>Lc 15:11-32</i> De wachtende vader	<b>26</b> donderdag <i>1 am 20:24-21:1</i> Roerend af- scheid	
<b>6</b> vrijdag <i>1 Sam 15:10-23</i> Spijt	<b>13</b> vrijdag <i>1 Sam 17:41-54</i> Reuzenkracht	<b>20</b> vrijdag <i>Lc 16:1-9</i> Creatief boek- houden?	<b>27</b> vrijdag <i>Lc 16:19-31</i> Waardoor laat jij je overtuigen?	
<b>7</b> zaterdag <i>1 Sam 15:24-35</i> Berouw	<b>14</b> zaterdag <i>1 Sam 17:55- 18:5</i> Vriendendienst	<b>21</b> zaterdag <i>Lc 16:10-18</i> Tot in de punt- jes	<b>28</b> zaterdag <i>Lc 17:1-10</i> Geloof je of ge- loof je het wel?	

Kijk ook eens op [www.debijbel.nl](http://www.debijbel.nl) voor andere lees-  
plannen, of op [www.bible.com](http://www.bible.com) voor verschillende  
leesplannen op smartphone, tablet en computer.



### Predikant

- **Ds. Jannica de Prenter**,
  - ☎ 050 35 50 84.
  - e-mail: [j.a.deprenter@gmail.com](mailto:j.a.deprenter@gmail.com)

### Ouderlingen

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36  
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37  
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23  
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

### Diakenen

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66  
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86  
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62  
Zandwege 10, 8490 Varsenare

## Bankrekeningen

### Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

### Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

### VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt maandelijks  
behalve in januari en juli*

**België - Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565**

# **DE BRUGSE KERKBODE**



**Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:**

Dhr. A. Deceuninck, Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge.

**Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440**