



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

1	Inleidend woordje
2	Overdenking: een ladder naar de hemel
10	Agenda
10	Verkiezing Predikant 10 maart
11	Uitnodiging Inzegening
12	Voorlopig programma 2019 vzw “de Vrienden”
13	Voor de kinderen
14	Uitnodigng: Zingen is tweemaal bidden
15	Persbericht PROFEST
18	Home based health care
19	Erediensten

protestantsekerkbrugge.be

Inleidend woordje

Ook in deze kerkbode is er weer genoeg te lezen. In de overdenking wordt u nog eens meegenomen naar de woestijn. Dit keer staat de droom van Jakob centraal, die droom over een ladder naar de hemel en een stem die roept: 'Ik ben'. Het is een overdenking die oproept tot stilte en bezinning in de veertigdagentijd die op 6 maart begint. Tegelijk is dit ook een voorproefje op de preek van zondag 7 april, waarin ik u hoop mee te mogen nemen naar Jakobs gevecht met God en mijn eigen Jabbok-ervaring. In deze kerkbode vindt u ook een hoop veelkleurigheid. Ten eerste de uitnodiging voor ProFest, het feest waarin we de bonte veelkleurigheid van de VPKB vieren. Eigenheid en veelkleurigheid is er ook in de bijeenkomsten van 'Zingen is tweemaal bidden'. Op 27 februari waren we te gast in de Adventkerk. In deze kerkbode zult u meer informatie vinden over de bijeenkomst die wij zelf organiseren in 't Keerske, en waarbij onze oecumenische vrienden kennismaken met de eigenheid van onze protestantse traditie, maar niet zonder eigentijds te zijn natuurlijk.

Veel leesplezier gewenst!

Jannica de Prenter

*In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt.*

*Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U noemen
en dit huis zingt met ons mee!*

Lied 283, vers 1,5 uit het Nieuwe Liedboek



Overdenking: een ladder naar de hemel

We blijven nog even bij het thema van de woestijn. In de overdenking van februari heb ik ermee afgesloten: met de wijsheid van de woestijnvaders, en het gebed als ladder naar de hemel. In deze overdenking, wil ik u meenemen naar het verhaal van de Jakobs ladder in Gen 28:1-22. Wat is die droom van Jakob wonderlijk: omhoog getild worden, op een ladder die reikt tot in de wolken, engelen die opklimmen en afdalen, tree voor tree hoger reiken, totdat je de Ene bijna aan kunt raken. Maar kan dat eigenlijk wel? Is het een droom die te mooi is om waar te zijn, of zijn er inderdaad ogenblikken waar je boven jezelf uitgetild wordt, momenten waarop hemel en aarde elkaar raken?

Op de vlucht

Jakob is op de vlucht, voor zichzelf en voor zijn broer. Zijn leven is vastgelopen, en dat heeft hij aan zichzelf te danken. In het grijpen naar levensgeluk, in het willen zeker stellen van zijn eigen zegen, heeft hij anderen op hun ziel getrapt. Dat vooraan willen staan, was al begonnen met zijn geboorte (Gen 25:25-26). Zijn tweelingbroer Esau had als eerste het levenslicht gezien. Esau, die later vader zal zijn van het volk Edom is de mens (*'ādām*) gevormd uit rode aarde (*'adāmā*): rossig, ruw, en behaard. Hij is de eerstgeborene. De gladde *Ya'aqob* komt hem letterlijk achterna, en grijpt zijn broer bij de 'hiel' (*'āqēb*). In Gen 28 bereikt de relatie tussen de twee broers een echt dieptepunt. Op geniepige wijze heeft Jakob zijn vader en zijn broer bedrogen. Ingefluisterd door zijn moeder Rebekka, had hij samengespannen tegen zijn vader en zijn broer. Het geboorterecht en de zegen die daarbij hoort heeft hij van zijn broer afgetrosgeld. Nu is Esau woedend. Hij zou zijn broer wel willen vermorzelen, verpletteren, zo kwaad is hij. Die hielenlichter! Hij zal hem achtervolgen, zijn hielen achterna zitten totdat hij niet meer kan. Jakob vlucht: voor zijn broer, voor God, en voor zichzelf.

Duisternis

Jakob gaat op reis naar Haran, waar zijn oom Laban woont. Op zijn lange tocht moet hij ergens overnachten, omdat de “de zon al was ondergegaan” (Gen 28:11). Het is een zinnetje waar je gemakkelijk overheen leest. Toch staat het er niet zomaar. Het opgaan en ondergaan van de zon zijn vaak details die in Bijbelse



verhalen een diepere laag, een diepere betekenis hebben. Ook in de Jakob-verhalen is dat het geval. Jakob mag dan wel de zegen verkregen hebben... verder heeft hij helemaal niets. De zon gaat onder, en hij zal moeten slapen op die verlaten plaats, midden in de woestijn. Een harde steen zal

zijn kussen zijn.

Het ondergaan van de zon, het duister dat invalt: ze verbeelden hoe er een schaduw valt over zijn leven. Wat hij verkeerd gedaan heeft aan zijn broer, aan zijn stokoude vader, achtervolgt hem. Het ondergaan van de zon, markeert misschien ook wel een grens. Jakob is op reis naar het oosten, naar Haran, waar familie van Rebekka woont. Jakob staat op het punt om de grens van het beloofde land over te steken. Het is tekenend dat zijn weg de omgekeerde route is van de reis die zijn grootvader Abraham maakte: een reis van de stad Haran naar het land dat de HEER hem wees (Gen 12:1-5). De route die Jakob volgt zegt veel over hem: de weg die hij volgt is een omweg. Pas veel later zal Jakob zijn ware bestemming volgen, wanneer hij de Jabbok, de grensrivier terug oversteeft en hij eindelijk de confrontatie aandurft. In het nachtelijke gevecht met zichzelf en met God, hervindt hij

zichzelf. En pas wanneer hij de moed heeft om oog in oog te staan met Esau, en de Jabbok terug oversteeft, ziet hij “de zon opkomen” (Gen 33:32).



Een droom die tot de hemel reikt

Je ziet het voor je, hoe Jakob daar ligt, onder een open sterrenhemel. Hij ligt te slapen op de harde grond, met een steen onder zijn hoofd. En dan droomt Jakob. De hemel gaat open. Jakob ziet een ladder die reikt tot in de hemel, en engelen die opklimmen en afdalen. Het is een droom waarin we de hand van de HEER kunnen ontdekken. Soms is de Ene

aanwezig als een stem, die midden in de duisternis dromen in ons wekt, dromen voorbij de nachtwolken, flarden van zielenroerselen waarbij de hemel opgaat, en er een strook van licht naar beneden daalt. De Rabbijnen leggen uit dat er bevrijding is in het gefladder van de engelen. Alles wat zwaar en donker is dragen zij naar boven: het verdriet van Jakob, zijn falen, zijn schuld, zijn angsten. Wat ze naar beneden brengen is Gods troost.

Een ladder van zegen

Onderaan de ladder ziet Jakob God zelf staan. En dan klinken oude woorden: *'ānî 'ādōnāy*, “Ik ben” (Gen 28:13). Woorden ooit gesproken tot zijn grootvader Abraham (Gen 15:7; vgl. 17:1). Ook nu zijn dat woorden van overvloedige zegen: God belooft hem een nageslacht zo talrijk als het stof van de aarde (Gen 28:14). Het is een nakomelingschap dat uitgezaaid zal worden als een stronkje dat ‘doorbreekt’ in alle windrichtingen van de aarde (het

Hebreeuwse werkwoord *pāraṣ*, dat in dit vers verschijnt, betekent in de Qal-vorm letterlijk ‘ergens doorheen breken’). In de zegen van Jakob klinkt ook troost mee: “ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je terugbrengen naar dit land” (Gen 28:15). Het verhaal van Jakob, is het verhaal van de mens die ondanks zichzelf gezegend wordt. Jakob is beeld van de verschoppeling, de vluchteling, die op de kale aarde ligt te dromen. Ondanks alles wat hij verkeerd gedaan heeft, wordt hij gezegend. Het zegt alles over wie God is. Dat wij ‘om niet’ genade ontvangen, niet omdat wij het verdienen, maar omdat de HEER een God van liefde is, een God die de mens niet loslaat.

Een zegen krijg je niet zomaar. Het ontvangen van de zegen heeft in Bijbelse zin alles met bestemming te maken. “In jou zullen alle volken gezegend worden” (Gen 28:14). In deze woorden is de omkering van Jakob al voelbaar. Jakob de hielenlichter, zal andere volken tot zegen zijn. Met deze mooie woorden, wordt Jakob op weg gezet naar zijn bestemming. Hij is geroepen om zelf beeld te worden van datgene wat vanuit de hemel over hem neerdaalt. Dat is de kracht van de zegen: een zegenwens spreek je anderen toe, een zegen houd je niet voor jezelf, maar geef je door. Je zou de zegen kunnen zien

Het eerste licht

Het eerste licht raakt Jakob aan: Ik ben.

Er is een lange weg te gaan. Maar waar geen reisgenoot meer is, behoudt één naam betekenis: Ik ben.

De naam die afdaalt in de nacht: Ik ben, die in een droom op Jakob wacht; ik ben het woord dat naar u taalt, u voorgaat en u achterhaalt: Ik ben.

Hij is op deze plaats geweest: Ik ben.

De schepping ademt nog zijn geest, zelfs in een steen weerklinkt zijn naam, de kracht die mensen op doet staan: Ik ben.

O onuitsprekelijk geheim, Ik ben.

Wil ons ook tegenwoordig zijn; hoe ontzagwekkend is de plaats waar Gij op ons te wachten staat. Ik ben.

Lied 815, Nieuw Liedboek

Tekst: René Loenen

Melodie: Janine Mehrtens

als een ladder naar de hemel. Jakob moet opklimmen op de weg die de HEER hem wijst, een weg waarop anderen zegen zullen vinden in zijn verhaal.

De plaats

Jakob wordt wakker, doordrongen van Gods aanwezigheid. Verwonderd door wat hem zojuist is overkomen, roept hij uit: “dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn” (Gen 28:17)! In de Hebreeuwse tekst, klinkt het woordje *hammāqôm*, ‘de plaats’. De ‘maqom’, is in Joodse zin, de plaats waar God zich laat vinden. Een ‘heilige ruimte’ zou je kunnen zeggen, waar God en mensen elkaar raken. Steevast duikt het woordje ‘maqom’ op in verhalen van roeping. We hoeven maar te denken aan de ‘maqom’, de plaats waar Mozes een stem hoort die hem zegt dat hij op heilige grond staat, of de plaats in de holte van de rots waar Mozes Gods oogverblindende glans voorbij ziet gaan (Ex 3:4-5; 33:21-22).

Die woorden van Jakob doen mij denken aan de vierde strofe van lied 280: “zal dit een huis, een plaats zijn, waar de hemel open gaat, waar Gij ons met uw engelen troost, waar Gij u vinden laat”? Niet alleen voor mij, maar voor velen van ons is 't Keerske inderdaad zo'n plaats. In de vroegte, op zondag morgen, komen mensen samen, nog voordat de gezellige drukte in de stad aanzwelt. Mensen die geraakt worden door een lied, een woord van genade dat gesproken wordt, ogen die je aankijken, een vriendelijk gebaar, verhalen die gedeeld worden, tijdens het vrolijke gerinkel van koffiekopjes. Jakob heeft iets bijzonders ervaren op de plaats waar hij de HEER ontmoet heeft. Hij markeert de plaats van zijn ervaring, en zet de steen waarop zijn hoofd gerust heeft, rechtop. Hij giet er plechtig olie overheen, en noemt de ‘maqom’, waar hij Gods genade heeft ervaren ‘Bethel’, huis van God. Een steen rechtop gezet, zoals pelgrims dat vandaag nog steeds doen. Op pelgrimsroutes in de bergen, kun je ze overal om je heen zien staan: steenmannetjes, hoopjes stenen, op plaatsen waar mensen iets ervaren hebben van Gods aanwezigheid.



*Als je niet alleen kunt slapen,
als je voor geen graf bestaat,
sla dan maar een brug naar boven,
bouw een ladder naar de maan.*

*Als je met geen maan kunt leven,
als haar koude huid jou doodt,
zoek dan hoger naar de hemel,
klim maar als een mensenzoon.*

*Als geen zegen naar de hemel,
als de zon elk spoor verbrandt,
zing dan dat jouw god komt helpen,
ook een god heeft wel een hand.*

*Als jouw stem geen hand kan vinden,
als jouw toon geen hoogte heeft,
werp dan maar met lage noten,
roep hemt tot zijn zwijgen breekt.*

*Als de ladder naar de hemel
niet kan hangen aan jouw lied,
kom dan bij mij samenwonen
in het huis van mijn muziek.*

*Wie weet gaat het dan gebeuren
dat jouw God verschijnen zal,
zij hem naar de ogen kijken,
hij ons bidden horen zal.*

Lied 344 'Van de ladder omlaag', uit: *Zangen van zoeken en zien*.
Tekst door Herman Verbeek, melodie: Chris Fictoor.

Confrontatie

Toch lijkt Jakob nog niet te begrijpen wat de zegen betekent, want zijn oude karaktertrek duikt weer op. Hij gooit het op een akkoordje met God: “als God mij ter zijde staat, en mij op deze reis beschermt..., “en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn” (Gen 28:21). Jakob begrijpt pas wat het betekent om een zegen voor een ander te zijn, wanneer hij de strijd aangaat met zichzelf en met God. Dan pas wordt zijn naam ‘Israël’. In de confrontatie met zijn eigen karakter, komt hij tot zijn ware bestemming. Mooi aan Jakob vind ik zijn vast-



houdendheid. In het nachtelijke gevecht aan de Jabbok blijft hij God vasthouden. “Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent”, zijn de woorden van Jakob (Gen 33:27). Jakob is misschien wel beeld van de moderne

mens, de mens die worstelt met God en met zijn eigen levensverhaal. In de veertigdagentijd die nu voor ons ligt, wens ik u van harte toe, dat u zich geïnspireerd mag weten door die houding van Jakob. Dat wij de HEER blijven zoeken, dat we hem niet loslaten, wanneer wij worstelen met onze bestemming. Blijf hem maar zoeken. Zoek zijn aanwezigheid maar, of dat nu 't Keerske is, de stilte van een kapel, of in het weidse polderlandschap. Kijk omhoog naar de blauwe luchten. Hef je gezicht omhoog, naar de warme zonnestrallen. Voel de warmte op je huid, van het eerste lentezonnetje. Wie weet, voel je dan heel even, hoe de hemel open gaat, hoe de HEER je aanraakt met zijn warmte, hoe zijn naam langs de wolken ruist. Misschien is die droom van Jakob, die ladder naar de hemel, toch zo gek nog niet. We zijn geroepen om in het voetspoor van Jakob op weg te gaan, om mensen te zijn

die de genade van Gods zegen met liefde doorgeven aan de mensen om ons heen.

Zegenwens: het ga je goed

*Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.*

*Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.*

*God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn.*

Zegenbede van Andries Govaert

Bron: www.zielgaattevoet.nl/zegenwensen

Jannica de Prenter

Bronvermelding Afbeeldingen

Foto 1: 'zonsopkomst in de woestijn', door Jannica de Prenter

Foto 2: 'Jakobs naar de hemel', ets door Marc Chagall (1958);

<https://amazinggreycity.wordpress.com/2006/09/25/jacobs-ladder/>

Foto 3: 'Ladder in de blauwe lucht'

http://gde-fon.com/download/ladder_sky_obloka_background/405303/1680x1050

A G E N D A

4 maart	19.30u	Koorrepetitie
8 maart	19.30u	Bijbelstudie
10 maart	na de eredienst	Gemeentevergadering
11 maart	19.30u	Koorrepetitie
12 maart	19.30u	Vergadering Bestuursraad
15 maart	9.30u	Kerkenraadsvergadering
16 maart	9.30u	Districtsvergadering
18 maart	19.30u	Koorrepetitie ??
25 maart	19.30u	Koorrepetitie
26 maart	19.30u	Kerkenraadsvergadering
29 maart	19.00u	Kaas- en wijnavond *
1 april	19.30u	Koorrepetitie
6 april	14.00u	Vergadering penningmeesters district
10 april	19.30u	“Zingen is tweemaal bidden” in ‘t Keerske**

* = Een organisatie van de VZW “De Vrienden”

** = Een organisatie van de oecumenische werkgroep “Samen rond de Bijbel”

Verkiezing Predikant 10 maart

Jannica heeft haar proponentenschap inmiddels met succes afgesloten en de Synodale Raad heeft haar in februari beroepbaar verklaard. Het is nu tijd voor een gemeentevergadering met een officiële verkiezing tot onze predikant als inzet. Onze consulent Ds. Elly Bouman zal daarbij de vergadering voorzitten.

De gemeentevergadering voor de verkiezing van een predikant zal op 10 maart, na de eredienst, plaats vinden.

We herhalen de **dringende oproep** aan iedereen die op de aangeprikte kiezerslijst staat **om bij de stemming aanwezig te zijn**. U mag iemand op de lijst een schriftelijke volmacht geven om in uw plaats te stemmen. Het aantal volmachten waarmee een persoon kan stemmen is volgens ons plaatselijk reglement beperkt tot één.

De beroepingscommissie.

Uitnodiging

AANKONDIGING NAMENS
DE VERENIGDE PROTESTANTSE KERK BRUGGE

OP ZONDAG 7 APRIL WORDT
DR. JANNICA DE PRENTER
BEVESTIGD ALS PREDIKANT
IN DE VPKB EN VERBONDEN
AAN VPKB BRUGGE

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT OM DEZE BIJZONDERE
DAG MET ONS MEE TE VIEREN. NA DE
BEVESTIGINGSDIENST BENT U VAN HARTE
WELKOM OP DE RECEPTIE IN DE GANG VAN DE
ABDIJSCHOOL.

AAN PREDIKANTEN EN PASTORES VRAGEN WIJ VRIENDELIJK
OM DE DIENST IN LITURGISCHE KLEDING BIJ TE WOIEN

Believe voor 1 april 2019 te bevestigen met hoeveel
personen u aanwezig zult zijn bij Dhr. Albert Eversen:

✉ albert.eversen@hotmail.com

☎ 0495 22 88 37

ZONDAG 7 APRIL 2019 OM 14.30 UUR STIPT

*Met medewerking van het Brugs Protestants koor o.l.v. Patrick
Hellebuck en het combo van Pinkstergemeente 'de Kruispoort'*

Gelegenheidslocatie:

Abdij van Zevenkerken

ZEVENKERKEN 4
8200 SINT-ANDRIES BRUGGE



Voorlopig programma 2019 vzw “de Vrienden”

- 1) Vrijdag 29 maart om 19u: kaas- en wijnavond
€ 15 p. pers. (inschrijven op het mededelingenbord)
- 2) Zaterdag 18 mei van 10u tot 18u: Fancy Fair
toegang gratis (lijsten vrijwillige banketbakkers en vrijwillige hulpverleners aan het mededelingenbord vanaf eind maart)
- 3) Zaterdag 31 augustus van 10u tot 18u: jaarlijkse uitstap
Dit jaar rijden we met het Pajero-treintje vanuit Sijslele door het Meetjesland en de Polders naar Donk, Eede (Ned.) en Middelburg.
Prijs: € 55 vanaf 25 deelnemers; de prijs kan dalen naarmate de groep groter wordt. Familieleden en vrienden zijn welkom (inschrijven op het mededelingenbord vanaf eind juni). ER KUNNEN 50 DEELNEMERS MEE!!!
- 4) Bezoek aan de **tijdelijke tentoonstelling** “De Spaanse barokmeesters De Mena, Murillo en Zurbaran” in het Oud Sint-Janshospitaal (van 8/3 tot 6/10). De datum voor het bezoek zal later worden bepaald en medegedeeld. Ondergeschrevene zal de gidsbeurt voor haar rekening nemen.
- 5) **Ontmoetingsavond** met de stichters van ons nieuw “goed doel”, de vzw GLEK (wat staat voor “Geef Leven een Kans”), toegang gratis.
GLEK is een West-Vlaamse organisatie, die tot doel heeft om kinderen uit kansarme gezinnen af en toe een fijne dag te laten beleven, die voor hun ouders normaliter onbetaalbaar is (bioscoopbezoek, dagje pretpark, zwembad, kermis) zodat ze geen minder-waardigheidscomplex kweken ten opzichte van hun meer “fortuinlijke” klasgenootjes.



Op **woensdag 24 april om 19.00 uur** zal de stichtster, mevrouw Charlotte Govaert u persoonlijk over GLEK komen vertellen aan de hand van een presentatie met powerpoint. Meer informatie vindt u ook op de website: <https://www.glek.be>
We houden u via de website, de Kerkbode, een mail en het mededelingenbord op de hoogte van wijzigingen, nieuwe data en bijkomende activiteiten.

Er zijn nog enkele trouwe vzw-leden die dit jaar hun lidmaatschap (nog) niet hebben betaald. Dit kan nog steeds op het nr. BE 10 0000 1658 7407 van “De Vrienden van de Protestantse Kerk Brugge” (€ 10 p. pers.) Help ons met uw lidmaatschap, dan kunnen wij anderen helpen met een gift!

Een fijn vzw-jaar toegewenst.

Dany Constant

VOOR DE KINDEREN

Aan het begin van het vierde hoofdstuk vertelt Lucas wat Jezus beleeft in deze woestijn. Kan je dat erbij tekenen?



Uitnodiging: Zingen is tweemaal bidden



We hebben al twee inspirerende avonden meegemaakt van 'zingen is tweemaal bidden'. Op 11 december waren we te gast bij de Godelieve parochie, en op 27 februari nam Johan Delameillieure ons mee op een tocht door de woestijn in de stemmige Adventskerk.

Op woensdagavond 10 april is het aan ons, en zullen wij onze deuren openen voor onze oecumenische vrienden voor een gebeds- en zangavond waarin we ons voorbereiden op Palmzondag en de lijdenstijd. Het zal een avond van bezinning en inkeer zijn: we lezen teksten rond het lijden van Christus, staan stil bij korte overdenkingen, er zullen luistermomenten zijn, en we zingen in samenzang, zoals we dat gewoon zijn in de protestantse traditie.

Een warme oproep aan u allen om aanwezig te zijn op deze avond waarin we onze oecumenische vrienden in gastvrijheid ontmoeten, en zij kennis maken met onze eigenheid: het Woord centraal en zingen vanuit het hart.

Zet dus zeker in uw agenda:

Woensdag 10 april, 19.30 uur.
De derde bijeenkomst van
'Zingen is tweemaal bidden' in 't Keerske.

Na de zang- en gebedsdienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Allen van harte welkom!

Jannica en Riek

Persbericht PROFEST



Graag nodigt de Verenigde Protestantse Kerk in België al haar kerken en leden, vrienden en sympathisanten uit voor ProFest. ProFest is de nieuwe naam van de AKV (Algemene Kerk Vergadering), de tweejaarlijkse ontmoetingsdag.

Het is een **Pro**testantse **Feest**dag onder het motto 'Veelkleurig en Meerstemmig', als uitdrukking van de rijke verscheidenheid van onze kerk en de vreugde over ons gedeeld geloof in God. Een dag afgestemd op klein en groot, jong en oud, wit of zwart, klein of groot geloof, zonder onderscheid.

Telkens wordt deze ontmoetingsdag door een ander kerkdistrict georganiseerd en dit jaar is het de beurt aan Oost en West-Vlaanderen i.s.m. een waarnemer uit een Franstalig district (Oost-Henegouwen).

ProFest vindt plaats op **30 mei 2019** – Hemelvaartsdag, Campus **Odisee**, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 **Gent**. Een prachtige locatie met een wijds groen terrein voor een waaier aan activiteiten. Odisee is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanaf station Gent Sint-Pieters en er is een ruime gratis parking (voor auto's en bussen) op het terrein.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 9.30 u. Ontvangst
- 10.00 u. Kick-off
- 10.45 u. Kennismakings- en groepsgesprekken / jeugd- en kinderprogramma
- 12.00 u. Maaltijd: goulash (vlees of veggie) + een ijsje op de Creamarkt. Prijs € 8. Vooraf inschrijven op profest.akv@gmail.com en bedrag overschrijven op rek.nr. BE43 3631 7633 2401 m.v.v. Maaltijd ProFest + aantal personen. Eigen lunchpakket meebrengen kan uiteraard ook. Dranken zijn te koop.
- 13.30 u. Sing-in
- 14-16 u. Crea-markt, een markt voor en door ProFest bezoekers (kraampjes, workshops, spelen, muziek, dans, drankjes, hapjes, etc.)
- 16.15 u. Slotviering

Kortom, een veelkleurige en meerstemmige dag met inhoud, uitwisseling, ontspanning en ontmoeting, om niet te missen. Iedereen is welkom en het kost niets.

Volg ons via de website en Facebook: www.profest.be en www.facebook.com/Profest2019/ Alle inlichtingen 09 2532900 of 0486 933739 (Marc Loos) – profest.akv@gmail.com

Namens het district Oost en West-Vlaanderen,
de voorbereidingsgroep:

*Tom Schepers, Rudy Liagre, Kathleen Vermeulen, Marc Loos,
Yong-Wan Hoogstad, Eefje van der Linden, Jean-Louis Stilmant,
Saskia van den Heuvel, Joost Rombaut*



ProFest

EEN PROTESTANTS FEEST:

Veelkleurig
Meerstemmig



KICK-OFF
ONTMOETINGSSPEL
CRÈCHE, KINDER- en
JEUGDPGRAMMA
SING-INN
CREA-MARKT:
KRAAMPJES • WORKSHOPS
INFOSTANDS • MUZIEK
IJSJES • VOLKSSPELEN
SLOTVIERING

www.profest.be
www.facebook.com/Profest2019/

*Verenigde Protestantse
Kerk in België*



GENT • 30 MEI 2019

Odisee • Gebroeders De Smetstraat 1
9.30 – 17u

Home based health care

Al sinds vele jaren heeft onze kerk een partnerschap met de URCSA, de 'Uniting Reformed Church of Africa', of 'de Verenigende Kerk van Zuid-Afrika'. De VPKB steunt ook hun "thuiszorg" (home based health care) projecten.

Een goed voorbeeld vind je in Ennerdale, in de buurt van Johannesburg (Zuid Afrika). Daar gaat een team van hulpverleners elke dag op pad om mensen te bezoeken en steun te bieden waar nodig. Het gaat om zieke mensen en oude mensen die worden voorzien van medicijnen. Ook bezoekt het team talloze kinderen en hun familie om erop toe te zien dat ze naar school gaan en hen te helpen met allerlei praktische zaken.

Dit team vormt zo een onmisbare schakel tussen mensen die hulp nodig hebben en het beetje hulp dat er is, zoals medicatie en een voedselprogramma voor de kinderen. Meer nog dan de praktische hulp is het bezoek van het hulpteam een handreiking, een daad van christelijke naastenliefde om te tonen dat niemand er alleen voor staat.

Op **zondag 31 maart**, de diaconale zondag van de VPKB, is onze **eindcollecte voor dit "thuiszorg" project** dat al langer door de commissie Kerk en Wereld wordt gesteund.

De steun blijft nodig. Als u op 31 maart niet mee kunt doen met de uitgangscollecte of meer wilt geven, kunt u **altijd nog geld overmaken op:**

Bankrekening BE06 3100 0835 5022

VPKB Brussel met vermelding "Werelddiaconaat 2019"

Uw gift wordt ook integraal doorgestort naar het project in Zuid Afrika.

Diaconie

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 10 MAART

Predikant	Mevr E. Maassen <i>-protestantse theologe uit Gent</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Organist	Mevr. Anja van Holst
Babyoppas	Vrijwilliger
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Dhr. A. Eversen Mevr. N. Moghadam
Na de dienst	Verkiezing Predikant

ZONDAG 17 MAART

Predikant	Dr. J. de Prenter <i>-proponent VPKB in Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lector	Mevr. G. Labeur
Lezen	Exodus 34:27-35 Lucas 9:28-36
Organist	Dhr. Piet Vandenkerkhove
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Ik Help een Kind
Koffiedienst	Mevr. J. Lagauw-Wage

ZONDAG 24 MAART

Predikant	Dr. J. de Prenter <i>-proponent VPKB in Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Lector	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Lezen	Exodus 6:2-8 Lucas 13:1-9
Organist	Mevr. Lieve Vercruysse
Babyoppas	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Collecte	Kap Kamp 2019
Koffiedienst	Fam. W. Buijs

ZONDAG 31 MAART

Predikant	Dhr. J. Delameilleure	<i>-voorganger van de Adventisten Kerk (Brugge, Antwerpen)</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman	
Diaken	Dhr. P. Hellebuck	
Organist	Mevr. Anja van Holst	
Babyoppas	Vrijwilliger	
Collecte	URCSA Home based health care	
Koffiedienst	Fam. J. van Groenigen	

ZONDAG 7 APRIL

14.30 u BEVESTIGINGSDIENST Dr. J. DE PRENTER IN ZEVENKERKEN zie uitnodiging in deze kerkbode

GEEN 10.00u EREDIENST IN 't KEERSKE

Koffiedienst loopt als volgt door: 14 april Mevr. M. Lammens. 21 april Fam. W. ten Kate. 28 april Fam. J. Klifman. 5 mei Fam. P. Luteijn. 12 mei Dhr. A. Eversen&Mevr. Moghadam. 19 mei Mevr. J. Lagauw-Wage. 26 mei Fam. W. Buijs. 2 juni Fam. J. van Groenigen. 9 juni Fam A. Deceuninck. 16 juni Mevr. M. Lammens. 23 juni Fam. W. ten Kate. 30 juni Fam. J. Klifman.

Verder zie Kerksite "ACTIVITEITEN" ook voor andere activiteiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.

KERKENRAAD

Predikant

- **Jannica de Prenter, Predikant in opleiding**
– ☎ **050 35 50 84.**

Ouderlingen

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt maandelijks
behalve in januari en juli*

**België - Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:

Dr. J. de Prenter, Keersstraat 1, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek - Erkenningsnummer: P408440