



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Inleidend woordje
- 2 Overdenking
- 4 Van de kerkenraad
- 5 Zoekertje
- 6 Van de vrienden
- 7 Even voorstellen
- 8 Xplorebruges
- 9 Agenda
- 10 Open dagen in 't Keerske
- 11 Van het district
- 12 Protestants Theologische faculteit
- 13 Erediensten
- 15 Voor de kinderen
- 16 Blaas op ons (Pinkstergedicht)

protestantsekerkbrugge.be

INLEIDEND WOORDJE

Voor u ligt de kerkbode van mei 2018. Wij zijn een contactblad, u vindt hierin nieuws van en over de gemeenschap die wij vormen; geen meningen over de bedreigingen van vandaag, zoals oorlog of milieu. Anderen zijn in die onderwerpen opgeleid en dus beter geplaatst. Bovendien is de info die wij krijgen politiek gekleurd, wie mogen wij geloven? Niettemin hebben wij een opdracht en verantwoordelijkheden gekregen, tegenover elkaar, de wereld en de schepping. We kunnen er ons niet vanaf maken door te zeggen dat wij op het wereldgebeuren geen invloed hebben. Dat hebben wij wel, uw stem, hoe zacht ook, wordt gehoord. Vele kleintjes maken één grote en gezamenlijk hebben wij zelfs een krachtige stem.

Ook Jezus heeft zich bediend van dit wapen. Zijn wapen was gebed. In de evangeliën staat er vermeld dat Hij zich afzonderde om in gebed te gaan, ja te strijden..... “Het gebed van de rechtvaardige vermag veel... omdat er kracht aan verleend wordt.” Daarom: Breng uw zorgen om de wereld, om het milieu, om uw broeders en zusters, breng ze in gebed voor Gods troon, strijd de goede strijd. Wij willen u met dit blad enkele onderwerpen aanleveren.

Albert Eversen



OVERDENKING

Ieder hoorde zijn eigen taal spreken

Handelingen 2

Ooit kreeg ik van iemand een mooi verhaal toegestuurd, een legende uit het Afrikaanse land Ghana. Verhaal van de arend en de kip.

Op zekere dag vindt een geitenhoeder in Ghana een arendsjong.

Het is bijna volgroeid en ligt als dood voor zijn voeten. De vogel is met nest en al naar beneden gestort vanwege een losgeraakte steen. De geitenhoeder neemt het arendsjong mee. Voor mijn vriend, denkt hij, mooi voor zijn collectie opgezette vogels, een arend heeft hij nog niet.

De vriend is er blij mee en legt hem neer, maar wie schetst zijn verbazing als hij de volgende morgen de vogel ziet bewegen. Wat nu? Hem de genadeklap geven? Nee, zo besluit hij, ik zal doen wat ik kan om hem in leven te houden.

En dat lukt. De vogel knapt op. Alleen, één ding mankeert eraan, hij blijkt zijn gezichtsvermogen kwijt te zijn. En wat moet een arend zonder zijn perfecte gezichtsvermogen? De man besluit hem bij zijn kippen te zetten. Het duurt niet lang of de arend gedraagt zich als een kip. Hij is tevreden met de beperkte ruimte. Hij pikt het voer van de kippen en slaapt zelfs tussen de kippen op stok. De arend is kip geworden.

Maar dan. Op zekere dag zweven boven de boerderij enkele arenden. De jonge arend hoort hen en het roept iets in hem wakker. De ziel van zijn arend-zijn ontwaakt. Hij kijkt naar boven, naar de zon, en o wonder, er gebeurt iets met zijn ogen. Ze worden groter en lijken te reageren op het licht van de zon. Dan probeert hij te vliegen, maar hij komt niet verder dan fladderen. Toch, vanaf dat moment is er iets veranderd. Er is een zekere onrust in de jonge arend gekomen. Zijn baasje merkt het en besluit te proberen hem aan het vliegen te krijgen.

Hij trekt een grote leren handschoen aan zet de arend erop en geeft hem een duwtje. Even lijkt hij het te proberen.

Hij spreidt zijn machtige vleugels, maar dan ziet hij de kippen rustig pikken, laat zijn vleugels weer zakken en laat zich op de grond vallen. Wat zijn baasje ook doet, het lukt hem niet om de arend aan het vliegen te krijgen.

Dan besluit hij nog één poging te wagen. Samen met een vriend klimt hij met de arend de bergen in. Boven op de kam aangekomen zet hij de arend op de rand. De vogel kijkt bang naar beneden. Hij verroert geen vin (geen veer).

Weet je wat zegt de vriend: pak zijn kop eens beet en richt hem naar de zon. Zijn baasje doet het. Verbaasd zien de beide mannen zijn ogen groot worden en zijn kop zich strekken; hij beweegt zijn vleugels en dan, hij waagt de sprong. Eerst nog wat onzeker heen en weer vliegend, maar allengs in steeds grotere bogen vliegt hij even later de zon en zijn vrijheid tegemoet. Zwevend op de wind, met brede machtige slagen, vliegt daar de arend! Hij is arend en heeft zijn bestemming gevonden!

Dit verhaal doet me zomaar aan Pinksteren denken. Wat gebeurt er met Pinksteren? Daar beginnen de apostelen te spreken. Ze spreken in allerlei talen en iedereen hoort zijn eigen taal. Ze horen over de grote daden van God. Die grote daden concentreren zich, zo blijkt uit de preek van Petrus, in Jezus Christus.

Iedereen die daar aanwezig is, is verbijsterd. Ze vragen zich af, wat heeft dit te betekenen? Het is alsof ze ineens wakker geschud worden. Het is bijna net als met die arend. Toen hij zijn eigen taal hoorde, van die vogels in de lucht, begon er iets te veranderen. Hij probeerde te vliegen en hij hield een zekere onrust. Alsof hij zich niet meer op z'n plek voelde.

In Jeruzalem wordt in één keer een grote menigte mensen geraakt. Ze zijn daar samengekomen en horen ongekend nieuwe dingen. Ze reageren verbijsterd. Wat heeft dit te betekenen? Er komt onrust in hen, al zijn er ook die de schouders ophalen en zeggen: ze zullen wel dronken zijn.

Zo kan het je vergaan. Dat je geraakt wordt en aan het denken gezet. Dat we vragen krijgen bij onze eigen manier van leven. Alsof je jezelf ineens in de spiegel ziet en opmerkt: Ik ben niet vrij, ik leef als slaaf van de heersende cultuur, de dwang van de tijd en de economie. En de vraag dringt zich op: is dít mijn echte bestemming?

Plotseling zitten we midden in het verhaal, als arend tussen de kippen. Er is onrust gekomen, maar de arend kan niet vliegen. Hij fladdert wat en valt weer neer. Hij is bang, en hij blijft toch maar bij de kippen. Misschien staan wij ook zo in het leven, dat we bang zijn en toch maar blijven zitten.

Maar intussen is er die onrust, diep in je dat verlangen. Verlangen naar iets of iemand groter dan jezelf. Verlangen dat je vrijuit kan ademen, kan leven.

De arend had ook zo'n verlangen, maar het lukte hem niet. Totdat, totdat zijn baasje hem meeneemt en hem op een hoge bergkam zet: de afgrond beneden, de zon boven. Als hij naar beneden kijkt is hij bang. Doodsbang. Maar het baasje richt zijn oog op de zon. Wat een prachtig beeld!

In zijn Pinksterpreek tekent Petrus de afgrond: jullie hebben Hem, Jezus, gekruisigd! Maar kijk nu omhoog! Kijk naar de zon, dan zie je Hem, de zonde der gerechtigheid. Vlieg nu! Leef in het Licht!

Ds. Elly Bouman



VAN DE KERKENRAAD

Gemeentevergadering 15 april 2018

Dit jaar kwam de gemeente bijeen voor de gemeentevergadering op 15 april na de eredienst waarin dr. Jannica de Prenter (proponent VPKB) voorging.

Onze consulent ds. Elly Bouman liet zich verontschuldigen omdat er in haar gemeente VPKB Roeselare op hetzelfde moment ook gemeentevergadering was.

Jan van Groenigen, voorzitter – moderator van de vergadering, verwelkomde de 30 aanwezige gemeenteleden en onze toekomstige proponent Jannica de Prenter als toehoorder.

Er werd vergaderd volgens het schema dat we de laatste jaren volgden.

De notulen van de vergadering van 23 april 2017 en het jaarverslag 2017 werden goedgekeurd.

Er werd gesproken over de financiën van de kerk, de diaconie, het koor, de zondagsschool en de VZW de vrienden. Ook de Erfgoeddagen en de Open Monumenten dagen kwamen aan bod.

Gemeentebesleid: we volgen nu de ingeslagen richting verder. Jan bedankt de gemeenteleden voor de steun tijdens deze vacaturetijd en de goede opkomst voor de erediensten.

De vragen gesteld over de eredienst zullen door de kerkenraad behandeld worden in de volgende kerkenraadsvergadering. Volgend jaar, als we een nieuwe voorganger hebben, zal er opnieuw en meer uitgebreid gepraat worden over het gemeentebesleid.

De notulen (verslag) van de gemeentevergadering 2018 worden opgemaakt en volgend jaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Aansluitend op de gemeentevergadering werd er een goed verzorgde broodmaaltijd aangeboden. Een goede gelegenheid om na te praten en elkaar beter te leren kennen.

Adriën Deceuninck, scriba.

ZOEKERTJE

Jean-Claude Kuate en Kristina zijn al een half jaar op zoek naar een andere woning. Zij zoeken een woning / appartement met 3 slaapkamers, in de prijsklasse tot € 720.- Omgeving Brugge. Op de huurmarkt ondervinden zij de moeilijkheden die veel mensen van vreemde origine meemaken. Immo-kantoren stellen verschillende kandidaat-huurders voor aan de woning-eigenaar die mag kiezen. Met een buitenlands-klinkende naam zijn je kansen miniem. En je kunt niemand verdenken van discriminatie...

VAN DE VRIENDEN

Activiteitenprogramma 2018 VZW “De Vrienden van de V.P.K.B. Brugge”

- De eerste activiteit voor dit jaar was op donderdag 4 januari: we bezochten met 22 personen de tentoonstelling “500 jaar Reformatie in Brugge” in het Stadsarchief. De vzw-leden werden daarna uitgenodigd voor een nieuwjaardrink met hapjesbuffet in ’t Keerske.
- Op zondag 14 januari had de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats voor alle gemeenteleden.
- Op zaterdag 5 mei zal een fancy fair worden ingericht ten voordele van ons tweejarig goed doel, de M.U.G. Heli, in ’t Keerske en de Keersstraat. Er werd geopteerd voor een prondelmarkt, een tombola “altijd prijs” en een cafetaria met gebak, koffie, thee, fruitsap, wijn en cava. Dat alles aan zeer democratische prijzen. De fancy fair loopt van 10u tot 18u.
- Zaterdag 26 mei zal onze jaarlijkse kaas- & wijnavond plaats hebben om 18u30 in ’t Keerske. De all-in prijs bedraagt 15 Euro p.p. vooraf te betalen (uitgebreid kaasassortiment, meerdere soorten brood, boter, fruit, wijn en water, koffie + versnapering). Er moet ook vooraf worden ingeschreven op de lijst aan het mededelingenbord.
- In oktober (datum staat nog niet vast) hopen we onze jaarlijkse BBQ te laten plaats vinden. Details volgen in een latere Kerkbode
- In de loop van het najaar kunnen we wellicht ook een concert verwachten, gebracht door het echtpaar de Beun – Decock.

Ik dank hierbij alle vzw-leden voor hun trouwe lidmaatschap.

Dany Constant

EVEN VOORSTELLEN

Wij zijn Fazel Mousavi uit Iran (Perzië) en Elza van Staaveren uit Nederland. Omgeving Amsterdam / Haarlem en wonen al enkele maanden in Brugge. Ik heb gezondheidszorg gestudeerd, gewerkt in de thuiszorg en in een verpleeghuis als activiteitenbegeleidster.



Door gezondheidsproblemen moest ik stoppen. Ik heb glaucoom; zie de randen niet in het gezichtsveld. Hierdoor herken ik moeilijk gezichten, dus wordt niet boos als ik u niet groet... Mijn hobby's zijn reizen, fietsen, wandelen, legpuzzels en... zwerfvuil prikken. Dat laatste deed ik in Zaanstad ook: "een uurtje voor je buurtje". Hier in Brugge heet het "kleine daad, groot resultaat". Van Stad Brugge kreeg ik de grijper, witte plastic zakken, handschoenen en een groen veiligheids-hesje voor de zichtbaarheid. Wij eten eens per week bij Oranje, instelling voor gehandicapten, dat kan voor medewerkers en buurtgenoten.

Fazal groeide op in Teheran, onder de Sjah. Na de overname door de geestelijkheid zat hij met andere studenten in de oppositie. Hij ging naar het buitenland om niet in militaire dienst te moeten. Hij trouwde en kreeg een dochter. Helaas werd zijn familie niet gespaard in die tijd: zijn vrouw, vader en broer werden vermoord. Hij besloot het land te ontvluchten en kwam in een groot Iraans vluchtelingenkamp terecht, waar hij 40 jaar huisde. Daar deed hij de voedselinkoop voor dit grote kamp. In 2011 werd het hele kamp door de VN naar Albanië verhuisd. Daar kon hij geen bestaan opbouwen en kwam naar Nederland, waar zijn dochter en schoonmoeder wonen. Na enkele rechtszaken werd hij terug verwezen naar Albanië als zijnde een veilig land... Tijdens de procedure ontmoette ik Fazal, we werden verliefd.

Na veel praten met advocaten dachten we in België meer kans te maken op papieren. Helaas is de werkelijkheid anders. Zonder Iraans paspoort kan hij niet legaal worden, hij krijgt geen paspoort omdat hij niet in militaire dienst geweest is. We hopen en bidden dat er toch nog een mogelijkheid komt om papieren te krijgen. Fazal heeft veel steun van andere Iraniërs, die ook in het kamp zaten en nu elders in Europa wonen. Hij gaat drie maal per week naar de Praattafel om zijn Nederlands te oefenen. Wij vinden de protestantse kerk in Brugge fijn, er komen goede dominees. Men is gastvrij, het koffiedrinken na de dienst is een prima manier om contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.

XPLOREBRUGES

In december van vorig jaar werd ik gecontacteerd door een medewerkster van Erfgoedcel Brugge. “Of er een filmpje mocht worden gemaakt in ’t Keerske over de Protestanten en Anglicanen?”

De kerkenraad werd op de hoogte gebracht en er werden –wat betreft ons aandeel- twee draaisessies van drie uren gehouden op twee verschillende dagen in februari en maart. Best zwaar en intens! Teksten uit het hoofd leren, houding en uitspraak verzorgen, lichtinval en kadrering moeten perfect zijn, geen versprekingen..... opnieuw, opnieuw, op.....

Ik begin te beseffen dat steracteurs het niet altijd onder de markt hebben.

De zes uren werden in het filmpje herleid tot iets meer dan twee minuten, maar het was al met al een leuke ervaring.

Wat was nu de bedoeling van het hele gebeuren? Erfgoedcel Brugge heeft een tijd geleden een app uitgebracht voor zowel wandelaars als fietsers, toeristen zowel als streekgenoten: “Xplorebruges”.

De app stelt meerdere routes voor in Brugge, waarbij de laatste telg dus op 12 april officieel werd voorgesteld onder de naam “Gesloten/open deuren - in dialoog met Brugse levensbeschouwingen” en waarin Rev. A. Nwaekwe en ikzelf onze resp. gemeenten voorstellen. De beide filmpjes werden in ’t Keerske vertoond tijdens de Erfgoedceldagen van 21 en 22 april. Was u er bij?

Dany Constant



AGENDA

- Iedere donderdagavond - 20.00 uur in 't Keerske: Catechese/Bijbelstudie voor mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Dit om hen in te wijden in de christelijke traditie.
Dit wordt geleid door dhr. Andries Boekhout uit Oostende.
- 5 mei → 10.00 – 18.00 uur: Fancy Fair in 't Keerske ten voordele van de MUG Heli.
- 26 mei → 19.00 uur : Kaas- en wijnavond.
- 30 juni → Bijbelevent Zevenkerken: Programma in de kerk

OPEN DAGEN IN 'T KEERSKE

Reeds vele jaren deden wij als kerk mee aan de Open Kerkendagen. We stelden onze deuren dan in het weekend open in de maanden juni en juli, waarbij er een tentoonstelling te bezichtigen was.

Dit jaar slaan wij als kerk de Open Kerkendagen een keer over.

Wel deden we mee aan de Erfgoeddagen.

In het weekend van 21 en 22 april hielden wij Open Huis, samen met de Anglicanen.

We toonden de mensen een kort informatief filmpje en spraken daarna over het protestantisme en het anglicanisme.

Het thema van de erfgoeddagen was "kiezen". We vertelden de mensen dan ook wat wij als protestanten allemaal mogen kiezen: kerkenraad, bestuursraad, nieuwe predikant, hetgeen bij de Rooms-katholieken en Anglicanen toch enigszins anders ligt.

Op zaterdag ontvingen wij 60 mensen in de kerk en op zondag 120!

Dank aan Adriën Deceuninck, Patrick Hellebuck, An Klifman, fam. Constant en fam. ten Kate, die deze dagen de mensen hebben ontvangen, samen met de Anglicaanse Reverend, zijn assistent en 2 Nederlandstalige vrijwilligers uit Oostende.

Op 8 en 9 september worden de deuren opnieuw open gezet tijdens de Open Monumentendagen.

Hierbij zal ook de crypte te bezichtigen zijn.



VAN HET DISTRICT

Op zaterdag 21 april was er districtsvergadering in Dendermonde. Voor Brugge waren de heren Albert Eversen en Wim ten Kate aanwezig.

Volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde:

– Algemene KerkVergadering 2019 (AKV 2019) → Profest 2019

Deze zal op donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) doorgaan in Gent. Maar.....de tweejaarlijkse **AKV** is verleden tijd. Het betreft immers geen Algemene Vergadering waar teksten en budgetten besproken worden en besluiten genomen, maar een protestants festival voor jong en oud. Daarom krijgt de AKV een nieuwe naam: **PROFEST**.

Het district Oost-en West-Vlaanderen kreeg de taak toevertrouwd om dit feest te organiseren en koos een ruime en familiale locatie in Gent als verzamelplaats. Alle aspecten van het samen-kerk-zijn zullen er aan bod komen. Een werkgroep, met ds. Marc Loos als coördinator en Rudy Liagre als contactpersoon, heeft de eerste krijtlijnen alvast uitgetekend. Niet enkel Gent, maar ook uit Brugge, Menen, Aalst en Geraardsbergen zijn in de werkgroep vertegenwoordigd.

Meer nieuws volgt, maar noteer deze datum nu al in uw agenda!!!!

– Invulling hulppredikantsplaats.

Aangezien de hulppredikantsplaats (nu in Gent Brabantdam) vacant is werd er uitgebreid gesproken over een mogelijke invulling.

Volgende mogelijkheden besproken:

- Stadspredikant Gent
- Regiopredikant
- Projob

Hier wordt nog verder over nagedacht.

Volgende districtsvergadering op 23 juni in Geraardsbergen.



Open Deur Dag

van de Universitaire Faculteit
voor Protestantse Godgeleerheid

Programma

Woensdag 16 mei 2018

Bollandistenstraat 40, 1040 Brussel

Vanaf 14u30 : Ontvangst

15u Opening met rondleiding

16u Openbare les van Prof. Doris Lambers-
Petry (hoogleraar Nieuwe Testament)

*Thema : Het uitblijven van de parousia
en zijn verwerking in de 2e eeuw*

17u De aanwezigen zijn tevens uitgenodigd
om het afscheidscollege bij te wonen
van Prof. Heye Heyen (Praktische
Theologie).

In de *Aula* van de faculteit.

Voor deze gelegenheid zal de
artikelenbundel *ANALECTA* Vol. 18
worden voorgesteld en overhandigd
aan de afscheidnemende hoogleraar als
liber amicorum.

EREDIENSTEN – 10.00 UUR

ZONDAG 6 MEI

Predikant	Dr. J. de Prenter <i>proponent VPKB</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Organist	Mevr. Anja van Holst
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Diaconale doelen Israel/Palestina
Koffiedienst	Fam. J. Klifman

ZONDAG 13 MEI: HEILIG AVONDMAAL

Predikant	Ds. K. Groeneveld <i>Emeritus predikant Christelijk Gereformeerde Kerk te Antwerpen</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. Dimos de Beun
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Tearfund
Koffiedienst	Mevr. J. Lagauw-Wage

ZONDAG 20 MEI: PINKSTEREN

Predikant	Dr. J. de Prenter <i>proponent VPKB</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Organist	Dhr. José Tant
Babyoppas	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. W. Buijs

ZONDAG 27 MEI: KINDERNEVENDIENST

Predikant	Ds. G. de Lang Predikant uit Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen)
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Organist	Dhr. Dimos de Beun
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. J. van Groenigen

ZONDAG 3 JUNI

Predikant	Dr. J. de Prenter proponent VPKB
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. Piet Vandenkerkhove
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Open Deuren Weekends
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

Koffiedienst loopt als volgt door: 10 juni Mevr. H. Coudijser & M. Lammens, 17 juni Fam. W. ten Kate, 24 juni Dhr. A. Eversen & Mevr. Moghadam, 1 juli Fam. P. Luteijn 8 juli Fam. J. Klifman 15 juli Mevr. J. Lagauw-Wage 22 juli Fam. W. Buijs 29 juli Fam. J. van Groenigen. Verder zie Kerksite "ACTIVITEITEN" ook voor andere activiteiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.

VOOR DE KINDEREN



We lezen deze maand in het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 15, de verzen 9 tot 17.

Jezus nodigt ons uit om elkaar lief te hebben, zoals Hij ons liefhad; en goede vruchten voort te brengen.



Kraak de code en dan vind je wat Jezus ons vraagt te doen.



Blaas op ons

Ze zitten in verwarring bij elkaar
- deuren en ramen dicht, er dreigt gevaar -
maar dan komt Jezus in hun midden staan.
Hij spreekt hen met een groet van vrede aan
en wijst hen op zijn handen en zijn zijde,
waarna de leerlingen zich zeer verblijden.

Opnieuw wenst Hij hun vrede, en Hij zegt
dat Hij de grote opdracht op hen legt
om in Gods naam de wereld in te gaan,
zoals Hijzelf hun dat heeft voorgedaan.
Hij blaast op hen, om hun de Geest te geven,
die helpt om als gezondene te leven.

Wij zitten in verwarring bij elkaar;
deuren en ramen dicht, er dreigt gevaar.
Vraagt u ons, Jezus, eropuit te gaan?
Kom dan genadig in ons midden staan
en blaas op ons, om ons de Geest te geven
die helpt om als gezondene te leven.

Arie Maasland

KERKENRAAD

Predikant

Sinds 1 oktober 2017 is onze gemeente vacant.

Ouderlingen

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt maandelijks
behalve in januari en juli*

**België – Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:

Dhr. A. Deceuninck, Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek – Erkenningsnummer: P408440