



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

1	Inleidend woordje + Adventsgedicht
2	Overdenking: De Kerststal
6	Geluk - wensen
7	Van de Kerkenraad
9	Beroepingswerk
10	Van de vrienden
11	Jubileum Kerkkoor
12	Afscheidscadeau Ds. Frans van der Sar
13	500 Jaar Luther in het stadsarchief
15	Synodeboodschap
16	Agenda
16	Van de redactie
17	Erediensten
20	Voor de kinderen

protestantsekerkbrugge.be

INLEIDEND WOORDJE

Met dit dubbelnummer december-januari gaan wij de Advent in. Een tijd van verwachting, van uitzien naar de vervulling van een belofte. Voorbereiden op, is hier op zijn plaats. De overdenking bepleit het opstellen van een kerststal in plaats van de (heidense) boom; terugkeren naar de bron. Verder vindt U de laatste tentoonstelling van het Lutherjaar, het gemeentenuws en een woord van de beroepingscommissie en de kerkenraad. Met Geluk-wensen zijn we in 2018 aangekomen, en gaan het jaar weer overdoen.

Advent

*Wie wacht weet nooit waarop,
want steeds is alles anders.
Je wou rustige grond zijn,
klaar voor de zaaier,
maar
niemand komt.
Die stem ben je zelf
Je zingt een oud lied van vrede*

Vrede...

*Welke vrede.
Je buigt het hoofd.
Knielt, eerlijke woorden.
Fietst naar huis,
geen engel te zien.
Prijs dan de uren,
als niet de jaren.
Hangt straks in de kerstboom
Een bescheiden bazuin*

Marjoleine de Vos

OVERDENKING

De kerststal.

Een “Rooms ding.” De eerste keer was in 1223, dat was toen een idee van Franciscus van Assisi. Hij hield een mis in de natuur en maakte daarvoor een échte stal, met levende figuren. Het maakte veel indruk en in de jaren daarna zie je steeds meer van zulke “levende” kerststallen verschijnen. Later gaan de stallen de kerken in en worden het miniatuur uitgaven met figuren van gips en hout.

Beelden waren de boeken voor de mensen die niet konden lezen. Het ging natuurlijk om het verhaal daarachter. Maar in de Rooms-Katholieke traditie werden die beelden op zich heilig en aanbeden. Daarom de grote weerstand van de Protestanten tegen alles wat beeld is of er op lijkt! Ook de kerststal sneuvelde in de protestantse traditie. Toch vind ik het mooi, mooier dan de kerstboom. Juist aan de hand van de kerststal kan ik iets vertellen over de kerstgeschiedenis én over DE boodschap van kerst.

In Bethlehem. Rond 700 voor Christus was er de profeet Micha. Hij heeft toen het woord van God gesproken over deze stad. *“Bethlehem, jij bent één van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Bethlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël”*.



Dat Jezus hier geboren werd, is wel een beetje verrassend. Zijn ouders woonden daar helemaal niet, die woonden ergens in Noord-Israël, ver weg! Zijn geboorte viel samen met een bevel van de keizer. Menselijke bevelen en oude profetische woorden kwamen bij elkaar. Toeval of... Goddelijke leiding??!

Er was geen plaats voor hen... Het kerstverhaal vertelt dat er bij de mensen op deze wereld geen plaats is voor de God van Israël. Zelfs niet voor een God die **niet** met geweld komt en **nooit** oproept tot geweld, maar die liefde laat zien, liefde geeft.

Mensen willen van God niet weten. Religie vindt ergens achteraf plaats, als een dierlijke behoefte. En zo wordt religie, wordt God naar de rand van de samenleving geduwd, liefst eroverheen. Ergens achteraf in een stal... Was het ooit zo'n mooi gebouwtje? Waarschijnlijk niet. Vanaf de tweede eeuw spreekt men wel van een grot. Het zou ook heel goed kunnen dat de stal behoorde bij de herberg... voor de rijdieren en de lastdieren van de gasten. De "parkeergarage" van het hotel. Waarschijnlijk beneden, de binnenplaats, met de gastverblijven boven...

Eigenlijk mens-onwaardig. Je stopt mensen niet weg in een stal. Ze worden 'beestachtig' behandeld!

Maar kom, in die stal is zoveel te zien!!!

De os en de ezel: vreemd. Hoe komen die dieren in deze stal? Ze zijn niet weg te denken en bij alle voorstellingen en op alle schilderijen duiken ze op. In de Bijbel is er niets over te lezen. De schapen lopen buiten in het veld. Een ezel? Zou een lastdier van de gasten kunnen zijn. Van Jozef en Maria? Onwaarschijnlijk, veel te duur voor op zich arme mensen, maar een os? Zij komen niet voor in het kerstverhaal, maar Franciscus haalde zijn inspiratie uit het profetische boek Jesaja. Os en ezel,

In het Hebreeuws: Schoor en Gamoor, het schorriemorrie. Zeker de ezel. Dat is een onrein dier. Dat symboliseert de heidenen. De os symboliseert dan de Joden. Zij staan samen bij de kribbe. Een os en ezel weten wie hun eigenaar is, zo stelde Jesaja deze twee die-

ren als een voorbeeld. Zij beseffen hun afhankelijkheid en zijn trouw aan degene die hen te eten geeft. Zij staan daar... een boodschap op zich...

De schapen: die zijn natuurlijk meegekomen met de herders. Schapen zijn in de Bijbel dieren vol met symbolische betekenis. Best eigenwijs en koppig, snel geneigd om af te dwalen. Juist voor die schapen is God er, is Jezus geboren. Dan wordt God ook getekend met de beelden van de Goede Herder. Een herder die zorgt voor zijn schapen, ze brengt naar grazige weiden en stille wateren. Een herder die er bij is, ook als de schapen gaan door het dal van schaduw van de dood. Een herder die afgedwaalde schapen opzoekt en ze weer terugbrengt naar de veilige stal. Een kudde schapen is het symbool van de mensen die geloven in Jezus. Een schaap in de stal... veilig binnen!

De herders: een apart volk in die tijd. Ruige mensen met een ruig vak. Het uitschot van de maatschappij in die tijd, de gast-arbeider. Ze blinken niet uit in betrouwbaarheid. Maar kijk! Ze zijn in de stal! Herders, het uitschot. Typerend voor het evangelie. Zondaren, hoeren en tollenaars, gehandicapten, melaatsen en zieken, mensen die in de samenleving niet meetelden, mensen die dachten dat ze voor God ook niet meetelden...

De wijzen uit het Oosten: In oude afbeeldingen als oosterlingen geschilderd, met een tulband. Later kregen ze kronen op en werden het drie koningen. Waarom drie? Dat staat ook nergens in de Bijbel. wel hadden ze drie cadeaus bij zich. Goud, wierook en mirre. In de 9^e eeuw kregen ze namen: Kaspar, Melchior en Balthazar. Pas in de 15^e eeuw kreeg Balthazar een donkere huidskleur. In die tijd waren astrologen de échte geleerden. Het waren de wetenschappers van hun tijd. Zij hadden grote invloed op regeringen. En kijk! Ook zij zijn erbij! Ook zij knielen voor dat kindje Jezus. Zelfs als je je verstand goed gebruikt, kun je best in God geloven! Juist een wetenschapper weet dat hij zoveel niet weet... dan kun je knielen voor de kribbe!

Jozef: De man van Maria. Een timmerman, een gewone vakman. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen voor Maria, toen zij zwanger was. Niet zwanger van hem, toch is hij met haar getrouwd. Hij is de vader voor dit kind, niet biologisch, maar wel in de praktijk van het leven.

Maria: Een bijzondere vrouw! Waarschijnlijk nog maar een jong meisje, een tienermoeder. Zij is in ieder geval wel de biologische moeder van dit kind! Haar zwangerschap is een goddelijk geheim. Maar Maria staat vooral voor iemand die bereid was aan God te gehoorzamen, ook al zou ze daar in haar omgeving wel voor uitgelachen worden.

De engel: In de geschiedenis van advent speelt de engel Gabriël een belangrijke rol. Hij kwam bij Zacharias in de tempel en bij Maria in Nazareth. In de kerstnacht verkondigde de engel de grote boodschap van de geboorte van de Zaligmaker. HIJ is voor u geboren! En daarna klonk het machtig engelenkoor: Ere zij God, gloria!!! Een engel is een boodschapper van het Goddelijke Woord. Een Verbi Divini Minister, Dienaar van het goddelijke woord, niet alleen een spreker. Het gaat om woorden én daden.

Het kind: *liggend in een kribbe*, een voederbak, nee, geen mooi houten wiegje, waarschijnlijk eerder een stenen bak met uitholling. Er was een bedje van stro in gemaakt...

Hij ligt daar in die voederbak als voedsel voor deze wereld.. zoals hijzelf dit symbool later ook zal uitleggen: "Ik ben het Brood van het Leven. Wie Mij eet, zal nooit meer honger hebben!" Brood dat niet voor een paar uur de honger stilt, maar dat eeuwig leven geeft. Brood...dat is gebroken aan het kruis, zoals we bij het Heilig Avondmaal vieren. Dan eten wij Jezus. Dan gaat het om vergeving van zonden, verzoening met onze Schepper, om een plaats in het paleis van de Koning!

Om Hem is het te doen! Hij is zelf het grootste Kerst-Cadeau!

Met toestemming van: Ds. Johan Alblas

GELUK - WENSEN

Een nieuwjaar betekent ook dat we wensen uitspreken en voornemens maken. Terwijl we die wensen en voornemens uiten, beseffen we al hoe onvervulbaar en onvoorspelbaar het volgend jaar, de volgende maand, de volgende dag zal zijn en hoe we geconfronteerd zullen worden wanneer het er op aan komt die voornemens voor onszelf en wensen voor elkaar waar te maken.

“Niets meer te wensen en toch niet gelukkig”, een bekend boek van Kushner gaf al aan hoe verwend we zijn. Wat kunnen we elkaar trouwens nog toewensen? Vrede (in ons gezin, buurt, maatschappij); rust en zekerheid op de financiële markt en in de drukte van alledag; gezondheid, wanneer onze kwalen in strenge banen worden geleid door allerlei pillen en therapieën en pijn en zelfs dood gemanipuleerd worden?

Er zijn zeker veel mensen in onze omgeving en in de wereld die één of ander ontberen of alles samen, en die we vanzelfsprekend al deze dingen toewensen en liefst langer dan een jaar!

Maar, hoe, in 2018, vind je dat (egocentrische) geluk?

Prof. Rik Torfs wijdde er enkele weken geleden in Knack een artikel aan en zegt daarover het volgende:

“Wie levensbeschouwing belangrijk vindt, symbolische taal aanvoelt en herkent, in de werkelijkheid soms leugen en in het sprookje weleens waarheid aantreft, kijkt anders tegen het leven aan. Levensbeschouwing schept ruimte, ziet in het leven meer dan wat zichtbaar is. In levensbeschouwing worden schouwen en beschouwen een deel van het leven, waardoor het groter wordt, meer plaats biedt om afstand te nemen, toelaat naar jezelf te kijken alsof je iemand anders bent. Als je meer plaats hebt, mentaal en fysiek, ga je ruimer denken. Dat leidt wel eens tot een moment van geluk. Geluk verover je niet met bloed, zweet of tranen. Het komt als een geschenk”.

Je kunt het dus niet vangen in een wens, maar geluk is mogelijk in de ruimte die we elkaar geven en die we in ons Keerske zo vaak mogen ervaren.

Een (H) geestverruimend 2018 dus!

Gaby Labeur

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde op **10 oktober**. De consulent Ds. Elly Bouman was nog niet op deze vergadering daar haar aanstelling pas op de districtsvergadering van zaterdag 7 oktober werd bekendgemaakt. Op deze vergadering werd gesproken over de erediensten en nieuwe gastpredikanten in de vacature tijd. Ook werd het maken van de kerkbode toevertrouwd aan een redactieraad. Deze en de vorige kerkbode tonen aan dat die redactieraad goed werk levert.

Op **7 november** was de eerste vergadering waarop onze consulent Ds. Elly Bouman aanwezig was. Na een hartelijk welkom en kennismaking werd haar gevraagd voorzitter te zijn van onze kerkenraad, wat ze van harte deed. De mensen die op de districtsvergadering waren te Gent, die handelde over de documenten van de komende Synodevergadering op 18 november, gaven een overzicht van de standpunten van het district over de te nemen besluiten. Onze gemeente heeft door het beurtroolsysteem in 2017 en 2018 geen afgevaardigde op de Synodevergadering.

Dhr. Wim ten Kate gaat als afgevaardigde voor VPKB Knokke.

De meeste tijd van deze kerkenraadsvergadering werd besteed aan het beroepingswerk.

Erediensten

We danken God voor de mooie diensten met boeiende preken gebracht door de gastpredikanten in deze vacaturetijd. De kerkenraad is ook zeer dankbaar voor de goede opkomst van de gemeentelieden op de zondagsdienst.

Kerstvieringen: Op vrijdagavond 22 december is er om 20.00 u de 25^e kerstzangavond.

Op zondag 24 december is er geen eredienst! Wel kunt u in Knokke of Oostende een eredienst bijwonen om 10.30 u.

Op maandag 25 december, Kerstmis, is er de Kerstdienst om 10.00 u. Daarin gaat de consulent Ds. Elly Bouman voor. De aanwezige koorleden zullen enkele liederen zingen.

Bezoeken.

Wie 70+ is zal in de komende maand bezoek krijgen van een kerkenraadslid.

Zoals gebruikelijk krijgt u een leesrooster of scheurkalender aangeboden bij de kerstwensen.

De gekende Elisabethbode zal ook weer van de partij zijn.

Best een afspraakje maken!

In Memoriam

– Op 29 oktober overleed Mevr. Wilhelmina Catharina Elisabeth Meijer, de moeder van dominee Frans van der Sar, op de leeftijd van 90 jaar.

– Op een leeftijd van 98 jaar overleed Mevr. Fenna Brandsema, de moeder van ons koorlid Mevr. Aaltje Jeddens.

Kerkenraadsleden stuurden naar de familie van de overledenen een condoleance kaart namens de gemeenteleden.

We bidden de beide families Gods zegen en bijstand toe in deze droevige tijd na het overlijden van hun moeder.

GEDICHT: Zo wit

Zo wit als kerstmis was
moge het jaar u wezen.
Dat uit de nevelbank
bijna komt opgerezen:
Zo stralend van geluk,
vrij van verdriet en vrezen;
de twaalf maanden lang
moge dit jaar u wezen!

Anton van Wilderode



BEROEPINGSWERK

De advertenties op de websites van de VPKB (België) en de PKN (Protestantse Kerk Nederland) hebben weinig sol-



licitaties opgeleverd en geleid tot slechts één oriënteringsgesprek waarna werd besloten niet verder te gaan. Nieuwe advertenties worden voorlopig niet geplaatst, maar onze website meldt nog steeds dat we een predikant zoeken.

Ook contacten met predikanten hebben niet het resultaat opgeleverd waarop

we hadden gehoopt. Dit is wel een weg die we zeer actief blijven volgen omdat er toch veel predikanten zijn die niet op advertenties reageren maar beroepen/geroepen willen worden. We nodigen de gemeenteleden uit om suggesties te doen.

Het volgende kerkblad is pas voor februari 2018, maar als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we die bij de zondagse eredienst melden.

Intussen vindt u in dit kerkblad bij de erediensten tot in februari 2018 iedere zondag een gastpredikant. We hebben ook steun ondervonden van onze consulent Ds. Bouman uit Roeselare die zich in het novembernummer heeft voorgesteld.

VAN DE VRIENDEN

Hierbij het programma voor 2018, in grote trekken geschetst; er zullen beslist wijzigingen komen, hetzij in de activiteiten zelf, hetzij in de data.

- **donderdag 4 januari om 10u30:** Bezoek aan de tentoonstelling "500 jaar Reformatie in Brugge" in het Stadsarchief. Inschrijven op de lijst aan het mededelingenbord. De toegang is gratis. We hopen op een geleide gidsbeurt. We verzamelen om 10u20 op de Burg. Bij slecht weer schuilen we in de inkomhal van het stadhuis.

Na het bezoek wordt ons een nieuwjaarsdrink aangeboden.

- **zondag 14 januari, na de eredienst:** Nieuwjaarsreceptie voor alle gemeenteleden.

- **vrijdag 16 maart om 20u :** Benefietconcert ten bate van de MUG-heli West-Vlaanderen. Drie musici uit het Brugse illustreren muzikaal "De geestelijke werken van Barmhartigheid". Toegang gratis, vrije gift.

(Deze voorgestelde datum moet nog worden bevestigd).

- **vrijdag 20 april om 20u:** Benefietoptreden van het Cantores- Jeugdkoor "Twist" ten bate van de MUG-heli West-Vlaanderen.

Toegang gratis, vrije gift.

(Ook deze datum moet worden bevestigd).

- **zaterdag 26 mei in 't Keerske:**

* **om 18u:** Spreekbeurt "Luther de Reformator" door D. Constant.

* **om 19u:** Kaas- en wijnavond.

Inschrijven noodzakelijk. Prijs nog te bepalen.

- **zaterdag 1 september:** Jaarlijks uitstap. We kiezen voor West-Vlaanderen. Programma nog niet bepaald. Datum staat wel vast.

- **zaterdag 6 oktober:** De lidmaatschapsbijdrage blijft behouden op € 10 per persoon. Kaartenverkoop in de koffiezaal na de eredienst op zondag 17/12 , 31/12 en 7/1.

JUBILEUM KERKKOOR



Dit jaar is voor ons kerkkoor heel bijzonder. Op 22 december vindt namelijk de 25e kerstzangavond plaats, een waar feest.

Waarom is dit zo bijzonder voor het koor?

- Het koor verleent dit jaar voor de, jawel, 25e keer zijn/haar medewerking aan deze kerstzangavond.

Al 25 jaar wordt dat door de koorleden en de dirigent als één van de hoogtepunten van het koorjaar ervaren.

Op de komende kerstzangavond zullen er enkele zeer geslaagde elementen uit de afgelopen 25 jaren terugkomen.

Een reden voor u allen om deze feestelijk avond te komen bijwonen.

- Er is nog een tweede reden voor het bijzondere jaar.

Ons koor bestaat namelijk 40 jaar!

We zijn begonnen met enkele mensen, maar nu laten er 9 heren en 9 dames hun stem klinken.

Menig koor zou jaloers op ons zijn, vanwege het feit dat we evenveel heren als dames hebben.

Nog te vermelden dat dit koor "groot" gebracht is door onze dirigent Patrick, medeoprichter en reeds 40 jaar koorleider.

Een hele prestatie!! Proficiat en heel veel dank.

Maar ook een hele prestatie dat Gaby en Riek, eveneens medeoprichters, ook 40 jaar hun stem hebben laten horen.

Ook dat is een proficiat waard!

Het spreekt vanzelf, dat dit gevierd wordt. Daarvoor komen de koorleden en hun partners samen op 20 januari voor een welverdiend bescheiden etentje.



Het kindertehuis "Neve Hanna"

In het Kinderhuis ‚Neve Hanna‘ in Kirjat Gat in Israël worden kinderen en jongeren die thuis in een risicovolle situatie zijn terechtgekomen, opgevangen en een warm en veilig thuis geboden. De kinderen komen voornamelijk uit Joodse of Bedoeïenen-kring. Doel van Neve Hanna is om middels uiteenlopende creatieve activiteiten het (zelf)vertrouwen van de kinderen te herstellen en hen kansen te bieden voor opleiding en toekomst in de complexe samenleving in Israel. Frans en Annemarie hadden goede contacten met Neve Hanna en zijn er meerdere keren op bezoek geweest. Frans had te kennen gegeven het afscheidscadeau hiervoor te willen bestemmen.

Tijdens de afscheidsdienst werd bekend gemaakt dat er een bedrag van € 540 zou worden overgemaakt naar het kindertehuis Neve Hanna in Israel. De gelden, verzameld door giften en stortingen op de rekening van de Diaconie voor een afscheidscadeau, werden inmiddels overgemaakt via de Neve Hanna vriendenkring in Duitsland.

500 JAAR LUTHER IN HET STADSARCHIEF

Het hele jaar door wordt wereldwijd '500 jaar Luther' gevierd. Het jaar 1517 wordt aanzien als de start van de Reformatie omdat Maarten Luther toen zijn 95 stellingen vast spijkerde op de poort van de slotkerk in Wittenberg. Deze herdenking is niet louter van godsdienstig belang maar is ook vanuit historisch standpunt waardevol om aandacht aan te besteden. In Brugge hebben de Verenigde protestantse kerk van België, het stadsarchief, de Openbare bibliotheek De Biekorf en de Oecumenische werkgroep "Samen rond de Bijbel" de handen in elkaar geslagen, om in de loop van 2017 een aantal publieksactiviteiten te organiseren. Het Stadsarchief heeft gekozen om in het najaar, vanaf de herfstvakantie, in de inkom aan de hand van archiefdocumenten, oude drukken en prenten stil te staan bij de reformatie en de geschiedenis van het Protestantisme in onze provinciehoofdstad.

In deze kleine verzorgde tentoonstelling komen vier thema's aanbod: - In het inleidend luik belichten we de figuur van Luther aan de hand van oude drukken uit de Openbare Bibliotheek.

- De reformatie in Brugge, waarvan de eerste kern zich vanaf 1525 manifesteert, mondt uit in het Calvinistisch bewind dat van 1578 tot 1584 over Brugge regeerde. Er waaide toen een andere wind met aandacht voor nieuwe administratieve cultuur. Een treffend voorbeeld is de opstart eind 1579 van de registers van de Zestedelen of het oud kadaster van de stad. Door een adequate registratie hoopte men een halt toe te roepen aan de frauduleuze praktijken die gebeurden tijdens het verhandelen van onroerende goederen. Op 20 mei 1584 verzoende Brugge zich opnieuw met het katholieke Spanje.



- Na meer dan tweehonderd jaar was er tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830) opnieuw een protestantse kerkgemeenschap actief. Deze was nauw gelinkt aan het Hollandse garnizoen dat in Brugge was gekazerneerd. Het pronkstuk hier is een imposante garnizoensbijbel uit privébezit die ooit eigendom was van dominee Robert van Altena, die van 1817 tot 1830 actief was in Brugge. Deze bijbel lag dertien jaar

op de kansel in de protestantse kerk die toen gevestigd was in de voormalige kloosterkerk van de Theresianen in de Ezelstraat. (sinds 1985 in gebruik als concertzaal / Jozef Ryelandtzaal)

- We eindigen tenslotte met de toestand van de Protestantse Kerk anno 2017.

De tentoonstelling loopt vanaf de herfstvakantie 28 oktober tot het einde van de kerstvakantie 7 januari 2018.

Jan D'Hondt in "Archiefleven"

*De Vzw "De Vrienden van de VPKB Brugge" organiseert een groepsbezoek op **donderdag 4 januari om 10u30**. Wij vragen u in te schrijven op het mededelingenbord, zodat we een idee hebben van het aantal deelnemers (ten laatste op 31/12) We verzamelen op de Burg om 10u20 (bij slecht weer in de inkomhal van het stadhuis).*

SYNODEBOODSCHAP

Zaterdag 18 november kwam de algemene synodevergadering van de Verenigde Protestantse Kerk in België samen in de Protestantse Kerk Brussel aan de Nieuwe Graanmarkt.

De voorzitter bedankte in zijn toespraak voor de aandacht die op vele plekken en op allerlei manieren is gegeven aan het hervormingsjubileum met nadruk op “bevrijd voor ...”. De focus ligt op de actuele betekenis van de Reformatie waarop we fier mogen zijn.

En in dat kader richten we in de synodevergadering de blik vooruit. We proberen samen de uitdagingen onder ogen te zien. Zo is er gediscussieerd en gestemd over het statuut van de pioniers, arbeidsvoorwaarden en begeleiding van kerkelijk werkers en predikanten alsook over een bezinningsperiode in een vacaturetijd van een plaatselijke gemeente. We ondervonden het belang van het zorgvuldig naar elkaar luisteren ook over taalgrenzen heen en het blijven zoeken naar een gemeenschappelijke en éénduidige taal.

In een constructieve, kritische, aangename sfeer is er stevig van gedachten gewisseld en het werk is nog lang niet af. Toch zijn er in deze vergadering meerdere besluiten genomen waar lang en grondig voorbereidingswerk aan vooraf gegaan is.

De blik vooruit!!!

Commissie van advies
Eefje van der Linden
Petra Schipper
Georges Quenon



Verenigde Protestantse
Kerk in België

AGENDA

- 17, 31 december en 7 januari: Lidkaartenverkoop VZW Vrienden.
- 4 januari – 10.30 u: Bezoek aan de tentoonstelling 500 jaar Reformatie.
- 13 januari – Districtsvergadering in onze kerk.
- 14 januari – Na de dienst: Nieuwjaarsreceptie.
- 20 januari – Etentje koor.

25 e KERSTZANGAVOND

met
KOORZANG SAMENZANG

Vrijdag 22 december 2017
om 20.00 uur

't KEERSKE
Keersstraat 1, Brugge

Met medewerking van:
Protestants Kerkkoor
o.l.v. Patrick Hellebuck
Dimos de Beun, orgel
Naomi Behaeghel, fagot

IEDEREEN WELKOM !
Inkom gratis, na afloop gratis *Glühwein*.
Organisatie: De Vrienden van de Protestantse Kerk in Brugge
Info: 0477/19 39 28 – 050/38 50 37

VRAAGJE VAN DE REDACTIE

Hier voor u ligt de papieren versie van onze Brugse Kerkbode. Er bestaat echter ook een digitale versie. Deze kunt u vinden op onze website: www.protestantsekerkbrugge.be

Mocht u onze kerkbode digitaal willen ontvangen op uw mailadres in plaats van de papieren versie, laat ons dat dan weten. Wij maken dan een digitaal bestand aan en schrappen u van het “papieren” bestand.

Mocht u de kerkbode niet meer willen ontvangen, dan horen wij dit ook graag. Even een berichtje naar onderstaand mailadres:

riek1944@gmail.com

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 3 DECEMBER; 1^e Advent

Predikant	Dr. J. de Prenter <i>Studerend theologe</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Mevr. Anja van Holst
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. Deceuninck

ZONDAG 10 DECEMBER; 2^e Advent

Predikant	Mevr. E. Maassen <i>Protestants theologe uit Gent</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Organist	Dhr. Alexander Vangaever
Babyoppas	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Mevr. H. Coudyser + Mevr. M. Lammens

ZONDAG 17 DECEMBER; 3^e Advent

Predikant	Dhr. A. Boekhout <i>Kerkelijk werker in Oostende</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Organist	Mevr. Lieve Vercruysse
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. W. ten Kate

ZONDAG 24 DECEMBER; 4^e Advent **GEEN EREDIENST in Brugge**

U kunt een eredienst bijwonen in VPKB Oostende of Knokke om 10.30 u.

KERSTMIS 25 DECEMBER

Predikant	Ds. E. Bouman <i>Predikant VPKB Roeselaere, Consulent Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Mevr. Anja van Holst
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Ik Help een Kind
Koffiedienst	Dhr. A. Eversen + Mevr. Moghadam

ZONDAG 31 DECEMBER: OUDEJAAR

Predikant	Dhr. H. Synnaghel <i>Proponent in Denderleeuw</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Organist	Dhr. Hans Helsen
Babyoppas	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. P. Luteijn

ZONDAG 7 JANUARI

Predikant	Dr. J. de Prenter <i>Studerend theologe</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Organist	Dhr. Dimos de Beun
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. J. Klifman

ZONDAG 14 JANUARI

Predikant	Dhr. A. Boekhout <i>Kerkelijk werker in Oostende</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. Alexander Vangaever
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Mevr. J. Lagauw-Wage

ZONDAG 21 JANUARI

Predikant	Ds. F. van der Sar <i>Oud-predikant Brugge</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. M. Lammens
Organist	Dhr. Dimos de Beun
Babyoppas	Mevr. A. Laureys-Kutsch
Collecte	Ark Gemeenschap
Koffiedienst	Fam. W. Buijs

ZONDAG 28 JANUARI

Predikant	Ds. W. van den Hoek <i>Emeritus predikant uit Breskens</i>
Ouderling	Mevr. A. Klifman
Diaken	Dhr. P. Hellebuck
Organist	Mevr. Lieve Vercruysse
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Leprazending
Koffiedienst	Fam. J. van Groenigen

ZONDAG 4 FEBRUARI

Predikant	Ds. W. in 't Hout <i>Predikant uit Doorn (NL)</i>
Ouderling	Dhr. A. Eversen
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. Alexander Vangaever
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

Koffiedienst loopt als volgt door: 11 februari Mevr.. H. Coudyser en Mevr. M. Lammens; 18 februari Fam. W. ten Kate; 25 februari Dhr. A. Eversen en Mevr. Nastaran Moghadam. Verder zie Kerksite "ACTIVITEITEN" ook voor andere activiteiten en een samenvatting van erediensten met evt. wijzigingen.

VOOR DE KINDEREN



Maak een adventskrans met behulp van een groot bord, 4 kaarsen, wat dennengroen of klimop en eventueel een lint. Je kunt hem natuurlijk ook samen maken

Waarom moet hij rond zijn?

- Dat herinnert er ons aan dat Gods liefde zonder einde is.

Waarom moet hij groen zijn?

- Dat herinnert er ons aan dat er nieuw leven zal komen.

Waarom moeten er kaarsjes op?

- Die herinneren er ons aan dat Christus in de wereld komt als licht voor alle volkeren.
- Het is de bedoeling dat je op de eerste adventszondag (3 december) één kaarsje aansteekt en de volgende zondagen steeds een extra kaarsje. Op kerstdag branden ze allemaal.
- *Misschien vind je het leuk om op Youtube te zoeken naar het Taizé-lied: "Jezus, U bent het licht in ons leven".*

KERKENRAAD

Predikant

Sinds 1 oktober 2017 is onze gemeente vacant.

Ouderlingen

- Mevr. A. **Klifman** – ☎ 050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
- Dhr. A. **Eversen** – ☎ 0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
- Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

- Mevr. M. **Lammens** – ☎ 050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
- Dhr. P. **Hellebuck** – ☎ 050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
- Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Nederlandse giro

NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)

t.n.v. *Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

*Verschijnt maandelijks
behalve in januari en juli*

**België – Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565**

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:

Dhr. A. Deceuninck, Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek – Erkenningsnummer: P408440