



Verenigde Protestantse  
Kerk in België  
vpkb.be



**'t KEERSKE,**  
**Keersstraat 1, 8000 Brugge**

website: [www.protestantsekerkbrugge.be](http://www.protestantsekerkbrugge.be)

# INHOUDSOPGAVE

**Blz.**

- 1 Inleiding
- 2 Ruimte
- 6 'Morning has broken' - Gezang 216
- 7 Kerknieuws uit de VPKB
  - De Synodevergadering op 15 juni
- 9 - ProJOP-advertentie
- 10 - Vooraankondiging mei-nummer Kerkmozaïek
- 11 Gemeentenieuws
  - Presentatie van het nieuwe liedboek: een impressie.
- 13 - Demonstratie Kalligrafie
- 14 - Israelreis 2014
  - Verkiezing nieuwe ambtsdragers
  - Giften voor 45% aftrekbaar
- 15 - Kindernevendienst elke 4<sup>e</sup> zondag van de maand
- 16 - Leven en meeleven in onze gemeente
  - Doopdienst
  - Agenda
- 16 Erediensten
- 20 Kleurplaat Schepping

## Inleiding

Ook voor de zomer vindt u een dubbelnummer voor juli en augustus. Het thema van deze kerkbode is 'Ruimte'.

Ruimte is altijd beleefde en geleefde ruimte. Ruimte is een levensvoorwaarde. Maar het is geen objectief wetenschappelijke realiteit die voor alle mensen gelijk is.

De zomer is de tijd waarin wij ons doorgaans wijder in de ruimte begeven dan in andere tijden van het jaar. Zon en warmte nodigen ertoe uit en vakanties bieden tijd en gelegenheid. Veel goed weer hebben we dit jaar nog niet gehad. Moge het eindelijk eens zomer worden!

Verder wordt er aandacht gegeven aan landelijk kerknieuws en aan het nieuwe liedboek. U vindt een verslag van dhr. M. Verbeke van de feestelijk presentatie van het nieuwe liedboek op 24 mei in Monnickendam.

Voor wie nog op vakantie gaat:

**Een goede mooie vakantie gewenst met goed weer!!**

## Ruimte

Wij kennen ruimte alleen vanuit een menselijk perspectief: het perspectief van onze menselijke zintuigen. Andere levende wezens kunnen ruimte anders ervaren dan wij, omdat ze ander zintuigen hebben. Maar wij hebben geen toegang tot zulke ervaringen. We kunnen ze hoogstens benaderen in simulaties. We kunnen ons ruimte ook voorstellen in wiskundige abstracties, die los staan van enige zintuiglijke ervaring. Toch blijven zulke abstracties een relatie houden met 'geleefde en beleefde' ruimte.

Het menselijk perspectief op ruimte staat onder de invloed van cultuur en geloof. De beleving van ruimte is niet voor

alle mensen gelijk is. Cultuur en geloof bepalen mede onze ervaring van ruimte; iets dat we ons vaak niet bewust zijn. De Joods-Christelijke traditie, die onze cultuur voedt en draagt, heeft een stevig stempel gedrukt op onze beleving van ruimte en tijd.

### **‘Ruimte’ in de bijbel**

Het belangrijkste gegeven in de beleving van ruimte in de joods-christelijke traditie is dat God en mensen dezelfde ruimte delen en daarin samen aanwezig zijn. God schept ruimte om te leven en de wereld van God en mens zijn dan niet gescheiden; hemel en aarde zijn beide Gods schepping. De ruimte waarin wij leven is ruimte, waarin God aanwezig is en aan ons nabij kan zijn. Ruimte is gedeelde ruimte, met God en onze naasten. Wij zijn nooit ‘alleen op de wereld’.

In de Bijbel krijgt de ruimte waarin wij leven m.i. drie specifieke vormen: de hof, de woestijn en de stad. Alle drie zijn ze ambivalent. Ze zijn gecorrumpeerd door de kennis van goed en kwaad. Ze vormen een levensideaal, maar hebben tegelijkertijd ook demonische aspecten. Ze brengen elk hun eigen verzoeken met zich mee.

In de scheppingsverhalen in Genesis 1-3 komen we de eerste essentiële vorm tegen: de paradijs-hof. Het woord paradijs is waarschijnlijk een Perzisch woord voor een groot park.

Wij moeten deze eerste verhalen in de bijbel niet in concurrentie zien met een ‘modern’ en ‘wetenschappelijk’ wereldbeeld. Ze pretenderen niet objectieve kennis te bieden. Het zijn geloofsverhalen. Maar ze bevatten waarheid, die het overdenken waard blijft. Het is jammer als alles zich



toespitst op de vraag of de scheppingsverhalen echt ge-

beurd zijn. We zoeken dan niet meer naar hun inhoudelijke betekenis, waarin ze waar kunnen zijn zonder in strijd te zijn met wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van de wereld, zoals de evolutietheorie. Anderzijds zou de wetenschap zich bewust moeten blijven van de culturele en geloofsdimensies in ons begrip van ruimte. Het is problematisch als ze dat vergeet.

## **De hof**

Er staan twee scheppingsverhalen in de bijbel, het eerste in Genesis 1 – 2,4 en het tweede vanaf Genesis 2,4 -3,24. Het zijn niet twee verschillende verhalen naast elkaar. Ze horen bij elkaar en verhelderen elkaar. Beide beschrijven ze de wordingsgeschiedenis van de leefruimte van de mens. De mens heeft zijn plaats in een wereld die Gods schepping is, met alles wat er in is. De mens behoort tot de schepping; hij is er deel van.

De vorm en het karakter van de schepping wordt in de bijbel getypeerd met het beeld van de hof of tuin. Er is geen grote overgang tussen Genesis 1 en Genesis 2. Het paradijsverhaal zoomt in, verkleint de ruimte van het samenzijn van God en mens en laat zien wat er in dat samenzijn van God en een mens en zijn naaste speelt. Dat leidt tot een verdrijving uit het paradijs.

Toch blijft het beeld van de paradijshof of tuin het ideale beeld van de ruimte waarin een mens zou moeten leven samen met God; het is dat ook in Genesis 1. Het hoort nog steeds bij onze levenswijze. We recreëren in de natuur, leggen parken aan in onze steden en dorpen, waarderen het tuintje bij ons huis en zetten kamerplanten in ons huis. Want wij leven ten Oosten van Eden met een eeuwig heimwee naar een samenzijn met God in Zijn schepping, dat verloren is gegaan: heimwee naar een verloren paradijs en een verloren onschuld.

De mens brengt het land in cultuur, maar hij moet zweten voor zijn brood(*Gen. 3:19*). En alle pogingen van onze kant om het paradijs geforceerd te herstellen zijn tot mislukken gedoemd. Het leidt tot afgoderij, afgodendienst en totalitaire ideologieën. Even erg is het als wij ons de schepping volledig toe willen eigenen en vergeten dat zij Gods schepping is, die wij delen met onze naaste.

Alleen God kan de schepping herscheppen tot een paradijs. Jesaja droomt ervan: *Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang*(Jesaja 11, 6-8).

De hof blijft het ideaal voor de ruimte waarin wij leven.

### **De woestijn**

Een andere specifieke vorm van de ruimte is de woestijn of woestenij. De woestijn is het tegendeel van de hof. Het is de essentiële vorm van de ruimte 'buiten' de paradijshof, ten Oosten van Eden. Het is ruimte waar niets in cultuur is gebracht. Maar God staat het ons toe de woestenij 'zwoegend'(Gen. 3:17) in cultuur te brengen. Voor miljoenen mensen op deze wereld is dat nog steeds een realiteit. De genade en liefde van God zijn overvloedig. Vaak is het zo dat het leven toch goed kan zijn en mooi. Er kan toch nog zoveel van de hof van Eden in ons leven zijn, zoals Gezang 216 in het nieuwe Liedboek het bezingt: *Dit is een morgen als ooit de eerste...*

We hoeven ons de woestenij niet per se voor te stellen als alleen droge woestijn. Het is 'natuur'. Het kan ook het regenwoud zijn, of de ijzige ruimten van de poolgebieden. Maar God is er aanwezig.



In de woestijn of woestenij kunnen goed en kwaad en waarheid en leugen scherper tegenover elkaar komen te staan. Niets spreekt er vanzelf. Een mens kan er volstrekt alleen zijn. En God kan er heel nabij zijn.

Maar het is ook de plaats van verwarring en verzoeking, zoals ook Jezus die ondergaat. Het kan de plaats worden van zuivering en loutering, van geloofsgroei en geloofs zekerheid. Maar het kan ook de plaats zijn waar een demonisch fundamentalisme zich ontwikkelen kan.

Maar toch: wie de woestijn onderkent, kan er zich de hof herinneren zoals ze idealiter moet zijn, met een gezuiverd verlangen. Zoals het volk Israël veertig jaar in de woestijn moest zijn voor het beloofde land mocht worden binnengegaan. En Jesaja droomt van de woestijn die opnieuw gaat bloeien: *De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde (Jes. 35: 1 en 2).*

## **De stad**

De stad is de derde vorm van de ruimte die in de bijbel een ideaal vormt van het samenzijn van God en mensen.

De intocht in het beloofde land staat nog in het teken van het herstel van de hof. Maar na de Babylonische ballingschap dient zich een ander ideaalbeeld aan: de stad. In de ballingschap troosten de profeten het volk met visioenen van een hersteld Jeruzalem. De dimensies waarin zij het Koninkrijk Gods zien worden dan zo groot, dat zij het ideaalbeeld van de hof overstijgen. Ook voor de volken zou er plaats moeten zien in het Koninkrijk. Welk beeld voor de ruimte zou dan zich anders kunnen aandienen dan dat van de stad? De stad die het joodse volk inmiddels had leren kennen. Ook in de ballingschap. De stad kan Babylon zijn, symbool van geweld en onderdrukking, zoals ook Egypte het was en Rome in de tijd van Jezus. Maar er zou

ook een stad Gods kunnen zijn: Jeruzalem. Er zou aan het eind der tijden een nieuw Jeruzalem kunnen zijn zoals Johannes het in zijn openbaring beschrijft: *Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'* (Openb. 21: 2-4).

In het nieuwe Jeruzalem zullen stad en hof versmelten. Het nieuwe Jeruzalem zal als de hof van Eden zijn, in zo grote dimensies dat ze ons voorstellingsvermogen te boven gaan. Een nieuwe schepping, waarin God alles in allen zal zijn.

**Frans van der Sar**

### **Morning has broken**

*Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.*

*Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.*

*Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.*

*Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.*

*Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.*

*Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.*

### **Gezang 216 in het nieuwe Liedboek.**



### **De synodevergadering op 15 juni 2013**

De synodevergadering van november 2012 besliste dat een extra synode dag belegd diende te worden rondom drie punten: Ambten, het ARPEE-statuut en Artikel 39 over de Tuchtraad. Alzo geschiedde op 15 juni 2013.

#### ***Ambten***

Een ad-hoc werkgroep, bestaande uit mensen die binnen onze kerk rondom de ambten werken, bereidde het eerste punt rondom de ambten voor. De aanleiding voor dit agendapunt was de vraag van de Federale Overheidsdienst Justitie wat onze Kerk precies verstaat onder de wettelijke term bedienaar van de eredienst. De werkgroep bracht een synodedocument uit 2004 in herinnering dat drie mogelijke invulling aanbeveelt voor de term. Maar meer dan dat gaf de groep een alarmsignaal af. Het beperkt aantal mensen en middelen in vele gemeenten, de vele vacatures voor predikanten die in de komende jaren eraan komen door de pensionering van vele predikanten, en het gebrek aan roepingen binnen de kerk nopen de kerk tot bezinning over haar ambtelijk toekomst. Daarom riep ze alle gemeenten op om een afvaardiging naar deze synodevergadering te zenden om haar analyse toe te lichten. De overgrote meerderheid van de gemeenten was aanwezig met een of meerdere mensen. Na de toelichting van de analyse werd in twaalf groepen gediscussieerd aan de hand van drie vragen. Daarop berichtten de groepen kort in de plenaire vergadering en gaf de werkgroep haar opdracht terug met het advies aan de synodale raad om een werkgroep in het leven te roepen die de opdracht krijgt een missionaire agenda

voor de kerk op te stellen en daarover te rapporteren op de synodevergadering in november 2014.

### ***ARPEE-statuut***

Een andere werkgroep lichtte in de namiddag toe hoe zij de evaluatie van de ARPEE statuten voorstelt na 10 jaar functioneren. Een aantal aanvullingen werden voorgesteld, en amendementen geaccepteerd. De algemene teneur was enerzijds een van dankbaarheid. ARPEE heeft gewerkt en de pariteit tussen beide vleugelen is daarbij een goed instrument geweest. Anderzijds werd gewaarschuwd voor een sluipende onverdraagzaamheid tegenover theologische en ethische verscheidenheid. Binnen de centrale raad van de ARPEE hoopt men in de zomer tot een overeenstemming te komen over een gemeenschappelijk voorstel, waarna de tekst aan beide vleugels van ARPEE zal worden voorgelegd. We hopen dat een tekst ter definitieve goedkeuring voorligt in november van dit jaar.

### ***Geschillenregeling en Tuchtraad***

Ook voor artikel 39 over het recht van beroep binnen onze kerk, een geschillenregeling en het functioneren van de Tuchtraad had een werkgroep goed voorbereidend werk geleverd. Het huidige voorstel werd toegelicht, de gemaakte keuzes verhelderd. Omdat de wijzigingen ook de Constitutie aangaan is de tekst al een tijd geleden rondgezonden. De districten zullen in de gelegenheid zijn het voorliggende ontwerp de komende maanden te bespreken en eventueel te amenderen. Hopelijk slaagt de Synode Vergadering in november erin om definitieve knopen door te hakken.

**Eddy Van der Borght**

Moderator synodevergadering 2013-14



## **ProJOP**

*Een advertentie die één van onze lezers zou kunnen interesseren als nieuwe baan, maar die ook een goede indruk geeft van de plannen van ProJOP.*

ProJOP is op zoek naar een enthousiaste jeugdwerkondersteuner (19 u/week). Om het kinder-, jeugd-, en jongerenwerk binnen de VPKB uit te bouwen en te bestendigen zijn we op zoek naar iemand die de vrijwilligers hierin wil bijstaan. Vanuit onze visie, zie <http://www.projop.be/>, zijn we gekomen tot het volgende takenpakket voor de jeugdwerkondersteuner:

De content van de website en Facebook-pagina updaten. Plaatselijke jeugdwerkers ondersteunen via vorming en training. Het schrijven van artikels om het jeugdwerk bekend te maken. Voorbereiden en praktische ondersteuning van jaarlijks terugkerende activiteiten(voetbaltoernooi, jeugdactiviteiten, kampen, ontmoetingsdag). Het creatief mee uitdenken van nieuwe initiatieven. Vertegenwoordiging van ProJOP op verschillende vergaderingen. Inventariseren van het reeds aanwezige materiaal bestemd voor jeugdwerk. Om dit alles te kunnen realiseren zien we een volgend profiel voor onze jeugdwerkondersteuner:

- Open persoonlijkheid
- Ervaring in het jeugdwerk.
- Een hart hebben voor jeugd
- Actief lid zijn van een VPKB-gemeente
- Om kunnen gaan met verschillende visies op geloofsvulling

- Zelfstandig kunnen werken en een netwerk uitbouwen
- Opleiding: minimaal hoger onderwijs
- Opleiding sociaal cultureel werk of theologie zijn een pluspunt
- Goed op de hoogte zijn van de moderne communicatie technieken en sociale netwerken
- Organisatorische en communicatieve vaardigheden, een vlotte schrijfstijl
- Werkervaring in aanverwant werk en talenkennis zijn voordelen

Wij bieden vanaf 1 september 2013 een parttime contract (19 uur per week) volgens de barema PC 329 voor 1,5 jaar, met een proefperiode van 6 maanden. In het communautaire deel van de synodevergadering van november 2014 wordt de functie (niet de persoon) geëvalueerd en zal beslist worden over eventuele verlenging na jan. 2015. De jeugdwerk-ondersteuner zal worden begeleid door een begeleidingscommissie van ProJOP, die is samengesteld uit mensen van de beide Vlaamse Districten. Solliciteren via e-mail naar ds. L. de Oude op [lianne.deoude@scarlet.be](mailto:lianne.deoude@scarlet.be) Sollicitaties dienen voor 10 augustus 2013 ontvangen te zijn om in aanmerking te komen.

## **Vooraankondiging Kerkmozaiek**

### **De zintuigen beroeren de geest.**

Wij mensen kennen de wereld om ons heen door de klanken, de geuren en wat we zien.

We communiceren onze gevoelens door te spreken en we leren de ander aanvoelen door elkaar aan te raken. Zo wordt de materie om ons heen tastbaar, voelbaar, begrijpelijk. We creëren categorieën in de schijnbare chaos, leren de dingen om ons heen te verstaan.

Wij geloven in een God die de zichtbare werkelijkheid heeft geschapen. Zelf verheven boven de materie, maakt Hij zich bekend in ons begrensd bestaan. In al onze beperktheid ervaren we God, zijn kracht, zijn aanwezigheid, via onze zintuigen. We gaan dan ook op zoek in deze Kerkmozaïek naar de betekenis van de wijze waarop we waarnemen voor ons geloof. Zoals wij mensen zijn, zoals wij de wereld zien, horen, voelen, ruiken en smaken, zo treedt God ons bestaan binnen. Misschien een mystieke aanzet, maar in de uitwerking heel concreet.

Verder kunt u een verslag vinden van een jeugdkamp, de aankondiging van het jaarlijkse Geuzenfeest, een boekbespreking, een schrijven van de werkgroep Jodendom en de maandelijkse rubrieken en mededelingen.

De redactie wenst u veel leesplezier!

Namens de redactie,  
Arjan Knop.

## Gemeentenieuws

### **Presentatie van het nieuwe liedboek: een impressie.**

Samen met leden van verschillende protestantse kerken van Antwerpen zijn we op zaterdag 24 Mei naar Monnickendam gereden, het mooie Waterland vlak bij Amsterdam.

Ruim tweeduizend mensen zijn uit alle hoeken van Nederland gekomen, benieuwd naar het nieuwe liedboek en met zin om te zingen. Na aankomst hadden we de tijd om onze toegangsbewijzen om te ruilen voor een heel verzorgd programma en liedboekje zodat we reeds een ruim overzicht hadden van de dagindeling. Om 10.00 uur konden we de kerk in en werden er verwelkomd met koffie of thee. De

grote kerk zat al vroeg bomvol; gelukkig was er een beeldverbinding met andere kerken in de binnenstad zodat ook daar de presentatie meebeleefd kon worden.

Om 10.30 uur was het dan zover; de Sweelinck-cantorij en de vele kinderkoren kwamen de kerkruimte al zingend binnen. Na het welkomstwoord van mw. Drs. Ilona Fritz (voorzitter van de interkerkelijke stichting voor het kerklied) en het gezamenlijk zingen van het lied 971, 'Zing een nieuw lied voor God de Here', dat als feestelijke opmaat klonk, begon de officiële presentatie van het liedboek. Dan volgde de aanbieding van de eerste exemplaren van het liedboek aan de vertegenwoordigers van 8 kerken waaronder onze VPKB synode voorzitter Ds. S. Fuite. Daarna zingen... veel zingen met tussen door declamatie.

De eerste verkenningen van het liedboek door alle aanwezigen, ondersteund door koren en diverse instrumentalisten: liederen uit allerlei eeuwen, liederen van heinde en ver, psalmen en andere liederen, liederen voor huis en kerk.

De openingsviering gaf ons een fraaie impressie van het veelkleurigheid van dit liedboek. Dit liedboek is uniek in zijn wording en inhoud. Het wil verbinden tussen stromingen binnen kerken en kerken zelf, het wil de (lied)tradities verdiepen die ons gevormd hebben door deze opnieuw te ontdekken en nieuwe er aan toe te voegen; oud en nieuw staan niet los van elkaar, maar in elkaars verlengde. Zo mogen we ervaren dat wij elkaar zijn gegeven tot kleur en samenklank ( uit het lied van Sytze de Vries, 657)

*Zolang wij ademen scheidt gij ons de kracht  
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samen klank.  
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.*



Na de lunch om 13,00 uur was het een feestelijk festival overal in Monnickendam: groepjes mensen die rondgaan van de ene naar de andere workshop op niet minder dan 30 locaties. Soms stond er het bordje 'Vol'; dan maar naar een volgende. Een waaier van mogelijkheden.

Om 16.00 uur werd de dag aan de haven met een zee van mensen afgesloten met het lied 814 'Wees gezegend, waar je ook heengaat, wees gezegend'.

AL met al een inspirerende dag, als opmaat voor het beproeven van het liedboek op zondag 30 juni wanneer we in onze kerk ook het nieuw liedboek feestelijk in gebruik nemen, als één van de eerste gemeentes in ons Vlaamse land.

**M. Verbeke**



*<http://www.openkerken.be>*

### **Demonstratie kalligrafie.**

Tijdens de tentoonstelling "Woordenspel" in 't Keerske zullen leden van de kalligrafische vereniging AanZet uit Oostkamp een demonstratie kalligrafie geven op zaterdag 6 juli van 13.30 - 17.00 uur. Allen van harte welkom.

Verder wil de kerkenraad alle mensen bedanken die zich spontaan hebben ingeschreven voor de permanentie van Open Kerken. Dank aan allen, die reeds één of meerdere keren aanwezig waren, en aan allen die de komende weken aanwezig zullen zijn.

Tot op heden komen er iedere keer zo'n 20 tot 25 mensen.

**Riek van de Westeringh**

## **Israelreis**

Inmiddels hebben zich elf geïnteresseerden aangemeld voor een Israelreis in het voorjaar van 2014. Dat is een goed begin!

Eind september of begin oktober van dit jaar zal er een informatieavond zijn waarop we de mogelijkheden samen kunnen bespreken. Als u ook interesse hebt, meldt u zich dan even bij ondergetekende.

**Frans van der Sar**

## **Verkiezing nieuwe ambtsdragers**

Op 30 juni vond er een verkiezing van ambtsdragers plaats ter vervulling van twee vacatures voor ouderling en diaken. Dhr. Jan van Groenigen had zich beschikbaar gesteld voor een verlenging van zijn ambtsperiode als diaken. De kerkenraad droeg Dhr. Albert Eversen voor in de vacature ouderling en Dhr. Patrick Hellebuck in de vacature van diaken. In een vertrouwensstemming, waarin 42 stembriefjes werden uitgedeeld en geldig verklaard, werden alle drie de kandidaten met overgrote meerderheid gekozen. Er zal z.s.m. een zondag worden gezocht waarin de bevestiging en de herbevestiging kan plaatsvinden en waarin van de aftredende kerkenraadsleden, Mw. Gaby Labeur en Mw. Thirza Berg afscheid kan worden genomen.

Wij danken de twee laatsten voor al hun inzet en werk gedurende hun ambtsperiode.

**Frans van der Sar**

## **Giften voor 45% aftrekbaar.**

Een recente (inkomsten 2012) wijziging in de belastingberekening zorgt ervoor dat aftrekbaarheid ook voor relatief lage inkomens interessant wordt. De afhankelijkheid van het belastbaar inkomen is weggefallen. Voortaan krijgt

iedere belastingbetaler 45% terug van de gift aan organisaties die fiscale attesten af mogen geven.

Mevr. Laureys heeft een en ander op de gemeentevergadering toegelicht, maar een voorbeeldje is misschien wel op z'n plaats:

Uw gift	U krijgt terug	Uw gift kost u
€ 40	€ 18	€ 22
€ 200	€ 90	€ 110
€ 1000	€ 450	€ 550

Het minimum voor een aftrekbare gift is € 40. Ik vermeld nog de rekeningnummers van onze Protestantse Solidariteit: -Protestantse Solidariteit (algemeen): BE37 068-0669010-28 Het "Thuiszorgproject Zuid-Afrika" gebruikt ook het algemene nummer (wel vermelden als de gift daarvoor bedoeld is).

-“Ik help een kind”, studiefonds voor jongeren in Rwanda, heeft een andere bankrekening: BE15 125-9302045-30 Steeds “fiscaal attest” vermelden. Protestantse Solidariteit telt de giften per jaar samen en geeft één fiscaal attest. Meer informatie op [www.protestantsesolidariteit.be](http://www.protestantsesolidariteit.be).

**Jan van Groenigen**

### **Kindernevendienst elke 4<sup>e</sup> zondag**

De kerkenraad wil wat meer zekerheid scheppen t.a.v. de kindernevendienst. Jonge gezinnen met kinderen kunnen ervan uitgaan dat elke vierde zondag van de maand er iemand zal zijn die een kindernevendienst heeft voorbereid. In de maanden juli en augustus is dat op 28 juli en 25 augustus. De kerkenraad is erg blij dat er op deze 4<sup>e</sup> zondagen steeds kinderen zijn geweest in de kindernevendienst.

## **Leven en meeleven in onze gemeente**

Mw. H. Martini Buys-Liepelt, Daverlostraat 170, ap. 90, is in het ziekenhuis opgenomen. De berichten zijn zorgelijk. Onze gebeden zijn met haar en met allen die op genezing en verbetering van hun gezondheid hopen.

## **Doopdienst**

Op 7 Juli zal Jonas de Beun, zoon van Dimos de Beun en Annelies DeCock, geboren 20 september 2009, worden gedoopt. Wij verheugen ons erin tweemaal in korte tijd het sacrament van de doop bediend te mogen zien in onze gemeente en daarin onze eigen doop te gedenken.

## **Agenda**

- Op 7 juli is er een kalligrafie demonstratie in het kader van OpenKerken. Zie elders in dit blad.
- Op 17 juli is er een avondwandeling o.l.v. Mw. Dany Constant vanuit 't Keerske. Het thema is "Huizen en Beelden". Start 18.00. Om 19.30 koud buffet. Kosten € 15,-. Inschrijven tot 7 juli.
- Op 17 en 18 augustus is er weer het Geuzenfeest in Maria Horebeke; het thema is "Het goede leven". Voor meer informatie zie: [www.geuzenfeest.be](http://www.geuzenfeest.be)
- De kerkenraad vergadert weer op 29 augustus om 19.30.

## ***Erediensten 10.00 uur***

### **ZONDAG 7 JULI; DOOPDIENST**

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mw. A. Laureys
Organist	Dimos de Beun
Lezing	Lukas 10: 1-20; Mw. H. Coudyser
Babyoppas	Mevr. M. Lammens

Collecte Zending  
Koffiedienst Fam. J. Klifman

### **ZONDAG 14 JULI**

Predikant Ds. K. Groeneveld  
*Reeds meer dan 40 jaar predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Antwerpen.*  
Ouderling Mw. R. ten Kate  
Diaken Mevr. T. Berg  
Organist Jonas De Smet  
Babyoppas Marijke Clarisse  
Collecte Open Kerken  
Koffiedienst Mevr. J. Lagauw-Wage

### **ZONDAG 21 JULI**

Predikant Ds. F.S.J. van der Sar  
Ouderling Mevr. G. Labeur  
Diaken Dhr. J. van Groenigen  
Lezing Lukas 10: 38-42: Mw. A. Klifman  
Organist P. Vandenkerckhove  
Babyoppas Mevr. A. Laureys  
Collecte Kerk  
Koffiedienst Fam. W. Buijs

### **ZONDAG 28 JULI; KINDERNEVENDIENST**

Predikant Ds. F.S.J. van der Sar  
Ouderling Dhr. A. Deceuninck  
Diaken Mw. A. Laureys  
Lezing Lukas 11: 1-13; Dhr. P. Hellebuck  
Organist Jonas De Smet  
Babyoppas Mevr. C. Bauwens  
Collecte Protestantse Solidariteit  
Koffiedienst Fam. J. van Groenigen

### **ZONDAG 4 AUGUSTUS; HEILIG AVONDMAAL**

Predikant Ds. F.S.J. van der Sar  
Ouderling Mw. R. ten Kate

Diaken	Mevr. T. Berg
Lezing	Lukas 12: 13-21; Mw. C. Luteijn
Organist	Dimos de Beun
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

### **ZONDAG 11 AUGUSTUS**

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Lezing	Lukas 12: 32-40; Mw. D. Constant
Organist	Jonas De Smet
Babyoppas	Marijke Clarisse
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Mevr. H. Coudijser en Mevr. M. Verbeke

### **ZONDAG 18 AUGUSTUS**

Predikant	Ds. G. Grootjans, <i>Emeritus predikant uit Ovezande in Zeeland. Studeerde in Brussel aan de Protestantse Theologische Faculteit (1966 - 1970) en was predikant in VPKB Dendermonde; hij verhuisde in 1978 naar Nederland en werd daar op verschillende plaatsen predikant, o.a. in Oostburg. In die jaren waren er intense contacten met de Protestantse gemeente van Brugge. Na zijn invaliditeits-pensioen gaat ds. Grootjans nog voor in diensten in Zeeland en eenmaal per jaar in Brugge.</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mw. A. Laureys
Organist	P. Vandenkerckhove
Babyoppas	Mevr. A. Laureys
Collecte	Solidariteitsfonds
Koffiedienst	Fam. W. ten Kate

### **ZONDAG 25 AUGUSTUS; KINDERNEVENDIENST**

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mw. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	P. Vandenkerckhove
Lezing	Lukas 13, 22-30; Mw. H. Coudyser



Babyoppas           Mevr. M. Bauwens  
Collecte             Kerk  
Koffiedienst       Fam. D. Schittecat

**ZONDAG 1 SEPTEMBER;**

Predikant           Ds. F.S.J. van der Sar  
Ouderling         Mevr. G. Labeur  
Diaken             Dhr. J. van Groenigen  
Organist           Dimos de Beun  
Lezing             Lukas 14: 1-14; Mw. A. Klifman  
Babyoppas         Mevr. M. Lammens  
Collecte            Zending  
Koffiedienst       Fam. P. Luteijn en Mevr. E. Vanryckeghem

*Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?  
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 8 september W. Constant; 15 september Fam. A. Michiels-Ameel; 22 september Fam. J. Klifman ; 29 september Mevr. J. Lagauw-Wage; 6 oktober Fam. W. Buijs; 13 oktober Fam. J. van Groenigen*

**Ooit riep U: Licht!**

*Geroepen werd het uit alle macht van uw liefde.*

*Het donker kromp ineen.*

*Want het verdraagt de warmte van uw liefde niet.*

*De nacht zocht zijn heil in de zee en golft nog dreigend af en aan. Maar U riep: Licht!*

*En hebt dat woord, die dag nooit meer teruggenomen.*

*Ja, zelfs is het hier midden onder ons ontstoken in een mens. Wij hebben het gezien en ons aan hem gewarmd.*

*Hij was en is als het begin: uit alle macht van liefde!*

*En als Hij in ons opvonkt*

*Gloeit weer het scheppingswoord in ons – uit alle macht.*

*Dan prijzen wij de dag als kinderen van het licht.*

*Dit uitgesproken licht blijft ons een wachter in de nacht.*

**Sytze de Vries**



## KERKENRAAD

### **Predikant**

Ds. F.S.J. **van der Sar** – ☎ 050 – 35.50.84

Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek

✉ [fransvandersar@gmail.com](mailto:fransvandersar@gmail.com)

### **Ouderlingen**

Mevr. R. **ten Kate** – ☎ 050/35.60.69

Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis

Mevr. G. **Labeur** – ☎ 050/38.26.86

Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23

Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

### **Diakenen**

Mevr. A. **Laureys** – ☎ 050 / 32.24.00

Bevrijdingslaan 8, bus 4, 8000 Brugge

Mevr. T. **Berg** – ☎ 050 / 67.30.80

Rustenburgstraat 11 – 8000 Brugge

Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62

Zandwege 10, 8490 Varsenare

## Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Nederlandse giro

NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)

t. n.v. *Verenigde Protestantse Kerk Brugge*



MAANDBLAD  
*behalve in februari en augustus*

België – Belgique  
P.B.  
8000 BRUGGE 1-2  
3 / 4565

# DE BRUGSE KERKBODE



**Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:**

Ds. F.S.J van der Sar, Blauwvoetstraat 32, 8310 Assebroek,  
Tel. 050 / 35.50.84; e-mail: [fransvandersar@gmail.com](mailto:fransvandersar@gmail.com)

**Kantoor van afgifte:** 8310 Assebroek      **– Erkenningsnummer :** P408440