



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Van Pasen naar Pinksteren
- 1 Gedicht: Reiziger 'doet' Golgotha
- 3 Maria van Magdala
- 8 Gedicht: Hij is de hovenier
- 9 Kerknieuws uit de VPKB
- 9 - Gelukwens Paus Franciscus I
- 10 - Vooraankondiging Aprilnummer Kerkmozaïek
- 10 Gemeentenieuws
- 10 - Het nieuwe liedboek
- 11 - Bestaat Solidariteit nog?
- 12 - Gemeentevergadering
- 12 - Oecumenische Bijbeldag in Zevenkerken
- 13 - Kindernevendienst elke 4^e zondag van de maand
- 13 - Leven en meeleven in onze gemeente
- 14 - Agenda
- 15 Erediensten
- 16 Kleurplaat: Abraham

Van Pasen naar Pinksteren

Wij gaan van Pasen naar Pinksteren. Een tijd om op zoek te gaan naar de persoonlijke betekenis van kruis en opstanding van Jezus Christus in ons leven. Een tijd waarin de gekruisigde Christus ons nabij wil komen als de Opgestane.

Zo overkomt het de reiziger uit het gedicht van Gerrit Achterberg, dat u hieronder vindt. Zo overkwam het als eerste Maria van Magdala op die vroege Paasmorgen bij het lege graf. 'Het was de hovenier...'. De gekruisigde en opgestane Heer wil intocht houden in ons leven en toegang hebben tot ons hart. Het moet Pinksteren worden.

Frans van der Sar

Reiziger 'doet' Golgotha

I Zij hebben Hem, zonder zich af te vragen
of Hij het kon verdragen,
met nagels aan een kruis geslagen.

En toen Hij daar te lijden hing,
- een spijker is een lelijk ding -
zei Hij: Vader vergeef het hun.

Zei Hij: ze weten niet wat ze doen.
Het was hun er immers om te doen,
om eens te zien, wat of Hij nu zou doen!

Zo heeft Hij nog voor hen gebeden,
en in Zijn sterven aan hen meegegeven
een alibi voor hun geweten.

En ik stond in de verte quasi wat te praten
met 'n paar onnodige, onnozele soldaten.
Ze deden immers tóch, wat ze niet konden laten.

Maar Hij beriep zich op het allerlaatste:
de handen van Zijn Vader; - nog vóór Pasen
moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten.

II Toen heb ik - 't was op Cyprus - in de krant gelezen:
J. v. N., Christus geheten,
is, na voor drie dagen gekruist te wezen,
zoals onze geachte lezers weten,
niet in Zijn graf gevonden: het was open.
Hardnekkige geruchten lopen,
dat Zijn discipelen de wacht beslopen,
toen deze sliep, en zo het lijk ontvreemdden.
Geëxalteerde vrouwen echter meenden,
dat zij Hem zagen wandelen door de beemden;
Maria moet gestameld hebben: Here!
Er zijn ook vissers, die beweren:
Hij heeft met ons gegeten bij de meren.
Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken.
Men late zich geen knol voor een citroen verkopen

III Rome. - Het anker valt. Wij varen thuis.
Ik spoed mij naar de thermen, word ontluisd
van reis en roes en in mijn eigen huis
bij vrouw en vuur en radio gezeten,
ben ik alras Christus en kruis vergeten.
... Toen heeft een S.O.S. mijn ziel doorreten:
'Mijn Geest wordt uitgestort op alle vlees.
Wie niet vóór Mij is, is tégen Mij geweest',
seint een Geheime Zender wit en hees.
Weer onder zeil, over de eenzaamheden
van oceanen die mij van U scheiden,
Christus, wil mij verschijnen aan den einder.

Gerrit Achterberg (1905-1962)

Maria van Magdala

Maria van Magdala is een bijzondere opstandingsgetuige. Alle vier de evangelisten plaatsen haar op Paasmorgen bij het lege graf. Ze is zeker ook aanwezig geweest bij de kruisiging, al noemt alleen Lukas haar daar niet bij name. De andere drie evangelisten doen dat wel. Dat geeft haar een prominentie, die ze met weinigen deelt. In het evangelie van Johannes is zij zelfs de eerste opstandingsgetuige.

We weten weinig van haar. Haar naam suggereert dat zij afkomstig zou kunnen zijn uit Magdala, een plaats aan de noord-westelijke oever van het meer van Tiberias. Omdat een projectontwikkelaar daar helaas een kolossaal hotel wil bouwen, is er recentelijk uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat het een veel grotere en belangrijker plaats moet zijn geweest, dan lang is gedacht. Omdat het de eenvoudigste verklaring is voor haar naam, houd ik het erop dat ze uit Magdala afkomstig was. Maar verder is Maria van Magdala een open boek met vooral lege bladzijden, die in de loop van de eeuwen toch steeds verder gevuld zijn geraakt. Dat gaat door tot in onze tijd, bijv. met het veelgelezen boek en de gelijknamige film, “De Da Vinci code”.

Maria Magdalena is vereerd als apostel voor de apostelen, maar ook neergezet als berouwvolle zondares of prostituee. Ze zou de eerste vrouwelijke kerkleider kunnen zijn geweest en er zijn ook berichten over haar dat er een zeer persoonlijke relatie heeft bestaan tussen haar en Jezus. De theorie dat zij de geliefde of echtgenote van Jezus zou zijn geweest is echter een verzinsel. In deze typering en in de veranderingen daarin weerspiegelt zij veranderingsprocessen in het beeld van de vrouw, dat andere toespitsingen krijgt, als gevolg van wijzigingen in de

verhoudingen tussen mannen en vrouwen in cultuur, maatschappij en de persoonlijke levenssfeer. Inmiddels zijn de lege bladzijden van haar biografie goed gevuld geraakt met alles wat anderen aan haar toegeschreven hebben.

De eerste volgelingen van Jezus

Van begin af aan heeft een grote groep vrouwen tot de eerste volgelingen van Jezus behoord. We kunnen dat lezen in het begin van Lukas 8: “Kort daarop begon Hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – *en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden*”.

Het is een beeld dat wij misschien niet voor ogen hebben als wij ons Jezus' rondgang met Zijn volgelingen voorstellen. Het aantal vrouwen in dat gezelschap moet aanzienlijk geweest zijn en blijkbaar waren het dus ook aanzienlijke vrouwen; vrouwen die op grond van hun maatschappelijke positie de materiele zorg voor dit gezelschap konden dragen. Zij zijn Jezus gevolgd naar Jeruzalem. Lukas maakt melding van hun aanwezigheid bij de kruisiging. Het is zeer waarschijnlijk dat ook Maria van Magdala tot deze groep heeft behoord. In Lukas 8 kunnen we lezen dat bij haar zeven demonen zijn uitgedreven, waarbij we niet per se aan demonische bezetenheid hoeven denken. Het kan ook om lichamelijke ziekteverschijnselen zijn die in die tijd aan de werking van demonen werden toegeschreven.

Verwarringen rondom Maria van Magdala

Aan het eind van Lukas 7 staat het verhaal van een vrouw die in de stad bekend stond als zondares en die Jezus voeten zalft met geurige olie. Jezus is op dat moment in het huis van een farizeeër bij wie Hij blijft eten. De farizeeër ziet de zalving als een teken dat Jezus geen echte profeet is. Jezus verdedigt de vrouw en zegt: 'haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde'. De nabijheid van dit verhaal en de vermelding van Maria van Magdala in het volgende hoofdstuk 8 hebben aanleiding gegeven tot de gedachte dat ook deze zondares Maria Magdalena is geweest. Er is eigenlijk geen enkele aanleiding tot deze identificatie, omdat Lukas haar in het volgende hoofdstuk bij de groep van aanzienlijke en vermogende vrouwen plaatst.

Daarnaast treden er ook nog andere verwisselingen op. Er komen meerdere Maria's in de evangeliën voor. Allereerst natuurlijk Maria, de moeder van Jezus, maar haar identiteit stond onbetwistbaar vast. Maar er is ook nog Maria, de zuster van Martha en Lazarus uit Bethanie. Ook van haar is wel gezegd dat het Maria van Magdala was.

Toch is de typering van Maria van Magdala als een boetvaardige en bekeerde zondares en zelfs als publieke vrouw vele eeuwen lang het dominante beeld gebleven in de kerk van het Westen. Die typering krijgt zijn definitief beslag als Paus Gregorius I in 591 een preek houdt waarin hij Maria van Magdala zo beschrijft. Dit beeld heeft lang stand gehouden in de beeldende kunst. Pas in de tweede helft van 20^e eeuw rijzen er vragen en neemt ook de RK-kerk er afstand van. De Orthodoxe kerken zijn er nooit in mee gegaan; zij zijn Maria van Magdala blijven vereren als een deugdzame vrouw. Maar in het westen is het beeld

blijven hangen tot in de 20^e eeuw, bijv. in films als ‘Jesus Christ Superstar’ en ‘The passion of the Christ’.

Apostel der apostelen

Maria, de moeder van Jezus, had een positie op grond waarvan zij met niemand anders kon worden verward. De theologische ontwikkelingen in de tweede en derde eeuw versterkten haar status in de kerk als Moeder Gods.

Maar daarnaast was er de prominentie van Maria van Magdala, die waarschijnlijk voor de vroege kerk spoedig steeds raadselachtiger en zelfs ook tot een probleem werd.

Want de positie van de vrouw in de kerk veranderde. In de Jeruzalemse gemeente zal de positie van vrouwen nog lang belangrijk zijn geweest. De materiele steun waarmee de aanzienlijke vrouwen onder hen de eerste gemeente bleven onderhouden, was van groot belang.



In Handelingen 1, 14 vermeldt Lukas ze nog: “Vurig en eensgezind wijdden ze(*de apostelen*) zich aan het gebed, *samen met de vrouwen* en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers’. Maar de naam van Maria van Magdala horen wij niet meer. In het Nieuwe Testament wordt zij alleen in de evangeliën met name genoemd.

Het is mogelijk dat zich hierin een proces aftekent, waarin de positie van vrouwen in de kerk werd herbepaald. De stichting van nieuwe gemeenten buiten Jeruzalem plaatste die gemeenten in een andere maatschappelijke context, waarin men niet vertrouwd was met de situatie in Jeruzalem en met de vooraanstaande positie die vrouwen daar innamen onder de eerste volgelingen van Jezus. Die situatie werd buiten Jeruzalem niet als normatief ervaren.

De herinnering aan de prominentie van Maria van Magdala bleef bewaard in de evangeliën. Maar het zou kunnen zijn

dat de lege bladzijden in haar biografie het resultaat zijn van een bewust vergeten en van het schrappen van herinneringen aan de betekenis die zij in de eerste eeuw heeft gehad in de kerk van Jeruzalem.

Door feministische theologen is dit als een mannelijk complot gezien en als het gevolg van een machtsstrijd tussen mannen en vrouwen in de vroege kerk. Dat gaat mij wat ver. Ik zie de oorzaak meer in de snelle groei van de kerk, waarbij men buiten Jeruzalem de positie, die vrouwen in de Jeruzalemse gemeente hadden, niet als normatief ervoer. De herinnering aan die bijzondere situatie is bewaard gebleven in de evangeliën.

Die herinnering kan nog steeds een sterk argument zijn voor een volstrekte gelijkheid in ambtelijke verantwoordelijkheden van vrouwen en mannen in de kerk. Als het nog eens tot een vrouwelijke paus zou komen, denk ik dat Maria Magdalena een hele mooie naam voor haar zou kunnen zijn.

Tenslotte: apostel voor de apostelen en voor ons

Wat historisch vast staat over Maria van Magdala is nu van beperkte omvang. De lege bladzijden van haar biografie zijn in de loop van de eeuwen gevuld geraakt met kleurrijke legenden. Zeker is op grond van de evangeliën dat er tussen haar en Jezus een heel persoonlijke relatie moet hebben bestaan, die dateert uit de tijd dat zij hem vergezelde op zijn rondgang door het land om het evangelie te brengen. Er is geen reden om aan te nemen dat er sprake zou zijn geweest van gewoon menselijke liefde tussen man en vrouw.

Maar er is een diepe persoonlijke relatie geweest tussen Jezus en Maria van Magdala, waarin zij de kerk is voorgegaan. Zij is ons een voorbeeld in de navolging van Christus die voor haar al begon, lang voor Pasen en

Pinksteren. Zij heeft Christus liefgehad op een wijze waarin later miljoenen haar zijn gevolgd. Een inspirerend voorbeeld van geloof en geloofsmoed. Hoeveel moed zal het niet gevergd hebben om op die paasmorgen naar het graf te gaan?! Ze is door veel kerkvaders de apostel van de apostelen genoemd, omdat zij hen als eerste verteld heeft van de opstanding van Jezus Christus. Dat is niet zomaar een historische toevalligheid geweest! Ze mag daarom ook voor ons die titel hebben: apostel. Jezus verschijnt aan haar als eerste en zond haar ook tot ons. Zij dacht op die Paasmorgen dat Hij de hovenier was. En in zekere zin was Hij dat ook: degene die de gesloten poort van het paradijs voor haar en voor ons weer heeft geopend.

Frans van der Sar

Hij is de hovenier

Zij dacht dat het de hovenier was. (Joh. 20:15)

Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandeland in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was een hovenier.

En nog laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en - wat terzijde - in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.



O kinderdroom van groen en goud -
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.

Ida Gerhardt (1905-1997)

KERKNIEUWS UIT DE VPKB

Paus Franciscus I

De Verenigde Protestantse Kerk in België laat ter gelegenheid van de verkiezing van Jorge Mario Bergoglio tot paus haar hartelijke gelukwensen uitgaan naar de Rooms-Katholieke Kerk en naar alle gelovigen die tot de grootste tak van het wereldwijde en diverse christendom behoren.

Ook feliciteert zij de nieuwe paus zelf en wens hem veel wijsheid, kracht en liefde toe in zijn veeleisende taak.

Zoals veel vaker in de geschiedenis bleek de witte rook een andere naam aan te kondigen dan van één van diegenen die in de voorafgaande dagen in de openbaarheid het meest werden genoemd.

Dat Jorge Mario Bergoglio zich paus Franciscus laat noemen schept hoge verwachtingen. Nooit eerder droeg een paus deze naam, waardoor deze keuze mogelijk de wens tot een nieuwe en eigen weg aanduidt.

In een zelfgekozen naam ligt een programma besloten. De naam Franciscus roept ontegenzeggelijk associaties op met de wil zich te identificeren met de armen en de onderdrukten en met het verlangen om dienstbaar, vredevol in mensen Gods aanwezigheid te willen ontdekken, ook in andersdenkenden. Geen enkele kerk is er voor zichzelf.

Begeesterd door de sociale implicaties van de bijbelse boodschap hoopt de Verenigde Protestantse Kerk in België dan ook dat de oecumenische inzet voor een wereld van vrede en recht, van respect en erkenning van de rijkdom van de diversiteit en vol waardering voor ieders eigenheid, met het aantreden van paus Franciscus een nieuwe impuls zal krijgen.

Brussel, 15 maart 2013.

Vooraankondiging Aprilnummer Kerkmozaïek

Het thema van het Aprilnummer is: Misdaad, straf, hoe verder?

Ds. Anne Kooi schreef in Kerkmozaïek van juni, juli/augustus, september en oktober 2012 in de rubriek Schriftwerk over respectievelijk detentie, vergelding, vergeving, en verzoening. Ze schreef vanuit haar ervaring in het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat in Haarlem (NL), waar ze van 2005-2011 als predikant-directeur werkte. In Kerkmozaïek van november reageerde Dick Wursten op het artikel over verzoening in de rubriek Glas in Lood. Van Ds. Christian Bultinck, gevangenisalmoezenier in Dendermonde vindt u een artikel met de titel ‘Strafrecht of herstelrecht?’

Gemeentenuws

Het nieuwe liedboek

Onder het motto: kennismaken met het nieuw Liedboek zal op zaterdagmiddag 20 april in de Brabantdamkerk te Gent een regionale zangmiddag worden gehouden. Koren uit Maria-Horebeke, Gent en misschien ook nog uit Brugge zullen enkele liederen ten gehore brengen, maar het hoofdbestanddeel van de middag zal bestaan uit samen zingen.

Aanvang: 14.00 uur. Sluiting 16.30 uur.

Op woensdagavond 15 Mei komt dhr. Piet Hamelink uit Axel in onze gemeente een inleiding houden over het nieuwe liedboek. Hij is een deskundige op het gebied van het Nederlandse kerklied en lid van de gemeente van mijn echtgenote. Hij zal zich vooral richten op liederen die uit de bundel Tussentijds in het nieuwe liedboek zijn overgenomen. Ook dat wordt een avond van vooral samen zingen.

Frans van der Sar

Bestaat Solidariteit nog?

Een terechte vraag in onze maatschappij waar allerlei solidariteitsbijdragen berekend en afgehouden worden. Solidariteit is allang geen buzzwoord meer en heeft voor velen in de westerse wereld zelfs een negatieve bijklank gekregen.

Voor onze Protestantse Solidariteit, een vzw van de VPKB, blijft solidariteit essentieel en een reden om bij de vernieuwing van Protestantse Solidariteit de naam niet te veranderen. Wel is er een fris, nieuw logo dat is gebaseerd op: solidariteit, gelijkwaardigheid en partnership.

Het nieuwe logo zult u terugvinden op alle publicaties en op de website www.protestantsesolidariteit.be . De website is volledig vernieuwd en biedt een schat aan informatie, niet alleen over onze organisatie, maar ook over de organisaties waarmee we samenwerken.

Onze Protestantse Solidariteit werd in 1985 opgericht als vzw van de VPKB en erkend als ontwikkelings-NGO (Niet-Gouvernementele-Organisatie) en wordt gesubsidieerd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het zal u niet verbazen dat er ook verwacht wordt dat er een eigen basis/draagvlak in de maatschappij is. Natuurlijk zoeken we die in de eerste plaats binnen de VPKB!

In het begin waren er projecten voor voedselveiligheid in Centraal Afrika en leprabestrijding in India. Ook waren er noodhulpacties die tegenwoordig in samenwerking met Act Alliance uitgevoerd worden.

Daarna kwam er een focus op gezondheidsprogramma's en werd er minder wereldwijd gewerkt omdat op die manier de impact groter wordt. Later kwam er naast de bestrijding van lepra en tuberculose een HIV/Aids programma.

HIV/Aids in Centraal Afrika blijft in de komende jaren de

focus. Aanvankelijk was het programma gericht op medische hulp, nu is het vooral steun aan lokale actoren/organisaties die werken aan preventie. Niet vergeten wordt de opvang van personen die besmet zijn met HIV of erbij betrokken zijn. Het doel is heropname in het sociale en economische leven.

Voor de toekomst van onze Protestantse Solidariteit is uw solidariteit essentieel. Tegen het einde van dit jaar kunt u een speciale actie verwachten die nog aangekondigd zal worden. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden door middel van het driemaandelijkse bulletin. Het eerste nummer van 2013, het jaar van de vernieuwing, heeft een nieuw formaat en draagt het nieuwe logo. Op de website www.protestantsesolidariteit.be vindt u natuurlijk veel meer.

Voor giften hoeft u niet tot het einde van het jaar te wachten. Rekeningnummer 068-0669010-28 t.n.v. Protestantse Solidariteit; IBAN: BE37 0680 6690 1028 BIC: GKCCBEBB. Evt. vermelding ‘Fiscaal attest’ voor giften vanaf € 40 (totaal) per jaar.

Jan van Groenigen

Gemeentevergadering

Op 28 april zal de jaarlijkse gemeentevergadering plaats vinden, aansluitend aan de dienst van zondagmorgen. Jaarverslagen zullen worden toegelicht en besproken en het bestuurlijk beleid van onze gemeente kan worden geevalueerd.

Oecumenische Bijbeldag in Zevenkerken

Op zaterdag 27 april zal er een oecumenische bijbeldag worden gehouden in het Bijbelhuis in Zevenkerken, Zevenkerken 4, Sint-Andries. Het is een initiatief van de Oecumenische Werkgroep ‘Samen rond de Bijbel’, waarin on-

ze gemeente participeert. Van 10.00 – 10.30 is het welkom. U kunt de interactieve Bijbeltentoonstelling aan de hand van de Abrahamroute (met audiofoon) bezoeken. Een absolute aanrader! Er zijn werkgroepen waarop u kunt intekenen over verschillende onderwerpen, zoals “Abraham, Izaak en Jezus, een joods-christelijke verkenning van Genesis 22”, “Lech Lecha, ga maar! Een reis van Ur tot Kanaän in woord en beeld (projectie op groot scherm)”, “Abraham, de vader van alle gelovigen: joden, christenen en moslims”, “Abra(h)am – de vader van het landvolk, bijbelverhalen uit ander bijbelboeken in Genesis”. Er is een leerhuis waarin men samen Abraham-verhalen leest en er is een werkgroep waarin de methode van de geestelijke lezing (Lectio Divina) wordt verkend, onder het motto “Bidden met Abraham”. De deelnemingskosten zijn 7 € per persoon; kinderen 3 €. Een broodjesmaaltijd en drank zijn daarbij inbegrepen. Er liggen folders in de kerk over de bijbeldag. Opgave is mogelijk d.m.v. een opgavestrook na de diensten op 7 en 14 april en via het mailadres info@bijbelhuiszevenkerken.be

Kindernevendienst elke 4^e zondag

De kerkenraad wil wat meer zekerheid scheppen t.a.v. de kindernevendienst. Jonge gezinnen met kinderen kunnen ervan uitgaan dat elke vierde zondag van de maand er iemand zal zijn die een kindernevendienst heeft voorbereid. Op andere zondagen kunnen we proberen zo nodig en mogelijk iets te improviseren. Deze maand is dat zondag 28 april.

Leven en meeleven in onze gemeente

Op het moment van verschijnen van dit blad hebben Evelien Verstraete, Revinzestraat 111, Torhout, en Dhr. O. Verstraete, Toekomststraat 11, Sint-Kruis in het zieken-

huis gelegen voor een medische ingreep. Onze gebeden blijven met hen voor een voorspoedig verder herstel.

Agenda

- De kerkenraad vergadert op 3 april om 19.30
- De Vrouwen(bijbel)kring komt op 8 april samen om 13.45.
- Oecumenische bijbeldag op 27 april in Bijbelhuis Zevenkerken.
- De gemeentevergadering vindt plaats op 28 april.

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 7 APRIL; MAALTIJD VAN DE HEER

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dimos de Beun
Lezing	Lukas 24, 13-35; Dhr. P. Hellebuck
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. W. Constant

ZONDAG 14 APRIL

Predikant	Ds. H. van Andel <i>Predikant van VPKB Ieper. Gepensioneerd gevangenisalmoezenier in de gevangenis van Ieper en Brugge. Voorzitter van de Kerkvisitatiecommissie.</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mw. A. Laureys
Organist	Jonas Desmet
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. A. Michiels-Ameel

ZONDAG 21 APRIL

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mw. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Mw. Lieve Vercruysse
Lezing	Johannes 10: 22-30; Mw. C. Luteijn
Babyoppas	Marijke Clarisse
Collecte	Oikocredit
Koffiedienst	Fam. J. Klifman

ZONDAG 28 APRIL KINDERNEVENDIENST

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	P. Vandenkerckhove
Lezing	Johannes 13: 31-35; Mw. D. Constant
Babyoppas	Mevr. A. Laureys
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Mw. J. Lagauw-Wage

ZONDAG 5 MEI; ISRAELZONDAG

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mw. A. Laureys
Organist	Dimos de Beun
Lezing	Johannes 14: 23-29; Mw. H. Coudyser
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Nes Ammim
Koffiedienst	Fam. W. Buijs

*Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 12 mei
Fam. J. van Groenigen; 19 mei Fam. A. Deceuninck; 26 mei
Mevr. H. Coudijser en Mevr. M. Verbeke ; 2 juni Fam. W. ten
Kate.*

KLEURPLAAT: ABRAHAM



KERKENRAAD

Predikant

Ds. F.S.J. **van der Sar** – ☎ 050 – 35.50.84

Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek

✉ fransvandearsar@gmail.com

Ouderlingen

Mevr. R. **ten Kate** – ☎ 050/35.60.69

Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis

Mevr. G. **Labeur** – ☎ 050/38.26.86

Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23

Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

Mevr. A. **Laureys** – ☎ 050 / 32.24.00

Bevrijdingslaan 8, bus 4, 8000 Brugge

Mevr. T. **Berg** – ☎ 050 / 67.30.80

Rustenburgstraat 11 – 8000 Brugge

Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62

Zandwege 10, 8490 Varsenare

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Nederlandse giro

NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)

t. n.v. *Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

MAANDBLAD
behalve in februari en augustus

België – Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:

Ds. F.S.J van der Sar, Blauwvoetstraat 32, 8310 Assebroek,
Tel. 050 / 35.50.84; e-mail: fransvandersar@gmail.com

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek **– Erkenningsnummer :** P408440