



Verenigde Protestantse
Kerk in België
vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

Blz.

- 1 Op weg naar Pasen
- 2 Het teken van het kruis
- 6 Gedicht: De geur van mirre, Sytze de Vries
- 8 Een pleister op de wonde
- 9 Kerknieuws uit de VPKB
- 9 - De voorzitter op zondagbezoek
- 10 - VPKB-vertegenwoordigingen op internationale conferenties
- 11 - Vooraankondiging maartnummer Kerkmozaïek
- 11 Gemeentenieuws
- 11 - Het nieuwe liedboek
- 13 - Thuiszorg in Zuid-Afrika
- 15 - Wereldgebedsdag; Oecumenische Gebedsdienst
- 15 - Kindernevendienst elke 4^e zondag van de maand
- 15 - Leven en meeleven in onze gemeente
- 16 - Agenda
- 16 Gedicht: Het voorjaar, Jaap Zijlstra
- 17 Erediensten
- 19 Gedicht: Christen en heiden, Dietrich Bonhoeffer
- 20 Kleurplaat

Op weg naar Pasen

Een kerkbode in het teken van de weg naar Pasen.

Alvast: Gezegend Pasen!

*Ik zou best eens in zijn schoenen willen staan,
- dachten zijn leerlingen toen ze hem bezig zagen -
Wonderlijk wat hij allemaal kan.
Zoals hij met mensen omgaat
Zoveel als hij weet
Waren we maar zoals hij.
Maar ja, hij is dan ook niet de eerste de beste,
die Jezus van Nazareth.*

*Blij dat ik niet in zijn schoenen sta,
- dachten zijn leerlingen,
toen hij opgepakt en veroordeeld werd -.
Wonderlijk, zoals hij alles over zich laat komen.
Hij heeft een beter lot verdiend.
Wij zouden - eerlijk gezegd -
zoiets eerder verdienen dan hij.
Want hij is gewoon de bovenste beste,
een beter iemand is er niet.*

*En hoe meer ze daarover nadachten,
hoe meer het tot hen begon door te dringen,
dat hij wonderlijk genoeg
in hun schoenen was gaan staan.*

Van: Greet Brokerhof-van der Waa.

Het teken van het kruis

Het kruisteken is het symbool bij uitstek geworden van het christelijk geloof. Toch is het dat niet van begin aan geweest. Het Christendom heeft zich in de eerste drie eeuwen verspreid in een Grieks-Romeinse wereld. In die periode hebben andere symbolen de voorkeur gehad, bijv. de eerste twee letters van CHRistus (het chi-rho teken) , het beeld van de vis, het anker en de duif. Dat is nog goed te zien in de catacomben in Rome, waar het kruisteken weinig voorkomt.

Het kruisteken heeft in die eerste eeuwen iets zeer aanstootgevends gehad. Paulus verwijst daarnaar in de 1^e Korinthebrief: “De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen”(1Kor. 1, 22-25).

Voor ons is het moeilijk geworden om dit na te voelen: het aanstootgevende en dwaze van het kruis. Het is voor ons zo'n vertrouwd en troostrijk teken. Maar zo was het niet in de eerste eeuwen, waarin mensen veeleer vertrouwd waren met het beeld van kruisen langs de wegen buiten de stad, waaraan mensen een gruwelijke dood waren gestorven. Mensen waarover de macht van Rome had gezegevierd of over wie Rome's gerechtigheid de straf had voltrokken over misdaden. Het feit dat Jezus aan het kruis gestorven was, was daarom in die tijd in zichzelf al moeilijk te begrijpen en uit te leggen. Hoe kan het dat iemand, waarvan gezegd wordt dat Hij de Zoon van God is en de Verlosser,

gestorven is aan een kruis??!! Er is een inscriptie gevonden in het Palatijns paleis in Rome uit de 2^e of 3^e eeuw, waarin een zekere Alaxamenos, belachelijk wordt gemaakt. Het laat een ezel zien die aan een kruis hangt en een man ter zijde daarvan. De tekst luidt: Alaxamenos aanbidt zijn God. Het moet een verwijzing zijn naar Jezus, want er zijn geen vergelijkbare verhalen bekend van een god die gekruisigd werd. Het laat iets zien van de verbijstering die de dood van Jezus aan een kruis opgeroepen heeft in de wereld van de Oudheid.



Die Grieks-Romeinse wereld kon zich geen glorie voorstellen zonder macht en kracht. Glorie en eer waren onlosmakelijk verbonden met macht en kracht; ook goddelijkheid moest verbonden zijn met macht en kracht. Het idee van een god of een zoon van God die stierf aan een kruis was voor velen toen een absurditeit.

De enigen voor wie het een teken van hoop en verlossing kon zijn, waren waarschijnlijk zij die zelf ook slachtoffer waren van die Romeinse macht of die niet in die macht deelden: de armen, de verschoppelingen, de slaven, de mensen zoals Paulus ze noemt in het eerste hoofdstuk van de Korinthebrief: “Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft

God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden”(1Kor. 1, 26-30).

Van controversieel symbool tot overwinningsteken

Het kruis was in de eerste eeuwen waarschijnlijk een te controversieel symbool. Omdat kruisiging zo zeer een Romeinse executievorm was, was het kruisteken een provocatie van Rome. In het chi-rho teken en in het symbool van het anker kon het waarschijnlijk verhuld toch aan mensen voor ogen staan.

Dat kon eerst veranderen na de Constantijnse omwenteling. In 312 stond de Romeinse keizer Constantijn tegenover zijn rivaal in de slag bij de Milvische brug, een belangrijk strategisch toegangspunt voor hem tot de stad Rome. Volgens de overlevering zou Constantijn in de nacht voor de slag een goddelijke visioen gehad hebben waarin hem gezegd werd op de schilden van zijn soldaten het teken van Christus aan te brengen. De overleveringen zijn verdeeld welk teken het is geweest: het chi-rho teken of het kruisteken. De boodschap was: “in hoc signo vinces” ("in dit teken zul je overwinnen"). Constantijn laat het uitvoeren en de dag daarop behaalt hij de volledige overwinning die hem keizer en alleenheerser van de stad Rome zal maken en van het Westelijk deel van het Romeinse Rijk. Op grond van deze ervaring bekeert Constantijn zich tot het Christendom. Het jaar daarop vaardigt hij het Edict van Milaan uit, waarin staat dat de Romeinse burgers voortaan vrij zijn zelf hun religie te kiezen en te belijden. Daarmee kwam er een einde aan de christenvervolgingen; het christelijk geloof veranderde van een vervolgd geloof in een ge-

privilegieerd geloof dat zich snel verbreidde door het Romeinse Rijk. Het kruisteken kon nu het symbool bij uitstek worden van het Christelijk geloof omdat het een overwinningsteken was geworden. In latere afbeeldingen van de slag bij de Milvische brug zien we dan ook meestal het kruisteken verschijnen en niet het chi-ro teken.

Daarin ligt iets paradoxaals: wat eens een teken van schande en zwakte was, wordt een overwinningsteken dat geassocieerd wordt met de macht en glorie van het Romeinse Rijk.

De vondst van het heilig kruis

De moeder van Constantijn, Helena, die met haar zoon tot het Christendom was overgegaan maakt in 326 een reis naar het Heilige land. Onder de bescherming van de keizerlijke macht van haar zoon is het mogelijk de heilige plaatsen te zoeken en er kerken te laten bouwen. In Jeruzalem laat ze de heuvel Golgotha en het Heilig Graf opgraven. Daarop was in de tweede eeuw door de toenmalige Romeinse keizer Hadrianus een Venustempel gebouwd. Dat was een opzettelijk daad geweest om het Christelijk geloof in het hart te treffen. Maar Christenen in Jeruzalem waren de plek niet vergeten. De Venustempel wordt afgebroken en bij die gelegenheid vindt Helena volgens de overlevering ook het Heilig Kruis. Het is een moment dat in de Oosterse en Westerse kerk nog steeds met grote dankbaarheid wordt herdacht en gevierd.

Het is voor ons nauwelijks nog te bevroeden hoeveel deze vondst voor de kerk en voor de gelovigen toen betekend moet hebben. In samenhang met het teken dat aan Constantijn gegeven werd bij de Milvische brug kon het niet anders dan dat het kruis het symbool werd van de reusachtige omwenteling die zich in korte tijd voltrokken. Het krijgt daarna letterlijk en figuurlijk de prominente plaats in

de kerken van het Oosten en het Westen, die het nog steeds heeft. In de liturgie en in het geloof en de devotie van mensen vindt het gedenken van Jezus' dood aan het kruis velerlei vormen, rituelen en teksten.

Het hart van ons Christelijk geloof

Jezus' dood aan het kruis is het hart van ons Christelijk geloof. Een gebeurtenis die verbijsterend blijft. Ook nu nog, al leven we er al zolang mee. Naar mijn ervaring zijn het ook juist die momenten van verbijstering en verwondering die het meest vrucht dragen voor je geloof. Ineens komt het je nabij in een afbeelding, in een muziekstuk als de Mattheuspasion of in een tekst, gedicht of lied, of iets anders. De wonderlijke en verbijsterende gedachte: dit is echt gebeurd, dit is gebeurd ook voor mij.....

Daarna valt er een stilte, waarin je veel te overdenken hebt. Dat is de zin van de lijdenstijd waarin wij ons nu bevinden, op weg naar Pasen. We proberen dichterbij het kruis te komen, omdat juist in dat verbijsterend gebeuren Gods liefde tot ons komt!

Frans van der Sar

De geur van mirre

bij Johannes 12,1-11

De geur van mirre hangt
in milde overdaad
en schrijft met groots gebaar
waarvoor de liefde staat.
Zij bouwt een monument,
legt bloemen op een graf.
Mijn afscheid geldt de mens
die mij ooit alles gaf.

Heeft niet diezelfde geur
als kind hem al omhuld?
Een wolk van mirre heeft
zijn kribbe rijk gevuld.
Een wijze gaf het aan,
sprak woordeloos van rouw
als teken hoe hij ooit
zijn einde vinden zou.

Ik spaarde levenslang
de balsem in mijn kruik.
mijn laatste zorg en wens,
naar het aloud gebruik.
Dit leven met de dood
is afgelegd sinds hij
mij al zijn liefde bood.
Zijn sterven maakt mij vrij.

Het weten van zijn dood
blijft mij mijn leven bij.
Maar wie komt in mijn uur
en zalft met liefde mij?
Hij die van het begin
tot aan het bitt're end
de koninklijke geur
van pure mirre kent.

Sytze de Vries

Utrecht, 26 maart 2007

(te zingen op de melodie van gez. 491)



Ecce Homo, St. Merri, Parijs

EEN PLEISTER OP DE WONDE.

“Aandacht voor spiritualiteit bespaart op medicijnen” – een titel die mij trof in “De Morgen“ van 4/12/12. “Normale levenszorgen los je niet op met een pil om niet te hoeven denken” – een scherpe uitspraak uit een interview (vrij respectloos tov. mensen die deze ondersteuning juist wel nodig hebben); het maandelijks aanbod cursussen in de uitgaanskrant “EXIT” die rust, inzicht, wijsheid, balans tot doel hebben.

Deze verschillende observaties lijken allemaal in eenzelfde richting te wijzen: hoe houd je stand in een steeds veranderende wereld waarin zorg voor elkaar en de wereld meer en meer gecommmercialiseerd worden en economische belangen steeds prioriteit krijgen?

Instituties en maatschappelijke structuren bieden niet langer de nodige ondersteuning en houvast. Jong en oud zijn op zoek.

Dat uit zich gelukkig ook, in vele mooie en zinvolle initiatieven waarin de grote levensvragen op de agenda staan. Deze vragen zijn eigen aan elke persoon en iedereen wordt er vroeger of later mee geconfronteerd.

Psychotherapeut en theoloog Walter Krikilion van het OPZ Geel pleit in zijn boek “Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in het licht van zingeving en spiritualiteit” voor meer aandacht voor deze grote levensvragen over leven en dood in de GGZ. Geef religieuze en spirituele thema’s een plaats in de benadering (behandeling) van een persoon. Het uiteindelijke doel is dat de dingen ten goede keren.

Mij lijkt deze benadering zich niet alleen tot een “patiënt” te beperken maar tot elke naaste, zorgvragende naaste, zodat een “heling” zich kan voltrekken.

Authentieke religie of spirituele beleving kenmerken zich door groei, verdieping, vernieuwing, door het zoeken naar wat ons onderling verbindt; een zucht naar bescherming en kracht, bezinning, vreugde ...

Herkent U dit? Weet U ook waar we dit godzijdank kunnen vinden?

Meer interessante lectuur in bovengenoemd boek, beschikbaar in Stadsbibliotheek en uitgegeven bij Garant ISBN 978-90-441-2935-9

Gaby Labeur

Kerknieuws uit de VPKB

De voorzitter op zondagbezoek

Eind vorig jaar maakte de voorzitter van de synodale raad een rondrit door de Borinage, de bekende mijnstreek in het kerkelijk district West-Henegouwen, waarin zich een relatief groot aantal protestantse kerken bevinden. Zo'n 15-tal kerken werd aangedaan, sommige met een ontmoeting met kerkenraden, inclusief de predikant. Ook instellingen als het regionaal protestants diaconaal centrum (ESOP) te Cuesmes en het protestantse rusthuis La Bienvenue te Blaugies (deelgemeente van Dour) werden bezocht.

In februari maakte de voorzitter, zoals eerder al in Gembloux, Boechout en Aalst, tijdens en rond de inzegening en/of bevestiging van een nieuwe predikant achtereenvolgens kennis met de gemeenten in Ecaussinnes en Mons-Dolez en deed ter gelegenheid van een andere heugelijke gebeurtenis de kerk van Eupen aan. Ook werd er vorige maand een begin gemaakt met zondagbezoeken. De voorzitter komt aangekondigd op bezoek, niet zozeer om een taak in de kerkdienst op te nemen maar om als kerkganger de eredienst mee te vieren en zo de lokale sfeer op te snuiven, zich aan de gemeente voor te stellen en nadien tijdens

de kerkkoffie nader kennis te maken. Het zondagbezoek wordt afgesloten met een gesprek met de predikant en haar of zijn eventuele partner.

In februari was hij op zondagbezoek in de protestantse kerk te Denderleeuw, deze maand volgen Menen en Marchienne-au-Pont. In de lente staat een regiotocht op het programma met onder meer een zondagbezoek aan Comines. Gemeenten die de voorzitter graag voor een zondagbezoek willen uitnodigen, kunnen dat te kennen geven aan het synodebureau.

VPKB-vertegenwoordigingen op internationale conferenties en op synodezittingen van zusterkerken.

Wij ontvangen talloze uitnodigingen voor deelname aan internationale ontmoetingen en vergaderingen, zowel van zusterkerken als van overkoepelende organisaties als de GEKE, KEK en WvK. De synodale raad is momenteel bezig om wat meer beleid uit te stippelen. Waarop moeten en willen en kunnen we als VPKB ingaan en waarop niet? Ook in de coördinaties Bezinning en Dialoog en Kerk en Wereld leeft deze vraag.

Wij zijn ook op internationaal vlak een kleine kerk, met beperkte mogelijkheden, zowel wat menskracht als financiën betreft. Vanuit twee hoofdvragen wordt nu geprobeerd in een en ander wat meer lijn te trekken:

- wat is al dan niet relevant voor onze VPKB?
- Waaraan kunnen wij als VPKB zelf een zinvolle bijdrage leveren? In dat kader kregen allen die de in 2011-2012 de VPKB op een internationaal platform vertegenwoordigden een vragenlijst toegestuurd waarin naar hun ervaringen en mening wordt gevraagd.

Bron: Synodaal nieuws, februari 2013

Vooraankondiging Maartnummer Kerkmozaïek

Deze Kerkmozaïek heeft geen algemeen thema en zelfs geen rode draad. Het heeft wel een paarse voorkant, want we zijn vol in verwachting van Pasen. Evenzo was de redactie vol van hoop op de stapels reacties die zouden binnenkomen via mail, brief of fax naar aanleiding van het vorige nummer. Hierin werd opgeroepen om te reageren op enkele artikels en zo een vervolg te geven aan de aanzet die gegeven was om te komen tot een kerkvernieuwing. Enkele reacties zijn binnengekomen en deze kunt u dan ook lezen in dit nummer. Voor al die andere overwegingen die wel in het hoofd speelden, maar nooit het toetsenbord hebben gevonden: helaas een gemiste kans om uw noodzakelijke stem te laten horen.

Verder kunt u lezen over de personen achter ProJOP, is er weer uitleg bij het ontstaan van het nieuwe liedboek, leest u een boekverslag over een atheïst en het homohuwelijk maakt opnieuw de tongen los in de verschillende kerken. Om de caleidoscoop vervolgens compleet te maken volgen nog enkele mededelingen en berichten uit de kerk.

Rest ons enkel nog om u, de lezer, op te roepen om vooral te blijven reageren en te schrijven naar de redactie. Bijdragen zijn altijd welkom.

Gezegend Pasen voor u allen!
Namens de redactie,
Ds. Arjan Knop.

Gemeentenieuws

Het nieuwe liedboek

Er begint iets meer bekend te worden over het nieuwe liedboek. Er is een bundeltje van 40 liederen uitgebracht t.b.v.

informatieavonden, die nu gaan plaatsvinden in Nederland en België. Het bundeltje geeft een indruk van de brede diversiteit die de nieuwe bundel zal kenmerken. Het is te vinden bij Den Brugsen Protestant op dit adres:
denbrugsenprotestant.info/wpcontent/uploads/2013/02/Liedboek+proefbundel+digital.pdf

De tijd is voorbij dat een liedboek de neerslag was van geloof en leven, en van het belijden en de theologie van een kerk in een bepaald tijdvak. Het nieuwe liedboek heeft een grote oecumenische en internationale breedte. Het beginsel is veeleer “voor elk wat wils”, waarbij geput wordt uit diverse liturgische stromingen. Iedere gemeente zal haar eigen profiel moeten vinden, wat betreft liedkeuze. Dat is een situatie die we feitelijk al gewend waren. Het is geen zinvolle noch haalbare doelstelling meer om alle liederen uit de nieuwe bundel te willen leren zingen, zoals het dat bij het uitkomen van de vorige bundel nog wel leek te zijn.

We zullen er in op verkenning moeten gaan om te zien welke liederen ons geloof kunnen dragen, zowel in onze diensten als in het persoonlijk geloofsleven. Bekende liederen uit de oude bundel keren terug. Maar er zijn er vele bijgekomen uit de rijke oogst die al was verschenen in bundels als Zingend Geloven, Tussentijds, Hoop voor alle Volken, e.a. We zullen ook Taizé-liederen aantreffen en liederen uit evangelische liedbundels. Maar er zijn ook liederen die speciaal voor de nieuwe bundel zijn geschreven.

Het wordt dus een ontdekkingsstocht waarvoor we tijd moeten nemen. Het is belangrijk om dat in een open sfeer te doen en samen te proeven welke liederen ons geloof dienen en welke niet.

Op 30 Juni willen we het nieuwe liedboek in onze gemeente officieel in gebruik maken en daarover Gods zegen vragen. Daarna zullen we op verkenning gaan, waarbij we re-

gelmatig voorafgaande aan de dienst een of twee liederen even zullen voor-oefenen. In het kerkblad zal ik de verkenningstocht proberen bij te houden en aandacht geven aan liederen die van belang zouden kunnen zijn voor onze gemeente.

In de eerste helft van Mei zal dhr. Piet Hamelink uit Axel een avond verzorgen in 't Keerske over liederen uit de bundel Tussentijds, waarvan al vrij zeker is dat zij een plaats krijgen in het nieuwe liedboek. Hij is een deskundige op het gebied van het Nederlandstalige kerklied en kan ons, ook op basis van wat er dan nog meer bekend is, al een beetje wegwijzen naar het nieuwe liedboek toe. De datum vindt u in het volgende kerkblad.

Het kerkkoor o.l.v. Patrick Hellebuck is ook op verkenning gegaan en zal onze gemeente ondersteunen om een eigen geloofsweg te vinden in de nieuwe teksten en melodieën. Op 20 April is er in de Brabantdamkerk in Gent een zangmiddag ter kennismaking met liederen uit de nieuwe bundel, georganiseerd vanuit de VPKB.

Frans van der Sar

Thuiszorg in Zuid-Afrika

Velen zullen zich nog het bezoek van Ds. Paulus van Schalkwijk aan onze gemeente herinneren. Hij heeft toen tijdens een goedbezochte avond ook het thuiszorgprogramma voor HIV/Aidspatiënten van de Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA of in het Engels URCSA) voorgesteld en in beeld gebracht. Wij willen de uitgangscollecte op zondag werelddiaconaat 10 maart voor dit doel bestemmen.

Het thuiszorgprogramma ondersteunt groepen vrijwilligers en 'zorgverstrekkers' vanuit de kerken die mensen met

HIV/Aids bezoeken, bijstaan, hen begeleiden en van zorg, medicijnen en gezond voedsel voorzien.

Deze thuiszorg kadert in een nationaal programma van de overheid, waarbij gezondheidswerkers worden opgeleid en een zeer bescheiden loon ontvangen. Zij bezoeken de patiënten thuis en verlenen hulp en verzorging. De kerken rekruteren voor dit werk kandidaten, die de opleiding volgen en voorzien hen van verzorgingsmaterialen en medische kits.

Aanvullend rekruteren de kerken vrijwilligers om de gezondheidswerkers bij te staan. Ook zij bezoeken de patiënten thuis en helpen en verzorgen hen zo goed mogelijk.

De impact van deze groepen vrijwilligers op de patiënten is moeilijk in te schatten, maar zeker niet te onderschatten. In vele gevallen bieden zij een sprankje hoop in een troosteloze situatie. Hun inzet ontlast ook voor een groot stuk het gezin van de patiënt.

Her en der organiseren de kerken daarnaast ook Aids Action Groups. Dit zijn ondersteunende groepen, die werken aan sensibilisering en zij organiseren ook testsessies op HIV/Aids in eigen kring en voor de lokale gemeenschap.

De thuiszorgprojecten die de Commissie Kerk en Wereld namens de VPKB ondersteunt zijn gelokaliseerd in de Kaap, Vrijstaat, Zuid- en Noord Transvaal. Het gaat om 10 projecten die de levenskwaliteit van mensen met HIV/Aids moet verbeteren. Elk van de tien projecten wordt ondersteund vanuit de algemene middelen van de VPKB (cibel- of zendingsbijdragen). Dit is echter onvoldoende en met onze uitgangscollecte op 10 maart willen wij deze projecten een hoognodige financiële duw in de rug te geven. Persoonlijke giften zijn uiteraard ook welkom.

Rekeningnummer 068-0669010-28 t.n.v.

Protestantse Solidariteit IBAN: BE37 0680 6690 1028
BIC: GKCCBEBB; Vermelding 'Thuiszorgproject Zuid-Afrika' en evt. 'Fiscaal attest' voor privégiften vanaf € 40 per jaar.

Jan van Groenigen

Wereldgebedsdag

Op woensdagavond 6 maart is er een gebedsdienst in de Oecumenische Kapel, Ezelstraat 83, onder verantwoordelijkheid van de Oecumenische Studie- en Werkgroep West-Vlaanderen. Aanvang is 20.00 uur. Het is een initiatief in het kader van Wereldgebedsdag. U bent hartelijk uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

Kindernevendienst elke 4^e zondag

De kerkenraad wil wat meer zekerheid scheppen t.a.v. de kindernevendienst. Jonge gezinnen met kinderen kunnen ervan uitgaan dat elke vierde zondag van de maand er iemand zal zijn die een kindernevendienst heeft voorbereid. Op andere zondagen kunnen we proberen zo nodig en mogelijk iets te improviseren. Maar de 4^e zondag is in ieder geval vast en het gaat in op 24 maart.

Leven en meeleven in onze gemeente

Geboren

Op 19 januari 2013 werd Torben van Conkelberge geboren, zoon van Johan Van Conkelberge en Iris de Beun, en broer van Majlen en Meri. En natuurlijk ook kleinzoon van uw oud-predikant en zijn echtgenote.

Op 25 januari 2013 werd Hannah Eberson geboren, dochter van Tonja en Alexander Eberson, predikant in Knokke. Wij wensen hen allen van harte geluk met deze nieuwe alernaaste in hun leven!

In Memoriam

Op 4 januari 2013 overleed Umberto Caproni, vader en schoonvader van Mieke en Cor de Beun en oud-predikant. Wij wensen hen en de naaste familie sterkte toe en de nabijheid van God in het verdriet om zijn heengaan. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 9 januari in Kortrijk.

Zieken

In de afgelopen tijd hebben Ds. H. van de Walle en Dhr. J. van Conkelberge korte tijd in het ziekenhuis gelegen voor een medische ingreep die voor beide succesvol is verlopen. We wensen hen een voorspoedig verder herstel!

Agenda

- De Vrouwen(bijbel)kring komt op 11 maart samen om 13.45.
- De bestuursraad vergadert op 6 maart om 19.30.
- De gemeentevergadering vindt plaats op 28 april.

Het voorjaar

*Het voorjaar bloeit, de knoppen breken
en bloesems geven taal en teken.
De vogels zingen. God wat is dit mooi.
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.
Maar kan niet. Deze dagen staat
tussen de takken uw bebloed gelaat.
De bomen lopen wonderbaarlijk uit
rond uw verminkte, naakte huid.
Spijkers die hand en hout doorboren,
de aarde bloeit als nooit tevoren.
Ik hunker naar wat gaande is,
naar opbloei en verrijzenis.
Maar kan het voorjaar nog niet aan,
eerst moet de Heer zijn opgestaan.*

Jaap Zijlstra

Erediensten 10.00 uur

ZONDAG 3 MAART; MAALTIJD VAN DE HEER

3^E IN DE LIJDENSTIJD

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Jonas Desmet
Lezing	Lukas 13, 1-9; Dhr. P. Hellebuck
Babyoppas	Mevr. A. Laureys
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

ZONDAG 10 MAART; 4^E IN DE LIJDENSTIJD

Predikant	Ds. Alexander Ebersson <i>Predikant van VPKB Knokke en havenaalmoezenier in Zeebrugge.</i>
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mw. A. Laureys
Organist	Jonas De Smet
Babyoppas	Mevr. C. Bauwens
Collecte	Thuiszorg Zuid-Afrika
Koffiedienst	Mevr. H. Coudijser en Mevr. M. Verbeke

ZONDAG 17 MAART; 5^E IN DE LIJDENSTIJD

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mw. R. Ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	P. Vandenkerckhove
Lezing	Lukas 20,9-19; Mw. C. Luteyn
Babyoppas	Mevr. M. Lammens
Collecte	Foster Parents Plan
Koffiedienst	Fam. W. ten Kate

ZONDAG 24 MAART; PALMZONDAG

Kindernevendienst

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Mevr. L. Vercruysse
Lezing	Lukas 19, 28-40: Mw. D. Constant
Babyoppas	Marijke Clarisse
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. D. Schittecat

GOEDE VRIJDAG 29 MAART; HEILIG AVONDMAAL

Aanvang 20.00

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mw. A. Laureys
Organist	Dimos de Beun
Lezing	Lukas 4: 14-21; Mw. H. Coudyser
Collecte	Jaardoel

PASEN; ZONDAG 31 MAART

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mw. R. Ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Dimos de Beun
Lezing	Lukas 23, 26-56; Mw. A. Klifman
Babyoppas	Mevr. A. Laureys
Collecte	Protestantse Solidariteit
Koffiedienst	Fam. P. Luteyn en Mevr. E. Vanryckeghem

ZONDAG 7 APRIL

Predikant	Ds. F.S.J. van der Sar
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dimos de Beun

Lezing Lukas 24, 13-35; Dhr. P. Hellebuck
Babyoppas Mevr. C. Bauwens
Collecte Zending
Koffiedienst Fam. W. Constant

*Als u op een zondag niet kunt, zou u dan zelf willen ruilen?
Het rooster voor de koffiedienst loopt als volgt door: 14 April
Fam. A. Michiels-Ameel; 21 April Fam. J. Klifman; 28 April
Mevr. J. Lagauw-Wage; 5 Mei Fam. W. Buijs.*

Christen en heiden

*Mensen gaan tot God in hun nood,
zoeken om hulp,
bidden om geluk en brood,
om redding uit ziekte, schuld en dood.
Dat doen zij allen, allen,
christen en heiden.*

*Mensen gaan tot God in Zijn nood,
vinden Hem arm, gesmaad,
zonder onderdak en brood,
zien Hem gebukt
onder zonde, zwakheid en dood.
Christenen staan bij God in zijn lijden.*

*God gaat tot alle mensen in hun nood,
verzadigt het lichaam en de ziel
met Zijn brood,
sterft voor christen en heiden
de kruisdood,
en vergeeft hen beiden.*

Dietrich Bonhoeffer

KLEURPLAAT PASEN



KERKENRAAD

Predikant

Ds. F.S.J. **van der Sar** – ☎ 050 – 35.50.84

Blauwvoetstraat 32 – 8310 Assebroek

✉ fransvandersar@gmail.com

Ouderlingen

Mevr. R. **ten Kate** – ☎ 050/35.60.69

Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis

Mevr. G. **Labeur** – ☎ 050/38.26.86

Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels

Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23

Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

Mevr. A. **Laureys** – ☎ 050 / 32.24.00

Bevrijdingslaan 8, bus 4, 8000 Brugge

Mevr. T. **Berg** – ☎ 050 / 67.30.80

Rustenburgstraat 11 – 8000 Brugge

Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62

Zandwege 10, 8490 Varsenare

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge

BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie

BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden

BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)

t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Nederlandse giro

NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)

t. n.v. *Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

MAANDBLAD
behalve in februari en augustus

België – Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:

Ds. F.S.J van der Sar, Blauwvoetstraat 32, 8310 Assebroek,
Tel. 050 / 35.50.84; e-mail: fransvandersar@gmail.com

Kantoor van afgifte: 8310 Assebroek **– Erkenningsnummer :** P408440