



Verenigde Protestantse
Kerk in België

vpkb.be



't KEERSKE,
Keersstraat 1, 8000 Brugge

website: www.protestantsekerkbrugge.be

INHOUDSOPGAVE

- 1 Er is een tijd omafscheid te nemen
- 2 Open Kerken & tentoonstelling
- 3 De Naam van God ... Ik zal er zijn!
- 4 Exodus 3 vers 14
- 7 Betekenissen van enkele Bijbelse namen
- 8 Gedicht
- 9 Nieuwe gemeenteleden & afscheid dr. W. Lategan
- 10 Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp (*dr. W. Lategan*)
- 14 Jacobus 1:23
- 17 Erediensten
- 20 Uitsmijter of bladvulling



EREDIENSTEN ZONDAG OM 10.00 UUR

Koffiedrinken na de eredienst

hartelijk welkom!

protestantsekerkbrugge.be

ER IS EEN TIJD OM

Dit is normaal gesproken de laatste Brugse Kerkbode die ik verzorg. Voor september neemt de kerkenraad het over, in samenspraak met ds. F. van der Sar.

Eén van mijn lievelingsgedeeltes uit de Bijbel is van de ‘filosofische’ wijsheidsschrijver Prediker.

Er is een tijd om (Prediker 3)

Een tijd om te beginnen in Brugge ‘die scone’ op 1 maart 1979. Dus ook om ‘*afscheid*’ te nemen en wel op

Zondag 2 september om 15.00 uur

Ouderling: mevr. G. Labeur, diaken: dhr. J. van Groeningen, organiste: mevr. L. Vercruysse¹ en koorleider: dhr. P. Hellebuck². Na de dienst is een receptie voorzien.

De eredienst 's morgens om 10.00 uur vervalt.

Welkom die zondagmiddag.

Vestingstraat 69 bus 09 – 8310 Assebroek

vanaf heden ☎ 050 – 37.77.40

✉ mcaproni@skynet.be & jdebeun@skynet.be

Cor de Beun.

¹ Mevrouw Lieve Vandaele–Vercruysse was de lerares notenleer van Dimos. Aangezien hij begin september in Sint-Petersburg (Rusland) enkele concerten heeft, heb ik haar gevraagd voor deze dienst.

² **Opgelet:** Elke maandagavond in augustus **koorrepetie** van 19.30-21.00 uur, dus 5, 12, 19 en 26 augustus.



TENTOONSTELLING
“GESCHONDEN BEELD”

**TOT EN MET 12 AUGUSTUS IS DE
KERK ELKE VRIJDAG,
ZATERDAG EN ZONDAG OPEN
VAN 13.00 – 17.00 UUR**

DE NAAM VAN GOD = IK ZAL ER ZIJN

Voor mij behoort onderstaande tot één van de mooiste godsdienstige teksten. Zo existentieel, troostvol, uitdagend, zegenrijk! God is er en zal er altijd zijn!

Ik zal er zijn, als je huilt; Ik zal er zijn, als je mij nodig hebt; Ik zal er zijn, als je valt; Ik zal er altijd zijn.

Er strekt zich een weg uit en hij leidt naar het land waar je zo naar verlangt. Kijk niet om, wees niet bang, want Ik, Ik zal er zijn.

Als je je ellendig voelt en de moed wilt opgeven, val dan in vertrouwen op je knieën, dan is er een kracht, die met niets is te vergelijken, want Ik, Ik zal er zijn.

Ik zal er zijn, je kan het echt geloven, Ik zal er zijn, als de duivel je aanvalt. In beproevingen en verzoeken zal Ik er zijn, dwars door het donker heen. Roep Mij slechts aan.

Ik zal er zijn gedurende elke hartslag en ademhaling die Ik je geef. En als je je zorgen maakt en niet meer verder kan, kijk dan slechts omhoog, want Ik zal er zijn!

Ik ben lang geleden diezelfde weg gegaan en hij leidt naar waar je zo naar verlangt.

**Kijk niet om, maar zie vooruit,
want Ik, Ik zal er zijn!**

EXODUS 3 VERS 14

En als zij mij vragen: Hoe is zijn naam?

Wat moet ik hen dan zeggen?

Ik zal er zijn, want ik zal er zijn

In de Bijbel is de naam je kenteken, datgene jou van de ander onderscheidt. Het is geen etiketje, maar is één met de drager. Zoals de naam is, zo is de mens: Nabal ('dwaas') handelt dwaas. De mens geeft de dieren een naam en mag zo in liefde over hen heersen. Ook sterren, bergen, plaatsen en tijden worden benoemd. Kinderen ontvangen een naam van vader of moeder en soms spreken ze een wens of verwachting uit in de naam, zinspelen op een gebeurtenis of zetten de Godsnaam in de naam.

Naam betekent ook: reputatie, eer, roem. Mannen van naam zijn beroemde mannen. Dat de naam voortleeft in het nageslacht is belangrijk! Vandaar dat het uitwissen van een naam van een mens, maar ook een stad of volk erg is. Het leviraatshuwelijk³ benadrukt dan ook de belangrijkheid van de nagedachtenis van de naam. Een naam hebben is belangrijk, de naam van God is zeer belangrijk! Maar hoe heet God?

Dat horen we in Exodus 3, waarin de verschijning van God aan Mozes centraal staat. God deelt aan Mozes mee, dat Hij neergedaald is om zijn volk te redden uit de hand van Egypte. Mozes zegt: "*Als ze me vragen: Wat is zijn naam, wat moet ik hun dan zeggen?*".

³ Oosterse gewoonte, dat de broer van een kinderloos gestorven man met de weduwe trouwde en de eerstgeborene zoon (!) uit dit huwelijk werd dan als zoon van de overledene gezien. Cfr. Deut. 25.

God antwoordt: “*Ik ben, die ik ben!*” Een geheimzinnige naam, die tegelijkertijd verhulling en onthulling tekent. Verhulling, omdat wij God niet kunnen benoemen. Een mens mag God niet uitbeelden en hij kan het ook niet. Er zijn mensen die over God praten alsof zij elkaar dagelijks bellen.

Gods naam is verhulling, maar ook onthulling. Ik ben er voor jullie. Gods naam is een belofte. “*Mijn wezen*”, zegt God als het ware, “*is er wezen, is aanwezig zijn*”. Zoals ik de God ben van Abraham, Isaïc en Jacob, zo zal ik jullie God zijn. Geloof dat maar, Mozes. Mozes wist nog lang niet alles. Maar hij wist genoeg. De NBG kiest voor de vertaling: “*Ik ben die Ik ben*”.

Gezien het woordspel met de naam HERE (JHWH) en het werkwoord “*hájá*” is het moeilijk een vertaling te geven die dit woordspel vasthoudt. Een mogelijke vertaling is: “*Ik zal er zijn, want ik zal er zijn!*” JHWH: vier letters, wel te lezen, niet uit te spreken. Kunnen de Joden ook niet meer juist, omdat het Hebreeuws vrij snel een dode taal was, maar ook omdat men de Godsnaam door haar heiligheid niet of nauwelijks wilde uitspreken. Men las bij deze vier letters 'Adonaj'. Daarom hebben de Masoreten⁴ de overgeleverde Bijbeltekst zonder klinkers voorzien van accenten en leestekens om zo de toegankelijkheid te vergroten. Zo zijn bij de Godsnaam vormen ontstaan als Jehova (grammaticaal onjuist) en Jahwèh. Gezien het verband tussen het tetragrammaton JHWH en Hebreeuwse werkwoord *hajah* in Exodus 3:14 kwam men tot Jahwèh.

⁴ Masora (Hebr.) overlevering): in het jodendom de traditie die de versindeling en vocalisatie van de Bijbeltekst haar bewaarde en overleverde (tussen 7^{de} en 10^{de} eeuw).

De Samaritanen, die alleen de Thora als Heilige Schrift hadden, spraken wel de naam Gods uit. Volgens Griekse geschriften zeiden ze Jabè of Javè. De statische vertaling van de LXX "*het zijnde*" is meer Platonisch dan Bijbels.

God is niet het stille, het in zichzelf eeuwig rustende zijn, maar een juist in beweging zijnde God. Aan Mozes openbaart God geen metafysica, maar een heilsboodschap. God wil de Israëlieten niet tot wijsgeren maken, maar tot gelovigen.

De vulling van die vier letters komt in de Bijbel tot uiting in de woorden: **God is liefde**. Veel mensen merken niets van Gods liefde, omdat ze niet geleerd hebben om die op te merken, men is er te weinig op attent gemaakt. Men is zó druk dat men geen tijd heeft om te luisteren naar wat de liefde van God zegt, geen innerlijke rust om te horen, te voelen, misschien zelfs tot in onze gebeden met vragen en wensen. Daarom zeggen mensen: "*Nee, ik merk niets van Gods liefde.*"

Andere mensen getuigen dat ze wel iets of veel merken van die liefde. Er zijn er die zeggen dat het hun hele leven heeft veranderd. En dan gaat het niet altijd over sentimenteel-zweverige mensen. Er zijn rijpe gelovigen, die beetje bij beetje hun leven zagen veranderen. Hun omgang met God wordt steeds belangrijker en daardoor groeit de fijngevoeligheid in het omgaan met anderen. Soms pakken ze dingen aan waarvan ze nooit gedacht hadden dat te kunnen. Vandaar dat we niet met weemoed/jaloezie moeten terugkijken op het jonge christendom, dat volgens Handelingen een geweldige aantrekkingskracht had. Het dient een inspiratiebron te zijn voor onze tijd en een positieve levenshouding t.o.v. Christus en de door Hem geleerde waarden.

BETEKENISSEN VAN ENKELE NAMEN

- Benjamin (Ben-oni/zoon der smarten) = zoon der rechterhand = gelukskind.
- Jakob = die de hiel vasthoudt; Israël (Jakob) = hij heeft met God gestreden.
- David = lieveling
- Isaäk = hij lacht
- Gersom (zoon Mozes) ik ben vreemdeling geworden
- Elia = God is de Here
- Hizkia = de Here heeft zich machtig getoond
- Jesaja = de Heer heeft geholpen
- Jeremia = moge de Heer verheffen
- Nehemia = de Heer heeft getroost
- Obadja = dienaar van de Heer
- Samuël = God heeft gehoord
- Nathan = God heeft gegeven
- Jona = duif,
- Daniël = God heeft recht verschaft
- Adam: mens of mensheid, wordt eigennaam van eerste mens. Adam uit de adama (aardbodem) gevormd doordat God er levensadem inblaast.
- Eva: = levend (moeder van levenden; ook mannin (ischa - man=isch)
- Abel: hèvèl = adem, ademtocht, wind.
- Jezus = God redt.

Waar blijft, o God, de lieve vrede.
Wij horen dag aan dag van strijd.
Wordt vrede dan met lood beleden,
in plaats van met gerechtigheid?

Wanneer zal ooit Uw toekomst komen.
Zien wij voor ogen Uw gelijk?
Vergeef, wij kunnen niet meer dromen.
Wij snakken naar Uw vrederijk.

Men zegt ons, dat wij moeten wachten.
Maar wachten is toch ongeduld,
toch vuur in hart en in gedachten?
Kan lauwheid anders zijn dan schuld?

Ontzet zien wij de wereld branden;
geen vreugde is meer onbesmet.
Wij ballen machteloos de handen.
U ziet het Heer, 't is een gebed.

Vul onze onmacht met Uw daden,
als teken van Uw ongeduld.
Vul onze nood met Uw genade,
als teken van Uw groot geduld.

Inge Lievaart

NIEUWE GEMEENTELEDEN

We hebben al geruime tijd enkele mensen in de kerk gezien, die in alle vrijheid beslist hebben lid te worden van onze gemeente.

De heer en mevrouw Patrick en Sarah **Rietsema-van den Brempt** komen al geruime tijd naar onze kerk en zijn daar op 1 juni kerkelijk getrouwd, nadat ze op 21 juni hun wettelijk huwelijk hadden in Brugge. Zij wonen in Eede (Nederland), maar verkozen onze kerk als geestelijke huis.

Dat is ook zo met de heer en mevrouw Peter en Anja **Harrewijn-van Holst**, die in IJzendijke (Nederland) wonen, maar ook kozen voor onze gemeente. Hun attestatie en die van hun kinderen kreeg ik op 30 mei per e-mail binnen.

Beide gezinnen voelen zich al goed thuis en ik hoop dat dit zo mag blijven. Veel zegen gewenst!

‘AFSCHEID’ VAN DR. WERNER LATEGAN, Proponent te Brugge

Een beminnelijk en intellectueel mens deed zijn tweede deel van het proposonaat te Brugge, vanaf begin februari. We hebben vele uren en dagen doorgebracht en van elkaar geleerd. Ik ben heel enthousiast over hem en heb dat ook in een verslag voor de commissie ambten van onze kerk toegelicht. Ik twijfel er dan ook niet aan dat hij in september of oktober ingezegend wordt als predikant te Aalst. Namens onze gemeente wil ik hem alle goeds wensen als predikant van onze kerk, met standplaats Aalst.

Onze zegenwensen voor u, Werner!

‘IK GELOOF! KOM MIJN ONGELOOF TE HULP.’ door dr. W. Lategan

Het verhaal van Jezus die een jongen geneest van epilepsie, oftewel bevrijdt van een boze geest, is ons bekend (Marcus 9:14-28). Minder bekend zijn de woorden van de jongens' vader tegenover Jezus, "Ik geloof, kom mijn ongelooft te hulp." (Mar. 9:23). Die woorden zijn ingebed binnen een grotere tegenstelling van geloof en ongelooft.⁵ Onmiddellijk na de verheerlijking van Jezus op de berg, in de aanwezigheid van enkele van zijn leerlingen, volgt het verhaal van de genezing van de jongen.

Tussen een grote menigte stond de vader naar Jezus te luisteren. Toen een moment zich voordeed sprak hij tegenover Jezus. Hij schetste een beeld van zijn zoons' toestand en voegde eraan toe dat de leerlingen van Jezus niet ertoe in staat zijn geweest zijn zoon te genezen (Mar. 9:18). Teleurgesteld antwoordde Jezus met de woorden, "Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me." (Mar. 9:19). Jezus werd verheerlijkt op de berg en nu zal hij nog eens zijn majesteit over alle machten openbaren. Het evangelie volgens Marcus wordt echter gekenmerkt door de onvermogen, vooral van degenen die heel dichtbij Jezus staan, te zien en te begrijpen wie Hij is (vgl. Mar. 4:40; vgl. Mat. 14:31; 16:8; 17:20; Luc. 24:25). De herinnering aan de tekortkomingen van Jezus' leerlingen is ook een bevestiging van de vergevende genade van God.

⁵ De Griekse termen *pistis* "geloof" en *pisteuein* "geloven" hadden vooral een juridisch en filosofisch gebruik. Door de Griekse vertaling (Septuaginta) van de Hebreeuwse bijbel hebben ze hun weg gevonden naar het Nieuwe Testament, maar wel met een religieuze betekenis.

De vader van de jongen is in gesprek met Jezus en geeft uitleg betreffende de ziekte-toestand van zijn zoon. Hij sloot zijn uitleg af met de woorden, “maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.”(Mar. 9:22). Tegen de achtergrond van Jezus’ verheerlijking op de berg zijn de woorden wel ironisch. Jezus, de verheerlijkte Heer, zou Hij iets kunnen doen? “Alles is mogelijk voor wie gelooft”, zegt Jezus tegenover de vader (Mar. 9:23).

Hij had misschien aan Jezus kunnen vragen naar de aard van het geloof. Wat hij zou moeten geloven. Hoe hij zou moeten geloven. Zijn response is echter direct en eerlijk, “Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.” (Mar. 9:24). Hij wilt geloven in de waarachtigheid van Jezus’ woorden. Het zijn niet zomaar woorden, maar ze spreken ons direct aan en wellicht herkennen wij iets in de uitroep van de vader. Ook wij leven soms in die tegenstelling van geloof en ongeloof. Er zijn momenten in het leven dat het allemaal zin maakt, maar zo zijn er ook momenten dat we gewoon niets meer kunnen begrijpen. Ergens tussenin bevinden zich momenten van twijfel. Geloven we omdat we het begrijpen, of begrijpen wij omdat we geloven?

Heeft de vader van de jongen het allemaal begrijpen? Neen, maar hij durfde te geloven in de waarachtigheid van Jezus. Hij durfde de mogelijkheid te overwegen dat Jezus iets zou kunnen doen die geen ander had gekund. De woorden van de vader is veelzeggend. Op het moment waarop hij beseft dat hij misschien iets van de majesteit van God zal gaan ervaren, gaat hij nog even met zichzelf in gesprek. Gaat hij de gronden voor en de aard van zijn geloof analyseren. Want, is een geloof zonder twijfel, zonder aanvechtingen mogelijk? Wat gebeurt er als zijn geloof niet de gewenste resultaat oplevert? Wat gebeurt er als zijn geloof hem in de steek zou laten? Hij bevindt zich tussen de woord van de Heer en de kracht van de omstandigheden (Mar. 9:20-22).

Zijn respons “Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp” is daarom een eerlijke verwoording van zijn bereidwilligheid tot geloof, van de plaats waar hij zichzelf bevindt, ergens tussen geloof en twijfel, tussen angst en verwachting. Zijn eerlijkheid geeft geen aanstoot. Integendeel, zijn eerlijke omgaan met zijn geloof creëert een gelegenheid voor Jezus om opnieuw Zijn majesteit, maar ook zijn verbondenheid met mensen bekend te maken. Geloof hoeft niet groot te zijn. Zelfs geloof de grote van een mosterdzaadje is voldoende, lezen wij in Mat. 17:20. Zoals de reformator Johannes Calvijn ooit heeft geschreven bij Mar. 9:23, “zozeer vergeeft God ons naar Zijn goedheid, dat Hij ons naar een zeer geringe mate van geloof voor gelovig houdt.” Nergens bestaat er een volkomen geloof, maar dat wordt ook nergens gevraagd.

In onze maatschappij waarin er zoveel nadruk wordt gelegd op de prestaties en vermogen van de individu is dat helaas anders. Denk maar aan de grote hoeveelheden lectuur voor “beter geloven,” of “zoveel stappen naar een ware, een volkomen geloof.” Bedenk maar een titel en het bestaat waarschijnlijk. Het is typerend van de tijdgeest, maar niet ten voordele van de individu die worstelt met zijn / haar geloof.

De vader van de jonge belijdt tegelijkertijd zijn geloof en zijn worsteling met het geloof. Dat was voldoende. Jezus vroeg niet om meer. Waarom zullen we ons een zware juk laten opleggen door een eigentijdse commerciële geloofsindustrie? “Doe dit doe dat.... en je zult...” Onszelf belasten? Neen. Jezus nodigt ons uit met de zalvende woorden, “*Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.*” (Mat. 11:28-30). Geloof is genade en niet het resultaat van een voorgeschreven recept.

Kunnen we ons niet beter laten verzwelgen door Gods genade en vertrouwen op Zijn waarachtigheid? Met al onze tekortkomingen en onvolmaaktheden in acht genomen. God was ons tegemoet gekomen in onze menselijkheid, in onze onvolmaaktheid, door de volmaakte offer van Jezus. Daarom mogen ook wij het uitroepen, “Ik geloof! Kom mijn ongelooft te hulp.” God keert ons niet de rug toe.

Met U spreken (Teresa van Avila)

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
Om met U te praten.
Fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort met al: want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig.
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.

Als bij mijn broer,
mijn beste vriend,
mag ik bij U vertoeven,
U zeggen wat mij kwelt,
U vragen mij te helpen:
ik weet
dat Gij mijn God en vader zijt
en ik – hoe onwaardig ook –
Uw kind.

*Want wie hoorder is van het woord en niet dader,
die gelijkt op een man,
die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt*

Jakobus 1:23

In de Griekse mythologie komen we het verhaal over Narcissus tegen. Deze mooie jonge man is ongevoelig voor de liefde van een pracht van een schoonheid, Echo. Zij kwijnt dan ook van verdriet weg tot er van haar slechts een zwakke stem over blijft. Als straf daarvoor laat Nemesis, de godin van de wrekende gerechtigheid, Narcissus verliefd worden op zijn eigen spiegelbeeld, dat hij in het water ziet. Ook Narcissus kwijnt weg, maar wordt door de goden, die medelijden krijgen, veranderd in een bloem. Het is naar dit verhaal dat men in de psychologie aan verschijnselen die met zelfherkenning en zelfliefde te maken hebben, namen geeft als: narcissuservaring, narcissuscomplex, narcisme. Wie ben ik eigenlijk? Met die vraag is de mens altijd bezig geweest. Dat liep en loopt van kritisch zelfonderzoek van je denkbeelden (Sokrates), je psyche (Freud), je gevoel. De Bijbel toont dat zelfkennis niet tot stand komt zonder de ontmoeting met de ander: Adam begrijpt zichzelf door Eva, Kaïn door Abel, Jakob door Ezau enz.

De Bijbel accentueert de zelfkennis, zoals in Psalm 139 wordt gezegd: *“Heer gij doorgrondt en kent mij”*. M.a.w. 1) Ik kan mijzelf niet kennen zonder God; 2) Als ik mijzelf in waarheid leer kennen, kan ik mijzelf niet helpen. 3) Verlossing en ware zelfkennis kunnen alleen als ik mijzelf leer kennen in de gestalte van Christus. Daar zie ik mijn beperkingen en mijzelf in Hem als de opgestane mens, de mens die ik zijn moet. 4) In betrekking tot een naaste alleen kan ik mijn zelf ontplooien.

De mens wil zichzelf kennen en op grond daarvan zichzelf beoordelen, in zoverre hij daartoe in staat is.

In die zin spreekt Jakobus over de spiegel. De mens die er in kijkt behoort niet vergeetachtig te zijn, want de spiegel, waarin hij zichzelf ziet, is het Woord van God. Dat dient niet om de mens tot zelfverlustiging te brengen, maar om hem zichzelf te doen herkennen in zijn mogelijkheden en zijn mislukkingen, zijn goedheid en slechtheid, zijn blijdschap en verdriet.

De Bijbel is soms een spiegel voor ons. Heel het bestaan weerspiegelt er zich in. Wij zien onszelf en de ander erin. Het antwoord op een der oudste vragen van de mensheid: "wie ben ik?" is dikwijls het eerste, dat men uit de Bijbel leert begrijpen. En deze herkenning heeft niet als doel om pessimistisch het verval van de mens te constateren. De spiegel van het woord dient om zichzelf aan Gods goede bedoeling met de mens te toetsen en zichzelf te verbeteren.

Op dat ogenblik wordt de Bijbel meer dan een spiegel, die het leven alleen maar weergeeft zoals het is. Dan wordt het woord een venster. Door een spiegel kan men niet heen kijken. Maar wie zijn blik op een venster richt ziet er door heen, ziet veel meer dan zich zelf. Jezus wil een venster zijn op God, de naaste en jezelf. In de gelijkenis in Johannes vergelijkt Hij zich met de ware wijnstok, waaraan de ranken groeien. De ranken moeten met de wijnstok verbonden blijven anders kunnen ze geen vrucht dragen. Daarom wordt met nadruk gezegd: "*Blijft in Mij, gelijk Ik in u*".

De zaligsprekingen volgens de wereld?

Gelukkig de mensen die veel weten en kunnen, want zij hebben het voor het zeggen.

Gelukkig degenen zich gepantserd hebben tegen alle narigheid, want zij hebben geen troost nodig.

Gelukkig de mensen die zich verweren kunnen, want niemand zal over hen heen lopen.

Gelukkig de mensen die zich verzadigen een de welvaart, want zij hebben niets anders meer nodig.

Gelukkig de mensen die hard kunnen zijn, want zij houden veel voor zichzelf over.

Gelukkig de mensen die een beetje geven en nemen, want ze komen nooit in moeilijkheden.

Gelukkig bent U als U daarin slaagt: positie en populariteit zal Uw deel op aarde zijn.

Wie de bergrede leest moet zeggen: omdat God zich met ons en deze wereld bezig houdt en wij ons persoonlijk aan Hem mogen overgeven, kunnen er dingen in de wereld veranderen, mogen wij vooruitlopen op later en nu al veranderd leven. Wie de onderstaande zaligsprekingen (Statenvertaling) leest hoort een geweldige bemoediging waaraan hij zijn hart kan ophalen.

Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

EREDIENSTEN 10.00 UUR

ZONDAG 1 JULI – MAALTIJD VAN DE HEER

THEMADIENST: DE DECALOOG (1)

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dimos de Beun
Bijbellezing	Exodus 20:1-17 / Mevr. D. Constant
Bijbellezing	Matteüs 5:17-26 / Mevr. G. Labeur
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. W. Buijs

ZONDAG 8 JULI – GASTPREDIKANT

Predikant	Dhr. R. Sette
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. A. Laureys
Organist	Dhr. P. Vandenkerckhove
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. J. van Groenigen

ZONDAG 15 JULI – GASTPREDIKANT

Predikant	Ds. K. Groeneveld
Ouderling	Mevr. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Jonas Desmet
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. A. Deceuninck

ZONDAG 22 JULI
THEMADIENST: DE DECALOOG (2)

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Jonas Desmet
Bijbellesing	Exodus 20:1-17 / Mevr. C. Luteijn
Bijbellesing	Romeinen 5:19-21 / Mevr. Coudyser
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Mevr. H. Coudyser/Mevr. M. Verbeke

ZONDAG 29 JULI – THEMADIENST: JOB (1)

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. A. Laureys
Organist	Jonas Desmet
Bijbellesing	Jacobus 5:7-11 / Mevr. A. Klifman
Bijbellesing	uit het boek Job / Ds. J.C. de Beun
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. W. ten Kate

ZONDAG 5 AUGUSTUS – THEMADIENST: JOB (2)

MAALTIJD VAN DE HEER

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Dimos de Beun
Bijbellesing	Romeinen 11:33-36 / Mevr. ten Kate
Bijbellesing	uit het boek Job / Ds. J.C. de Beun
Collecte	Zending
Koffiedienst	Fam. D. Schittecat

ZONDAG 12 AUGUSTUS – GASTPREDIKANT

Predikant	Ds. G.R.A. Schouten
Ouderling	Mevr. G. Labeur
Diaken	Dhr. J. van Groenigen
Organist	Dhr. P. Vandenkerckhove
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. P. Luteijn/Mevr. Vanryckeghem

ZONDAG 19 AUGUSTUS – GASTPREDIKANT

Predikant	Ds. H. van Andel
Ouderling	Dhr. A. Deceuninck
Diaken	Mevr. A. Laureys
Organist	Jonas Desmet
Collecte	Gevangenispastoraat
Koffiedienst	Fam. W. Constant

ZONDAG 26 AUGUSTUS

Predikant	Ds. J.C. de Beun
Ouderling	Mevr. R. ten Kate
Diaken	Mevr. T. Berg
Organist	Dimos de Beun
Bijbellezing	Deuteronomium 6:1-9 Mevr. D. Constant
Bijbellezing	Marcus 12:28-34 / Mevr. R. ten Kate
Collecte	Kerk
Koffiedienst	Fam. A. Michiels-Ameel

***Vakantie predikant:
5 juli tot en met 19 juli en
8 augustus tot en met 22 augustus***

UITSMIJTER OF BLADVULLING?

WHAT MATTERS MOST
IS HOW YOU SEE YOURSELF.



KERKENRAAD

Predikant

Ds. J.C. **de Beun** – ☎ 050 – 37.77.40
Vestingstraat 69 bus 09 – 8310 Assebroek
✉ jdebeun@skynet.be

Ouderlingen

Mevr. R. **ten Kate** – ☎ 050/35.60.69
Baljuwlaan 5, 8310 Sint-Kruis
Mevr. G. **Labeur** – ☎ 050/38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
Dhr. A. **Deceuninck** – ☎ 050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge

Diakenen

Mevr. A. **Laureys** – ☎ 050 / 32.24.00
Bevrijdingslaan 8, bus 4, 8000 Brugge
Mevr. T. **Berg** – ☎ 050 / 67.30.80
Rustenburgstraat 11 – 8000 Brugge
Dhr. J. **van Groenigen** – ☎ 050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Bankrekeningen

Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)

Diaconie
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. *Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

VZW Vrienden
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. *Vrienden Protestantse Kerk Brugge*

Nederlandse giro
NL42INGB0000400456 (IBAN) - INGBNL2A (BIC)
t. n.v. *Verenigde Protestantse Kerk Brugge*

MAANDBLAD

behalve in februari en augustus

België – Belgique
P.B.
8000 BRUGGE 1-2
3 / 4565

DE BRUGSE KERKBODE



Verantwoordelijke uitgever/afzendadres:

Ds. J.C. de Beun, Blauwvoetstraat 32, 8310 Assebroek,
Tel. 050 / 35.50.84; e-mail: jdebeun@skynet.be

Kantoor van afgifte: 8200 “Brugge mail” – Erkenningsnummer : P408440