

## **DE BEDIENING VAN DE DOOP IN DE VERENIGDE PROTESTANTSE KERK IN BELGIË TE BRUGGE**

---

### **Inleiding:**

1. De aanvraag voor de bediening van de doop dient te komen van ouders. Meestal zullen zij hun verzoek richten aan de predikant.
  2. De predikant vraagt het echtpaar naar de beweegredenen om hun kind(eren) te laten dopen en vraagt eventueel wat verder door. De predikant licht eventueel kort toe wat de voorwaarden voor de doopbediening zijn in onze kerk. Hij kan al een verkennend gesprek hebben met het echtpaar, dit om op de kerkenraadsvergadering meer uitleg of toelichting te geven.
  3. De predikant legt bij voorkeur op de eerstvolgende kerkenraad na de aanvraag dit aan de kerkenraad voor.
  4. Indien er geen bezwaar is bij de kerkenraad, vindt een (tweede) doopgesprek plaats en wordt een datum vastgelegd voor de doop.
- 

### **Voorwaarden:**

1. Bij voorkeur heeft één van de ouders belijdenis gedaan in een protestants–evangelische kerk.
  2. Minstens één ouder dient dooplid te zijn van een protestantse kerk.
  3. Minstens één ouder dient oprecht akkoord te gaan met de gestelde vragen zoals vermeld in het kader (zie blz. 8).
  4. De andere ouder die geen ‘ja’ kan/wil zeggen op deze vragen, dient oprecht ‘ja’ te zeggen op de alternatieve vragen.
  5. Er dient minstens één doopgesprek gehouden te worden met de predikant.
  6. Mensen die lid zijn van een kerk uit een andere stad of uit het buitenland die vragen om een doopbediening zullen eerst worden verwezen naar hun eigen kerk.
  7. We dopen ook volwassenen, die als kind niet zijn gedoopt maar “opgedragen”. De doop volgt dan op de belijdenis, die dan zonder meer voorwaarde is.
  8. We dopen geen kinderen die al gedoopt zijn in een andere kerk; we respecteren de wederzijdse dooperkenning die in ons land van kracht is tussen de rooms-katholieke kerk en onze kerk.
- 

### **Verdere overweging:**

1. We hebben uiteraard het liefst dat beide ouders belijdend en actief lid zijn van onze gemeente of van een andere protestantse kerk.
2. We hebben het liefst dat de kinderen mee naar de kerk komen en later ook protestantse godsdienst volgen.
3. De predikant zal de ouders wijzen op de betekenis van hun “ja” op de gestelde vragen.

4. De predikant zal vragen of men (als het doopleden betreft) wil overwegen belijdenis van het geloof af te leggen, aangezien de doopvragen (in het kader) in principe belijdenisvragen zijn.
5. De predikant zal de ouders uitnodigen om deel te nemen aan de erediensten en activiteiten.
6. De doopmeter en –peter kunnen een aandeel hebben in de liturgische viering.

### ONDERWIJZING<sup>1</sup> BIJ DE DOOP

Vandaag dopen wij <**naam dopeling**>, waarmee tevens gezegd wordt, dat <**naam dopeling**> bij de gemeente van Christus hoort. Wij willen ons dan ook bezinnen over wat het betekent te behoren tot het volk van God. <**naam ouders**>laten <**naam dopeling**>dopen, om God te danken voor dit leven en zo in de kerk "akte van dankbaarheid" af te leggen voor een nieuw verbond met God hen.

Het is niet de vorm van de doop die iemand tot christen maakt, in de zin van "als mijn kind maar gedoopt is, je kunt nooit weten..." De doop is wel teken, maar geen tovermiddel. Niet de doop redt, maar Jezus. De doop zien we niet als een individuele zaak. Zo is ook een kind niet te isoleren van het gezin. Het geloof (of niet-geloof) bepaalt de sfeer in een gezin. Vandaar dat we het jonge leven in de kerk dopen en niet thuis of in de kliniek in familiekring. Want de gemeente van Jezus Christus hoort er ook bij, juist omdat we belijden, dat de doop het teken is van het verbond van God met de mens, met dat bepaalde gezin, dat op zichtbare, hoorbare en tastbare wijze in de kerk wordt bekrachtigd. De doop is teken van een nieuw (vernieuwd) leven. Er wordt een ander leven beloofd. In de Bijbelse beeldtaal heet het 'opstanding uit de dood'. Het doopwater is dan als het ware water des levens. De doop gebeurt in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. God voor ons, met ons en bij ons. Daar gaat het om. De rest is uitleg hiervan en antwoord van de gelovige gemeente op deze liefde van God. Niet alleen zichtbaar en hoorbaar, ook tastbaar wordt de gemeenschap met God aangeduid. De dopeling wordt aangeraakt. De Heidelbergse Catechismus noemt de doop waarmerk en zegel. Dat is een geheim, uiterlijk niet te zien, en toch een zekerheid.

:

---

<sup>1</sup> Er kunnen hier ook andere woorden worden gebruikt, bijv. zoals die geformuleerd zijn in "Doop en belijdenis" in de serie "Proeven voor de eredienst op weg naar het dienstboek voor de kerken" aflevering 3, uitgave: Boekencentrum, 1993.

### **VRAGEN AAN MOEDER EN/OF VADER**

- 1) Geloof u, dat het evangelie van Jezus Christus volgens de Bijbel de weg tot bevrijding van de mensen is?
- 2) Geloof u dat <**naam dopeling**> bij Christus hoort en ook bij Zijn kerk?
- 3) Beloof u, dat u uw dochter/zoon <**naam dopeling**> naar bijbelse onderrichtingen zult voorgaan in liefde —door de kracht van God— en belooft u verantwoordelijkheid te dragen voor een gelovig leven, totdat zij/hij oud genoeg is om God te belijden als Schepper van hemel en aarde?

Wat is hierop uw antwoord?

*(“Ja, dat belooft ik”)*

### **ALTERNATIEVE VRAGEN AAN MOEDER OF VADER:**

1. Beloof u, dat u de geloofsovertuiging van uw *vrouw/man* zult respecteren.
2. Beloof u dat u <**naam dopeling**> zult voorgaan in liefde en daarbij aandacht te geven aan christelijke waarden?
3. Beloof u de christelijke normen en waarden naar vermogen voor te leven, totdat <**naam dopeling**> oud genoeg is zelf *haar/zijn* keuze hieromtrent te bepalen?

Wat is hierop uw antwoord? *(“Ja, dat belooft ik”)*

---

### **DOOPVRAGEN AAN DE METER EN DE PETER**

Idem als in het kader hierboven *of* het alternatief.

### **DOOPBEDIENING (gevolgd door zegen/handoplegging)**

In Gods naam, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, doop ik jou, <**naam dopeling**> in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Moge God Zijn beschermende hand over jullie uitstrekken en moge Zijn Geest in je wonen en werken door Jezus Christus onze Heer. Ook jouw naam <**naam dopeling**> staat geschreven staan in het Boek des Levens. Amen.